

Liturgie voor de dienst van Woord en gebed
voorafgaand aan de begrafenis van

Dirk Heikoop

Geboren 14 maart 1933 te 's-Gravenhage
Overleden 13 maart 2020 te Nieuwegein

Woensdag 18 maart 2020
Hervormde kerk te Nieuwegein

Voorganger: Ds. C.N. van Dis
Ouderling van dienst: Dhr. A. Koekman
Organist: Dhr. A. Damstra

Orgel 'De Heer is mijn Herder'

Stil gebed van voorbereiding

Votum en groet

Aanvangstekst:

Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

1 Korinte 15: 19-20

Zingen Psalm 84: 1 en 6

1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER, der legerscharen God,
zijn mij uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
om 's HEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft.

6. Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
is t' allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad' en ere geven.
Hij zal hun 't goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in de dood,
die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
en zich geheel aan U vertrouwt.

Gebod om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing (1) Psalm 63

¹ Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.

² O God, U bent mijn God!

U zoek ik vroeg *in de morgen*;

mijn ziel dorst naar U,

mijn lichaam verlangt naar U

in een land, dor en dorstig, zonder water.

³ Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd,

Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.

⁴ Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;

daarom zullen mijn lippen U prijzen.

⁵ Zo zal ik U loven in mijn leven,

in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.

⁶ Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden;

mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen.

⁷ Wanneer ik aan U denk op mijn bed,

over U peins in *nachtwaken* –

⁸ voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest;

onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.

⁹ Mijn ziel klampt zich *aan U* vast, *komt* achter U aan,

Uw rechterhand ondersteunt mij.

¹⁰ Maar dezen, *die* mij naar het leven staan om *dat* te verwoesten,

komen in de laagste plaatsen van de aarde.

¹¹ Men zal hen neer doen storten door het geweld van het

zwaard, zij zullen de vossen ten deel zijn.

¹² Maar de koning zal zich in God verblijden;

al wie bij Hem zweert, zal zich beroemen,

want de mond van de leugenaars zal gestopt worden.

Zingen Psalm 42: 5

5. Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
en dat melden in mijn lied.
'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot de God mijns levens heffen.

Schriftlezing (2) Johannes 19: 28 - 30

²⁸ Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!

²⁹ Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden *die* met hysop en brachten die aan zijn mond.

³⁰ Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Zingen Gezang 187: 1

1 Daar gaat een lam en draagt de schuld
der wereld met zich mede;
het boet in eindeloos geduld
voor al wat wij misdeden.
Daar gaat het en het wordt zo moe,
stil gaat het naar de slachtbank toe,
't vindt nergens meer een weide.
Smaad neemt het op zich, hoon en spot,
wonden en doodsangst zijn zijn lot
en zegt: dit wil ik lijden.

Preek 'Gods goedheid prijzen' n.a.v. Psalm 63: 4

Zingen Psalm 63: 1 en 3

1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt,-
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

3. Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwen,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

Dank- en voorbeden

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 183: 1 en 3

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

Orgel 'Nu laat Gij Heer uw knecht'