

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 1joh 5:14, HSV

Lieve mensen,

De bovenstaande tekst hebben wij ervaren. God effent paden en haalt obstakels weg door gebed. Voor u ligt de 4^e nieuwsbrief over ons project in Kenia. Veel leesplezier.

Het kinderdagcentrum gaat er komen!

Op dit moment zijn wij in Kenia. We maken goede vorderingen en we verwachten dat er over een paar maanden een draaiend kinderdagverblijf is!

De afgelopen week zijn wij bezig geweest om het gebouw goedgekeurd te krijgen. En wonder boven wonder ging dit vrijwel vlekkeloos. Nu is het een kwestie van doormeten van de vloeren en het krijgen van een stempel. Dan weten wij ook dat we niet bang hoeven te zijn dat de vloer naar beneden komt. Een veilige gedachte.

Ook hebben we gesproken met KIDOGO, de organisatie die de kwaliteit gaat bewaken en gaat helpen bij de opzet. Zij hebben de komende jaren een blijvende rol en ondersteunen de plaatselijke



coördinator, James.

De afgelopen jaren hebben we samengewerkt met Jimmy. Hij is een echte visionair en heeft het project tot hier gebracht. Hij heeft geweldig werk gedaan en zal vanaf nu een adviserende rol hebben. Hij blijft de grote baas van de Harambee Toto groep, maar het onderdeel Kinderdagverblijf (dat onder de Harambee Toto valt) zal door James vervuld worden.

De knuffels die we mee hadden waren een groot succes

Pastor Joshua

Zoals in de vorige brief is vermeld zijn Roelof en Klara Bus in Nairobi om ons te ondersteunen. Dit werpt nu al zijn vruchten af. Het is zoveel gemakkelijker om face to face dingen te regelen etc.

Maar naast ons project hebben ze contact gelegd met pastor Joshua. Hij runt een school en heeft een kerk in Kibera. Hij heeft geen sponsors en de nood is hoog. Het plan is geboren om volgend jaar met een hulpreis ook hem te gaan helpen met opknappen van de klaslokalen. Het zal dan een combinatiereis worden van werken in het kinderdagcentrum (verven?), lokalen opknappen van pastor Joshua, kinderwerk, huisbezoeken afleggen etc. Op dit moment denken we na en bidden we voor wijsheid welke maand het meest geschikt is.



Microkrediet

We gaan op kleine schaal beginnen met het verstrekken van een microkrediet. Vorig jaar is er een elektrische figuurzaag meegekomen met de groep uit Nederland en James wil gaan proberen om puzzels te maken en te verkopen. De overheid heeft besloten om kinderen van 3 jaar activiteiten aan te bieden in plaats van lesstof. Dus is dit misschien een ingang om puzzels aan scholen te verkopen. Om het project een kans van slagen te geven komen er 3 personen die het geld gaat beheren en die het project gaat beoordelen.



We hebben (kleur)potloden uitgedeeld op een schooltje. Ikea Amersfoort had ons een grote voorraad meegegeven

Fondsen

Stichting Pharus heeft een gift gegeven voor de bouw van de keuken en toilet! Ook de kerk in Herwijnen gaat het kinderdagcentrum het 1^e jaar sponsoren en als het goed loopt een 2^e jaar. Uiteraard zijn wij hier heel blij mee.

Gebod:

- Voor het werk dat Roelof en Klara doen in Nairobi
- Samenwerking met KIDOGO
- De reis die we in 2018 willen organiseren. Het gaat dan om de voorbereiding hiervan. Bid voor voldoende deelnemers.

U kunt naast gebed op verschillende manieren mee helpen met dit project

- Door mee te gaan op reis.
- Met een financiële bijdrage t.n.v. Gain te Amersfoort op **NL 29ABNA 045 16 36 015 onder code 932 of DCC Kenia.** (Anbi, dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting)

Bedankt voor uw belangstelling en we wensen u Gods zegen,
Willem en Ina Terpstra