

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6, tel. 581235 Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 23 mei 2010, Pinksteren

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **Openbare belijdenis van het geloof**
Introïtuslied: Pinksterliederen
- 18:30 uur: Ds. W. de Bruin, Harderwijk
Introïtuslied: Gez. 132: 1, 3
- 1^e collecte: Pinksterzendingscollecte
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 30 mei 2010

- 09:30 uur: Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 84: 1, 3
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 29: 3, 4
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 6 juni 2010

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **Vorbereiding Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 84: 1, 4
- 18:30 uur: Ds. R.R. Eisinga, Schoonrewoerd
Introïtuslied: Ps. 30: 1, 2
- 1^e collecte: IZB
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 23 mei: Gez. 80 vers 1
- 30 mei: Ps. 84 vers 1a
- 6 juni: Ps. 84 vers 1b

Kinderoppas:

- 23 mei: Carin Vos en Esmee van der Meijden
30 mei: Richard en Arjan van Mourik
6 juni: Arda en Roxanne van Eeuwijk

Schoonmaakrooster

- 31 t/m 4 juni: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
14 t/m 18 juni: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet



Meditatie

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest
(Hand. 2: 1,4)

Het is juist het Pinksterfeest te beschouwen als het geboortefeest van de kerk. Want sinds die eerste pinksterdag is het aan de gang dat de een de ander over de Heere Jezus vertelt. En deze berichtgeving heeft dezelfde geldigheid als het woord van Jezus Zelf. Daarom wordt in de kerkdienst gezegd: 'Zo spreekt de Heere'. Hoewel dit woord uit de mond van de predikant komt, wordt het ons door God Zelf gezegd. Wanneer dus op Pinksteren het geboortefeest van de kerk wordt gevierd, behoren wij ook naar de kerk te gaan. Wanneer onze vader zijn verjaardag viert, gaan we toch ook niet bij een oom op bezoek? Dus gaan we op dit feest naar de kerk.

Maar Pinksteren is niet alleen maar een herdenkingsfeest. Eens was er het eerste Pinksterfeest, maar Pinksteren moet steeds weer gebeuren. Het is een gebeurtenis die zelfs in ons leven moet plaatsgrijpen. Pinksteren is een herhaalbaar feest. Niet herhaalbaar op de manier, waarop men een reproductie van bijvoorbeeld een schilderij van Rembrandt kan maken. Nee, Pinksteren gebeurt sinds de eerste keer steeds weer op een directe en originele manier. Een kerk zonder Pinksteren, wijzelf zonder Pinksteren zouden schillen zijn zonder vrucht. Het is zoiets als 'christelijk' willen leven zonder Christus, of: bidden tot God, terwijl de hemel onbereikbaar is.

Het is goed te weten dat sinds het eerste Pinksterfeest de Heilige Geest Zich, waar en wanneer Hij wil, meedeelt aan hen die om deze Geest bidden. Bidt daarom bij voortduring om de Geest in uw leven! Om vervuld te worden met Zijn kracht!

Ds. J. Broekman



UIT DE GEMEENTE

Zieken

In het Beatrixziekenhuis te Gorinchem verblijft momenteel de heer A. van Arkel, Waaldijk 73. Aanvankelijk leek een opname voor enkele dagen genoeg, maar meer onderzoeken bleken noodzakelijk. Hij heeft een lekkende hartklep en een verstopte slagader. We hopen en bidden dat de behandelingen helpen. Hij mag zich geborgen weten in Gods genade. We lazen met elkaar Psalm 86, waar David herhaaldelijk bidt: *Wees mij genadig, Heere*. En dat is genoeg. Daar kunnen we het mee doen. Ook alle anderen in de gemeente die tobben met hun gezondheid. Veel sterkte!

Henny van der Meijden, die in deze rubriek altijd genoemd wordt onder degenen die elders verblijven, is verhuisd van Cannenburg 15 in Dordrecht naar Klipper 4, 3363 WB Sliedrecht. Het is wenselijk voor haar in die nieuwe omgeving en daarom wensen we haar sterkte en Gods zegen toe in haar nieuwe woonplaats.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Mevr. Blom-Huisman

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Klipper 4, 3363 WB Sliedrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente.

Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

Overleden

In de afgelopen weken zijn twee gemeenteleden overleden.

In het vorige kerkblad maakte ik al melding van het overlijden van mevr. Bok-Corporaal, met de mededeling dat in dit kerkblad een In Memoriam zou volgen. In verband met onze vakantie leidde ds. Schaap uit Hellouw de begrafenis.

Kort daarna overleed mevr. Ekelmans- van Driel uit Avondlicht. Ook rond haar overlijden volgt hieronder een In Memoriam.

In Memoriam I

Op 20 april 2010 overleed op de leeftijd van 87 jaar

Geessien Bok-Corporaal

Zij was sinds januari 1995 weduwe van Maarten Christinus Bok. Zij was schippersdochter. In de eerste tijd van hun huwelijk hebben ze in Poederrijen gewoond, waar haar man vandaan kwam. In haar actieve leven heeft ze op diverse plaatsen handwerkles gegeven, waar ze veel van genoten heeft. Maar haar leven heeft ook dieptepunten gekend. Natuurlijk het overlijden van haar man, maar ook van haar schoonzoon Leo.

Ze woonde de laatste tijd in Avondlicht, maar verlangde nog steeds naar haar huis aan de Rij- en Uitweg. Daar was ze altijd bezig, in het huis en daar buiten. Ze kon dat maar moeilijk loslaten. Zoals overigens met zoveel dingen. Maar ze wist dat ze eens haar leven in de handen van God neer moest leggen. En vanuit haar geloof kon ze dat ook.

Ds. Schaap uit Hellouw leidde de rouwdienst op maandag 26 april in de kerk voorafgaande aan haar begrafenis op de begraafplaats aan de Peperstraat. Hij legde in de overdenking de nadruk bij de eindigheid van het leven en dat we daarmee rekening moeten houden. We moeten God vroeg zoeken en dat niet uitstellen. De Schriftlezing was Matt. 11: 25-30 en ds. Schaap legde de vinger bij vers 28. Een belofte van rust voor mensen die vermoeid en belast zijn.

Na de dienst werd mevr. Bok uitgedragen en bij haar man in het graf gelegd.

We bidden de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troost en kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

In Memoriam II

Op 27 april 2010 overleed op de leeftijd van 87 jaar

Gijsje Ekelmans- van Driel

Zij was weduwe van Gerrit Ekelmans. Zij werd geboren in Asperen op de nieuwjaarsdag van 1923. En daar lag het begin van een moeilijk leven. Er zijn veel vragen geweest waar aanvankelijk nooit een antwoord op gevonden werd. Een groot deel van haar leven heeft ze in Vuren gewoond. Daar werd ook haar enige dochter geboren. Daar overleed haar man.

Toen zij verzorging nodig had kwam ze in Avondlicht terecht. En in 2004 deed zij op hoge leeftijd belijdenis van haar geloof. Ze bezocht de kerkdiensten trouw en was aanwezig bij de Avondmaalsvieringen. Verder ondervond ze in haar eenzaamheid de trouwe zorg en liefdevolle aandacht van het personeel van Avondlicht.

Voorafgaande aan haar begrafenis op de begraafplaats te Vuren hebben we in het Rouwcentrum Lingewaal de herderspsalm kort overdacht, Psalm 23.

We hopen en bidden dat dit tot troost mocht zijn voor haar dochter en schoonzoon.

Geboren I

Ad en Marloes de Bruijn, De Hoenderkampen 13 te Hellouw, werden op 15 april 2010 verblijd met de geboorte van hun dochter *Lieke Wilhelmina Rosina*. De geboorte van een kind is een wonder. Dat ervaren zij ook zo en brachten dat op het kaartje ook onder woorden met het volgende gedichtje:

*Een nieuw leven,
een klein wonder.
Het klinkt zo gewoon,
maar voor ons zo heel bijzonder.*

We wensen hen veel geluk met de kleine Lieke en bidden hen Gods zegen toe bij het opvoeden van dit kleine wonder. En dat Lieke groot mag worden onder de zegen van de Goede Herder, onze Heere Jezus Christus.

Geboren II

Trots en gelukkig zijn Gijs en Netty Pippel- van Baalen, Wilgenlaan 29, met de geboorte van hun zoon *Hendrik Leendert* op 29 april 2010. Ook zij ervaren de geboorte van Rick als een wonder en brachten dat als volgt onder woorden:

*Groot is het wonder,
een kindje, lief en klein.
Dankbaar zijn wij,
dat jij bij ons mag zijn.*

Die laatste woorden onderstrepen nog eens het gemis van de kleine Gijs die vorig jaar geboren werd en niet bij hen mocht blijven. De Heere heeft genomen, maar ook weer gegeven. Zo is en blijft Hij de God van het Leven. Van harte Gods zegen toegewenst voor nu en in de toekomst.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 25 april:	1 ^e collecte	€	106,85	deelgenoten GZB
	2 ^e collecte	€	111,00	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	95,55	pastoraat en pred.
Zondag 2 mei:	1 ^e collecte	€	126,60	diaconie
	2 ^e collecte	€	137,05	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	129,75	pastoraat en pred.
Zendingsbussen		€	212,15	

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Groenenboom 2x € 20,00 + 2x € 10,00 + € 5,00

Ds. Broekman € 50,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Pinksteren – belijdenis en doop

Komende zondag zal het Pinksterfeest gevierd worden in de kerk. Het is het laatste feest in het kerkelijk jaar en we hopen op feestelijke diensten.

Het evangelie, de goede boodschap van Pinksteren mag weer klinken en overdacht worden. *En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest!* Om jaloers op te worden! Geregeld bid ik of dit in Herwijnen ook mag gebeuren. Dat doe ik niet omdat ik denk dat de Geest hier niet werkt. Natuurlijk wel, want alleen al het feit dat de gemeente er is en dat er zoveel mag gebeuren in en rond de prediking van het Woord, is al een bewijs dat de Heilige Geest ook hier werkt. En daar zijn we dankbaar voor. Maar stel je eens voor dat hier gebeurt wat er eens in Jeruzalem gebeurde...! Ik verlang naar een opwekking, een geestelijke vernieuwing. En een opwekking komt er alleen door de verkondiging van het Woord. En daarom staat dat ook centraal op het Pinksterfeest. We lezen het begin van Hand. 2 en vervolgens Hand. 8: 26-39. De laatste lezing heb ik gekozen omdat in de ochtenddienst op de 1^e Pinksterdag dit jaar nog iets bijzonders plaatsvindt: vijf jonge mensen doen belijdenis van hun geloof. Monique Hobo, Peter en Maartje Mouthaan en Arjan en Jiska van Mourik hebben zich erop voorbereid om in het openbaar, dus voor God en Zijn gemeente, hun geloof te belijden. Een groot moment in hun leven, waarmee ze niet uitspreken dat ze 'gediplomeerd christen' zijn, maar dat ze in hun verdere groei in hun geloof niet zonder de Heere kunnen. In het bijzonder geldt dit wel voor Jiska, die ook gedoopt zal worden. Met het oog op alle bovengenoemde feiten lezen we dan van die kamerheer uit Ethiopië, die door Filippus onderwezen wordt in de Schriften en vervolgens gedoopt wil worden. En hij wordt gedoopt, nadat hij belijdenis gedaan heeft. Komende zondag wordt dat D.V. concreet in ons kerkgebouw. Viert u het feest mee en leeft u mee met de nieuwe lidmaten?

Diensten na Pinksteren

Ook dit kerkblad verschijnt voor een periode van 3 weken. Daarom mag ik nog twee diensten aankondigen waarin ik voorga, zonder de andere diensten waarin gastvoorgangers voorgaan te kort te willen doen. Maar zo kunt u zich wel voorbereiden op de diensten waarin uw eigen predikant voorgaat.

Op D.V. zondag 30 mei sta ik voor de avonddienst op het preekrooster. Dan lezen we weer uit het Troostboek van de kerk, na een gewone Schriftlezing. Dat betekent dat er weer een leerdienst is en dan is Zondag 7B en Zondag 8 aan de beurt. De Twaalf Artikelen en de Drie-eenheid van God staan dan centraal. Vanouds hebben de leerdiensten het etiket 'moeilijk'. Maar ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen en ik hoor zelfs positieve reacties.

Hoe het ook zij, het leerelement is erg belangrijk in het gemeentelven. Vandaar ook de hernieuwde belangstelling voor de leerdiensten. Fijn vind ik het ook dat er veel gebruik gemaakt wordt van de blaadjes met de eenvoudige weergave van de catechismustekst. Ook nu weer zullen ze bij de ingang van de kerk klaar liggen.

Op zondag 6 juni staat de ochtenddienst in het teken van de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Ik ben van plan om in de drie diensten rond het Avondmaal te preken uit Psalm 68. Op de voorbereidingszondag lezen we het begin van die Psalm en heeft de preek het thema: *God zal opstaan*.

Laatst gaf ik u in de preek een citaat mee: *Als het goed is druppelt onder de prediking het bloed van Christus over de gemeente*. Daar kunnen predikant en gemeente over nadenken!!

Examens

Elk jaar zijn er rond deze tijd de examens op de middelbare scholen. Een spannende tijd voor veel jongeren. De gemeente bidt voor jullie, jongelui, en doe dat zelf ook maar. Dat is geen garantie dat je slaagt, maar het geeft je wel rust. We wensen je veel sterkte toe. En als je over enige tijd de uitslag krijgt, laat het dan gerust via telefoon of mail aan mij weten. Ik leef graag met je mee, hoe de uitslag ook is!

Dopen

Als ik op mijn preekrooster let, dan is op D.V. 4 juli a.s. gelegenheid tot het bedienen van de Heilige Doop. Wie dit aangaat, kan er vast rekening mee houden. In het volgende kerkblad nadere mededelingen.

Bijdrage kerkblad

In dit kerkblad treft u een acceptgiro aan voor het kerkblad. We willen die graag onder uw aandacht brengen. We hebben de laatste keren moeten vaststellen dat de bijdragen voor het kerkblad wat achterblijven bij de kosten die voor het kerkblad gemaakt worden. En dat kan niet de bedoeling zijn.

Vandaar dat we u vriendelijk willen verzoeken een bijdrage over te maken. Als we dat allemaal doen, kunnen we kostendekkend werken en het kerkblad in z'n huidige vorm in stand houden. En dat is toch ons streven, de gemeente eens per twee weken te blijven voorzien van informatie en 'geestelijke voedsel'?

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
02-06	G. Burghart-Mijdam	85	Zworrelstraat 27
11-06	A. Groen,	87	Zworrelstraat 35

Pinksterzendingscollecte

Op zondag 16 mei werden in de kerk de zendingsfolders uitgedeeld, waarin u kunt lezen waar het geld van de Pinksterzendingscollecte o.a. aan wordt besteed. Op Pinksteren kunt u uw gift in de collectezak doen. Het Pinksterfeest is bij uitstek het feest waarop het zendingsappèl centraal staat.

Geef daarom met een biddend en gul hart.

De zendingscommissie

Bloemengroet

Zondag 25 april Marco Van Zante, Seringenhof

Nieuwsbrief nr. 19 Fam. Eijgenraam Mei 2010

Gezin

Als gezin maken we het goed. Het is altijd een drukke bedoening in ons huisje. Waar we zes jaar geleden nog genoeg ruimte hadden, is het inmiddels met vier kinderen aardig vol. Gelukkig hebben we een flink aantal vierkante meters patio, waardoor er meer speelruimte is.

De kinderen maken het goed. Jozua is alweer 9, zit in klas 3 (groep 5) op de 'American School of Tapachula'. De school is 'tweetalig', Spaans en Engels. Vakken als aardrijkskunde, biologie en maatschappijleer worden in het Engels gegeven. Iedere morgen gaat hij met Davita om kwart voor zeven de deur uit. Wisselend komen ze om twee of om drie uur thuis, dit laatste afhankelijk van of ze met extra sportactiviteiten meedoen. Jozua doet mee in het basketbalteam. 's Middags moet er dan nog huiswerk gemaakt worden. En zo af en toe Nederlandse les, al lopen we daar aardig mee achter.

Davita zit bij Jozua op school in klas 2. Het is grappig om te zien dat Davita sterk is in vertalen: ze vertaalt makkelijk tussen het Spaans en het Nederlands en het Engels.

Ze zit nu ruim twee jaar op ballet, iets waar ze erg van geniet. Met elkaar zien we weer uit naar de jaarlijkse uitvoering in het Stadstheater in juni.

Lucas is ruim 4 en geniet van het naar school gaan. Hij heeft dit jaar een goede juf en we merken dat zijn interesse voor allerlei thema's gewekt wordt. Erg leuk. Om zijn energie een beetje kwijt te kunnen, gaat hij drie keer per week 's middags naar zwembles en inmiddels kan hij zich al goed in het zwembad redden.

Onze jongste, Timo, is ook alweer twee geworden. Een vrolijk mannetje, die met zijn lach, zijn spierwitte haar, zijn blauwe ogen en zijn vriendelijk groeten menig Mexicaans hart doet smelten. Hij drementelt nog voornamelijk achter ons aan en we moeten goed opletten, want bij voorkeur glipt hij weg naar ons 'kantoortje' om aan de computer of de printer te zitten.



Op 13 januari was het zes jaar geleden dat we voet op Mexicaanse bodem zetten. Wat is er een hoop gebeurd in die tijd. Het overheersende gevoel bij ons hierover is dankbaarheid. Dankbaarheid dat we ondanks alles vruchten mogen zien op ons ploeteren. Maar het einde is in zicht. In oktober hopen we naar Nederland terug te keren. Ons contract met de GZB loopt af en we hebben in overleg besloten het slechts met enkele maanden te verlengen. We hebben het idee dat we in die zes jaar het beste van onszelf gegeven hebben. Tegelijkertijd denken we dat het wat het werk betreft ook kan. De kleinere projecten hebben we in de afgelopen maanden helemaal zelfstandig gemaakt. Aan het microkrediet helpt Andrew nog mee in een adviesfunctie. Met Shalom zijn we nog druk. We hopen en bidden dat er tegen oktober zoveel op poten staat, dat ze zonder ons verder kunnen. En er is goede hoop dat het ook kan. We hebben veel vertrouwen in Josué Nájera, die directeur van het project is .

Wat niet betekent dat loslaten niet lastig is.

Terug naar Nederland

2010 wordt voor ons een jaar van verhuizen en weer ingroeien in de Nederlandse samenleving.

Voor de kinderen betekent dit een grote verandering als je bedenkt dat ze alle vier het grootste deel van hun leven in Mexico hebben gewoond. Gelukkig kunnen we de eerste periode weer in Ameide terecht, wat voor hen bekend terrein is. Wat de Heer daarna voor ons in petto heeft, is een gebedspunt.

Ondertussen genieten we nog volop van al het goede en andere dat Mexico ons te bieden heeft: zwemmen in rivieren en bij watervallen, het beklimmen van oude Maya ruïnes, de Stille Oceaan, de tacos & tortillas, etc. Wat het werk betreft richten we ons voornamelijk op Shalom. Andrew is steeds bezig met de organisatie steviger te maken en Carien geeft sinds enkele maanden counseling aan de cliënten.



Tacaná

Al jaren kijken we bijna dagelijks naar de vulkaan de Tacaná, die hoog boven Tapachula uittorent. Zeker in de beginjaren herinnerde hij ons dagelijks aan onze trouwtekst uit Psalm 121: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.” Met het einde van ons verblijf hier in zicht, wilde Andrew nog graag eens de berg beklimmen (4100 m). Na heel wat heen en weer slingeren van data en medeklimmers is hij uiteindelijk - samen met Jozua! - naar de krater geklommen. Het was afzien, maar de moeite waard. Als hij nu naar de Tacaná kijkt denkt hij niet meer: “die moet ik nog eens beklimmen”, maar “wow, we zijn er geweest.”

Eufemia

Wellicht herinnert u zich nog dat we een jaar geleden schreven over Eufemia, een 72-jarige Noord-Amerikaanse vrouw die hier in Tapachula gevangen zat. In eerste instantie werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar, maar in januari is ze onverwachts vrijgesproken. Inmiddels is ze weer terug bij haar familie in de VS. Zo nu en dan mailen we nog. Ik citeer (en vertaal) uit één van haar mails: “God is zo goed. De ervaring die ik met de Heer heb gehad in Tapachula is enorm.” Bijzonder om weer te zien hoe God moeilijke situaties in ons leven wil gebruiken ten goede, om ons dichterbij Hem te brengen.

Weblog

Graag attenderen we u erop dat we de maanden maart tot en met mei een weblog bijhouden op de site van de GZB (www.gzb.nl, klikken op weblog A & C Eijgenraam). We genieten ervan om dit te doen, omdat het ons de kans geeft om directer allerlei ervaringen hier in Chiapas te delen. Ook is het leuk om reacties van lezers te krijgen. Zo schreven we een stukje over de eerste steenlegging van het nieuw te bouwen Centro Shalom en over een bezoek aan de gevangenis....

Weblog I: De eerste steen

20 maart was een bijzondere dag voor ons. Op het aangekochte terrein van het Rehabilitatiecentrum voor verslaafden Centro Shalom werd de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw.

Er waren 180 mensen uit verschillende kerken gekomen, daarnaast waren er vanuit de lokale overheid verschillende mensen aanwezig, waaronder een wethouder, iemand van de sociale dienst en van de lokale GGD.

Na een hele serie toespraken werden de verslaafden die in opvang zijn naar voren geroepen samen met het personeel en de ex-verslaafden die aanwezig waren. Een kleine toespraak van een ex-verslaafde maakte indruk. Het betrof een advocaat die aan lager wal geraakt was door alcoholmisbruik. Nu is hij weer aan het werk en hij bedankte Centro Shalom voor de opvang en de rehabilitatie. Hij riep ons op om door te gaan met dit project, omdat er nog zo velen zijn zoals hij die hulp nodig hebben om van hun verslaving los te komen.

Het was bijzonder bij de legging van de eerste steen te zijn van een centrum dat wij niet meer gaan zien, omdat we eind oktober terug gaan naar Nederland. We hebben de afgelopen 6 jaar samen met de kerk gewerkt om projecten op te zetten die de liefde van God handen en voeten geven in de maatschappij om ons heen. Het doel was naast kleinere projecten op te starten te komen tot een groter project gedragen door meerdere kerken. Nu konden wij het begin zien van een nieuwe stap in dit proces met de verwachting dat dit alles doorgaat als wij er niet meer bij zijn.



Toen de eerste steen symbolisch werd neergelaten zetten de aanwezigen spontaan een lied in: “Tu fidelidad es grande”; “Uw trouw is groot”.

En zo is het.

Kijk voor een fotoserie over de eerste steenlegging op:

<http://picasaweb.google.nl/fam.eijgenraam/EersteSteenleggingCentrosHalom#>

Weblog II: Gevangenis

Al meer dan vijf jaar gaat Andrew elke maand op bezoek in de gevangenis van Tapachula. Hier bezoekt hij een Nederlandse gevangene, Christiaan, als bezoekerwilliger van Reclassering Nederland. Christiaan is een man van begin zestig die voor lange tijd veroordeeld is. Hij zit nu al bijna tien jaar vast. Het is elke keer weer een bijzondere ervaring om bij hem op bezoek te gaan. Hij is in de loop van deze vijf jaren erg veranderd. Het is bijzonder om deze verandering van dichtbij mee te mogen maken. God stond ver van hem af. Inmiddels leest Christiaan vaak in de Bijbel en aan het eind van het bezoek stelt hij altijd zelf voor om samen “stil te worden tot God” en we bidden dan samen, elk op onze eigen manier. Christiaan is nog steeds kritisch naar zijn (nu) medegelovigen, maar in plaats van dit alleen maar te uiten in woorden, leeft hij ze nu voor hoe je voor de armen en de verslaafden kunt zorgen. Tijdens het laatste bezoek - eergisteren - vertelde hij daar iets van. Nadat hij God is tegengekomen, voelt hij zich geroepen om iets van de liefde die hij zelf heeft ervaren door te geven aan anderen. Hij vertelde dat toen hij een keer in de strafinrichting kwam, waar de meest zware gevallen, bendeleden en verslaafden de hele dag in hun cel vast zitten, hij antwoord gaf op wat hij God hoorde vragen. Hij hoorde geen stem of zoiets, maar gaf wel antwoord. “Ja Heer, ik zal voor de mensen hier doen wat U van mij vraagt”.

Hij is trouw aan dat antwoord en deelt bijna altijd 1/3 van zijn eten, zo van zijn bord geeft hij dat aan iemand als die er om vraagt. Hij heeft een klein project opgezet om hangmatten te laten maken door verslaafden om ze zo van de drugs af te helpen en aan het werk te krijgen. Hij spreekt in verschillende kerkjes in de gevangenis over wat God ons vraagt te doen voor de naaste. In plaats van dat het een opgave is hem te bezoeken zie ik het als een voorrecht, Christiaan doet in de gevangenis wat wij buiten met de kerken ook willen bereiken: de liefde van God voor mensen praktisch handen en voeten te geven.

Punten om God voor te danken

- Voor zijn trouwe zorg voor ons als gezin. Dat we nooit tevergeefs hebben gewacht op Gods hulp. En voor alle mooie ervaringen die we mogen opdoen.
- Voor de vrijlating van Eufemia.
- Voor de eerste steen die gelegd is voor een eigen gebouw van Shalom.
- Voor Josué Najera die zijn schouders stevig onder Shalom zet.
- Voor de financiële steun vanuit de achterban. Onze TFC is verwonderd dat ze hun target voor 2009 haalden.

Punten van gebed

- Bid voor ons als gezin als we langzamerhand aan het afscheid nemen zijn.
- Bid voor onze hulp Rosa. Zij heeft ons al zes jaar lang met veel toewijding gediend. Ook voor haar zal de verandering groot zijn.
- Bid voor trouw van alle betrokkenen om Shalom heen. Er wordt zo gauw iets toegezegd en niet gedaan.
- Bid voor Josué, hij heeft een grote taak aan het leidinggeven aan Shalom, en voor zijn gezin.
- Bid voor Christiaan als hij binnen afzienbare tijd wordt overgeplaatst naar Nederland, en voor zijn partner die één dezer dagen vrij komt.

Dank voor uw betrokkenheid. Een hartelijke groet van ons zessen.

Andrew, Carien, Jozua, Davita, Lucas en Timo

voedselactie Oekrainë

De voedselactie wordt gehouden op vrijdag 4 juni en zaterdag 5 juni. U kunt het voedsel inleveren bij de Spar in Herwijnen.

Ook is er gelegenheid om voedsel in te leveren op zaterdag 5 juni bij H.J. van Wijgerden, Waaldijk 10, Herwijnen



Men is in Oekraïne erg blij met:

**MACARONI
SUIKER
CHOCOLADE
THEE
ROLLEN BISCUIT**

**RIJST
FRUIT IN BLIK
SNOEPJES (liever geen dropjes)
CACAO
STUKKEN ZEEP**

Giften zijn van harte welkom op ING-bank rek.nummer 7678257 t.n.v
Werkgroep Dorcas Herwijnen

TENSLOTTE

Afgelopen zondagavond hadden we het in de dienst o.a. over de vraag: 'Wat is geloven?' Een dominee wilde dat eens aan een groep catechisanten duidelijk maken. Hij maakte zijn mooie horloge los en zei: "Wie van jullie wil het hebben?" De ene jongen zei: "U maakt een grapje". De ander zei: "Daar trap ik niet in". Een derde zei: "Dat meent u toch niet". Maar een volgende zei: "Geef maar hier". En hij kreeg het horloge. De anderen waren stomverbaasd en vroegen: "Krijg hij het echt?" "Ja natuurlijk", zei de dominee, "dat zei ik toch? En onthou nou maar voor je hele leven wat geloven is: aannemen wat je wordt aangeboden. Als je het niet aanneemt, wordt het nooit je eigendom. Het is geen grapje. Het is: aannemen".

Maar dan moet je wel zijn op de plek waar het uitgedeeld wordt: de kerk!

Tot ziens, een hartelijke groet en mede namens mijn vrouw gezegende Pinksterdagen toegewenst.

Ds. J. Broekman

Ja!

Gods belofte in jouw handen
zo betrouwbaar wil Hij zijn
ja, Ik geloof
dat is jouw antwoord
ingelijfd door brood en wijn!

Rita Balder-Glas (via internet)

T	T	R	O	O	S	T	E	R	G	O	D	N	I	W	
R	S	G	P	A	A	V	L	A	M	M	E	N	T	D	
A	E	E	G	F	P	E	E	S					O	S	
A	E	L	E	S	O	R	E	S					E	G	
V	G	U	S	C	S	S	D	E					S	N	
L	N	I	T	H	T	C	N	G					P	E	
E	I	D	A	E	E	H	A	N	R	V	W	N	R	L	
M	T	Z	A	I	L	I	J	H	A	U	E	O	E	A	E
E	R	E	N	D	E	N	R	G	U	R	L	N	A	P	
H	O	G	F	P	N	I	J	E	S	V	V	K	I	K	I
E	T	I	E	E	D	N	T	U	N	U	E	E	E	C	
M	S	L	E	T	O	G	H	A	E	L	N	M	E	S	
E	T	I	S	R	O	S	C	M	L	D	T	O	H	I	
L	I	E	T	U	J	E	E	M	A	L	P	R	T	D	
M	U	H	I	J	S	N	E	R	E	T	S	A	N	I	P

DEEL
 GELUID
 TALEN
 FEEST
 VUUR
 ZEG
 WIND
 VERVULD
 HEMELVAART
 PINKSTEREN
 UITSTORTING
 TOESPRAAK
 APOSTELEN
 AFSCHIED

ROMEINEN
 GEEST
 HEILIGE
 RECHTERHAND
 WOLKEN
 JOOD
 OPGESTAAN
 DISCIPELEN
 EMMAUSGANGERS
 VERSCHIJNING
 VLAMMEN
 TROOSTER
 PETRUS
 HEMEL



AGENDA

Woensdag 26 mei	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Woensdag 9 juni	18.30 uur	uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkerwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 7 juni 2010 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

NB. Let op!! De kopij voor het volgende kerkblad is eveneens weer voor een periode van 3 (drie) weken.

Volgende inleverdata zijn:

28 juni	voor 2 weken
12 juli	voor 5 weken, vakantieperiode
23 aug	voor 2 weken
6 sept	voor 2 weken
20 sept	voor 2 weken
4 okt	voor 2 weken
18 okt	voor 2 weken

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

**COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. 950925
Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE Bankrekeningnr. 3280.01.767

BANKENFONDS Bankrekeningnr. 3280.59.943

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00