

<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 <a href="mailto:j.broekman@solcon.nl">j.broekman@solcon.nl</a>
<b>OUDERLINGEN</b>	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, <b>scriba</b> Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 <a href="mailto:ddejoode@planet.nl">ddejoode@planet.nl</a>
<b>DIAKENEN</b>	D. de Bruijn J.A. Hobo A. van Mourik
<b>ORGANISTEN</b>	C. van den Bergh H.J. de Bruyn A.P. van de Minkelis
<b>KOSTERS</b>	M. van Zante, Wilgenlaan 6, tel. 581235 Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOI</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRECHE</b>	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 13 juni 2010**

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **Bediening Heilig Avondmaal**  
Introïtuslied: Ps. 105 : 5, 9
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman, **Dankzegging Heilig Avondmaal**  
Introïtuslied: Ps. 31 : 9, 10
- 1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Avondmaalscollecte: Project GZB  
Uitg.collecte : Past. en prediking

### **Donderdag 17 juni 2010**

- 14.30 uur: Zorgcentrum Avondlicht  
Ds. J. Broekman

### **Zondag 20 juni 2010**

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman  
Introïtuslied: Ps. 105 : 5, 10
- 18:30 uur: Ds. W. de Bruin, Harderwijk  
Introïtuslied: Ps. 32 : 3,4
- 1<sup>e</sup> collecte: Medische zending  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Past. en prediking

### **Zondag 27 juni 2010, uitzending via Radio Lingewaal FM**

- 09:30 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal  
Introïtuslied: Ps. 116 : 1, 9
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman  
Introïtuslied: Ps. 33 : 9, 10
- 1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

## Lied van de Zondagsschool

13 jun: Ps. 105 : 5<sup>a</sup>

20 jun: Ps. 105 : 5<sup>b</sup>

27 jun: Ps. 116 : 1

## Kinderoppas:

13 jun: Monique Hobo en Joanne van Vliet

20 jun: Annette Ruitenurg en Marieke van Mourik

27 jun: Gera Visser en Amanda van Mourik

## Schoonmaakrooster

14 t/m 18 jun: Mw. van Linden, Mw. G. van der Vliet

28 jun t/m 2 jul: Mw. Kruis, Mw. van der Weerd

## MEDITATIE



*Opdat wij nu tot onze hulp en troost het Avondmaal des Heeren mogen houden ...*

Het Avondmaal, dat wij komende zondag hopen te vieren, is ons geschonken tot onze troost. Dat blijkt uit de woorden van het formulier die hierboven staan.

Iedereen zal begrijpen dat de Heere met deze woorden Zijn gelovigen niet van de tafel wil afhouden, maar ze juist wil trekken om zich door Hem te laten troosten.

Maar wat is troosten?

Bij troost denken wij altijd aan droefheid. Wanneer wij iemand troosten, proberen we iets van zijn of haar droefheid weg te nemen. We proberen op een of andere manier verlichting te geven.

Ook in het leven van Gods kinderen is er nog veel droefheid. Waarom? Omdat er nog zoveel in hun leven is dat niet in overeenstemming is met Gods heilige wil. Ze zijn bedroefd, omdat ze nog altijd niet zijn die ze wensen te zijn. Deze droefheid neemt de Heere nu weg aan de Avondmaalstafel. Hoe? Op geen andere manier dan hun oog te vestigen op het volbrachte werk van onze Heere Jezus Christus, die Zijn leven gegeven heeft tot verzoening van velen. In de tekenen van brood en wijn wordt het hart gericht op Hem, die Zijn leven tot in de dood geschonken heeft. Laten we dit vooral niet vergeten, maar laten we bedenken dat de Heere groot van goedertierenheid is. Hij troost!

Toch betekent troosten niet alleen het wegnemen van verdriet. In het woord 'troosten' zit ook iets van bemoedigen. Aan de Avondmaalstafel wil de Heere Zijn kinderen bemoedigen om vol te houden. Om vol te houden in de strijd tegen de duivel, de wereld en het eigen zondige vlees. Steeds opnieuw is deze bemoediging nodig. Want het volharden in de strijd tegen het kwaad blijft tot aan het eind van ons leven nodig. Dat is een zware en moeilijke strijd. Maar de Heere Jezus zegt: *Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden* (Markus 13: 13).

Kom daarom "tot uw hulp en troost", want alle dingen zijn gereed...

*Ds. J. Broekman.*

## UIT DE GEMEENTE



### Zieken

De heer A. van Arkel, Waaldijk 73, die bij het verschijnen van het vorige kerkblad nog in het Beatrixziekenhuis lag, is inmiddels thuis gekomen. De medicijnen slaan aan en we bidden om verder herstel.

In de afgelopen drie weken heeft ook nog een ander gemeentelid in het ziekenhuis gelegen. De heer J.J. de Fockert, Achterweg 19, heeft een galblaasoperatie ondergaan. Tegenwoordig wordt iemand weer snel naar huis gestuurd en dat was met hem ook het geval. Maar dat betekent wel dat men thuis weer aan moet sterken. Het mag gelukkig steeds beter met hem gaan. De HEERE zij dank!

De dichter van Ps. 116 maakte heel wat mee in zijn leven. Hij *vond benauwdheid en droefenis. Maar hij riep de Naam des HEEREN aan: Och, HEERE, bevrijd mijn ziel.* En de HEERE was genadig en hielp hem. Velen mogen ervaren dat de HEERE nog steeds genadig is. Hem zij de dank!

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

*Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.*

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

*"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften*

Mw. C. F. van Mil -van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.  
Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3328 AX Dordrecht.  
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.  
Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente.

Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

### **Meeleven**

We hoorden van het overlijden van mevr. H. Blom- Huisman, die voorheen aan de Zworrelstraat 53 woonde en het laatste jaar in Lingesteijn in Leerdam verbleef. Zij werd 87 jaar. We wensen allen die om haar heengaan treuren veel sterkte en troost toe.

### **Geboren**

Op 18 mei 2010 is *Rosalie* geboren. Zij is de dochter van Peter de Fockert en Jasperina Siderius. Zij wonen aan de Wilgenlaan 19. Van harte gefeliciteerd! Ook zij mochten voor het eerst het wonder van de geboorte meemaken. En gelukkig is alles goed gegaan. Dat is een reden om dankbaar te zijn. We bidden de ouders veel wijsheid toe bij de opvoeding van de kleine Rosalie en dat zij ook een schaapje mag worden van die Goede Herder Jezus Christus.

### **Huwelijk**

*René Garskamp* en *Marian Zwamborn* geven blij en dankbaar kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op D.V. 28 juni 2010 in het "polderhuisje" te Acquoy. Hun huwelijk zal kerkelijk bevestigd worden door ds. G. Schaap in de hervormde kerk van Hellouw.

De felicitaties ook vanuit de gemeente van Herwijnen! We bidden jullie alle goeds toe op jullie verdere levenspad. Toekomstig adres: Onderweg 2, 4174 GV Hellouw.

### Uit dankbaarheid I

Iedereen hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en bezoeken, die ik ontvangen heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Bovenal ben ik dankbaar dat ik weer aardig aan het opknappen ben.

Hans van Krieken

### Uit dankbaarheid II

Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens onze zwangerschap. Het heeft ons goed gedaan dat er zoveel mensen aan je denken.

Daarnaast willen wij een ieder hartelijk danken voor de vele felicitaties, bloemen en kaartjes die wij mochten ontvangen na de geboorte van onze zoon Rick. Een kindje krijgen is een groot wonder en wij zijn ook Dankbaar dat Rick in ons midden mag zijn.

Gijs en Netty Pippel

### Uit dankbaarheid III

Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor een kaart, bezoek en een telefoontje, tijdens mijn verblijf in en bij mijn thuiskomst uit "Lingestein". Ook dank aan de wijkouderling v. Houwelingen.

Dank namens Mam, Kinderen, Kleinkinderen.

Groot is Uw trouw o Heer,  
Groot is Uw trouw o Heer  
Iedere morgen aan mij betoond  
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,  
Groot is Uw trouw o Heer aan mij betoond

M. van Steenis - Heijnen

## VERANTWOORDING

### Collecten

Zondag 9 mei 1<sup>e</sup> collecte € 129,80 De Hoop  
2<sup>e</sup> collecte € 117,50 Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte € 131,85 Past. en prediking

Donderdag 13 mei 1<sup>e</sup> collecte € 53,30 Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte € 57,10 Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte € 64,00 Past. en prediking

Zondag 16 mei 1<sup>e</sup> collecte € 130,05 Bloemengroet  
2<sup>e</sup> collecte € 133,30 Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte € 134,30 Past. en prediking

Zondag 23 mei 1<sup>e</sup> collecte € 299,70 Pinksterzendingscollecte  
2<sup>e</sup> collecte € 158,90 Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte € 188,70 Past. en prediking

Zondag 30 mei 1<sup>e</sup> collecte € 125,10 Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte € 129,35 Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte € 114,75 Onderhoudsfonds

### **Giften**

Ontvangen via:

Ouderling D. van Arkel € 50,00 voor de bloemengroet

Mevr. N. van der Linden € 15,00 voor het kerkblad

De heer A. van Rossem € 5,00 voor de bloemengroet en € 5,00 voor het kerkblad.

Voor al deze giften hartelijk dank

## **RONDOM HET WOORD**

### **Diensten**

De tijd van de kerkelijke feesten ligt achter ons. We mochten een feestelijke ochtenddienst hebben op de eerste Pinksterdag. Het Woord ging open in de prediking en het werk van de Geest werd zichtbaar in belijdenis en doop. We zijn er dankbaar voor!

En dan nu, zoals sommigen zeggen, breekt de feestloze tijd aan. Want we hebben tot aan het eind van het jaar geen kerkelijk feest meer. Toch zal ik dat niet gauw zeggen. De Joden hebben veel feesten en daar hoort ook de sjabbat bij. Elke week wordt afgesloten met een feestdag. Dat is mooi. Maar nog mooier is het om elke week te beginnen met een feestdag: de zondag, de opstandingsdag. En dat doen we ook en daarom gaan we geen feestloze tijd tegemoet.

Afgelopen zondag was er de voorbereidingsdienst voor de viering van het Heilig Avondmaal. We lazen het eerste deel van Psalm 68, met als tekstenwoorden de verzen 2 en 4. *God zal opstaan* was het thema.

Komende zondag staat dus in het teken van viering en dankzegging van het Avondmaal. We zetten de lezing uit Psalm 68 in beide diensten voort. 's Morgens zal ik een korte inleidende preek houden over de verzen 20 en 21. *Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaadt Hij ons*. En in de dankzeggingdienst zien we de feeststoet voorbij trekken, vers 25,26: *O God, zij hebben Uw gangen gezien, de gangen van mijn God,*

*van mijn Koning, in het heiligdom. De zangers gingen voor, de speellieden achter, in het midden de trommelende maagden.* Er is nog veel meer te zeggen over Psalm 68, maar ik heb er drie gedachten uitgehaald voor de drie diensten rond de viering van het Avondmaal. Ik hoop dat u er ook bent, ook al komt u (nog) niet aan het Avondmaal.

De week daarna, D.V. zondag 20 juni, zal br. G. de Joode bevestigd worden tot jeugddiaken. We zijn dankbaar dat er binnen de kerkenraad nu iemand komt *alleen* voor de jeugd. Samen met de nieuwe jeugdraad mag hij 'de kar van het jeugdwerk gaan trekken', zo zeggen we wel eens. Dat is hard nodig binnen onze gemeente en we bidden hen veel zegen toe.

Tot aan onze vakantie heb ik hier nog twee ochtenddiensten te vervullen: de bevestigingsdienst op 20 juni en de doopdienst op 4 juli. In vervolg op de avondmaalsdiensten wil ik ook dan een psalm centraal stellen. We lezen op 20 juni Psalm 13, een psalm van David die spreekt van een blij vertrouwen op God. Een onbekende, maar bemoedigende psalm. Leest u die ter voorbereiding maar eens door!

En om de lijst van drie weken vol te maken wijs ik nog op de avonddienst van 27 juni. Dan is er weer een leerdienst en dan is Zondag 9 uit de Heid. Catechismus het uitgangspunt voor de preek. Deze zondag bevat maar één vraag: *Wat bedoel je met de woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?* Het gaat dus over God de Vader en onze schepping. De tekst van de eigentijdse weergave van deze zondag zal weer klaarliggen bij de ingang van de kerk.

Alle diensten, ook van de gastvoorgangers, in uw warme belangstelling aanbevolen!

## **Belijdenis**

We zijn dankbaar dat er een aantal jonge mensen met Pinksteren belijdenis heeft gedaan. Samen met de groep van het vorige jaar hebben ze zich daarop voorbereid en samen gaan ze het komende seizoen door als een lidmatengroep. Het is fijn dat er deze groei is in de gemeente.

Hoewel het nog wel even duurt voordat het nieuwe seizoen begint, vraag ik me nu al af of we in september kunnen beginnen met een nieuwe groep belijdeniscatechisanten. Er zijn nogal wat jongere, maar ook oudere gemeenteleden die nog geen belijdenis hebben gedaan. Nu weet ik wel: het moet een bewuste keus zijn, maar de praktijk van het leven leert dat men daar pas over na gaat denken als de vraag gesteld wordt.



Ik zou allen die het aangaan willen vragen daar de komende tijd eens over na te denken. Nu is het juist de tijd om daarover in gesprek te gaan. Met elkaar, maar eventueel ook met mij. Heb je vragen over de belijdeniscatechisatie of over het belijdenis doen, neem gerust even contact met mij op. Ik weet uit ervaring dat men dat niet snel doet naar aanleiding van een oproep in het kerkblad, maar doe het gerust! Een gesprek verplicht tot niets en trouwens: het volgen van de belijdeniscatechisatie betekent ook niet dat je direct belijdenis gaat doen. Die keuze komt later pas. Ik hoop dat er gemeenteleden zijn die er serieus over na gaan denken. Jongeren, maar zeker ook ouderen: laat van je horen!!

### **Herziene Statenvertaling**

In de maand december van het vorige jaar schreef ik in dit kerkblad een kort artikeltje over de Herziene Statenvertaling (Kerkblad nr. 994). Ik heb geprobeerd daarin weer te geven hoe belangrijk het is een betrouwbare vertaling te hebben van de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse teksten waarin de Bijbel geschreven is. Door de eeuwen heen is de Statenvertaling als de meest betrouwbare en meest letterlijke vertaling aangewezen en gebruikt. Maar die vertaling is wel verschillende keren aangepast, omdat sinds 1637 (toen de Statenvertaling verscheen) het taalgebruik in ons land ook veranderde. Het is voor velen duidelijk dat de Statenvertaling in de loop van de tijd voor velen tot zegen is geweest, en nu nog. Daarom willen we die niet kwijt. Maar de taal van de Statenbijbel is voor velen, met name ook voor jongeren, te moeilijk. Daarom is er in juni 2002 een begin gemaakt met de herziening van de Statenvertaling. Juist met de bedoeling de Statenvertaling voor het nageslacht te bewaren.

In de bijzondere diensten van onze gemeente hebben we de Herziene Statenvertaling (HSV) al geregeld gebruikt. U hebt er dus al kennis mee kunnen maken. Bovendien ligt er sinds begin dit jaar op de leeuurtafel in de kerk een boekje met een toelichting over de totstandkoming van de HSV. Verschillende gemeenteleden hebben een exemplaar meegenomen om zich in die verantwoording te verdiepen.

'De kerkenraad ziet zich nu voor de vraag gesteld hoe hiermee om te gaan', schreef ik in het artikeltje van december. Inmiddels heeft de kerkenraad daarover een besluit genomen. Zodra de complete uitgave van de Herziene Statenvertaling beschikbaar is, gaan we deze in alle diensten van de gemeente gebruiken. De verwachting is dat in december van dit jaar het project is afgerond en de HSV in een complete versie beschikbaar is. Wel is er bij dit besluit afgesproken dat

gastpredikanten, die de voorkeur geven aan de 'gewone' Statenvertaling, de ruimte krijgen deze te gebruiken.

De kerkenraad bezint zich nog over de vraag hoe de HSV beschikbaar gesteld kan worden voor de gemeente. Wellicht kunnen er een aantal exemplaren bij de ingang van de kerk gelegd worden. Maar het is natuurlijk veel mooier als u t.z.t. zelf een exemplaar aanschaft om mee te nemen naar de kerk. U kunt nu alvast gaan sparen.

We zijn de Heere dankbaar voor de jarenlange inzet van veel medewerkers van de Stichting HSV om de verstaanbaarheid van de Bijbel te vergroten en om de komende generaties de liefde tot de Statenvertaling bij te brengen en te laten behouden.

### **Actie Kerkbalans**

De teller van de Actie Kerkbalans staat inmiddels op **€ 52.611,92**. Dat is een mooi bedrag. Er zijn gelukkig steeds meer mensen die hun schouders onder onze gezamenlijke opgave zetten om onze Hervormde Gemeente ook financieel draaiend te houden. Daardoor is de opbrengst van de Actie Kerkbalans de laatste jaren gelukkig behoorlijk gestegen.

Toch is deze stijging niet voldoende om de stijgende kosten op te vangen. Zoals u in januari hebt kunnen lezen moet de Actie Kerkbalans tenminste **€ 61.360** opbrengen om als Hervormde Gemeente financieel rond te kunnen komen. Op dit moment stevenen we dus af op een **tekort van ruim € 9.000**. Dat is heel veel. Als we zo doorgaan zijn we over een aantal jaren door onze reserves heen. Laten we er nog maar niet aan denken wat dat zou betekenen.

We kunnen er dan ook niet omheen om u te vragen om uw toezegging voor de Actie Kerkbalans nog eens kritisch te bekijken. Geeft u werkelijk volgens de richtlijn? Als dat niet zo is, vragen we u dringend uw bijdrage nog eens te willen overwegen en indien mogelijk tot de bedragen in de tabel te verhogen.

We durven u deze vraag te stellen, omdat de gemiddelde opbrengst van de Actie Kerkbalans in Herwijnen ondanks de stijgingen van de afgelopen jaren nog steeds duidelijk achterblijft bij de landelijke cijfers. Tot nu toe ligt de gemiddelde toezegging voor de actie Kerkbalans 2010 in onze Hervormde Gemeente Herwijnen op € 148,20 per toezegging. De gemiddelde toezegging in de landelijke Protestantse Kerk ligt echter op € 222 per toezegging (cijfers Actie Kerkbalans 2009). De gemiddelde toezegging in Herwijnen ligt daarmee nog steeds éénderde onder het landelijke gemiddelde.

Maar ook de mensen die al wel volgens de tabel geven zouden misschien nog eens kunnen kijken of ze nog iets méér kunnen doen. Dat zou kunnen via verhoging van de toezegging, of via een extra gift. Gebeuren er niet vaak dingen in ons leven waarvoor wij de Heere dankbaar mogen zijn? Aan die dankbaarheid kan ook uitdrukking worden gegeven met een extra gift aan de kerk. Denk er eens over na.

De kerk is er voor ons allemaal. De kerk is ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Als kerkrentmeesters vertrouwen wij erop dat eenieder van u zijn en haar verantwoordelijkheid zal nemen om onze kerk financieel draaiende te houden. De landelijke cijfers laten zien dat dit mogelijk moet zijn.

De kerkrentmeesters.

### **Richtlijnen voor uw kerkelijke bijdrage.**

Netto inkomen per maand	Kerkelijke bijdrage percentage	Bijdrage per maand	Bijdrage per jaar
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0,00 - € 2,50	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 5,00 - € 10,00	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 15,00 - € 22,50	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 30,00 - € 40,00	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 50,00 - € 62,50	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 75,00 of meer	€ 900 of meer

### **Avondmaalscollecte**

De diaconie heeft gekozen voor het GZB project: Noodhulp Kenia (AZ/09-86)

Door aanhoudende droogte lijden miljoenen mensen in Kenia honger. De volgende oogst wordt pas halverwege 2010 verwacht. Een groot deel van de bevolking zal de komende maanden van voedselhulp afhankelijk zijn. De Hervormde Kerk van Oost-Afrika, de partnerkerk van de GZB in Kenia, doet alles wat in haar vermogen ligt om te helpen. Daarvoor is echter wel financiële hulp van ons noodzakelijk. Voor een bedrag van € 25,00 zorgen we er voor dat een familie een maand kan eten.

De Diaconie

## Verantwoording Bloemengroet

De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 9 mei	Mw. A. de Joode	Waaldijk
Zondag 16 mei	Mw. M. de Fockert	Rij- en Uitweg
Zondag 23 mei	Monique Hobo, Maartje en Peter Mouthaan, Jiska en Arjan van Mourik	
Zondag 30 mei	Dhr. J.J. de Fockert	Achterweg 19
Zondag 6 jun	Dhr. A. Bok	Rij- en Uitweg

---

# VAKANTIE-BIJBEL-SPELWEEK 2010

Beste allemaal,

De vakantie-bijbel-spelweek! Het komt in zicht! Met behulp van de beide kerken is het ons toch weer gelukt om deze week te organiseren. Zoals bekend vindt de vakantie-bijbel-spelweek de laatste week van de zomervakantie plaats. Dit jaar is dit van dinsdag 10 augustus tot en met vrijdag 13 augustus. Zoals je hiernaast kunt zien is het thema dit jaar **“STEL JE VOOR”**.



**“Stel je voor”**

Het belooft zeker weer een week te worden die de moeite waard is. Uiteraard hopen we ook dit jaar weer op een grote opkomst. De week is bedoeld voor alle kinderen die na de zomervakantie naar groep 2 van de basisschool gaan t/m klas 2 van het voortgezet onderwijs. Maar ook eventueel vriendjes, vriendinnetjes en/of logeetjes zijn welkom.

Halverwege juni zullen op beide scholen in Herwijnen de opgavenformulieren uitgedeeld worden. Geef dus nu uw kinderen al op! Als organisatie zouden we graag vóór de zomervakantie een aardig beeld willen hebben van de grootte van de groep. Als we op vorig jaar afgaan, dan kunnen we wellicht weer meer dan honderd kinderen verwachten. Heel veel kinderen om 's morgens bij de opening over Jezus te vertellen. Heel veel kinderen om samen mee te zingen. Heel veel kinderen om samen en in groepsverband mee plezier te maken.

We houden nog even geheim welke activiteiten er dit jaar op stapel staan.

Voor het meehelpen aan de vakantie-bijbel-spelweek geldt nog steeds: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hulp is dus nog altijd welkom. Ook de jeugd vanaf een jaar of 14 kan mee helpen, dus help ons om er weer een leuke week voor de kinderen van te maken. Voor aanmelding, zie onderstaande namen.

Met vriendelijke groeten,  
Stuurgroep vakantie-bijbel-spelweek:

Marleen Ruitenburg	Kolstraat 32	582439
Marianne van Burk	Geerstraat 48	582992
Sjanet 't Lam	Geerstraat 19	582571
Chantal de Bruijn	Brede Kampen 10	582311
Chantal Hoornstra	Pieterswaard 15	581828
Tamara van Dommelen	Lijsterbeslaan 5	582732
Martine Walraven	Kolstraat 62	640712

### **Tenslotte**

Nog steeds geniet ik van het uitzicht vanuit de studeerkamer. En de Waal gaat altijd maar zijn ongekende gang. Het water raakt nooit op. Het is net als met Gods genade: die gaat ook zijn ongekende gang en stopt nooit. En dan al die vogels rond de pastorie. Elke dag juicht de schepping Gods eer en gaat zo ook zijn ongekende gang.

Wat is het met een mens vaak anders. Een vogeltje kan je wel eens beschaamd maken en tot de orde roepen. Als ik al die vogels zo druk bij het dak van de kerk zie en soms onder de pannen wegkruipen, moet ik altijd aan Psalm 84 denken: zelfs de vogels vinden een plekje bij Gods altaren. Ook daarin zijn de vogels trouwer dan de mensen. 't Is net een gelijkenis...

De vele dorpen langs de Waal leren we ook steeds beter kennen. Ze lijken daar vanouds neergeworpen te zijn door de altijd zoekende mensen. Maar in en rond die dorpen heeft de mens zijn woonplaats gevonden. En ieder dorp is weer anders, zeggen de mensen die het weten kunnen. En dus zal het wel zo zijn.

En ieder dorp heeft ook een kerk, soms twee zelfs. En daarin gaat onze God ook Zijn ongekende gang. Mensen komen en mensen gaan. Maar het dorp blijft. Zelfs dominees, die toch ook gewone mensen zijn, komen en gaan. In de werkgemeenschap van predikanten is dat ook zo. De predikanten van Vuren en Varik en Heesselt gaan en in Haaften

komt een nieuwe dominee. Ondanks de terugloop in de kerken gaat God Zijn ongekende gang. Totdat...  
Leer van de Waal dat het water nooit opraakt... totdat... de zee er niet meer zijn zal. Maar dan is alles nieuw!!

Met een hartelijke groet,  
*Ds. J. Broekman.*

### **AGENDA**

woe 9 jun 18.30 uur uitzending kerkteléfono  
woe 23 jun 18.30 uur uitzending kerkteléfono

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente:  
[www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)



### **VAN DE REDACTIE**

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 28 juni **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:  
N. van der Vliet  
Berkenlaan 2  
E-mail: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

### **Volgende inleverdata:**

12 jul	<b><u>voor 6 (zes) weken, vakantieperiode</u></b>
23 aug	voor 2 weken
6 sep	voor 2 weken
20 sep	voor 2 weken
4 okt	voor 2 weken
18 okt	voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Bij God ben je  
ook  
zonder diploma:

**! GESLAAGD !**



Visje

<b>KERKBLAD</b>	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
<b>REDACTIELEDEN</b>	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
<b>CD-OPNAMEN</b>	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
<b>COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS</b>	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
<b>DIACONIE</b>	Bankrekeningnr. 3280.01.767
<b>BANKENFONDS</b>	Bankrekeningnr. 3280.59.943
<b>ADM. KERKBLAD</b>	Bankrekeningnr. 3280.24.643
<b>WEBSITE</b>	<a href="http://www.nhkherwijnen.nl">www.nhkherwijnen.nl</a>
<b>COLLECTEBONNEN</b>	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00