

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6, tel. 581235 Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 18 juli 2010

- 09:30 uur: Ds. J. A. C. Olie - Zuilichem
Introïtuslied: Ps. 38 : 9, 10
- 18:30 uur: Ds. D. Heikoop - Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 39 : 1, 2
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 25 juli 2010

- 09:30 uur: Ds. J. van Dijk - Zeist
Introïtuslied: Ps. 40 : 1, 2
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 41 : 6, 7
- 1^e collecte: Lepra zending
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 1 augustus 2010

- 09:30 uur: Ds. J. Groenenboom - Leerdam
Introïtuslied: Ps. 42 : 6, 7
- 18:30 uur: Ds. J. de Vreugd - Amersfoort
Introïtuslied: Ps. 43 : 4, 5
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 8 augustus 2010

- 09:30 uur: Ds. D. Heikoop - Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 44 : 9, 10
- 18:30 uur: Prof. Dr. C. G. Baart - Renswoude
Introïtuslied: Ps. 45 : 1,2
- 1^e collecte: Bloemengroet
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 15 augustus 2010

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **Afsluiting Vakantie-Bijbel-Spel-Week**
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk
- 18:30 uur: Ds. E. van Rooijen - Bleiswijk
Introïtuslied: Ps. 46 : 3, 4
- 1^e collecte: Vakantie Bijbel Spelweek
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 22 augustus 2010

- 09:30 uur: Ds. H. Westerhout – Harderwijk
Rechtstreekse uitzending via Radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 130 : 1, 2
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 47 : 4, 5
- 1^e collecte: Zomerzendingscollecte
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

Zomervakantie t/m 15 augustus

22 aug: Ps. 130 : 2a

Kinderoppas:

In de zomervakantie (3 juli tot 15 augustus) wordt de crèche verzorgd door de Gereformeerde Kerk

15 aug: Sjanet 't Lam en Demi van Eeuwijk

22 aug: Jiska van Mourik en Manon van der Meijden

Schoonmaakrooster

26 t/m 30 jul: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp

9 t/m 13 aug: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn

23 t/m 27 aug: Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet

MEDITATIE



“En tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik u dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden”

Jes. 46: 4

Het staat er werkelijk! God wil ons dragen tot onze ouderdom!

Het droevige is echter, dat er zoveel mensen zijn, die de Heere in hun leven kwijtgeraakt zijn. Die niemand meer hebben die hen draagt. Die vertwijfelt om zich heen zien.

Nu is het eigenaardige dit, dat wie God niet kwijtgeraakt is, maar Hem juist gevonden heeft, zoveel kracht ontvangt, dat hij ook nog anderen kan dragen. Dat is toch de grote taak, die wij in onze ouderdom nog mogen ontvangen: anderen te dragen – de jongeren, de kinderen, de nog ouderen, de nog armeren, en hen die nog eenzamer zijn.

Gezegd die jonge mens die een grootvader heeft die de handen kan vouwen.

Gezegd die kinderen die een grootmoeder hebben die de handen voor hen vouwt.

Daarom heb ik een hartelijk verzoek aan u, oudere: hoor toch, dat God u wilt dragen! Vraag naar Hem. Wie naar de Heere vraagt, heeft Hem altijd nog gevonden.

En ik heb een even hartelijk verzoek aan jou, jongere: zie, dat je oudere mensen krijgt die de handen voor je vouwen. Ik zou niet graag een dag beleven zonder te weten dat anderen voor mij bidden.

Weet u Wie voor u de handen vouwt? Want inderdaad, er is Iemand die voor u bidt. Niemand minder dan onze Heere Jezus Christus Zelf heeft gezegd: Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt.

Hij bidt ook in de vakantie. U toch ook ?!

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE

Zieken



Thuis en in de kerk denken we in de voorbede aan de zieken in de gemeente. Laatst zijn in de diensten enkele gemeenteleden genoemd die in het ziekenhuis geweest zijn.

Mevr. M. van Santen- van Hemert, Meidoornlaan 19, heeft al geruime tijd last van haar heup. Men heeft geprobeerd een schroef uit haar heup te verwijderen, die mogelijk de pijn veroorzaakt, maar dat is helaas mislukt.

Mevr. J. van Leeuwen- Schep, Jacob de Jonghstraat 17, is een nacht in het ziekenhuis geweest, nadat zij geopereerd is aan haar beide armen. Mevr. M. de Fockert- de Joode, Rij- en Uitweg 2a, is maandag 12 juli geopereerd aan haar knie. Aan het eind van de week hoopt ze weer uit het Beatrixziekenhuis ontslagen te zijn, maar het zal duidelijk zijn dat er een periode van revalidatie volgt.

Een ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden, schrijft Paulus aan de Romeinen (10:11). Dat is een waar woord. Ooit verloor een predikant drie kinderen bij een busongeluk. Wij kunnen begrijpen dat hij erg veel verdriet had. Het is geen kleinigheid om dat mee te moeten maken in het leven. De zondag na de begrafenis moest hij weer voorgaan. Hij preekte toen over bovenstaande tekst. Tijdens het preken ondervond hij dat het waar is dat ieder die zijn vertrouwen op de Heere stelt, niet beschaamd zal worden. Met andere woorden: de Heere helpt Zijn volk door alles heen. Dat is niet goedkoop gezegd, dat zijn geloofswaarden. En vanuit het geloof mogen we ook weten: 'In de grootste smarten, blijven onze smarten in de Heer' gerust.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C. F. van Mil -van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

Uit dankbaarheid

Op 26 mei j.l. onderging ik in het Beatrixziekenhuis een galblaasoperatie. Hoewel mijn verblijf in het ziekenhuis slechts één dag duurde, mocht ik bij mijn thuiskomst en gedurende de dagen van herstel veel reacties ontvangen. Het was hartverwarmend. Voor uw blijken van meeleven in welke vorm dan ook wil ik u langs deze weg hartelijk bedanken. Bovenal dank aan God die alles zo voorspoedig deed verlopen.

Jan de Fockert
Achterweg 19

Huwelijksjubileum

Op D.V. 20 juli a.s. hopen de heer J.W. de Joode en mevr. J. de Joode-Klop hun 55 jarig huwelijksjubileum te gedenken. Ze kijken dankbaar terug op de jaren die ze samen gekregen hebben. Hun huwelijk werd destijds in Haaften door ds. Poot bevestigd en ingezegend. De beginwoorden van Psalm 67 vormden hun trouwtekst: *God zij ons genadig en zegene ons*. En de Heere heeft hen ook gezegend. Ze zijn verwonderd dat het hun een groot deel van hun leven zo goed gegaan is. Ze kregen ook drie gezonde kinderen en vijf prachtige kleindochters. Ze wonen nu in Avondlicht, waar ze ook dankbaar voor zijn. Zeven jaar geleden is mevr. De Joode ernstig ziek geweest, waardoor ze nu nog aan de rolstoel gebonden is. Toch mogen beiden ook nu nog ervaren dat het geloof een krachtbron is in moeilijke tijden en ook bij het ouder worden. En dan denken ze met name aan de woorden van Psalm 27: 7:

*Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven,
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?*

Ja, de Heere is getrouw, de Bron van alle goed!

Ze gingen 52 jaar samen naar de kerk; de laatste jaren zijn ze trouwe luisteraars bij de kerkradio en bezoeken de diensten in Avondlicht. Ze beseffen dat dit geen verdienste is, maar genade en zegen van de Heere. We bidden hen Gods zegen ook toe voor de toekomst, samen met allen die hen lief zijn. En we wensen hen in augustus een fijne dag toe, wanneer dit heugelijke feit gevierd zal worden.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 27 jun 1^e collecte € 142,00 Diaconie
 2^e collecte € 151,65 Kerkrentmeesters
 Uitg.collecte € 149,30 Onderhoudsfonds

Zondag 4 jul 1^e collecte € 184,35 St. Hulp Oost Europa
 2^e collecte € 200,25 Kerkrentmeesters
 Uitg.collecte € 188,00 Pastoraat en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman 2x € 10,00 voor de kerk

Ds. J. Groenenboom € 20,00 + € 15,00 + € 10,00 voor de kerk

Henk de Bruin € 10,00 voor de bloemengroet

Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD

Diensten

Dit kerkblad is voor een periode van zes weken. Een lange periode, waarin veel gebeuren kan. Des te meer onderstrepen we de letters D.V.: zo de Heere wil en wij leven zullen.

De komende zondag heb ik geruild met de overbuurman. Ds. Olie hoopt hier voor te gaan en ik ga naar Zuilichem. Onze contacten dateren uit de tijd toen we beiden nog in Apeldoorn woonden en lid waren van de Eben Haëzerkerk in die plaats. Fijn dat we elkaar hier weer tegen komen en zo af en toe eens kunnen ruilen. 's Avonds hoop ik weer in Meteren voor te gaan.

De zondag daarna, 27 juli, staan er drie preekbeurten op mijn rooster, waaronder een beurt in de gemeente van een andere bevriende collega, n.l. in Zwartebroek. 's Avonds hoop ik hier weer voor te gaan en dan staat, zoals in het vorige kerkblad al is aangekondigd, Psalm 2 centraal. En daarmee sluit ik de korte serie over enkele psalmen af.

Vervolgens hebben we vakantie en zou ik drie achtereenvolgende zondagen vrij zijn. Maar omdat er de laatste week van de vakantie de Vakantie Bijbel Spelweek is, hoop ik toch de afsluitingsdienst op 15 augustus te leiden. Deze dienst wordt gehouden in de Geref. Kerk en heeft als thema: *Stel je voor...* Het is een kinderdienst voor iedereen, althans dat is de bedoeling. We lezen Markus 1: 40-45 uit de Herz. Statenvertaling, zingen enkele kinderliederen en verder uit de oude bundel. Laat het een goede dienst zijn, mede door uw aanwezigheid.

Op 22 augustus, de laatste zondag in dit overzicht, pak ik in de avonddienst weer de draad van de leerdiensten op. Dan staat Zondag 10 van de Heid. Catechismus, over de voorzienigheid van God, centraal. En ook dan ligt de tekst van de eenvoudige weergave weer klaar bij de ingang van de kerk.

Bijeenkomst voorbereiding Heilig Avondmaal

Ik heb al enkele keren het Avondmaal in de gemeente mogen bedienen. Dat is toch altijd wel een van de hoogtepunten in het kerkelijk leven. We gedenken de dood van onze Heere Jezus Christus en Zijn verzoenend werk voor zondaren. Het is een zichtbare verkondiging dat het heil in Christus ligt. En daarom mag het tot versterking van ons persoonlijk geloof zijn.

Het is goed dat men zich daarop voorbereid. We kennen daarom in onze gemeente op de zondag voor de viering van het Avondmaal de zgn. dienst van voorbereiding. In de prediking wordt bij het aangaan aan het Avondmaal stilgestaan en we lezen het eerste deel van het

formulier. We worden opgeroepen ons in die week voor te bereiden op de viering van het Avondmaal.

Er is mij gebleken dat er hierover nog vele vragen zijn in de gemeente. Hoe bereid je je voor? Mag ik wel aangaan? Mag ik wel wegblijven? Waar gaat het formulier eigenlijk over?

Binnen de kerkenraad is er al enkele keren gesproken over een bezinning rond de viering van het Avondmaal. In veel gemeenten is het ook gebruikelijk om in de week van voorbereiding een bijeenkomst voor de gemeente te beleggen. Een bijeenkomst waarop we ons samen voorbereiden op de viering van het Avondmaal door o.a. Schriftlezing en meditatie over een gedeelte van het formulier. Tijdens zo'n bijeenkomst is het dan ook de bedoeling om in alle liefde met elkaar in gesprek te komen over wat ons bezighoudt bij de viering van het Avondmaal.

Over de vorm van zo'n bijeenkomst zal de kerkenraad zich nog bezinnen, maar we hebben al wel geconstateerd dat zo'n voorbereidingsavond ook in onze gemeente gewenst en noodzakelijk is.

De eerstvolgende avondmaalszondag is D.V. op zondag 12 september. Dat betekent dat we in die week daarvoor, waarschijnlijk donderdagavond 9 september, een voorbereidingsbijeenkomst beleggen. In het volgende kerkblad zult u hier meer over lezen.

Toegankelijkheid kerkelijk centrum

Het kerkelijk centrum was tot nu toe slecht toegankelijk voor mindervaliden en met name voor mensen die rolstoelgebonden zijn. Daar is nu verandering in gekomen. Gijs de Fockert heeft twee metalen 'rijgoten' gemaakt die over de trap naar het kerkelijk centrum gelegd kunnen worden. Ook vanaf deze plaats: hartelijk dank daarvoor.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

In het vorige kerkblad is helaas vergeten te vermelden dat mevrouw de Bruin-van Horsen (Zorgcentrum Avondlicht) op 1 juli j.l. 87 jaar is geworden. Vanaf deze plaats alsnog van harte gefeliciteerd.

Datum Naam
29-07 T.C. Vaars-Bakker

Leeftijd Adres
85 Meerenburg 35

17-08	G. Duizer	93	Nieuwe Steeg 12
23-08	C. Duizer-Dame	85	Nieuwe Steeg 12
27-08	E.C. Haaksman-vd Berg	97	Nieuwe Steeg 55

Rommelmarktcommissie

Zoals u allen wel weet kunt u nog goed bruikbare en hele spullen die u niet meer gebruikt en oud ijzer wat u in de schuur/garage heeft staan inleveren voor de rommelmarkt t.b.v. onze kerk.

Het inleveren van deze spullen kan op iedere eerste zaterdag van de maand tussen **09.00 uur** en **10.00 uur** bij **Anne van Arkel** aan de **Waaldijk 73** (ingang aan de achterweg).

Wij willen u langs deze weg **vriendelijk** doch **dringend** verzoeken om aan deze dag en tijd te houden! Op deze dag en tijd zullen er mensen van de rommelmarktcommissie bij Anne aanwezig zijn om de spullen die u in wilt leveren van u aan te nemen.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot één van de rommelmarktcommissieleden.

Deze zijn:

Rob van Santen, Niek van Velzen, Lies de Bruijn, Helma van Mourik, Corine Osté, Arno v/d Meijden, Arjo Hobo, Rudi van Zante en Marco van Zante.

De rommelmarktcommissie

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of bij feestelijke gebeurtenissen, in vreugd en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'. Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem (of één van de andere kerkenraadsleden) is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte/burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de "Wet Gemeentelijke Basisadministratie" ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording Bloemengroet

De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 4 jul: Gijs en Nettie Poppel Ad en Marloes de Bruijn

Zondag 11 jul: Jonette van Leeuwen Jac. De Jonghstraat 17

Vakantie

Ook dominees gaan af en toe met vakantie. Gelukkig zijn het ook gewone mensen die af en toe eens afstand moeten nemen van het werk om met frisse moed weer verder te kunnen.

Mijn vrouw en ik gaan er ook op uit. De vakantieperiode is van 26 juli tot 14 augustus. Een gedeelte van die tijd zijn we weg. Eerst gaan we een midweek naar Beieren, naar een plaats met een naam die bijna niet is uit te spreken, maar het ligt tegen de Tjechische grens aan. Vervolgens zijn we een dag of tien in Oostenrijk in een hotel in Ramsau am Dachtstein (in Stiermarken ten zuiden van Salzburg). Op de zondagen gaan we, zoals gebruikelijk, naar de kerk. In Ramsau worden ook Nederlandstalige diensten georganiseerd in de Evangelische Kirche. De ene zondag gaat ds. Lassche uit Ouddorp voor en op 8 augustus hoop ik de dienst te leiden. Dus als u die zondag rond 16.00 uur in de buurt bent, bent u hartelijk welkom. We hopen in die week daarna weer gezond terug te komen.

We wensen allen die met vakantie gaan een goede tijd van rust en een behouden terugkomst. En allen die niet met vakantie gaan, om welke reden dan ook, wensen we ook een goede tijd toe met allen die u lief zijn.

Mocht u in die tijd pastorale hulp nodig hebben, neemt u dan contact op met de scriba of een van de wijkouderlingen.

Tenslotte

Het is ongeveer een jaar geleden dat we een beslissing namen op het beroep dat Herwijnen op ons uitgebracht had. Dat was een enerverende tijd. Op 2 juli van het vorige jaar stierf mijn schoonmoeder, precies op de dag dat wij met (de gemeente van) Herwijnen zouden kennismaken. Maar de Heere hielp ons erdoor. Ook in het nemen van de beslissing op het beroep. En als de Heere erbij is, dan is het goed. Dat hebben we het afgelopen jaar ook zo ervaren. De overgang naar Herwijnen is goed geweest. En dat is ook in andere dingen bevestigd. Ons huis in Voorthuizen hebben we inmiddels verhuurd en mijn vrouw heeft weer een baantje, nu bij bibliotheek Rivierenland. Dat versterkt ons vertrouwen in de toekomst en de uwe hopelijk ook...

Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,
Ds. J. Broekman.

AGENDA

Woe 1 sep 18.30 uur uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 23 augustus **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

- 6 sep - voor 2 weken
- 20 sep - voor 2 weken
- 4 okt - voor 2 weken
- 18 okt - voor 2 weken
- 1 nov - voor 2 weken
- 15 nov - voor 2 weken
- 29 nov - voor 2 weken
- 13 dec - voor 2 weken
- 3 jan **2011** - voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Deze Zomer
wordt u
aangeboden door

GOD

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, flowing line above the word 'Visje' written in a cursive script.

Visje

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00