

<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
<b>OUDERLINGEN</b>	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, <b>scriba</b> Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
<b>DIAKENEN</b>	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
<b>ORGANISTEN</b>	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
<b>KOSTERS</b>	M. van Zante, Wilgenlaan 6, tel. 581235 Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOI</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRECHE</b>	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje



33e Jaargang, no. 1009, 27 augustus 2010

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 29 augustus 2010**

09:30 uur: Ds. J. Broekman  
Introïtuslied: Ps. 130: 2, 3  
18:30 uur: Ds. M. van Campen, Zwartebroek-Terschuur  
Introïtuslied: Ps. 48: 3, 4  
1<sup>e</sup> collecte: Hulp Pakistan  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

### **Zondag 5 september 2010**

09:30 uur: Ds. J. Broekman, Voorbereiding Heilig Avondmaal  
Introïtuslied: Ps. 134: 1, 2  
18:30 uur: Cand. A. van Campen  
Introïtuslied: Ps. 49: 6, 7  
1<sup>e</sup> collecte: Dorcas  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Lied van de Zondagsschool**

29 aug: Ps. 130: 2b  
5 sept: Ps. 134: 2

### **Kinderoppas:**

29 aug: Jacolien van Zante en Roxanne van Eeuwijk  
5 sept: Jannet van Zante en Sarah Hobo

### **Schoonmaakrooster**

6 t/m 10 sept: Mw. Kruis en Mw. Van de Weerd  
20 t/m 24 sept: Mw. Van Brakel en Mw. Kornet



### Meditatie

*O HEERE! Ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg. Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelsd (Jes. 38: 14,17).*

In Jesaja 38 lezen we het gebed van Hizkia. Of ook wel het 'danklied' genoemd. De profeet Jesaja heeft hem verteld dat hij spoedig zal sterven. Hij zal niet kunnen afmaken wat hij zo graag wil. Maar Hizkia gaat bidden. In zijn gebed klinkt het menselijke 'waarom'. En de HEERE laat Zich verbidden. Hizkia krijgt er nog 15 jaar bij. En met een danklied eert hij God.

In de bloei van onze jaren, in de kracht van ons leven, als alles nog toekomst heeft, kan een wat dieper levend mens de vraag overvallen:  
*wanneer alles om ons heen ineens zou vallen*  
*wanneer onze woning zou afbranden*  
*wanneer de kostwinner uit ons gezin bij een verkeersongeval zou omkomen*  
*wanneer ons trouwe kind zou worden weggenomen*  
*wanneer een ongeneeslijke ziekte ons zou neerwerpen*  
**hoe zal het dan met ons zijn?**

Waar en wanneer het ons zou treffen, zullen we er dan doorkomen?  
Of zullen we radeloos worden?  
Zullen we dan God loslaten of Hem vasthouden?  
Zullen we vloeken en vertwijfelen of zullen we dan ook nog kunnen bidden?  
Zullen we zijn als Hizkia?

Als we dit lezen kan het al bang om ons hart worden. Daarom is het goed dat koning Hizkia ons in zijn gebed heeft gezegd, wat wij mogen verwachten: *O HEERE! Ik wordt onderdrukt (ofwel: ik ben angstig)... maar Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelsd, dat zij in de groeve der vertering niet kwam.*

Wat hebben wij dus nu te doen? Onze Borg opzoeken in Zijn Woord en van Hem uit het graf belijden als een geopend graf. Achter dit aardse leven staat geen punt, maar een komma. "Jezus zal alle tranen van de ogen afwissen", zegt Johannes. En wie die Borg omhelst, mag voor altijd bij Hem zijn!

*Ds. J. Broekman.*

## UIT DE GEMEENTE



### Zieken

Het is gedurende mijn vakantie gelukkig rustig gebleven wat betreft ernstige ziekten, althans voor zover bekend. Vorige week is de heer L. van Oosterum, Kolstraat 8, enige dagen voor een ingreep in het ziekenhuis geweest. Laten we hopen dat de ingreep geslaagd is. We bidden hem verder herstel toe.

Er zijn altijd gemeenteleden die tobben met een kwaal of met het ouder worden. Ook hen vergeten we niet.

David zegt in Psalm 62: *Immers Hij is mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen.* Er zijn nogal wat gevaren en problemen die op ons af komen en velen zien het in zo'n situatie niet meer zitten. David ziet het wel zitten. Hij weet heel goed in welke nood hij verkeert, maar ook weet hij hoe hij daaraan niet te gronde hoeft te gaan. Bij de Heere komt hij tot rust, zijn redding komt uit Gods hand. Hij kent de 'vaste Rots van zijn behoud' en bij Hem stort hij zijn hart uit. Ook wij mogen in elke situatie op de Heere vertrouwen en ons hart voor Hem uitstorten. Dat geeft moed om door te gaan en het besef dat we bij de Heere veilig zijn. Voor de tijd en voor de eeuwigheid.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

*Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.*

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

*"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften*

Mw. Van Mil-Van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3328 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

## **Verhuisd**

Wilma Kaldenberg, die altijd genoemd wordt bij de namen van hen, die elders verblijven, is verhuisd. Zij is van de Ceramstraat 82 in Dordrecht weer in Herwijnen komen wonen en wel aan de Kolstraat 76. We hopen dat het goed mag gaan en wensen haar alle goeds en Gods zegen toe in haar nieuwe woning.

## **Uit dankbaarheid I**

Het is heel erg prettig, als je onverwachts 2 weken in het ziekenhuis komt te liggen, dat er zoveel medeleven is. Daarom wil ik iedereen bedanken, die door middel van kaartjes, telefoontjes en op een andere manier medeleven en belangstelling hebben getoond voor mij, mijn kinderen en mijn ouders. Het is hartverwarmend om die blij van medeleven te ervaren.

Ik ben heel dankbaar dat God mij heeft gespaard en ik na de operatie weer volledig mocht herstellen.

Géa van Os- de Jongh  
Haaften

## **Uit dankbaarheid II**

Heel hartelijk bedankt voor alle belangstelling, cadeautjes en alle kaarten die ik in het ziekenhuis en thuis heb ontvangen. Er zaten hele mooie kaarten bij. Dank ook aan iedereen die bij mij op bezoek is geweest. Ik vond het ook leuk dat ds. Broekman bij mij op bezoek kwam in het ziekenhuis.

groetjes, Arne Ruitenburg

## **Uit dankbaarheid III**

Gedurende mijn, huidige, ziekteperiode heb ik van U heel veel blijken van medeleven mogen ontvangen, in de vorm van kaarten en bezoeken. Dit heeft Ineke en mij heel erg veel geholpen. Wij hopen met de hulp van de Heer de komende tijd te kunnen doorstaan. De ziekteperiode heeft mij innerlijk heel veel goed gedaan ten aanzien van mijn geloof...Zo kan een bezoeking ook zijn goede kanten hebben.

Groeten van Frits Kuiper

## **Uit dankbaarheid IV**

Graag willen we iedereen die belangstelling heeft getoond rond ons 55-jarig huwelijk, daarvoor heel hartelijk bedanken. Het is fijn om te mogen ervaren dat zoveel mensen met je meelevend. Bovenal danken we de Heere, die ons deze tijd heeft geschonken.

Johan en Jantje de Joode  
Sluimerskamp 18

## **VERANTWOORDING**

### **Collecten**

Zondag 11 juli:	1 <sup>e</sup> collecte	€	100,55	diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€	115,25	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	106,95	past. en prediking
Zondag 18 juli:	1 <sup>e</sup> collecte	€	114,10	diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€	127,65	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	136,85	past. en prediking
Zondag 25 juli:	1 <sup>e</sup> collecte	€	145,70	Lepra Zending
	2 <sup>e</sup> collecte	€	120,70	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	129,55	past. en prediking
Zondag 1 aug:	1 <sup>e</sup> collecte	€	108,30	diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€	116,35	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	130,25	past. en prediking
Zondag 8 aug:	1 <sup>e</sup> collecte	€	153,55	bloemengroet
	2 <sup>e</sup> collecte	€	158,45	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	177,20	past. en prediking

### **Giften**

Ontvangen via:

De bank € 50,00 voor de kerk

De bank € 100,00 eenmalige bijdrage voor de actie kerkbalans

Dhr. Van Rossem € 10,00 voor de bloemengroet, € 90,00 voor de kerk en aan diverse kleine giften €30,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

## **RANDOM HET WOORD**

### **Diensten**

De vakanties zijn weer voorbij en we gaan weer over tot de orde van de dag. Ook de verschijning van het kerkblad gaat weer over in het tweewekelijkse ritme. Een goede zaak.

De komende twee weken hoop ik in de ochtenddiensten voor te gaan. Ik wil een nieuwe serie preken starten en heb daar de afgelopen tijd over nagedacht. Er is natuurlijk keuze genoeg vanuit de Bijbel en deze keer is de keuze gevallen op een serie preken rond Elia en Elisa, twee profeten die leefden in de tijd van het Oude Testament.

Zij leefden in de tweede helft van de 9<sup>e</sup> eeuw voor Chr. , toen het volk Israël opnieuw de afgoden was gaan dienen. Elia en Elisa hadden in onze tijd kunnen leven!

Elia had een veelbewogen leven. Hij ging naar koning Achab en kondigde een grote droogte aan. Bekend is ook het verhaal van zijn ontmoeting met de weduwe van Zarfath. En op de berg Karmel kwam het tot een beslissende ontmoeting met de priesters van de afgod Baäl, waarbij de Heere op Elia's gebed vuur uit de hemel liet neerkomen. Op bevel van Elia werden deze Baäl-priesters vervolgens gedood. Hierna moest Elia vluchten, omdat koningin Izebel, de vrouw van koning Achab, dreigde hem te laten ombrengen.

Dat laatste lezen we in 1 Koningen 19 en daar zet onze prekenserie in. D.V. komende zondag, 29 augustus, lezen we 1 Kon. 19: 1-8 en Fil. 1: 12-26. Thema: 'Ik heb er genoeg van'.

De zondag daarna, 5 september, lezen we 1 Kon. 19: 9-15a. Thema: 'Een Godsopenbaring in de stilte'. Die zondag zal er tevens voorbereiding zijn op de viering van het Heilig Avondmaal op 12 september. De diensten rond het Avondmaal vormen een soort drieslag: voorbereiding, viering en dankzegging. Deelnemers aan het Avondmaal horen eigenlijk al die diensten bij te wonen, want ze horen bij elkaar. Daarom preek ik in de dankzeggingsdienst ook niet uit de catechismus, maar zet de lezing van de morgendienst gewoon voort. Zo krijgen we ook in de preken één geheel rond het Avondmaal. Over de bezinningsbijeenkomst leest u hieronder.

Van harte de diensten aanbevolen, ook die van de gastvoorgangers. Zelf hoop ik in de avonddiensten in Werkhoven en Ede te preken. Bid voor uw voorgangers!

### **Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal**

Op D.V. 5 september is er de voorbereidingszondag op de viering van het Heilig Avondmaal, dat op 12 september plaatsvindt. In het vorige kerkblad hebt u kunnen lezen dat de kerkenraad besloten heeft in de week voor de viering van het Avondmaal een bezinningsbijeenkomst te houden. Gebleken is dat er behoefte is aan bezinning rond de viering van het Avondmaal. Het is daarom goed dat er telkens voor de avondmaalszondag een gezamenlijk moment van bezinning is. We lezen en overdenken een gedeelte uit de Bijbel en een gedeelte van het formulier wordt toegelicht. Dat kan voor trouwe avondmaalsgangers een verdieping en verrijking zijn en voor hen die keer op keer twijfelen een ondersteuning in hun overwegingen.



De bedoeling is ook om in alle liefde met elkaar (kort) in gesprek te komen onder andere over het al of niet aangaan aan het Avondmaal, zonder elkaar daarbij de wet voor te schrijven. Deze bezinningsbijeenkomsten zijn bedoeld om verdieping te geven aan het geloofsleven. Daarom wordt iedereen uitgenodigd hieraan deel te nemen, zeker ook de belijdeniscatechisanten van de laatste jaren.

Als handleiding gebruik ik het boekje *Alles uit Hem* van ds. G.S.A. de Knecht uit Barneveld. Neemt u uw Bijbel mee? We lezen 1 Kor. 11: 17-34 en de 1<sup>e</sup> alinea uit het avondmaalsformulier.

We komen bij elkaar D.V. **donderdag 9 september om 20.00 uur** in het Kerkelijk Centrum. De bijeenkomst duurt ong. 1½ uur.

### **Belijdeniscatechisatie**

Nogmaals wil ik een oproep doen om na te denken over de belijdeniscatechese. Laatst heb ik de ledenlijst van onze gemeente eens uit zitten pluizen en dan zie je dat er ook nogal wat ouderen zijn die geen belijdenis gedaan hebben. Wat zou het mooi zijn als het daar nog eens van kwam! Maar er zijn ook jongeren die daarvoor in aanmerking komen. Denk er eens over na! Wilt u er met mij over praten, laat dat dan even weten. De belijdeniscatechisatie gaan volgen betekent nog niet meteen dat u ook belijdenis doet. Die beslissing komt later pas. Belijden-is-doen!

### **Website opgefrist**

De website van de kerk heeft een opfrisbeurt gekregen. We willen Dirk de Bruijn (de webmaster zoals dat zo mooi heet) daarvoor hartelijk bedanken. Het is zeker de moeite waard de site eens te bezoeken. Als u nog aanvullingen of correcties hebt, laat dat gerust even weten. Het adres van de site is **[www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)**

### **Actie Spar Kaldenberg**

U weet vast nog wel van de spaaractie van Spar Kaldenberg, ter gelegenheid van het jubileum van het bedrijf. Nou, we mogen zeggen dat u als gemeenteleden ijverig mee hebt gedaan. Woensdag 21 juli mochten de kerkrentmeesters het prachtige bedrag van € 665,00 in ontvangst nemen! Allen die mee hebben gespaard: heel hartelijk bedankt!

Vanaf deze plaats ook een woord van dank aan de familie Kaldenberg, voor het opzetten van de spaaractie.

## **Nieuw ingekomen/verhuisd**

In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan de kerkenraad.

### *Verhuisd:*

J. de Fockert, Kolstraat 76, naar Hellouw  
D. den Tek, Sluimerskamp 18, naar Zuilichem  
A.J.W. Maas, Pieterswaard 13, naar Waardenburg  
P.A. van Santen, Vervoornlaan 21, naar Spijk

## **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
27-08	E.C. Haaksman-vd Berg	97	Nieuwe Steeg 55
08-09	A. Stigter-den Adel	96	Zorgcentrum Avondlicht

## **Grote delen van Pakistan getroffen door zware overstromingen**

### **Uw steun en gebed zijn hard nodig.**

Recente cijfers laten zien dat meer dan 14 miljoen mensen getroffen zijn. De meesten zijn afhankelijk geworden van hulp om dagelijks te overleven. Samen met ZOA Vluchtelingen zorg, Red en Kind en Dorcas starten Woord en Daad en Kerk in Actie een noodhulpactie voor de slachtoffers van deze natuurramp op.



### **Nood**

Hulpverleners van onze partnerorganisaties hebben de grootste noden in kaart gebracht. Getroffenen verloren land, vee en hun schaarse persoonlijke bezittingen. Vooral de allerarmsten zijn het zwaarst getroffen door de overstromingen. Zij hebben geen andere middelen van bestaan.

## Hulpverlening

Op korte termijn willen we bijdragen aan hulp voor 8500 getroffen families. Wij willen hen voorzien van de meest elementaire zaken om te overleven, zoals o.a. voedsel, tenten en zeilen, muskietennetten, keukengerei en gasstelletjes om op te koken. Daarnaast is het belangrijk dat materialen voor persoonlijke hygiëne worden verspreid, zoals zeep, handdoeken, tandenborstels en tandpasta. Arme, kwetsbare families, in het bijzonder vrouwen en kinderen, krijgen voorrang.



## Samenwerking

De ramp is van ongekende omvang. We zijn dankbaar dat we via partnerorganisaties mogelijkheden krijgen om daadwerkelijk hulp te verlenen. Gedurende deze noodhulpactie wordt ondermeer samengewerkt met lokale autoriteiten en een Canadese partner

CRWRC. Met CRWRC werd al eerder samengewerkt, ondermeer in Haïti (2010), in Indonesië (2009) en ook na de aardbeving in Pakistan (2005). Zij werken nauw samen met de lokale organisatie Interfaith League Against Poverty. Verder wordt er in deze actie ook samengewerkt met Society for Safe Environment and Welfare of Agrarians.

De collecte van zondag 29 augustus a.s. gewijd zijn aan hulp voor de getroffenenen in Pakistan. De opbrengst zal, 50/50, overgemaakt worden naar Woord en Daad en Kerk in Actie

## Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

### **Registratie geboorte / burgerlijke staat**

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden.

Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

### **Verantwoording bloemengroet**

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 18 juli	Mw. Van Santen-Van Hemert	Meidoornlaan 19
Zondag 25 juli	Mw. De Fockert	Rij- en Uitweg

### **DORCAS hulpreizen**

Op 16 en 17 september wil, namens Dorcas Werkgroep Herwijnen, een aantal vrijwilligers op pad gaan.

#### *Hulptransport*

Op D.V. donderdag 16 september zal het jaarlijkse hulptransport vertrekken vanuit Herwijnen naar Szürte in Oekraïne.

De diverse goederen die in het afgelopen jaar zijn verzameld (bv. kleding, fietsen, wasmachines) en gekregen en aangekocht voedsel worden met behulp van een vrachtwagen van G. de Jong Transport uit Schoonrewoerd vervoerd. De chauffeurs zijn Maries Kieskamp en Leonard Bogerd.

Het transport wordt begeleid door Henk van Wijgerden, Ria van der Meijden en Ans de Kock die meereizen met een busje.

Het is de bedoeling dat het transport vrijdag 17 september tegen de avond op zijn bestemming aankomt. Daar worden de goederen gelost in het depot van Dorcas in Szürte. Medewerkers van dit depot zorgen er

dan weer voor dat de goederen op een eerlijke manier worden verdeeld onder de behoeftigen in Oekraïne.

Op zondag zal er samen met de vrijwilligers van de werkreis een kerkdienst worden bijgewoond, waarna aansluitend een aantal projecten van Dorcas in Oekraïne worden bezocht. De vrijwilligers van het hulptransport hopen op dinsdag of woensdag dan weer in Nederland terug te keren.

### *Klusreis*

Op D.V. vrijdag 17 september zal er vanuit Herwijnen een groep mensen vertrekken die voor Dorcas Hulp Internationaal op vrijwillige basis onderhoudswerkzaamheden gaan verrichten op de Dorcas Camping in Debrecen (Hongarije). Deze camping wordt door Dorcas gebruikt als opvangcentrum voor kinderen uit de armste gezinnen uit de omliggende Oostbloklanden. Deze kinderen mogen hier zorgeloos genieten van wat weelde, iets wat ze normaal nooit meemaken. Het opvangen van de kinderen wordt gedaan door een groep vrijwilligers uit Nederland die samen met de begeleiders van de kinderen voor hen zorgen. Dit zijn onvergetelijke dagen voor kinderen die totaal niets bezitten.

Ook worden er tijdens die dagen Bijbelverhalen verteld daardoor er ook mogelijkheden zijn voor evangelisatie onder de kinderen, iets waar Dorcas zich ook voor inzet (Matteüs 25).

De groep vrijwilligers van de werkreis bestaat uit:

Gerrit de Groot uit Herwijnen  
Albert van Willigen, Jan Boom en Bas de Vries uit Haaften  
Hans Versteegh uit Gellicum  
Piet van Meeuwen uit Asperen  
Gerrit van Giessen uit Poederoijen  
Henk Schep uit Groot-Ammers  
Harm-Jan de Bruin en Henny van Dijk uit Leerdam  
Gertjan de Vries uit Meteren  
Piet Stoel uit Zuilichem

De werkzaamheden die deze groep vrijwilligers zullen gaan verrichten zullen onder andere bestaan uit het opnieuw inrichten van een barak als slaappleghoud:

- Aanbrengen en isoleren van scheidingswanden en plafonds
- Vernieuwen van riolering, waterleiding en elektra
- Vervangen van enkele kozijnen

Op d.v. zaterdag 25 september hoopt de groep weer terug te keren in Nederland.

### *Op de hoogte blijven?*

Vorig jaar hielden de vrijwilligers u met een weblog op de hoogte van het reilen en zeilen. Uit de bezoekersaantallen, regelmatig meer dan 110 per dag, blijkt dat dit enorm gewaardeerd werd. Daarom willen ze u ook dit jaar weer op de hoogte houden van hun belevenissen. Houd dus de website van de Gereformeerde Kerk van Herwijnen in de gaten: [www.gkherwijnen.nl](http://www.gkherwijnen.nl)

Als u de vrijwilligers wilt bemoedigen dan kan dat ook weer. Maak daarvoor gebruik van het gastenboek wat u ook op de website van de Gereformeerde Kerk kunt terugvinden.

Met vriendelijke groet,

Bas de Vries

Namens de Werkgroep Dorcas Herwijnen

### **Vakantie-Bijbel-Spelweek**

Dit jaar van 10 augustus tot en met 13 augustus heeft voor de 14<sup>e</sup> keer de vakantie-bijbel-spelweek plaatsgevonden. Het thema dit jaar was: 'Stel je voor!'.

Ongeveer 120 kinderen vanaf groep 2 tot en met de 2<sup>e</sup> klas van het voorgezet onderwijs en meer dan 50 vrijwilligers hebben dit jaar meegedaan met de spelweek.

Iedere dag werd geopend met diverse liedjes en een Bijbelverhaal.

Van dinsdag tot en met vrijdag zijn er allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd, waar de kinderen met veel plezier aan hebben meegedaan.

Op dinsdag hebben de kinderen van de onderbouw een speurtocht gehad en hebben de kinderen van de bovenbouw boerengolf gespeeld, welke werd gewonnen door de Slimme boeren.



Woensdag hebben zowel de onderbouw kinderen als de bovenbouw kinderen een heuse estafette gedaan. Op het voetbalterrein konden de kinderen diverse spelletjes doen, zoals helmwaterdragen, skilopen en broeklopen. Ook was er een echte stormbaan, waarbij 2 groepen tegen elkaar streden.

Op donderdag hebben de kinderen van de onderbouw diverse spelletjes op het terrein gedaan, zoals waterballonnen gooien, snoephappen en buikglijden. De bovenbouw heeft een speurtocht gehad.

Vrijdag stond in het teken van één groot spel, het 'chaospel' voor alle kinderen. Over het hele voetbalterrein waren er diverse opdrachten opgehangen. Deze opdrachten moesten uiteindelijk voor een echte jury worden uitgevoerd en hiervoor kreeg je als groepje ook punten. Tijdens de spelletjes konden de kinderen genieten van frietjes met een lekkere snack. Aan het eind kregen de kinderen, traditiegetrouw, ook nog lekkere kibbeling van 'onze' visboer Martijn van der Mheen, welke elke dondermiddag van 16.00u tot 18.00u in Herwijnen te vinden is.

Voor de bovenbouw was er vrijdag nog een avondactiviteit. De kinderen hebben kunnen kijken naar de film 'Timboekoe' en hebben bij het kampvuur genoten van lekkere knakworstjes. Familie van Ruiten, bedankt voor het beschikbaar stellen van uw huis en tuin!

Zondagochtend werd de vakantie-bijbel-spelweek afgesloten met een kinderdienst met eveneens als thema 'Stel je voor!' in de gereformeerde kerk. Deze dienst werd voorgedaan door Ds. J. Broekman.

Foto's kun je nazien op [www.vbsw.hyves.nl](http://www.vbsw.hyves.nl), waar ook een formulier te vinden is voor het bestellen van de DVD.

Via deze weg wil de stuurgroep iedereen bedanken die meegeholpen hebben om deze week tot een succes te maken.

### **Zanguurtje**

Op D.V. zondag 29 augustus zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. Aan het programma zijn enkele nieuwe liederen toegevoegd. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij bent van harte welkom.

## Verkoopdag

Vrijdag 15 oktober 2010 heeft 's middags en 's avonds de jaarlijkse verkoopdag plaats, in dorps huis De Poort. De lotenverkoop is inmiddels begonnen. De loten kosten € 1,00 per stuk, er zijn prachtige prijzen te winnen. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Heeft U nog boodschappen om levensmiddelenmanden samen te stellen, of bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands, die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag. Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de commissie verkoopdag: N. van der Linden(Zandsteeg 4); A. van Maaren(Nieuwe Steeg 63); R. de Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking!

Commissie Verkoopdag

## BROODMAALTIJD

**Vrijdag 17 september** is er een broodmaaltijd voor gemeenteleden vanaf ± 60 jaar. Deze wordt gehouden samen met de Gereformeerde Kerk. Dit jaar wordt het in de **Gereformeerde Kerk** aan de Achterweg te Herwijnen gehouden.

De maaltijd wordt geserveerd om **17.30 uur**.

Indien u hieraan mee wilt doen verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en achterin de kerk in de doos te deponeren.

Achterin de kerk liggen ook opgaveformulieren.

U kunt ook bellen naar Alex Ruitenburg, tel. 582439.

-----  
Ik doe mee aan de broodmaaltijd en kom dan met ..... personen.

Naam: .....

Adres .....

Telefoonnummer: .....

Dieet: .....

Ophalen: JA / NEE \*

Thuisbrengen: JA / NEE \*

\* Doorhalen wat niet van toepassing is

Dit formulier inleveren in de doos achter in de kerk vóór 13 september 2010



## Tenslotte

We hebben het goed gehad gedurende onze vakantie. We hebben ons begeven onder die velen die ver van huis trekken om wat ontspanning te vinden. Je hoeft natuurlijk niet ver van huis om ontspanning te vinden, maar voor mij is vakantie hebben: geen telefoon, geen computer, geen krant enz. Even los van alles. En in ons geval betekent dat dat we de pastorie even achter ons moeten laten en elders de rust zien te vinden.

We zijn al vaak naar Oostenrijk geweest en ook dit jaar zijn we weer naar dat Alpenland afgereisd. Altijd weer die indrukwekkende bergen en de ruimte om je heen. Ik heb dat beeld eens in een preek gebruikt.

Maar als die twee vakantieweken weer voorbij zijn, ben je ook weer blij die bergen achter je te laten en je plekje weer te vinden in het platte Nederland. En dan ben je weer dankbaar als je op een mooie avond een wandeling over de dijk kan maken. Dan ben je weer thuis...

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het komende seizoen weer op gang gekomen. En daar ben je dan ook weer dankbaar voor. De Heere gaat gelukkig gewoon door in Zijn voorzienig handelen en wij gaan op onze schreden weer in Zijn spoor. Toch??

Met een hartelijke groet,  
*Ds. J. Broekman*

## AGENDA

Woensdag 1 sept	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Donderdag 9 sept	20.00 uur	bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal
Vrijdag 15 okt		verkoopdag

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)



## VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 6 september **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

**N. van der Vliet**

Berkenlaan 2

email: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

**Volgende inleverdata zijn:**

20 sept	voor 2 weken
4 okt	voor 2 weken
18 okt	voor 2 weken
1 nov	voor 2 weken
15 nov	voor 2 weken
29 nov	voor 2 weken
13 dec	<b>voor 3 weken</b>
3 jan 2011	voor 2 weken

**Ik bad.... God gaf....!**

Ik bad om kracht  
en God gaf mij zorgen, om mij sterk te maken.

Ik bad om wijsheid  
en God gaf mij problemen om te leren oplossen.

Ik bad om welvaart  
en God gaf mij verstand en spieren om te werken.

Ik bad om moed  
en God gaf mij gevaren om te leren overwinnen.

Ik bad om liefde  
en God gaf mij lastige mensen om mezelf te leren verloochenen.

Ik bad om gunsten  
en God gaf mij gunstige gelegenheden

Ik kreeg niets van wat ik gevraagd had.  
Ik kreeg alles wat ik nodig had!  
God heeft mijn gebed verhoord.

(van internet)



<b>KERKBLAD</b>	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
<b>REDACTIELEDEN</b>	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
<b>CD-OPNAMEN</b>	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
<b>COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS</b>	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
<b>DIACONIE</b>	Bankrekeningnr. 3280.01.767
<b>BANKENFONDS</b>	Bankrekeningnr. 3280.59.943
<b>ADM. KERKBLAD</b>	Bankrekeningnr. 3280.24.643
<b>WEBSITE</b>	<a href="http://www.nhkherwijnen.nl">www.nhkherwijnen.nl</a>
<b>COLLECTEBONNEN</b>	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00