

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6, tel. 581235 Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENSTEN

Zondag 12 september 2010

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **Viering Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 134 : 2,3
- 14.30 uur Ds. J. Broekman, **voortgezette bediening ZC Avondlicht**
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman, **Dankzegging Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 50 : 1,9
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Avondmaals-
collecte: Project luisterend Dienen, **zie artikel**
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 19 september 2010

- 09:30 uur: Ds. Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 139 : 1,14
- 18:30 uur: Ds. D.M. Elsmann, Loenen a/d Vecht
Introïtuslied: Ps. 51 : 9,10
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 12 sep: Ps. 134: 3
- 19 sep: Ps 139 : 14^a

Kinderoppas:

- 12 sep: Amanda de Bruin en Anita van Mourik
- 19 sep: Marleen en Jeanine Ruitenburg

Schoonmaakrooster

- 20 t/m 24 sep: Mw. van Brakel, Mw. Kornet

MEDITATIE



Jezus het Paaslam.

Je hebt de Bijbel nodig om het Avondmaal te leren begrijpen. En dan ook een helder zicht op de verbanden die er binnen de Bijbel te vinden zijn. Dat inzicht moet groeien. Liefst al in je kinderjaren. Het jongste kind mag tijdens de Joodse Paschamaaltijd aan vader vragen: *Waarom is deze nacht anders dan de andere nachten?* En dan begint vader te vertellen over uittocht, doortocht en intocht. De avondmaalsdiensten zouden voor ons als kinderen heel wat minder saai overgekomen zijn als wij meer vragen gesteld hadden en als onze ouders meer verteld hadden. *'Hoor wat mij God deed ondervinden'*.

Het Avondmaal komt er niet opeens zonder enige voorgeschiedenis. De kerk heeft het niet zelf verzonnen om het Avondmaal te gaan vieren. Jezus heeft het Zelf ingesteld en het ons opgedragen het te vieren tot Zijn gedachtenis. Het sacrament van het Avondmaal is gebaseerd op het Woord van Christus. Het Woord gaat dus voorop. Dat gold ook reeds voor Jezus. Gods instelling van het Pascha in Ex. 12 was er al. Jezus viert het met Zijn discipelen uit gehoorzaamheid. Tegelijk vervult Hij het. Hij maakt het Oude Testament vol door Zichzelf op het menu te zetten. Hij is de inhoud van het Nieuwe Testament. Hij is Zelf het Paaslam dat geslacht zal worden. Daarom vieren wij het Avondmaal om aan Jezus te denken. Aan Hem danken wij de bevrijding uit de slavernij van de zonde. Hij gaf Zijn lichaam en Zijn bloed.

We begrijpen dit beter als wij horen hoe het volk Israël schulde achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Het Oude Testament legt het Nieuwe Testament uit. Het Nieuwe Testament maakt het Oude niet overbodig. De zaak waar het in het Oude om gaat wordt in het Nieuwe op Naam gezet. Jezus vervult de wet. Hij laat Gods bedoeling om mensen te redden perfect zien. En dat weer met het doel dat wij als bevrijde mensen overlopen van dankbaarheid.

Lezen: *Exodus 12: 1-28*

Uit: *Van kracht tot kracht*, Ds. L.W. Smelt

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Er zijn geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Ik ga er tenminste vanuit dat dit niet het geval is, want het is niet gemeld. Er zijn wel mensen die thuis met hun ziekte geconfronteerd worden en in spanning leven over het verloop ervan. We wensen ieder die aan huis gebonden is Gods nabijheid toe. En laat het gerust op een of andere manier aan de pastorie weten als u in de zorgen zit. We leven graag met u mee.

*Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij die door de nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,
Vestigt op de HEER', zijn God.*

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften
Mw. C. F. van Mil -van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
Henny van der Meijden, Klipper 4 - Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Huwelijk

Op D.V. zaterdag 2 oktober a.s. hopen *Ferdinand den Dekker* en *Anneliene Woudenberg* elkaar het ja-woord te geven. Dat zal voor hen en voor familie en vrienden een feestelijke dag worden. Om 13.00 uur wordt hun huwelijk voltrokken in 'Den Ouden Dijk' te Herwijnen, waarna om 15.00 uur hun huwelijk wordt bevestigd en ingezegend in een dienst die geleid wordt door dr. P.F. Bouter in de Hervormde Kerk te Herwijnen. Zij zijn beiden van geboorte geen Herwijners, maar leven wel met onze gemeente mee. En daarom leven wij ook mee met hun vreugdevolle voornemen. Wij hopen op en bidden om een fijne dag en een gezegend huwelijksleven. Dat die 'Derde' jullie moge geleiden op jullie levensweg. En als Hij dagelijks gezocht wordt zal Hij, naar Zijn belofte, ook zegen geven.

Ferdinand en Anneliene gaan voorlopig wonen aan de Waaldijk 166b (4171 CJ Herwijnen).

Huwelijksjubileum

Op woensdag 1 september jl. waren *Dirk Heijnen* en *Jantje Heijnen-Duizer* 55 jaar getrouwd. De heer Heijnen woont aan de Waaldijk 211 en mevr. Heijnen verblijft in Avondlicht. Het is een grote zegen dat de Heere hen zo lang voor elkaar en voor het gezin gespaard heeft. Daarom mag er de dankbaarheid zijn. Met elkaar lazen we woorden uit Psalm 103, waar van de Heere gezegd wordt dat Hij die barmhartige en genadige God is, die Zich ontfermt over degenen die Hem vrezen. Maar tegelijk staat er wie de mens is: zijn dagen zijn als het gras, als een bloem van het veld. Mooi, maar zijn dagen zijn kort. Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid tot eeuwigheid. We kunnen in dit leven 55 jaar getrouwd zijn en dat is een lange tijd. Veel kan er in dit leven gebeuren en daar weten de heer en mevrouw Heijnen ook alles van. We hebben even teruggeblikt met elkaar. Van al die jaren hebben ze 53 jaar aan de Waaldijk gewoond. En nu mogen ze nog in een redelijke gezondheid zijn, hoewel ook de zorgen van het ouder worden hen niet voorbijgaan. Sinds zij elkaar in het oude gemeentehuis aan de dijk het ja-woord gaven is er veel veranderd in het leven. Maar de HEERE verandert niet, ook niet in Zijn genade. En van die genade kunnen we leven, ook in de tijd die nog komt. *De HEERE zegene u uit Sion* (Psalm 134: 3).

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 15 aug 1^e collecte € 39,25 diaconie
2^e collecte € 47,90 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 48,10 past. en prediking
Gez. dienst VBSW € 925,18

Zondag 22 aug 1^e collecte € 114,10 zomerzendingscollecte
2^e collecte € 140,40 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 132,20 past. en prediking

Zondag 29 aug 1^e collecte € 1436,55 hulp Pakistan
2^e collecte € 129,70 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 131,00 past. en prediking

De diaconie heeft de collecte voor hulp Pakistan aangevuld tot €1750,00

Collecte "Zondagsschool Bethel" € 111,45
Collecte "Verjaardagsfonds" € 130,20

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman € 50,00 + € 20,00 + € 5,00

Ds. J. Groenenboom € 50,00 + € 30,00 + € 25,00 + 2x € 20,00 + 4x €10,00 + € 5,00 en aan collectebonnen € 14,00

Ouderling D. van Arkel € 50,00 op huisbezoek

De heer A. van Rossem € 10,00 + € 82,40 voor de kerk.

Nagekomen giften voor hulp Pakistan: € 10,00 + € 20,00 + € 50,00

Voor al deze giften hartelijk dank

RANDOM HET WOORD

Diensten

De komende twee zondagen hoop ik drie keer voor te gaan in de gemeente. Komende zondag is het de Avondmaalszondag en dan hopen we met elkaar twee maal naar de kerk te komen. Want viering kan natuurlijk niet zonder dankzegging.

Ik vervolg de lezing uit het boek 1 Koningen. Zondagmorgen lezen we 1 Kon. 19: 13-18 en in de korte toelidingspreek op de viering van het

Avondmaal zullen we horen dat een rest van zeventuizend in Israël zich niet voor de Baäl gebogen heeft noch hem gekust heeft. En wij worden opgeroepen de Zoon te kussen vanwege Zijn verzoenend werk. In de dankzeggingsdienst op die zondag vervolgen we de lezing uit 1 Kon. 19 en dan lezen we de verzen 19 tot 21. Ook lezen we Luk. 9: 57-62. Er wordt van Elisa een dankbare overgave gevraagd, omdat de Heere hem geroepen heeft.

Op D.V. zondag 19 september lezen we 1 Kon. 21 en vers 20 is de tekst voor de preek. Het komt tot een laatste confrontatie tussen Achab en Elia.

Het is mij een vreugde met deze vervolgstof bezig te zijn en uit de gemeente hoor ik gelukkig ook fijne reacties. We ontdekken dat er in de verhalen uit het oude Israël ook een boodschap voor onze tijd zit.

Dat de Heere de prediking wil zegenen!! Tot opbouw van de gemeente en tot heil van onze zielen.

Onlangs las ik weer eens het boekje 'Gemeenteopbouw rond het Woord' van dr. M. van Campen. Daarin schrijft hij: "De kerk is schepping van Gods Woord. Waar de levende stem van het evangelie tot klinken komt, daar wordt de kerk gevormd en gebouwd". En zo is het: de kerk is in de eerste plaats een horende kerk. Als de kerk niet hoort, dan is zij geen kerk. De gemeente leeft van het verkondigde Woord. Daarin vindt zij haar vitaliteit. En de geestelijke verdieping heeft dan ook haar uitwerking en uitstraling naar buiten.

Welkom

In hetzelfde boekje van dr. Van Campen (dat ik hierboven noemde) wordt de vraag gesteld: *Wie zijn de arbeiders aan Gods bouwwerk?* Als we aan gemeenteopbouw willen doen, moeten er arbeiders zijn. Van Campen stelt: is de gemeente een gondel of een roeiboot? Hij vreest dat de meeste gemeenten lijken op een gondel. We weten wel wat een gondel is. In Venetië zijn ze vooral bekend. De passagiers zitten comfortabel te genieten en laten zich rondvaren door de gondelier. Ze hebben er toch voor betaald? Daarom hoeven ze zich niet in te spannen. De gondelier is de roerganger en tegelijk moet hij ervoor zorgen dat de gondel vooruit komt. Hij doet alles alleen. Anders is het met een roeiboot. Daarin doen ze het werk samen. Allemaal roeien ze mee en hebben er nog plezier in ook. De boot schiet vooruit. De stuurman hoeft niet veel meer te doen dan aanwijzingen te geven in verband met de vaarroute.

Als de gemeente een gondel is dan wordt het werk voornamelijk gedaan door de predikant. De gemeente vindt dat eigenlijk ook vanzelfsprekend. De dominee heeft er immers voor geleerd en hij heeft

er de hele week de tijd voor. Hij wordt geacht over alle vaardigheden te beschikken.

De moraal begrijpt u al wel: de gemeente moet een roeiboot zijn. De gemeente heeft arbeiders nodig die meehelpen de gemeente te bouwen.

Arbeiders hebben toerusting nodig om hun werk te doen. Onlangs hebt u de activiteitengids weer gekregen. Daar staan mogelijkheden in om toegerust te worden, voor jong en oud. Naast de verkondiging op de zondag is de toerusting in de week hard nodig. Om samen te bouwen aan de gemeente. En als je het samen doet, heb je er nog plezier in ook! Weet daarom dat u welkom bent bij de activiteiten in onze gemeente. En gebruik de gaven die God u gegeven heeft!

Solidariteitskas

Een dezer dagen wordt bij alle belijdende leden en bij de doopleden van 18 jaar en ouder de acceptgiro voor de Solidariteitskas bezorgd. In het verleden was dit bekend als Generale Kas. De bijdrage die per lid wordt gevraagd is 10 euro.

We willen nog eens benadrukken dat de bijdrage voor de belijdende leden min of meer een verplichte afdracht is, als lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook de doopleden willen we van harte oproepen de bijdrage van 10 euro te voldoen. Als plaatselijke gemeente moeten we namelijk aan de landelijke kerk verplichte afdrachten doen, mede op basis van het aantal belijdende – en doopleden.

In het begeleidend schrijven staat voor welke doelen de landelijke kerk de Solidariteitskas gebruikt. Ook Hervormd Herwijnen heeft in het verleden wel eens een beroep op die kas mogen doen.

Startkrant

Met enige regelmaat verschijnt er een nieuwe startkrant. Zodra de exemplaren zijn gearriveerd, komen ze te liggen in het rek achter in de kerk. Afgelopen week is weer een pakket verzonden, dat inmiddels in het genoemde rek ligt. U kunt dus weer een nieuw exemplaar meenemen.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam

17-09 F.R. van de Wijngaard

Leeftijd Adres

85 Achterweg 95

GZB Dagboek "Een handvol koren" 2011

Een dagelijks moment van bezinning voor jong en oud....

Iedere dag biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en door mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn. Elke schrijver stelde overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van een bijbelgedeelte of een thema.

Het boekje kost **€ 9,70**.

Met de aanschaf van het dagboekje steunt u ook het zendingswerk van de GZB. Per boekje gaat € 7,- naar de familie Eijgenraam die in Mexico werkzaam is voor de GZB en door onze gemeente financieel gesteund wordt door middel van het adoptieprogramma "Deelgenoten".

"Een Handvol koren" voor 2011 kunt u **tot uiterlijk 18 september a.s.** bestellen bij Adrie van Kuilenburg, Achterweg 55, tel. 581267 of per email famvankuilenburg@gmail.com

De zendingscommissie

Avondmaalscollecte Stichting Voorkom!

Sinds haar oprichting in 1985 verzorgt de christelijke stichting Voorkom! preventieprojecten binnen het voortgezet onderwijs over de onderwerpen alcohol, drugs, gokken en roken. Sinds 1996 verzorgt Voorkom! tevens preventieprojecten voor de groepen acht binnen het basisonderwijs. Sinds vorig jaar is daar ook het fenomeen veilig en verantwoord internetgebruik bijgekomen. Inmiddels verzorgt de stichting op jaarbasis ruim 4.250 preventielessen. In de drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland blijft het aantal preventielessen ver achter bij het landelijk gemiddelde. Voorkom! wil extra investeren in het preventiewerk in deze regio.

Diaconie

UITNODIGING STARTDAG

Evenals voorgaande jaren willen we het winterseizoen weer beginnen met een barbecue voor de gehele gemeente. Deze startdag is bedoeld

voor een ieder van u, van jong tot oud(er). Het was de laatste jaren heel gezellig, vooral ook omdat u van jong tot oud(er) aanwezig was.

Ook dit jaar vindt de startdag plaats bij de kerk, waarbij we hopen op mooi weer. We doen ons best om voor ieder wat wils te organiseren. Zo kunt u gezellig met elkaar de middag doorbrengen of zelfs actief deelnemen aan een spelletje. Voor de kinderen is er (bij mooi weer) een springkussen.

We verwachten velen van u, op zaterdagmiddag 25 september vanaf 17.00 uur. LET OP! Het aanvangstijdstip wijkt af van hetgeen in de activiteitengids is gemeld! We hopen ook dit jaar weer een groot deel van de gemeente te mogen begroeten.

Wilt u er bij zijn deze middag, vul dan het strookje onder aan deze uitnodiging in en doe dit in de doos achter in de kerk. Ook telefonisch of per e-mail opgeven is mogelijk bij Ton Hobo, tel.582484 , e-mail: j.a.hobo@hetnet.nl.nl

- **zaterdagmiddag 25 september**
- **om 17.00 uur**
- **Kerkelijk Centrum, Waaldijk 139**



U kunt opgeven t/m maandag 20 september a.s.



- Ik geef mij / ons op voor de barbecue
- Ik / wij kom(en) met personen
- Ik heb geen eigen vervoer en wil graag opgehaald en thuisgebracht worden.
- Adres:



Verkoopdag

Vrijdag 15 oktober 2010 heeft 's middags en 's avonds de jaarlijkse verkoopdag plaats, in dorpshuis De Poort. De lotenverkoop is inmiddels begonnen. De loten kosten 1 euro per stuk, er zijn prachtige prijzen te winnen.

De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Heeft U nog boodschappen om levensmiddelenmanden samen te stellen, of bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag. Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de commissie verkoopdag:

N. van der Linden(Zandsteeg 4); A. van Maaren(Nieuwe Steeg 63); ;

R. de Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat 48);

R. de Fokkert (Rozenstraat 2); D. de Joode (Lunet 18, Vuren).we rekenen op uw medewerking!

Commissie Verkoopdag

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of bij feestelijke gebeurtenissen, in vreugd en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'. Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem (of één van de andere kerkenraadsleden) is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte/burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de "Wet Gemeentelijke Basisadministratie" ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet

worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording Bloemengroet

De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 22 aug

Mw. Haaksman-v.d. Berg

Nieuwe Steeg 55

Hou jij van knutselen?



Plakken

Knippen



KLEUREN

Dan zit je goed bij ons!

De CLUBS van de **Hervormde Kerk** beginnen weer.
Vanaf maandag 27 september zijn jullie weer welkom, vanaf 18.30-19.30 uur.

Jullie leiding is: **Aline, Corrie, Jeanine en Linda**



We beginnen weer!

KOM OOK!

Van 18.45 - 20.00 uur in het Kerkelijk Centrum aan de Waaldijk

De Woensdagavondclub van de Hervormde Kerk start op 29 september!

Tenslotte

Kerken hebben soms prachtige gebrandschilderde ramen. Maar je moet wel naar binnen gaan om er van te genieten. Dan zie je de kleuren in diepe glans. Onze kerk aan de dijk heeft geen gebrandschilderde ramen. Maar als het Woord opengaat dan zie je het rood van het verzoenend bloed van Christus, het blauw van Gods wijde hemel en het goud van de straten van het nieuwe Jeruzalem. Van buiten zie je de pracht daarvan niet. Maar alleen als je van binnenuit naar het zonlicht kijkt. Welkom!

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman.

AGENDA

wo	15 sep	18.30 uur	Uitzending kerktelefoon
vr	17 sep	17.30 uur	Gez. broodmaaltijd
za	25 sep	17.00 uur	Startdag
ma	27 sep	20.30 uur	Bijbelgesprekskring
wo	29 sep	20.00 uur	Lidmatenkring
zo	3 okt	20.00 uur	Huiskringen
di	5 okt	20.30 uur	Groeien in geloof
vr	15 okt		Verkoopdag

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 20 september **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

4 okt	voor 2 weken
18 okt	voor 2 weken
1 nov	voor 2 weken
15 nov	voor 2 weken
29 nov	voor 2 weken

13 dec **voor 3 weken**

3 jan 2011 voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Geloven is...



...niet alles
begrijpen

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00