

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6, tel. 581235 Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 26 september 2010

- 09:30 uur: Ds. A. Romijn, Ede
Introïtuslied: Ps. 139: 2, 14
- 17:00 uur:** Ds. J. Broekman, Opening winterwerk
Introïtuslied: diverse liederen
- 1^e collecte: Plaatselijk jeugdwerk
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 3 oktober 2010

- 09:30 uur: Ds. M. van Campen, Zwarteboek-Terschuur
Introïtuslied: Ps. 146: 1, 3
- 18:30 uur: Cand. A.J. Post, Meerkerk
Introïtuslied: Ps. 53: 3, 4
- 1^e collecte: Kerk en Israël
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 26 sept: Ps. 139: 14b
3 okt: Ps. 146: 3a

Kinderoppas:

Geen opgave.

Schoonmaakrooster

- 4 t/m 8 okt: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
- 11 t/m 15 okt: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn



MEDITATIE

'Volg Mij' (Luk. 9:23)

De navolging van Christus is geen kinderspel. Het is niet zoiets als het plaatsnemen in een treinwagon. Wij moeten zelf in beweging komen. Het gaat niet mechanisch. Wij worden in de navolging van Christus ook niet vastgekoppeld. Wij kunnen bij Hem blijven, maar ook, als we dat willen, de verbinding verbreken. Wij kunnen achter Hem aangaan of er op eigen houtje vandoor gaan. De navolging van Christus betekent een persoonlijke beslissing.

Het werk in de gemeente wordt weer intensiever. Het seizoen ligt weer voor ons. Alles komt weer op gang: clubs, catechisaties, kringen, huisbezoek en niet te vergeten de vergaderingen. Dat kost tijd. Maar echt christen- zijn, kost ook wat. Maar wat je er voor terug krijgt...?

Het begrip 'christen' is overigens in onze tijd zo verwaterd dat we misschien weer beter het woord 'discipel' kunnen gaan gebruiken. 'Ik ben een discipel van Jezus'. Zo geef je duidelijk je verbondenheid met Hem aan en ook je geloof in Hem als Messias. Zo ligt ook duidelijker je opstelling in onze maatschappij vast. Christen-zijn betekent Jezus volgen in die zin dat zelfverloochening je levensstijl wordt. Jezelf verloochenen is: met jezelf doen wat Petrus met Jezus deed toen hij bij hoog en bij laag beweerde dat Hij Hem niet kende. Dat houdt in: je niet laten leiden door je eigen gevoelens, je eigen gedachten, je eigen plannen...

Discipel-zijn betekent ook leerling-zijn. Deelnemen aan het leerproces. Zo lezen we dat in de Bijbel van de discipelen. Navolging is ook deelnemen aan dat leerproces. Ook in de gemeente komt dat proces weer op gang. Niet alleen in de zondagse diensten, maar ook in de week op verschillende momenten. De gemeente wordt wel eens het leerhuis van de Heilige Geest genoemd. Daar leer je steeds meer een navolger te zijn. Jezus zegt: "VOLG MIJ". Hij wil als volgelingen geen mensen hebben die met een zuur gezicht in vredesnaam dan maar meehobbelen, maar mensen die het oog op Hem gericht houden. Hij gaat vooraan en Hij ziet steeds naar ons om. Echt waar...

Ds. J. Broekman



UIT DE GEMEENTE

Zieken

Altijd is er een bepaalde spanning als er die bus staat waarin het borstonderzoek plaatsvindt. En enige tijd later worden de brieven bezorgd. De enveloppe openmaken en dan...? Meestal een zucht van verlichting: "t is goed!" Maar een enkele keer is het anders: niet goed. Voor zover ons bekend waren er twee gemeenteleden die een dergelijke brief kregen. Mevr. W. van Santen- van Hemert, Meidoornlaan 19, is inmiddels al geopereerd, en komende donderdag 23 september volgt een operatie voor mevr. N. Blom- van Wijgerden, Onderweg 13. Schokkend... ingrijpend...

Allemaal troostende woorden worden er dan gesproken. Goed bedoeld natuurlijk. En dat is ook niet verkeerd. Maar deze twee dames hebben wel een moeilijke weg van acceptatie en verdere behandeling te gaan. Als wij niets meer kunnen doen, dan kunnen we altijd nog bidden. Niet als sluitstuk of als zoethoudertje, nee, omdat we geloven dat de Heere een Hoorder van de gebeden is. De psalmist belijdt (Ps. 145:6):

*De HEER is recht in al Zijn weg en werk;
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden,
Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden;
Hij geeft de wens van allen, die Hem vrezen;
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.*

Wij bidden om troost en genezing voor beide dames, maar ook voor allen die in spanning leven vanwege onderzoeken, ziekte of het afnemen van de krachten. De HEERE zegene u!

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente.

Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Klipper 4 - Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Uit Dankbaarheid I

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de bezoeken, presentjes, kaarten en vele belangstelling na mijn 'ongelukkige' val met de fiets jongstleden juni. Inmiddels is zowel het gips van mijn rechterhand als ook de spalk van mijn linkerpols verwijderd en ben ik druk bezig met revalideren. Al het medeleven van de gemeente heb ik heel erg gewaardeerd!

Jonette van Leeuwen
Jacob de Jonghstraat 17

Uit Dankbaarheid II

Gedurende mijn verblijf in het ziekenhuis en ook daarna heb ik veel medeleven ontvangen in de vorm van bloemen, kaarten, telefoontjes e.d. Ook het bezoek van ds. Broekman en zijn vrouw deed mij goed. Daar het voor mij onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, doe ik het op deze manier. Hartelijk dank voor alle steun en medeleven.

M.de Fockert-de Joode

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 5 sept:	1 ^e collecte	€	165,40	Dorcas
	2 ^e collecte	€	127,85	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	124,40	past. en prediking
Zondag 12 sept:	1 ^e collecte	€	103,15	diaconie
	2 ^e collecte	€	117,30	kerkrentmeesters
	Avondm coll	€	116,30	Chr. St. Voorkom
	Avondm coll	€	92,10	in Z.C. Avondlicht
	Uitg.collecte	€	125,65	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 10,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDON HET WOORD

Diensten

De komende weken is het precies andersom dan de vorige keer in het kerkblad vermeld. Mijn naam wordt maar een keer genoemd onder de preekbeurten. En dan betreft het een bijzondere dienst. Geen vervolgstof over Elia en Elisa en ook geen leerdienst met de catechismus. Het betreft de dienst opening winterwerk. A.s. zondagmiddag komen we D.V. 's middags om 17.00 uur samen in de kerk. We weten ons geroepen als volgelingen van de Heere Jezus (zie meditatie). En daarom zijn we er ook, van jong tot oud. We zingen bekende psalmen en liederen, veel gemeenteleden werken op een of andere manier mee, Kees van den Bergh is de organist en het koor The Young Voice zingt o.l.v. Leontine Heijkoop met pianobegeleiding van Erik Versteeg. We zingen zelfs een keer samen met het koor. En we lezen natuurlijk ook uit de Bijbel: *1 Petrus 2: 1-10*. Op het eerste gezicht lijkt het een wat moeilijk Schriftgedeelte, maar dat valt wel mee. In de preek zal ik proberen voor jong en oud duidelijk te maken dat van ons verwacht wordt dat we samen aan de gemeente bouwen. De kerk wordt vergeleken met een huis. Een huis bouw je met stenen. Alleen als alle stenen goed op hun plaats zijn, is het een stevig huis. Zo is het ook met de kerk. Het thema van de dienst is: **'Levende stenen!?'** Ik hoop dat u en jij er bent.

Zondag 3 oktober is voor mij een vrije zondag. Nou ja, vrij... het wordt weer een Veluwe dag: 's morgens preek ik in Nijkerkerveen en 's middags en 's avonds in Voorthuizen. Hebt u het goed met de gastvoorgangers!

Catechisaties

Komende week beginnen we weer. En wel op de bekende tijden:

Maandag : 18.00 uur 12 en 13 jarigen, 18.45 uur 14 tot ong. 16 jaar, 19.30 uur 17 jaar en ouder.

Dinsdag: allen vanaf 14 jaar die op maandag niet kunnen.

Ik hoop dat iedereen er weer is en vooral ook nieuwe catechisanten zijn hartelijk welkom. En dan denk ik zeker aan de jongens en meisjes die onlangs van de zondagsschool afgegaan zijn.

Belijdeniscatechisatie

Deze week en volgende week gaan verschillende kerkenraadsleden op pad om gemeenteleden uit te nodigen voor de belijdeniscatechisatie. U of jij wordt gevraagd daar eens over na te denken. Want we hopen van harte dat er weer een groep belijdeniscatechisanten komt.

U of jij wordt uitgenodigd voor een kennismakingsavond op D.V. **vrijdag 8 oktober om 20.00 uur** in het kerkelijk centrum. Het is een geheel vrijblijvende kennismaking. Bovendien: de belijdeniscatechisatie volgen betekent niet automatisch belijdenis doen. Die beslissing komt later pas. Velen zien er altijd nog tegenop om belijdenis te doen, omdat men denkt dat je een soort superchristen moet zijn voordat je daaraan begint. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is een eerste stap in een proces om als belijdend lid met alle rechten en plichten in de gemeente te staan. En het is gebleken dat je in zo'n kring bewuster gemeentelid wordt. Lees de brief nog maar eens.

Bij een rondgang door de kaartenbak van de gemeente zag ik dat er ook nogal wat oudere gemeenteleden zijn die nooit belijdenis gedaan hebben. Op een of andere manier is het er nooit van gekomen. Daarom worden er ook verschillende ouderen uitgenodigd. Misschien kunnen we wel een aparte groep met oudere belijdeniscatechisanten maken. Ik hoor wel.

Misschien zijn er gemeenteleden die geen uitnodiging ontvangen, maar dat betekent natuurlijk niet dat zij niet welkom zijn. We hebben een grove selectie gemaakt en dan kun je gemakkelijk iemand per ongelijk overslaan. Denk dan niet: ik ben niet welkom. Integendeel zelfs! Ieder is welkom op de kennismakingsavond op 8 oktober a.s. Ik zie er naar uit!

Kringen

Het komende seizoen zijn er D.V. drie kringen in de gemeente. De komende week starten er twee en de week daarna de andere. Een kort overzicht:

Maandag 27 september om 20.30 uur: Bijbelgesprekskring

Woensdag 29 september om 20.00 uur: Lidmatenkring

Dinsdag 5 oktober om 20.30 uur: Kring groeien in geloof.

Ik hoef niet te herhalen wat we gaan doen, want dat kunt u lezen in de activiteitengids. Ook nieuwe deelnemers hartelijk welkom!

Jeugdwerk

Ik hoor van spontane activiteiten onder de jeugd. Geweldig!! Ik hoop, dat er iets moois uit voort komt. Kom op, jongelui, blijf niet aan de kant staan en doe mee! De kerk heeft ook zijn leuke kanten. En het is nog gezellig ook!

Daarnaast wil ik ook de clubs en het Open Jeugdwerk onder de aandacht brengen. De clubs voor de basisschool leerlingen en 3xH voor 12-15 jaar. Informeer eens naar wat er gedaan wordt of kom gewoon eens kijken.

Wijkindeling

De kerkenraad heeft in zijn laatste vergadering een nieuwe wijkindeling vastgesteld. Het overzicht treft u hieronder aan. De bedoeling is dat de wijkindeling ook op internet is terug te vinden.

Wijkindeling 2010-2011

Wijk 1	Gemeenteleden die wonen in Herwijnen-Oost (Vervoornlaan, Mijnliefllaan, Balderiklaan), ten noorden van de Graaf Reinaldweg (Nieuwe Steeg, Wadensteinsesseeg, Peersteeg, Mert, Bloklandweg, Laarweg, Nieuweweg, Vijfhoevenweg en Lingedijk) en gemeenteleden die zijn geperforeerd en buiten Herwijnen wonen.	
Ouderling	D.J. van Arkel	☎ 0418 - 582269
e-mail	dirkvanarkel@planet.nl	

Wijk 2	Molenstraat, Onderweg, Pieterswaard, Rij en Uitweg, Schoutensteeg, Waaldijk, Wadensteinsesseeg, Kolstraat, Molenkamp, Strobbel, Sluimerskamp (m.u.v. Zorgcentrum Avondlicht)	
Ouderling	A. Ruitenburg	☎ 0418 - 582439
e-mail	a.ruitenburg2@kpnplanet.nl	

Wijk 3	Achterweg, Breede Kampen, Jacob de Jonghstraat, Korshof, Meerenburg, Raayweg, Zandsteeg	
Ouderling	T. J. Hijkoop	☎ 0345-614885
e-mail	t.j.hijkoop@zonnet.nl	

Wijk 4	Berkenlaan, Geerstraat, Jasmijnhof, Kromme Akkers, Lijsterbeslaan, Lindenlaan, Meidoornlaan, Parallelweg, Rozenstraat, Seringenhof, Vlierhof, Wilgenlaan, Nieuwe Steeg, Zworrelstraat	
Ouderling	H. van Eeken	☎ 0418 – 581392
e-mail	henkvaneeken@solcon.nl	
Ouderling	H.G. hak	☎ 0418 - 581665
e-mail	hak009@hetnet.nl	

Wijk 5	Zorgcentrum Avondlicht	
Ouderling	J. van Kuilenburg	☎ 0418 - 581267
e-mail	famvankuilenburg@gmail.com	

Solidariteitskas

We willen u graag nog herinneren aan de Solidariteitskas. De acceptgiro waarmee doop- en belijdende leden hun bijdrage van € 10,00 kunnen voldoen, is onlangs rondgebracht. Zoals bekend moet de plaatselijke gemeente voor elk belijdend lid € 5,00 van de Solidariteitscollecte afdragen aan de landelijke Solidariteitskas. Het andere deel is voor het plaatselijke gemeentewerk. Zeker ook vanwege dat laatste: van harte bij u aanbevolen!

Tussentijdse verkoop

De tussentijdse verkoop van meubels etc. door Anne van Arkel heeft de afgelopen tijd € 1.260,00 opgebracht. Dat is weer een heel mooi bedrag, waarvoor hartelijk dank. In dat bedrag is inbegrepen de verkoop van oud ijzer. Misschien is niet iedereen ervan op de hoogte, maar bij Anne van Arkel kan dus ook oud ijzer worden gebracht. Dat kan op de inleverzaterdagen; als u op andere dagen komt, s.v.p. het ijzer achterlaten op de daarvoor bestemde plaatsen.

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 5 sept	Dhr. D. Heijnen	Waaldijk
Zondag 12 sept	Dhr. A. van Mourik	Achterweg 53
Zondag 19 sept	Mw. Nelly Blom	Onderweg 13

Verkoopdag

Vrijdag 15 oktober 2010 heeft 's middags en 's avonds de jaarlijkse verkoopdag plaats, in dorps huis De Poort.

Heeft U nog boodschappen om levensmiddelenmanden samen te stellen, of bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de commissie verkoopdag: N. van der Linden(Zandsteeg 4); A. van Maaren(Nieuwe Steeg 63); ; R. de Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking!
Commissie Verkoopdag

Kledingactie Werkgroep Dorcas Herwijnen



De zomer lijkt nu toch wel voorbij, dus worden er kasten opgeruimd en blijft er goed bruikbare kleding over die u eigenlijk zelf niet meer dragen wilt. Daarom houden we een kledingactie waarbij u deze kleding kunt inleveren. Via Dorcas Hulp Nederland wordt een nieuwe eigenaar voor deze kleding gezocht.

U kunt uw gebruikte, maar nog wel goed bruikbare kleding inleveren in dichtgebonden plastic zakken op D.V. **zaterdag 16 oktober** van **09.00 tot 16.00** uur op de volgende adressen:



Fam. P. Brouwer	Rijthoek 8	Haaften
Fam. T. de Vries	Meerenburg 1	Herwijnen
Fam. A. van Eck	De Rietput 127	Vuren

Gezocht

De rommelmarkt commissie is op zoek naar vrijwilligers die lid van de rommelmarkt commissie willen worden.

Zie jij het zitten om wat vrije tijd voor de kerk op te geven, en vind je het belangrijk om mee geld te verdienen voor de kerk;

Kom dan de rommelmarkt commissie versterken.

Heb je eventueel nog vragen of wil je aanmelden als rommelmarkt commissielid, neem dan contact op met Rob van Santen, tel: 581318

Hou jij van knutselen?

Dan zit je goed bij ons!

De clubs van de Hervormde Gemeente beginnen weer.

Vanaf maandag 27 september

zijn jullie weer welkom vanaf 18.30 – 19.30 uur.

Jullie leiding is: Aline, Corrie, Jeanine en Linda



We beginnen weer!

KOM OOK!

De woensdagclub van de Hervormde Gemeente start op

Woensdag 29 september!

Van 18.45 – 20.00 uur.

Jullie leiding is: Annette, Judith, Arianne en Marloes.

De avonden van beide clubs worden gehouden in het kerkelijk centrum, naast de kerk aan de Waaldijk.

TENSLOTTE

Onlangs was het open monumentendag. Laten er nu ook wat mensen op ons kerkgebouw afkomen. En omdat ze de kerk gesloten vonden, belden ze aan de pastorie aan. Of ze even binnen mochten kijken. Natuurlijk, maar is daar een speciale reden voor?

Toen kwam het verhaal. Ik stond oog in oog met een achterkleindochter van *J. van Zandwijk Az.* Zijn naam staat gebeiteld in de 'eerste steen' die aan de zijkant van de pastorie in de muur gemetseld is. En daarop staat het jaartal 1884. Maar zij wilde graag ook de kerk van binnen zien om zo de sfeer te proeven waar haar overgrootouders ter kerke gingen. Toen wij naar de kerk liepen, zag ze ook de 'eerste steen' boven de ingang. Daar staat ook een 'Van Zandwijk' op. "Dat zal ome Leen wel geweest zijn", zei ze. Eenmaal binnen was ze diep onder de indruk van ons kerkgebouw. Ze dacht dat overgrootmoeder Van Zandwijk zo rond 1920 overleden was. Diep geraakt stond ze op de plek waar haar voorgelacht onder het Woord kwam.

En als je even doorpraat dan merk je dat de Heere door de geslachten heen nog steeds Zijn kinderen bijeenvergadert. Deze vrouw gaat nog steeds in het spoor van haar overgrootouders: elke zondag naar de kerk. Dat is goed en zo hoort het ook. Dat geeft zegen!

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.

Als God vóór jou is....

Als je enkel nog kunt huilen
huilen van intens verdriet
je niet weet waar je kunt schuilen
weet dan dat de Heer je ziet.
Al jouw tranen, al jouw angsten
al jouw vragen, al jouw leed
staan beschreven in Zijn boekrol
niets gebeurt wat Hij niet weet.
Houd je zorgen niet verborgen
huil maar uit, je diepe pijn
want, wanneer de Heer vóór jou is
wie zal er dan tegen zijn?

Jolanda Vlastuin-Van Deelen



Woordzoeker (zoek om de hoek) Elia en Elisa

L	A	N	D	A	R	P	L	O	E	W	L	E	V	R	E	W
R	E	D	I	E	B	A	S	I	G	I	S	S	B	E	T	H
S	D	N	T	G	O	O	I	L	E	N	O	C	R	U	L	E
B	A	L	E	B	N	N	E	E	N	D	P	V	H	E	E	T
M	S	G	E	D	R	E	A	E	W	A	M	T	E	O	D	E
S	N	N	E	G	A	E	D	T	A	E	N	A	N	R	U	N
T	E	P	R	O	F	E	L	R	S	L	G	E	N	A	K	R
R	G	V	G	N	E	T	A	I	R	C	R	N	M	T	I	L
I	J	A	I	J	I	W	I	J	N	E	R	U	D	H	E	E
D	W	F	T	R	U	N	D	E	U	V	I	E	I	E	E	W
S	L	E	G	P	L	O	E	S	R	S	R	V	U	R	I	G
H	E	M	O	O	R	D	G	O	U	D	E	H	O	U	T	E

ELIA
 VUUR
 TWEE
 MANTEL
 WEGNEMEN
 AFSCHIED
 OUDERS
 RIVIER

PLOEG
 OVERKANT
 GOOIEN
 BETHEL
 PAARDEN
 WERVELWIND
 MANTEL

DROOG
 PLOEGEN
 ETEN
 SCHOULDERS
 RUNDEREN
 PROFETEN
 GEDRAGEN

ELISA
 LANDARBEIDERS
 VURIGE
 STRIJDWAGENS
 VIJFTIG
 HEMEL
 HOUT

Welk woord blijft er over?



AGENDA

Zaterdag 25 sept	17.00 uur	startdag
Maandag 27 sept	20.30 uur	bijbelgesprekskring
Woensdag 29 sept	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Woensdag 29 sept	20.00 uur	lidmatenkring
Zondag 3 okt	20.00 uur	huiskringen
Vrijdag 8 okt	20.00 uur	kennismaking belijdeniscath.
Dinsdag 5 okt	20.30 uur	groeien in geloof
Vrijdag 15 okt		verkoopdag

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 4 oktober 2010 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

18 okt	voor 2 weken
1 nov	voor 2 weken
15 nov	voor 2 weken
29 nov	voor 2 weken
13 dec	voor 3 weken
3 jan 2011	voor 2 weken

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00