

<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 <a href="mailto:j.broekman@solcon.nl">j.broekman@solcon.nl</a>
<b>OUDERLINGEN</b>	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, <b>scriba</b> Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 <a href="mailto:ddejoode@planet.nl">ddejoode@planet.nl</a>
<b>DIAKENEN</b>	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
<b>ORGANISTEN</b>	C. van den Bergh H.J. de Bruyn A.P. van de Minkelis
<b>KOSTERS</b>	M. van Zante, Wilgenlaan 6, tel. 581235 Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOI</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRECHE</b>	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

34e Jaargang, no. 1012 – 8 oktober 2010

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 10 oktober 2010**

09:30 uur: Ds. N. Noorlander, Zegveld  
Introïtuslied: Ps. 146 : 2, 3  
18:30 uur: Ds. J. Broekman, **Themadienst**  
Introïtuslied: Ps. 54 : 1, 2  
1<sup>e</sup> collecte: Werelddiaconaat  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Zondag 17 oktober 2010**

09:30 uur: Ds. J. Broekman  
Introïtuslied: Ps. 150 : 1, 2  
18:30 uur: Ds. B.J. van der Kamp, Hierden  
Introïtuslied: Ps. 55 : 9, 10  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Lied van de Zondagsschool**

10 okt: Ps. 146 : 3<sup>b</sup>  
17 okt: Ps. 150 : 1<sup>a</sup>

### **Kinderoppas:**

10 okt: Linda Duizer en Marc van Mourik  
17 okt: Gerda en Arianne de Fockert

### **Schoonmaakrooster**

11 t/m 15 okt: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn  
18 t/m 22 okt: Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet

## MEDITATIE



*Wat u vanaf het begin gehoord hebt, moet in u blijven. Als in u blijft, wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven*  
1 Johannes 2 : 24

“In mijn jeugd was ik nog christen; als ik eenmaal oud geworden zal zijn, zal ik me er opnieuw mee bezig houden – nu echter zijn eerst andere zaken aan de orde”.

Herkent u zo'n uitspraak? In uw eigen leven of van anderen? Het is iets waar we zo gemakkelijk toe komen. Maar het gaat de Heere Jezus niet om een bepaalde episode uit ons leven. Ons persoonlijk geloof mag niet een soort overgangsstadium zijn.

De tekst boven deze meditatie zegt, dat we bij datgene moeten blijven, wat wij vanaf het begin geloofd hebben. Laten we dat eens even letterlijk opvatten: bij het begin van ons leven was er de doop, met daarbij het Woord van God, dat over ons uitgesproken werd: “Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn”.

Dat was bij het begin! En dat Woord geldt nog. Het blijft. Want Hij blijft.

Johannes schrijft deze woorden wel het meest hierom: de Heilige Geest leert ons wel Gods waarheid, maar we moeten ook zèlf aan die waarheid blijven vasthouden. Want we kunnen ons op alle terreinen christen voelen, vol van goede werken, maar als we de belijdenis missen dat Jezus de Christus is, dat Hij onze Heere is, dan zijn we geen christen en hebben de Geest niet.

Blijven wij ook in Hem? Zoiets gaat dus niet automatisch. Zoiets van: “ik ben gedoopt, geef ieder het zijne en dus het zit wel goed met mij”. Nee, er is steeds weer een nieuw besluit voor nodig. Niet alleen in de jeugd of in de ouderdom. Het hele leven door. Een besluit om bij Christus te blijven.

We hebben wel eens gezongen: *Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij*. En daarna verlieten we het vertrek waar Jezus bleef.

Nee, BLIJF !

*Ds. J. Broekman.*

## UIT DE GEMEENTE

### Zieken



Laten we de zieken in de gemeente in onze voorbede gedenken. Deze keer vermelden we de heer H. Satter van de Achterweg 66. Hij is in een ziekenhuis in Duitsland geopereerd aan zijn rug. Er zal nog een intensieve tijd van revalidatie volgen. We wensen hem sterkte en een spoedig herstel. Ook in deze dingen zijn we afhankelijk van onze God.

We zingen wel eens:

*'t Is Israels God, die krachten geeft,  
Van Wie het volk zijn sterkte heeft.*

In dit vertrouwen en met deze belofte kunnen we dan weer naar de toekomst kijken.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

*Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.*

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

*"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften*

Mw. C. F. van Mil -van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

## In memoriam

Op 21 september 2010 is

### ***Jan Coenraad Mus***

overleden.

Hij werd 85 jaar. Jan Mus was een schipperskind. Zijn ouders voeren over de Rijn naar Duitsland. Tijdens een van die reizen werd hij te vroeg geboren in Pfaffendorff. Rotterdam was de thuishaven van het gezin en daarom werd hij daar in de Grote Kerk gedoopt. In de oorlogstijd kwam hij naar Herwijnen en leerde hier zijn vrouw kennen. Toen ze trouwden werd hun huwelijk bevestigd door ds. Trouw. Het was het begin van een gelukkige tijd. Ze hebben ook verschillende jaren samen gevaren. Maar toen de kinderen naar school moesten, is mevr. Mus aan wal gebleven en moest hij alleen varen. Dat beviel hem eigenlijk niet en toen hij werk gevonden had, stopte hij met varen. Toen de ouderdom kwam, kwamen er ook allerlei lichamelijke problemen. Nadat hij zijn heup gebroken had, kon hij niet meer thuis verzorgd worden. De laatste jaren verbleef hij in Lingesteijn in Leerdam. Daar is hij toch nog vrij plotseling overleden. Jan Mus was een stille en gemakkelijke man te midden van een hecht gezin.

We hebben hem op 25 september begraven, nadat we in de kerk samengekomen waren om hem te gedenken en troost en kracht te zoeken in het Woord van God. Wij vonden die morgen de bemoediging in Psalm 121, een pelgrimslied. Een mens op reis door dit leven heeft hulp en bescherming nodig op de vaak moeilijke momenten en de oude Israëlieten wisten het: *Mijn hulp is van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft*. Zo konden ze verder hun (levens)reis vervolgen.

We bidden mevr. Mus, de kinderen en kleinkinderen, alsook de achterkleindochter, van harte die hulp en troost toe op het verdere van hun levensweg.

## Huwelijksjubileum

'Op 12 oktober zijn wij,

***Adrianus Cornelis van Arendonk***

en

***Hendrika van Arendonk-Overheul,***

50 jaar getrouwd'. Zo staat op de kaart te lezen die dit huwelijksjubileum aankondigt. Een bijzondere dag voor Ad en Riek en allen die hen lief zijn.

Hun huwelijk werd destijds gesloten in Haaften, omdat Riek uit Hellouw kwam. En zij gingen wonen in het ouderlijk huis van Ad aan de Achterweg 101. En daar wonen ze nu nog. Op die plek hebben ze geleefd en op die plek zijn de kinderen geboren. En in de loop van de

tijd is vanuit die plek een soort volksstammetje ontstaan. Ze kregen 8 kinderen en 22 kleinkinderen. Maar wat nog belangrijker is: ze vormen met elkaar een gelukkig gezin. Reden genoeg om dankbaar te zijn. Natuurlijk zijn de zorgen hen niet bespaard gebleven, vooral niet als we aan de gezondheid van hen beiden denken in het verleden of nu. Maar het mag allemaal nog redelijk gaan en ze kijken op een goede tijd terug.

Vaak zijn ze buiten te zien om te werken in de tuin. Ze verbouwen aardappels en groenten voor de hele familie en menigeen kreeg wel eens biest, bonen, zult of iets dergelijks mee. Hun huis is een open huis, waar ieder welkom is voor een kop thee of koffie. Zo is dat in de loop der jaren gegroeid.

Ook vanuit de gemeente willen we delen in hun dankbaarheid en feliciteren hen met dit jubileum. En we bidden hen voor de toekomst de zegen van de Heere toe.

*En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus (Fil. 4:7).*

## **VERANTWOORDING**

### **Collecten**

Zondag 19 sep 1<sup>e</sup> collecte € 150,60 diaconie  
2<sup>e</sup> collecte € 162,50 kerkrentmeesters  
Uitg.collecte € 147,90 past. en prediking

Donderdag 23 sep ZC Avondlicht  
€ 122,40 past. en prediking

Zaterdag 25 sep Opening Winterwerk  
€ 255,00 giften onkosten  
€ 54,00 giften boodshappen

Zondag 26 sep 1<sup>e</sup> collecte € 194,75 plaatselijk jeugdwerk  
2<sup>e</sup> collecte € 161,15 kerkrentmeesters  
Uitg.collecte € 149,50 past. en prediking

### **Giften**

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman € 50,00 + € 20,00

Ds. J. Groenenboom € 20,00 + € 10,00

Mevr. N. van der Linden-van Arkel 2 x € 10,00 voor de kerk

Voor al deze giften hartelijk dank

## RONDOM HET WOORD

### Diensten

Komende zondag is D.V. om 18.30 uur een themadienst. Nu hebben de meeste diensten waarin ik voorga wel een bepaald thema, maar in deze diensten kiezen we een thema los van de seriediensten over Elia en Elisa en los van de catechismus. Voor deze dienst heb ik gekozen voor het thema **Rijk zijn in God**. Ondanks de gevolgen van de economische crisis en de forse bezuinigingen die er aan komen, leven we toch in een rijk land. Maar zijn we eigenlijk wel rijk? Hoe gaan we met die rijkdom om? We lezen met elkaar de gelijkenis van de rijke dwaas (Luk. 12: 13-21) en overdenken wat rijk zijn in God voor ons betekent. Het Gospelkoor Baruch Hasjeem uit Leerdam zal in deze dienst voor ons zingen.

De week daarna, zondag 17 oktober, hoop ik weer verder te gaan met de serie over Elia en Elisa. We lezen verder uit het boek 1 Koningen en nu uit hoofdstuk 22 de verzen 1-29. Eigenlijk zijn Elia en Elisa even van het toneel verdwenen. De vorige keer hoorden we van een laatste confrontatie tussen Achab en Elia. Maar het leven van Achab gaat verder. Even leek het erop dat zijn leven na het gebeurde met Naboth veranderd was, maar dat was maar schijn. Hij gaat verder op de zondige weg. Hij ontmoet koning Josafat van Juda en samen trekken ze op tegen de Syriërs. En dan verschijnt de profeet Micha en die komt met een woord van de HEERE. De tekst voor de preek is 1 Kon. 22: 14. We bidden om gezegende diensten, ook met de gastvoorgangers.

### Catechisaties

Komende week gaan we weer verder. En wel op de bekende tijden:

*Maandag* : 18.00 uur 12 en 13 jarigen, 18.45 uur 14 tot ong. 16 jaar, 19.30 uur 17 jaar en ouder.

*Dinsdag*: 19.00 uur allen vanaf 14 jaar die op maandag niet kunnen.

De eerste keer miste ik nog wat bekende gezichten, maar ik vertrouw erop dat ze weer komen.

Er is wat onduidelijkheid over de zondagsschoolverlaters. Wanneer ga je nu voor het eerst naar de catechisatie? De regel is: als je van de basisschool af bent en naar het voortgezet onderwijs gaat. Ik verwacht je!

### Kringen

D.V. 11 oktober Bijbelgesprekskring om 20.30 uur.



## **Herfstvakantie**

In de week na zondag 17 oktober (week 42) is het herfstvakantie. Dan liggen de kringen en catechisaties even stil. Mijn vrouw en ik gaan enkele dagen naar de Ardennen om er even uit te zijn en bij te tanken.

## **Aanschaf Herziene Statenvertaling**

Zoals bekend is de Herziene Statenvertaling nagenoeg klaar en heeft de kerkenraad besloten vanaf begin volgend jaar die Bijbelvertaling te gaan gebruiken in de kerkdiensten. Dat betekent dat er nieuwe Bijbels aangeschaft gaan worden, voor gebruik in de kerk, op catechisatie en tijdens de kringen. De kerkenraad kan zich voorstellen dat ook gemeenteleden een nieuw Bijbeltje willen aanschaffen. Vandaar dat achter in de kerk een intekenlijst komt te liggen.

Het gaat om Bijbeltjes in het formaat 12 x 18 cm. Er zijn drie uitvoeringen: zwart, blauw of een jongerenuitvoering (met wat speelsere buitenkant). Ze kosten in principe € 27,50. Als we ze in grotere hoeveelheden bestellen, wordt korting gegeven. Het kortingspercentage kan oplopen tot 10 of 15 procent en hangt af van het aantal Bijbels dat we bestellen.

Voor alle duidelijkheid: Het gaat om Bijbels waarin geen Psalmen, enige Gezangen of formulieren zijn opgenomen. Deze uitgebreidere uitgave verschijnt nog wel, naar verwachting voorjaar 2011. De prijs van deze uitgebreidere uitgave is nog niet bekend, maar uitgeverij IZB/De Ark vermoedt dat de prijs zal liggen rond €40,=

## **Nieuw ingekomen/verhuisd**

In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan de kerkenraad.

### *Nieuw ingekomen:*

Mevr. M. Geluk-Smits, zorgcentrum Avondlicht, vanuit Wemeldinge

### *Verhuisd*

Naar Vuren: E.A. van Horssen, Seringenhof 8

Naar Zaltbommel: P. Smits- van der Meijden, Onderweg 11

## **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
09-10	E.C. van Tuijl-Hak	99	Zorgcentrum Avondlicht

---

## **Nieuwsbrief fam. Eijgenraam september 2010**

Beste deelgenoten-gemeenten, familie en vrienden,

U hebt onze laatste update die we vanuit Tapachula schrijven in handen. De tijd van loslaten is aangebroken. En dit loopt op een andere manier dan wij hadden gepland...

### **Ziekte**

De afgelopen maanden is Andrew in de lappenmand geweest. Waar we dachten het werk stap voor stap los te laten, moest hij het noodgedwongen uit zijn handen laten 'vallen'. Het begon half mei met een fikse oorontsteking, gevolgd door Dengue (knokkelkoorts) en een hardnekkige buiktyfus zorgde ervoor dat het allemaal lang ging duren. Voor de laatste kwaal heeft hij fors wat medicijnen gebruikt. Op het moment gaat het met hulp van medicatie beter, maar hij is nog niet de oude.

In zo'n periode van ziek-zijn merk je weer hoe lastig het is om in Mexico te wonen. De onderzoeksuitslagen van het laboratorium zijn niet altijd betrouwbaar en soms tegenstrijdig en de dokters zijn gewend om met grof geschut (antibiotica, injecties) te schieten. Verschillende keren zaten we met onze handen in het haar: Wat nu? Wat is er nu werkelijk aan de hand? Wat zal hij wel of niet slikken? Gelukkig konden we een arts in Nederland consulteren, maar de onduidelijkheid was lastig.

Toch zien we ook voordelen in Andrews ziekte. Hij merkte dat hij zich erg had vastgebeten in het werk. Hij moest het nu laten gaan. En zien hoe anderen verder gaan. We vertrouwen erop dat God het is die dit werk is begonnen en het ook zal afmaken.

### **Shalom**

Het rehabilitatiecentrum voor verslaafden draait op volle toeren. Op het moment zijn er 15 cliënten (zie foto). Het is soms schokkend om hun

levensverhalen te horen en aan de andere kant bemoedigend de veranderingen te zien die hebben plaatsgevonden tijdens het verblijf in Centro Shalom. We hopen in onze presentaties (voor data zie elders in deze update) daar wat meer over te vertellen. Naast het succes is er ook de teleurstelling als verslaafden vroegtijdig vertrekken en/of terugvallen in hun verslaving. Het is echt een strijd, waarbij het zoeken en verwachten van hulp van God essentieel is.

Op bestuurlijk niveau wordt er aan verbetering gewerkt. Er is vanuit PSO - via de GZB - geld gekomen voor het versterken van de organisatie en het opbouwen van de capaciteit van Shalom en haar medewerkers en vrijwilligers. Er is al een eerste tweedaagse bijeenkomst met een externe consultant geweest waar een aantal prioriteiten uit naar voren gekomen zijn. Lastig blijft dat we in het bestuur met vrijwilligers werken, die vaak "ja" zeggen en dat dan toch niet kunnen waarmaken. Het lijkt erop dat we, na heel wat veranderingen, vooral in de vrijwilligers, nu een groep mensen achterlaten die het Centrum Shalom verder zal kunnen ontwikkelen.

### **Daniel Barillas**

Zo'n vijf jaar geleden kwam Andrew in de kopieerzaak om de hoek Daniel Barillas tegen. Ze raakten aan de praat doordat Daniel een opmerking maakte over het cursusmateriaal wat Andrew aan het kopiëren was. Daniel bleek ook zendeling te zijn. Hij komt uit El Salvador, is getrouwd met een Mexicaanse, is dominee en werkt vanuit de Baptistenkerk. Inmiddels is dat eerste contact behoorlijk uitgediept. In de eerste plaats door vriendschap tussen onze twee gezinnen.

In 2006 haalde Daniel een cursus Bijbelse Counseling naar Tapachula. Deze cursus is sindsdien meerdere malen op twee niveaus gegeven. We spoorden diverse broeders en zusters uit de Presbyteriaanse kerk aan om mee te doen. Het werd een ontmoetingspunt voor verschillende kerken die daarvoor nauwelijks contact met elkaar hadden. Er studeren pinksterbroeders en -zusters, baptisten, nazareners en ook presbyterianen. Ook bleek de cursus een enorme zegen voor de deelnemers. Ze werden zich bewust van emotionele wonden en problemen binnen het gezin die ze met zich meedroegen en God gaf innerlijke genezing. Het is een vreugde om de getuigenissen te horen. We hopen dat ze die zegen ook uitdelen aan anderen! Carien heeft het afgelopen half jaar op de cursus regelmatig lessen verzorgd. Het contact met Daniel heeft nog meer uitgewerkt. Inmiddels is hij lid van het bestuur van Shalom en gaat hij de coördinatie en counseling van Carien op het centrum overnemen. We zien hierin Gods hand die

voorziet en met Daniel aan boord wordt de organisatie van Shalom weer een stuk steviger.

### **Classisvergadering**

Begin juli was er weer een halfjaarlijkse classisvergadering (afgevaardigden van 28 kerken). Het was Andrews laatste en de lange duur ervan zal hij niet missen; vijf dagen vergaderen van 's morgens vroeg tot na middernacht vraagt een heleboel geduld. Twee hoogtepunten willen we met u delen. Het eerste is dat er besloten is tot het oprichten van een nieuw 'ministerie' binnen de kerk. Tot voor kort waren er vier: evangelisatie, educatie, financiën en onderlinge relaties. Het nieuwe ministerie dat in het leven wordt geroepen is dus het vijfde en heeft als naam gekregen: Ministerie van de barmhartigheid. Dit is wel een heel mooi afscheidscadeau voor ons. Het werk heeft een officiële plek gekregen in het leven en de structuur van de kerk. We hopen dat dit in de toekomst verder uitgewerkt mag worden, waardoor diaconaat een stevigere basis krijgt in de dagelijkse praktijk van de lokale kerken en de classis.

Het tweede was dat Andrew werd gevraagd voor de afsluitende preek tijdens de avonddienst. Als thema had hij gekozen voor 'Zout en Licht' n.a.v. Matt. 5:13-16. "U bent het zout van de aarde, ... U bent het licht van de wereld, ... Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." Andrew had een kaars meegenomen en een glazen pot, om te laten zien dat de kaars uitgaat als hij bedekt wordt. Net voor de dienst echter viel het licht uit! Onder kaarslicht en met hulp van zaklantaarns en licht van mobiele telefoons werd de dienst gehouden. Het was een prachtige illustratie bij de preek.



In deze laatste tijd is Andrew nog in een advies gevende rol betrokken bij het bestuur van de classis. Er is een heel nieuw bestuur benoemd en we hopen dat deze broeders het werk dat is ingezet, verder zullen ontwikkelen.

## **Afscheid**

Als gezin zitten we midden in het afscheidsproces. Over minder dan een maand hopen we voet op Nederlandse bodem te zetten en we hebben er zin in.

Verschillende gemeenten en de classis hebben ons uitgenodigd voor een afscheidsdienst. Op zaterdag 4 september was die van de classis. Helaas viel die letterlijk in het water. Er lag een tropische depressie voor de kust waardoor het al dagen regende. Zo ook die zaterdagochtend. Het hoosde. De locatie van het afscheid was op het voormalig seminarieterrein buiten de stad, met regen moeilijker bereikbaar. Gelukkig hadden de besturen van de classis, van de jeugd-, tiener- en vrouwenvereniging de regen getrotseerd. De belangrijkste mensen waren dus aanwezig. In totaal waren we met 37 man. Maar het was een mooie dienst, waarbij de dankbaarheid aan God werd uitgesproken voor ons verblijf hier. We hadden van de broeders en zusters nog wel langer mogen blijven. Mooi waren de woorden van de voorzitter van de classis: "De vorige generatie zendelingen richtte zich vooral op evangelisatie. De nieuwe generatie, waaronder ook de familie Verboom en jullie, heeft een meer integrale visie. Dat is wat jullie ons zijn komen brengen. En dat niet alleen in de theorie, maar ook in de praktijk."

## **Punten van dankzegging en gebed**

- Het thema van de preek van de afscheidsdienst was 'Obra Cumplida' (taak volbracht). We zijn onze God erg dankbaar dat Hij ons in al die jaren heeft gedragen en dat we nu deze fase positief mogen afsluiten.
- Dank voor het leven van Daniel Barillas en zijn gezin. Bid voor zijn pioniersrol in Bijbelse Counseling hier in Tapachula. Bid ook dat hij tot zegen zal zijn voor Shalom.
- Zowel het dagelijks bestuur van de classis als dat van Centro Shalom is vernieuwd. Wilt u bidden voor de volgende personen? Van de classis ds. Eli, ds. Onias, ds. Didier en Juan. Van Shalom Miguel, Dalila, Cécile, Francisco en Ruben. Wilt u ook blijven bidden voor Josué, hij trekt als directeur veel van het werk.
- Bid voor ons als gezin als we in een overgangsfase zitten. We zijn blij dat we weer een periode in Ameide terecht kunnen. Ook de kinderen worden weer op school verwacht.
- Bid voor de presbyteriaanse kerk in Chiapas. Na een periode van sterke groei, lijkt het missionaire elan weg te ebben. Bid

voor verdieping in het geestelijk leven van de gemeenteleden en dat men zich van daaruit weer op de samenleving richt.

- Bid voor Andrews gezondheid. Hij is nog niet helemaal de oude. Kort na onze aankomst in Nederland heeft hij een afspraak bij het Tropencentrum van het AMC. Bid voor volledig herstel. Dank God voor de lessen die hij tijdens zijn ziekte heeft mogen leren.

We zien er naar uit u in Nederland te ontmoeten. Een hartelijke groet van ons zessen.

Andrew, Carien, Jozua, Davita, Lucas en Timo

### **Bejaardenbezoekcommissie en kerkradioteam**

Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst met de bejaardenbezoekcommissie en het kerkradioteam.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op **D.V. woensdag 13 oktober 2010 om 9.30 uur** in het kerkelijk centrum.

Er zijn in het afgelopen halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die bezoeken afleggen, van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

We kunnen deze zaken dan met elkaar doornemen.

Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij Dicky de Fockert, tel. 581992.

Wij rekenen echter op uw aanwezigheid !

# **Verkoopdag**

**vrijdag 15 oktober**

**Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen**

## ***Dorpshuis De Poort Herwijnen***

14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur

### **Verlotingen**

**Kinderrad** ('s middags) met leuke prijzen

**Huishoudelijke artikelen**

**Wijzerplaat** (voor kinderen, altijd prijs)

**(Kinder)enveloppentent**

**Diverse raadspelletjes**

**Plantenbakjes/bloemstukjes**

**Tuindecoraties**

**Koffie met cake,appeltaart etc**

**Slaatjes**

en nog veel meer

's middags en 's avonds rad van avontuur

met taarten, vlees, speelgoed, waardebonnen etc.

**Komt allen!!!!**



## **OM OVER NA TE DENKEN**

**Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel omgaan als met onze mobiele telefoons?**  
Het zou betekenen dat we:

- onze Bijbel constant op zak zouden hebben
- er meerdere malen per dag een blik in werpen
- wanneer we hem vergeten, weer terug naar huis of kantoor gaan om hem te halen
- hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden
- hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven
- hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid en om met hen te communiceren

*In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding. We hoeven ons geen zorgen te maken over het beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen onbepaald bellen. Laten we er dan ook gebruik van maken!*

### **Enkele 'alarmnummers':**

Als je verdrietig bent, bestudeer dan Johannes 14.

Als je nerveus bent, bestudeer dan Psalm 51.

Als je bezorgd bent, bestudeer dan Mattheüs 6 :19,34.

Als je in gevaar bent, bestudeer dan Psalm 91.

Als God ver weg lijkt, bestudeer dan Psalm 63.

Als je vertrouwen moet worden versterkt, bestudeer dan Hebreeën 11.

Als je alleen en doodsbang bent, bestudeer dan Psalm 23.



Als je hard en kritisch bent, bestudeer dan 1 Korintiërs 13.

Als je het geheim van geluk wilt kennen, bestudeer dan Kolossenzen 3 : 2 -17.

Als je verlangt naar vrede en rust, bestudeer dan Mattheüs 11:25-30.

### **Laat het even weten**

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of bij feestelijke gebeurtenissen, in vreugd en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'. Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem (of één van de andere kerkenraadsleden) is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

### **Registratie geboorte/burgerlijke staat**

Per 1 oktober 1994 is de "Wet Gemeentelijke Basisadministratie" ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

### **Verantwoording Bloemengroet**

De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 26/9	Ds. J. Groenenboom	Leerdam
Zondag 3 /10	Mw. van Zanten-van Hemert	Herwijnen

## Tenslotte

In het museum van Pompeï is een bijzondere fles te zien: de tranenfles. Als de Romeinse mannen tranen van droefheid huilden, werden die tranen bewaard in een fles als een herinnering aan het leed dat hen was overkomen.

In de psalmen (56:4) staat iets wat nu duidelijk wordt::

*Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard';  
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaârd.*

Er is een God die niet onverschillig staat tegenover menselijk lijden, maar die ons verdriet als heilig beschouwt en het daarom bewaart in Zijn hart.

Met een hartelijke groet,  
*Ds. J. Broekman.*

## AGENDA

maa	11 okt	20.30 uur	Bijbelgesprekskring
woe	13 okt	09.30 uur	bejaarden - bezoekcommissie
woe	13 okt	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
vrij	15 okt		verkoopdag
maa	22 nov		zendingsavond fam. Eijgenraam

Voor alle gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: [www.nhkerwijnen.nl](http://www.nhkerwijnen.nl)



## VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 18 oktober 2010 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

E-mail: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

## Volgende inleverdata zijn:

1 nov	voor 2 weken
15 nov	voor 2 weken
29 nov	voor 2 weken
13 dec	<b>voor 3 weken</b>
3 jan 2011	voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

**“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)**

<b>KERKBLAD</b>	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
<b>REDACTIELEDEN</b>	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
<b>CD-OPNAMEN</b>	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
<b>COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS</b>	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
<b>DIACONIE</b>	Bankrekeningnr. 3280.01.767
<b>BANKENFONDS</b>	Bankrekeningnr. 3280.59.943
<b>ADM. KERKBLAD</b>	Bankrekeningnr. 3280.24.643
<b>WEBSITE</b>	<a href="http://www.nhkherwijnen.nl">www.nhkherwijnen.nl</a>
<b>COLLECTEBONNEN</b>	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00