

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6, tel. 581235 Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENSTEN

Zondag 24 oktober 2010

09:30 uur: Cand. P.C. Zorge, Ouderkerk aan de IJssel
Introïtuslied: Ps. 150: 1, 3
18:30 uur: Ds. J. den Hoed, Sliedrecht
Introïtuslied: Ps. 56: 3, 4
1^e collecte: Bloemengroet
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 31 oktober 2010

09:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 150: 1, 2
18:30 uur: Ds. C.A. van der Graaf, Waardenburg/Neerijnen
Introïtuslied: Ps. 57: 6, 7
1^e collecte: Eleos
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Woensdag 3 november 2010, Dankstond voor gewas en arbeid

19:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 58: 1, 2
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Dankstondcollecte

Lied van de Zondagsschool

24 okt: Ps. 150: 1b
31 okt: Ps. 150: 1c

Kinderoppas:

24 okt: Marleen en Jeanine Ruitenburg
31 okt: Netty Pippel en Demi van Eeuwijk

Schoonmaakrooster

25 t/m 29 okt: Mw. Kruis, Mw. Van de Weerd

1 t/m 5 nov: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet



MEDITATIE

Onderzoek uzelf of u of het geloof bent, beproef uzelf (2 Kor. 13:5).

De tandarts zegt: “Komt u uiterlijk binnen een jaar terug”, en dat doen we. De internist zegt: “Ik moet elke twee jaar een electrocardiogram van u maken.” En wij geven daar gehoor aan. Maar wat doen we om ons geloof op peil te houden?

Paulus schrijft aan de Korinthiërs zijn tweede brief. Hij zal, als hij opnieuw in Korinthe komt, geen begrip tonen voor de zondige levenswandel van menig gemeentelid. Hij begint met de zaak grondig aan te pakken: hoe is het van binnen met de Korinthiërs gesteld? Woont Jezus wel in hun hart? Wie daar niet zeker van is, is niet behouden.

Hoe staat het met u? Bent u zeker van uw redding? Als u Jezus op Zijn woord gelooft en Hem liefhebt, dan heeft Hij bij u woning gemaakt. Hebt u geen zekerheid en verlangt u daar toch naar? Vraag Hem dan in uw hart te komen. Uw oprechte gebed wijst Hij niet af.

Wat doen we om ons geloof op peil te houden? We moeten weten dat uitstel hier zeer gevaarlijk is. Wie zich op de zondag ook zonder kerkgang plezierig voelt, wie zich langzaam maar zeker beperkt tot het tafelgebed, die moet voorzichtig zijn. *Onderzoek uzelf of u wel in het geloof bent.* Want ook in een christenleven kan het zover komen dat we de dingen automatisch doen, zodat het leven eruit is – we leven dan nog vanuit een oud begin. Maar een christendom dat het moet hebben van zijn aanvangssnelheid is ten dode opgeschreven.

Geloven is steeds: hernieuwde, bewuste, onontbeerlijke ontmoetingen met Jezus.

Daarom: *Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf!*

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

In het vorige kerkblad maakte ik melding van de operatie van de heer Henk Satter, Achterweg 66. Het is allemaal goed gelukt en de pijn is weer weg. Wel moet hij zijn rug nog ontzien, vanwege het herstel. We wensen hem sterkte.

Voor Mw. Nellie Blom was er een vreugdevol bericht: alles is goed, geen verdere behandeling meer. Na alle spanning van de afgelopen tijd, mag er nu de rust zijn. Geweldig!

Mw. Ria van der Meijden, Jasmijnhof 8, behoort ook tot degenen die na het borstonderzoek een moeilijke uitslag te verwerken kreeg. Zij is inmiddels geopereerd en er zullen nog bestralingen volgen. We wensen haar, maar ook haar moeder en dochter, veel sterkte en Gods zegen toe voor de komende tijd.

Ook Ds. en Mw. Groenenboom uit Leerdam beleven een spannende tijd. Bij Mw. Groenenboom is een verdikking in de darm geconstateerd. Zij heeft in het ziekenhuis gelegen voor onderzoek, maar is nu weer thuis. Binnenkort zal er een operatie volgen. Het gezwel is goed behandelbaar en laten we hopen dat het niet kwaadaardig is. Ook hen wensen we de nabijheid van de Heere toe. Als u wilt meeleven middels een kaartje, is dit het adres: Baronie 16, 4141 JR Leerdam.

We denken ook aan anderen die niet genoemd worden. Wat kan er veel door een mens heengaan als er lichamelijke klachten zijn. Of wanneer de ongemakken van het ouder worden zich voordoen. Vergeet niet dat we een machtige Heiland hebben, waarvan Jesaja al profeteerde: *Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen.* Zoek het daarom voortdurend bij Hem!

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

Geboren

Op 15 oktober 2010 is **Elin Sophia Geesiena** geboren. Zij is de dochter van Peter en Monique Hobo en het zusje van Mats en Vera. Dit gezin woont aan de Wilgenlaan 19. We feliciteren hen met de geboorte van Elin en delen in hun dankbaarheid en blijdschap. Op het geboortekaartje verwoordden zijn hun dank als volgt:

Opnieuw een groot wonder,

Zo lief en zo klein.

Opnieuw dat gevoel van blijdschap,

Om God dankbaar voor te zijn.

Elke geboorte is weer een groot wonder, want het is de Heere die leven geeft. Maar ook spaarde Hij leven en dan is er natuurlijk dubbele dankbaarheid.

We wensen Peter en Monique Gods zegen toe bij de opvoeding van de kinderen en bidden dat de Heere dit gezin omringd met Zijn liefde.

Uit dankbaarheid I

Onvoorstelbaar zoveel kaarten, bloemen, telefoontjes, gedichtenbundel en bezoek wij kregen, ook de mooie tekeningen van de zondagsschool. Wat doet dat goed als er zoveel mensen meeleven én bidden voor de operatie en erna. Ik voelde me gedragen door al die gebeden. "Hij ging als een Schaduw met me mee", zoals de dominee heeft gelezen uit Psalm 121 voor de operatie.

Dan ook nog de goede uitslag in het ziekenhuis: geen uitzaaiingen, dus geen nabehandeling. Alle reden om hiervoor te danken.

Nellie Blom, Onderweg 13

Uit dankbaarheid II

Hiermede wil ik iedereen heel hartelijk danken voor de kaarten, bloemen enz. die ik mocht ontvangen in het ziekenhuis en thuis. Iedereen heel hartelijk dank voor het medeleven.

W. van Santen-van Hemert

Uit dankbaarheid III

Tijdens de zwangerschap, ronde de geboorte en doop van Maarten hebben we veel gelukwensen d.m.v. kaarten, emails, attenties en bezoeken gekregen. Ook was het fijn dat er tijdens de doopdienst van Maarten zoveel mensen aanwezig waren. We willen iedereen bedanken, die op welke manier dan ook, met ons heeft meegeleefd in deze periode.

Voor al dank aan God dat Hij Maarten aan ons toevertrouwd heeft.

Henco en Gerdien de Bruijn

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 3 okt:	1 ^e collecte	€	125,40	Kerk en Israël
	2 ^e collecte	€	156,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	119,30	past. en prediking
Zondag 10 okt:	1 ^e collecte	€	147,50	Werelddiaconaat
	2 ^e collecte	€	153,00	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	165,65	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 10,00

Ds. Groenenboom 3x € 10,00

Bezoekdame € 20,00 op huisbezoek

De bank € 200,00 voor de kerk

Ouderling Hak € 15,00 op huisbezoek, € 10,00 voor de solidariteitskas

Ouderling Van Kuilenburg € 10,00 op huisbezoek

Gift "uit dankbaarheid" € 50,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Diensten

Komende zondag ga ik in verband met de herfstvakantie niet in eigen gemeente voor.

D.V. de zondag daarna, 31 oktober, sta ik voor de morgendienst op het rooster. En we vervolgen de lezing uit 1 Kon. 22. We lezen het slot: de verzen 30-40. In de laatste preek hoorde u dat het vonnis over Achab is uitgesproken en dat Achab dat probeerde te ontlopen. Maar desondanks weet de dood hem te vinden. Het Woord wordt toch aan hem vervuld. Dat is ook het thema van de preek: *Het Woord vervuld*.

In deze dienst wordt ook stilgestaan bij het feit dat de heer Maarten van Zante is gestopt met zijn werkzaamheden als koster. De kerkrentmeesters zullen hier wel meer over schrijven. Zijn gezondheidstoestand laat het kosterschap, dat hij 25 jaar uitoefende, niet meer toe. Zijn zonen Marco en Rudi hebben het inmiddels voortreffelijk overgenomen en daar is hij dankbaar voor. En wij ook!

In de week daarna is er op woensdag 3 november de dankdag. We zeggen wel eens dat we nooit dankbaar genoeg kunnen zijn en dagelijks onze God moeten danken voor al zijn zegeningen. Maar het is goed om daar in een speciale dienst bij stil te staan. We danken de Heere voor de zegen op gewas en arbeid, die Hij ons het afgelopen seizoen weer gaf. Het meest dankbaar mogen we wel zijn dat Hij ons weer de zegen in de Heere Jezus Christus gaf. Alles is immers uit en door Hem!

De laatste tijd is er niet veel gelegenheid geweest om te preken naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. En daarom heb ik de keus gemaakt om op de avond van de dankdag Zondag 11 te behandelen. Het gaat daar over de naam van Jezus en in Zijn naam gebeuren er wonderen van redding, ook in het dagelijks leven. Is dat geen reden om dankbaar te zijn? We lezen met elkaar Handelingen 4: 1-14.

De tekst van Zondag 11 ligt op zondag 31 oktober weer klaar bij de ingang van de kerk. Aanbevolen!

Bid voor uw voorgangers!

Catechisaties

Na de herfstvakantie gaan de catechisaties weer door op de bekende tijden. Ik mis nog drie catechisanten van vorig jaar. Kom je ook weer?

Kringen

D.V. 26 oktober de kring 'Groeien in geloof' om 20.30 uur. We behandelen dan het doel van de gaven van de Geest. De avond daarna, woensdag 27 oktober, komt de lidmatenkring weer bij elkaar rond het onderwerp 'Vluchten of schuilen'. We ontmoeten elkaar in het kerkelijk centrum.

Gemeenteavond over Beleidsplan en 6-jaarlijkse stemming

Op dinsdag 9 november hopen we een gemeenteavond te houden over het Beleidsplan. Dan hopen we ook de zogeheten zesjaarlijkse stemming te houden. Hieronder uitleg daarover.

Beleidsplan

Elke gemeente heeft een Beleidsplan. Daarin staat in grote lijnen wat het beleid is en wat we de komende jaren gaan doen. De kerkorde schrijft voor dat het Beleidsplan eens per vier jaar moet worden vastgesteld. Ook de gemeente heeft daarbij een rol: in de kerkorde is geregeld dat de gemeente gehoord moet worden.

Eigenlijk had de hernieuwde vaststelling van ons Beleidsplan al eerder afgerond moeten zijn; dat moment viel echter in de vacaturetijd. Vandaar dat de kerkenraad heeft gewacht, totdat de vacature van predikant vervuld zou zijn.

De kerkenraad heeft zich de afgelopen maanden met de herziening van het Beleidsplan beziggehouden, hoewel 'herziening' een groot woord is; het Beleidsplan is op een aantal punten aangepast aan de actuele situatie. Ook besluiten die de afgelopen jaren zijn genomen, zijn verwerkt.

Er ligt nu een aangepast Beleidsplan, dat de kerkenraad voorlopig heeft vastgesteld. De gemeente krijgt nu de gelegenheid het Beleidsplan in te zien en haar mening te geven. Op dinsdag 9 november, 20.00 uur houden we een gemeenteavond, in het kerkelijk centrum. Ook daar kunnen vragen worden gesteld en opmerkingen worden gemaakt.

Overeenkomstig de kerkorde (ordinantie 4.8) stelt de kerkenraad uiteindelijk in een volgende kerkenraadsvergadering het Beleidsplan definitief vast. Voor alle duidelijkheid: er hoeft op de gemeenteavond dus niet gestemd te worden over het Beleidsplan.

Het Beleidsplan is op te vragen via de scriba van de kerkenraad, D. de Joode. Het liefst via email: ddejoode@planet.nl; telefonisch kan ook: 0183-637092, vanaf 24 oktober; Opvragen kan ook via ouderling D. van Arkel (dirkvanarkel@planet.nl, 0418-582269).

Als u vragen of opmerkingen hebt, vragen wij u vriendelijk die van tevoren te melden bij scriba D. de Joode (ddejoode@planet.nl, 0183-637092, Lunet 18, 4214 GA Vuren), graag uiterlijk vrijdagavond 4 november, 20.00 uur.

Zesjaarlijkse stemming

Op de gemeenteavond op dinsdag 9 november hopen we ook de zogeheten zesjaarlijkse stemming te houden. Ook dat schrijft de kerkorde voor. Via de zesjaarlijkse stemming bepaalt de gemeente hoe de kerkenraadsleden worden gekozen. Er zijn daarbij drie mogelijkheden, die er in essentie als volgt uitzien:

1. de gemeente houdt de verkiezing geheel aan zichzelf; lidmaten dragen namen aan voor een verkiezingslijst. Als de naam wordt ondersteund door tien lidmaten móet deze naam op de lijst. Op de verkiezingsavond maken de lidmaten een keuze uit de namen op de lijst.
2. de kerkenraad verkiest geheel zelf ambtsdragers.
3. gemeente en kerkenraad samen; verkiezing via dubbeltallen. De gemeente krijgt de gelegenheid namen in te dienen, de kerkenraad stelt vervolgens dubbeltallen.

In Herwijnen geschiedt de verkiezing al lange tijd via mogelijkheid 3, met een rol voor zowel gemeente als kerkenraad. De kerkenraad stelt voor dat zo te houden. Dat voorstel zal 9 november dus ter stemming worden voorgelegd.

Iedereen is welkom op de gemeenteavond. Wel is het goed op te merken dat bij de zesjaarlijkse stemming alleen gestemd mag worden door de stemgerechtigde leden van de gemeente. Dat zijn de mensen die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd.

Afscheid koster Maarten van Zante

Een koster. Waar zou een kerkelijke gemeente zijn zonder een goede koster. Typisch zo'n 'baantje' dat vanzelfsprekend bij de kerk hoort. Je merkt pas wat het werk inhoudt, als er geen koster is. Want wie doet dan de kerk open, zorgt dat de verwarming aan is, hangt de Psalmen en Gezangen op, belt of mailt de predikanten voor de liturgie, schuift de gordijnen dicht bij felle zon, houdt de boel in de kerkelijke gebouwen in de gaten, zorgt voor koffie voor de gastpredikanten, is gastheer bij rouw- en trouwdiensten en veegt na wéér een sneeuwbuï de tegels schoon?

We hebben de exacte datum niet kunnen vinden, maar het moet zo'n 25 jaar geleden zijn dat het kostersechtpaar Van der Bijl ermee stopte. De opvolging was niet direct geregeld, dus werd een aantal mensen verzocht een maand als koster mee te draaien. Zo werd ook de heer Van Zante bereid gevonden een maand het kosterschap op zich te nemen. Dat beviel zo goed, dat hij aangaf vaste koster te willen worden.

Jarenlang vervulde Maarten zijn taak plichtsgetrouw, met veel liefde en betrokkenheid. Vele, vele dominees heeft hij aan de lijn gehad om te vragen naar de te zingen liederen. Ontelbare keren is hij op en neer naar de kerk gereden. Veel werk is er achter de schermen verzet. Anekdoten zijn er genoeg. Uiteraard waren er ook wel eens momenten dat Maarten een diepe zucht slaakte. Want ja, als de temperatuur in de kerk voor de ene kerkganger precies goed is, zit een ander te puffen en weer een ander te rillen. En voor de een gaan de lampen te laat aan, voor de ander te vroeg. Maar terugkijkend op 25 jaar kosterschap zijn dat slechts rimpelingen geweest, waar hij nu om kan lachen. Bovendien, één groot voordeel van het kosterschap hebben we nog niet genoemd: je bent als koster heel vaak onder het Woord van God. Is er meer wat een mens zich kan wensen?

Het kosterschap kreeg de liefde van Maartens hart. Dat maakt het des te moeilijker om nu te moeten zeggen 'ik ga stoppen'. Toch heeft hij, samen met Truus, dat besluit moeten noemen; het lichaam wil niet meer. Hoewel het besluit hen erg zwaar gevallen is, zijn Maarten en Truus enorm dankbaar dat de zonen Marco en Ruud de taken van hun vader hebben overgenomen. Dat maakt de stap om officieel te stoppen toch wat gemakkelijker.

Tijdens een bezoek aan de familie Van Zante waarin het afscheid is besproken, mochten we kort stilstaan bij de woorden van Prediker 3. Woorden die aangeven dat er voor alles een tijd is. Zo ook een tijd om koster te zijn en een tijd om te stoppen als koster. In datzelfde Bijbelgedeelte staat ook dat we mogen genieten van de mooie dingen in het leven en dat we blij mogen zijn met de dingen die we deden en doen en met de dingen die gebeuren.

Vanaf deze plaats willen we Maarten, maar uiteraard ook zijn vrouw Truus, heel hartelijk bedanken voor het werk dat ze jarenlang in onze Kerk (letterlijk en figuurlijk) hebben mogen verrichten. Werk ter ere van God.

Uiteraard willen we het afscheid van Maarten niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In de ochtenddienst van Deo Volente zondag 31 oktober hopen we kort bij het afscheid stil te staan. Aansluitend krijgt iedereen gelegenheid Maarten en Truus de hand te schudden en drinken we als gemeente gezamenlijk koffie.

Het college van kerkrentmeesters

Aanschaf Herziene Statenvertaling

Achter in de kerk liggen de intekenlijsten voor de gezamenlijke aanschaf van Bijbels in de Herziene Statenvertaling.

Het gaat om Bijbeltjes in het formaat 12 x 18 cm. Er zijn drie uitvoeringen: zwart, blauw of een jongerenuitvoering (met wat speelsere buitenkant). Ze kosten in principe € 27,50, los van eventuele kortingen als we grotere hoeveelheden bestellen.

Voor alle duidelijkheid: Het gaat om Bijbels waarin geen Psalmen, enige Gezangen of formulieren zijn opgenomen.

Deze uitgebreidere uitgave verschijnt nog wel, naar verwachting voorjaar 2011. De prijs van deze uitgebreidere uitgave is nog niet bekend, maar uitgeverij IZB/De Ark vermoedt dat de prijs zal liggen rond €40,00.

Nieuw ingekomen/verhuisd

In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan de kerkenraad.

In het vorige kerkblad is tot onze spijt een fout gesloten.

Er werd gemeld dat naar Zaltbommel is verhuisd:

P. Smits – van der Meijden. Dit moet echter zijn: P. van der Meijden.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
27-10	J. Vroegh-Bergakker	90	Kolstraat 22
01-11	W.A. van Leuven-Ekelmans	91	Zorgcentrum Avondlicht

Opbrengst verkoopdag

De afgelopen vrijdag gehouden verkoopdag heeft opgebracht het prachtige bedrag van € 7.841,69 netto! Dat is een opbrengst om geweldig blij en dankbaar voor te zijn. Iedereen die, op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan deze zeer geslaagde dag wordt heel hartelijk bedankt. De kopers en de (loten)verkopers, de raddraaiers, de mannen en vrouwen achter de verschillende tafels.

Vooraf dank uiteraard aan de commissie Verkoopdag, die weer heel wat uren in de organisatie heeft zitten. Veel van dat werk gebeurt achter de schermen, maar is daarom niet minder belangrijk!

Grote Verloting

De uitslag van de grote verloting, getrokken door Ds. Broekman, is als volgt:

1e prijs € 200,00	: J. van Dalen, Berkenlaan 7a
2e prijs de tuinbank	: C.van Velzen, Zworrelstraat 31
3e prijs de tuindecoratie	: H.de Joode, Achterweg 83
4e prijs de levensmiddelenmand	: H. van Eeken, Onderweg 9
5e prijs de taart	: J. van Es, Molenkamp 13

Zanguurtje

Op D.V. zondag 24 oktober zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. We zullen deze avond een mix van bekende liederen zingen. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij bent van harte welkom!

Verloren

Op zondagmorgen 3 oktober is mevrouw C. Verploegh-Van Aalsburg op weg naar de kerk ten val gekomen op de Schoutensteeg. Hierbij heeft zij haar gouden horloge verloren. Als u het heeft gevonden of als u weet waar het is, wilt u het dan bij haar terugbrengen? Het is namelijk van grote persoonlijke waarde.

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 10 okt Dhr. H. Satter Achterweg 66

TENSLOTTE

God zij gedankt, Gracias a Dios. Deze uitroep klonk keer op keer tijdens de bevrijding van de 33 Chileense mijnwerkers. Het waren ook de woorden van de Chileense president toen de eerste geredde mijnwerker bovenkwam. Volgens hem heeft de reddingsactie zijn land voorgoed veranderd. Het lijkt erop dat er ook levens zijn veranderd. "Wij waren niet met 33, maar met 34 man beneden", waren de indrukwekkende woorden van de jongste mijnwerker Jimmy Sanchez (19 jaar). Het getuigenis van een andere mijnwerker maakt duidelijk dat het onder de grond niet veel anders is als boven de grond: "Ik was met God en met de duivel, ik heb gevochten. Ik greep de hand van God, het

was de beste keus". Drieëndertig verschillende mannen. Je zou ze willen kennen...

Ontroerend. Altijd en overal getuige zijn...

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman

Wonderen

Wie zegt nog dat de wonderen
voor het verleden zijn?

Twee handjes, voetjes, wat al niet
aan dit juweeltje klein.

We nemen dit mysterie aan,
verwonderd en ontgaan.

God, laat dit kleinood aan Uw hand
de wereld binnengaan!

Frits Deubel

AGENDA

Dinsdag 26 okt	20.30 uur	Groeien in Geloof
Woensdag 27 okt	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Woensdag 27 okt	20.30 uur	Lidmatenkring
Dinsdag 9 nov	20.00 uur	Gemeenteavond
Maandag 26 nov		Zendingsavond Fam. Eigenraam

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 1 november 2010 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

15 nov	voor 2 weken
29 nov	voor 2 weken
13 dec	voor 3 weken
3 jan 2011	voor 2 weken
17 jan	voor 2 weken
31 jan	voor 2 weken
14 feb	voor 2 weken
28 feb	voor 2 weken
14 mrt	voor 2 weken
28 mrt	voor 2 weken

Z	A	R	F	A	T	H	N	E	K	I	U	R	B	E	G	N	
L	N	E	V	R	O	T	S	E	G	E	I	L	O	N	H	A	
D	O	N	B	D	R	I	E	M	A	A	L	B	E	A	L	A	
I	J	L	G	E	R	K	O	N	I	N	G	O	T	N	E	A	D
T	E	G	E	F	O	D	N	I	K	D	R	D	B	L	A	R	
L	V	O	B	E	F	O	I	A	E	O	V	B	E	N	T	O	
A	E	D	A	R	R	A	D	M	O	O	E	E	L	E	S	J	
A	N	I	M	N	E	K	R	P	L	E	W	Z	O	K	T	R	
M	L	E	E	A	B	N	A	T	D	L	U	O	O	N	E	E	
E	E	V	C	K	G	E	G	M	S	K	D	R	F	I	D	G	
L	A	H	I	E	N	G	E	E	E	E	E	G	D	R	A	E	
R	A	N	O	E	H	D	O	K	N	R	W	D	E	D	G	N	
B	D	N	T	P	R	O	A	O	D	A	A	R	R	O	O	V	
O	E	E	Z	O	O	N	U	T	R	T	E	E	F	O	R	P	
G	L	A	N	G	U	I	T	T	S	D	B	I	D	D	E	N	
N	I	E	T	F	K	R	I	T	H	E	E	T	K	E	I	Z	

PROFEET

ELIA

KONING

ACHAB

BEEK

ZARFATH

KRITH

JORDAAN

DRINKEN

ETEN

RAVEN



BRENGEN

DROOG

REGEN

WEDUWE

POORTEN

STAD

HOUT

BROOD

HANDVOL

MEEL

BODEM



OLIE

LAATSTE

MAALTIJD

NIET

BEZORGD

ZOON

ELKE

DAG

GENOEG

VOORRAAD

GEBRUIKEN



GOD

BELOOFD

ZIEK

STRAFFEN

GESTORVEN

LOGEERKAMER

DRIEMAAL

LANGUIT

BIDDEN

KIND

LEVEN



Genesis 1

God die alles maakte!! Adam en Eva kijken naar die prachtige wereld.

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00