

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENSTEN

Zondag 21 november 2010

10:00 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
rechtstreekse uitzending radio Lingewaal

Introïtuslied: Ps. 63: 6, 7

18:30 uur: Ds. J. Broekman, **Eeuwigheidszondag**

Introïtuslied: Ps. 64: 9, 10

1^e collecte: Woord en Daad

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 28 november 2010

10:00 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein

Introïtuslied: Ps. 65: 1, 9

18:30 uur: Cand. A.A. van Campen, Gouda

Introïtuslied: Ps. 66: 9, 10

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Lied van de Zondagsschool

Vanaf nu leren we de liedjes en gedichtjes voor het kerstfeest.

Kinderoppas:

21 nov: Willy van Arkel en Aron Hobo

28 nov: Ria Treffers en Anita van Mourik

Schoonmaakrooster

22 t/m 26 nov: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet

29 t/m 3 dec: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd



MEDITATIE

*Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen,
ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem
vrezen*
(Psalm 103 : 13)

Het is altijd weer een prachtig gezicht als je langs weiden of uiterwaarden fietst en je ziet hoe de oudere dieren de jongen leren op eigen benen te staan. En met hoeveel afhankelijkheid verzorgen de ouder-dieren het voedsel voor hun kinderen!

Mensen echter moeten niet slechts voor voedsel voor hun kinderen zorgen. God wil niet dat een vader alleen maar kostwinner voor zijn gezin is en de moeder alleen maar huishoudster. Van ons wordt meer verlangd dan van dieren. Dat komt daar vandaan, dat God Zich tot onze Vader heeft gemaakt. Hij is niet alleen maar onze Schepper. Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, is mens geworden – niet een dier. En deze Zoon heeft ons tot Zijn broeders gemaakt en heeft verklaard dat wij tot Zijn Vader nu ook 'Vader' mogen zeggen.

Sindsdien bidden wij: onze Vader die in de hemelen zijt. Sindsdien staat er in de Bijbel: gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen die Hem vrezen.

Bent u in Gods school vader geworden? Bent u in Gods school moeder geworden? Dan zult u merken hoe dankbaar kinderen kunnen zijn, wanneer ze ontdekken: mijn vader heeft ook een Vader. Mijn moeder heeft ook een Vader. Die hebben mij daarom zo lief, omdat ze zichzelf laten liefhebben.

Mensen die zich laten liefhebben, leven anders dan zij, die van deze liefde van God niets afweten. Dat zullen onze kinderen zeker ontdekken!

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Er zijn nogal wat mensen die in spanning leven wat betreft hun gezondheid. Soms hoor ik er van en soms ook niet (of achteraf). Wij leven mee met hen die het te kennen geven.

Zo mogen we mevr. S.G. van Brakel- van Meeteren, Geerstraat 34, noemen. Zij is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis, maar het zal nog geruime tijd duren voordat zij hersteld is.

Op het moment van schrijven van dit bericht ligt mevr. A.A. van Weelden- van Daalen uit Avondlicht nog in het ziekenhuis te Gorinchem. Het mag gelukkig weer wat beter met haar gaan.

We denken aan mevr. W. van Santen- van Hemert, Meidoornlaan 19, die op 23 november naar de Maartenskliniek moet vanwege de pijn in haar heup. En we denken aan mevr. Groenenboom uit Leerdam die op 23 november geopereerd zal worden om een gezwel uit haar darm te halen.

Laten we ook aan hen denken in onze gebeden. Het is voor veel mensen een bemoediging te weten dat er voor hen gebeden wordt. David zegt in Psalm 141: *Mijn gebed worde gesteld als een reukwerk voor Uw aangezicht, het opheffen van mijn handen als het avondoffer.* De omgang met God maakt je klein. Dan kun je alleen maar je handen uitstrekken naar Hem, als een gebaar van je hart, dat naar Hem hunkert. En God is een Hoorder van de gebeden! Veel sterkte gewenst!

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. Van Mil-Van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3328 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

In memoriam

Op 5 november 2010 is op de leeftijd van 99 jaar overleden

Egberdina Cornelia van Tuijl- Hak

Zij woonde in Avondlicht. Al lange tijd, sinds oktober 1971, was zij weduwe van Jan van Tuijl.

Zij heeft een veelbewogen leven gekend, waar zij ook veel over vertelde. En tussen al die verhalen door kon zij ook getuigen van haar geloof, dat als een rode draad door haar leven ging. Waar ze ook woonde, ze zocht altijd de plek waar de Heere gediend werd. Dat was geen prestatie van haar, maar een genade van de Heere. En uit die genade leefde ze ook. Toch heeft ze ook veel strijd gekend. Tot op het laatst toe. Letterlijk en figuurlijk was zij in de benauwdheid. Maar we mogen toch geloven dat de woorden die bovenaan de rouwbrief afgedrukt werden, op haar van toepassing zijn: *En tot den ouderdom zal Ik Dezelfde zijn, en tot de grijsheid zal Ik u dragen* (Jes. 46:4). Als de strijd groot is, dan is de overwinning ook groot. In Christus zijn wij dan zelfs meer dan overwinnaars.

In juli 2005 kwam zij vanuit Brakel naar Avondlicht in Herwijnen. Daar heeft ze het nog goed gehad. Ze was geregeld onder de mensen en het viel iedereen op dat ze zo helder van verstand bleef. Maar de laatste weken werd het toch duidelijk dat haar gezondheid achteruit ging. Toch nog vrij onverwacht overleed ze in de vroege morgen van vrijdag 5 november. Een bidster en strijdster is niet meer onder ons, maar nu mag ze voor eeuwig zingen van Gods goedertierenheden.

Vanwege de verbondenheid met de hervormde gemeente van Brakel is de rouwdienst in de kerk van Brakel gehouden. De heer G. Strubbe, pastoraal werker aldaar, leidde de dienst. Vervolgens werd zij bij haar man in Rossum in het graf gelegd.

We bidden de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte van onze God toe bij het verwerken van dit verlies. Daarbij denken we ook aan de heer en mevrouw Hak van de Zworrelstraat, die in zo bijzonder contact met 'tante' stonden.

Huwelijksjubileum

Op maandag 15 november waren *Jan en Rika van Brakel- van Dalen*, Meerenburg 7, 25 jaar getrouwd. Een mijlpaal waar ook de felicitaties via het kerkblad bij passen. Jan komt uit Herwijnen en Rika uit Leerbroek. Nadat ze in Leerbroek getrouwd zijn, kwamen zij aan de Zandsteeg te wonen, maar nu wonen ze alweer bijna 17 jaar aan de Meerenburg. Hun huwelijk werd gezegend met twee kinderen: zoon Maran en dochter Nelianne. En ook hen willen we betrekken in onze gelukwensen. Bij zo'n huwelijksjubileum wordt vaak gedacht aan de jaren die voorbij zijn. Lief en leed mocht gedeeld worden. En toch heeft de Heere jullie gedragen en gespaard de afgelopen 25 jaar, samen met de kinderen. Hem zij de lof!

We wensen jullie, samen met familie en vrienden, een fijne feestdag en Gods zegen voor de toekomst. *De HEERE zegene u uit Sion, Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft* (Psalm 134: 3).

Uit dankbaarheid I

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de felicitaties die wij ontvingen rondom ons huwelijk. Zaterdag 2 oktober was voor ons een prachtige dag waar wij met veel dankbaarheid op terug kijken.

Onze trouwtekst is Deuteronomium 31:8a. "De Heere nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten".

Deze tekst willen wij ook aan u allen meegeven nu wij afscheid nemen van u als gemeente. In de laatste week van november verhuizen wij naar Dordrecht.

Wij wensen u allen Gods zegen toe.

Hartelijke groet,
Ferdinand en Anneliene den Dekker

Uit dankbaarheid II

Hiermede wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en belangstelling die ik mocht ontvangen in het ziekenhuis en thuis.

Ook Ds. Broekman voor zijn mooie woorden.

S. van Brakel-van Meeteren

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 31 okt:	1 ^e collecte	€	180,85	Eleos
	2 ^e collecte	€	168,85	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	187,70	onderhoudsfonds
Woensdag 3 nov:	1 ^e collecte	€	68,80	diaconie
	2 ^e collecte	€	86,85	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	1.934,09	Dankstondcollecte
Zondag 7 nov:	1 ^e collecte	€	135,30	Najaarszend.coll.
	2 ^e collecte	€	128,00	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	125,15	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 50,00 + € 10,00

Ouderling Hak voor het kerkblad € 20,00 + € 10,00

Kerkrentmeester A. Hobo 2x € 10,00 voor de solidariteitskas + € 80,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDOM HET WOORD

Diensten

Komende zondagmorgen hoop ik voor het eerst een dienst in Lingesteijn in Leerdam te leiden. In onze Voorthuizense tijd deed ik dat ook geregeld in een verpleeghuis in Barneveld. Altijd heel bijzonder, maar toch ook weer niet. Het Woord blijft hetzelfde. Het is fijn dat er in dergelijke tehuizen ook diensten gehouden worden. Dat het tot bemoediging en zegen mag zijn!

Zondagavond hoop ik de dienst hier in onze kerk te leiden. Het is dan de laatste zondag van het kerkelijk jaar en die wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd. In die dienst worden de namen genoemd van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We staan stil bij de vergankelijkheid van het leven, maar ook bij de christelijke toekomstverwachting. Met het oog daarop lezen we die avond 2 Petrus 3 en concentreren we ons op vers 13: *Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont.* En met die blik op de toekomst sluiten we het kerkelijk jaar af.

De eerste adventszondag, 28 november, is voor mij een vrije zondag. Hebt het goed met de gastvoorgangers.

Kringen

D.V. maandag 29 november is er weer de Bijbelgesprekskring. We gaan verder met de behandeling van de eerste brief aan Timotheüs, nu hoofdstuk 4. We komen na de catechisatie om 20.30 uur bijeen in het kerkelijk centrum.

Zendingsavond met fam. Eijgenraam

Op **DV maandag 22 november zal** het echtpaar Eijgenraam een zendingsavond voor onze gemeente verzorgen.

Andrew en Carien Eijgenraam zijn voor de GZB een aantal jaren werkzaam geweest in Mexico. Via het adoptieprogramma "Deelgenoten" heeft onze gemeente hen financieel ondersteund.

Vorige maand zijn Andrew en Carien, samen met hun 4 kinderen, voorgoed teruggekeerd naar Nederland. Tijdens een eerder verlof hebben zij al eens een avond in onze gemeente verzorgd.

Nu ze hun werk in Mexico hebben afgerond willen ze samen met ons terugblikken op de tijd dat zij daar werkzaam waren.

Zij zullen dit doen onder het thema: Uw Koninkrijk kome. Zij vertellen ons waar zij stukjes van Gods Koninkrijk hebben zien groeien in Mexico.

U wordt hartelijk uitgenodigd voor deze avond, die wordt gehouden in het kerkelijk centrum en begint om **19.45** uur.

De zendingscommissie

Kerststerrenactie

Vrijdag 10 december hopen we de jaarlijkse verkoop van kerststerren te houden. Uiteraard rekenen we daarbij op uw steun. Een aantal vrijwilligers is al benaderd om mee te helpen, maar spontane aanmeldingen zijn natuurlijk ook welkom.

Dat kan bij Arjo Hobo (0418-582505; aj.hobo@hetnet.nl).

De bedoeling is om net als voorgaande jaren zoveel mogelijk overdag aan de slag te gaan, met wellicht 's avonds nog een kleine bezemploeg. Er wordt gewerkt vanuit het kerkelijk centrum.

Dankstondcollecte

De dankstondcollecte heeft woensdagavond 3 november in eerst telling opgebracht het mooie bedrag van € 1.934,10. Later zijn er nog giften bijgekomen, waardoor de tussenstand nu is € 2.204,10.

Voor wie niet in de kerk kon zijn en toch een gift wil doen: dat kan uiteraard via de collecte zak (graag in een apart envelopje), of via de bank: ING 950925, Rabobank 3280.00.531 (steeds onder vermelding van dankstondcollecte), of via predikant, kerkenraadsleden, bezoekdames et cetera. De opbrengst is voor het plaatselijke kerkenwerk.

Samenstelling college van kerkrentmeesters

De samenstelling van het college van kerkrentmeesters gaat veranderen. Zoals bekend bestaat dat college uit drie ouderlingen-kerkrentmeester (H. van Eeken, A. Hobo en D. de Joode) en een kerkrentmeester (Th. van Cronenberg). Van Cronenberg heeft kenbaar gemaakt zijn taken als kerkrentmeester te gaan neerleggen. We vinden het jammer dat Van Cronenberg gaat stoppen met zijn werkzaamheden, maar uiteraard respecteren we zijn besluit.

We zijn daarnaast dankbaar dat Van Cronenberg heeft aangegeven nog wel hand- en spandiensten te willen blijven verrichten.

We mogen er gelijk aan toevoegen dat inmiddels ook een opvolger is gevonden voor Van Cronenberg, in de persoon van Gijs Pippel. We zijn dankbaar dat hij de taken wil overnemen en als kerkrentmeester wil toetreden tot het college van kerkrentmeesters. Pippel zal binnenkort ten overstaan van de ouderlingen-kerkrentmeester en Ds. Broekman een gelofte afleggen, waarin onder meer de geheimhouding is geregeld van zaken die ter zijner kennis komen. Daarna kan hij officieel aan de slag.

In een van de volgende kerkbladen hopen we nader terug te komen op de wisseling van de wacht. We vragen u beide broeders en hun gezinnen op te dragen in uw voorbede.

Het college van kerkrentmeesters

Gemeenteavond over Beleidsplan en 6-jaarlijkse stemming

We kijken tevreden terug op de Gemeente-avond van dinsdag 9 november. Met de aanwezigen is naar aanleiding van het **Beleidsplan** van gedachten gewisseld over een aantal aspecten van het Gemeente-zijn. Dat verliep in een prima sfeer en toonde de betrokkenheid vanuit individuele gemeenteleden bij onze Gemeente. Graag bedanken we iedereen voor zijn of haar inbreng.

De avond was ook bedoeld om, overeenkomstig de bepalingen in de kerkorde, de gemeente te horen in verband met de herziening van het Beleidsplan. De kerkenraad heeft in de gestelde vragen, gemaakte opmerkingen en in de suggesties die zijn gedaan (bv ten aanzien van de publiciteit rond de financiën) geen aanleiding gezien het door de kerkenraad in concept vastgestelde Beleidsplan te herzien. Uiteraard worden de opmerkingen en suggesties wel serieus genomen, al zullen die niet allemaal (direct) uitvoerbaar zijn.

Overeenkomst de kerkorde heeft de kerkenraad (in zijn vergadering van 10 november) het Beleidsplan officieel vastgesteld.

Op de gemeente-avond is ook de zogeheten **zesjaarlijkse stemming** gehouden. Via die stemming wordt voor de komende zes jaren bepaald de wijze waarop ambtsdragers worden gekozen. De gemeente heeft er voor gekozen de bestaande manier van verkiezen te handhaven: gemeente en kerkenraad kiezen samen. Daarbij krijgt de gemeente de gelegenheid namen van geschikte kandidaten in te dienen, de kerkenraad stelt dubbeltallen, daarna kiezen de stemgerechtigde leden. De kerkorde schrijft voor dat we de uitslag van de stemming melden aan het breed moderamen van de classis; dat zullen we dus ook doen.

Eeuwigheidszondag

'Wij vliegen daarheen', zegt Psalm 90. En inderdaad, op zondag 21 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2010. De zondag erna begint de Adventstijd.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel 'Zondag van de voleinding', of 'Eeuwigheidszondag' genoemd. Een moment om terug te blikken naar het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst, ook in de prediking. Met Advent en Kerst in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw begin, in de komst van onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'.

In de avonddienst van zondag 21 november (aanvang 18.30 uur) zullen de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Reeds nu willen we hun namen bekendmaken

	In de leeftijd
21-11-2009 Hendrik Simon Dirk van der Meijden	61 jaar
01-12-2009 Trijntje Klijn-Bulthuis	88 jaar
18-12-2009 Gerrit Kleppers	91 jaar
28-12-2009 Cornelis Hendrik de Jongh	84 jaar
18-01-2010 Elizabeth van der Meijden-van Meeteren	86 jaar
28-01-2010 Cornelis de Kock	68 jaar
31-01-2010 Geertje Overheul	94 jaar
14-03-2010 Adriaan van Eeuwijk	78 jaar
30-03-2010 Jan Blom	82 jaar
20-04-2010 Geessien Bok-Corporaal	87 jaar
27-04-2010 Gijsje Ekelmans-van Driel	87 jaar
21-05-2010 Hendrika Blom-Huisman	87 jaar
08-07-2010 Adriana Josina van Kempen	90 jaar
21-09-2010 Jan Coenraad Mus	85 jaar
05-11-2010 Egberdina Cornelia van Tuyl-Hak	99 jaar

Na de dienst is er voor de familie van de overleden gemeenteleden gelegenheid in het kerkelijk centrum een kop koffie of thee te drinken en nog even na te praten.

Solidariteitskas

Enige tijd geleden zijn onder doopleden en belijdende leden acceptgiro's voor de Solidariteitskas (tot voor enkele jaren gelden de

Generale Kas) verspreid. Aan de bedragen die zijn binnengekomen hebben we gemerkt dat nog niet iedereen de € 10 heeft overgemaakt. Graag vragen wij u dat even na te kijken in uw administratie.
Rabobank 3280.00.531; ING: 950925

Bij voorbaat dank, het college van kerkrentmeesters.

Actie Kerkbalans; toezegging al concreet gemaakt?

Het einde van het jaar komt langzaam aan in zicht. Velen maken dan de balans ook. Dat doet het college van kerkrentmeesters ook, zeker als het gaat om de Actie Kerkbalans. Nog niet iedereen heeft zijn toezegging van begin dit jaar omgezet in een daadwerkelijke gift. We verzoeken hen dit binnenkort te doen.

Overigens kampen we nog steeds met een flink financieel gat op de begroting. Wie dus de ruimte heeft om wellicht nog een extra bijdrage te doen.

ING 950925; Rabobank 3280.00.531.

Graag steeds onder vermelding van Actie Kerkbalans 2010.

Bedankt voor uw medewerking!

Bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma

Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst van de bejaardenbezoekcommissie.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op **D.V. woensdag 24 november 2010 om 19.30 uur** in het kerkelijk centrum.

Er zijn in het afgelopen halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die bezoeken afleggen, van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

We kunnen deze zaken dan met elkaar doornemen.

Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij Dicky de Fockert, tel. 581992.

Wij rekenen echter op uw aanwezigheid !

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 24 okt	Fam. Van Horssen	Nieuwe Steeg 6
Zondag 31 okt	Dhr. P. 't Lam	Geerstraat 19
Zondag 7 nov	Mw. R. van der Meijden	Jasmijnhof 8
Zondag 14 nov	Mw. Van Brakel	Geerstraat 34

TENSLOTTE

Na de dienst op de dankdag gingen we met elkaar nog even rond de tafel in de consistoriekamer zitten. We wilden de dankdagcollecte tellen. En nadat de collectezakken geleegd waren, gingen er allemaal handen op ordelijke wijze door het geld. Wat meteen opviel was dat er behoorlijk wat papier tussen zat. Hoeveel de opbrengst precies was zullen de kerkrentmeesters wel vermelden, maar op die avond was het al ongeveer € 600 meer dan vorig jaar. Geweldig! De gemeente de dank, de Heere de eer!

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

De mensen van voorbij.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht....vrij.

NAAMPUZZEL-1 Zoek de naam. Kleur de hokjes met een +

+	+	+	X	+	+	X	X	+	+	+	X	+	+	+	X	+	X	X	+	X	
+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	+	X	+	+	X	+	X
+	X	+	X	+	+	X	X	+	+	X	X	+	+	+	X	+	X	+	X	+	X
+	+	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	X	+	X
+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	X	+	X
+	X	+	X	+	+	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	X	+	X

X	X	+	X	+	+	+	X	+	X	X	+	X	+	+	+	X	+	+	+	X	X	
X	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X
X	X	+	X	+	+	+	X	+	+	X	X	X	+	X	+	X	+	+	X	X	X	
X	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	
X	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	
+	+	+	X	+	X	+	X	+	X	X	+	X	+	+	+	X	+	+	+	X	X	

+	+	+	X	+	+	+	X	+	+	X	+	X	+	X	+	+	+	X	+	X	X	
+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	
+	+	X	X	+	X	+	X	+	X	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	
+	X	+	X	+	+	+	X	+	X	X	+	+	+	+	X	+	+	+	X	+	X	X
+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	
+	X	+	X	+	X	+	X	+	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	+	+	+

+	+	+	X	+	X	X	X	+	X	+	+	+	X	+	+	+	X	X	X	X	X
+	X	X	X	+	X	X	X	X	X	+	X	X	X	+	X	+	X	X	X	X	X
+	+	X	X	+	X	X	X	+	X	+	+	+	X	+	X	+	X	X	X	X	X
+	X	X	X	+	X	X	X	+	X	X	X	+	X	+	+	+	X	X	X	X	X
+	X	X	X	+	X	X	X	+	X	X	X	+	X	+	X	+	X	X	X	X	X
+	+	+	X	+	+	+	X	+	X	+	+	+	X	+	X	+	X	X	X	X	X

+	+	+	X	+	+	+	X	+	+	+	X	+	+	+	X	+	+	+	X	X	X
+	X	X	X	+	X	X	X	X	+	X	X	+	X	X	X	+	X	+	X	X	X
+	+	X	X	+	+	+	X	X	+	X	X	+	+	X	X	+	X	+	X	X	X
+	X	X	X	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	X	+	X	+	X	X	X
+	+	+	X	+	+	+	X	X	+	X	X	+	+	+	X	+	X	+	X	X	X

+	+	+	X	+	+	X	X	+	+	+	X	+	X	X	X	+	X	X	X	X	X
+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	+	X	+	+	X	X	X	X	X
+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	X	X	X
+	+	+	X	+	X	+	X	+	+	+	X	+	X	X	X	+	X	X	X	X	X
+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	X	+	X	X	X	X	X
+	X	+	X	+	+	X	X	+	X	+	X	+	X	X	X	+	X	X	X	X	X



AGENDA

Woensdag 17 nov	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Maandag 22 nov	19.45 uur	zendingsavond, Fam. Eijgenraam
Woensdag 24 nov	19.30 uur	bejaardenbezoekcommissie
Maandag 29 nov	20.30 uur	Bijbelgesprekskring

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; **www.nhkherwijnen.nl**



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 29 november 2010 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

13 dec	voor 3 weken
3 jan 2011	voor 2 weken
17 jan	voor 2 weken
31 jan	voor 2 weken
14 feb	voor 2 weken
28 feb	voor 2 weken
14 mrt	voor 2 weken
28 mrt	voor 2 weken

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00