

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 19 december 2010

- 10:00 uur: Ds. T.J. Korten, Asperen
Introïtuslied: Ps. 71: 9, 10
- 18:30 uur: Ds. D.M. Heikoop, Rijswijk
Introïtuslied: Ps. 72: 9, 10
- 1^e collecte: Kinderen in de knel
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Vrijdag 24 december 2010

- 21:30 uur: Kerstzangdienst
m.m.v. Muziekvereniging Wilhelmina

Zaterdag 25 december 2010, 1^e Kerstdag

- 10:00 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Kerstliederen
- 1^e collecte: IZB
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zaterdag 25 december 2010, 1^e Kerstdag

- 18:30 uur: **Kerstviering Zondagsschool Bethel**

Zondag 26 december 2010, 2^e Kerstdag

- 10:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps.
- 18:30 uur: Cand. E.J. Prins, **Gez. dienst in de Geref. kerk**
Introïtuslied: Ps.
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Vrijdag 31 december 2010, Oudejaarsdag

Rechtstreekse uitzending radio Lingewaal

19:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Gez. 293: 1, 6
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Oudejaarscollecte

Zaterdag 1 januari 2011, Nieuwjaarsdag

10:00 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 73: 9, 10
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 2 januari 2011

10:00 uur: Ds. A.C. de Kruijf, Haaften
Introïtuslied: Ps. 74: 9, 10
18:30 uur: Cand. J.H. de Vree, Dodewaard
Introïtuslied: Ps. 75: 3, 4
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

We leren de liedjes en gedichtjes voor het kerstfeest.

Kinderoppas:

19 dec: Elly van Vliet en Jacco Ruitenburg
25 dec: Gea van Os en Anita van Mourik
26 dec: Sjanet 't Lam en Demi van Eeuwijk
1 jan: Jacolien van Zante en Roxanne van Eeuwijk
2 jan: Willy van Arkel

Schoonmaakrooster

20 t/m 24 dec: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn

27 t/m 31 dec: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet

3 t/m 7 jan: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd

MEDITATIE



En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares (Luk. 1:46-48).

Maria zingt het Magnificat. Haar ziel maakt God groot, omdat Hij naar haar heeft omgezien. Ze jubelt omdat God een beroep op haar doet voor een hoogwaardige dienst.

Als we haar lied goed lezen en kijken naar de tekstverwijzingen dan blijkt dat Maria een grondige kennis van het Schrift had. We lezen een aantal uitdrukkingen welke we ook in het boek van de Psalmen tegenkomen en bovenal herinnert haar lofzang aan het lied van Hanna uit het boek van Samuel. Het is duidelijk dat het denken van Maria doordrongen was van beelden en gezegden uit de Heilige Schrift. Als ze door de Heilige Geest bewogen wordt tot lofprijzing, barst ze los in de woorden die al eerder in de Schrift waren gebruikt. Maria kende haar Bijbel!

Laten wij daar een voorbeeld aan nemen. Laten wij ons vooral goed inspannen om juist die boeken te kennen die, net als het boek van de Psalmen, de ervaringen van de gelovigen van weleer beschrijven. De Schrift voorziet ons van de beste taal om uitdrukking te geven aan onze behoeften en onze dankbaarheid.

De Heere had een geweldige eer op Maria gelegd door haar te verkiezen als moeder van de Messias. Maar ze zingt van haar nederige positie. Ze ziet zichzelf niet als een zondeloos schepsel. Ze zingt door de genade van God dat ze zelf ook een Zaligmaker nodig heeft.

Mijn ziel verheft Gods eer; mijn geest mag blij den Heer' mijn Zaligmaker noemen.

Rond de komende feestdagen zal er weer veel gezongen worden. Laten we zingen als Maria. Zij maakte de Heere groot vanuit de Schrift. Dat is nooit verspilde tijd. En vroeg of laat zal het vrucht dragen...

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Voor zover mij bekend zijn er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel zijn er die in de spanning leven van onderzoeken of wachten op de resultaten van behandelingen. Soms moet een mens veel meemaken op dat gebied en dan is het goed dat men weet dat er meegeleefd wordt. En ik stel het overigens zeer op prijs als het mij ook meegedeeld wordt. We wensen de zieken veel sterkte toe en bidden hen Gods nabijheid toe.

Maria zingt in haar lied: *Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen* (Luk. 1:50. En met die zekerheid en liefdevolle belofte kunnen we het leven door.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

Uit dankbaarheid

Langs deze weg wil ik, mede namens Truus, u allen hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven rondom het afscheid als koster; voor de kaarten die ik mocht ontvangen en voor de persoonlijke woorden en handdrukken na de afscheidsdienst op 31 oktober jl.

Het was fijn dat er zoveel mensen in de dienst aanwezig waren, en dat er zoveel bleven voor een kopje koffie.

Ook wil ik de kerkenraad (kerkrentmeesters) hartelijk danken voor dit fantastische afscheid en voor het prachtige schilderij.

Maar mijn grootste dank gaat uit, ondanks dat ik vanwege mijn gezondheid moest stoppen, naar de Hemelse vader die mij ruim 25 jaar de kracht en vrijmoedigheid heeft gegeven om koster te kunnen en mogen zijn en dat Hij mijn beide zoons Rudi en Marco bereid heeft gevonden om het kosterschap van me over te nemen.

Nogmaals hartelijk dank.

Maarten en Truus van Zante

Dankbetuiging

Voor de reacties die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze geliefde tante,

Mw. E.C. van Tuijl—Hak

zeggen wij u, mede namens onze kinderen, hartelijk dank.

Tante Dien heeft voor ons heel veel betekend, niet alleen tijdens haar verblijf in Avondlicht", maar zeker ook in haar gezonde dagen. Te weten, dat zij mocht ingaan in de Rust die er is voor allen die onze Heere Jezus Christus in dit leven persoonlijk hebben leren kennen, is een grote troost.

Fam. H.G. Hak

VERANTWOORDING

Collecten

Maandag 22 nov:	Zendingsavond	€ 170,70	GZB Fam. Eijgenraam
Zondag 28 nov:	1 ^e collecte	€ 128,65	diaconie
	2 ^e collecte	€ 142,25	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 136,60	onderhoudsfonds
Zondag 5 dec:	1 ^e collecte	€ 97,45	GZB, Fam. Eijgenraam
	2 ^e collecte	€ 95,50	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 102,60	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 50,00 + 2x € 20,00 + € 10,00

Ria van der Meijden €47,50 van de opbrengst van breiwerk

Dhr. Van Rossem € 30,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDOM HET WOORD

Diensten

De komende zondag ga ik (weer) niet in de eigen gemeente voor. 's Morgens hoop ik een dienst te leiden in de Grote Kerk in Leerdam, waar nog steeds de vacature van ds. Bouter is. En 's avonds heb ik geruild met ds. D.M. Heikoop uit Rijswijk (NB). Enige maanden geleden is hij vanuit het hoge noorden naar Rijswijk overgekomen en hij vroeg mij met hem te ruilen, omdat hij graag eens in Herwijnen voorgeat. De ouderen zullen Martin nog wel kennen, omdat hij als kind in de 70-er jaren hier in de pastorie woonde met zijn ouders. En vanwege die band staat hij ook eens graag als predikant op de preekstoel.

En dan, na vier adventszondagen, breken de kerstdagen aan. Op vrijdag 24 december is er de jaarlijkse kerstzangavond en op de eerste kerstdag is er 's avonds het kerstfeest van de zondagsschool. Daar tussenin, eerste kerstdag 's morgens, is er de kerstdienst waarin ik hoop voor te gaan. We lezen Luk. 2: 1-20 en de tekst voor de preek omvat enkele woorden uit vers 10: *Wat zie, ik verkondig u grote blijdschap.* Voor de dienst begint zingen we enkele kerstliederen.

De tweede kerstdag is dit jaar op een zondag en dan is er 's morgens de gebruikelijke eredienst en 's avonds de gezamenlijke kerstzangdienst. Ik preek nogal eens elders.

In de week daarna volgen oud en nieuw. Wat is er nu mooier het oude jaar met de Heere uit te gaan en het nieuwe jaar met Hem te beginnen? Rond deze jaarwisseling lezen we in de diensten uit het boek Openbaring. We werpen dan met de apostel Johannes een blik in de hemel. En daar ziet hij wonderlijke dingen. Op de oudejaarsavond overdenken we Openb. 4: 3b: *En er was een regenboog rondom de troon, die er uitzag als een smaragd.* Op de nieuwjaarsmorgen zien we dat het Lam een boek opent. Tekst is Openb. 5: 7: *En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.* Het is goed als we in deze beide diensten even een blik in de hemel werpen. Dat zorgt ervoor dat we niet alleen met het aardse bezig zijn.

Daarna is het weer zondag. En zo staan er vele diensten op het rooster. Voor sommigen is het wat te veel en voor anderen zijn het er nooit genoeg. Hoe het ook zij: wees trouw, want de Heere is ook trouw.

Kringen

Vanwege allerlei andere activiteiten rond de feestdagen zijn die er niet de komende weken. Half januari gaan we D.V. weer verder en in het volgende kerkblad leest u daar weer over.

Catechisaties

Ook de catechisaties liggen vanwege de kerstvakantie vanaf nu stil. Op D.V. 10 en 11 januari gaan we weer verder.

Kerstfeest

De christenen hebben oorspronkelijk het Kerstfeest niet gekend. Het moet voor de eerste keer gevierd zijn in Rome tussen de jaren 325 en 354. De kerkvader Origenes heeft er de aandacht op gevestigd dat er in de Bijbel alleen maar sprake is van verjaardagsfeesten (geboortefeesten) van goddeloze mensen. In het Oude Testament van de Farao en in het Nieuwe Testament van Herodes (op dat feest werd het hoofd van Johannes de Doper geëist). Koninklijke verjaardagen waren grote feesten met allerlei heidense zeden. Daaraan mochten christenen niet meedoen. Bovendien konden de christenen in de tijden dat ze hun diensten hielden in de catacomben (gedwongen door de vervolgingen) niet het belang inzien van het vieren van hun geboorte. Het uur van hun dood gold als het uur van hun leven! De martelaar Ignatius schreef kort voor zijn terechtstelling aan zijn vrienden: *De geboorte tot het ware leven is voor mij aanstaande*. De vroeg-christelijke kerk hield het oog helemaal gericht op de Opstanding en putte daaruit haar kracht.

Maar de verachting van de eigen geboortedag bevredigde toch niet. God Zelf was toch als Kind van een arme vrouw ter wereld gekomen? Meer en meer ontdekten de christenen dat de menswording van God het fundamentele gebeuren is van de geschiedenis, en dat daardoor de betekenis van Pasen en Pinksteren nog toeneemt.

Herziene Statenvertaling

De bestelde bijbels in de herziene Statenvertaling zijn gearriveerd. De mensen die een bijbel hadden besteld, hebben die inmiddels in huis. Achter in de kerk liggen zo'n 20 bijbels om te gebruiken tijdens de kerkdiensten. Maak er ook gebruik van, ze zijn ervoor!

Kerststerrenactie

De vrijdag 10 december gehouden verkoping van kerststerren heeft opgebracht het prachtige bedrag van 1.731,16 euro. Een record! Iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan dit resultaat: heel hartelijk bedankt.

'Kerst, vol van hoop'

In het krantenrek achter in de kerk ligt de door de PKN uitgegeven krant 'Kerst, vol van hoop'. In de krant vertelt een aantal Nederlanders wat voor hen het hoopvolle is van Kerst. Uiteraard mag u een exemplaar meenemen.

Vervoornstichting

Het college van kerkrentmeesters is dankbaar dat van de Vervoornstichting een gift is ontvangen van € 1.000,00. De gift is bestemd voor de aanschaf van een nieuw kopieerapparaat, dat inmiddels in het kerkelijk centrum staat. Voor kopieerders goed om te weten: het apparaat kan ook dubbelzijdig kopiëren. Dat bespaart papier. Ook vanaf deze plaats willen we de Vervoornstichting heel hartelijk bedanken voor deze gift.

Samenstelling college van kerkrentmeesters

Eerder is gemeld de wisseling van de wacht binnen het college van kerkrentmeesters, waarbij Gijs Pippel kerkrentmeester Theo van Cronenberg gaat opvolgen. Nu kunnen we melden dat Pippel ten overstaan van het college van kerkrentmeesters en Ds. Broekman de gelofte heeft afgelegd. Daarin is ook opgenomen de belofte van geheimhouding van alle zaken die hem vertrouwelijk ter ore of onder ogen komen.

Pippel krijgt de taak van penningmeester. Van Cronenberg zal hem de komende tijd inwerken en met raad en daad terzijde staan. Het is goed te weten dat de geheimhoudingsplicht voor Van Cronenberg uiteraard voortduurt.

Graag willen we ook vanaf deze plaats Pippel heel hartelijk welkom heten in het college van kerkrentmeesters. We bidden hem toe dat hij Gods zegen mag ervaren in het werk en dat hij met veel vreugde mag werken in het Herwijjnse deel van Gods Koninkrijk.

En hoewel Van Cronenberg zich dus nog blijft inzetten voor datzelfde werk, willen we hem vanaf deze plaats alvast heel hartelijk danken voor het vele werk dat hij de afgelopen vier jaren met grote nauwgezetheid en met veel inzet en betrokkenheid heeft verricht.

Het college van kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans; toezegging al concreet gemaakt?

Een vriendelijk verzoek aan iedereen die zijn bijdrage voor de Actie Kerkbalans 2010 nog niet heeft overgemaakt, dat een dezer dagen alsnog te doen. Binnenkort worden de herinneringen verstuurd aan mensen die wellicht door omstandigheden zijn vergeten hun toegezegde bijdrage over te maken. Hoewel de kerkrentmeesters de administratie zo nauwgezet mogelijk proberen bij te houden, kan er uiteraard een foutje insluipen. Dan kunt u de brief als niet verzonden beschouwen. Dat geldt ook als de bijdrage recent is overgemaakt.

Bedankt voor uw medewerking!

De financiën; even bijpraten

Op de begin november gehouden gemeenteavond over het Beleidsplan, is onder meer gevraagd de gemeente goed te blijven informeren over de financiën van de gemeente. Nu het einde van het jaar nadert en ook de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans weer in volle gang zijn, is het een mooi moment om 'bij te praten'.

We startten 2010 met een duidelijk doel: de opbrengst van de Actie Kerkbalans moest flink omhoog: van ruim € 45.000 naar ruim € 61.000, een verhoging van **€ 16.000**. Dit om financieel quitte te spelen en een gezonde toekomst van de kerkelijke gemeente tegemoet te gaan. Een ambitieuze doelstelling, maar eentje die ons haalbaar leek. Dat optimisme was (en is) gebaseerd op het vertrouwen dat we hebben in onze gemeenteleden; én op het feit dat het 'geefgedrag' in Herwijnen nog wat achterblijft bij bijvoorbeeld het gemiddelde geefgedrag in Gelderland. U herinnert zich vast nog wel de tabel als leidraad en de slogan 'Geef volgens de tabel, dan redden we het wel'.

Gaan we het doel halen? Nee, we gaan het doel niet halen, grote verrassingen daargelaten. De teller van de Actie Kerkbalans staat nu op ongeveer € 53.000 euro (als iedereen z'n toezegging betaalt). Hoewel er dus een gat blijft van zo'n **€ 8.000**, is er wel een flinke slag gemaakt: de opbrengst stijgt met eveneens zo'n € 8.000! Dat betekent dat veel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid hebben genomen en hun bijdrage (soms flink) hebben verhoogd. Dat zijn we echt enorm dankbaar voor!!! We kunnen dat niet genoeg benadrukken. Hartelijk dank daarvoor, ook als u al jaren volgens de tabel of zelfs meer geeft.

Hoe nu verder. We gaan verder op de ingeslagen weg. Dat wil zeggen dat we biddend ons vertrouwen uitspreken in de gemeente. De begroting voor 2011 is gemaakt. De realiteit is dat er weinig valt te bezuinigen op de uitgaven, rigoureuze ingrepen daargelaten. Aangezien alles duurder wordt, zullen de uitgaven volgend jaar naar verwachting licht stijgen. Om in 2011 rond te komen zonder verlies te lijden, zullen de inkomsten het dus moeten doen. We denken dat dat ook kan.

De opbrengst van de **Actie Kerkbalans 2011** is begroot op (opnieuw) € **61.300**. Dat betekent dat volgend jaar opnieuw zo'n € 8.000 euro extra binnen zou moeten komen, vergeleken met 2010. Wat zou het geweldig zijn als dat gebeurt! Opnieuw is de vraag **gaan we dat doel halen?** Uiteraard weten we dat niet. Maar we hebben er wel alle vertrouwen in, zeker gezien het resultaat van dit jaar. Want ook nu geldt: als iedereen minimaal geeft volgens de richtlijnen van de tabel, dan redden we het wel. Misschien kwam het door omstandigheden nog niet tot een verhoging van de bijdrage, maar gaat het daar nu wel van komen.

Bewust staat twee zinnen hierboven **minimaal**. Er zijn al gemeenteleden die meer geven dan de tabel als richtlijn stelt. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Fijn dat u zo uw verantwoordelijkheid neemt. Fijn dat er mensen zijn die handelen volgens het principe dat **de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen**. We bedoelen daarmee dat er omstandigheden kunnen zijn waardoor mensen meer kunnen en vooral willen bijdragen aan de kerk, dan de tabel aangeeft. Bijvoorbeeld doordat u lagere lasten heeft dan gemiddeld, of een financiële meevaller hebt gehad; of misschien omdat u om andere redenen financieel veel zegen hebt mogen ontvangen. Door dan wat extra's te kunnen en mogen geven, wordt ook invulling gegeven aan een stuk **solidariteit** binnen de gemeente. Bovendien, van wie krijgen wel alle zegeningen? Is het dan niet geweldig dat we daar iets van terug mogen geven?

Mogelijk wilt u op basis van bovenstaande vast nadenken over uw antwoord, als straks de enveloppe voor de Actie Kerkbalans 2011 bij u in de bus. Hieronder nogmaals de tabel, als richtlijn voor de bijdrage van afgelopen jaar (2010).

Netto inkomen per maand:	Kerkelijke bijdrage percentage	Bijdrage per jaar
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

We hebben u nu bijgepraat over de Actie Kerkbalans. In een volgend kerkblad komen we (korter) op de actie terug.

We willen afsluiten met enkele opmerkingen:

- Laten we **met z'n allen** verantwoordelijk zijn voor de toekomst van onze gemeente. Zodat het Woord kan blijven klinken en het kerkenwerk door kan blijven gaan.
- de Actie Kerkbalans wordt in januari gehouden.
- de slogan van de actie blijft: **de kerk is van blijvende waarde**
- we willen samen met de vrijwilligers van de Actie Kerkbalans een gezamenlijke start maken, waarbij we de actie ook voor God willen neerleggen.
- misschien wilt u eens met anderen praten over de vraag wat de **kerk en het geloof ũ waard zijn?** Ook afgezet tegen uitgaven aan andere zaken (zoals vakantie, luxe, de auto, cd's, mobieltjes, uitgaan).
- giften aan de kerk zijn aftrekbaar voor de belasting.
- **Jongeren:** bouwen jullie ook mee aan de toekomst van de kerk?

Begroting 2011

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 8 december de begroting 2011 van het college van kerkrentmeesters besproken en vastgesteld. Wie de begroting in wil zien of er meer informatie over wil, kan contact opnemen met secretaris D. de Joode (tel 0183-637092; email ddejoode@planet.nl).

Gezamenlijke ontmoetingsavond

Woensdag 19 januari hopen we in het kerkelijk centrum aan de Waaldijk een gezamenlijke ontmoetingsavond te houden met de Gereformeerde Kerk. Ds. Dekker (van de IZB) hoopt te spreken over 'Het gat in de kerk, de verdwenen generatie' (25-45 jaar). Aanvang 20.00 uur. We hopen (en rekenen) op een flinke opkomst. Uiteraard niet

alleen van de genoemde leeftijdscategorie (hopelijk is die in Herwijnen nog niet verdwenen), maar van gemeenteleden in alle leeftijden. In een volgend kerkblad meer.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

In het vorige kerkblad is vergeten te vermelden dat mevrouw A. Blom-van der Velden uit zorgcentrum Avondlicht op 7 december jarig zou zijn. Ze is die dag 87 jaar geworden. Vanaf deze plaats alsnog van harte gefeliciteerd.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
18-12	J. van Tongerlo-Walraven	91	Zorgcentrum Avondlicht
19-12	H.M. Brongers-Sterk	95	Zorgcentrum Avondlicht
30-12	G.C. Roza	88	Zorgcentrum Avondlicht

Nieuw ingekomen/verhuisd

In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan de kerkenraad.

Overgeschreven

Naar Hellouw: R. Garskamp, Hellouw

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scribe, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden.

Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 4 dec Dhr. R. van de Wijngaard Achterweg 95

Zondag 11 dec Mw. Blanken Zorgcentrum Avondlicht

TENSLOTTE

Voor de tweede keer vieren we het Kerstfeest te midden van de gemeente. Vorig jaar, enkele maanden na mijn bevestiging, was alles nog zo nieuw. Elke gemeente heeft immers zijn eigen gewoonten? En nu herhaalt het zich, maar met de kennis en ervaring die ik vorig jaar niet had. Dat maakt het allemaal wat intenser en daar ben ik blij mee.

Tegen het einde van het jaar hebben we allemaal de neiging om terug te kijken. De kranten doen dat ook. Allerlei nieuwsfeiten worden nog eens in de overzichten vermeld. Dan word je er weer eens bij bepaald wat er allemaal gebeurd is in 2010. En dat is veel. Ook in het persoonlijk leven is er die terugblik. Vroeger werden op oudejaarsavond in de kerk de namen voorgelezen van hen die overleden waren. Dat doen we nu anders, maar juist rond die feestdagen komen die herinneringen toch weer terug bij hen die in het afgelopen jaar rond een geopend graf van een geliefde stonden. En dat maakt voor hen die feestdagen extra moeilijk, want het gemis blijft.

We kijken ook vooruit: wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Wie van ons zal er volgend jaar niet meer zijn? Deze en andere vragen leggen toch een bepaalde ernst over de komende feestdagen. We worden weer bepaald bij het 'Deo Volente'. En dat is weer goed. Dat maakt dat we ons afhankelijk gaan voelen.

En toch hoop ik dat er ook de vreugde is. Want de ware christen weet Wie de toekomst brengt: het Kind in de kribbe, onze Heere Jezus Christus. En als we dicht bij Hem leven komen we in de toekomst nooit beschaamd uit. Wat er ook gebeurt...

Mede namens mijn vrouw wens ik u goede feestdagen en veel heil en zegen in 2011.

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

Blijdschap

Grote blijdschap werd verkondigd
aan de herders in het veld,
want een Koning was geboren
en zij stonden erg versteld,
toen zij engelen hoorden zingen
vrede op aarde klonk het luid,
herders zochten en zij vonden
droegen daar hun liefde uit.

Helder licht stond aan de hemel
een unieke mooie ster,
wijze koningen zij zagen
en zij kwamen van heel ver,
om de Koning op te zoeken
zeer verwonderd, vol ontzag,
gaven zij dit kind geschenken
hebben Hem de eer gebracht.

Grote blijdschap wordt verkondigd
en Zijn boodschap wordt verteld,
aan de herders en de hoorders
ook Zijn naam wordt nog vermeld,
want Zijn naam leeft eeuwig verder
en Zijn heerschappij houdt stand,
grote blijdschap voor de Zijnen
die Hij vasthoudt in Zijn hand.

Alie Holman



Welke woorden horen in de puzzel?



Van links naar rechts.

- 4. De drie wijzen kwamen uit het ...
- 6. Hierin legde Maria Jezus, vlak nadat hij was geboren.
- 8. Op dit dier reed Maria naar Bethlehem.
- 9. Er was geen plek meer in de herbergen, dus werd Jezus geboren in een ...

Van boven naar onder.

- 1. De engel die aan Maria vertelde dat ze de moeder van Jezus zou worden.
- 2. De man van Maria.
- 3. Zij kwamen als eerste op bezoek bij Jezus.
- 5. Zo wisten de drie wijzen waar ze Jezus konden vinden.
- 7. De stad waarin Jezus werd geboren.

Zet de letters in de goede volgorde. Welk woord vind je?



- LEEGN
- REEHDR
- BKIBRE
- SATL
- ZEEL

AGENDA

Woensdag 15 dec	18.30 uur	uitz. kerktelefoon
Woensdag 12 jan	18.30 uur	uitz. kerktelefoon
Woensdag 19 jan	20.00 uur	gez. ontmoetingsavond

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkerwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 3 januari 2011 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

17 jan	voor 2 weken
31 jan	voor 2 weken
14 feb	voor 2 weken
28 feb	voor 2 weken
14 mrt	voor 2 weken
28 mrt	voor 2 weken

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 65.58.12.320
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00