

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C.J. van den Bergh H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6, tel. 581235 Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr. t/m okt.) Morgendienst 10.00 uur (nov. t/m mrt.) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst In het kerkelijk centrum
CRÈCHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

34^e Jaargang, no. 1018 – 7 januari 2011

KERKDIENSTEN

Zondag 9 januari 2011

10.00 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 100 : 1 en 2

18.30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 76 : 2 en 3

1^e collecte: Evangelisatiecommissie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Past. en prediking

Zondag 16 januari 2011

10.00 uur: Ds. J. Broekman, **Bediening Heilige Doop**
Introïtuslied: Ps. 100 : 9 en 10

18.30 uur: Ds. J.A.W. Verhoeven, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 77 : 9 en 10

1^e collecte: De Herberg
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Past. en prediking

Lied van de Zondagsschool

Geen opgave

Kinderoppas

9 jan: Monique Hobo en Joanne van Vliet
16 jan: Arda en Roxanne van Eeuwijk

Schoonmaakrooster

10 t/m 14 jan: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
17 t/m 21 jan: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp

MEDITATIE



U, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen (Jakobus 4: 14,15).

Als wij toch eens wat meer wisten!!
Wij weten al zoveel. Maar toch nog te weinig.

We weten niet wat het nieuwe jaar zal brengen; zelfs niet wat de dag van morgen ons zal brengen. Dat weet men ook in Washington of Moskou niet, niet in Peking en ook niet in Rome. De astrologen weten het ook niet. Dat men niet kan weten wat er morgen zijn zal, maakt sommigen waanzinnig. Zij worden van de ene angst in de andere gedreven. Anderen halen uit de dagen wat er uit te halen is en zwalken van het ene feest naar het andere. Nog weer anderen, en daar behoren wij hopelijk toe, willen noch angstig, noch zorgeloos zijn. Wij willen leven uit een zeer bepaalde troost.

Op de oudejaarsavond en op nieuwjaarsdag hebben we in de diensten een blik in de hemel geworpen. En met de apostel Johannes zagen we God op de troon met een boekrol in de hand. Dat is het boek van Gods raad waarin de toekomst beschreven staat. Het Lam als geslacht, Jezus, nam het boek in Zijn hand. Hij was bevoegd die boekrol over te nemen. Zo is de toekomst in Zijn handen.

En omdat de Heere weet wat er morgen zijn zal, mogen wij vandaag zonder angst leven. Wij hoeven werkelijk geen angst te hebben.

Daarbij moeten we wel beseffen dat we in alle dingen van God afhankelijk zijn. Alles op aarde is betrekkelijk. Ons leven is maar een damp, die soms geleidelijk, soms onverwachts, verdwijnt.

Daarom ook voor het nieuwe jaar: Als de Heere wil en wij leven zullen.
Deo Volente!

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Hoewel er, voor zover bekend, geen gemeenteleden in het ziekenhuis liggen, zijn er toch die er regelmatig komen. Voor onderzoeken of voor bestralingen. Dat levert uiteraard de nodige spanningen op.

Zal de behandeling aanslaan? Zijn er positieve berichten? Het is goed om hen elke zondag in de voorbede te gedenken, ook al worden de namen niet altijd genoemd.

We leven allemaal vanuit de hoop op leven. Hoop doet ook leven, volgens het spreekwoord. De dichter van Psalm 130, die in de grootst denkbare moeilijkheden zit, leeft ook vanuit de hoop. De hoop op Gods Woord. En daarmee is die hoop niet iets vaags en onzeker, nee, leven vanuit de hoop op Gods Woord geeft juist zekerheid. Hij zegt: *Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing.* We bidden de zieken die hoop toe!

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C. F. van Mil -van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Uit dankbaarheid

Bij dezen willen wij hen, die in de afgelopen maanden blijk gegeven hebben van hun medeleven met ons, hartelijk bedanken! Het heeft ons bijzonder goedgedaan! Onze dank gaat bovenal uit naar de Here, die het gebed van ons en van velen van u heeft verhoord en dat het wat het herstel betreft de goede kant uitgaat.

Ds. en Mevr. Groenenboom

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 12 dec:	1 ^e collecte	€ 147,65	diaconie
	2 ^e collecte	€ 151,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 166,80	onderhoudsfonds
Zondag 19 dec:	1 ^e collecte	€ 113,55	Kinderen in de knel
	2 ^e collecte	€ 97,75	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 107,00	past. en prediking
Vrijdag 24 dec:	Kerstz.dienst	€ 118,90	bijdrage onkosten
Zaterdag 25 dec:	1 ^e collecte	€ 138,75	IZB
	2 ^e collecte	€ 148,55	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 156,35	past. en prediking
Zaterdag 25 dec:	Zondagsschool "Bethel"		
		€ 255,95	collecte
	Huis aan huis	collecte	
		€ 1.683,80	
Zondag 26 dec:	1 ^e collecte	€ 39,25	diaconie
	2 ^e collecte	€ 49,90	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 43,45	past. en prediking
Collectebus	kerkradioluisteraars		
		€ 68,20	

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman € 20,00

Ds. J. Groenenboom € 50,00 + 2 x € 10,00

Adrie van Kuilenburg € 10,00 op bejaardenbezoek
Ria van der Meijden € 22,50 van de opbrengst breiwerk
Ouderling Hak € 5,00 op bejaardenbezoek + € 20,00 voor de
oudejaarscollecte × € 5,00 voor het kerkblad
Ouderling Hijkoop en bezoekbroeder M. van Mourik € 15,00 op
huisbezoek
Ouderling-kerkrentmeester van Eeken € 15,00 voor de kerk
Ouderling Ruitenburg € 10,00 voor het kerkblad
Diaken de Bruijn € 10,00 bij het bezorgen van kerstattenties in
Zorgcentrum Avondlicht + € 5,00 voor de bloemengroet

Voor al deze giften hartelijk dank

Rondom het Woord

Diensten

We hebben weer een kerkblad voor twee weken en dus is er weer de gewone regelmaat. Ook in de zondagse erediensten. De komende twee weken ga ik ook twee keer voor.

D.V. komende zondag 9 januari sta ik voor de avonddienst op het rooster. En dus neem ik de draad van de leerdiensten weer op. We hebben ons binnen de kerkenraad bezonnen over de gemeente als lerende gemeente. Er zijn (gelukkig) veel leermomenten in onze gemeente: kringen, catechese, zondagsschool. En daarin staat zeker de leerdienst centraal. Het is van wezenlijk belang dat er op een eenvoudige manier uitleg is van de hoofdlijnen van het christelijk geloof. En in de leerdiensten doen we dat aan de hand van de Heidelbergse catechismus. Komende zondag is Zondag 12 aan de beurt. Twee wezenlijke vragen komen aan de orde: *Waarom heet de Zoon van God ook Christus* en *Waarom word jij een christen genoemd?* We hebben daar onlangs ook met de middengroep van de catechisanten over gesproken. Nu dus ook in de dienst. Vragen en antwoorden liggen in de eenvoudige weergave van dr. Verboom weer klaar bij de ingang van de kerk. Het helpt echt als u er die korte samenvatting bij hebt tijdens de preek!

D.V. zondag 16 januari hoop ik in de morgendienst voor te gaan. Nadat we rond oud en nieuw uit de Openbaring van Johannes gelezen hebben, wil ik de komende maanden preken uit het Evangelie van Johannes. Het wordt een serie preken rond het thema; *Zie, het Lam Gods*. Tot aan de morgendienst op de Eerste Paasdag ga ik tien keer voor in de morgendiensten en elke keer lezen we een gedeelte uit het Johannesevangelie rond dit thema. Zondag 16 januari lezen we dan Joh. 1: 19-34. Tekst voor de preek is vers 29: *Zie, het Lam van God*.

In deze dienst zullen ook twee kinderen van de gemeente, Rosalie de Fockert en Elin Hobo, het teken van de Heilige Doop ontvangen. Een groot moment, waar zeker ook de ouders naar toe geleefd hebben. We hopen op een gezegende dienst.

Kringen

We gaan in het tweede deel van dit seizoen weer verder na de korte stop rond de feestdagen.

D.V. maandag 10 januari komt de Bijbelgesprekskring weer bij elkaar en dan is 1 Tim. 5 uit ons boekje aan de beurt.

D.V. dinsdag 18 januari komt de kring Groeien in geloof bij elkaar. We zijn de vorige keer niet tot een afronding gekomen van ons hoofdstuk, dus deze keer (in afwijking van het overzicht) gaan we verder met hoofdstuk 13: de gave van het profeteren.

Ik hoop dat u er allemaal weer kunt zijn.

Catechisaties

Met de catechisaties gaan we ook weer verder. We zijn halverwege het seizoen en ik hoop dat de jeugd even trouw is als voor de kerst. Fijn, dat jullie er altijd zijn!!

Gezamenlijke ontmoetingsavond

Onder deze naam wordt op (on)geregelde tijden een avond belegd waar leden van de Herv. Gemeente en de Geref. Kerk van Herwijnen elkaar ontmoeten. Volgende week woensdag 19 januari is het weer zover. Deze keer is de ontmoetingsavond in het kerkelijk centrum van de hervormde kerk. Naast ontmoeting is er een interessant onderwerp, dat ingeleid wordt door Drs. W. Dekker, hoofd vorming en educatie bij de IZB. Hij spreekt over: *Het gat in de kerk*. Er is een generatie 20-ers tot 40-ers die druk in het leven staat: beiden een drukke werkkring, vaak jonge kinderen opvoeden, bijscholing en carrière maken en nog veel meer. Door al deze drukte komen ze vaak aan contacten met de kerk niet toe. Daarom worden ze wel eens 'de verdwenen generatie' genoemd. En ze komen in elke kerk of gemeente voor. Ook onder ons.

Nu heeft ds. Dekker zich in deze materie verdiept en kan ons door zijn lezing aan het denken zetten. Als u er tenminste ook bij bent. En zeker hopen we op mensen die in die leeftijd zitten. Dan kunnen we elkaar helderheid geven en zo in gesprek gaan.

Een avond voor ouderen en jongeren! Aanvang 20.00 uur.

Gezocht: Ruimte voor rommelmarkt

De rommelmarktcommissie is op zoek naar een ruimte, om spullen op te slaan te sorteren en eventueel te verkopen. Dit is alternatief voor de ruimte bij de heer A. van Arkel, waar de commissie al vele jaren gastvrij onderdak vindt. Denk niet te snel 'ik wel een idee maar het zal wel niets zijn', maar bel gerust even met Arjo Hobo (0418-582505) of met Rob van Santen(0418- 581318).

De financiën; even bijpraten over Actie Kerkbalans (2)

Belofte maakt schuld. Dus komen we, zoals in het vorige kerkblad afgesproken nog even terug op de Actie Kerkbalans, die deze maand gehouden wordt.

Om met de deur in huis te vallen

Om alle uitgaven die ons dit jaar te wachten staan te kunnen betalen, moet de Actie Kerkbalans € 61.300 euro opbrengen. Dat is ruim € 8.000 euro meer dan afgelopen jaar.

Is dat een onmogelijk doel?

Nee, we denken van niet.

Waarom is het doel haalbaar?

Als iedereen geeft volgens de richtlijnen die in veel kerken worden gehanteerd, dan halen we dat doel. Uit cijfers blijkt namelijk dat Herwijnen wat geven betreft, toch nog wat achterblijft bij de rest van Gelderland en Nederland. Ook al is het verschil de laatste jaren kleiner geworden.

Welke richtlijn geldt voor de hoogte van de bijdrage aan Actie Kerkbalans?

Als richtlijn geldt de tabel die hierbij is afgedrukt. Het gaat daarbij om percentages van het totale **netto-gezinsinkomen** (salaris, AOW, pensioen, rente-inkomsten).

Tabel

Netto inkomen per maand:	Kerkelijke bijdrage percentage	Bijdrage per jaar
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Geeft er dan niemand volgens de tabel?

Jazeker wel. De afgelopen jaren nemen steeds meer gemeenteleden hun verantwoordelijkheid, door te geven op basis van de tabel. Daar zijn we echt geweldig dankbaar voor, we kunnen dat niet genoeg benadrukken. Fijn dat zoveel mensen een duidelijke keuze maken.

In 2010 steeg de opbrengst van Actie Kerkbalans mede daardoor met bijna € 8.000. Dat is een geweldige stap voorwaarts! Nog zo'n stap en de begroting voor 2011 is sluitend! We denken dat het moet kunnen. Doet u mee, als het er nog niet van kwam?: **Geef volgens de tabel, dan redden we het wel!**

Mag ik ook méér geven dan volgens de richtlijn uit de tabel?

Uiteraard. We zijn er van overtuigd dat er gemeenteleden zijn die dat ook al doen. De tabel gaat uit van minimale bijdragen. Zeker als u los van uw vaste maandelijkse inkomsten de nodige financiële armslag hebt, willen we u vragen de mogelijkheid te overwegen een extra duit in het zakje te doen. U kunt daarmee invulling geven aan het principe dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Samen staan we sterk.

Heeft de tabel alleen betrekking op de Actie Kerkbalans?

Ja, de tabel gaat alleen over de Actie Kerkbalans. Andere bijdragen (bv collecten) aan de kerk staan daar dus los van.

Waar geef ik voor?

U geeft voor de toekomst van de Hervormde Gemeente Herwijnen. De kerk waarin u en anderen zijn gedoopt, waarin is getrouwd, waarin is gerouwd. U geeft voor de verkondiging van Gods boodschap van hoop en redding; voor het voortbestaan van de Gemeente waarin we naar elkaar omzien, waarin we voor elkaar verantwoordelijk zijn. De gemeente van ons allemaal, maar ook de kerk van onze kinderen en hopelijk van onze klein- en achterkleinkinderen.

Het leven is zo duur.

Het klopt: we hebben ons geld ook nodig voor andere dingen. Toch willen we u vragen een serieuze afweging te maken: wat is de kerk u waard, in vergelijking met andere dingen als vakanties, auto's, luxe, mobieltjes, hobby's, uitgaan, genotsmiddelen, kleding et cetera et cetera. Dan wordt de kerk toch geen sluitpost?

Kan de kerk niet bezuinigen?

Waar dat kan, zullen we dat doen. Maar uit analyses blijkt dat bezuinigen heel moeilijk is, omdat veel kosten vaststaan. Écht bezuinigen kan alleen door rigoureuze ingrepen. Maar daar denken we voorlopig niet aan. Zulke ingrepen zijn niet goed voor de toekomst van onze Gemeente. Bovendien: we hebben vertrouwen in de Gemeente.

Ik weet zo langzamerhand wel hoe het zit, ik gooi de folder altijd ongelezen weg.

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar het schijnt voor te komen dat de zorgvuldig samengestelde folder die bij de Actie Kerkbalans wordt bezorgd, ongelezen bij het oud papier belandt.

Mocht dat in uw geval zo zijn, dat willen we u vragen dit keer drie minuten voor het lezen van de folder uit te trekken. In de folder staat het hele verhaal nog eens samengevat. Wellicht brengt het u op goede ideeën.

Gaan we het doel ook echt halen?

Niemand kan in de toekomst kijken. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het ons als Gemeente gaat lukken. Laten we de actie zeker ook opdragen in het gebed, want het gebed is machtig.

Ook dit keer sluiten we af met enkele opmerkingen:

- Alles wat we mogen geven, hebben we eerst ontvangen.
- We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor de toekomst van de gemeente.
- **Jongeren:** bouwen ook jullie mee aan de toekomst van de kerk?
- de slogan van de Actie Kerkbalans is ook dit jaar: **de kerk is van blijvende waarde.**
- misschien wilt u eens met anderen praten over de vraag wat de kerk en het geloof Ú waard zijn.
- het gaat ook bij de Actie Kerkbalans om keuzes maken.
- giften aan de kerk zijn aftrekbaar voor de belasting.

- we willen samen met de vrijwilligers van de Actie Kerkbalans een gezamenlijke start maken, waarin de actie ook voor God willen neerleggen.

Het college van kerkrentmeesters

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
06-01	J. de Bruin	93	Zorgcentrum Avondlic

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met een predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw kerkenraad ziet de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn. Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Bloemengroet

Geen opgave

Inleveren spullen rommelmarkt.

Zaterdag 8 januari a.s. zullen er van 09.00 uur tot 10.00 uur weer enkele leden van de rommelmarkt commissie bij Dhr. Anne van Arkel (Waaldijk 73, ingang stoep Achterweg) aanwezig zijn om spullen voor de rommelmarkt in ontvangst te nemen.

Dus als u nog (goede en bruikbare spullen voor de rommelmarkt heeft staan kunt u deze op a.s. zaterdag 8 januari weer inleveren (let op het tijdstip a.u.b.).

Ook al uw oud ijzer (mocht u dit hebben) kunt u op deze dag en tijdstip op bovenstaand adres inleveren.

De rommelmarktcommissie.

Gevonden/blijven hangen.

Na het kerstfeest van de zondagsschool op 1e kerstdag had een van de kinderen per ongeluk een verkeerde jas aangetrokken, na dit thuis te hebben ontdekt is de jas gelijk terug gebracht naar het kerkelijke centrum.

Nu hangt deze jas nog steeds in het kerkelijke centrum.

Het betreft een zwarte stoffen jas van het merk; Qiboy, maat 146.

Mocht deze jas van een van uw kinderen zijn of weet u van wie deze jas is, neem dan contact op met: Marco van Zante Seringenhof 15 tel: 581133.

Tenslotte

We zijn aan het eind van de vorige maand overladen met kerst- en nieuwjaarswensen. Dagen achter elkaar bracht de postbode een stapeltje kaarten. Mijn vrouw en ik ervaren dat als een warme band met de gemeente. We zouden iedereen ook wel persoonlijk willen verblijden met een goede wens, maar u begrijpt dat dat wel erg lastig wordt. Daarom wil ik u mede namens mijn vrouw via het kerkblad heel hartelijk danken voor deze vorm van meeleven en u allen ook veel heil en zegen toewensen voor het komende jaar.

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman.

AGENDA

ma 10 jan 20.30 uur bijbelgespreksgroep
wo 12 jan 18.30 uur uitzending kerktelefoon
di 18 jan 20.30 uur groeien in geloof
wo 19 jan 20.00 uur gezamenlijke ontmoetingsavond

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 17 januari 2011 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet
Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

31 jan	voor 2 weken
14 feb	voor 2 weken
28 feb	voor 3 weken
21 mrt	voor 2 weken
4 apr	voor 2 weken
18 apr	voor 2 weken
2 mei	voor 3 weken
23 mei	voor 2 weken
6 juni	voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Laat God in 2011

geen

rol spelen in je leven!



Laat Hem je regisseur zijn!

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem–van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 6558.12.320
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk of te downloaden van de website à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00