

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C.J. van den Bergh H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENSTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr. t/m okt.) Morgendienst 10.00 uur (nov. t/m mrt.) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst In het kerkelijk centrum
CRÈCHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 6 februari 2011

- 10.00 uur: Ds. J. Broekman, **Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 136 : 16 en 17
- 14.30 uur Z.C. Avondlicht, voortgezette bediening **H.A.**
- 18.30 uur: Ds. J. Broekman, **Dankzegging Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 80 : 9 en 10
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Avondmaals-
collecte: Project GZB
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 13 februari 2011

Rechtstreekse uitzending via radio Lingewaal

- 10.00 uur: Ds. C. Blenk, Lienden
Introïtuslied: Ps. 136 : 16 en 18
- 18.30 uur: Ds. J.A.C. Olie, Zuilichem
Introïtuslied: Ps. 81 : 9 en 10
- 1^e collecte: Werelddiaconaat
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

Geen opgave

Kinderoppas

- 6 feb: Sjanet 't Lam en Demi van Eeuwijk
13 feb: Ramona en Aron

Schoonmaakrooster

- 7 t/m 11 feb: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
14 t/m 18 feb: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet

MEDITATIE



EXAMEN ~ 1 Korinthe 11: 17-34

Ben je blij dat je door het examen heen bent gekomen en je diploma op zak hebt en dan moet je toch voor elke viering van het Avondmaal weer door een examen heen. Je moet jezelf beproeven (vs. 28a), onderzoeken, examineren alvorens bij God als gast aan tafel te mogen zijn. Je mag niet zomaar aanvallen en het je lekker laten smaken. Maar wie laat er nu vrijwillig een röntgenfoto van z'n leven voor Gods aangezicht maken met nog dat vervelende voorgevoel dat de uitslag zal tegenvallen?

En dan zijn er ook nog die lastige vragen rond

- a. Wat is jezelf recht beproeven?
- b. Wat is 'onwaardiglijk' eten? en
- c. Wanneer eet en drink je jezelf een oordeel?

Herinner je je nog de gesprekken hierover tijdens de belijdeniscatechisatie? Wat was er ook al weer aan de hand in de gemeente van Korinthe? En hoe houd je de spanning vol om enerzijds te geloven dat je uit onverdiende genade toegang krijgt tot de maaltijd des Heeren en om anderzijds geen afbreuk te doen aan de ernst om jezelf te examineren?

Bedenk in ieder geval dat het zelfonderzoek je niet van het deelnemen aan het Avondmaal af wil houden, maar je er juist naar toe wil leiden. 'Maar de mens beproeve zichzelf *en ete* alzo...' Het gaat erom 'tot onze *troost*' (vergelijk vr. en antw. 1 van de Heidelbergse Catechismus) en niet tot onze schrik het Avondmaal te houden.

Zonder zelfonderzoek heeft het Avondmaal niet de uitwerking, de stichting en de bemoediging die je hoopt te krijgen.

Ds. L.W. Smelt.

Uit: Van kracht tot kracht

UIT DE GEMEENTE



Zieken

We bidden elke zondag voor de zieken in de gemeente. Het is goed hen, met of zonder naam genoemd te hebben, op te dragen voor Gods troon der genade.

Daarom herinneren we elkaar eraan via het kerkblad hen ook in onze persoonlijke gebeden te gedenken. Zo mag er de verbondenheid zijn met elkaar en met de Heere.

Voor zover bekend liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel zijn er die bestralingen ondergaan en die in spanning op de uitslag van een onderzoek zijn.

David bidt in Psalm 51: *Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreiding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.* Een gebed dat zieke en gezonde mensen op de lippen kunnen nemen.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C. F. van Mil -van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Huwelijk

De kerkenraad kreeg bericht dat *Kees de Fockert* en *Corline van der Meijden* elkaar op vrijdag 25 februari aanstaande om 14.15 uur het ja-woord hopen te geven in Kasteel Ophemert. Dat zal voor hen en voor familie en vrienden een feestelijke dag worden.

Kees en Corline komen te wonen aan de Boutlaan 9 in Herwijnen (postcode 4171 DE). Wij wensen ze een fijne trouwdag en een goede tijd in Herwijnen toe. Dat God jullie mogen geleiden op jullie levensweg!

Huwelijksjubileum

Op 15 februari 1951 gaven Roel van de Wijngaard en Corrie van Driel elkaar het ja-woord. Dat betekent dat zij op dinsdag 15 februari a.s. 60 jaar getrouwd hopen te zijn. Dat is een lange tijd. Daarom noemen we dit ook wel een diamanten jubileum. Diamant is een prachtige delfstof, die ook zeer hard is. Menselijkerwijs gesproken gaat die altijd mee. Een mens is toch anders. Het is prachtig als twee mensen elkaar vinden en 60 jaar aan elkaar verbonden mogen zijn. Maar ook het huwelijksleven kent hoogte- en dieptepunten. 't Is niet altijd diamant wat er straalt. En zo is het in het dagelijks leven ook zo vaak. Roel en Corrie weten daar ook alles van. En het ouder worden is ook niet altijd gemakkelijk.

Maar in dit jubileum zien we toch ook Gods trouw die hen zo lange tijd voor elkaar en voor hun gezin bewaarde. En Gods trouw is wel als diamant: onverwoestbaar! David zegt in Psalm 25: *Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.* Die trouw wensen we dit bruidspaar dan ook toe voor de toekomst, samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De heer en mevrouw Van de Wijngaard wonen aan de Achterweg 95, 4171 BB.

Uit dankbaarheid I

Na een knieoperatie en twee maanden revalideren in Lingesteijn mocht ik door Gods goedheid weer thuiskomen.

Mijn man moet helaas in Lingesteijn blijven.

Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven en de vele bezoeken, kaarten, bloemen en andere attenties. Ook de bezoeken aan huis heb ik zeer op prijs gesteld.

Woutje van Oort

Uit dankbaarheid II

Na een goede hoopvolle zomer hoorden we in oktober dat de ziekte van Anja weer in alle hevigheid terug was.

Om de ziekte wat te remmen zijn er zes chemokuren gestart, waarvan er op het moment van schrijven, vier voorbij zijn.

We blijven hopen en bidden voor een wonder en leggen onze zorgen in Gods hand.

Graag willen we iedereen die steeds met ons meeleeft in welke vorm dan ook heel hartelijk bedanken.

Wat hebben we dat nodig en wat bijzonder dat mensen kunnen zeggen of schrijven, dat er voor ons gebeden wordt.

Heel veel mooie gedichten hebben we ontvangen. Dit is er één van.

Waarschijnlijk voor velen bekend maar het blijft mooi.

Morgen is voor ons verborgen
Jij en ik wij weten niet
Wat de dag van morgen biedt
Maar Hij die het heelal omspant
Houdt ook morgen in zijn hand.

Bart en Anja van Zandwijk.

Uit dankbaarheid III

Langs deze weg wil ik een ieder heel hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen, bezoek en telefoontjes die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en om aan te sterken bij Peter en Gerda, ook Ds. Broekman voor de fijne gesprekken en gebeden heel hartelijk bedankt.

Maar bovenal heb ik God lief,

Want die getrouwe Heer
Hooft mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen
Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Met vriendelijke groet,

J. van Arkel – van Driel

Uit dankbaarheid IV

De heer N. van der Vliet € 10,00

De heer A. van Rossem € 10,00 voor de bloemengroet en € 48,00 voor de kerk en

Voor al deze giften heel hartelijk dank

RONDOM HET WOORD

Diensten

Komende zondag is er D.V. de Avondmaalszondag. 's Morgens de viering in de kerk, 's middags de voorgezette viering in Avondlicht en 's avonds de dankzegging of nabetrachting.

We zetten in alle diensten de lezing uit het Evangelie van Johannes voort. In de korte toelidingspreek voor de viering van het Avondmaal lezen we Joh. 12: 20-36, waar we lezen dat Jezus Zijn dood verkondigt. En dat gedenken we ook aan de tafel, de zichtbare verkondiging.

's Avonds in de dienst van dankzegging lezen we Joh. 13: 1-20. Lijkt het werk van Jezus niet op een mislukking uit te lopen, nu Hij over Zijn dood gesproken heeft? Johannes helpt ons uit de droom: hij schetst ons in één zin wat het is wat de Heere Jezus drijft: Zijn liefde. En daar word je dankbaar van. Tekst voor de preek is Joh. 13: 1 en het thema: *Liefde tot het einde.*

De week daarop, D.V. zondag 13 februari, heb ik geruild met collega Olie uit Zuilichem. Hoewel we over het water heen naar elkaar kunnen zwaaien, is er nog een hele reis voor nodig om er te komen. Was het pontje er nog maar...

Kringen

Op D.V. dinsdag 8 februari komt de kring Groeien in geloof weer bij elkaar. We bespreken dit keer hoofdstuk 14 uit ons boek waar het gaat over de gave van het spreken in tongen. We lezen weer uit 1 Kor. 14. Aanvang: 20.30 uur.

Op D.V. woensdag 16 februari hoopt de Lidmatenkring weer bijeen te komen. We hebben altijd goede gesprekken. Ditmaal rond het thema: Leven om te loven. Aanvang: 20.00 uur.

Verjaardag

Op D.V. zondag 13 februari hoop ik weer jarig te zijn. Voor de tweede maal in uw midden. Graag geven we de gemeente gelegenheid mijn vrouw en mij daarmee te feliciteren. Vorig jaar was het op een zaterdag en dat is eigenlijk goed bevallen. En daarom bent u ook dit jaar welkom

in de pastorie op **zaterdag 12 februari**, 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur en 's middags van 14.00 tot 16.30 uur. Vorig jaar wisten velen de weg naar de pastorie te vinden en ik hoop dat dit nu weer zo zal zijn. Welkom!

Gebruik zalen

Graag benadrukken we nogmaals dat als iemand gebruik wil maken van een van de ruimten in het kerkelijk centrum, daarover altijd contact moet worden opgenomen met Theo van Cronenberg. Dit om te voorkomen dat er meer activiteiten dan zalen zijn.

Theo van Cronenberg: f2hcronenberg@hetnet.nl; telefoon: 0418-581269.

Verwarming uit

Wil iedereen die als laatste op een ochtend/middag/avond een ruimte in het kerkelijk centrum verlaat, de verwarmingsknoppen aan de radiatoren (nagenoeg) dicht draaien? Dat bespaart kosten.

Bij voorbaat dank

Diensten Avondlicht

In principe heeft elke derde donderdag van de maand een kerkdienst plaats in Zorgcentrum Avondlicht, beurtelings verzorgd door de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. In de zomermaanden is er steeds één keer geen dienst. De laatste jaren was dat in de maand augustus. Dat was nu weer zo gepland, maar in verband met de vroege zomervakantie en vanwege de beschikbaarheid van predikanten is, na overleg met de activiteitenbegeleiding in Avondlicht, besloten de dienst van juli te laten vervallen en in augustus juist wél een dienst te houden. Dat wordt dan donderdag 18 augustus, aanvang 14.30 uur.

Visitatie

De kerkorde bepaalt dat elke kerkelijke gemeente binnen de PKN eens per vier jaar visitatiebezoek krijgt. Vertegenwoordigers van de bovenplaatselijke kerk brengen dan een soort huisbezoek. Als Hervormde Gemeente Herwijnen krijgen we woensdag 9 februari twee visitatoren op bezoek, emeritus-predikant T. van 't Veld en ouderling R. van Veldhuizen, beiden uit Ede. Zij hebben een gesprek met de predikant en een gesprek met de kerkenraad.

Ook gemeenteleden krijgen de gelegenheid de visitatoren te spreken over zaken die de Gemeente betreffen. Gemeenteleden die daarvan gebruik willen maken zijn woensdag 9 februari welkom in het kerkelijk

centrum, van 19.00 tot 19.30 uur. Zij kunnen individueel met de visitatoren spreken.

Voor eventuele vragen rond de visitatie kunt u contact opnemen met scriba D. de Joode (0183-63709 of ddejoode@planet.nl)

Actie Kerkbalans (4)

Er zijn van die momenten dat je er even stil van wordt. Uit verwondering. Dat was ook het geval toen de kerkrentmeesters zagen wat de Actie Kerkbalans in eerste telling heeft opgebracht: **€ 54.529** euro. € 6.500 meer dan vorig jaar!!

Een voorlopig resultaat om erg blij en dankvoor voor te zijn. Niet alleen vanwege het resultaat op zich, ook omdat hieruit blijkt veel gemeenteleden hun schouders willen zetten onder de toekomst van de gemeente; ook in financieel opzicht. Dat geeft moed en vertrouwen en schept een band. Hartelijk dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd!

Steeds meer gemeenteleden hebben de laatste tijd hun verantwoordelijkheid genomen. Ze laten zich leiden door de slogan 'De kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor'. Ook de tabel en het principe 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten' blijken voor steeds meer mensen een richtlijn voor de hoogte van hun bijdrage. Het is echt heel erg fijn dat opnieuw gemeenteleden de mogelijkheden hebben gevonden hun bijdrage in positieve zin aan te passen. In dat opzicht zijn gebeden verhoord en harten geneigd.

De voorlopige opbrengst van € 54.529 is een prima stap op weg naar de € 61.300 die is begroot. Er zijn inmiddels wat giften nagekomen, waarmee de tussenstand € 54.812,44 is.

We weten dat er mensen niet thuis waren toen de enveloppe werd opgehaald, of dat mensen hun bijdrage overmaken zonder een antwoordkaartje in te vullen. Kortom: we hebben goede verwachting dat de opbrengst nog verder zal stijgen. Elke bijdrage is nog welkom want zoals gezegd: we zijn weliswaar goed op weg naar de € 61.300, we zijn er nog niet helemaal.

En mochten er mensen zijn die door omstandigheden zijn vergeten om kritisch te kijken naar hun gift, bv in relatie tot de tabel, dan kunnen zij uiteraard achteraf hun bijdrage alsnog verhogen. Weet u nog? **'Geef volgens de tabel, dan redden we het wel'**.

Wie een (extra) bijdrage wil overmaken kan dat doen door een contante gift, of door een bedrag over te maken naar 3280.00.531 (Rabobank) of 950925 (ING). Graag steeds onder vermelding van 'kerkbalans 2011'. Want we willen met z'n allen toch uitkomen op die € 61.300?

Tabel

Netto inkomen per maand:	Bijdrage Kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Nogmaals: tot dusver iedereen hartelijk bedankt!
De kerkrentmeesters

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
06-02	N.C. de Groot-de Groot	97	Sluimerskamp 18
12-02	N. Overheul	85	Sluimerskamp 18

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met een predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw kerkenraad ziet de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn. Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Bloemengroet

Geen opgave.

Datum: Vrijdagavond 4 februari
Waar: Kerkelijk centrum Waaldijk 139
Wat is er te doen: Een gezellige avond
Voor wie: Alle jongeren in de leeftijd van 12 t/m ?? jaar
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur (12 t/m 15 jaar)
Tijd: 21.00 uur t/m ?? ?? uur (16 t/m ?? jaar)

De Jeugdraad van de Hervormde Gemeente organiseert op vrijdagavond een gezellige avond voor alle jongeren in onze gemeente in de leeftijd van 12 t/m ?? jaar.

Nu vragen jullie je vast en zeker af wat de bedoeling van deze avond is?

De bedoeling is om deze avond gezellig met elkaar te kletsen, wat te drinken en misschien een leuke activiteit als:



of



het ligt er maar aan waar jullie zin in hebben.

Het is de bedoeling om iedere eerste vrijdagavond in de maand een gezellige avond voor en met jullie te organiseren.

Wij hopen dat er veel jongeren zullen komen om met ons van gedachte te wisselen over de invulling van deze avond(en), dus heb je ideeën of suggesties kom deze avond naar het kerkelijk centrum om gezellig te kletsen en om met ons van gedachte te wisselen.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met: Gijs de Joode (582078), Peter Hobo (581097), Marleen Ruitenburg (582439) of Marco van Zante (581133)

We hopen veel jongeren te ontmoeten op deze avond, dus neem gerust je vrienden of vriendinnen mee.

Zangavond werkgroep Dorcas Herwijnen



vrijdag 11 februari 2011

aanvang 19.30 uur

in de Gereformeerde kerk Herwijnen

In 2011 bestaat de werkgroep 25 jaar, daarom deze avond medewerking van 3 koren;

Het kinderkoor Maranatha

Het Tienerkoor The Young Voice

beide koren o.l.v. Leontine Heijkoop



Het Christelijk Gemengd koor Soli Deo Gloria

o.l.v. Wim Gout



organist: Gerard Westerlaken

toegang is gratis - collecte aan de uitgang

cadeau- en enveloppentafel aanwezig

opbrengst is bestemd voor het hulptransport naar Oekraïne in 2011

info: H. van Wijgerden - 0418 581838

**NIEUW bankrekeningnr. voor giften:
1033.80.302, t.n.v. Dorcas werkgroep Herwijnen**



Oekraïne steunen én straks genieten van bloemen- en plantenpracht?



Dat kan met de actie:

‘Spaarpotgrond’ van werkgroep Dorcas Herwijnen

Over enkele maanden is het al weer voorjaar. Ongetwijfeld wilt u dan weer genieten van mooie bloemen en planten in uw tuin en/of bloembakken. Hiervoor heeft u natuurlijke en zuivere producten nodig, zoals Jardino universele potgrond en daar kunnen wij voor zorgen!

Universele potgrond, 40 liter (1 zak) voor € 3,50 !!

De actie ‘Spaarpotgrond’ is eenvoudig, u kunt namelijk op drie verschillende manieren uw bestelling doorgeven:

-  Fam. van Wijgerden (0418-581838), Hetty van Arkel (0418-582269),
- Anja de Vries (0418-582332) of Bas de Vries (0418-592826)
-  potgronddorcas@kpnmail.nl
- of door onderstaande bestelstrook in te leveren

Uw bestelling moet voor 28 februari a.s. bij ons binnen zijn. Uw bestelling wordt op zaterdag **12 maart 2011** thuisbezorgd. U betaalt contant bij bestelling of bij aflevering, of op de bankrekening van de werkgroep; rekeningnummer 1033.80.302, t.n.v. Werkgroep Dorcas Herwijnen, o.v.v. spaarpotgrond. (Bestellingen buiten de gemeente Lingewaal worden niet thuisbezorgd, met uitzondering van de dorpen Hellouw en Haaften.)

Kortom, u hoeft niet te sjouwen, u heeft geen reiskosten, u bent verzekerd van een goed kwaliteitsproduct van Jardino én u steunt op deze manier hulpbehoevende mensen in Oekraïne. Uw geld komt gegarandeerd goed terecht. Van de opbrengst kopen wij voedsel voor het transport van 2011.



-
Naam: _____

-
Straatnaam: _____

-
Plaats: _____

-
Telefoonnummer: _____ Aantal zakken: _____ stuks

Inleveren voor 28 februari a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de kerken van Herwijnen of bij:

- S.B. de Vries, Gendershof 35, Haaften
- T. de Vries, Meerenburg 1/ D.J. van Arkel, Molenkamp 7 / H. van Wijgerden, Waaldijk 10, Herwijnen

Tenslotte

Laatst hadden we het op de Lidmatenkring over de vraag of twijfel zonde is. Je zult maar middenin een crisis zitten en alle houvast kwijt zijn. Het is niet goed te zeggen: 'Wie nooit twijfelt, heeft nooit een echt geloof'. Het is wel waar als we zeggen: 'Echte twijfel veronderstelt geloof'. Want een atheïst twijfelt niet. U kunt niet twijfelen aan God als u er vast van overtuigd bent dat Hij niet bestaat. Maar als u in God gelooft, kunt u aan Hem twijfelen. In echte twijfel zit, zonder dat u zich dat misschien bewust bent, een verlangen naar God.

Martin Buber heeft honderden Joodse vertellingen verzameld, chassidische vertellingen. Hier hebt u zo'n vertelling.

Een kleinzoon van rabbi Baruch speelde met zijn vriendjes verstoppertje. Hij verstopte zich en wachtte. Hij rekende erop dat zijn vriendjes hem zouden zoeken. Toen hij een hele tijd gewacht had, kwam hij uit zijn schuilhoek tevoorschijn. Er was geen kameraadje te zien. Hij ontdekte dat ze hem helemaal niet gezocht hadden. Hij begon te huilen en huilend kwam hij bij zijn grootvader om zich over zijn speelkameraden te beklagen. Toen begon rabbi Baruch te huilen en zei: 'Zo s ardino ook: Ik verberg Mij, maar niemand wil Mij zoeken'.

God is een God die Zich soms in ons leven verbergt. Dan voelen we ons verlaten en gaan we aan God twijfelen. Maar als Hij Zich voor u verbergt, doet Hij dat opdat u Hem zult zoeken en vinden. De God die Zich voor u verbergt is niet een verborgen en onbekende God, maar de Vader van onze Heere Jezus Christus, die niet tegen u maar vóór u is. Jezus zegt: 'Zoekt en u zult vinden, klopt en u zal worden opgedaan'.

God wil niet uw dood, maar uw leven!

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman.

AGENDA

Donderdag	3 februari	19.45 uur	bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal
Vrijdag	4 februari		jeugdavond
Dinsdag	8 februari	20.30 uur	kring "Groeien in geloof"
Woensdag	9 februari	18.30 uur	uitzending kerkteléfono
Woensdag	16 februari	20.00 uur	lidmatenkring

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 14 februari 2011 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet
Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

28 feb	voor 3 weken
21 mrt	voor 2 weken
4 apr	voor 2 weken
18 apr	voor 2 weken
2 mei	voor 3 weken
23 mei	voor 2 weken
6 juni	voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

God is altijd online

God is altijd online
op het wereldwijde web
bij Hem is nooit een storing
en Zijn server is nooit bezet.

Met God chatten is altijd mogelijk
het contact is levensecht
de verbinding is gelukkig draadloos
ook zonder computer kun je bij Hem terecht.

Hackers kunnen niet storen
Gods firewall werkt altijd correct
je zult hem wel zelf moeten installeren
dan is jouw verbinding perfect.

Gods computer zoekt heel het net af
om te verbinden met jou en mij
we mogen gratis downloaden
en virussen zijn er niet bij.

De beste programma's kun je bij Hem krijgen
dan loopt je computer als een trein
en mocht je harde schijf toch crashen
dan is God voor jou altijd online.

Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen
Hij heeft zelfs een Handleiding gemaakt
als je die gebruikt als leidraad voor je leven
dan wordt jouw (levens)computer nooit meer gekraakt.

Online with God?

Just pray!



Visje

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem–van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 6558.12.320
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk of te downloaden van de website à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00