

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

34e Jaargang, no. 1023, 25 maart 2011

KERKDIENTEN

Zondag 27 maart 2011

10:00 uur: Ds. A. Romein, Ede
Introïtuslied: Ps. 105: 3, 5
17:00 uur: Ds. J. Broekman, **afsluiting winterwerk**
Introïtuslied: Ps. 88: 9, 10
1^e collecte: H.G.J.B.
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 3 april 2011

rechtstreekse uitzending via Radio Lingewaal

09:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 65: 1, 2
18:30 uur: Ds. J.A.W. Verhoeven, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 89: 9, 10
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Kinderoppas:

27 mrt: Gerda en Arianne de Fockert
3 apr: Netty Pippel en Demi van Eeuwijk

Schoonmaakrooster

28 t/m 1 apr: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
4 t/m 8 apr: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn



Meditatie

Jesus riep met een luide stem: Eli. Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (Matt. 27: 46).

Op die Goede Vrijdag was het in het hele land van twaalf tot drie pikdonker. Is het dan niet beter deze gedenkwaardige vrijdag Zwarte Vrijdag te noemen? En als wij ons indenken wat er aan het eind van die drie uren gebeurde: die verschrikkelijke angstschreeuw van Jezus... Wat Hij toen doormaakte, dat moet wel de angst van de hel geweest zijn, de kern, het absolute dieptepunt van Zijn lijden ter wille van onze zonden, de volle last van de toorn van God in het oordeel. Niet alleen door mensen verlaten, maar ook en vooral door Zijn Vader. Hij heeft Zich daarin voelen weg zinken.

Maar Hij riep: *Eli, Eli. Lama sabachtani*. Het valt natuurlijk op dat Hij niet riep "Ei", maar "Eli". Dat wil zeggen dat Jezus niet "God" riep, maar "Mijn God". Dit "Mijn", dit bezittelijk voornaamwoord, was Jezus' grote daad. Hij deed het ons voor. Hij mocht zo spreken. Hij beriep Zich op het Zoonschap van God, op de waarheid dat het bij Hem maar niet ging om een willekeurig mens, maar om de Zoon van de Vader.

Dat Christus "Mijn God" riep en niet slechts "God", heeft Hij voor ons gedaan, opdat wij het Hem gelovig zouden nazeggen en wij door Christus ook "mijn Vader" mogen zeggen. Wanneer het in onze levensgeschiedenis niet zover komt dat wij het bezittelijk voornaamwoord gebruiken, dan is er van liefde in ons leven geen sprake. Zo verloopt immers de correspondentie van de liefde?

Zo mogen wij, mensen, nu met God spreken.
Sinds Christus niet "Ei" heeft geroepen, maar "Eli".
Mijn God...

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Er kan in drie weken veel gebeuren. Ook als het om ziekten gaat. Soms genezen mensen voorspoedig en soms ook niet. In het vorige kerkblad werd vermeld dat de heer J. van der Ende in het ziekenhuis in Breda opgenomen zou worden voor een hartoperatie. Hij is daar echter nooit geweest, want voor die tijd is hij plotseling overleden. Zie daarvoor het 'In memoriam' hieronder.

Op dit moment liggen er, voor zover bekend, geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat neemt niet weg dat er ziekte is en spanning rond bepaalde onderzoeken of kuren. Elke zondag wordt dat in de voorbede genoemd en ook in het kerkblad roepen we elkaar op tot voortdurende voorbede. Laat dat ook een plaatsje hebben in uw persoonlijk gebed. Dat is de beste manier van meeleven. Doe maar als de dichter van Psalm 123:

*Ik hef tot U, die in de hemel zit,
Mijn ogen op, en bid,
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddrift te begeren.*

Wij bidden alle zieken Gods hulp en nabijheid toe.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

In memoriam

Op 4 maart 2011 overleed in de leeftijd van 79 jaar

Jacob van der Ende

Hij was sinds 8 mei 2004 weduwnaar van Jantje Wilhelmina de Kock. De laatste jaren van zijn leven woonde hij op Meerenburg 17.

Hij werd geboren in 's Gravenzande. In de vooroorlogse tijd groeide hij op en kreeg een bijzondere band met zijn vader. Hoewel deze jong stierf, heeft hij in die korte tijd toch veel indruk op hem gemaakt.. De evacuatie in de oorlogstijd bracht het gezin in deze omgeving. Met zijn moeder en de anderen wandelde hij van 's Gravenzande en kwam uiteindelijk in Herwijnen terecht. Het gezin werd opgesplitst en op verschillende adressen ondergebracht. Hij nam op een natuurlijke wijze de vaderrol van het gezin op zich. Na de oorlog is hij naar Canada geweest om te proberen een bestaan op te bouwen en een eventuele emigratie voor te bereiden. Maar nadat hij met zijn vriendin trouwde, bleven ze toch hier. De economische situatie was inmiddels ook verbeterd. Zo bleven ze in Herwijnen wonen.

Hij heeft beslist geen zorgeloos leven gehad. Een grote klap kregen hij en zijn vrouw te verwerken toen hun zoon Maarten op 17-jarige leeftijd verongelukte. Ook niet in de tijd toen zijn vrouw ziek werd. Jarenlang heeft hij haar met liefde verzorgd. Maar hij wist waar hij met zijn zorgen naar toe moest; het geloof sterkte hem. Hij ging trouw naar de kerk, maar toen zijn vrouw ziek werd, kon dat niet meer. Na haar overlijden kon hij de draad niet meer oppakken. Na haar overlijden veranderde er trouwens veel in zijn leven. Aan de ene kant kreeg hij meer rust, maar de andere kant was dat hij slecht tegen alleen-zijn kon en ook het binnen-zitten viel hem zwaar. Als het even kon ging hij fietsen of wandelen. Hij had veel vaste routes, waardoor veel mensen hem herkenden. Maar de laatste tijd kreeg hij pijn in de borst en er zou een hartoperatie moeten plaatsvinden. Zover is het echter niet gekomen. Plotseling kwam het einde.

Boven de kaart lieten de kinderen en kleinkinderen woorden uit Joh. 14 afdrukken, die ook gebruikt zijn bij het overlijden van Maarten en die hem veel troost gaven: *In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou ik het u gezegd hebben.* Die woorden waren ook het uitgangspunt voor de overdenking tijdens de rouwdienst in de kerk op donderdag 10 maart. We zochten daarin de troost voor hen die verder gaan in dit leven. En daarom bidden we de kinderen en kleinkinderen die troost ook toe, nu het ouderlijk huis is weggefallen.

Uit dankbaarheid

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling die wij hebben gekregen tijdens mijn opname in het ziekenhuis.

Het was in het ziekenhuis een positief hoogtepunt van de dag (zoals wij dit noemden op de kamer) als de post werd bezorgd.

De kaarten met veel lieve en bemoedigende woorden, telefoontjes, bezoeken en de groetjes die ik mocht ontvangen via mijn vader en moeder hebben ons allemaal heel goed gedaan. Het is hartverwarmend om die blij van medeleven te ervaren.

Ik ben God heel dankbaar dat hij me heeft gespaard, en dat ik weer spoedig mag herstellen om met mijn lieve kinderen en familie verder te kunnen genieten van het leven.

Nogmaals heel hartelijk bedankt.

Géa van Os- de Jongh
Haaften

Dankbetuiging

Graag wil ik iedereen die zijn of haar medeleven en belangstelling heeft getoond tijdens de ziekte van Frits en na zijn overlijden, hiervoor heel hartelijk bedanken.

Ontzettend veel kaarten zijn er het afgelopen jaar bij ons in de bus gekomen en we mochten veel bezoek ontvangen, veel telefoontjes, bloemen, fruit, noem maar op. Het heeft ons goed gedaan.

Er zijn ook veel gebeden opgezonden naar onze Vader in de hemel om kracht. Wij hebben daar werkelijke steun van ondervonden. Het was heel fijn allemaal.

We hebben in alle rust afscheid mogen nemen van Frits en we voelen ons getroost met het weten dat hij nu bij zijn hemelse Vader mag uitrusten van de ziekte die hem de voorbije periode zoveel pijn en ongemak heeft bezorgd.

Het is stil, zo zonder hem, maar we weten dat we niet alleen verder hoeven, maar dat er nog veel mensen om ons heen staan en dat de hemelse Vader ons nooit in de steek zal laten.

Van Hem mogen we elke dag weer nieuwe kracht ontvangen om door te kunnen gaan. Ook mede namens de kinderen en kleinkinderen, nogmaals hartelijk bedankt allemaal.

Een hartelijk groet van
Ineke Kuiper, Vlierhof 16, Herwijnen

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 27 feb:	1 ^e collecte	€ 125,65	De Hoop
	2 ^e collecte	€ 134,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 114,25	onderhoudsfonds
Zondag 6 mrt:	1 ^e collecte	€ 160,00	diaconie
	2 ^e collecte	€ 160,35	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 159,25	pastoraat en pred.
Woensdag 9 mrt:	1 ^e collecte	€ 60,60	diaconie
	2 ^e collecte	€ 69,40	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 1797,20	bidstondcollecte
Zondag 13 mrt:	1 ^e collecte	€ 112,05	Ned. Bijbelgen.
	2 ^e collecte	€ 117,95	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 132,00	pastoraat en pred.

Opbrengst zendingsbussen t/m 5 mrt: € 153,05

Giften

Ontvangen via:

Nagekomen voor de bidstondcollecte € 60,00 + € 19,00 aan
collectebonnen

Bidstondcollecte € 5,60

Ds. Broekman € 50,00 + € 20,00

Voor de zending € 2,05

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Diensten

De komende twee zondagen staan er weer vier diensten op het preekrooster. In twee ervan hoop ik voor te gaan.

Komende zondag 27 maart zal D.V. in de middagdienst het winterwerk worden afgesloten. We komen om 17.00 uur bij elkaar in de kerk. Jong en oud worden verwacht en er zullen ook jongeren en ouderen meewerken met lezingen, collecte enz. We zingen ook enkele liederen uit de bundel Op Toonhoogte. En we lezen uit de Bijbel Lukas 8: 4 – 15. Dat gaat over de bekende gelijkenis van de zaaier. Maar het accent zal in de preek niet vallen op het zaaien, maar op het oogsten. In het

afgelopen seizoen is er veel gezaaid in de gemeente. Wat zal de oogst zijn? Dat weten we niet, dat weet God alleen. Maar er staat wel: *Waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.* Zaaïen doe je dus met het oog op de toekomst. Vandaar ook het thema: **Oogst je toekomst.** Ik hoop dat velen de weg naar de kerk weten te vinden.

D.V. zondag 3 april is alweer de vijfde lijdenszondag. En dan vervolgen we weer de lezingen uit het Johannesevangelie rond het thema: 'Zie, het Lam van God'. De laatste keer hebben we uit hoofdstuk 18 gelezen en we vervolgen de lezing uit dat hoofdstuk, nu de verzen 28 – 40. De Heere Jezus verschijnt na Zijn gevangenneming voor Pilatus. En dan worden Hem vier vragen gesteld en die vragen zijn het overdenken waard. Boven de preek staat daarom ook als thema: **Vier vragen van Pilatus.**

We bidden om Gods zegen en uw aanwezigheid.

Catechisaties

We hebben deze week de catechisaties voor dit seizoen afgesloten. Het is altijd weer een vreugde met de jongeren bepaalde onderwerpen te bespreken en met elkaar een Bijbelgedeelte te lezen en te overdenken. En het is voor onze jongelui ook goed te bemerken dat zijn niet de enigen zijn die over het geloof nadenken, maar dat je binnen de gemeente elkaar daarin tot steun mag zijn. Ik bedank hen voor de trouwe opkomst en de ouders voor hun meelevens.

Kringen

De Bijbelgesprekskring heeft deze week haar laatste bijeenkomst gehad. In het afgelopen seizoen hebben we de twee brieven van Paulus aan Timotheüs behandeld. De andere kringen komen nog één keer bij elkaar.

D.V. dinsdag 29 maart hoopt de kring Groeien in geloof bijeen te komen om 20.30 uur rond het onderwerp "Sola Scriptura". Daarmee sluiten we de behandeling van het boekje 'Echt of onecht' van ds. C.G. Geluk af. De Lidmatenkring komt op woensdag 20 april nog een keer bij elkaar.

Rommelmarkt

Op Koninginnedag, zaterdag 30 april, houden we de tweejaarlijkse grote rommelmarkt. Net als de vorige keer mogen we daarbij gebruikmaken van het terrein van de familie Van Arendonk, Achterweg 57. De komende tijd worden vrijwilligers benaderd (voor zover dat nog niet is gebeurd) om een handje te helpen. We rekenen al enigszins op

uw hulp. Uiteraard mogen mensen zich ook zelf opgeven. Aangezien er die dag van alles is te doen, kunnen we iedereen gebruiken. Opgeven kan bij Arjo Hobo (582505 , aj.hobo@hetnet.nl).

Verloting

De verkoop van de loten voor de grote verloting, met de trekking op de rommelmarkt op 30 april, gaat een dezer dagen van start. De loten kosten een euro per stuk en er zijn mooie prijzen mee te winnen. We hopen ook hierbij op de hulp van velen, zowel bij de verkoop als bij de koop!

Riolering verstopt

De pomp in het pompgemaal aan de Peperstraat is de afgelopen weken een aantal keren vastgelopen doordat doekjes en ander materiaal in het riool waren geloosd. De gemeente Lingewaal heeft de omwonenden er per brief op gewezen dat onder meer reinigingsdoekjes en vochtige toiletdoekjes NIET door het toilet mogen worden gespoeld, ook al meldt de verpakking soms iets anders. Een vriendelijk verzoek om daar dus op te letten.

Biddagcollecte

De collecte op biddag heeft in eerste telling opgebracht € 1.382,60. Dankzij nagekomen giften is de stand op dit moment € 1.797,20. Wie nog een bijdrage wil leveren kan dat doen door een bedrag over te maken naar rekeningnummer 3280.00.531 (Rabo) of 950925 (ING), onder vermelding van 'biddag 2011'. Contant een gift in de collectezak doen of meegeven aan predikant, kerkenraadsleden of bezoekdames/heren kan natuurlijk ook.

Verfbeurt ramen kerk

Sommigen hebben het al wel gezien, anderen hebben het op zondag bij binnenkomst in de kerk misschien ook geroken: momenteel worden de gietijzeren ramen van de kerk geschilderd. De ramen knappen er ook duidelijk van op. Als de klus is geklaard, moeten de ramen er weer vele jaren tegen kunnen. De werkzaamheden vallen onder het Meerjaren Onderhouds Plan voor de kerk, zodat een flink deel van de kosten wordt gesubsidieerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Actie Kerkbalans

De tussenstand van de Actie Kerkbalans is op dit moment € 58.856,92. Dat is een kleine € 2.500 lager dan het bedrag dat nodig is.



Nieuwsbrief Nr. 21 Februari 2011

Beste vrienden, familie en gemeentes van Gorinchem, Herwijnen, Kampen, Nieuwendijk en Stad aan het Haringvliet, bij deze onze laatste update.....

Onze allereerste update dateert van juli 2002 uit Gorinchem, waarin we schreven over onze plannen voor een studie aan Redcliffe College en daarna een uitzending naar Latijns Amerika. Deze allerlaatste update schrijven we in februari 2011 vanuit Ameide. We hopen dat u in deze 21 updates iets heeft meegekregen van wat wij mochten zien (groeien) van het Koninkrijk van God. En dat u met ons daarover dankbaar en verwonderd bent, met name over de grote trouw van onze God.



Ameide winter 2011

We zijn alweer vier maanden woonachtig in Ameide. We maken het goed. De kinderen hebben hun draai aardig gevonden op school en ook in de contacten met andere kinderen. We hebben de afgelopen maanden wat aan "achterstallig onderhoud" gedaan, zoals het halen van zwemdiploma's en nog niet gekregen vaccinaties en het weer ingeschreven worden in de Nederlandse bureaucratie. We hebben met elkaar genoten van de sneeuw in december: van de Lekdijk afsleeën, geweldig! Allemaal

nieuwe ervaringen. Toch zien we van tijd tot tijd bij de kinderen iets van heimwee naar het vertrouwde leven in Mexico, al zijn de jongste twee hun Spaans alweer helemaal kwijt.

In november hebben we samen een rondje gemaakt langs de deelgenotengemeentes om onze laatste presentatie te laten zien en afscheid te nemen. Na zo'n lange tijd met elkaar opgetrokken te zijn, was het goed om ook deze contacten goed af te ronden. We zijn heel dankbaar voor de jarenlange betrokkenheid bij en vrijgevigheid voor het werk in Mexico. De inzet van de diverse (zendings)commissies en onze eigen TFC was steeds bemoedigend. Dank daarvoor!

In oktober en november is Andrew regelmatig in het AMC in Amsterdam geweest vanwege zijn gezondheid. Er is vastgesteld dat er inderdaad sprake was van Dengue en ook nog een amoebe die opspeelde. Inmiddels gaat het goed, al heeft hij nog af en toe last van darmklachten.

In december hebben we een workshop “re-entry” gevolgd en in januari een gesprek gevoerd met een psychologe over onze uitzending. Dit behoort als werker bij de GZB tot de standaardactiviteiten bij terugkomst. Het was een goede workshop en het gesprek was positief. Sinds 1 februari zijn we beiden aan het werk. Andrew werd al snel benaderd door zijn voormalige schooldirecteur of hij niet weer voor de klas wilde. Na op nog een andere school rondgesnuffeld te hebben, besloot hij weer in Gorinchem aan de slag te gaan. Op het moment staat hij drie dagen per week voor groep 6 op een speciale basisschool. Een hele omschakeling en tegelijkertijd ook weer vertrouwd; lesgeven blijft in de kern gelukkig hetzelfde en dat is wat Andrew blijvend aanspreekt. Carien is voor twee dagen per week bij Agathos Thuiszorg begonnen als coach van psychosociale zorgverleners. Een functie die in het verlengde ligt van wat zij in Mexico deed en goed bij haar gaven lijkt te passen. We staan opnieuw verwonderd van Gods zorg voor ons als gezin!

Het is nog onduidelijk waar we in de nabije toekomst gaan wonen. Gelukkig kunnen we in het zendelingenhuis in Ameide blijven tot na de zomervakantie. Ook in dit opzicht willen we ons laten leiden. Duidelijk is wel dat diaconaat ons niet los laat. We zijn ervan overtuigd dat we geroepen zijn om in het leven van alledag de Ander/ander te dienen. We zijn nog zoekende naar de vorm die dit naast ons werk en gezin gaat krijgen.

Tapachula winter 2011

Ook zoeken we nog naar hoe het contact met Mexico te onderhouden. We merken dat Nederland en Mexico twee verschillende werelden zijn die we moeilijk kunnen integreren. Laatst kregen we van Josué Najera, onze directe lokale collega, – via Facebook – goede berichten vanuit Tapachula. Graag delen we daar iets van.

- ✓ Het centrum Shalom is verhuisd naar een ander tijdelijk onderkomen. Eind februari zal worden besloten waar de bouw nu echt gaat starten. Op het moment worden er naast 12 verslaafden, ook 3 illegalen tijdelijk opgevangen. Het idee is hen eten, drinken, kleding en rust te verschaffen zodat ze hun weg kunnen vervolgen.

- ✓ Door het getuigenis van drie ex-cliënten (Celso, Claudio en Anthonis, we vertelden iets over hen in de laatste presentatie) is er nu een groep in Ciudad Hidalgo ontstaan die actief tegen de drugs- en drankmisbruik wil strijden. Op het moment komen 40 mensen uit allerlei verschillende kerken bijeen op zaterdagavond om dit vorm te gaan geven. Shalom mag tijdens deze vergaderingen een stuk geestelijke input geven.
- ✓ Het vijfde ministerie van de kerk, die van de barmhartigheid (naast evangelisatie, financiën, onderlinge relaties en onderwijs) is officieel van start gegaan tijdens de laatste presbiteriumvergadering. Iets om ontzettend dankbaar voor te zijn.

Wilt u blijven bidden voor de kerk in Chiapas? Voor de leiders die aangeven dat het leven vaak zo vol zit en moeizaam is dat er niet veel tijd en energie overblijft om meer te doen dan te overleven. Voor de mensen in de kerkjes die zich inzetten voor de ander op vele manieren, de kleine projecten die opgezet zijn in de lokale kerken. Voor Centro Shalom, het bestuur, het personeel en de verslaafden in de opvang.

Nogmaals dank voor uw betrokkenheid in welke vorm dan ook.

We willen afsluiten met een zegen van onrust die we al eerder in een van de updates hebben geplaatst. Dat het werkelijkheid mag worden in uw en onze levens.

Moge God ons zegenen met onrust
 Over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige
 relaties
 Zodat er diepgang moge zijn in onze harten
 Moge God ons zegenen met boosheid
 Over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen
 Zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede
 Moge God ons zegenen met tranen
 Te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog
 Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost
 En moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid
 Om te geloven dat we het verschil kunnen maken in deze wereld
 Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is
 AMEN

Andrew, Carien, Jozua, Davita, Lucas & Timo Eijgenraam

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

5 mrt Echtpaar Van Horssen Verpleeghuis Lingesteijn
13 mrt Menno en Mariëtte van der Meijden
20 mrt Dhr. A. van de Bijl

Voorjaarszendingscollecte

De voorjaarszendingscollecte heeft dit jaar **€ 1354,10** opgebracht.

Een prachtige opbrengst waar we erg blij mee zijn!

Wij willen u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage en de collectanten voor hun medewerking.

De zendingscommissie

Werkgroep Dorcas Herwijnen

Langs deze weg willen wij een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de onlangs gehouden zangavond en potgrondactie, hetzij door hulp, aanwezigheid of door een financiële bijdrage, heel hartelijke danken. Mede door u zijn de beide acties een groot succes geworden. Tijdens de potgrondactie zijn 1377 zakken potgrond verkocht.

Sinds januari 2011 heeft de werkgroep een **nieuw bankrekeningnummer**. Om verwarring te voorkomen; het oude nummer (ING) bestaat nog wel maar zal binnenkort afgesloten worden. Daarom voor uw giften en eventuele betalingen van potgrond graag alleen het nieuwe nummer gebruiken: Rabobank **1033.80.302**, t.n.v. Dorcas werkgroep Herwijnen.

Nogmaals dank voor al uw bijdragen ten behoeve van het hulptransport dat gepland staat voor de 1^e week van oktober.

Ophalen rommelmarkt

Op zaterdag 2 april wordt er een ophaaldag georganiseerd voor de grote rommelmarkt van 30 april a.s. Speciaal voor de inwoners die **ten noorden van de Graaf Reinaldweg** wonen hebben wij een verzoek. Daar het voor ons een groot werk is om alle adressen in de polder af te gaan, willen wij u vragen wanneer u nog spullen heeft staan (die nog heel en netjes zijn) voor de rommelmarkt, of u dan van te voren even contact op wilt nemen met Marco van Zante, dan zal hij ervoor zorgen dat deze spullen bij u opgehaald worden. Geef het a.u.b. ook even aan uw burens door, die misschien het kerkblad van onze gemeente niet lezen. U kunt contact opnemen met Marco van Zante via tel.nr. (0418) 581133 of via e-mailadres mjvanzante@gmail.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking,
de rommelmarktcommissie

Kledingactie Werkgroep Dorcas Herwijnen



Hoewel het nu nog steeds een beetje aan de koude kant blijft komt het voorjaar er toch weer aan. Misschien gaat u dan uw kasten opruimen en blijft er goed bruikbare kleding over die u eigenlijk zelf niet meer dragen wilt.

Dan willen wij graag proberen om voor deze kleding een nieuwe eigenaar te zoeken. Als u

uw kleding inlevert tijdens de kledingactie wordt deze daarna gesorteerd om mee te kunnen nemen naar Oekraïne tijdens het hulptransport van D.V. oktober a.s. Kleding die niet meegaat met het transport gaat naar Dorcas Hulp in Andijk om van daaruit naar diverse projecten te worden gebracht.



U kunt uw gebruikte, maar nog wel goed bruikbare kleding inleveren in dichtgebonden plastic zakken op de volgende adressen op **zaterdag 9 april van 09.00 tot 16.00 uur:**

Fam. P. Brouwer
Fam. T. de Vries
Fam. A. van Eck

Rijthoek 8
Meerenburg 1
De Rietput 127

Haaften
Herwijnen
Vuren

Diaconiecollecte op 27 maart 2011

Om de doelcollecte van 27 maart voor de HGJB extra onder uw aandacht te brengen wil de diaconie u hieronder informeren over de doelstellingen van de HGJB:

Het doel van de HGJB is Jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven.

Om dit te bereiken staat de HGJB voor ogen:

- dat jongeren in de gemeente het christen-zijn mogen leren;
- dat ze hun christen-zijn niet ervaren als één van de vele onderdelen in hun bestaan, maar als de rode draad in hun leven;
- dat deze rode draad hen boven de werkelijkheid van deze wereld, van onze cultuur en hun eigen omstandigheden uittilt en hen stelt in het licht van Gods plan met deze wereld.

We hopen dat jongeren vanuit een geleefd geloof en een beleefde belijdenis zoutend zout en lichtend licht mogen zijn voor de mensen om hen heen.

Om dit gestalte te geven, stelt de HGJB zich ten doel:

- gemeenten en jongeren bewust te maken van de unieke roeping van de gemeente als geloofsgemeenschap. De geloofsgemeenschap is de basis waarop je als individu in het leven kunt staan en onderdeel mag uitmaken van de schepping, de wereld en de samenleving.
- gemeenten en jongeren laten (her)ontdekken wat de waarde is van de (gereformeerde) identiteit en hoe dat de geloofsgemeenschap een eigen karakter geeft
- jongeren toe te rusten vanuit hun geloofsgemeenschap om de cultuur te kunnen 'lezen' en/om daarin als christen present te zijn.

Om dit te bereiken heeft de HGJB natuurlijk middelen nodig en we bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

De Diaconie

Nieuw project Deelgenoten

Nu de familie Eigenraam weer terug in Nederland is, hebben we als zendingscommissie besloten om de familie Horst te steunen via het project Deelgenoten van de GZB. De gemiddelde kosten van elke werkplek waarvoor een zendingsarbeider is uitgezonden bedragen € 50.000. Dat bedrag is opgedeeld in 100 delen van € 500, waarop een gemeente kan intekenen. De zendingscommissie Herwijnen heeft voor de familie Horst 'ingetekend' voor 4 delen van € 500.

Mark en Annemarie Horst en hun zoontje Lennard zijn op 19 maart teruggekeerd uit Engeland, waar ze zich voorbereid hebben op de taak die hun wacht. Op de gemeentemiddag van 26 maart kunnen we door middel van een videoboodschap van de familie Horst met hen kennismaken. Zij willen zich ook graag door middel van onderstaand stukje aan onze gemeente voorstellen:

Wij zijn Mark en Annemarie Horst en zullen op 3 april met ons zoontje Lennard door de GZB uitgezonden worden naar de Morgenster Missie in Zimbabwe. De missiepost, waaronder het ziekenhuis, valt onder verantwoordelijkheid van de RCZ, de Reformed Church of Zimbabwe. De GZB heeft al tientallen jaren een band met de RCZ en stuurt mensen uit ter ondersteuning van hun werk. Onze voorgangers zijn Herman en Huibke ten Hove die afgelopen december definitief zijn teruggekeerd.

Annemarie is opgeleid als tropenarts en zal gaan werken als algemeen arts in het ziekenhuis. Mark heeft een bedrijfskundige achtergrond en gaat aan de slag als *health manager*. Zijn belangrijkste taak is het

verder uitrollen van het AIDS-programma dat via klinieken de dagelijkse medicijnen aan patiënten verstrekt. Onze ervaringen zullen we bijhouden in een nieuwsbrief welke elk kwartaal in de gemeente wordt verspreid. Daarnaast zullen we ook een internetpagina bijhouden: www.zorginzimbabwe.blogspot.com. Daar is meer informatie te vinden over Zimbabwe, de missie en ons werk.

De zendingscommissie

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Naar aanleiding van een hoofdstuk uit het catechisatieboekje hebben verschillende jongeren in de afgelopen tijd over deze vraag nagedacht. Dit gebeurde naar aanleiding van een vijftal vragen en antwoorden in ons boekje. Omdat we er allemaal wat van kunnen leren neem ik in de komende afleveringen van het kerkblad deze vragen en antwoorden over. Nu de eerste vraag:

Is een kerkdienst wel zo belangrijk?

Ja, een kerkdienst is heel belangrijk. Het is geen uitvinding van mensen. In de Bijbel kun je lezen dat God Zijn volk steeds bij elkaar brengt. God ontmoet Zijn volk bij de berg Sinaï. Hij spreekt tot hen in de tabernakel in de woestijn. Later wordt er een tempel gebouwd. Daar wil God wonen. Bij Zijn volk.

In de psalmen staat beschreven hoe de mensen naar de tempel komen om Gods Naam te danken, om Zijn Woord te horen en om te bidden. Ook Jezus gaat naar de tempel en naar de joodse synagoge. Later komen ook de eerste christenen op zondag bij elkaar. De kerkdienst is dus belangrijk. God wil ons daar ontmoeten en wij mogen God ontmoeten.

De volgende keer de vraag: *Kun je ook geloven zonder dat je naar de kerk gaat?*

TENSLOTTE

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

Ds. J. Broekman

Ophaaldag Rommelmarkt

zaterdag 2 april a.s.

s.v.p tussen 09.00 – 10.00 uur
uw spullen aan de straat zetten

tussen 10.00 – 11.00 uur
worden de spullen opgehaald

(kapotte / beschadigde spullen worden niet meegenomen)



Rommelmarktcommissie
Hervormde Gemeente van Herwijnen

AGENDA

Dinsdag 29 maart	20.30 uur	Groeien in Geloof
Woensdag 30 maart	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Zaterdag 2 april	10.00 uur	ophalen rommelmarkt

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 4 april 2011

vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

18 apr	voor 2 weken
2 mei	voor 3 weken
23 mei	voor 2 weken
6 juni	voor 2 weken
20 juni	voor 2 weken
4 juli	voor 6 weken
15 aug	voor 2 weken

Niet zien, maar toch geloven!

De stappen die U zette op weg naar Golgotha
Uw lijden voor de mensheid, zo'n wonderlijk gebaar
al was ik er niet bij en zag ik niet Uw leed
dat U het voor ons over had is wat ik zeker weet.

Die zware weg ten leven, de weg naar Calvarie
ik heb het niet verdiend en ik begrijp het niet
al was ik er niet bij en heb ik niets gezien
toch kniel ik bij dat kruis en nader U mijn Vriend.

De wonden in Uw handen, Uw uitroep in die nacht
alles met een doel, U heeft het écht volbracht
al was ik er niet bij toch vloeide daar Uw bloed
Uw liefde voor de mensheid, Heer, het voelt zó goed.

Met zonden als scharlaken, gevangen in de greep
van fouten en gebreken, die ik zo graag vergeet
al was ik er niet bij, toch kom ik nu tot U
U gaf Uzelf als losprijs daar in dat stervensuur.

Al zag ik niet Uw wonden toch weet ik van Uw pijn
'k geloof: U gaf Uw leven en daardoor ben ik rein
gereinigd door Uw bloed dat vloeide voor de schuld
van ieder mens op aarde, U heeft Gods plan vervuld

Alie Holman

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 6558.12.320
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00