

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C.J. van den Bergh H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr. t/m okt.) Morgendienst 10.00 uur (nov. t/m mrt.) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRÈCHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENSTEN

Zondag 10 april 2011

- 09.30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 65 : 1 en 3
- 18.30 uur: Kand. A.A. van Campen, Gouda
Introïtuslied: Ps. 90 : 1 en 9
- 1^e collecte: Werelddiaconaat
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 17 april 2011 - Palmzondag

- 09.30 uur: Ds. M. van Campen, Zwartebroek - Terschuur
Introïtuslied: Ps. 43 : 3 en 4
- 18.30 uur: Ds. J. Broekman, **Gez. dienst met ger. kerk**
Introïtuslied: Ps. 91 : 1 en 2
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Coll.gez.dienst: Woord en daad
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Vrijdag 22 april 2011 – Goede Vrijdag

- 19.30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Gez. 48 : 1 en 4
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

Geen opgave

Kinderoppas

- 10 apr: Corrie en Aron Hobo
17 apr: Corine Osté en Monique Vervoorn

Schoonmaakrooster

- 11 t/m 15 apr: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
18 t/m 22 apr: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd

MEDITATIE



Hij is onder de misdadigers geteld

Jesaja 53 : 12

De vijanden van de Heere Jezus hebben alles radicaal opgelost. Ze hebben Zijn Naam op een lijst van misdadigers geplaatst. Daarmee heeft de HEERE nu ook de profetie van Jesaja 53 vervuld: Hij is onder de misdadigers geteld.

Jezus werd geboren uit het bijna uitgestorven geslacht van David. Vergeleken met Zijn hemelse afkomst was er totaal niets wat Hem aantrekkelijk maakte: Hij had Zichzelf vernederd. Wie had gedacht dat in de vreemde weg van Christus' lijden de HEERE ook Zelf aan het werk was? God was echter heel duidelijk hierin aan het werk! Wij hadden door onze zonden ziekte en pijn verdiend. Maar God heeft die op Jezus gelegd.

De weg die Jezus ging was heel zwaar. Diep werd Hij vernederd, tot op het kruis van Golgotha. Dat maakt de blijde boodschap voor de wereld op het eerste gezicht niet geloofwaardig. Velen geloven daarom niet meer in het verzoenend offer van Christus. Een Redder die Zichzelf vernederd en onder de misdadigers geteld wordt?

Ja, Jezus is onder de misdadigers geteld. Men kan Hem niet meer van anderen onderscheiden. Er werden er drie terechtgesteld. De kruisen waren eender. Maar nu kan dan ook geen enkele gewone of voorname misdadiger, geen roekeloze en geen bange zondaar meer de prooi worden van de wanhopige gedachte, dat er voor hem geen mogelijkheid meer zou zijn om met God om te gaan. Hij is immers midden onder hen?

Hij werd onder de misdadigers geteld.
Meer nabij kan Hij werkelijk niet komen!

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Van het ene op het andere moment kan een mens iets overkomen, zonder daarvan de gevolgen op korte termijn te kunnen overzien. Meer dan eens wordt dan duidelijk hoe broos een mens eigenlijk is.

Mevr. M. Overheul- van Weelden, Zandsteeg 10, werd plotseling opgenomen in het UMC. Zij is lelijk ten val gekomen en probeert weer wat op krachten te komen, maar dat valt vooralsnog niet mee.

Arne Ruitenburg is plotseling van de dijk gevallen en dat gaf grote schrik en werd daarom een nachtje in het Beatrixziekenhuis opgenomen. Gelukkig blijken de gevolgen mee te vallen.

We wensen hen en alle andere zieken Gods kracht en zegen toe.

David zegt in Psalm 23:

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,

Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

Met uitzicht vanuit de studeerkamer op de uiterwaarden vol schapen komt deze gedachte weer bij mij op. Men zegt wel eens dat een schaap niet veel nodig heeft. Toch is dat niet helemaal waar. Voldoende voedsel, fris water, genoeg rust, bescherming en leiding. Dat heeft een schaap nodig. Een goede herder zorgt daarvoor.

Jezus, de Goede Herder, zorgt net zo voor u en jou. Leven en overvloed wil Hij geven. Dat wil zeggen: een leven dat echt is, dat rust kent, dat innerlijk verzadigt. Zelfs al menen wij soms dat ons wel iets of veel ontbreekt. Bedenk dan: misschien vindt God dat we dan niet meer nodig hebben. En wat we wèl nodig hebben, komt vast en zeker op de bestemde tijd.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het

Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C. F. van Mil -van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 20 mrt 1^e collecte € 131,70 diaconie
 2^e collecte € 150,95 kerkrentmeesters
 Uitg.collecte € 146,10 pat. en prediking

Zondag 27 mrt 1^e collecte € 163,70 HGJB
 2^e collecte € 141,05 kerkrentmeesters
 Uitg.collecte € 139,50 onderhoudsfonds

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman € 20,00

Ds. J. Groenenboom € 50,00 + € 10,00 + € 5,00

Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD

Diensten

Komende zondagmorgen vervolgen we D.V. de lezing uit het Johannesevangelie. We zijn toegekomen aan hoofdstuk 19 en we lezen daarvan de verzen 1 – 17. Kernwoorden voor de preek vinden we in vers 16: *Toen leverde hij Hem aan hen over.* We overdenken wie die 'hij' eigenlijk is. Wat zit er allemaal achter dat woordje 'hij'? Het thema van de preek is: 'Het Lam van God overgeleverd'.

De avonddienst van D.V. zondag 17 april is een gezamenlijke dienst. Ik vervolg dan niet de lezing uit het evangelie van Johannes of de behandeling van de catechismus, maar neem een ander Schriftgedeelte. We lezen dan Luk. 19: 28-38 en Ef. 4: 17-24. Het gaat in het eerste Schriftgedeelte over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In elke preek gaat het natuurlijk om de Heere Jezus, maar in deze dienst wil ik bijzondere aandacht besteden aan het ezeltje, waarop Hij reed. Daarom is het thema: 'Het ezeltje van Bethfagé'. Tekst voor de preek is vers 35: *En zij brachten het tot Jezus.* Er is in deze dienst een gedrukte liturgie.

Openbare belijdenis van het geloof

In het afgelopen seizoen heeft *Teuntje Christina Kruis- Verploegh*, Rozenstraat 5, zich voorbereid om in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof te doen. We zijn dankbaar dat de Heere dat in haar hart gegeven heeft. We hebben met Teunie afgesproken dat zij op de morgen van de eerste Paasdag belijdenis doet. De aannemingsavond is vastgesteld op D.V. dinsdag 12 april. Wilt u haar gedenken in uw gebeden?

Kringen

Op D.V. woensdag 20 april komt de Lidmatenkring voor de laatste keer dit seizoen weer bij elkaar. We bespreken het onderwerp *Vreemdeling of wereldvreemd?* We beginnen om 20.00 uur in het kerkelijk centrum.

Rommelmarkt Koninginnedag

De datum staat vast al in uw agenda genoteerd, maar mocht dat niet zo zijn: zaterdag 30 april houden we als Hervormde Kerk weer een grote rommelmarkt. Om praktische en logistieke redenen hebben we ook deze keer gekozen voor het (parkeer)terrein van het transportbedrijf van de familie Van Arendonk, aan de Achterweg 57. Ook vanaf deze plaats

willen we de familie Van Arendonk hartelijk bedanken voor de medewerking.

De markt begint om 10.30 uur, aansluitend aan de aubade van de Oranjevereniging. Rond 15.30 uur is de markt afgelopen.

Er zal weer van alles te koop worden aangeboden, waarbij het woord 'rommel' eigenlijk niet op z'n plaats is. Naast de vele kramen met tweedehands spullen zijn er verschillende stands waar de inwendige mens zich tegoed kan doen. Ook worden spullen per opbod verkocht, draait het rad van avontuur, en zijn er activiteiten voor kinderen.

Kortom: voor elk wat wils.

Verloting

De verkoop van de loten voor de grote verloting, met de trekking op de rommelmarkt op 30 april, is in volle gang. De loten kosten een euro per stuk en er zijn mooie prijzen mee te winnen. We hopen ook hierbij op de hulp van velen, zowel bij de verkoop als bij de koop!

Zonwering/luiken pastorie

Wie de laatste weken langs de pastorie is gelopen of gereden, heeft het vast al opgemerkt: de houten luiken bij de ramen van de pastorie zijn geplaatst. Door omstandigheden heeft de afronding van het project langer geduurd dan gepland, maar ook als kerkrentmeesters heb je niet alles in de hand.

Nu is 'luiken' in dit verband wel een wat oneerbiedige benaming: het gaat officieel om persiennes, ook bekend als rooster jaloezieën. En laten we eerlijk zijn, een woord als persiennes past eigenlijk ook beter bij een pand met de status van rijksmonument. Op oude foto's is nog te zien dat dergelijke persiennes vroeger al aan de pastorie hebben gehangen.

De rooster jaloezieën maken de pastorie niet alleen mooier, maar dienen ook een praktisch doel: 's zomers bescherming tegen de warmte, 's winters bescherming tegen de kou. Er wordt nog gewerkt aan de juiste 'haken' om de luiken vast te kunnen zetten.

De vorm van de luiken is mede gebaseerd op de oude foto's. De kleur is gekozen op basis van kleurenonderzoek, uitgevoerd onder leiding van kleurendeskundige Berend Raangs. Bij dat onderzoek is onder meer gekeken naar oude foto's en naar wat vroeger in het Rivierenland gebruikelijk was. Hans van Krieken kon daarbij waardevolle informatie geven, onder meer over een pand in Waardenburg waar dezelfde kleur is gebruikt.

Wat de kleurenreconstructie betreft: die is ook uitgevoerd voor de pastorie zelf. Door voorzichtig lagen verf weg te krabben, zijn we

terechtgekomen bij de oorspronkelijke kleuren, die nu opnieuw zijn/worden aangebracht.

Bij de uitvoering van het 'project persiennes' hebben we van verschillende kanten hulp gehad. We bedanken Dico van Horssen en Renze van Willigen hartelijk voor hun bijdrage aan het maken van de luiken. Met name de persiennes aan de zijkant van de pastorie konden worden opgehangen dankzij de medewerking van de bureu, de familie De Jongh.

Een hartelijk woord van dank ook aan allen die een financiële bijdrage hebben geleverd aan het project, met name de Vervoornstichting en vrouwenvereniging Ora et Labora.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
14-04	J.C. de Jongh-van Arendonk	86	Zorgcentrum Avondlicht
20-04	K. van Mourik-Overheul	86	Onderweg 15

In het vorige kerkblad is per abuis vergeten de namen te vermelden van mevrouw S. van Weelden-de Jongh (Zorgcentrum Avondlicht), zij is 2 april 95 jaar geworden; en van G. van Oort (Achterweg, hij is 2 april 86 jaar geworden. Beiden vanaf deze plaats alsnog van harte gefeliciteerd.

Paasgroetenactie Friedensstimme

Mede gezien de positieve reacties van de voorgaande jaren wil de zendingscommissie ook dit jaar een Paasgroetenactie van de Stichting Friedensstimme organiseren. Deze stichting ondersteunt verdruchte en vervolgde christenen onder meer door verspreiding van christelijke lectuur in de landen van de voormalige Sovjetunie.

Hoe gaat het een en ander in zijn werk?

Op DV **zondag 24 april 2010** as. staat er achterin de kerk een tafel waarop leatuurpakketten liggen. Deze pakketten worden door Friedensstimme kosteloos ter beschikking gesteld en zijn al voorzien van een adres. Het is de bedoeling dat deze pakketten door leden van onze

gemeente worden gefrankeerd en verzonden. Als u/jij hieraan mee wilt werken komen dus alleen de verzendkosten voor uw/jouw rekening. Deze verzendkosten (± € 3,16) zijn afhankelijk van het gewicht van het pakket. Het advies is daarom ook het pakket bij het postkantoor toch even te laten wegen.

De adressen die op de pakketten staan zijn van voorgangers, evangelisten, leidinggevendenden van zondagsscholen of van bibliotheken. Deze behoren tot de gemeenten van niet-geregistreerde baptisten, verspreid over de gehele voormalige Sovjetunie. Zij zorgen voor de verdeling van de lectuur.

In de opening van iedere te verzenden envelop hebben wij een handleiding voor de verzending gedaan. Hierin kunt u lezen hoe de verzending precies in zijn werk gaat. Het is de bedoeling dat u deze handleiding uit de envelop haalt, leest en het pakket verstuurd. De handleiding moet uiteraard niet worden meegestuurd!

Mocht u/jij nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de zendingscommissie (Gera Visser-Hijkoop 0345-616763).

Wij vertrouwen erop dat alle pakketten kunnen worden verzonden en dat u/jij dit werk ondersteunt met uw/jouw gebed. Op deze manier mogen we een klein steentje bijdragen aan de verspreiding van het evangelie.

De zendingscommissie

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met een predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw kerkenraad ziet de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn. Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Uitnodiging Jeugdavond.

Hoi Jongelui,

De jeugdraad organiseert op vrijdagavond 15 april weer een avond voor jullie in de leeftijd vanaf 12 jaar.

Wat is er te doen?

Een dropping.

Waar?

Dat weet alleen de jeugdraad.

Hoe laat?

Om 21.00 uur verzamelen we in het kerkelijke centrum.

Lijkt het je leuk en heb je zin om mee te gaan (vrienden en/of vriendinnen van jullie zijn natuurlijk ook welkom) geef je dan op bij de jeugdraad.

We willen jullie vragen om jullie wel van te voren op te geven i.v.m. vervoer.

Jezelf opgeven kan tot woensdagavond 13 april a.s. door een mailtje te sturen naar: jeugdraadherwijnen@gmail.com

Groetjes en hopelijk tot ziens op 15 april a.s.

De jeugdraad.

Hartelijk dank !!

De ZOA –collecte is weer voorbij. We hebben iets meer opgehaald dan vorig jaar. Geweldig! Het bedrag is **€ 973,71**

Alle gevers en collectanten veel dank.

Met het geld uit Herwijnen kunnen weer veel vluchtelingen geholpen worden. En daar gaat het toch om.

Nogmaals dank.

Ria, Mia en Nel

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Naar aanleiding van een hoofdstuk uit het catechisatieboekje hebben verschillende jongeren in de afgelopen tijd over deze vraag nagedacht. Dit gebeurde naar aanleiding van een vijftal vragen en antwoorden in ons boekje. Omdat we er allemaal wat van kunnen leren neem ik in de komende afleveringen van het kerkblad deze vragen en antwoorden over. Nu de tweede vraag:

Kun je ook geloven zonder dat je naar de kerk gaat?

Als je niet naar de kerk gaat is er een grote kans dat je geloof verdwijnt. In de kerk wordt je geloof gewerkt door de Heilige Geest. En het wordt versterkt door de ontmoeting met God en de gemeente.

Denk hierbij aan het volgende voorbeeld: In een oude kolenkachel branden de kolen met elkaar. De kolen worden heel heet en ze branden maar door. Soms wel een dag lang. Maar als je één kooltje uit de kachel haalt, gaat dat ene kooltje snel uit. Zo is het ook met je geloof. We komen in de kerk bij elkaar om gevoed te worden in ons geloof, om samen God te danken en om elkaar te bemoedigen. Dat krijg je allemaal niet als je thuis blijft.

De volgende keer de vraag: *Maar wat heb je aan een kerkdienst?*

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

Ds. J. Broekman.

AGENDA

woe 13 apr: 18.30 uur - uitzending kerktelefoon
woe 20 apr: 20.30 uur - lidmatenkring
zat 30 apr 10.30 uur – rommelmarkt, Achterweg 57

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 18 april 2011 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet
Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

2 mei	voor 3 weken
23 mei	voor 2 weken
6 jun	voor 2 weken
20 jun	voor 2 weken
4 jul	voor 6 weken
15 aug	voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Jezus had meer
voor je over dan
een kaartje of
een bos bloemen.

**Hij gaf Zijn
leven!**

Visje



KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem–van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 6558.12.320
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk of te downloaden van de website à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00