

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C.J. van den Bergh H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr. t/m okt.) Morgendienst 10.00 uur (nov. t/m mrt.) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRÈCHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 8 mei 2011

- 09.30 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 75 : 1 en 2
- 18.30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 94 : 9 en 10
- 1^e collecte: Bloemengroet
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 15 mei 2011

- 09.30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 75 : 1 en 3
- 18.30 uur: Prof. C.G. Baart, Renswoude
Introïtuslied: Ps. 95 : 2 en 3
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 19 mei 2011

- 14.30 uur: Ds. G. Schaap, Hellouw - dienst ZC Avondlicht

Zondag 22 mei 2011

Rechtstreekse uitzending via radio Lingewaal

- 09.30 uur: Ds. D. van der Streek, Voorthuizen
Introïtuslied: Ps. 134 : 1 en 3
- 18.30 uur: Kand. C. Hendriks, Ede
Introïtuslied: Ps. 96 : 1 en 9
- 1^e collecte: IZB
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Kinderoppas

- 8 mei: Sjanet 't Lam en Annette Ruitenburg
15 mei: Elly van Vliet en Jacco Ruitenburg
22 mei: Corine Osté en Demi van Eeuwijk

Schoonmaakrooster

16 t/m 20 mei: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp

30 t/m 3 juni: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn



MEDITATIE

Simon Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: Wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten, en gingen meteen aan boord van het schip; en in die nacht vingen zij niets

Johannes 21: 3

In dit besluit van Petrus ligt de hele teleurstelling van de discipelen opgesloten, die het feit van de Paasmorgen nog steeds niet erg hoog aansloegen. Petrus begint weer daar, waar hij eenmaal zijn loopbaan had onderbroken, toen Jezus destijds van hem vroeg zijn netten te laten liggen, omdat de Heere hem wilde maken tot een visser van mensen. Maar hoe kan men een visser van mensen zijn, wanneer men niet weet, rondom wie men de mensen moet samenbrengen?

Rondom Christus? – maar Die was in het leven van Petrus de grote teleurstelling geworden. Hij had immers alles op één kaart gezet. Maar het lot bleek een 'niet' te zijn, want Jezus was in het graf. Zonder zich hier lang mee af te tobben, had Petrus meteen de consequentie getrokken: hij vat zijn oude beroep van visser weer op. Een sympathiek man! In een dergelijke uitzichtloze situatie moet men z'n verstand bewaren. Visser te zijn was tenslotte een eerlijk beroep, dus...! –

Maar toen kwam het... ze vingen niets! En plotseling stond de Heere Jezus daar weer, die Zijn teleurgestelde en verstrooide discipelen opnieuw tezamen bracht. En zij herkenden Hem! Toen wist Petrus wat hij moest doen. En hij wilde het nu ook. Sinds dat moment hebben de discipelen maar één onderwerp: Jezus is de Heer!

Zo heeft Petrus moeten leren dat je als volgeling van Jezus niet geroepen bent om als een held buitengewone dingen te doen voor Hem. Het gaat erom onopvallend trouw te zijn in je dienende taak. Christus wil geen activisten, maar mensen die toegewijd zijn aan Hem...

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE

Zieken



Hoewel niet altijd met name genoemd, zijn er in de gemeente mensen die tobben met hun gezondheid of met het ouder worden. Soms worden ze met name genoemd en soms willen ze dat liever niet. Maar we denken aan allen die behandelingen ondergaan of wachten op een uitslag van een onderzoek.

We denken aan mevr. J. Temminck - van Kleij uit Avondlicht die momenteel nog in het Antoniusziekenhuis te Nieuwegein verblijft. Ze heeft na haar operatie nog longontsteking gekregen, wat het proces van herstel langer maakte. We bidden haar de kracht van de Heere toe.

Mevr. M. Overheul- van Weelden verblijft in Lingesteijn.

Mevr. M. de Fockert- van Arendonk, Kolstraat 31, is na haar galblaasoperatie weer thuis gekomen.

We lezen in Psalm 102 een gebed van een ellendige: *HEERE, luister naar mijn gebed, laat mijn hulpgeroep tot u komen*. De dichter stort zijn hart uit voor het aangezicht van de HEERE. Dat is het beste wat we kunnen doen. Helpt dat dan? Het geeft in ieder geval de kracht om verder te gaan op onze levensreis. Want aan het eind van die intense psalm staat: *Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen*. In dat vaste vertrouwen liet hij zijn klacht horen. En in dat vaste vertrouwen mogen wij in dit leven staan.

We bidden de zieken Gods zegen toe.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Dhr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Dhr. en mw. van Horssen – van der Meijden
"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften
Mw. C. F. van Mil -van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Geboren

Op 26 april zag Cornelia Hendrika van Mourik het levenslicht. Zij zal als *Charlotte* door het leven gaan. Haar ouders, Martien en Daniëlle, zijn toch wel onder de indruk van dit kleine meisje. In een gedichtje op het geboortekaartje beschrijven ze hun dochter en komen tot de conclusie: Zo lief en klein, dat moet ons meisje zijn. We wensen hen veel geluk met de geboorte van hun eerste kind. De Heere Jezus houdt veel van kinderen en daarom zei Hij eens: Laat ze maar bij Mij komen. En nadat ze gekomen waren, zegende Hij hen. We wensen de ouders daarom ook Gods zegen toe bij de opvoeding.

Martien en Daniëlle van Mourik wonen in Heukelum, Ringovenstraat 79, 4161 BS.

Uit dankbaarheid I

Wij willen een ieder die ons een kaart hebben gestuurd of bezoek hebben gebracht tijdens ons verblijf in ziekenhuis en in de zorginstelling hartelijk danken voor het medeleven dat ons wordt betoond.

Hans en Janna van Horssen

Uit dankbaarheid II

Ik wil iedereen bedanken voor het hartelijk medeleven nadat ik onverwachts ben opgenomen in het Beatrix ziekenhuis. Na spannende dagen ben ik naar het AZU in Utrecht gebracht. Na veel onderzoek kwamen de cardiologen tot de conclusie dat er een defibrillator geïmplantéerd zou worden.

Eerst was er nog een gesprek met de kinderen erbij en werd alles uitgelegd wat me te wachten stond.

De operatie zou onder plaatselijke verdoving gebeuren. Alleen bij het testen werd ik in een diepe slaap gebracht.

Ik heb me gedragen gevoeld in deze moeilijke uren in de wetenschap dat God mijn leven in Zijn hand houdt.

De vele kaarten met bemoedigende woorden, schitterende gedichten en de vele gebeden zijn voor mij van onschatbare waarde!

Ik wil een gedeelte van een gedicht opschrijven wat precies verwoordt zoals ik het beleefd heb.

Er is een rust, die niemand kan verstoren,
en een geloof, dat mij geen mens ontnemt,
de zekerheid dat ik bij U mag horen,
dat niets ter wereld mij van U vervreemdt.
Want Gij staat op elk kruispunt van mijn leven
Gij kent mijn zorgen, vòòr ik ze U zeg.
ik weet mij door Uw engelen omgeven
en kom U tegen Heer op elke weg.

Alie Niesing – Veldhuizen
Lindenlaan 13
4171 AC Herwijnen

Uit dankbaarheid III

We willen graag iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling na de val van Arne, zoals kaarten, telefoontjes, cadeautjes, bezoek en de bloemengroet. We zijn God dankbaar dat de gevolgen meevielen en voor het spoedige herstel.

Alex, Marleen en Arne Ruitenburg

VERANTWOORDING

Collecten

De opbrengst van de collecten van zondag 17 april, vrijdag 22 april en zondag 24 april worden vermeld in het volgende kerkblad.

Ontvangen via:

Mw. van der Linden-van Arkel in ZC Avondlicht € 5,00 voor de
Paascollecte

De heer A. van Rossem € 21,63 voor het schoonhouden van de kerk.

Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD

Diensten

In verband met ziekte van de predikant die voor komende zondag op het rooster stond, ga ik zelf in de avonddienst voor. Ik stond voor geen enkele avonddienst genoteerd in de maand mei, dus geeft mij dit de gelegenheid om weer aandacht te besteden aan de catechismus. Komende zondag 8 mei zal D.V. Zondag 15 aan de orde zijn. Daar staat onder andere de vraag: *Waarom heeft Jezus heel Zijn leven en vooral aan het eind ervan geleden?* Het gaat in deze Zondag over het lijden van Christus. Het is goed zo enkele weken na het Paasfeest daar nog weer eens op terug te blikken en nu het leermoment daarin te ontdekken. Het is immers een leerdienst. Maar in het lijden zien we ook al de overwinning. Daarom lezen we ook een stukje uit dat machtige 1 Kor. 15, een hoofdstuk over de opstanding van Christus dat afsluit met de opstanding van de doden en het verkrijgen van een nieuw lichaam. We kijken dus niet alleen terug, maar blikken ook vooruit. De tekst van de vragen ligt, zoals gebruikelijk, bij de ingang van de kerk. Van harte aanbevolen om een exemplaar mee te nemen.

Vorig jaar heb ik tussen Pinksteren en de zomervakantie gepreekt over een aantal psalmen. Daar kreeg ik fijne reacties op. Daarom wil ik dit jaar tot aan Pinksteren weer preken over een aantal psalmen. Daar maak ik op 15 mei een begin mee. Ik heb al eens gepreekt over de psalmen 1 en 2. Die horen min of meer bij elkaar. Dat geldt ook voor de psalmen 3 en 4. Dus is eerst Psalm 3 aan de beurt. Het is een heel bijzonder morgenlied. We concentreren ons op woorden uit de verzen 3 en 9, waar staat: Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God... Het heil is van de HEERE. Daarom is het thema: *Geen heil – toch heil.*

Op zondag 22 mei hoop ik beide diensten in Renswoude te leiden.

Wees trouw onder de verkondiging van het Woord. Het zal u tot heil zijn!!

Vakantie

Er is tot nog toe niet veel terecht gekomen van de vakantie na de paasdagen. Maar nu ik dit schrijf gaan we toch echt nog enkele dagen weg. Ik hoop u zondag in gezondheid weer te ontmoeten.

Afwezig

Nee, ik heb geen extra vakantie, maar op D.V. 18 en 19 mei ben ik afwezig in verband met studie. Ik bezoek twee studiedagen op Hydepark in Doorn met als onderwerp: Praxis pietatis in de Heidelbergse Catechismus. We gaan met een groep predikanten aan de slag door een

stuk theologische bezinning op de ethiek van de Catechismus en de gereformeerde theologie. Ik hoop dat deze studiedagen bijdragen aan de catechismusprediking in onze gemeente.

Een en ander heeft tot gevolg dat ik op donderdag 19 mei niet kan voorgaan in de dienst in Avondlicht. Ik heb ds. G. Schaap uit Hellouw bereid gevonden deze dienst van mij over te nemen.

Rommelmarkt: geweldig resultaat!

Wat was het een prachtige dag, zaterdag 30 april. Vrijwel perfect weer voor de tweejaarlijkse grote rommelmarkt, een uitstekende sfeer, veel contacten, veel gezelligheid en: een geweldige opbrengst! Want zo mogen we de 15.500 euro die we netto overhouden toch zeker noemen. Alweer een nieuw record! Genoeg redenen dus om bijzonder dankbaar te zijn.

Nu komt zo'n financieel resultaat niet zomaar tot stand. Er is ontzettend veel werk verzet om de rommelmarkt tot een succes te maken. Daarom ook vanaf deze plaats een groot woord van dank aan de leden van de rommelmarktcommissie. Wat is er de afgelopen maanden weer veel gesjouwd, gebeld, gemaild, geregeld, georganiseerd, gepraat. En wat is dan heerlijk als de rommelmarkt zelf goed verloopt en we terug mogen zien op een geslaagde dag.

Ook anderen hebben rond de organisatie van de rommelmarkt de handen uit de mouwen gestoken in de dagen, weken en maanden ervoor en uiteraard ook op de dag zelf. Ook deze vrijwilligers willen we heel hartelijk bedanken, samen natuurlijk met de sponsors en de vele bezoekers van de markt zelf.

Een woord van dank zeker ook aan de familie Van Arendonk voor het beschikbaar stellen van het terrein en voor de medewerking en gastvrijheid die we mochten ontvangen. In die dank willen we ook de familie De Jongh (Klavertje Vier) betrekken.

Zoals bekend, wordt de opbrengst van de rommelmarkten besteed aan het onderhoud van onze gebouwen. Als kerkrentmeesters zij we extra blij met de mooie opbrengst van de rommelmarkt, omdat overheidssubsidie voor het onderhoud van onze monumentale kerk onder de nieuwe subsidieregelingen in de toekomst niet meer vanzelfsprekend zal zijn. Concreet betekent dit, dat het onderhoudswerk aan de kerk dit jaar nog voor 50% wordt gesubsidieerd, maar dat we voor 2012 buiten de boot vallen. Begin 2012 kunnen de kerkrentmeesters een nieuwe subsidieaanvraag indienen en we zullen

dat ook zeker doen, maar helaas worden onderhoudssubsidies niet meer automatisch toegekend.

Het college van kerkrentmeesters

Verloting

De uitslag van de huis aan huis verloting tbv de rommelmarkt:

- 1e prijs € 150,= Cees van Arkel, Korshof 8
- 2e prijs € 100,= Mevr. de Fockert, Rij- en Uitweg 2a
- 3e prijs € 50,= Annie Bezemer, Zworrelstraat 23
- 4e prijs € 25,= Andre van der Meijden, Waaldijk 20a
- 5e prijs € 25,= Familie H. de Bruijn, Breede Kampen 10

Paascollecte

Ongeveer gelijktijdig met het vorige kerkblad, ontvangen velen van u ook de enveloppe voor de Paascollecte. We bevelen deze collecte nogmaals van harte bij u aan. We mogen als Gemeente leven vanuit het verzoenend lijden en sterven én vanuit de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Dat is een geweldig vreugdevolle boodschap, een boodschap van redding en behoud. Laten we met z'n allen, ook financieel aan het uitdragen van die boodschap mee (blijven) werken.

U kunt een gift overmaken via de acceptgiro in de enveloppe. Een gift doen via internetbankieren kan uiteraard ook. Het banknummer van de kerkrentmeesters: 3280.00.531 (Rabobank) of 950925 (ING). Graag steeds onder vermelding van 'paascollecte 2011'.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
12-05	J. Heijnen-Duijzer	85	Zorgcentrum Avondlicht
15-05	G. Mus-van Horssen	87	Zorgcentrum Avondlicht
22-05	D. Heijnen	85	Waaldijk 211

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met een predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw kerkenraad ziet de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn. Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Bloemengroet

Geen opgave

Zanguurtje

Op D.V. zondag **15 mei** zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. De vorige keer was aangekondigd dat dit 8 mei zou zijn, maar vanwege moederdag is het een week uitgesteld. We zullen deze avond een mix van bekende liederen zingen. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Naar aanleiding van een hoofdstuk uit het catechisatieboekje hebben verschillende jongeren in de afgelopen tijd over deze vraag nagedacht. Dit gebeurde naar aanleiding van een vijftal vragen en antwoorden in ons boekje. Omdat we er allemaal wat van kunnen leren neem ik in de

komende afleveringen van het kerkblad deze vragen en antwoorden over. Nu de vierde vraag:

Waarom verloopt een kerkdienst vaak op dezelfde manier?

Dat komt, omdat de kerk al een lange geschiedenis achter zich heeft. Vroeger had je in Israël de tempeldienst met priesters en offers. Later is de joodse synagoge ontstaan. De synagoge is een gebouw, waar de joodse gemeente bij elkaar komt. Er worden geen offers gebracht. Het Oude testament wordt er gelezen en uitgelegd. Daaruit is de christelijke kerkdienst ontstaan. Al heel lang hebben de christenen – met de Bijbel – over de kerkdienst nagedacht. Langzamerhand is er zo een ‘orde van dienst’ ontstaan.

Een kerkdienst moet ook ordelijk verlopen. Als de sfeer rommelig is, is het moeilijk goed te luisteren en na te denken. Orde geeft ons ook een vertrouwd gevoel. De kerkenraad moet ervoor zorgen dat de mensen zich thuis voelen in de kerk.

De volgende keer de laatste vraag: Kerkgang kan toch ook een gewoonte worden?

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Ds. J. Broekman.



Voedselactie Oekraïne

De voedselactie wordt gehouden op vrijdag 20 mei en zaterdag 21 mei. U kunt het voedsel inleveren bij de Spar in Herwijnen.

Ook is er gelegenheid om voedsel in te leveren op zaterdag 21 mei bij H.J. van Wijgerden, Waaldijk 10, Herwijnen.

Men is in Oekraïne erg blij met:



MACARONI
SUIKER
CHOCOLADE
THEE
ROLLEN BISCUIT
ZONNEBLOEMOLIE

RIJST
FRUIT IN BLIK
GROENTEN IN BLIK
SNOEPJES (liever geen dropjes)
TANDENBORSTELS
TANDPASTA

Giften zijn van harte welkom op Rabobank rek.nummer 1033.80.302 t.n.v. Dorcas Werkgroep Herwijnen

Jezus houdt van mei

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized flourish above the word "Visje".

Visje



AGENDA

woe 11 mei 18.30 uur uitzending kerktelefoon
zon 15 mei zanguurtje, na de avonddienst
woe 25 mei 18.30 uur uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 23 mei 2011 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet
Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

6 juni	voor 2 weken
20 jun	voor 2 weken
4 jul	voor 6 weken
15 aug	voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem–van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 6558.12.320
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk of te downloaden van de website à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00