

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C.J. van den Bergh H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr. t/m okt.) Morgendienst 10.00 uur (nov. t/m mrt.) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRÈCHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 10 juli 2011

- 09.30 uur: Ds. W. de Bruin, Harderwijk, **uitz. Radio Lingewaal**
Introïtuslied: Ps. 103 : 9 en 10
- 18.30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 104 : 9 en 10
- 1^e collecte: Stg. Hulp Oost Europa
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 17 juli 2011

- 09.30 uur: Ds. J. Broekman. **Bediening Heilige Doop**
Introïtuslied: Ps. 105 : 9 en 10
- 18.30 uur: Ds. J. de Vreugd, Amersfoort
Introïtuslied: Ps. 106 : 9 en 10
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 24 juli 2011

- 09.30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 107 : 9 en 10
- 18.30 uur: Ds. W. de Bruin, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 108 : 2 en 3
- 1^e collecte: Lepra zending
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 31 juli 2011

- 09.30 uur: Kand. J. Hogenhout, Hagestein
Introïtuslied: Ps. 109 : 9 en 10
- 18.30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 110 : 2 en 3
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 7 augustus 2011

09.30 uur: Ds. C. Blenk, Lienden
Introïtuslied: Ps. 111 : 3 en 4
18.30 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 112 : 3 en 4
1^e collecte: Bloemengroet
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 14 augustus 2011

09.30 uur: Ger. voorganger, **afsluiting V.B.S.W. in de Ger. kerk**

18.30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 113 : 4 en 5
1^e collecte: ochtenddienst afsluiting V.B.S.W.
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Kinderoppas

10 jul: Gera Visser en Sara

In de zomervakantie wordt de crèche verzorgd door de Ger. Kerk

Schoonmaakrooster

25 t/m 29 jul: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld ,
Mw. Beukenkamp
8 t/m 12 aug: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn
22 t/m 26 aug: Mw. van der Linden, Mw.G. van der Vliet

MEDITATIE



Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid zal Ik u dragen; Ik heb het gedaan en Ik zal u opnemen, Ik zal u dragen en redden.

Jesaja 46 : 4

Het staat er werkelijk! De HEERE wil ons dragen tot onze ouderdom. Het droevige is echter dat er zoveel mensen zijn die God in hun leven kwijtgeraakt zijn. Die niemand meer hebben die hen vraagt. Die vertwijfeld om zich heen zien.

Nu is het eigenaardige dit, dat wie God niet kwijtgeraakt is, maar Hem juist gevonden heeft, zoveel kracht ontvangt dat hij ook nog anderen kan dragen. Dat is toch de grote taak die mensen in hun ouderdom nog mogen ontvangen: anderen te dragen

- de jongeren
- de kinderen
- de nog ouderen
- de nog armeren
- en hen, die nog eenzamer zijn.

Gezegend die jonge mens, die een grootvader heeft, die de handen kan vouwen. Welke benijdenswaardige kinderen, die een grootmoeder hebben die de handen voor hen vouwt. Daarom heb ik een hartelijk verzoek aan u, die ouder bent: hoor toch, dat God u wil dragen! Vraag naar Hem! Wie naar God vraagt heeft Hem altijd nog gevonden. En ik heb een hartelijk verzoek aan jullie, die jonger zijn: zie, dat je oudere mensen krijgt die de handen voor je vouwen. Ik zou niet graag een dag beleven zonder te weten dat anderen voor mij bidden.

Weet u, Wie voor u de handen vouwt? Er is iemand die voor u bidt. Niemand minder dan Jezus Christus Zelf heeft gezegd: *Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt.*

Bidt voor elkaar dat Hij ons, jongeren en ouderen, ook draagt door de vakantietijd heen...

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Voor zover mij bekend liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel zijn er die regelmatig voor onderzoeken naar de dokter moeten en daardoor in een bepaalde spanning leven over uitslagen of berichten van verdere behandeling. We vergeten hen niet in onze gebeden.

In de oudheid functioneerde de dokter als priester, omdat hij als gezondmaker beschouwd werd. Toen speelde de magie nog een rol. Dat is voor ons verleden tijd geworden. De medische wetenschap heeft zich aan de magie ontworsteld. De dokter kan ons de gezondheid als kracht tot leven niet geven. Hij kan ons helpen door onze ziekte te genezen en, wanneer dat niet mogelijk is, onze ziekte voor ons zo dragelijk mogelijk te maken. Dat kan de dokter, meer niet, maar ook niet minder, en dat is heel wat. Hij is geen priester, maar een helper.

'Ik ben de HEERE, uw Heelmeester', zegt onze God in Ex. 15 : 26. Vanuit deze woorden treedt de menselijke bestrijder van ziekte en dood bescheiden op de achtergrond. Dat doet aan zijn betekenis niets af. De kleine heelmeester staat in dienst van de grote Heelmeester. Hij is Gods medearbeider, of hij dat nu erkent of niet. Het is een zegen voor zieken als zij dat erkennen en van daaruit leven! Dan weet u waar u met uw ziekte terecht kunt. Gods zegen toegewenst!

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5 :16).

Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden

Mw. Overheul-van Weelden

*"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften
Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202*

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Huwelijk

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat Peter van der Weerd en Jojanneke van Geffen op D.V. 12 augustus 2011 hopen te gaan trouwen. De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden om 14.00 uur in boerderij De Oude Dijk te Herwijnen. Zij wonen in Haaften en blijven daar ook wonen. We wensen hen een fijne huwelijksdag toe en een gezegend huwelijksleven. *De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft* (Psalm 134: 3).

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 19 juni 1^e collecte € 98,20 diaconie
2^e collecte € 97,70 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 97,30 onderhoudsfonds
Avondm.col. € 100,80 proj. GZB

Zondag 26 juni 1^e collecte € 108,10 diaconie
2^e collecte € 110,65 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 110,90 past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman € 25,00 + € 20,00

Ds. J. Groenenboom € 20 + € 10 voor de zendingscollecte

Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD

Diensten

Omdat deze kerkbode voor zes weken is, staat er een hele rij diensten in vermeld. In die rij staat mijn naam drie keer: twee keer voor onze vakantie en één keer daarna.

D.V. komende zondagavond 10 juli is er weer een leerdienst. Deze keer is Zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus aan de beurt en deze Zondag bestaat maar uit één vraag: *Wat betekent het voor jou dat Jezus op de derde dag is opgestaan?* Het wordt dus weer een beetje Pasen in deze dienst. Maar dat mag ook wel, want we zijn immers paaschristenen? Ook midden in de zomer! Bij de ingang van de kerk ligt weer een blaadje met de eenvoudige weergave van deze vraag en enkele aanwijzingen ter overdenking. Aanbevolen!

Op D.V. zondag 17 juli is er 's morgens een doopdienst. Een drietal ouders heeft te kennen gegeven op deze zondag hun kindje te willen laten dopen. Het betreft de ouders van Charlotte van Mourik, Daan Ammeraal en Chantal van Baalen. Zij leven op deze feestelijke dienst toe en wij met hen!

In deze dienst sluiten we de serie preken over de Psalmen af met het lezen van Psalm 138. Bovendien lezen we Markus 10: 13-16. De tekst voor de preek is Psalm 138: 6: *Want de HEERE is verheven, toch ziet Hij om naar de nederige.* Een mooie gedachte bij de bediening van de Heilige Doop.

Na onze vakantie sta ik voor zondagavond 14 augustus weer op het rooster. Dan is er weer een leerdienst en dan is in Zondag 18 het volgende heilsfeit aan de beurt: Hemelvaart. Ons troostboek vraagt naar de betekenis daarvan, niet alleen uitlegkundig maar ook heel persoonlijk. Ook dan ligt de tekst van Zondag 18 weer klaar bij de ingang van de kerk.

Een lange reeks van diensten staat in dit kerkblad. Alles is geregeld en staat op papier. Laten we er daarbij vooral aan denken dat niet alles vanzelfsprekend is. Het is een zegen als alles gewoon doorgang mag vinden en we, hier of elders, in alle gezondheid onder de verkondiging van het Woord mogen zijn. Hebt het goed met de gastvoorgangers!

'Ik ben er nog niet aan toe!'

Dat wordt nogal eens gehoord als je met bepaalde mensen spreekt over belijdenis doen. Ook in onze gemeente. Omdat ik hoop dat er in het nieuwe seizoen weer een aantal mensen zijn die een belijdenisgroep gaan vormen, wil ik daarover graag wat in het kerkblad schrijven. Nee,

dit jaar gaan we geen brieven meer sturen zoals de laatste jaren wel het geval was. Ik denk dat er wat meer uitleg nodig is over het belijden doen om bovenstaande opmerking te voorkomen.

In dit kerkblad wat over de geschiedenis van het persoonlijk belijden van het geloof. Een voorbeeld daarvan vinden we al in de Bijbel in Hand. 8: de kamerheer uit Ethiopië belijdt dat Jezus Christus de Zoon van God is. En daarmee spreekt hij de kern van de christelijke belijdenis uit.

De persoonlijke geloofsbelijdenis kreeg in de vroege kerk vaste vorm bij het ontvangen van de doop. De dopeling sprak dan openlijk het geloof uit in de drie-enige God. In de kerken van de Reformatie kende men het gebeuren van de openbare geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente. Deze gaat terug op de instelling, die in de zestiende eeuw in de plaats van het rooms-katholieke sacrament van het vormsel kwam. De vormgeving ervan kende verschillende varianten: soms ging het om kinderen van ongeveer twaalf jaar, dan weer was er sprake van een hogere leeftijd. In de ene gemeente vond de geloofsbelijdenis plaats voor (een afvaardiging van) de kerkenraad, in de andere gemeente was er sprake van een belijdenis te midden van de gemeente.

In de loop van de zeventiende eeuw, toen de Gereformeerde Kerk in ons land een publieke kerk was geworden, trad een veruitwendiging op in het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis. Velen zagen het belijden doen als een formeel gebeuren, waardoor men lidmaat van de kerk werd. Het ging dan niet meer om een belijden van het persoonlijk geloof, maar om een instemmen met de geloofswaarheden van de kerk. Men sprak lange tijd ook niet over de openbare geloofsbelijdenis, maar over bevestiging van lidmaten. Ook werd de openbare geloofsbelijdenis ontkoppeld van deelname aan het Avondmaal.

In de negentiende eeuw kreeg het belijden doen het karakter van het volwassen worden. Dat bracht een verschuiving naar een hogere leeftijd met zich mee. Het gaat er dan om dat nieuwe lidmaten de rechten en plichten kregen, die bij een volwaardig lidmaatschap van de kerk behoorden.

Met het voortschrijden van de ontkerkelijking is het vanzelfsprekende karakter van het doen van belijden verdwenen. Het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis is veel meer een bewuste keus geworden. Wie als kind al gedoopt is, aanvaardt in het afleggen van de geloofsbelijdenis zijn of haar doop. Men geeft ook te kennen mee te leven met de gemeente, vraagt toegang tot het Avondmaal en belijdt als christen te willen leven.

Bent u daar niet aan toe? Ik hoop daar in een volgend kerkblad nader op in te gaan.

Vakantieperiode

De komende weken is bij uitstek de vakantietijd. Velen zullen er op uit trekken om wat rust te vinden van de drukke dagelijkse beslommeringen, maar velen ook niet. Soms is men niet in staat er even uit te gaan, soms is dat wegens ouderdom niet meer mogelijk. Hoe het ook zij, de activiteiten op kerkelijk gebied liggen stil, met uitzondering natuurlijk van het belangrijkste: de zondagse erediensten.

Mijn vrouw en ik hebben van 20 juli tot en met 10 augustus vakantie en een deel daarvan hopen we weer in Oostenrijk door te brengen. We gaan naar het vertrouwde hotel in Weissenbach en we hopen te genieten van het prachtige landschap en het vele moois dat op cultureel-historisch gebied te vinden is. Op de zondagen 24 en 31 juli hoop ik in Reutte voor te gaan in de diensten die voor Nederlandse vakantiegangers georganiseerd worden. Altijd weer een mooie ervaring dat daar de kerkmuren verdwijnen.

De gemeente van Herwijnen blijft niet herderloos achter. Want de Goede Herder gaat niet met vakantie en dus kunt u altijd bij Hem terecht. Toch kan het zijn dat u pastorale hulp nodig hebt in verband met ziekte, overlijden, ziekenhuisopname en dergelijke. Dat wordt meestal gemeld aan de predikant of de scriba. Nu kan het zijn dat beiden niet bereikbaar zijn. U kunt dan contact opnemen met de overige kerkenraadsleden. We noemen hier met name ouderling met bijzondere opdracht de heer H.G. Hak (0418- 581665) en de voorzitter van de kerkenraad de heer H. van Eeken (0418- 581392).

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met een predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw kerkenraad ziet de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn. Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Bloemengroet

Geen opgave.

Actie Kerkbalans

Het eerste halfjaar van 2011 zit erop, de vakantie staat voor de deur of is misschien al begonnen. Een goed moment om even achterom te kijken. Ook als college van kerkrentmeesters kijken we terug op een half jaar waarin het nodige werk is verzet, voor en achter de schermen.

Waar we zeker met dankbaarheid op terugkijken is de opbrengst van de Actie Kerkbalans. Er is al veel over gezegd en geschreven. We hebben met z'n allen een forse sprong gemaakt: de tussenstand is nu bijna € 59.000! Een prachtige stand. Geweldig om te ervaren dat veel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid hebben genomen!!

De laatste maanden is het wat publiciteit betreft stil geweest rond de Actie Kerkbalans. Zo vlak voor de vakantie willen we de actie toch nog een keer onder uw aandacht brengen.

Want na de grote sprong die is gemaakt, moet er eigenlijk nog een klein sprongetje achteraan komen: om precies te zijn een sprongetje van een kleine € 2.500 euro. Met dat bedrag erbij, komen we namelijk precies uit op de € 61.300 die nodig is.

Wat zou het mooi zijn als we eind september het winterwerk in kunnen gaan met de wetenschap dat het doel van € 61.300 gehaald is. „Als 25 mensen 100 euro meebrengen zijn we er”, merkte pas iemand op. Die rekensom klopt als een bus. Maar zo zijn natuurlijk meer rekensommen te maken.

Hoe dan ook, als kerkrentmeesters hebben we de vrijmoedigheid u als gemeenteleden te vragen even stil te staan bij het laatste sprongetje dat gemaakt moet worden. Misschien kwam het er in januari door omstandigheden nog niet van uw bijdrage aan te passen. Misschien hebt u een financiële meevaller gehad, viel de belastingteruggave mee of is er een (andere) reden tot dankbaarheid.

Het kunnen allemaal redenen zijn om een extra gift voor de Actie Kerkbalans te overwegen. Om zo met z'n allen zorg te dragen voor een financieel gezonde gemeente, voor de voortgang van de verkondiging van het Woord ook op lange termijn.

Bij voorbaat hartelijke dank!

Rabobank 3280.00.531; ING: 950.925. Contant een gift geven mag natuurlijk ook.

Een fijne vakantie gewenst en een veilige thuiskomst.
Het college van kerkrentmeesters.

Braderie

De commissie Verkoopdag was tijdens het Zomerfeest in Herwijnen weer aanwezig op de braderie. De kraam met bloemstukken en tuindecoraties heeft opgebracht € 608,50. Dat is een prachtig resultaat. Allen die daaraan hebben meegewerkt: heel hartelijk bedankt.

De uitslag van de verloting is als volgt:

1. Corrie de Jongh, Kromme Akkers (bloemenbankje)
2. Hennie van Wijk, Waaldijk (plantenrek)
3. Monique Kaldenberg, Jasmijnhof (spiegel)
4. Jeanet Bijsterveld, Wilgenlaan (plantenmand)

Dienst zorgcentrum Avondlicht

Nog even ter herinnering: in juli is er geen maandelijkse dienst in zorgcentrum Avondlicht, dit in verband met de vakanties. Dit jaar is er in tegenstelling tot andere jaren in augustus wél een dienst, en wel op donderdag 18 augustus.

Meldingen ziekte, overlijden

Meldingen van ziekte, overlijden, ziekenhuisopname en dergelijke worden meestal gemeld aan predikant of scriba. In verband met de vakantie kan het zijn dat zij niet bereikbaar zijn. U kunt dan contact opnemen met overige leden van de kerkenraad. We noemen hier met

name ouderling met bijzondere opdracht H.G. Hak (0418-581665) en de voorzitter van de kerkenraad, H. van Eeken (0418-581392).

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
15-07	H. van Dijk	90	Zorgcentrum Avondlicht
29-07	C. Vaars-Bakker	86	Meerenburg 35
17-08	G. Duizer	94	Nieuwe Steeg 12

GZB-jongerevent

Op vrijdagavond 26 augustus organiseert de GZB voor de tweede keer een jongerevent.

Vorig jaar was het event een groot succes en kwamen er meer dan 1400 jongeren op af!

Op het programma staan een boeiende spreker uit Mexico en muziek van de Dabar-band.

Jongeren die zelf kennis hebben gemaakt met zendingswerk vertellen wat het met hen heeft gedaan. Er wordt een Bijbelstudie gehouden door Simon van der Vlies over het thema "samen gezonden" en er is een optreden van het duo Tohoe Wabohoe.

Locatie: Hydepark, Dribergsestraatweg 50 in Doorn

Aanvang: 19.30 uur

De toegang is gratis! Er is wel een collecte voor het alcoholverslavingsproject in Mexico.

Reserveren en meer info op www.gzb.nl/jongerevent

Oplossing van de puzzel uit het vorige kerkblad

Van Adam tot Abraham

1 – 2	6 – 2	11 – 3	16 – 2	21 – 3
2 – 2	7 – 3	12 – 2	17 – 2	22 – 2
3 – 1	8 – 2	13 – 2	18 – 3	23 – 3
4 – 3	9 – 3	14 – 2	19 – 2	24 – 2
5 – 1	10 – 1	15 – 3	20 – 3	25 – 3

Indien je de puzzel niet meer hebt, kan je hem terugvinden in het vorig kerkblad op de website www.nhkherwijnen.nl , Kerkbladnr. 1029.

Tenslotte

Het is een zegen op vakantie te gaan, het is een nog grotere zegen weer behouden thuis te komen.

Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,
Ds. J. Broekman.

AGENDA

Woensdag 31 aug. 18.30 uur uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 15 augustus 2011 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Vakantie - website

Indien er tijdens de vakantieperiode dringende berichten zijn die op de website vermeld kunnen worden, gelieve deze te mailen naar de redactie van het kerkblad [**kerkbladherwijnen@planet.nl**](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

Volgende inleverdata:

29 aug	voor 2 weken
12 sep	voor 2 weken
26 sep	voor 2 weken
10 okt	voor 2 weken
24 okt	voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem–van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 6358.12.320
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk of te downloaden van de website à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00