

<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 <a href="mailto:j.broekman@solcon.nl">j.broekman@solcon.nl</a>
<b>OUDERLINGEN</b>	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, <b>scriba</b> Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 <a href="mailto:ddejoode@planet.nl">ddejoode@planet.nl</a>
<b>DIAKENEN</b>	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
<b>ORGANISTEN</b>	C.J. van den Bergh H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
<b>KOSTERS</b>	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr. t/m okt.) Morgendienst 10.00 uur (nov. t/m mrt.) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOL</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRÈCHE</b>	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

34<sup>e</sup> Jaargang, no. 1031 – 19 augustus 2011

## **KERKDIENTEN**

### **Zondag 21 augustus 2011**

09.30 uur: Ds. J. Broekman, **Bediening Heilige Doop**  
Introïtuslied: Ps. 146 : 1 en 2  
18.30 uur: Ds. R.R. Eijzinga, Schoonrewoerd  
Introïtuslied: Ps. 114 : 1 en 2  
1<sup>e</sup> collecte: Zomerzendingcollecte GZB  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

### **Zondag 28 augustus 2011**

09.30 uur: Ds. J. Broekman, **Uitzending Radio Lingewaal**  
Introïtuslied: Ps. 146 : 1 en 3  
18.30 uur: Ds. J. Broekman  
Introïtuslied: Ps. 115 : 1 en 9  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

## **Lied van de Zondagsschool**

Geen opgave.

## **Kinderoppas**

In de zomervakantie wordt de crèche verzorgd door de Ger.kerk.

## **Schoonmaakrooster**

22 t/m 26 aug: Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet  
5 t/m 9 sept: Mw. Kruis, Mw. van der Weerd



## MEDITATIE

*Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE,  
dat is uw kracht*

Nehemia 11 : 8.

Velen keren in onze tijd de HEERE en de kerk de rug toe. Wat zou het geweldig zijn als ze opeens weer terug zouden keren met honger naar Gods Woord en met verlangen om de HEERE te dienen.

Alleen zegt u misschien: 'Dat zo iets gebeuren kan, bestaat niet'.

Toch is in Nehemia's tijd zoiets gebeurd. Heel het volk kwam bijeen om Gods Woord te horen. Opeens, nadat de bouw aan de muur van Jeruzalem helemaal klaar is gekomen, is er een verlangen onder de mensen om de HEERE echt te leren kennen.

Eerder was van zo'n verlangen nog niets te merken. Tijdens de herbouw van de muren staat Nehemia er geestelijk alleen voor. Bij problemen laat het volk snel de moed zakken en moet Nehemia ze weer oppeppen. Maar nu, nadat de bouw klaar is, beseffen ze dat God een machtig werk gedaan heeft.

Bij de eerste de beste gelegenheid trekken ze als één man naar Jeruzalem. En dan komt Ezra weer in beeld. Hij gaat een dienst houden en in de preek zegt hij o.a. 'de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht...!'

Christenen hebben goede reden om te lachen. Niet omdat alles bij hen op rolletjes loopt. Wie veel met christenen omgaat, weet, dat de dingen bij hen allesbehalve vanzelf gaan. Maar desondanks hebben ze reden tot grote vreugde. Want ze hebben iemand met Wie ze alles kunnen bespreken. Wie niemand heeft met wie hij alles kan bespreken, is een arm mens: hij heeft niets om blij over te zijn.

God echter heeft zoveel interesse in de mensen getoond, dat Hij Zijn enige Zoon tot hen heeft gezonden. En sinds die tijd zijn mensen Hem gaan zoeken.

Dat kunt u ook doen: Hem zoeken en Hem alles zeggen. En wie het de HEERE gezegd heeft, wordt een ander mens. De meeste mensen worden niet echt blij, omdat ze God niet hebben. Ze kennen maar wat oppervlakkige blijdschap. Maar wie Hem aanroept, komt er achter, hoe blij een mens kan worden.

Want: de *vreugde van de HEERE*, dat is uw kracht.....!!

Beslist!

*Ds. J. Broekman.*



## UIT DE GEMEENTE

### Zieken

Velen schrokken van het bericht dat mevr. W. Blom-van Wijk, Meikampgraaf 7 te Hellouw, een ongeluk heeft gehad op de hoek Graaf Reinaldweg-Zeek.

Het was ook een ernstig ongeluk, gezien de materiële schade die er was. In alle haast werd zij overgebracht naar het UMC te Utrecht. Groot was de dankbaarheid toen bleek dat het allemaal veel erger had kunnen zijn. Toch zijn de gevolgen van het ongeluk voor mevr. Blom heel vervelend. Zij is enkele keren aan haar voet geopereerd en er zal naar verwachting een lange weg te gaan zijn voordat die weer is genezen. We bidden haar Gods kracht toe.

Mevr. E. van Noord- van Arendonk, Achterweg 99, is in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem opgenomen. We hopen dat de oorzaak van haar buikklachten gevonden wordt en dat er wat aan te doen is. Het levert momenteel de nodige spanning op.

We wensen allen die in spanning leven rond onderzoeken of kuren veel sterkte en Gods zegen toe. David zegt in Psalm 70: *Ik ben ellendig en arm; o God, kom spoedig tot mij. U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder. HEERE, wacht niet langer!*

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16).

Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

*Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam*

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: in den Bogerd

Mw. Overheul-van Weelden, afd.: Klaverhof

*"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften*

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.  
Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.  
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

### **In memoriam**

Hoewel er al langer rekening mee gehouden werd, is ze op 30 juli 2011 toch nog plotseling overleden:

#### ***Maaïke Wilhelmina Weinanda van der Meijden – Swets***

Marriëtte woonde onder ons aan de Korshof 1. Zij is 48 jaar geworden. Ze heeft een bijzondere jeugd gehad. Haar vader was schipper en daarom kon ze, toen ze naar school moest, niet meer bij haar ouders blijven. En hoe goed ze ook door anderen verzorgd werd, miste ze iets. En misschien is dat wel de reden dat ze zich ontwikkelde tot een levenslustige vrouw met doorzettingsvermogen. En dat is ze altijd gebleven.

In 1984 trouwde ze met Menno van der Meijden en samen kregen ze twee dochters. Haar blik was op de toekomst gericht. Maar acht jaar geleden openbaarde zich bij haar een ziekte, die haar toekomst sterk zou bepalen. Duidelijk werd dat er niet veel toekomstverwachting meer zou zijn. De lichamelijke gevolgen werden zichtbaar. Maar wat ook zichtbaar was, dat de glimlach op haar gezicht bleef. Haar positieve instelling en haar levenslust waren voor allen die om haar heen stonden een bemoediging in het proces van verlies aan krachten. Ze heeft menselijkerwijs gesproken nog langer geleefd dan de verwachtingen waren. Maar uiteindelijk gebeurde toch, wat al lang verwacht werd. Heel plotseling. Ineens was ze er niet meer. En dan ben je intens verdrietig, want je kunt elkaar eigenlijk nooit missen.

Met velen waren we op donderdag 4 augustus in de kerk om afscheid te nemen. We vonden troost bij elkaar en in het Woord van onze God. We lazen daaruit Psalm 121 en Openbaring 21: 1-5. Een mens is een pelgrim door dit leven. Niet meer als de oude Israëliet op weg naar Jeruzalem, maar naar het nieuwe Jeruzalem, waarvan Johannes zegt dat daar geen tranen meer zijn, ook geen dood, jammerklacht of moeite. Want dat is de Lichtstad met de paarlen poorten, het schoon tehuis voor moede pelgrims.

We hebben Mariëtte in het graf gelegd op de begraafplaats van Herwijnen. De vele mooie herinneringen verzachten het verdriet van Menno, Manon en Esmee. We wensen ook ouders en schoonouders,

verdere familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

### **Dankbetuiging**

Graag wil ik vanaf deze plaats, mede namens de kinderen, iedereen hartelijk bedanken voor al het meeleven rondom het overlijden van mijn man, onze vader en opa Gijs de Bruijn. Al het medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes, mails, en de aanwezigheid in de afscheidsdienst hebben ons goed gedaan. Ook wil ik (nogmaals) iedereen bedanken die in de afgelopen jaren iets voor ons heeft betekend. In de afscheidsdienst mochten we stilstaan bij Math.. 11: 28 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven'. Deze rust mogen wij ook ervaren in ons gemis.

Met een hartelijke groet,

Adrie de Bruijn - Achterkamp

### **Dank voor het meeleven**

Mijn vrouw en ik zijn aan het begin van onze vakantie naar Oostenrijk gegaan met de wetenschap dat onze zus en schoonzus ernstig ziek was. We hadden niet verwacht dat we na vijf dagen al een telefoontje kregen dat zij was overleden. We zijn toen weer teruggekomen en zo is onze vakantie heel anders verlopen dan andere jaren. Het was een tijd van afscheid nemen en begraven. Ieder die dat meegemaakt heeft weet dat het fijn is dat er in zo'n tijd mensen zijn die met je meeleven. En wat is er meegeleefd vanuit Herwijnen! De warme woorden, de persoonlijke handdrukken en de vele kaartjes hebben ons goed gedaan. Daarom een algemeen woord van dank voor welke vorm van meeleven dan ook.

Fam. Ds. Broekman

## **VERANTWOORDING**

### **Collecten**

Zondag 3 jul	1 <sup>e</sup> collecte	€ 132,05	diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 150,15	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 134,05	past. en prediking
Zondag 10 jul	1 <sup>e</sup> collecte	€ 107,55	Stg. Hulp Oost Europa
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 107,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 98,15	past. en prediking
Zondag 17 jul	1 <sup>e</sup> collecte	€ 635,35	honger in Afrika*
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 193,70	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 194,60	past. en prediking
Zondag 24 jul	1 <sup>e</sup> collecte	€ 105,35	Lepra Zending
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 98,05	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 107,55	past. en prediking
Zondag 31 jul	1 <sup>e</sup> collecte	€ 112,45	diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 116,40	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 117,50	onderhoudsfonds
Zondag 7 aug	1 <sup>e</sup> collecte	€ 141,85	bloemengroet
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 137,95	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 142,35	past. en prediking

\*De diaconie heeft deze collecte nog eens met € 500,00 aangevuld.

Opbrengst zendingsbussen 17 juli € 192,05

### **Giften**

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman € 50,00

Ds. J. Groenenboom 6 x € 20,00 + € 10,00 + € 5,00

Diaken J.A.. Hobo € 10,00 voor de bloemengroet

De heer A. van Rossem: € 10,00 + € 12,00 + € 6,00 voor de kerk

Ontvangen voor de kerk via de bloemengroet 2 x € 10,00

Voor al deze giften hartelijk dank

## RONDOM HET WOORD

### Diensten

D.V. komende zondag 21 augustus wordt Noa van Zante gedoopt. Vader en moeder Marco en Ramona en grote broer Rens zien naar deze dag uit. Op het geboortekaartje staat dat God de naam van Noa al in de palm van Zijn Vaderhand heeft geschreven. En in de doop ontvangt Noa het teken en zegel daarvan. We wensen hen te midden van familie en vrienden een goede dienst en een fijne dag.

In deze dienst wil ik een begin maken met een serie preken over David. Voor de vakantie heb ik over een aantal psalmen gepreekt en daar werd David ook nogal eens bij genoemd. Veel psalmen zijn immers van hem. Ik kwam toen op de gedachte een serie preken over hem te maken. Niet om David te verheerlijken, maar om de werken van zijn God groot te maken. Want dat komt juist in het leven van David zo intens naar voren. En die God is nog steeds Dezelfde en wil Zijn Naam ook in ons leven bekend maken. Tot ons heil... We lezen in deze dienst 1 Sam. 16: 1-13 waar boven staat: *David door Samuël tot koning gezalfd*. De tekst is het slot van dit gedeelte en het thema is: *Een Koning uit Bethlehem*. We zien hierin een verwijzing naar Davids grote Zoon, onze Koning, Jezus.

Voor zondag 28 augustus sta ik twee keer op het rooster. 's Morgens vervolgen we de lezing uit het eerste boek Samuël en wel uit hoofdstuk 17. Daar lezen we het bekende verhaal van David en Goliath. Het hoofdstuk is te lang om in de dienst te lezen en daarom beperk ik mijn tot de verzen 38-51, omdat ik vers 45 als tekst gekozen heb. Ook in deze geschiedenis gaat het niet om David maar *Om de eer van Gods Naam*. Daarom is dat ook het thema van de preek.

In de avonddienst gaan we, zoals we gewend zijn, verder met de behandeling van de Catechismus. Aan de beurt is Zondag 19, de laatste Zondag uit het deel over 'God de Zoon en onze verlossing'. Het gaat in deze Zondag over de woorden uit de Apostolische geloofsbelijdenis: *zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden*. Ik merk dat de meesten er al aan gewend zijn het briefje met de tekst van de vragen en antwoorden mee te nemen. Ook dan liggen ze weer klaar bij de ingang van de kerk.

### 'Ik ben er nog niet aan toe!' (2)

In het vorige kerkblad heb ik wat geschreven over de geschiedenis van het belijdenis doen. We zagen daarin dat het van een formele zaak in de zestiende eeuw langzamerhand overging in een bewustere keus in de



twintigste eeuw. Toch is het vanzelfsprekende ook niet verdwenen. Het was in mijn jonge jaren zo dat als je naar de volwassenheid toe groeide, je ook ging nadenken over het belijdenis doen. Je was immers gedoopt en op een bepaalde leeftijd koos je ervoor dat je het ja-woord, dat je ouders bij de doop gegeven hadden, van hen overnam. Bij het volwassen worden hoorde dus ook dat je diè verantwoordelijkheid op je nam. Dat deed overigens niet iedereen, want ook toen waren er uiteraard jongeren voor wie het geloof niets (meer) betekende. Ook kwam het wel voor dat jongeren min of meer door hun ouders er toe gedwongen werden belijdenis te doen. Vandaar dat ik tegenwoordig wel mensen tegenkom, die toen belijdenis gedaan hebben, maar voor wie dat nu geen betekenis meer heeft. Jammer, want dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.

Toch wil ik ook proberen iets van de onduidelijkheid rond het belijdenis doen weg te nemen. Als er over 'belijdenis doen' gesproken wordt, hoor je vaak: 'Ik ben er nog niet aan toe'. Dat gebeurt zowel door jongeren als door ouderen. Dan vraag ik me altijd af: waaraan niet? Bestaat het idee dat 'belijdenis doen' een soort examen is? Een test of je nu een soort superchristen bent? Of een vraag naar een bepaalde hoeveelheid Bijbelkennis? Als dat zo zou zijn, zouden we er inderdaad niet aan toe zijn en dan is het de vraag of we er inderdaad ooit aan toekomen. Maar belijdenis doen is niet een eindpunt na een opleiding in de christelijke leer!! Nee, belijdenis doen is een moment in je leven dat de Heilige Geest wil gebruiken om je te leren bewust met je geloof om te gaan. Het is een startpunt dat je leidt naar een dieper beleven van je geloof. Dat houdt wel een bewuste keuze in, maar als iemand die keuze maar voor zich uit blijft schuiven, dan dreigt het gevaar dat het er nooit meer van komt. Wordt het daarom niet tijd om nu het ja-woord van je ouders over te nemen? Formeel is daar geen leeftijdsgrens voor, dus jongeren en ouderen kunnen belijdenis doen, maar wel vereist de kerkorde terecht minstens een jaar voorbereiding op het doen van belijdenis, wat wij de belijdeniscatechisatie noemen. Overigens: het volgen van de belijdeniscatechisatie betekent nog niet dat je belijdenis moet doen. Die keuze komt later pas. Ik hoop dat we in het nieuwe seizoen met een groep(je) oudere en/of jongere mensen kunnen beginnen die zeggen: 'Ik ben er *eigenlijk* nog niet aan toe, maar als ik het dit jaar weer uitstel dan kom ik er nooit aan toe'. Het is zeer verrijkend om met elkaar die weg te gaan. Dat is de laatste jaren wel gebleken!

Als je er met mij over door wilt praten, laat het dan even weten. Bel me gerust op het bekende nummer! Als je liever een mail stuurt: ook goed! Dan neem ik contact met je op.

Denk er nog even over na en maak dan je keus!! Ik las ergens: *Om te weten of je belijdenis gaat doen moet je niet in jezelf gaan zitten wroeten, maar je moet naar de Heere Jezus leren kijken, die gezegd heeft: 'Het is volbracht'*.

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<b><u>Datum</u></b>	<b><u>Naam</u></b>	<b><u>Leeftijd</u></b>	<b><u>Adres</u></b>
16-08	Dhr. A. van der Meijden	85	Waaldijk 207
23-08	Mw. C. Duizer-Dame	86	Nieuwe Steeg 12
27-08	Mw. E. Haaksman-vd Berg	98	Nieuwe Steeg 55

### **Laat het even weten**

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met een predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw kerkenraad ziet de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn. Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

### **Registratie geboorte / burgerlijke staat**

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

## Bloemengroet

12 juli Dhr. A. van Arkel  
19 juli Dhr J. van Arkel  
26 juli Dhr. J. Kruis

Waaldijk  
Achterweg  
Rozenstraat



## Uitzending verzoekplatenprogramma

In verband met activiteiten in zorgcentrum Avondlicht zal er geen uitzending zijn op woensdag 31 augustus a.s.

Deze uitzending wordt een week verschoven.

De eerstvolgende uitzending van het verzoekplatenprogramma is op **woensdag 7 september 2011 om 18.30 uur.**

## Zanguurtje

Op D.V. zondag **28 augustus** zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. We zullen deze avond een mix van bekende liederen zingen. Verzoeknummers kunt u komende zondag in de bus achterin de kerk doen. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

## Zendingsdag GZB

Op zaterdag 27 augustus zal de 100e GZB-zendingsdag worden gehouden. Het thema voor die dag is "Samen gezonden". Er wordt stilgestaan bij het verleden maar ook vooruitgekeken. Gods werk gaat door. Dat komt naar voren in verhalen van zendingswerkers en de Bijbelstudies. Ook zijn er speciale programma's voor kinderen en tieners. Locatie is Hydepark, Dribergensestraatweg 50 te Doorn en de dag duurt van 9.45 tot 15.45 uur.

De zendingscommissie

## **Tenslotte**

Ik was op bezoek bij een gemeentelid in het ziekenhuis. En hoe gaat dat: ik zit bij het bed en eindig het gesprek met een stukje uit de Bijbel te lezen en gebed. Vroeger gebeurde het wel dat een dominee om stilte vroeg en dan voor alle zieken op de zaal een stukje las en een gebed deed. Die tijd is voorbij. Velen hebben er tegenwoordig bezwaar tegen als je dat zou doen. Daarom doen predikanten dat bij het bed van de zieke.

Toch valt het wel op als twee mensen op een drukke zaal in gebed zijn. Laatst werd dat nog weer eens duidelijk.

Toen ik weg wilde gaan werd ik door een jonge vrouw op de zaal aangeroepen met de vraag: 'Wilt u voor mij ook een stukje lezen?' Ik ging bij haar zitten en vertelde wie ik was. Dat deed zij toen ook. Ze was een jonge moeder en had vier kinderen. Maar ze lag in een echtscheidingsprocedure en dat viel haar moeilijk. Ze had een overdosis medicijnen genomen om van de problemen af te zijn. Zo kwam ze in het ziekenhuis terecht en is toen aan het denken gezet. Vroeger ging ze wel naar de kerk, maar daar was de klad in gekomen. En nu ze in deze toestand in het ziekenhuis lag, had ze behoefte aan een gesprek. Vandaar dat ze me zo aansprak. We hebben een goed gesprek gehad met elkaar en vanuit het Woord mocht ik haar weer bemoedigen.

Ik dacht later: dat zouden er meer moeten doen: even de dominee een seintje geven en zeggen: 'Dominee, ik wil eens even met u praten'. Ik kom dat in Herwijnen nog steeds maar weinig tegen. En toch kan het zo bemoedigend zijn als er even iemand naar je luistert en een gebed met je doet. Ik heb dat ervaren in het ziekenhuis...

Met een hartelijke groet,

*Ds. J. Broekman.*

## **AGENDA**

Zaterdag	27 aug. GZB, Zendingsdag
Zondag	28 aug. Zanguurtje, na de avonddienst
Woensdag	7 sep 18.30 uur uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)



## **VAN DE REDACTIE**

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 29 augustus 2011 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet  
Berkenlaan 2

E-mail: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

## **Volgende inleverdata:**

12 sep.	voor 2 weken
26 sep.	voor 2 weken
10 okt.	voor 2 weken
24 okt.	voor 2 weken
7 nov.	voor 2 weken
21 nov.	voor 2 weken
5 dec.	voor 2 weken
19 dec.	<b><u>voor 3 weken</u></b>
9 jan. 2012	voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)



*Geef  
voor je in bed stapt,  
je problemen en zorgen  
aan God,  
Hij weet er raad mee!  
Echt wel!*



<b>KERKBLAD</b>	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
<b>REDACTIELEDEN</b>	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: <a href="mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl">kerkbladherwijnen@planet.nl</a> E.J. van Rossem–van Maren
<b>CD-OPNAMEN</b>	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
<b>COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS</b>	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
<b>DIACONIE</b>	Bankrekeningnr. 6358.12.320
<b>BANKENFONDS</b>	Bankrekeningnr. 3280.59.943
<b>ADM. KERKBLAD</b>	Bankrekeningnr. 3280.24.643
<b>WEBSITE</b>	<a href="http://www.nhkherwijnen.nl">www.nhkherwijnen.nl</a>
<b>COLLECTEBONNEN</b>	verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk of te downloaden van de website à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00