

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENSTEN

Zondag 18 september 2011

- 09:30 uur: Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 131: 1, 4
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 118: 9, 10
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 25 september 2011

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **Opening winterwerk**
Introïtuslied: Ps. 131: 3, 4
- 18:30 uur: Prof. G. van den Brink, Woerden
Introïtuslied: Ps. 119: 9, 10
- 1^e collecte: Plaatselijk jeugdwerk
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Kinderoppas:

- 18 sept Carin Vos en Esmee
- 25 sept: Corine Osté en Anita

Schoonmaakrooster

- 19 t/m 23 sept: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
- 3 t/m 7 okt: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp



MEDITATIE

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig (Luk. 10: 41).

Hebt u wel eens last van een overlopende agenda? Met de handen in het haar vraagt u zichzelf af hoe u klaar moet komen met uw werk, met uw hobby, met het werk voor de kerk... Eigenlijk hebt u geen tijd om dit stukje te lezen.

Jezus kende ook zo iemand. Martha heette ze. Haar naam betekent 'heerseres/ meesteres'. En inderdaad was ze de situatie graag meester. Alles moest in orde zijn. Ze was overigens een voortreffelijke vrouw. Ze had alles klaar, toen Jezus kwam, ze bracht uit kelder en voorraadkamer de beste zaken op tafel.

Maria had echter ingezien: het komt er nu – nu – helemaal niet op aan of wij mensen alles klaar hebben en of we God iets hebben aan te bieden, maar of wij mensen het allerbelangrijkst van God willen ontvangen of niet. Daarom zette zij zich aan de voeten van Jezus neer en luisterde naar wat Hij zei.

Martha ergert zich: 'Maria laat me maar alleen rennen!'. Maar Jezus neemt het voor Maria op. Zij heeft begrepen dat er maar één ding nodig is: luisteren naar Jezus. Luisteren naar Hem is beter dan werken voor Hem. Het gaat Jezus er in de eerste plaats om dat u er totaal voor Hem bent. Al het andere, alles wat nog moet gebeuren, krijgt dan de juiste plaats.

De hoofdzaak is namelijk dat de hoofdzaak altijd hoofdzaak blijft. En de hoofdzaak is, dat God in ons leven aan bod wil komen. Daarom, waar wij ons ook op verheugen en waar wij ook met heel onze aandacht bij zijn, de hoofdzaak is, dat wij, mensen, het contact met de HEERE levend houden.

Menigeen heeft van deze hoofdzaak een bijkomstigheid gemaakt en is daar een arm mens van geworden. Want wie met Jezus niets te maken wil hebben is een arm mens.

Daarom moeten we doen als Maria – dit ene is nu meer nodig dan ooit...

Ds. J. Broekman



UIT DE GEMEENTE

Zieken

Mevr. W. Blom- van Wijk is vanuit het ziekenhuis weer thuis gekomen. Wel zal er deze week nog een dagopname volgen om de pennen uit haar voet te verwijderen. Er zal nog een lange weg met veel geduld te gaan zijn en daarbij wensen we haar sterkte en Gods zegen.

Anderen leven in spanning en wachten op de uitslag van een onderzoek. Daarin moeten we vaak moeilijke wegen gaan. Hoe zal het nu zijn? Laten we de HEERE maar op Zijn Woord vertrouwen, Hij is de God die leven geeft!

*Mijn hart roept uit tot God, die leeft
En aan mijn ziel het leven geeft.*

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: In den Bogerd

Mw. Overheul-van Weelden, afd.: Klaverhof

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

In memoriam I

Hij heeft een moeizaam leven gehad. Op 30 augustus 2011 kwam daar een einde aan.

Gijsbert Willem van Zandwijk

stierf in de leeftijd van 41 jaar. Hoewel hij in Gorinchem woonde, was hij vaak in Herwijnen. Bij zijn ouders aan de Molenstraat, waar hij ook geboren werd.

Er zijn gebeurtenissen in een mensenleven die altijd met je meegaan. Gijsbert wist daarvan. Hij heeft het opgeschreven. Maar schrijven loste voor hem niets op. Het roept alleen maar allerlei emoties op. Gijsbert voelde zich alsof hij in een cirkel geboren was en er niet uit kon ontsnappen. Dat schreef hij ook: 'sommigen worden in de verkeerde cirkel geboren en leven een ongelukkig leven; sommigen sterven in die cirkel.' Gijsbert was ziek. Hij liep in een doolhof, terwijl zijn levensdraad achter hem afrolde. Maar hij kwam op allerlei weggetjes terecht en overzag daardoor zijn levensdraad niet meer. Hij probeerde eruit te komen, zijn gevoelens een plaats te geven en antwoorden te vinden. Hij dacht na over hoe hij verder moest en of hij wel verder wilde. Hij probeerde uit het doolhof te komen, maar kwam steeds op hetzelfde weggetje terecht. Zijn levensdraad raakte verward. Gijsbert schreef: 'Dan kom je alleen en je gaat alleen, en het gaat nergens heen'. Dan weet je nog maar één uitweg...

We hebben Gijsbert vanuit de kerk begraven. Velen waren er: zijn vader en moeder, broers en zus en hun familie, andere familieleden en vele bekenden en vrienden. We hebben troost gezocht in de liederen die we zongen en bij de Goede Herder, waarvan we gelezen hebben. We lazen woorden van troost voor hen die weer verder moeten. Die woorden zullen allen vergezellen in de komende tijd. Woorden die spreken van geborgenheid, waaraan, zeker in de naaste familie, de komende tijd intense behoefte zal zijn.

We bidden hen daarom de kracht en troost van onze God toe, die uitblinkt in herderschap en wel weet wat Hij met Zijn schapen moet doen.

In memoriam II

Na een periode van ziek zijn is toch nog onverwachts overleden

Hendrik Willem van der Wal

Hij woonde onder ons aan de Waaldijk 215. Hij is 79 jaar geworden.

Hij werd geboren op de plek waar hij ook gestorven is. Zijn leven kan getypeerd worden als een actief leven. Na zijn schooltijd was het vanzelfsprekend dat hij op de boerderij ging werken. En hij deed al het

voorkomende werk, en dat was veel. Later reed hij ook nog op de vrachtwagen. Kortom: hij pakte alles aan.

Hij hield van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Met alle ups en downs vormden ze een gelukkig gezin aan de dijk.

Hij bleef de sterke man die hij was, totdat er functies in zijn lichaam uitvielen. Want hij werd een aantal jaren geleden ernstig ziek en voor zijn leven werd gevreesd. Hij werd twee keer geopereerd en, wonder boven wonder, knapte hij weer op. Hij mocht nog een aantal jaren te midden van zijn gezin zijn en genoot daarvan. Maar de ziekte kwam weer terug. Er was nog sprake van een nieuwe ziekenhuisopname, maar dat was niet meer nodig. Er waren uitzaaiingen, waaruit bleek dat het zeer ernstig was. Hij wist dat hij erg ziek was en verwachtte zelf de kerst niet meer te halen. De laatste week van zijn leven kwam hij op bed terecht. Hij kon gelukkig thuis blijven en op de plek waar hij geboren is, is hij ook gestorven.

Op maandag 12 september 2011 hebben we zijn lichaam in het graf gelegd. Vooraf zijn we in rouwcentrum Lingewaal bij elkaar geweest om afscheid te nemen. Daarbij openden we de Bijbel en lazen tot troost en bemoediging Psalm 84. Daarin ontmoeten we een God die leven geeft op de levensreis naar Jeruzalem. De pelgrims van toen werden er door bemoedigd. Die God is nog steeds dezelfde. Zijn liefde is zo onbegrijpelijk groot, dat Hij zelfs Zijn eniggeboren Zoon, Jezus, gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

We wensen mevr. Van der Wal, de kinderen en kleinkinderen Gods onmisbare zegen toe.

In memoriam III

Van het ene op het andere moment werd hij opgeroepen. Na 88 jaar op deze aarde geweest te zijn overleed hij plotseling op vrijdag 9 september:

Jan van Mourik

Hij woonde onder ons aan de Onderweg 15.

Hij werd in Hellouw geboren als achtste kind in een gezin van twaalf. Zijn vader was fietsenmaker, maar deed verder van alles. Vanaf zijn jeugd is Jan dus geconfronteerd met werken en dat heeft hij zijn hele leven dan ook gedaan. De oorlogstijd heeft een diepe indruk op hem gemaakt, vooral toen hij moest onderduiken. Hij is de gedachte aan die tijd nooit kwijtgeraakt. Hij ging rijden op de vrachtwagen en haalde het diploma beroepsgoederenvervoer.

In 1949 trouwde hij met zijn Klazien en zij gingen aan de Onderweg wonen, eerst ongeveer 15 jaar in 'het kleine huisje', en daarna op de

plek waar iedereen hen kende. Hij werkte hard en was overal mee bezig. Er was altijd beweging om hem heen. Op de leeftijd van 78 jaar is hij gestopt met rijden.

Tot op het laatst stond hij middenin het leven. Dankbaar was hij dat hij en Klazien zo lang bij elkaar mochten zijn. In de kamer op de bank kon hij vertellen over zijn leven. En voor zich zag hij dan een tekst aan de muur hangen, op hout geschreven, die hij kreeg toen hij 25 jaar kerkauto gereden had: *Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.* En dat Woord heeft hij gezocht, zijn leven lang. Altijd was hij er, op zijn vertrouwde plekje in de kerk.

En zo opeens is hij er niet meer. Na de koffie nog even de tuin in en dan..... Marco vond hem. En dan is er verslagenheid. Woorden zijn niet te vinden. Alles is zo onwerkelijk. Zo plotseling...

We zijn, voordat hij begraven werd, met elkaar in de kerk geweest en hebben het Woord opengeslagen bij die bekende tekst, die ook aan de muur hangt: Psalm 119: 105. Het Woord van God is een licht op ons pad. En wij weten nog meer dan die lichten. Wij weten dat de Heere Jezus Zelf het Licht van de wereld is. En wie in dat licht wandelt, mag weten dat de duisternis nooit vat op hem krijgt, maar tot in eeuwigheid mag wandelen in het licht met Jezus. Dat mag een troost zijn bij dit zo plotselinge afscheid.

En die troost bidden we de hele familie toe, nu er een periode van verwerking en gemis aanbreekt.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 14 aug:	1 ^e collecte	€ 940,89	Gez. dienst VBSW
Zondag 28 aug:	1 ^e collecte	€ 119,80	diaconie
	2 ^e collecte	€ 133,70	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 131,60	past. en prediking
Zondag 4 sept:	1 ^e collecte	€ 133,40	Dorcas
	2 ^e collecte	€ 130,15	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 121,20	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 50,00

Ds. Groenenboom € 20,00 + € 15,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Diensten

De komende zondag 18 september hoop ik D.V. in de avonddienst voor te gaan en naar onze gewoonte is dat een leerdienst. We beginnen met een nieuw deel van de Heidelbergse Catechismus, n.l. over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Zondag 20 staat centraal en deze zondag heeft maar één vraag: *Wat geloof je van de Heilige Geest?* En daar valt natuurlijk genoeg van te zeggen. Ik hoop dat u er daarom weer (of opnieuw) bent en de tekst van Zondag 20 ligt weer klaar bij de ingang van de kerk.

Op D.V. zondag 25 september openen we het winterwerk in de ochtenddienst. Dat is een dienst voor jong en oud en in de preek zal ik daar rekening mee houden. Het drukke winterseizoen ligt weer voor ons en we willen daar niet aan beginnen voordat we de zegen van onze God daarover hebben gevraagd. We gebruiken dit keer het thema dat de HGJB heeft aangereikt: *Alles op zijn plek*. En we lezen uit de Bijbel het verhaal dat op het rooster van de zondagschool staat: *Ruth en Boaz*. Onder Gods zegen mogen we geloven dat in de kerk alles op zijn plek komt, zoals dat ook met Ruth en Boaz uiteindelijk gebeurde. Van Gods zegen is alles afhankelijk.

Een aantal gemeenteleden zal medewerking verlenen aan deze dienst en er is een gedrukte liturgie, omdat we ook andere liederen zingen dan uit de bekende bundel. Als iedereen op zijn plek zit, komt het wel goed...

Catechisaties

In de week na de opening van het winterwerk beginnen de catechisaties weer op de bekende tijden:

Maandag 26 september: 18.00-18.45 uur 12, 13 jarigen

Maandag 26 september: 18.45-19.30 uur 14-16 jarigen

Maandag 26 september: 19.30-20.15 uur 17 jaar en ouder

Dinsdag 27 september: 19.00 uur inhaal uur 14+ (let op: andere tijd dan in activiteitengids!)

In veel gemeenten wordt de jeugd met een aparte brief uitgenodigd, maar hier worden huis aan huis de uitnodigingen verspreid via de activiteitengids. Daarom hopen we dat dit voldoende is om ouders en jeugd attent te maken op dit belangrijk stukje onderwijs vanuit de kerk!

Belijdeniscatechisatie

Zie de artikelen die ik in vorige uitgaven van het kerkblad geschreven heb. Ga er niet ongelezen aan voorbij!

Kringen

Na de opening van het winterwerk beginnen ook de kringen weer en in de eerste week:

- Maandag 26 september de Bijbelgesprekkring om 20.30 uur
- Woensdag 28 september de Lidmatenkring om 20.00 uur.

In de activiteitengids staat alles over het onderwerp en het boekje dat we gebruiken. Dat kunt u daarin lezen. Hier wil ik nog een oproep plaatsen: niet alleen deelnemers van vorig jaar zijn welkom, maar ook anderen die meer willen weten over het geloofsleven. Denk er eens over na om de stap te nemen en kom eens een avond vrijblijvend meeluisteren.

Gefeliciteerd

Onze organist Henco de Bruijn heeft onlangs een positieve beoordeling ontvangen van zijn laatst werkstuk dat hij ingeleverd had in het kader van de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk, welke hij volgde aan de CHE te Ede. En daarmee is een jarenlange studie afgerond en daarom feliciteren we hem van harte. Ook Gerdien en Maarten gefeliciteerd! De diploma-uitreiking zal D.V. donderdag 6 oktober zijn.

We hopen dat de opgedane kennis tot zegen mag zijn voor het werk dat Henco doet in gemeente en op school!

Hap en Trap/Kerkenpad in Lingewaal

Zaterdag 10 september was het dan zover: alle kerken in Lingewaal zetten hun deuren open voor inwoners, toeristen en andere gasten. Dat gebeurde tijdens 'Hap en Trap', een fietstocht langs de kerken, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Lingewaal. Zaterdag was het ook Open Monumentendag.

We mogen terugzien op een geslaagde dag. Veel mensen wisten de weg naar de kerken te vinden. We hebben geprobeerd bij te houden hoeveel mensen aan de Waaldijk een kijkje kwamen nemen en we schatten het aantal op ongeveer 150. Het leverde fijne gesprekken en prettige contacten op. Uit de reacties van de bezoekers blijkt dan ook wel weer dat we best een beetje trots mogen zijn op onze kerk, het interieur en het orgel. Verschillende mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om via organist Peter van de Minkelis uitleg te krijgen over het orgel en eventueel zelf wat te spelen. Ook konden ze meer te weten te komen over de geschiedenis van kerk en pastorie, aan de hand van door Dirk van Arkel samengestelde informatieborden. En velen lieten zich het 'hap-gedeelte' goed smaken.

Vanaf deze plaats willen we iedereen (ook alle gastheren en gastvrouwen, cakebakkers en makers van de bloemstukken) die heeft

meegewerkt om Hap en Trap tot een bijzondere dag te maken, heel hartelijk bedanken voor hun inzet en inbreng.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
18-09	W.J. Welbie-Blom	93	Kolstraat 78
29-09	W. van Hemert-van Santen	85	Meidoornlaan 19

Gezamenlijke gemeenteavond op DV 5 oktober 2011.

Een nieuw project

We willen u hartelijk uitnodigen voor de gemeenteavond op 5 oktober 2011. Deze avond zal het nieuwe project van Kerk in Actie voor WRC Cambodja centraal staan, gesteund door de beide kerken van Herwijnen en de School met de Bijbel.

De organisatie World Relief Cambodja geeft voorlichting aan kinderen in dorpen. In kinderclubs horen kinderen op een speelse, interactieve manier over Gods liefde voor hen en over zaken, die van belang zijn voor hun lichamelijke, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Tieners leren in groepen over oorzaken van aids en hoe ze verstandige keuzes kunnen maken. Medewerkers stimuleren hen om vriendschap te sluiten met kinderen met aids, zodat zij er niet alleen voor staan. Volwassenen komen bij elkaar in groepen van 10 á 20 personen. Zij leren te zorgen voor mensen met aids in hun omgeving en om kinderclubs te begeleiden. Een Nederlandse vrouw, Joke van Opstal, geeft leiding aan dit project.

Op **5 oktober** zal het project toegelicht worden en zal er veel informatie beschikbaar zijn. De deuren van de Gereformeerde kerk zijn vanaf 19.45 uur geopend.

Wij zien uit naar uw komst!

De diaconie

Verkoopdag

Verkoopdag vrijdag 28 oktober 2011 van 14.30 uur tot 17.00 uur en vanaf 19.00 uur.

Vrijdag 28 oktober 2011 heeft 's middags en 's avonds de jaarlijkse verkoopdag plaats, in dorpshuis De Poort.

De lotenverkoop is inmiddels begonnen. De loten kosten 1 euro per stuk, er zijn prachtige prijzen te winnen.

Heeft u nog boodschappen om levensmiddelenmanden samen te stellen, of bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands(enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de commissie verkoopdag: N. van der Linden(Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); ; R. de Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); A. Blom (Achterweg 4) D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking!
Commissie Verkoopdag

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden.

Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

27 aug	Mw. E. van Noord
4 sept	Dhr. A. van Arendonk
11 sept	Dhr. R. van de Wijngaard



GZB Dagboek "Een handvol koren" 2012

Een dagelijks moment van bezinning voor jong en oud....

Iedere dag biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en door mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn. Elke schrijver stelde overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van een bijbelgedeelte of een thema.

Het boekje kost € 9,70

Met de aanschaf van het dagboekje steunt u ook het zendingswerk van de GZB. Per boekje gaat € 7,00 naar de familie Horst die in Zimbabwe werkzaam is voor de GZB en door onze gemeente financieel gesteund wordt door middel van het adoptieprogramma "Deelgenoten".

THE ZIMPOST

Juli 2011

2^e jaargang Nummer 2

Mark, Annemarie en Lennard Horst op Morgenster (Zimbabwe)

NL €0,46 Zim \$0,7



In dit nummer:

Een nieuwe start

Gezegend

Wat is een
Healthmanager?

Taalkwesties

Gebedspunten

Agenda

Contactinformatie:

www.zorginzimbabwe.blogspot.com
annemariemark@gmail.com
+263778055844 (Mark)
+263778477633 (Annemarie)
TFC: tfchorst@marekerk.nl

Een nieuwe start

Na bijna twee maanden op Morgenster te hebben verbleven, zijn we nu verhuisd naar Harare. Annemarie werkt momenteel drie maanden in het staatsziekenhuis in het kader van haar oriëntatie op het gezondheidszorgsysteem in Zimbabwe. Het is een soort nieuwe start, waarin we opnieuw een kerk en bijbelstudiegroep moeten vinden, de supermarkten ontdekken en nieuwe contacten opdoen. Voor Mark betekent het ook een andere daginvulling aangezien hij nu fulltime voor Lennard zorgt.

De eerste maand op de interne afdeling van het opleidingsziekenhuis is afgerond. Hierna volgt nog een maand gynaecologie/verloskunde en dan kindergeneeskunde. Eerlijk gezegd is het een heel relaxte manier van kennismaken met de geneeskunst aan deze kant van de wereld. Weinig tropenartscollega's kunnen op deze manier aan hun nieuwe baan beginnen; veel zien en meemaken zonder de druk van Morgenster waar je alle beslissingen zelf zult moeten nemen.

Hoe zijn dan de eerste ervaringen? Dubbel: vreemd en vertrouwd. Patiënten blijven zieke mensen, maar het palet aan ziektes is hier anders. Zoals te verwachten is het wennen aan 'nieuwe' ziekten als HIV, tuberculose, malaria en ondervoeding. Toch is mijn westerse opleiding niet voor niks geweest; de poli interne was met name een hoge-bloeddruk-poli en op de afdeling lagen veel patiënten met een herseninfarct als gevolg van - onbehandelde - hoge bloeddruk.

Daarnaast veel nierproblemen. Een vertrouwd probleem, maar met toch ook nieuwe kanten. Ik heb vaak mijn hoofd gebroken over waarom we zoveel nierfalen zagen, en bij relatief jonge mensen. Komt het omdat hulp niet alleen bij dokters, maar ook bij traditionele genezers gezocht wordt? Op onze weblog hierover wat meer gedachten.

Gezegend

Mogelijk geen artsen, onduidelijk hoe lang de werkvergunningaanvraag zou duren, waar Annemarie aan haar opleiding zou beginnen; met heel wat vragen vertrokken we naar Zimbabwe. We hebben mogen ervaren hoe God voorziet.



Toen we afgelopen april naar Zimbabwe vertrokken was veel onduidelijk. De drie artsen die er in november 2010 werkten, waren in februari allemaal vertrokken. Dus wat zouden we aantreffen in het ziekenhuis? Toen we aankwamen bleek de kerk drie nieuwe artsen te hebben gevonden en deze waren ook alledaag aan het werk. Een ideaal scenario om ingewerkt te raken.

Ook Mark kon snel aan de slag en kon af en toe naar het kantoor in de stad om zich daar de nieuwe verantwoordelijkheden eigen te maken. Lennard raakte redelijk snel gewend aan de hulp, en schikt zich makkelijk in nieuwe situaties. Ook ervoeren we Gods zegen in het hartelijke welkom op de missie.

Na twee maanden kwam vervolgens ook nog eens het bericht dat Annemarie in Harare kon beginnen. Via de burens werd een huis in Harare gevonden, en twee dagen na het telefoontje woonden we ineens in Harare. We voelen ons rijk gezegend met zo'n start in Zimbabwe. We bidden dat we ook onze omgeving tot zegen zijn.

Healthmanager



Op de nog te ontvangen visitekaartjes van Mark staat 'Health Manager', maar wat houdt dat precies in? Deze vraag stel ik mezelf ook nog steeds, maar stukje bij beetje worden mijn taken me duidelijk. Voor de kerk ben ik degene die van twee ziekenhuizen en enkele klinieken een coherente afdeling moet smeden. Voor de GZB en de achterliggende donor ben ik degene die project moet coördineren. Daarbij ligt de nadruk op het ondersteunen van de lokale staf. Het Morgensterziekenhuis tenslotte ziet in mij een extra manager voor de administratie. Het moge duidelijk zijn, timemanagement is een belangrijk punt.

Taalkwesties



We zijn nog niet echt tegen nieuwe grappige taaluitingen aangelopen, maar wel bijzonder is het gebruik van de letters 'L' en 'R' in het Shona. Feitelijk komt de 'L' in de taal niet voor. Het woordenboek is leeg bij de letter L. Lazarus heet hier Razaro. Het kan dus voorkomen dat iemand aan het einde van een Bijbelstudie voorstelt: "Let's play". U begrijpt nu dat hij dan de avond met gebed wil besluiten.

Gebedspunten

We zijn God dankbaar voor al wat hij heeft gegeven:

- Een hartelijk welkom in Zimbabwe
- Een geschikte opleidingsplek voor Annemarie
- Een woon- en werkplek in Harare
- Drie lokale dokters op Morgenster Mission Hospital

Er zijn nog wel wat zorgpunten waarvoor we gebed vragen

- De definitieve werkvergunning voor ons beiden
- De gespannen politieke situatie (verkiezingen?)
- De vele patiënten die zorg en vervoer niet kunnen betalen

Agenda



Juli-Augustus

De maanden juli en augustus wonen we nog tijdelijk in Harare. We krijgen vanaf eind juli 2 studenten uit Engeland op bezoek.

September

Vanaf september zijn we weer terug op Morgenster. 15 september hoopt Lennard 1 jaar te worden.



Colofon

Mark en Annemarie Horst zijn op 3 april 2011 door de GZB vanuit de Hervormde Marewijkgemeente te Leiden uitgezonden naar Zimbabwe. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed. U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op rekeningnummer 28016. Hartelijk dank!



GZB | Postbus 28 | 3970 AA Driebergen
T 0343-512444 | F 0343-521392
E info@gzb.nl | www.gzb.nl
Bankrekening 69.07.62.445 of 28016

Tenslotte

Met de bloemenzaadjes die na de dienst sluiting winterwerk zijn uitgereikt, is het in ons kleine pastorieltje toch nog goed gekomen. Met wat extra mest hebben ze toch deze zomer staan bloeien. De Heere heeft de groei gegeven en met wat liefde en geduld is veel te bereiken. Aan de kleinste kinderen is toen een potje met wat zaad voor tomatenplanten uitgedeeld. En hoewel mijn vrouw en ik niet tot deze categorie behoren, hebben wij toch zo'n potje gekregen. En wat denkt u...? Juist deze week zijn de eerste tomaatjes rood geworden en die hebben we ook opgegeten. Ook hier: met wat inspanning is er toch vrucht op het werk. Laten we dit ook bedenken bij de opening van het nieuwe seizoen. Veel vrucht toegewenst...

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 21 sept	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Maandag 26 sept	20.30 uur	bijbelgesprekskring
Woensdag 28 sept	20.00 uur	lidmatenkring
Woensdag 5 okt	19.45 uur	gez. gemeenteavond, Geref.kerk
Vrijdag 28 okt	14.30 uur	verkoopdag

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 26 september 2011 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

10 okt	voor 2 weken
24 okt	voor 2 weken
7 nov	voor 2 weken
21 nov	voor 2 weken
5 dec	voor 2 weken
19 dec	<u>voor 3 weken</u>
9 jan 2012	voor 2 weken

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

**COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. 950925
Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE Bankrekeningnr. 6558.12.320

BANKENFONDS Bankrekeningnr. 3280.59.943

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00