

<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 <a href="mailto:j.broekman@solcon.nl">j.broekman@solcon.nl</a>
<b>OUDERLINGEN</b>	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, <b>scriba</b> Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 <a href="mailto:ddejoode@planet.nl">ddejoode@planet.nl</a>
<b>DIAKENEN</b>	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
<b>ORGANISTEN</b>	C.J. van den Bergh H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
<b>KOSTERS</b>	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr. t/m okt.) Morgendienst 10.00 uur (nov. t/m mrt.) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOL</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRÈCHE</b>	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

## **KERKDIENTEN**

### **Zondag 2 oktober 2011**

- 09.30 uur: Ds. J. Broekman  
Introïtuslied: Ps. 100 : 1 en 3
- 18.30 uur: Ds. J. Vroegindewei, Amersfoort  
Introïtuslied: Ps. 120 : 1 en 2
- 1<sup>e</sup> collecte: Kerk en Israël  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

### **Zondag 9 oktober 2011**

- 09.30 uur: Ds. G.C. de Jong, Moordrecht  
Introïtuslied: Ps. 100 : 3 en 4
- 18.30 uur: Ds. J. Broekman  
Introïtuslied: Ps 121 : 1 en 2
- 1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

### **Lied van de Zondagsschool**

Geen opgave

### **Kinderoppas**

- 2 okt: Corrie Hobo en Aron Hobo  
9 okt: Ellie van Vliet en Joanne

### **Schoonmaakrooster**

- 10 t/m 14 okt: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn  
17 t/m 21 okt: Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet



## MEDITATIE

*U bent immers duur gekocht (1 Kor. 6:20).*

Wie ben ik?

Op deze vraag dienen wij een antwoord te hebben. Filosofen zijn in de loop van de tijden met allerlei antwoorden voor de dag gekomen, tot op vandaag toe. De literatuur is er vol van.

Wie ben ik?

Zoon, dochter van die ouders? Vader, moeder van deze kinderen? Dat alles is niet toereikend om te beschrijven wie wij zijn.

Op de vragen die de politie bij het verhoor en de receptioniste in het hotel ons stelt, kunnen wij precies antwoorden: naam, beroep, geboorteplaats, geboortedatum. Maar het eigenlijke antwoord op de vraag wie we zijn, is nog niet gegeven, zolang we onze wáárde niet nauwkeurig kunnen beschrijven.

Wie ben ik? Wat ben ik waard? Voor wie ben ik iets waard? Wie bezit mij?

Daar geeft de Bijbel het volgende antwoord op: sinds God ons waardevol heeft gemaakt door het offer van Zijn Zoon, vertegenwoordigen wij zo'n hoge waarde, dat Gods Zoon tot de uitspraak kwam: 'Niemand zal u uit Mijn hand rukken'.

Zo duur zijn wij!

Ja, wij!

God wil ons tegen geen enkele waarde meer inruilen. Wij kunnen onszelf dus niet meer beschrijven zonder daarbij de prijs te vermelden die God voor ons betaald heeft.

*U bent duur gekocht.*

*Ds. J. Broekman.*

## UIT DE GEMEENTE



### Zieken

Er was eens een koning die ziek was en beter werd. Toen hij weer op verhaal gekomen was, zette hij zijn ervaringen op papier: hoe hij zijn ziek-zijn had ervaren en wat hij innerlijk voelde, toen hij weer beter werd. Die koning heette Hizkia en zijn 'geschrift' vinden we in de Bijbel (Jes. 38: 9-21).

Het is geen lange beschouwing, maar meer een kort getuigenis. Men krijgt de indruk dat deze man voor zichzelf zijn ervaringen heeft willen vastleggen, om niet te vergeten wat hij heeft doorgemaakt. Niet een rustige verstandelijke beschouwing, maar een bewogen getuigenis van het hart. Wanneer hij beter wordt, wordt hij ontroerd door de ervaring dat hij er nog is. Hij ervaart het wonder van het gewone leven.

Laten we vooral niet vergeten dankbaar te zijn als de HEERE ons genezing geeft voor welk ziek-zijn dan ook. En laten we de belijdenis van Hizkia op de lippen nemen: *De HEERE was er om mij te verlossen.*

Na een periode van ernstig ziek-zijn en een verblijf in Lingesteijn heeft mevr. M. Overheul-van Weelden (voorheen Zandsteeg 10) een plekje toegewezen gekregen in Avondlicht. We wensen haar Gods zegen toe!

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16).

Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

*Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam*

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: in den Bogerd

*"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften*

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.  
Henny van der Meijden, Woonvoorziening De Lei, Pearl Buck-erf 167,  
3315 BD Dordrecht  
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

### **In memoriam**

Wat niemand verwacht had gebeurde op 13 september 2011. Op 83-jarige leeftijd overleed hij plotseling:

### **Willem de Jongh**

Hij woonde onder ons aan de Waaldijk 187.

Hij is geboren in Herwijnen, maar toen zijn ouders in Asperen gingen wonen is hij als pleegkind opgegroeid bij zijn oom en tante, die zelf geen kinderen hadden. Ook zij woonden aan de Waaldijk 187, evenals aanvankelijk zijn grootouders.

Toen hij groter werd, hielp hij zijn oom en tante bij de verzorging van het vee. Toen zijn oom en tante overleden waren, heeft hij het bedrijf voortgezet. Later heeft hij de koeien weggedaan en is hij geiten gaan houden, en nog weer later kippen. Velen, die woonden aan de Waaldijk, kochten daar hun eieren.

Intussen had het overlijden van zijn oom en tante tot gevolg, dat hij daar alleen woonde. Hij is namelijk nooit getrouwd. Toch hield dat niet in, dat hij zich eenzaam voelde. Dat was hij ook beslist niet. Als ik bij hem op bezoek kwam, had hij menigmaal visite. Hij vond dat erg fijn. Bijzonder heeft hij gewaardeerd wat Gerrie van Velzen jarenlang allemaal voor hem gedaan heeft.

Helaas kwam Willem de Jongh al jaren niet meer in de kerk. Hij luisterde en keek echter wel elke zondagmorgen naar "Nederland zingt" van de EO. Of het zo moest zijn: Toen ik hem op 8 augustus j.l. bezocht in verband met zijn 83<sup>e</sup> verjaardag, heb ik voor hem gelezen Johannes 14: 1-6 en heb ik met hem gesproken over het feit, dat hij en ik in de avond van ons leven waren, en dat we bereid moesten zijn om straks de Here te ontmoeten. Wat we niet wisten was, dat het einde van zijn leven heel dichtbij was.

In de rouwdienst op 19 september j.l. heb ik bewust Johannes 14: 1 – 6 gelezen en overdacht. Moge Hij, Die zegt: "Ik ben de opstanding en het leven." tot troost zijn voor allen, die Willem de Jongh heel erg missen!

Ds. J. Groenenboom

## **Dankbetuiging**

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van mijn vrouw en onze moeder

**Mariëtte van der Meijden**

Menno, Manon en Esmee

## **VERANTWOORDING**

### **Collecten**

Zondag 11 sep	1 <sup>e</sup> collecte	€ 105,65	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 114,60	Kerkrentmeesters
	Avondmaalscollecte		
		€ 155,80	Luisteren Dienen
	ZC Avondlicht	€ 71,00	Avondmaalscollecte
	Uitg.collecte	€ 113,05	Past. en prediking
Zondag 18 sep	1 <sup>e</sup> collecte	€ 134,60	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 131,35	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 136,30	Past. en prediking

### **Giften**

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman 2x € 50,00 € 10,00 + € 10,00 voor de bloemengroet

Ds. J. Groenenboom € 50,00 + € 20,00 + € 10,00

Gift voor het schoonhouden van de kerk € 10,50

Voor al deze giften hartelijk dank

## **RONDOM HET WOORD**

### **Diensten**

We zijn bezig met een serie preken over het leven van David. Er is veel over hem en Gods werk in zijn leven te zeggen. We slaan daarom maar een enkel blad uit zijn levensboek open. Rond de viering van het Heilig Avondmaal hebben we David gezien als iemand die voortdurend op de vlucht is. Nu slaan we een flink deel in zijn levensboek over en ontmoeten we hem als koning in Jeruzalem. Na de affaire met Batheseba krijgt hij bezoek van de profeet Nathan. En daar lezen we a.s. zondag verder. We zijn in de Bijbel toegekomen aan het 2<sup>e</sup> boek Samuël en we lezen 2 Sam. 12: 1-13. Tekstwoorden voor de preek vinden we in de verzen 7a en 13. Het thema van de preek is: *Zonde en genade*.

De week daarop, D.V. 9 oktober, is de avonddienst een zogenaamde themadienst. Ik heb enige tijd geleden een aantal thema's aangereikt gekregen van een aantal jongeren en daar heb ik een keuze uit gemaakt: *Bekering*. Daar wil ik in de preek wat van zeggen n.a.v. de bekende gelijkenis van de verloren zoon. We lezen daarom Luk. 15: 11-24. In deze dienst zal de Chr. Zangvereniging 'Soli Deo Gloria' o.l.v. Wim Gout medewerking verlenen. Er is een gedrukte liturgie.

### **Catechisaties**

De catechisaties weer begonnen op de bekende tijden:

Maandag: 18.00-18.45 uur 12, 13 jarigen

Maandag: 18.45-19.30 uur 14-16 jarigen

Maandag: 19.30-20.15 uur 17 jaar en ouder

Dinsdag: 19.00 uur inhaal uur 14+ (let op: andere tijd dan in activiteitengids!)

Bij het klaarmaken van de kopij voor dit kerkblad moesten de catechisaties nog beginnen, dus over een opkomst weet ik nog niets. Maar ik neem aan dat de bekende jongeren er weer zijn en ik hoop ook enkele nieuwe catechisanten te ontmoeten. Ik heb de tijden hierboven nog eenmaal op een rijtje gezet als een laatste herinnering.

### **Kringen**

De Bijbelgesprekskring en de Lidmatenkring hebben de start weer gemaakt.

De kring Groeien in geloof hoopt dit seizoen voor het eerst samen te komen op D.V. dinsdag 4 oktober om 20.30 uur in het kerkelijk centrum. Dit seizoen hopen we een aantal Psalmen te behandelen aan de hand van het boekje 'Leren en loven'. De Heere Jezus heeft met de Psalmen geleefd en is ermee op de lippen gestorven. Daarom zijn de Psalmen de

eerst aangewezen liederen onder ons en is het goed een aantal daarvan te bestuderen. Ook nieuwe belangstellenden zijn hartelijk welkom!

### **Nieuw seizoen**

Het is inmiddels niemand ontgaan dat het winterwerk in de gemeente weer gestart is. Er was goede belangstelling voor de barbecue in de vroege zaterdagavond. Een woord van dank ook in het kerkblad voor hen die het weer voortreffelijk georganiseerd hebben. Ze zijn ook een groot deel van de zaterdagavond bezig geweest om alles weer op te ruimen en het kerkelijk centrum weer klaar te maken voor de zondag.

Met velen mochten we zondagmorgen in de kerk zijn tijdens de dienst opening winterwerk. 'Alles op Zijn plek' was het thema en u kreeg (althans als u er was) een passend presentje mee. Dat is een thema om nog eens over na te denken!! We weten allemaal dat landelijk gezien het kerkbezoek niet toeneemt. De verleidingen zijn groot in de wereld waarin we leven en de welvaart zorgt er voor dat velen niet meer het belang van kerkbezoek zien zitten. Alles is maakbaar geworden. Men wil nog wel 'iets' geloven, maar zich nergens aan binden. Toch weten we dat een wekelijkse ontmoeting met de Heere onder de verkondiging van het Woord nodig is. Maar in de samenleving is dat ritme verdwenen: we zijn druk en de zondag is voor het gezin, terwijl de kerkgang er gauw bij in schiet. Toen ik nog niet zo lang geleden aan een moeder vroeg of zij wilde dat haar kinderen later ook naar de kerk zouden gaan, was zij resoluut: 'Natuurlijk wil ik dat!' Toen heb ik duidelijk gemaakt dat ouders dan wel het goede voorbeeld moeten geven, want als zij dat niet doen is het zeker dat de kinderen later niet meer gaan. En dat wil niemand van ons. Laat daarom 'alles op Zijn plek' zijn. Uit liefde en betrokkenheid mogen we elkaar daarop wijzen.

De ouderlingen hopen ook weer op huisbezoek te gaan. Het aantal bezoekbroeders is uitgebreid en we staan in de startblokken om met wijkteams te gaan werken. Ouderlingen zijn tegenwoordig ook drukke mensen. Vaak zijn het mensen die ook andere taken in de gemeente hebben en daarom valt het niet mee geregeld avonden te plannen voor huisbezoeken. Het wordt voor hen echt lastig als zij een afspraak hebben gemaakt om met een bezoekbroeder op huisbezoek te komen en op het laatste moment wordt zo'n afspraak afgezegd. Misschien zijn er mensen die tegen een huisbezoek opzien, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. De kerkenraad wil niets liever dan contacten onderhouden met de leden van de gemeente en mee te leven waar mogelijk is. Zo kunnen we er voor zorgen dat ook in deze dingen 'alles op Zijn plek' is.



Dat geldt natuurlijk ook voor de predikant. Schroom niet om contact op te nemen als u ergens mee zit, ziek bent, in het ziekenhuis opgenomen moet worden of wat dan ook. ‘We zijn als gemeente niet als Hyves’, zei ik in de preek, ‘waar je zelf bepaalt wie je vrienden zijn’. Nee, we zijn broeders en zusters in het geloof rondom onze Goede Herder, de Heere Jezus Christus. In Zijn Naam mogen we gemeente zijn en kunnen we dat ook. Dan is ‘alles op Zijn plek’.

### **AED**

Op steeds meer plaatsen in Nederland komen we een AED tegen. AED staat voor automatische externe defibrillator. Het apparaat kan in geval van een hartstilstand levens redden.

We hebben als kerk, via de plaatselijke EHBO-vereniging een AED gekocht. Het apparaat staat nu in de kerkenraadskamer en kan al gebruikt worden. De bedoeling is de AED snel ergens buiten op te hangen, zodat het apparaat ook op doordeweekse dagen in geval van nood gebruikt kan worden. Als het zover is, willen we ook buurtbewoners informeren.

Onze kosters Marco en Rudi van Zante weten hoe om te gaan met de AED. Wellicht zijn er ook anderen onder de kerkgangers die een korte cursus hebben gevolgd. Graag verzoeken we deze mensen zich te melden bij het college van kerkrentmeesters (Henk van Eeken, Arjo Hobo, Gijs Pippel of Dik de Joode), zodat we een overzicht hebben van gemeenteleden die met een AED overweg kunnen.

De EHBO organiseert van tijd tot tijd ook AED-cursussen.

### **Collectebonnen**

De collectebonnen van 60 cent (geel) zijn bijna op. Er zijn nog geen nieuwe gedrukt, zodat zeer binnenkort alleen bonnen met een waarde van 70 cent (groen) en een euro (blauw) beschikbaar zijn. We melden dat nu even, zodat u er bij het invullen van de bestelformulieren rekening mee kunt houden.

Door collectebonnen te gebruiken hebt u richting de Belastingdienst bewijs dat u giften hebt gedaan aan de kerk.

### **Solidariteitskas**

Een dezer dagen (wellicht gelijktijdig met het kerkblad) valt bij u een enveloppe in de bus met daarin informatie over de Solidariteitskas en het verzoek uw bijdrage daaraan (10 euro) over te maken. De solidariteitskas is wat vroeger heette de Generale Kas.

Het zou erg fijn als u, als belijdend lid of als dooplid, de gevraagde bijdrage overmaakt. Als plaatselijke gemeente moeten we namelijk verplicht per lid een bedrag afdragen aan de landelijke kerk. Dat geld komt in het Solidariteitsfonds. Uit dat fonds worden gemeenten die incidenteel of voor een korte periode geld nodig hebben, geholpen. Ook wij hebben in het verleden wel eens een bijdrage uit dat fonds ontvangen.

Van harte bij u aanbevolen.

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<b>Datum</b>	<b>Naam</b>	<b>Leeftijd</b>	<b>Adres</b>
01-10	A. van Mourik-Hobo	88	Zorgcentrum Avondlicht
07-10	M. van Weelden-vd Velden	85	Waaldijk203

### **Verkoopdag**

**Verkoopdag vrijdag 28 oktober 2011 van 14.30 uur tot 17.00 uur en vanaf 19.00 uur.**

**Vrijdag 28 oktober 2011** heeft 's middags en 's avonds de jaarlijkse verkoopdag plaats, in dorpshuis De Poort.

Heeft U nog **boodschappen** om levensmiddelenmanden samen te stellen, of **bruikbare spullen** voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands(enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die **cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen** etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de commissie verkoopdag: N. van der Linden(Zandsteeg 4); A. van Maaren(Nieuwe Steeg 63); ; R. de Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); A.Blom (Achterweg 4) D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking!

Commissie Verkoopdag

### **Laat het even weten**

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met een predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw kerkenraad ziet de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn. Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

### **Registratie geboorte / burgerlijke staat**

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters



### **Bloemengroet**

Op 18 september werd de bloemengroet bezorgd bij:

Mw. W. Blom-van Wijk, Meikampgraaf 7, Hellow

### **GZB Dagboek "Een handvol koren" 2012**

Een dagelijks moment van bezinning voor jong en oud...

Dit dagboekje kost € 9,70

Met de aanschaf van het boekje steunt u ook het zendingswerk van de GZB. Per boekje gaat € 7,- naar de familie Horst die in Zimbabwe werkzaam is voor de GZB en door onze gemeente financieel gesteund wordt door middel van het adoptieprogramma "Deelgenoten".

"Een handvol koren" voor 2012 kunt u tot uiterlijk 5 oktober bestellen bij Adrie van Kuilenburg, Achterweg 55, tel. 581267 of per email [famvankuilenburg@gmail.com](mailto:famvankuilenburg@gmail.com)

De zendingscommissie

### **Kledingactie Werkgroep Dorcas Herwijnen**



De zomer is nog niet helemaal voorbij, maar als u toch al uw kasten opruimt en blijft er goed bruikbare kleding over die u eigenlijk zelf niet meer dragen wilt, denk dan aan Dorcas. Wij houden een kledingactie waarbij u deze kleding kunt inleveren. Via Dorcas Hulp Nederland wordt een nieuwe eigenaar voor deze kleding gezocht.



U kunt uw gebruikte, maar nog wel goed bruikbare kleding inleveren in dichtgebonden plastic zakken op D.V. **zaterdag 22 oktober** van **09.00 tot 16.00** uur op de volgende adressen:

Fam. P. Brouwer	Rijthoek 8	Haaften
Fam. T. de Vries	Meerenburg 1	Herwijnen
Fam. A. van Eck	De Rietput 127	Vuren

## **Tenslotte**

In het Midden Oosten zie je vaak kamelen met grote vrachten op hun bult voortsjouwten. Maar als alles er af moet, dan zie je ze door hun voorpoten gaan en knielen, en dan komt de baas en maakt het spul los. En als wij gebukt gaan onder allerlei lasten, en daar van af willen, dan kunnen we van de kameel deze les leren: je moet door de knieën, je moet bidden, Jezus in vertrouwen nemen, en Hij neemt de last van je af. Je kunt het zelf niet. Evenmin als een kameel zijn eigen last af kan nemen.

Met een hartelijke groet,

*Ds. J. Broekman.*

## **AGENDA**

Dinsdag	4 okt.	20.30 uur	Groeien in Geloof
Woensdag	5 okt.	19.45 uur	Gez. Gemeenteavond Ger. Kerk
Vrijdag	28 okt.	14.30 uur	Verkoopdag

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)



## **VAN DE REDACTIE**

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 10 oktober 2011 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

**N. van der Vliet**  
**Berkenlaan 2**

E-mail: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

## **Volgende inleverdata:**

24 okt.	voor 2 weken
7 nov.	voor 2 weken
21 nov.	voor 2 weken
5 dec.	voor 2 weken
19 dec.	<b><u>Voor 3 weken</u></b>
9 jan. 2012	voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Geloven is...



...altijd op God  
vertrouwen

<b>KERKBLAD</b>	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
<b>REDACTIELEDEN</b>	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: <a href="mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl">kerkbladherwijnen@planet.nl</a> E.J. van Rossem–van Maren
<b>CD-OPNAMEN</b>	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
<b>COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS</b>	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
<b>DIACONIE</b>	Bankrekeningnr. 6358.12.320
<b>BANKENFONDS</b>	Bankrekeningnr. 3280.59.943
<b>ADM. KERKBLAD</b>	Bankrekeningnr. 3280.24.643
<b>WEBSITE</b>	<a href="http://www.nhkherwijnen.nl">www.nhkherwijnen.nl</a>
<b>COLLECTEBONNEN</b>	verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk of te downloaden van de website à € 0,70 / € 1,00