

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 16 oktober 2011

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **uitzending Radio Lingewaal**
Introïtuslied: Ps. 99: 1, 8
- 18:30 uur: Ds. J. den Hoed, Sliedrecht
Introïtuslied: Ps. 122: 2, 3
- 1^e collecte: Werelddiaconaat
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 20 oktober 2011

- 14:30 uur: Ds. J. Groenenboom, dienst Zorgcentrum Avondlicht

Zondag 23 oktober 2011

- 09:30 uur: Ds. H. Westerhout, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 99: 7, 8
- 18:30 uur: Ds. M. Dubbeldam, Giessenburg
Introïtuslied: Ps. 123: 1, 2
- 1^e collecte: Bloemengroet
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Kinderoppas:

- 16 okt: Gea van Os en Annette
- 23 okt: Gera Visser en Sarah

Schoonmaakrooster

- 17 t/m 21 okt: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
- 24 t/m 28 okt: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd



MEDITATIE

*O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd
en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen*

(Psalm 71:17).

Wanneer iemand dit op zeventienjarige, op vijftigjarige en zeventigjarige leeftijd kan zeggen, dan is hij een benijdenswaardig mens.

Nu mogen wij aan deze tekst niets veranderen. Er wordt daarin over God gesproken. Wij kunnen deze tekst niet zodanig veranderen, dat wij van onze jeugd aan leergierige leerlingen zijn geweest. Want dan spreken wij over onszelf en niet over God. Het is juist omgekeerd: dat wij niet uit Zijn school zijn weggelopen, lag niet aan ons, maar uitsluitend aan deze Meester. Wij hebben het aan Hem te danken, dat Hij ons steeds weer terughaalde.

De HEERE heeft het moeilijk gehad met ons. Wij hebben Hem werk bezorgd. Dat is het wonder dat wij tot op de huidige dag moeten verkondigen: *dat Zijn liefde zonder einde is en dat wij van deze liefde leven.*

Het is goed dat in het volgende vers het gebed verder gaat. Want daar staat: *Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is – verlaat mij niet, o God, totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondig heb, alle nakomelingen Uw macht.* Wij moeten dus ook in de toekomst van Zijn wonderen leven. En de nieuwe generatie Zijn macht verkondigen.

Of wij een blijde oude dag zullen beleven?

Waarom niet?

Waarom zou het een treurige oude dag worden?

Want alleen zij hebben reden om te treuren, die door eigen schuld door God verlaten zijn.

Maar wij mogen blijde, verkondigende mensen zijn.

We zijn het al...

Ds. J. Broekman



UIT DE GEMEENTE

Zieken

Voor zover bekend liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Ook is niets bekend van ernstige ziekten. Maar dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Van sommigen nemen de krachten af. Anderen moeten het ene onderzoek na het andere ondergaan. Weer anderen moeten altijd nog voor therapie op weg. Soms weten we er van, soms ook niet. Hoe het ook zij, we wensen ieder in zijn of haar omstandigheden veel sterkte en Gods zegen toe.

Soms voelen we ons wel eens in een uitzichtloze situatie. De omstandigheden komen als muren op je af. In zo'n situatie zit David toen hij Psalm 142 dichtte. Hij zegt: *Met mijn stem roep ik tot de HEERE...ik stort mij klacht uit voor Zijn aangezicht.* Het is natuurlijk makkelijk gezegd dat een kind van God niet bang hoeft te zijn. Maar David is totaal van zijn stuk en stort zijn klacht uit. Hij maakt de HEERE deelgenoot van zijn benauwdheid. Is dat niet wat wij ook het beste kunnen doen in onze situatie? Dan wordt de HEERE een Schuilplaats en een veiliger plek is niet te vinden.

Ik riep tot U, ik zeid': o HEER',

Gij zijt mijn toevlucht, sterkt' en eer.

Gij zijt, zo lang ik leef, mijn deel,

mijn God, Wien ik mij aanbeveel.

(Ps. 142: 5)

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. J. Bijl, In den Bogerd K.1

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, In den Bogerd

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg
Henny van der Meijden, Woonvoorziening de Lei, Pearl Buck-erf 167,
3315 BD Dordrecht
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

VERANTWOORDING

Collecten

Zaterdag 24 sept:	Start winterwerk	€ 245,05	BBQ
Zondag 25 sept:	1 ^e collecte	€ 163,00	plaatselijk jeugdsw.
	2 ^e collecte	€ 148,15	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 151,95	onderhoudsfonds
Zondag 2 okt:	1 ^e collecte	€ 139,70	Kerk en Israel
	2 ^e collecte	€ 122,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 114,65	pastoraat en pred.

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 50,00

ING bank € 100,00 voor de kerk

Dhr. Van Rossem € 8,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDON HET WOORD

Diensten

D.V. komende zondag 16 oktober vervolgen we de serie preken over David. Na de affaire met Bathseba heeft David weliswaar vergeving gekregen, maar zou de straf toch ook niet ontlopen. En die straf was: onheil over zijn eigen huis. In het vervolg van het boek 2 Samuël lezen we daarvan. Davids zoon Amnon legt het aan met zijn halfzuster Tamar, waarop Absalom, de broer van Tamar, Amnon doodt. Een ongelooflijke situatie in het gezin van David. Na de moord vlucht Absalom naar zijn schoonfamilie voor bescherming en onderhoud. Hij wil zich echter met een bepaald doel met zijn vader verzoenen en daarvan lezen we in 2 Sam. 14. We lezen uit dat lange hoofdstuk de verzen 33 tot 43. Tekst voor de preek zijn de laatste woorden van vers 33: *en de koning kuste Absalom*. Het thema voor de preek is daarom: 'De vaderkus'.

De zondag daarna, 23 oktober, is voor mij een zogenaamde vrije zondag, omdat die direct volgt op de herfstvakantie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen diensten zijn. Hier komen gastvoorgangers en ik hoop twee keer elders voor te gaan.

Catechisaties

In de herfstvakantie zijn er geen catechisaties. In de week van 24 oktober hopen we weer verder te gaan.

Kringen

Na de herfstvakantie komen alle kringen D.V. voor de tweede keer bij elkaar:

Bijbelgesprekskring:	maandag 24 oktober om 20.30 uur
Kring Groeien in geloof:	dinsdag 25 oktober om 20.30 uur
Lidmatenkring:	woensdag 26 oktober om 20.00 uur

Het is fijn dat alle deelnemers aan de kringen de eerste keer er weer waren. Het zijn bemoedigende avonden. En als er zijn die alsnog mee willen doen: u bent van harte welkom!

Actie Kerkbalans

We zijn dankbaar dat er opnieuw **extra giften** voor de Actie Kerkbalans zijn binnengekomen, van € 125,00 en € 50,00! Hartelijk dank daarvoor. De tussenstand is nu € 59.561,94. Nog een paar kleine zetjes en we zitten aan de € 60.000 en dan halen we hopelijk de € 61.300 nog!
Van harte aanbevolen

Bezoekbroeders

Zoals wellicht bekend zijn Nico Brouwer en Rudi van Zante bereid gevonden om bezoekbroeder te worden. Dat betekent dat zij met een ouderling mee op huisbezoek gaan en ook meedraaien in de wijkteams. Brouwer en Van Zante hebben vorige week tegenover een afvaardiging van de kerkenraad een belofte van geheimhouding afgelegd. Die belofte houdt in dat ze hebben beloofd, alles wat tijdens de uitoefening van het werk als bezoekbroeder vertrouwelijk tot hun kennis komt, geheim te zullen houden.

De kerkenraad is dankbaar dat Brouwer en Van Zante hun bijdrage willen leveren aan het kerkenwerk. We wensen hen ook vanaf deze plaats van harte Gods kracht en zegen toe bij het bezoekwerk.

Solidariteitskas

Vanaf deze plaats herinneren we alle doop- en belijdende leden aan de enveloppe met daarin een acceptgiro voor de Solidariteitskas. We verzoeken u vriendelijk de bijdrage van € 10,00 over te maken. Per lid wordt de helft van het bedrag verplicht afgedragen aan de landelijke kerk (Solidariteitsfonds) de andere helft is voor de plaatselijke kerk.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.



Datum	Naam	Leeftijd	Adres
24-10	A. Boersma-Eringa	88	De Strobbel 5
27-10	J. Vroegh-Bergakker	91	Kolstraat 22

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen betreffende geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verkoopdag

vrijdag 28 oktober

Dorpshuis De Poort Herwijnen

14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur

**verlotingen: spiegel, barbecue
huishoudelijke artikelen
wijzerplaat (voor kinderen, altijd prijs)
(kinder)enveloppenkraam
diverse raadspelletjes: pop, kaas
textielkraam
plantenbakjes, bloemstukjes
tuindecoraties
koffie met cake, appeltaart etc.
erwtensoep
slaatjes**

en nog veel meer

's middags en 's avonds

rad van avontuur

met **taarten, vlees, waardebonnen,
speelgoed etc.**

Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen

Sing-in

Op D.V. 4 november zal er een sing-in worden gehouden in de Hervormde Kerk van Asperen. In deze sing-in willen we God danken voor het afronden van mijn studie als Godsdienst Pastoraal Werker.

De sing-in begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door 'De Asperse mannen', Harm van Duijn (piano), Renate Hooijer (dwarsfluit), Kees Verweij en Henco de Bruijn (orgel). Er zal een collecte gehouden worden voor het zendingsechtpaar Peter en Wilma Malaba. De opbrengst zal bestemd zijn voor een nieuwe verlosafdeling in Ethiopië. Iedereen is van harte welkom tijdens de sing-in! Aansluitend is er koffie, thee en fris voor alle aanwezigen.

Vanaf deze plaats wil ik ook iedereen bedanken voor het meeleven tijdens de studie en voor de felicitaties die we mochten ontvangen na de diplomering.

Hartelijke groeten, ook namens Gerdien en Maarten,
Henco de Bruijn

Vakantie

In de afgelopen zomervakantie zijn we door omstandigheden er maar voor korte tijd even uit geweest. Daarom gaan mijn vrouw en ik in de herfstvakantie een aantal dagen naar een ander deel van het land om daar wat rust te vinden. Het is hier langs de Waal natuurlijk ook prachtig en in de omgeving kun je mooie fietstochten maken. Maar de ervaring leert: als je thuis bent, blijf je aan de gang. Daarom gaan we weg: even geen internet, geen mailbox, geen telefoon (alleen voor noodgevallen). De scriba weet ons te vinden als het nodig is.

In verband met onze vakantie neemt ds. J. Groenenboom op donderdag 20 oktober de dienst in Avondlicht van mij over. Ik ben hem daar dankbaar voor en voor de bewoners van Avondlicht is het fijn om hem ook weer eens als voorganger te ontmoeten.

TENSLOTTE

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.

AGENDA

Woensdag 19 okt	18.30 uur	uitzending kerkradio
Maandag 24 okt	20.30 uur	Bijbelgesprekskring
Dinsdag 25 okt	20.30 uur	Groeien in Geloof
Woensdag 26 okt	20.00 uur	Lidmatenkring
Vrijdag 28 okt	14.30 uur	verkoopdag
Woensdag 2 nov	19.30 uur	Dankstond voor Gewas en Arbeid

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 24 okt 2011 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

7 nov	voor 2 weken
21 nov	voor 2 weken
5 dec	voor 2 weken
19 dec	voor 3 weken
9 jan 2012	voor 2 weken

Genieten van de herfst

De zomer moet weer slapen
de blaadjes gaan dan vallen
'k zie ganzen in een lange rij
ze vertrekken met z'n allen
en ik heb nu mijn jas weer aan
zo kan ik naar buiten gaan

veel eikels ga ik zoeken
ze liggen mooi te glimmen
en wachten op de koude grond,
op kinderen die komen
en ik heb nu mijn jas weer aan
zo kan ik naar buiten gaan

de bossen worden kaler
door winden die hard waaien
een kever gaat nu zitten op
een paddenstoel die 't bos verkleurt
en ik heb nu mijn jas weer aan
zo kan ik naar buiten gaan

U, Vader in de hemel
schiep alles hier op aarde
het kleine dier, de harde wind
't is allemaal voor ons gemaakt
nu trek ik snel mijn jas weer aan
dan kan 'k weer genieten gaan.

(via internet)

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 6558.12.320
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,70 / € 1,00