

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 13 november 2011

- 10:00 uur: Ds. J. Broekman, **bediening Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 128: 1, 2
- 14:30 uur: voorzetting Heilig Avondmaal ZC Avondlicht, Ger. kerk
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman, **dankzegging Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 129: 3, 4
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Avondm.coll.: project Luisterend Dienen
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 20 november 2011

- 10:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 130: 1, 2
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman, **Eeuwigheidszondag**
Introïtuslied: Ps. 131: 1, 2
- 1^e collecte: Woord en Daad
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Kinderoppas:

- 13 nov: Jannet van Zante en Jeanine
20 nov: Joke Oudijk en Anita

Schoonmaakrooster

- 14 t/m 18 nov: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
21 t/m 25 nov: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet



MEDITATIE

Oprecht dankbaar en dienstbaar.

Lezen: Psalm 119: 97-112.

Iemand zei tegen mij: 'Ik kan niet deelnemen aan het Avondmaal, omdat ik er niet goed genoeg voor ben.' Daarop zei ik: 'Ik vrees dat u zich dan toch te goed voelt om met die andere slechteriken aan één tafel te zitten. Voelde u zich maar echt slecht voor God, dan zou u juist tot Christus vluchten. Het Avondmaal is niet voor goede mensen ingesteld, maar voor mensen die eerlijk erkennen dat ze slecht zijn en die graag nieuw willen worden. Wilt u vergeving en nieuw leven ontvangen?'

Het oprecht verlangen naar en het welgemeende voornemen om God lief te hebben en de naaste als zichzelf, dát kenmerkt volgens het formulier een avondmaalsganger. De twee geboden waarin de hele wet is samengevat klinken hier. Opvallend is het beroep op het geweten en de nadruk op oprechtheid. 'Hoe lief heb ik Uw wet', zingt de dichter van Psalm 119. Hij wordt er lyrisch van. Het komt bij ons al spoedig overdreven over. Maar al te gauw leven wij te ver bij Gods richtingwijzende Woord vandaan en zoeken wij het zelf wel uit. Tot we hopelijk tegen de lamp (vs. 105) lopen...

Toen je de vorige keer opstond van de avondmaalstafel, nam je je van harte voor om 'van nu voortaan' met God te wandelen en dat te laten merken door je naaste niet in de kou te laten staan. Je sloot opnieuw een contract met God om je dankbaarheid jegens God te bewijzen. 'Met je hele leven.' Dus niet alleen met mooie woorden en liederen.

De weg naar de volgende avondmaalstafel is geplaveid met onder andere dit goede voornemen dat voortkomt uit een oprechte dankbaarheid voor de ontvangen vergeving en vernieuwing.

Ds. L. W. Smelt.
(Uit: Van kracht tot kracht)

UIT DE GEMEENTE



Zieken

In de voorbede is er altijd een plaats voor de zieken, zo ook in het kerkblad. Dit laatste gebeurt om u eraan te herinneren de zieken in uw persoonlijke voorbede te gedenken.

In het ziekenhuis te Gorinchem liggen momenteel twee gemeenteleden.

Mevr. A. Kalkman, Breede Kampen 20, werd enige tijd geleden onwel en kon toen niet meer op de benen staan. In het ziekenhuis worden verschillende onderzoeken gedaan om de oorzaak te vinden. Zij is nog maar nauwelijks aangesterkt.

Mevr. N. Hijkoop-Maat, Bloklandweg 3, werd opgenomen vanwege buikklachten. Na onderzoek bleek zij een flinke poliep in haar darm te hebben. Er is wat weefsel op kweek gezet, waarvan de uitslag op het moment van dit schrijven nog niet bekend is. Een gemaakte scan geeft gelukkig voorsnog een positief beeld.

Mevr. E. van Noord- van Arendonk, Achterweg 99, is na een kijkoperatie weer thuis gekomen.

Mevr. E. Wellner- van Meeteren, Breede Kampen 16, heeft deze week de uitslag gekregen van het borstkankeronderzoek. We leven met alle genoemde en niet-genoemde gemeenteleden mee als zij een spannende periode beleven van onderzoeken en wachten op de uitslagen. Wij bidden hen sterkte en Gods zegen toe.

Wacht op de HEER', godvruchte schaar, houdt moed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1

Dhr. en Mw. Van Horssen- van der Meijden, In den Bogerd

*"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften
Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202*

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg
Henny van der Meijden, Woonvoorziening de Lei, Pearl Buck-erf 167,
3315 BD Dordrecht
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

Uit Dankbaarheid

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle telefoontjes, kaarten, bloemetjes en andere attenties, die ik de afgelopen periode heb ontvangen.

Ik ben heel dankbaar, dat de Heere mij gespaard heeft bij het ongeluk. Inmiddels ben ik druk bezig met revalideren in de hoop om uiteindelijk weer zonder hulpmiddelen te kunnen lopen.

Groeten Helna Blom

VERANTWOORDING

Collecten

Donderdag 20 okt: dienst ZC Avondl. € 96,15

Zondag 23 okt:	1 ^e collecte	€ 179,30	bloemengroet
	2 ^e collecte	€ 175,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 146,20	onderhoudsfonds

Zondag 30 okt:	1 ^e collecte	€ 126,00	Eleos
	2 ^e collecte	€ 123,15	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 120,25	pastoraat en pred.

Giften

Ontvangen via:

Ds. Groenenboom € 50,00 + 2x € 10,00

Ouderling Hak 2x € 10,00 voor de Dankstondcollecte

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Rondom het Woord

Diensten

D.V. de komende zondag 13 november is de avondmaalszondag. We hebben ons daarop voorbereid met een preek over de dood van Absalom. Hij hing met zijn hardos aan een eik en vond de dood. We trokken de lijn door naar een Ander, die ook aan een hout hing, maar met Zijn dood het leven verwierf. Komende zondag gedenken wij Zijn dood in de viering van het Heilig Avondmaal. Dan gaan we met onze gedachten naar twee heuvels, waar in beide gevallen een huiveringwekkende geschiedenis onze aandacht vraagt. De eerste heuvel is de Gibea van Saul en de tweede heuvel Golgotha. Op de eerstgenoemde heuvel vonden zeven mannen de dood, op de tweede Eén. Tegenover het lugubere verhaal van Gibea staat het Evangelie van kruis en opstanding. Tegenover zonde staat genade. In de dood van Christus vinden wij het leven. Kom daarom om Zijn dood te gedenken in brood en wijn. Leest u het verhaal thuis maar alvast door. Wij lezen 2 Sam. 21: 1-10. Het laatste vers is de tekst voor de korte inleidende preek.

's Avonds is er de dankzegging op de viering van het Avondmaal. Dan bent u er natuurlijk ook, want een viering zonder dankzegging kan eigenlijk niet. In de dankzeggingsdienst sluiten we de serie preken over David af. Voor ons ligt dan 2 Sam. 23: 1-7, waar we de laatste woorden van David lezen. Een veelbewogen leven ligt achter hem en als hij op zijn sterfbed ligt, kijkt hij in dankbaarheid daar op terug. Hij zegt: *Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft Hij mij toch in een eeuwig verbond gesteld.* In vers 5 vinden we daarom de tekstwoorden voor de preek, die het thema heeft: *Een eeuwig verbond.*

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Dat is niet echt een kerkelijk feest, maar wel een goed moment om stil te staan bij de vergankelijkheid van het leven. Op eeuwigheidszondag herdenken we daarom de overledenen. Eeuwigheidszondag is overigens geen afsluiting, geen terugkijken, maar juist vooruitkijken naar de tijd die nog komen gaat. Beide aspecten wil ik samenvatten in het thema van de preek: *De toekomst en ons sterven.* We lezen Fil. 1: 12-26 en concentreren ons op de verzen 23 en 24, waar Paulus zegt: *Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.* Een boeiend onderwerp om mee bezig te zijn. Ik hoop daarom dat u er bent!

Kringen

Ik vind de kringavonden altijd erg fijn om te leiden. Wat is er nu mooier dan met een geopende Bijbel met elkaar in gesprek te raken? We leren veel, ook van elkaar. Het is verheugend dat het aantal kringleden toeneemt. Als er zijn die mee willen doen: kom gerust eens een avond meemaken. U wordt er alleen maar rijker van.

In week 46 komen de kringen weer bij elkaar:

Maandag 14 november Bijbelgesprekkring 20.30 uur

Dinsdag 15 november de kring Groeien in geloof 20.30 uur

Woensdag 16 november Lidmatenkring 20.00 uur.

In alle gevallen in het kerkelijk centrum.

Opbrengst verkoopdag

De vrijdag 21 oktober gehouden verkoopdag heeft opgebracht € 8498,10 netto! Dat is een opbrengst die een uitroepteken waard is. Een prachtig resultaat, een opbrengst ook om erg dankbaar voor te zijn. We willen graag de commissie Verkoopdag van harte bedanken voor alle inspanningen op de dag zelf, maar zeker ook in de weken en maanden die aan de verkoopdag vooraf gaan.

Dank ook aan alle vrijwilligers die op de dag zelf hun handen (en vaak ook voeten) uit de mouwen hebben gestoken. Wat is er veel werk verzet. Vanzelfsprekend ook dank aan alle bezoekers die hebben geholpen de dag tot een financieel succes te maken.

Uitslag grote verloting

1. Jaaneke Kornet (Geerstraat 10); 200 euro
2. Marijke de Joode (Zworrelstraat) tuinbank
3. T. Hobo (Achterweg 85); keukenmachine
4. Betty Overheul (Seringenhof); levensmiddelenmand
5. Corrie Prins (Bleskensgraaf); taart

Zakjes dankdagcollecte

Via het vorige kerkblad zijn de zakjes voor de dankdagcollecte verspreid. De zakjes kunnen worden ingeleverd in de kerk, of worden meegegeven aan predikant, pastoraal-medewerker, kerkenraadsleden, bezoekdames et cetera. Ze worden dus niet bij u thuis opgehaald.

De opbrengst van de Dankdagcollecte in de kerk was in eerste telling € 2390,50. Ook dat is een mooi resultaat, opnieuw iets hoger dan vorig jaar. Aan nagekomen giften is in elk geval nog 2 x € 10,00

binnengekomen, waarmee de tussenstand nu is € 2.410,50. Alle gevers, heel hartelijk dank.

Wie nog een gift wil overmaken kan dat contant, of via de bankrekeningnummers 3280.00.531(Rabo) of 950.925 (ING).

Gezamenlijke ontmoetingsavond

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente houden D.V. **woensdag 30 november** weer een gezamenlijke ontmoetingsavond, dit keer in de gereformeerde kerk aan de Achterweg. Aanvang 19.45 uur.

Dr. A.H. van Veluw uit IJsselmuiden hoopt een lezing te houden over het onderwerp **'Waar komt het kwaad vandaan?'** (Over God, schepping, evolutie en de oorsprong van het kwaad).

Het is een van de diepst ingrijpende vragen waar mensen mee kunnen zitten. Maar mag je wel antwoord geven op die vraag? Want is niet elk antwoord dat je met je verstand geeft een klap in het gezicht van degene die lijdt? Toch blijft de vraag gesteld worden: 'Al die oorlogen, al die ziekten, al die aardbevingen. Waar is God?' Of: 'Als God almachtig is en volmaakt goed, zoals de kerk belijdt, waarom is er dan kwaad?'

Dr. Van Veluw heeft jarenlang studie gemaakt van dit thema. Op de ontmoetingsavond wil hij ons door de doolhof van vragen over het kwaad heenleiden. Ook hopen we te kijken in welke richting we een Bijbels antwoord moeten zoeken.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Acceptgiro kerkblad

In dit kerkblad treft u de halfjaarlijkse acceptgiro voor het kerkblad aan. De opbrengst wordt gebruikt om de kosten van ons veel gelezen kerkblad te betalen. Het kerkblad speelt een belangrijke rol in het Gemeente-zijn. Het houdt ons op de hoogte van activiteiten; geeft informatie zodat we als gemeenteleden met elkaar mee kunnen leven; de meditatie bieden mensen troost en houvast.

Belangrijk dus dat we het kerkblad financieel in stand kunnen houden.

We rekenen op uw steun.

Doopaangifte

De kerkenraad geeft ouders de gelegenheid tot het doen van doopaangifte. Ouders die graag hun kind willen laten dopen, worden verzocht contact op te nemen met ds Broekman, tot uiterlijk vrijdag 11 november 20.00 uur.

Het telefoonnummer van de pastorie is 0418-581505.

Eeuwigheidszondag

'Wij vliegen daarheen', zegt Psalm 90. En inderdaad, op zondag 20 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2011. De zondag erna begint de Adventstijd.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel 'Zondag van de voleinding', of 'Eeuwigheidszondag' genoemd. Een moment om terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst, ook in de prediking. Met Advent en Kerst in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw begin, in de komst van onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'.

In de avonddienst van zondag 20 november (aanvang 18.30 uur) zullen de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Reeds nu willen we hun namen bekendmaken.

		In de leeftijd
14-12-2010	Martin Kaldenberg	40 jaar
25-02-2011	Jantje Blom-van Zomeren	81 jaar
04-03-2011	Jacob van der Ende	79 jaar
23-05-2011	Jannigje Temminck-van Kleij	78 jaar
30-07-2011	Maaïke Wilhelmina Weinanda van der Meijden-Swets	48 jaar
30-08-2011	Gijsbert Willem van Zandwijk	41 jaar
07-09-2011	Hendrik Willem van der Wal	79 jaar
09-09-2011	Jan van Mourik	88 jaar
13-09-2011	Willem de Jongh	83 jaar

O God, die droeg ons voorgeslacht
In nacht en stormgedruis
Bewijs ook ons uw trouw en macht
Wees eeuwig ons tehuis

De kerkenraad heeft de nabestaanden zoveel als mogelijk op de hoogte gesteld van dit voornemen en hen uitgenodigd de dienst bij te wonen. Na de dienst wordt de familie de gelegenheid geboden in het kerkelijk centrum een kop koffie te drinken en na te praten met de predikant en enkele leden van de kerkenraad.

Verkiezingen kerkenraad

Zoals eerder bekendgemaakt is per 1 januari een aantal kerkenraadsleden aftredend. Het betreft de ouderlingen T.J. Hijkoop en A. Ruitenburg; diaken A. van Mourik en de ouderlingen-kerkrentmeester A.J. Hobo en D. de Joode. Alle vijf hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn binnen de afgekondigde termijn geen tegenkandidaten ingediend, waardoor de vijf broeders zijn herkozen voor een periode van vier jaar. De vijf zullen D.V. begin volgend jaar worden herbevestigd, mededelingen daarover volgen later.

Zoals bekend zijn er nog twee vacatures in de kerkenraad, beide voor wijkouderling. Woensdag 9 november vergadert de kerkenraad (als u dit leest heeft de kerkenraad waarschijnlijk al vergaderd) over de invulling van beide vacatures. Via de afkondigingen en het volgende kerkblad wordt u daarover geïnformeerd.

Wie vragen heeft over de procedure, kan contact opnemen met scriba D. de Joode (0183-637092; ddejoode@planet.nl).

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
16-11	J. Rijkhoek-de Zeeuw	91	Zorgcentrum Avondlicht

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden.

Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

22 okt	Mw. Van Mourik	Onderweg 15
28 okt	Mw. Wellner-van Meeteren	Breede Kampen 16
5 nov	Mw. Van der Meijden-de Groot	Lindenlaan 9

Bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma

Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst van de bejaardenbezoekcommissie.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op **D.V. woensdag 16 november 2011 om 19.30 uur** in het kerkelijk centrum.

Er zijn in het afgelopen halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die bezoeken afleggen, van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

We kunnen deze zaken dan met elkaar doornemen.

Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij Dicky de Fockert, tel. 581992.

Wij rekenen echter op uw aanwezigheid !

Uitzending verzoekplatenprogramma

In verband met activiteiten in zorgcentrum Avondlicht zal de uitzending van 23 november niet doorgaan. Deze uitzending wordt verschoven naar **D.V. woensdag 30 november 2011 om 18.30 uur**.

TENSLOTTE

Ik heb genoten van de schooldienst op de dankdag. Zoveel kinderen...zoveel ouderen... zoveel enthousiasme... Wat kunnen we toch veel van kinderen leren, vooral hun onbevangenheid, hun openheid, hun spontaniteit...

Tijdens de voorbereiding van die dienst kwam ik een bekende uitspraak van een kind tegen, die ik niet in de dienst heb genoemd en daarom herhaal ik die hier in het kerkblad maar.

Een vader zei tegen zijn zoontje: 'Je krijgt een euro als je me kunt vertellen waar God woont.' Toen zei de jongen: 'U krijgt van mij twee euro als u mij kunt vertellen waar Hij niet woont.' De jongen had gelijk, want hij had geleerd dat God overal is. In de hemel. Op de aarde. In het heelal. Wij mensen kunnen maar op één plaats tegelijk zijn. God is geen mens. Hij is God.

Kinderlijk eenvoudig...als je maar gelooft als een kind...

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 9 nov	18.30 uur	uitzending kerkradio
Maandag 14 nov	20.30 uur	Bijbelgesprekskring
Dinsdag 15 nov	20.30 uur	Groeien in Geloof
Woensdag 16 nov	20.00 uur	Lidmatenkring
Woensdag 30 nov	18.30 uur	uitzending kerkradio
Zaterdag 3 dec	9 –10 uur	inleveren rommelmarkt

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; **www.nhkherwijnen.nl**



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 21 november 2011 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: **kerkbladherwijnen@planet.nl**

Volgende inleverdata zijn:

5 dec	voor 2 weken
19 dec	<u>voor 3 weken</u>
9 jan 2012	voor 2 weken
23 jan	voor 2 weken
6 feb	voor 2 weken
20 feb	voor 2 weken
5 mrt	voor 2 weken
19 mrt	voor 2 weken
2 apr	voor 2 weken

Uw droefheid is niet bodemloos:
God houdt Zijn handen open.
Het brekend leven, doods en broos
draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan
zijn in Gods trouw geborgen.

De naam, waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar blijven.
In Christus is hun naam bewaard,
naar Hem blijven zij heten,
Hij wekt hen uit de slaap en zal
hen van de dood genezen.

(Uit *Wachters in de nacht* van Sytze de Vries)

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 6558.12.320
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00