

35e Jaargang, no. 1039, 9 december 2011

KERKDIENSTEN

Zondag 11 december 2011

10:00 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 136: 9, 10
18:30 uur: Ds. D.M. Heikoop, Rijswijk
Introïtuslied: Ps. 137: 4, 5
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 15 december 2011

19:30 uur: Ds. J. Broekman, Zorgcentrum Avondlicht
m.m.v. Soli Deo Gloria

Zondag 18 december 2011

10:00 uur: Ds. J. Broekman, **Bediening Heilige Doop**
Introïtuslied: Ps. 138: 1, 2
18:30 uur: Ds. D.M. Elsmann, Loenen aan de Vecht
Introïtuslied: Ps. 139: 9, 10
1^e collecte: Kinderen in de Knel
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en pediking

Kinderoppas:

11 dec: Monique Hobo en Joanne
18 dec: Monique Vervoorn en Willy

Schoonmaakrooster

12 t/m 16 dec: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
19 t/m 23 dec: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn



MEDITATIE

Advent: uw Koning komt!

Rabbi, waar woont u? (Joh. 1: 39)

En zij legde Hem in een kribbe (Luk. 2: 7).

De manier waarop wij zo tegen het Kerstfeest onze huizen versieren, kan gevaarlijk worden. Het wordt alles te romantisch. Te mooi. Te vertrouwelijk. Wij moeten beseffen dat de kribbe in Bethlehem een noodgeval was. Een moeder legt haar in doeken gewikkeld kind toch niet in stro? Het was een uitgesproken vluchtelingensituatie, hoogst provisorisch.

En zulke omstandigheden hebben Jezus Zijn leven lang omringd. Op de vraag waar Hij woonde, kon Hij nauwelijks antwoord geven. “De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats, waar Hij het hoofd kan neerleggen,” zei Hij.

Wanneer wij ons in de komende tijd klaarmaken voor het Kerstfeest, dan is het goed dit armoedige karakter van Jezus’ geboorte en Zijn aanvechtbare wijze van verschijnen in het oog te houden. Jawel: uw Koning komt! Maar in de stal van Bethlehem valt niet te ‘bewijzen’ dat Hij de Koning der koningen is. De HEERE heeft dat zo beschikt, opdat de mensen Jezus niet te vanzelfsprekend zouden aanvaarden, maar opdat zij in Hem zouden geloven zoals Hij hun verscheen: in een kribbe. Zij moeten zich niet door Hem laten dwingen, maar zich laten overwinnen.

Of het komende Kerstfeest werkelijk een ontmoeting wordt met die Jezus, die geen versierd huis, maar niets minder dan geloof van ons vraagt? Ik bid erom.

Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. Ontferm U, Heer!

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

In de afgelopen weken is er heel wat gebeurd. Sommigen van onze zieken leven nog in spanning wat betreft de behandelingen, anderen hebben meer helderheid en meer hoop gekregen betreffende hun ziekte.

Mevr. A. Kalkman, Breede Kampen 20, is inmiddels weer thuis gekomen en laten we hopen dat met flink wat thuishulp de situatie beheersbaar is. We wensen haar sterkte.

Ook mevr. N. Hijkoop- Maat, Bloklandweg 3, is weer thuis gekomen. De operatie was zwaar, maar is goed geslaagd. De tumor uit haar darm is weggenomen en er zijn positieve berichten. Dat stemt haar en ons allen dankbaar!

Leontien Liefde-van Arkel uit Heukelum werd plotseling in het ziekenhuis in Gorinchem opgenomen vanwege een longembolie. Ineens was dit jonge gezin uit het ritme van alledag, maar gelukkig hebben opa en oma veel op kunnen vangen. Op het moment dat ik dit schrijf is Leontien waarschijnlijk weer thuis. We bidden haar Gods kracht toe voor de komende tijd.

De heer D. de Waal uit Avondlicht verblijft nog in het Rivierenlandziekenhuis in Tiel. Hij ondergaat veel onderzoeken en is inmiddels drie keer geopereerd. Het geloof geeft hem moed en kracht in deze situatie. Ook hem wensen we Gods zegen toe.

De dichter van Psalm 84 besluit zijn lied met de woorden: *Welzalig de mens die op U vertrouwt*. Inderdaad, het komt in het leven op vertrouwen aan. Geloven is eigenlijk vertrouwen. Vertrouwen dat de Heere een mens op zijn pelgrimsreis door dit leven nabij is en omringt met Zijn zorg en liefde. Zowel in situaties van spanning als in situaties van genezing is de Heere een Zon en Schild, die genade geven zal. *Hij zal hun 't goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood*. Laten we deze bemoedigende woorden in alle situaties voor ogen houden!

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16).

Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang. In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: In den Bogerd

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Woonvoorziening de Lei, Pearl Buck-erf 167, 3315 BD Dordrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 20 nov:	1 ^e collecte	€ 193,65	Woord en Daad
	2 ^e collecte	€ 182,55	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 159,95	past. en prediking

Zondag 27 nov:	1 ^e collecte	€ 129,80	diaconie
	2 ^e collecte	€ 133,40	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 142,55	onderhoudsfonds

Zendingsbussen	€ 184,30		
----------------	----------	--	--

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 50,00 + 2x € 10,00

Ds. Groenenboom 2x € 10,00 + € 5,00

Jettie de Fockert € 20,00 op huisbezoek

Joja van Horssen € 15,00 voor het kerkblad

Ouderling van Kuilenburg € 40,00 voor de dankstondcollecte + € 20,00

Ouderling Hak € 50,00 voor de kerk, € 10,00 voor de dankstondcollecte en € 10,00 voor het kerkblad

Nagekomen voor de dankstondcollecte 2x € 10,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDON HET WOORD

Diensten

D.V. komende zondag 11 december hopen vader en zoon Heikoop in de diensten voor te gaan. We zijn dankbaar dat ds. Heikoop senior weer zodanig hersteld is dat hij weer in de dienst voor kan gaan en ik wens hem en u een gezegende dienst toe op de derde adventszondag. Het is al meer dan een jaar geleden dat ds. Heikoop junior mij verzocht met hem te ruilen in de avonddienst, niet wetend dat zijn vader in de morgendienst zou voorgaan. En zo is het gekomen dat vader en zoon komende zondag het Evangelie mogen verkondigen vanaf de hun zo bekende kansel van Herwijnen. Voor mij wordt het een reiszondag: naar Oude Tonge en Rijswijk (NB).

Dit alles houdt overigens wel in dat ik in de adventstijd maar weinig voorga in eigen gemeente. Dat is me vorig jaar ook al overkomen en daarom zal ik bij leven en welzijn het komende jaar er beter rekening mee houden.

Op de vierde adventszondag, 18 december, staat een doopdienst gepland. Leontien en Moreo Liefde hebben te kennen gegeven dat zij hun dochter Motiënna willen laten dopen. De toestand van Leontien is op dit ogenblik zodanig dat zij verwacht dat dit wel door kan gaan. Laten we hopen dat er niets tussen komt, want Leontien en Moreo leven naar dit ogenblik toe. Laten we dit gezin in onze voorbede gedenken en we wensen hen een fijne dag toe samen met allen die hen lief zijn.

In deze dienst lezen we Luk. 1: 57-79. De vorige keer stond de lofzang van Elizabeth centraal in de preek, nu de lofzang van haar man Zacharias. Tekstwoorden voor de preek vinden we in vers 79: *Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede.* Het thema is: 'Licht in de duisternis'.

Laat uw plaats in het huis des Heeren niet onbezet!

Kringen

Op D.V. maandag 12 december a.s. hoopt de Bijbelgesprekskring weer bij elkaar te komen om 20.30 uur in het kerkelijk centrum.

En op D.V. woensdag 21 december komt de Lidmatenkring weer bij elkaar om 20.00 uur.

Ik zeg altijd: de gemeente is vooral een lerende gemeente. Centraal staat daarin de verkondiging van het Woord in de erediensten, maar een belangrijk onderdeel van een lerende gemeente is ook het kringwerk. Daarom ben ik blij dat dit jaar meer gemeenteleden de

kringen bezoeken dan het afgelopen jaar en ik hoop dat ook anderen het nut er steeds meer van in gaan zien. U bent hartelijk welkom!

Ds. J. Goenenboom 80 jaar

Hij doet zijn werk al jaren in onze gemeente: ds. J. Groenenboom. Het bezoekwerk heeft de liefde van zijn hart en velen, met name onder de ouderen, hebben hem in de afgelopen jaren leren kennen als een meelevend mens. Ondertussen gaat de tijd snel en de jaren rijgen zich aaneen. En als iemand de leeftijd van de zeer sterken bereikt, mag dat wel even in dankbaarheid genoemd worden. Op D.V. woensdag 7 december hoopt ds. Groenenboom 80 jaar te worden. En ook via het kerkblad feliciteren we hem daarmee en wensen hem Gods zegen toe, samen met zijn vrouw en temidden van zijn gezin. *De liefelijkheid van de Heere, onze God, zij over u* (Ps. 90:17). Voor wie hem (alsnog) een kaartje wil sturen, is dit het adres: Baronie 16, 4141 JR Leerdam.

Bloemenactie/kerststerren

We herinneren u graag nog even aan de kerststerrenactie, die we vrijdag 9 december hopen te houden. De huis-aan-huisverkoop start 's morgens rond een uur of negen. De verkoop heeft plaats vanuit het kerkelijk centrum. Mensen die niet thuis zijn maar toch graag een kerstster willen kopen, kunnen vooraf reserveren bij Koos de Fokkert (0418-581578).

Verkoopdag 2012 op vrijdag 26 oktober

Het is nog ver weg, maar het kan handig zijn om alvast te weten: volgend jaar hopen we de verkoopdag te houden op vrijdag 26 oktober. Noteer dus vast in uw agenda: 26 oktober 2012 verkoopdag.

Kerkbalans

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2012 zijn in volle gang. Graag willen we ook de actie 2011 netjes afsluiten. Nog niet alle toezeggingen voor 2011 zijn binnen. Wellicht is het nu een goed moment om even na te gaan of u uw toezegging van begin dit jaar al hebt omgezet in een concrete bijdrage.

U kunt uw gift overmaken via Rabobank 3280.00.531 of ING 950.925. Graag onder vermelding van 'kerkbalans 2011'.

Bedankt voor uw medewerking

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.



Datum	Naam	Leeftijd	Adres
11-12	A.C. Verploegh-van Aalsburg	88	Zworrelstraat 51
19-12	H.M. Brongers-Sterk	96	ZC. Avondlicht

Postzegelproject Woord en Daad

De stichting *Woord en Daad* helpt mensen in ontwikkelingslanden met het Woord en daadwerkelijk. Zo helpen ze bijvoorbeeld straat- kinderen aan voedsel. Dat doen ze o.a. met het postzegelproject.

Hoe kunt u helpen? Door de postzegels die u gebruikt niet op het postkantoor te kopen, maar bij Woord en Daad, want zij houden op een zakje van € 5,- minstens € 0,80 over en dat zijn drie bordjes eten voor de straatkinderen.

De stichting koopt partijen geldige oudere postzegels op, sorteert en verpakt ze in zakjes van 10x2 zegels. Het enige verschil is dat men twee zegels moet plakken i. p. v. één om een totale waarde van € 0,50 te krijgen. **Het kost u niets meer, maar drie straatkinderen hebben een bordje eten!** Helpt u mee?

P.S. Met ingang van 2012 worden de postzegels duurder.

De porto wordt met € 0,04 verhoogd en komt dus op € 0,50.

Woord en Daad heeft nieuwe combinaties gemaakt, zodat er toch maar twee zegels geplakt hoeven te worden.

Kerstzegels

Evenals vorige jaren zijn er ook weer Kerstzegels te koop. De porto is dit jaar (2011) verhoogd naar € 0,36. U kunt ze kopen bij fam. Van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 584142.

Met vriendelijke groet en alvast bedankt namens de straatkinderen.

Zondagsschool Bethel

Zondag 11 december en zondag 18 december zal er na de ochtenddienst weer in de kerk geoefend worden voor het kerstfeest van de zondagsschool. De kinderen kunnen rond 12 uur weer opgehaald worden.

De leiding van de Zondagsschool

Zanguurtje

Op D.V. zondag **11 december** zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. We zullen deze avond een mix van bekende liederen zingen. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

Evangelisatieactie

In het vorige kerkblad hebt u al kunnen lezen over de jaarlijkse kerstactie. De evangelisatiecommissie zoekt hiervoor nog mensen die mee willen helpen met het huis-aan-huis rondbrengen in de week voor kerst tussen 19 en 24 december.

Het gaat per persoon om niet meer dan 20 bezorgadressen, overigens wie meer wil heel graag!

Aanmelden kan via de intekenlijst die in de hal van de kerk ligt of door contact op te nemen met Alex Ruitenburg, per mail: a.ruitenburg2@kpnplanet.nl of op tel.: 582439. Zet u of jij er uw/jouw naam, adres en telefoonnummer bij?

De pakketten kunnen worden opgehaald op zaterdagmorgen 17 december tussen 10 en 11 uur in het kerkelijk centrum aan de Waaldijk.

Laten we zo als Gemeente gehoor geven aan de opdracht van God zelf om het Evangelie door te geven aan ons hele dorp.

De evangelisatiecommissie

Nieuwsbrief van de familie Horst uit Zimbabwe

Definitief terug op Morgenster

Een werkvergunning, de verhuizing terug naar Morgenster, de aankomst van onze spullen, Lennard's eerste verjaardag, bezoek van Annemarie's ouders... Er is in de afgelopen tijd veel gebeurd. Laten we maar bij het begin beginnen.

In de vorige nieuwsbrief stond de tijd in Harare centraal. We hebben daar enorm van genoten, Annemarie heeft de nodige werkervaring opgedaan en papieren gehaald en we hebben een netwerk van vrienden en zakelijke contacten opgebouwd. Eind augustus zat het werk erop en zouden we definitief terugkeren naar Morgenster. Door ons verblijf met nog een dag te verlengen, wisten we het papierwerk voor het invoeren van de container met onze spullen ook nog af te handelen, waardoor we tevens het vooruitzicht hadden van de hereniging met onze spullen.

Die kwamen op Lennard's eerste verjaardag. Naast een cadeautje voor Lennard zaten er heel veel 'verrassingen' in voor zijn ouders. Eigenlijk heel grappig hoe blij je kunt worden van dingen die je zelf negen maanden eerder hebt ingepakt.

Inmiddels zijn we beide volop aan het werk en hebben we onze plek op Morgenster gevonden. Annemarie in het ziekenhuis en Mark thuis, op het synodekantoor en in en om het ziekenhuis. Lennard is ook helemaal gewend aan de nieuwe situatie en wordt natuurlijk erg verwend met continue zijn moeder of MaiRhoda, onze hulp, om hem heen. Maar als alles goed gaat moet hij volgend jaar die aandacht delen! Annemarie is namelijk zwanger en we hopen dat hij volgend jaar mei een speelmaatje krijgt.

Gerelateerde blogberichten op:

<http://www.zorginzimbabwe.blogspot.com>

Project: Poor People Fund

Wat doe je als iemand zorg nodig heeft maar het niet kan betalen? Overheidsziekenhuizen wijzen deze mensen de deur, maar als missieziekenhuis willen we toch helpen. Met uw hulp is dat mogelijk.

In het verleden is er een soort armenfonds opgericht waar patiënten aanspraak op kunnen maken als ze de zorg niet kunnen betalen. Enkele medewerkers van het ziekenhuis, met een goed beoordelingsvermogen bepalen welke patiënten in aanmerking komen voor steun vanuit het fonds. Op deze wijze kunnen arme patiënten geholpen worden zonder dat het de positie van het ziekenhuis schaadt. Meer informatie over dit project en hoe u het kunt steunen vindt u op http://www.gzb.org/index.php?p_Id=78 onder Project ZW/11-12.

De gehele nieuwsbrief ligt binnenkort achter in de kerk en is na te lezen op: www.zorginzimbabwe.blogspot.com

Tenslotte

Het is verheugend af en toe eens iets positiefs te lezen in deze moeizame tijd. Tegenwoordig lijkt het of er bijna niets goeds meer gebeurt in de wereld waarin we leven. Toegegeven, veel dingen zijn zo onvoorstelbaar vermoeiend, dat we liever maar willen wegkruipen of op z'n minst het journaal willen overslaan. Er gebeuren op deze wereld dingen die we liever maar niet meer willen horen of weten. 'De wereld is een nachtclub geworden', zei ik afgelopen zondagavond in de oude kerk van Molenaarsgraaf, waar ik in de dienst mocht voorgaan. Niet omdat ik pessimistisch geworden ben, maar ik ben wel altijd realistisch gebleven. Kijk maar om u heen: ook in ons goede vaderland gebeuren

tegenwoordig dingen die we enkele decennia geleden niet voor mogelijk zouden houden. En daarbij worden christelijke normen en waarden nog getolereerd, maar, vraag je je af, voor hoe lang nog? Bovendien zijn er velen die zich wel gelovig noemen, maar nooit meer een kerk van binnen zien.

En dan lees ik in de krant: *Het christendom groeit wereldwijd sneller dan alle andere godsdiensten. Dagelijks komen er 83.000 christenen bij.* En dan denk ik: hoe is het mogelijk!! Het lijkt in mijn omgeving zo anders! En toch is het zo, volgens onderzoek van een Amerikaans tijdschrift. Maar dit onderzoek noemt het geboortecijfer als belangrijkste reden voor deze groei en niet bekeringen. Dat betekent dus dat er geen 83.000 bekeringen per dag voorkomen. En dat tempert mijn vreugde al weer een beetje. Want geboorte maakt een mens niet tot christen, maar wedergeboorte. Toch vind ik het verheugend dat een dergelijk bericht ook eens in de kranten komt. Dat al die God-loochenaars in onze tijd niet kunnen verhinderen dat het christendom groeit in deze tijd. En de duivel ook niet, hoewel uit datzelfde onderzoek blijkt dat zijn aanhangers per dag 270 christenen de marteldood laten sterven. Ook een onvoorstelbaar aantal.

Nee, we zijn er nog niet. Want ondanks deze groei zullen christenen in 'het laatste der dagen' steeds meer vervolgd worden. We zien daar de eerste tekenen ook al van in ons land. Maar de Geest gaat door met Zijn onvermoeibaar werk om allen die van Christus zijn te verzamelen voor het eeuwige leven. En dat is ook onvoorstelbaar. U...jij...ik??

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Maandag 12 dec	20.30 uur	Bijbelgespreksgroep
Woensdag 14 dec	18.30 uur	uitzending kerkradio
Woensdag 21 dec	20.00 uur	Lidmatenkring
Zaterdag 7 jan	9 – 10 uur	inleveren rommelmarkt

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; **www.nhkerwijnen.nl**



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 19 december 2011 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: **kerkbladherwijnen@planet.nl**

NB. LET OP!!

De kopij voor het volgende kerkblad is voor 3 (drie) weken.

De vaste gegevens voor het nieuwe jaar graag voor 17 december bij de redactie inleveren.

Volgende inleverdata zijn:

9 jan 2012	voor 2 weken
23 jan	voor 2 weken
6 feb	voor 2 weken
20 feb	voor 2 weken
5 mrt	voor 2 weken
19 mrt	voor 2 weken
2 apr	voor 2 weken

Advent

Advent is de tijd om te verwachten,
om verzonken te zijn in gedachten.

Advent is de tijd om stil te staan
bij wat God voor ons heeft gedaan.

Advent is de tijd om ons voor te bereiden op Zijn komst naar deze aarde.
Schatten wij die komst wel in op de juiste waarde?

Advent is de tijd om te gedenken
dat Hij ons Zijn zoon zou schenken

Advent is de tijd om te denken aan het Licht
dat zich op ons zoekende mensen richt.

Advent is de tijd om bij jezelf te rade te gaan
wat moet ik met de kerst boodschap aan?

Advent is de tijd om te denken, wat doet dat Kindje met mij?
Of vind ik de tijd rond kerst wel gezellig en neem ik er de rest voor lief bij.

Advent is de tijd om te ontdekken wat Gods boodschap met jou doet.
Hopelijk geeft het je hoop en moed.

Advent is de tijd om te danken voor dat Kind
waarin onze mensheid verlossing vindt!

Beatrix Willemsen

Wat zegt Johannes over zichzelf?
 Ontcijfer de code voor het goede antwoord.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

9 11 2 5 14 4 5 19 20 5 13 22 1 14 9 5 13 1 14 4
 4 9 5 18 15 5 16 20 9 14 4 5 23 15 5 19 20 9 10 14
 13 1 1 11 20 4 5 23 5 7 18 5 3 8 20 22 15 15 18 4 5
 8 5 5 18 (Joh. 1, 23)

