

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENSTEN

Zondag 15 januari 2012

- 10:00 uur: Ds. J. Broekman, **bevestiging ambtsdragers**
Introïtuslied: Ps. 8: 1, 4
- 18:30 uur: Ds. C.A. van der Sluijs, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 144: 2, 3
- 1^e collecte: De Herberg
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 22 januari 2012

- 10:00 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 19: 1, 4
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 145: 2, 3
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 15 jan: Ps. 8: 1b
22 jan: Ps. 19: 1a

Kinderoppas:

- 15 jan: Ramona van Zante en Jeanine
22 jan: Ria Treffers

Schoonmaakrooster

- 16 t/m 20 jan: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
23 t/m 27 jan: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn



MEDITATIE

Genade zij u een vrede van God, onze Vader (Efeze 1: 2a).

Lezen: Efeze 1: 1 en 2

Het nieuwe jaar 2012 is aangebroken. We hebben allemaal wel nagedacht over de toekomst. Dat deden we ook in de diensten op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen. Maar wat het komende jaar ons gaat brengen, weet niemand, behalve de Heere. Laten we maar van dag tot dag leven. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

't Voornaamste zal zijn, wanneer genade en vrede ons deel mogen zijn. Genade en vrede die ons door de Heere geschonken worden. Genade houdt in dat de Heere Zijn aangezicht in gunst tot ons heeft gewend. En van de vrede van God staat ondermeer geschreven dat zij een vrede is die alle verstand te boven gaat. Het is een vrede met God, maar het maakt ook dat wij vrede-stichters zijn. Genade en vrede zijn verworven door Christus aan het kruis van Golgotha.

Voor wie heeft Hij genade en vrede verworven? Voor de grootste van de zondaren. Wanneer er dit jaar een mens is die met alles van zichzelf aan het eind komt en die niet meer weet hoe ooit genade en vrede zijn deel zal worden, laat die mens dan roepen tot de Allerhoogste!

De grootste van de zondaren schenkt Hij genade en vrede!
Een genadig en vredig 2012 toegewenst!

Ds. J. Broekman



UIT DE GEMEENTE

Zieken

In deze vaste rubriek in ons kerkblad worden niet altijd alle namen genoemd van de zieken. Er zijn er onder ons die voortdurend onder doktersbehandeling staan of regelmatig voor controle naar het ziekenhuis moeten. En dan denken we ook aan hen die kuren moeten ondergaan. Iedere zondag worden we in de kerk opgeroepen voor hen te bidden.

Deze keer denken we met name aan mevr. J. de Joode-Klop uit Avondlicht. Zij kwam in de badkamer ten val en brak haar enkel.

In het ziekenhuis bleek dat zij ook last had van verschillende infecties. Op het moment van dit schrijven ligt ze nog in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We hopen en bidden dat zij spoedig weer zo ver herstelt, dat zij weer naar Avondlicht kan.

Ook is mevr. M. de Jong- Offers uit Avondlicht opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis. Laten we hopen dat de wond aan haar voet spoedig geneest en zij haar dagelijkse wandelingen weer kan hervatten.

In Psalm 31 zegt David: *Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen.* Wat een ontroerende opmerking! Het roept het beeld op van een kuikentje onder de vleugels van de moederkip, of van een kind bij vader op schoot. En zo is het ook bedoeld: vol vertrouwen steun zoeken bij de Heere. Want bij God is veiligheid. Aan Hem kun je je toevertrouwen. *In Uw hand beveel ik mijn geest*, zegt David in vers 6 van deze Psalm. Dat getuigt van rusten aan Gods hart. Zeker in tijden van ziekte is dat de beste plek om te zijn.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: In den Bogerd

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Woonvoorziening de Lei, Pearl Buck-erf 167, 3315 BD Dordrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

In memoriam

De Heer is mijn Herder,

Dit is het opschrift boven de rouwkaart die de kerkenraad ontving in verband met het overlijden van:

SEVERINA CORNELIA OTTE—HELMSTRIJD

Sinds 8 juli 1997 weduwe van Ds. C.D. Otte

in de leeftijd van 90 jaar.

Ds. Otte diende onze gemeente van 1958 tot 1963. De ouderen onder ons zullen zich hem herinneren als een markante persoonlijkheid. Hun enige zoon Kees deed ons bericht van het overlijden van zijn moeder. Zijn adres is; C.A. Otte, Frans Halslaan 33 , 3241 AB Middelharnis.

De begrafenis vond plaats op 31 december j.l. op de algemene begraafplaats "Vrederust" te Middelharnis.

Mw. Otte mocht de leeftijd bereiken van de zeer sterken, maar ook voor haar gold-----, en zij stierf. Welgelukzalig zegt de Bijbel, dat betekent, gelukkig is de mens die weten mag: De Heere is mijn Herder, dan zal het mij ook na het heengaan aan niets ontbreken. Met dankbaarheid gedenken wij wat mw. Otte voor onze gemeente heeft betekend.

Uit dankbaarheid

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, telefoontjes, bloemstukken en blikken van medeleven tijdens de ziekenhuisopname, de uitslagen en de hierop volgende operatie van Nel. Dit alles heeft ons zeer goed gedaan. Onze grootste dank gaat uit naar onze Hemelse Vader die haar leven gespaard heeft.

Nel en Teus Heikoop
Kinderen en kleinkinderen

VERANTWOORDING

Collecten

Donderdag 15 dec: Dienst Avondlicht € 135,45

Zondag 18 dec:	1 ^e collecte	€	173,35	Kinderen in de Knel
	2 ^e collecte	€	155,80	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	143,10	pastoraat en pred.

Zaterdag 24 dec: Kerstzangdienst € 158,95

Zondag 25 dec:	1 ^e collecte	€	177,90	IZB
	2 ^e collecte	€	164,15	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	170,60	pastoraat en pred.

Zondagsschool: huis aan huis coll. € 1.712,70
Bethel

Zondag 31 dec: 1^e collecte € 60,90 diaconie
2^e collecte € 56,35 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 306,70 Oudejaarscollecte

Opbrengst verjaardagfonds € 104,50

Zondag 1 jan: 1^e collecte € 80,55 diaconie
2^e collecte € 81,25 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 88,45 pastoraat en pred.

Giften

Ontvangen via:

Kerkradioluisteraar € 81,50

Ds. Broekman € 175,00 + € 50,00

Ouderling Kerkrentmeester Van Eeken € 5,00 op huisbezoek

Ouderling Van Kuilenburg € 10,00

Ouderling Ruitenburg € 8,50 voor evangelisatie

Dhr. A. van Rossem € 30,00 voor de Oudejaarscollecte

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Rondom het Woord

Diensten

Eind vorig jaar heb ik op de avond van de eeuwigheidszondag gepreekt uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Tijdens het bestuderen van dat tekstgedeelte kwam ik op het idee een serie preken over deze brief te houden. En daar wil ik dan komende zondagmorgen, D.V. 15 januari, mee beginnen. We lezen Fil. 1: 1-11 en concentreren ons op wat er in vers 6 staat: *Ik vertrouw erop dat Hij Die in U een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus*. Dat sluit ook aan bij het bijzondere karakter van deze dienst. Want een vijftal kerkenraadsleden zullen in hun ambt worden herbevestigd, terwijl Richard van Mourik voor het eerst in het ambt bevestigd zal worden. De namen zijn u bekend gemaakt. Dat zal een bijzondere dag voor deze broeders worden. Naar aanleiding van de tekstwoorden in vers 6 is het thema van deze dienst: *Een goed begin*. En dat geldt niet alleen voor de broeders die (her)bevestigd worden, maar voor ons allemaal!

De zondag daarna, D.V. 22 januari, hoop ik in de avonddienst voor te gaan en dan nemen we de draad weer op van de leerdiensten. Door allerlei omstandigheden is er de laatste tijd helaas niet van gekomen het troostboek van de kerk (want dat is de catechismus!) te openen. We zijn toegekomen aan Zondag 21, die gaat over de kerk: Wat geloof je van de heilige, algemene, christelijke kerk? Een heel interessant onderwerp, zeker ook in deze tijd. We behandelen de vragen 54 en 55. De laatste vraag van deze Zondag voeg ik bij Zondag 22 en komt dus de volgende keer aan de orde. We lezen waarschijnlijk het begin van Efeze 1. Bij de ingang van de kerk ligt, zoals gebruikelijk, weer de tekst van Zondag 21.

Kom trouw onder de verkondiging van het Woord, want de Heere is ook trouw!

Kringen

We zijn dankbaar voor de goede en groeiende belangstelling voor het kringwerk in de gemeente. De gemeente is vooral een lerende gemeente en naast de zondagse erediensten zijn de kringen erg belangrijk om geestelijk te groeien en vaster in het geloofsleven te staan. Sluit u daarom gerust aan bij een van de kringen in de gemeente.

In de komende weken komen D.V. twee kringen bij elkaar:

Dinsdag 17 januari de kring Groeien in geloof om 20.30 uur.

Woensdag 18 januari de Lidmatenkring om 20.00 uur.

Cursus 'Geloven met het hart'.

Eind deze maand starten we vanuit de evangelisatiecommissie met deze cursus, die eerder als 'Basiscursus geloven' werd aangekondigd. We zijn dankbaar dat tien personen uit de gemeente bereid zijn deze 'opfriscursus' te gaan volgen gedurende zeven avonden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. Wat is geloven? Wie ben ik? Wie is Jezus? enz. Van harte hoop ik dat we veel plezier aan deze cursus beleven en vooral ook dat deze cursus mag leiden tot een groeien in het geloof in onze Zaligmaker Jezus Christus.

Van harte in uw voorbede aanbevolen!

Kerkbalans 2012

John Wesley, de stichter van het methodisme, preekte eens over het gebruik van geld. Zijn eerste punt was: vergaar zoveel geld als je kunt. Een boer stootte zijn buurman aan en zei: 'Een prachtige preek'. Het tweede punt van de preek was: spaar zoveel geld als je kunt. Opnieuw was de boer enthousiast: 'Wat een dominee!' Het derde punt van de

preek was: geef zoveel je kunt. Toen zweeg de boer en ging weg zonder een woord te zeggen.
Wie oren heeft, die hore...

Jaarrekening 2010

De jaarrekening 2010 van het college van kerkrentmeesters is door de kerkenraad goedgekeurd en vastgesteld. Ook de controlecommissie heeft de jaarrekening beoordeeld en is akkoord.

De jaarrekening laat een tekort zien van € 2.407,00. Het geven van een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening zou op deze plaats te veel ruimte in beslag nemen. Op hoofdlijnen kan worden gesteld dat de kosten nagenoeg gelijk zijn gebleken aan wat was begroot. Minstens 95 procent van die kosten is overigens niet beïnvloedbaar.

Aan de inkomstenkant is sprake van eenmalige meevallers (bv verhuur pastorie). Desondanks laat de jaarrekening een tekort zien. We denken dat de inkomsten structureel nog omhoog kunnen en kijken daarbij nu met name naar de Actie Kerkbalans. Maar daarover leest u verder in dit kerkblad meer.

De jaarrekening ligt nu ter inzage voor gemeenteleden. Wie interesse heeft kan tot en met woensdag 25 januari contact opnemen met de secretaris van het college van kerkrentmeesters D. de Joode (0183 637092 ddejoode@planet.nl), om een afspraak te maken.

Rommelmarkt

De tussentijdse verkoop voor de rommelmarkt heeft de afgelopen maanden € 885,00 opgebracht. Graag willen we iedereen die daaraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken. Met name ook Anne van Arkel bedankt voor zijn inzet.



Kerkbalans 2012; Op weg naar het laatste zetje?

Zoals u weet wordt dit jaar die vraag bij de Actie Kerkbalans aan u en jou gesteld: Wat is de kerk u waard. Een bekende vraag, waarover in het vorige kerkblad al uitgebreid viel te lezen. En binnenkort valt de

wat is de
kerk u
waard?

enveloppe met de brochure bij u in de bus. Dan kunt u alles nog eens nalezen. Toch hierbij nog even die hoofdpunten op een rij.

Waar geeft u voor bij de Actie Kerkbalans.

Voor de verkondiging van Gods boodschap van hoop en redding; voor de voortang van het kerkenwerk, voor het werk onder ouderen, voor het werk onder jongeren; voor salarissen en vergoedingen, verwarming en verlichting, verplichte afdrachten. Voor de toekomst van de Hervormde Gemeente in Herwijnen. Een Gemeente waarvoor we met elkaar verantwoordelijk zijn.

Wat moet de Actie Kerkbalans in 2012 opbrengen?

De Actie Kerkbalans moet in 2012 62.650 euro opbrengen, om een sluitende begroting te krijgen. Dat is zo'n 3.400 euro meer (een stijging van 5,5 procent) ten opzichte van de opbrengst in 2011. Een lichte stijging is niet vreemd, aangezien ook de kosten stijgen.

Is dat bedrag haalbaar?

Ja, dat is haalbaar. Als iedereen geeft volgens de in verschillende kerken gehanteerde tabel (en iedereen die iets meer kan missen wellicht wat meer) dan halen we dat bedrag!

Het laatste zetje

Uit cijfers blijkt dat Herwijnen wat geven betreft nog wat achterblijft bij de rest van Nederland. Ook al is het verschil de laatste jaren kleiner geworden. We hebben in 2010 en 2011 al flinke stappen gemaakt (we zijn dus op de goede weg), we wachten echter op het laatste sprongetje. Die laatste stap kunnen we maken, zeker als we het met z'n allen doen.

Geldt nog steeds de slogan 'Geef volgens de tabel, dan redden we het wel'?

Ja, die geldt nog steeds. De ervaring leert dat veel mensen zo'n tabel fijn vinden. De tabel is zo opgesteld dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Veel gemeenteleden geven inmiddels volgens die tabel. Daar zijn we echt blij mee. Sommigen geven zelfs meer dan de richtlijn aangeeft; dat is echt geweldig en we hopen natuurlijk dat dat zo mag blijven!

Misschien kwam u er nog niet toe de tabel te hanteren als richtlijn. Wat zou het fijn zijn als het daar in 2012 wel van komt; voor het financieel gezond maken en houden van de Gemeente. Voor de toekomst van de kerk.

Welke richtlijn geldt er dan voor de Actie Kerkbalans?

Als richtlijn geldt de tabel die hierbij is afgedrukt. Het gaat daarbij om percentages van het totale **netto-gezinsinkomen** (salaris, AOW, pensioen, rente-inkomsten).

Tabel

Netto inkomen per maand:	Kerkelijke bijdrage percentage	Bijdrage per jaar
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Heeft de tabel alleen betrekking op de Actie Kerkbalans?

Ja, de tabel gaat alleen over de Actie Kerkbalans. Andere bijdragen (bv collecten) aan de kerk staan daar dus los van.

Er zijn zoveel andere dingen in het leven die geld kosten.

Dat klopt: we hebben ons geld ook nodig voor andere dingen. Toch willen we u vragen een serieuze afweging te maken: wat is de kerk u waard, in vergelijking met andere dingen als vakanties, auto's, luxe, mobieltjes, hobby's, uitgaan, genotsmiddelen, kleding et cetera et cetera. Dan wordt de kerk toch geen sluitpost?

wat is de
kerk u
waard?

We hopen dat u en jij serieus over die vraag (blijven) nadenken.

Binnenkort worden de enveloppen bezorgd, de week daarna wordt uw reactie opgehaald.

En dan nog dit: Voor de eerste keer is gebruikgemaakt van het nieuwe ledenregistratiesysteem van de landelijke kerk. Dat is op sommige punten even wennen. Mocht er dus een foutje zijn gemaakt, laat het even weten dan kunnen we dat rechtzetten.

Bedankt voor de aandacht.
Het college van kerkrentmeesters

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.



Datum	Naam	Leeftijd	Adres
23-01	C.H. Braspenning-de Bruin	96	Zorgcentrum Avondlicht
23-01	C. Dalebout	88	Zorcentrum Avondlicht
26-01	L.A. Mus-van Zandwijk	86	Zandsteeg 8
26-01	M. Overheul-van Weelden	89	Zorgcentrum Avondlicht

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

- 20 nov Mw. H. de Joode, Achterweg 83
- 27 nov Mw. N. van der Linden, Zandsteeg
- 4 dec Mw. Kalkman, Breede Kampen
- 11 dec Mw. Hobo, Berkenlaan 36

Zanguurtje

Op D.V. zondag **22 januari** zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. We zullen deze avond een mix van bekende liederen zingen. Heb jij/hebt u verzoeknummers? Stop dan een briefje in de bus achter in de kerk of mail naar a.ruitenburg2@kpnplanet.nl. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

Vooraankondiging Dorcas zangavond

Op D.V. vrijdag **10 februari, aanvang 19.30 uur**, willen we, als werkgroep Dorcas, weer een zangavond houden. Verdere informatie volgt in een volgend kerkblad. Noteert u de datum vast in de agenda?

Zondagsschool "Bethel"

De huis-aan-huis collecte van de zondagsschool t.b.v. het kinderkerstfeest heeft het bedrag opgebracht van €1.751,70. Dit is inclusief het bedrag van € 25,00 dat via de bank is overgemaakt. Iedereen die hieraan meegewerkt heeft, heel hartelijk dank.

De opbrengst van de in de dienst gehouden collecte van het kinderkerstfeest op 26 december, bracht het bedrag van € 330,50 op. Dit bedrag wordt aangevuld tot € 500,00 door de zondagsschool en overgemaakt aan de Cliniclowns.

TENSLOTTE

De feestdagen zijn alweer enige tijd voorbij en ze zijn al bijna weer uit het geheugen verdwenen. Toch is de herinnering daaraan in de pastorie nog duidelijk zichtbaar. Elke dag zien we nog de vele kaarten die we aan het eind van het vorige jaar ontvangen hebben. Vele goede en zegenrijke wensen hebben we uit de gemeente ontvangen en dat stemt ons dankbaar. Mijn vrouw en ik ervaren dat als een warme blijk van verbondenheid, waar we u hartelijk voor willen bedanken. Wederzijds wensen wij u, al is het wat laat na enkele weken in het nieuwe jaar, veel heil en zegen toe voor 2012.

Velen maken zich zorgen voor de tijd die voor ons ligt. Zij voelen zich op een schip in de storm. Met alle gevaren van dien. Als een notendopje wordt het levensbootje heen en weer geslingerd. De golven zijn angstwekkend hoog. Maar de angst zou eruit zijn als je tevoren zou weten dat je in elk geval allemaal behouden zult aankomen. Dan zou de storm alleen maar een spannend avontuur zijn zonder gevaar. En zo is het christelijk leven. In een oud lied staat: Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord en 't veilig strand voor oog.

Hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Dinsdag	17 jan	20.30 uur	Groeien in Geloof
Woensdag	18 jan	20.00 uur	Lidmatenkring
Woensdag	18 jan	18.30 uur	uitzending kerkradio
Zondag	22 jan		zanguurtje na de avonddienst
Woensdag	1 feb	18.30 uur	uitzending kerkradio
Zaterdag	4 feb	9 – 10 uur	inleveren rommelmarkt

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 23 januari 2012 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

6 feb	voor 2 weken
20 feb	voor 2 weken
5 mrt	voor 2 weken
19 mrt	voor 2 weken
2 apr	voor 2 weken

Hoop

Een tijd vervlogen, nieuw begin
Teruggekeken met elkaar
Wat heeft ons blijdschap, zorg gebaard
En waar geloven we nog in?

Geloven doen we in de hoop
Dat alles toch nog beter wordt
Dat wat eens bloeide, niet verdort
Maar uitloopt, als door 't licht gedoopt

Geloven doen we in de mens
Die ons de hand van vrede reikt
In nood niet van je zijde wijkt
In liefde groot en onbegrensd

Geloven doen we in een God
Die onbaatzuchtig als een vader
Ons in zijn grootsheid heel dicht nadert
Hij is de Hoop, ons Licht, ons Lot

Marian van der Veen-Niemeijer

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

**COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. 950925
Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE Bankrekeningnr. 6558.12.320

BANKENFONDS Bankrekeningnr. 3280.59.943

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00