

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 11 maart 2012

- 10:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 100: 1, 4
- 18:30 uur: Ds. N. Noorlander, Zegveld
Introïtuslied: Ps. 2: 4, 5
- 1^e collecte: Ned. Bijbelgenootschap
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Woensdag 14 maart 2012, Bidstond voor Gewas en Arbeid

- 19:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 3: 3, 4
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Bidstondcollecte

Zondag 18 maart 2012

- 10:00 uur: Ds. J.P. Kromhout van der Meer, Zwijndrecht
Introïtuslied: Gez. 49: 1, 2
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 4: 3, 4
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 11 mrt: Ps. 100: 4
18 mrt: Gez. 49: 1a

Kinderoppas:

- 11 mrt: Corrie Hobo en Aron
18 mrt: Ellie van Vliet en Joanne

Schoonmaakrooster

12 t/m 16 mrt: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd

19 t/m 23 mrt: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet

MEDITATIE



...en dat niet uit u, het is een gave van God (Efeze 2: 8b).

Met ons mediteren over enkele verzen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze lezen we het prachtige begin van het tweede hoofdstuk.

Daar staat in mijn Bijbeltje boven: 'Uit genade zalig'. Een mooi gedeelte, maar ook van grote waarde. Het gaat immers om onze zaligheid?

Als er iets is waar wij ons het meest tegen verzetten dan is dat wel tegen vrije genade. We willen allemaal wel zalig worden, maar daar willen we ook zelf een steentje aan bijdragen. We willen onze zogenaamde goede werken graag aandragen als reden voor ons behoud. "Ik probeer zo goed mogelijk te leven, ga naar de kerk en geef ieder het zijne." En zo denken we wel in de hemel te komen. En dan schrijft Paulus dat het niet uit ons is, maar een gave van God.

Wij belijden dat wij van nature mensen-zonder-God zijn. En dat is ook zo! Daarom moeten we beseffen dat we de zaligheid totaal niet verdiend hebben, al onze inspanningen ten spijt. Daarom brengt de Heere ons aan het eind van al ons kennen en kunnen. Hij ontdekt ons eraan dat niet een godsdienstig mens of een kerkganger behouden wordt, maar dat de Heere goddelozen rechtvaardigt, door het geloof... uit vrije genade... om niet.

De Heere is rijk en mild in geven, rijk in barmhartigheid. Het is Zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft willen liefhebben. De oorzaak daarvan ligt niet bij ons. We worden er in deze lijdensweken weer mee geconfronteerd: het is alles uit Hem, die de weg van lijden en sterven is gegaan. Maar daar is het niet bij gebleven. De Vader heeft Hem ook opgewekt. En tot die hoogte wil de Heere ook ons opheffen. Uit vrije genade...

Als we dat mogen geloven dan wordt ons leven geen kramp om goede werken te doen, dan is de kerkgang ook geen last, maar dan wordt ons leven een wandelen met Hem, heel ontspannen en rustig – naar het hemelse Jeruzalem...

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Als het mij bekend is, worden de zieken niet vergeten. Ook niet in de voorbede van de gemeente. Waar kunnen we elkaar beter opdragen dan in onze gebeden voor Gods troon der genade? Gelukkig zijn er velen onder ons die dat gebed als zeer bemoedigend ervaren. En wij als gemeente leven

graag met elkaar mee.

De afgelopen week heeft mevr. M. Overheul- van Weelden uit Avondlicht in het Beatrix-ziekenhuis in Gorinchem gelegen. Het moment van opname wist zij zich niet meer te herinneren en in het ziekenhuis heeft men het herstel nauwkeurig in de gaten gehouden. En dat herstel kwam ook, zodat zij na een week weer naar huis kon. Wij wensen haar Gods zegen toe in haar hoge ouderdom.

HEERE, U doorgrond en kent mij. Met deze woorden beschrijft de dichter van Psalm 139 dat de HEERE ons door en door kent. Hij kent ons als we op ons best zijn, maar ook in al onze zwakheden. Hij was bij ons. Hij is bij ons. En Hij zal er zijn. We zijn altijd geborgen, want Zijn hand is op ons. Een Vaderhand! Onbegrijpelijk, maar een heerlijke realiteit. En bemoedigend in tijden van ziekte en spanning!

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: In den Bogerd

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haafden

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Woonvoorziening de Lei, Pearl Buck-erf 163, 3315 BD Dordrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

Huwelijksjubileum

Op 28 februari 2012 was het 50 jaar geleden dat de heer en mevr. De Joode- van den Heuvel, Waaldijk 60, trouwden. 'Waar blijft de tijd', was het eerste wat we tegen elkaar zeiden. Als je er voor staat, lijkt het een lange tijd, maar achteraf lijkt het heel snel gegaan. Cor en Anna zijn dankbaar dat ze die lange tijd voor elkaar en voor hun gezin gespaard zijn gebleven. En die dankbaarheid geldt uiteraard onze God, van Wie we belijden: ... *dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid* (Ps. 68: 20). In die afgelopen 50 jaar zijn er natuurlijk ook dagen van zorgen geweest, maar tot hier toe heeft de Heere geholpen. Ook in het kerkblad feliciteren wij hen en wij wensen hen, met hun kinderen en kleinkinderen, de voortdurende nabijheid van de Heere toe in de tijd die voor hen ligt.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 19 feb:	1 ^e collecte	€ 125,40	diaconie
	2 ^e collecte	€ 129,15	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 122,50	past. en prediking
Zondag 26 feb:	1 ^e collecte	€ 130,40	St. De Hoop
	2 ^e collecte	€ 135,85	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 138,45	onderhoudsfonds

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 50,00

Ouderling Van Arkel € 10,00 op huisbezoek

Ouderlingen Van Kuilenburg en Hijkoop € 50,00

Ouderlingen Hak en Van Mourik € 10,00 op huisbezoek

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Diensten

Komende woensdag 14 maart is het D.V. weer biddag voor gewas en arbeid. Het is niet alleen een voorrecht dat we midden in de week naar de kerk mogen gaan, maar ook een noodzaak om in een speciale dienst de Heere om Zijn zegen te bidden voor het komende seizoen.

En dat mogen we heel ruim zien. Het is immers een biddag voor gewas en arbeid? Ook deze economisch zware tijden mogen we in de hand van de Heere leggen. Maar het gaat niet alleen om de dingen van beneden, we moeten ons ook richten op de dingen van boven. Want het gaat niet om aardse zaligheid, maar om hemelse. Daarvan lezen we ook in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Ik wil op de biddag de serie preken uit deze brief voortzetten, want anders kan ik die voor de Pasen niet afronden. Maar het past ook heel goed bij de biddag als Paulus schrijft in Fil. 3: 20: *Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus*. Deze woorden zijn dan ook het uitgangspunt voor de preek. Het thema is: *Hemelburgers bidden op aarde*. Ik hoop niet alleen dat u er bent, maar ook dat u de biddagcollecte voor de kerk ruim gedenkt. Dat geeft ook zegen!

De zondag daarop, 18 maart, hoop ik in de avonddienst voor te gaan en dat is naar goede gewoonte weer een leerdienst. We zijn in de Catechismus toegekomen aan een nieuwe afdeling: *over de rechtvaardiging*. Dat betekent dat we die zondagavond Zondag 23 gaan behandelen. Heel indringende vragen komen dan aan de orde, waarop we heel bemoedigende en troostvolle antwoorden vinden. Antwoorden van levensbelang! De tekst van Zondag 23 ligt weer bij de ingang van de kerk.

Kringen

We naderen het einde van het seizoen wat betreft het kringwerk. Voor de volgende kringen is het al weer de laatste bijeenkomst:

Maandag 19 maart Bijbelgesprekskring om 20.30 uur

Donderdag 22 maart Lidmatenkring om 20.00 uur.

Allen hartelijk uitgenodigd!

Zakjes bidstondcollecte

De zakjes voor de bidstondcollecte worden dit keer niet de zondag voorafgaande aan Biddag aan de uitgang van de kerk uitgereikt, maar zijn ingestoken in dit kerkblad.

De bidstondcollecte heeft plaats in de dienst op Biddag, woensdag 14 maart (uitgangscollecte). Wie niet in de gelegenheid is de dienst bij te wonen, kan de enveloppe ook later inleveren of meegeven aan predikant, kerkenraadsleden, bezoekdames etc.

Direct een bedrag overmaken mag natuurlijk ook: 3280.00.531 (Rabobank) of 950925 (ING).

De opbrengst van de biddagcollecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. Van harte bij u aanbevolen dus.

Verjaardagsfonds

De afgelopen tijd zijn de busjes van het Verjaardagsfonds weer geleegd. De totale opbrengst over het afgelopen jaar bedraagt € 1814,=. Iedereen die daaraan heeft meegewerkt: heel hartelijk dank.

Uit het Verjaardagsfonds worden allerlei praktische dingen betaald voor kerk en kerkelijk centrum. Afgelopen jaar bijvoorbeeld is een deel van de kosten voor de aanschaf van de Automatische Externe Defibrillator (AED) uit het fonds betaald. Zoals bekend hebben we voor de aanschaf ook subsidie gekregen van de Vervoornstichting.

Actie Kerkbalans



De tussenstand van de Actie Kerkbalans is de laatste twee weken weer iets opgelopen, tot **€ 59.292,30**. Hartelijk dank daarvoor.

De benodigde opbrengst is € 63.000, dus we moeten eigenlijk nog een stap maken. Wellicht zijn er mensen die hun reactie nog niet hebben ingeleverd. Dat kan natuurlijk alsnog; u kunt uw reactie afgeven bij de vrijwilliger die normaal gesproken bij u aan de deur komt. Wellicht was u dit keer niet thuis of waren er andere omstandigheden waardoor u nog hebt gereageerd. U kunt ook direct een bijdrage overmaken, via de bankrekeningnummers 3280.00.531 (Rabobank) of 959925 (ING). Steeds onder vermelding Kerkbalans 2012. Een contante gift via bijvoorbeeld predikant, ouderling of bezoekdames etc. mag natuurlijk ook.

We rekenen op uw steun bij het leggen van een gezonde financiële basis onder onze Hervormde Gemeente, nu en in de (nabije) toekomst. Dat is de ons toch wel waard?

Het college van kerkrentmeesters

Papier kopieerapparaat

Soms komt het voor dat er gekopieerd moet worden, maar dat het papier op blijkt te zijn. Daarom het verzoek om, wanneer iemand het laatste pak papier aanbreekt, dat even te melden.

In dit geval bij de familie Van Eeken: tel. 0418-581393, of email: hannekevaneeken@solcon.nl

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.



Datum	Naam	Leeftijd	Adres
22-03	J.W. van Weelden-van Weelden	90	ZC. Avondlicht

Recreatiewerk in Zeeland

De kerken van Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke zoeken enthousiaste jongeren die invulling willen geven aan het recreatiewerk onder vakantiegangers, in en bij de Boshut. De Boshut staat op een eigen terrein in Zoutelande "aan de Zeeuwse Riviera".

Wie zin heeft daaraan mee te werken, 18 jaar of ouder is, positief staat tegenover het christelijk geloof en 2 weken beschikbaar is tussen 14 juli en 11 augustus kan contact opnemen: www.boshutzoutelande.nl

Je woont in een eigen recreatiegebouw, krijgt zakgeld en vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Het recreatiewerk wordt gedaan samen met 5 teamgenoten.

Hulp nodig?

Tegenwoordig zijn heel veel zaken in Nederland goed geregeld. Wanneer u uw baan kwijtraakt, arbeidsongeschikt wordt of, nog erger, uw partner verliest, heeft de overheid door diverse vormen van uitkeringen een soort vangnet voor de getroffen. Voor deze uitkeringen, waar u recht op heeft, zijn namelijk altijd premies afgedragen.

Met die uitkering wordt voorkomen dat getroffen personen helemaal geen inkomen meer hebben.

Het aanvragen van deze uitkeringen vindt meestal via de (voormalige) werkgever of uitkeringsinstantie plaats.

Nu zijn er wellicht ook een aantal vormen van hulp of uitkeringen waar u niet van op de hoogte bent, maar die wel zeer welkom kunnen zijn. Denk hierbij aan bijzondere bijstand e.d.

Ook komt het voor dat u recht heeft op bepaalde uitkeringen maar dat u "de weg" niet goed weet naar de diverse instanties.

Hoe kan de diaconie u hierbij helpen?

Natuurlijk kunt u op de diaconie een beroep doen wanneer u hulp nodig heeft in de zin van ondersteuning in uw persoonlijke situatie. Daarin

vindt de diaconie haar eerste opdracht zoals we die kunnen vinden in de Bijbel in Handelingen 6.

Maar daarnaast kan de diaconie u ook bijstaan door u naar de juiste instanties en contactpersonen te verwijzen. Ook kan de diaconie u de helpende hand bieden bij het aanvragen van een uitkering voor bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, pensioen of bij het invullen van allerlei ingewikkelde formulieren. Zelfs in het traject schuldbemiddeling kan de diaconie een rol spelen.

De diaconie is bereid u te helpen, waarbij uiteraard “strikte vertrouwelijkheid” in acht wordt genomen.

Weet dat er altijd iemand is die u de weg wijst, hoe moeilijk uw situatie ook kan zijn!

De diaconie

Bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma

Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst van de bejaardenbezoekcommissie.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op D.V. woensdag 21 maart 2012 om 9.30 uur in het kerkelijk centrum.

Er zijn in het afgelopen halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die bezoeken afleggen, van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te zijn. We kunnen deze zaken dan met elkaar doornemen. Voor een goede terugkoppeling is het gewenst, dat de bezoekdames aanwezig zullen zijn.

Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij Dicky de Fockert, tel. 581992.

Wij rekenen op uw aanwezigheid!

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden.

Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

3 mrt Dhr. P. van Leeuwen Jacob de Jonghstraat 17

Boerenerf Rommelmarkt

Zaterdag 14 april a.s. organiseren we de “**Boerenerf Rommelmarkt**” op het erf van Anne van Arkel. Zoals u van ons gewend bent, verkopen we meubelen, curiosa, speelgoed, boeken, glas, etcetera. Daarnaast worden ook de kinderen en de inwendige mens niet vergeten. Noteer de datum dus alvast in uw agenda!!



Voorafgaand aan deze markt zal op **zaterdag 17 maart** de ophaaldag plaatsvinden. Heeft u dus nog bruikbare, onbeschadigde artikelen, waar u afstand van wilt doen, denk dan aan ons. Zie de aankondiging hiernaast. Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, De Rommelmarkt Commissie

Ophaaldag Rommelmart

Zat. 17 maart a.s.

**Svp tussen 09.00-10.00 uur
uw spullen aan de
straat zetten**

**Tussen 10.00 - 11.00 uur
worden de spullen opgehaald**

(kapotte / beschadigde spullen worden niet meegenomen)

Rommelmart Commissie Ned. Hervormde Gemeente Herwijnen

Hallo iedereen,

Ten eerste wil ik een ieder bedanken voor alle lieve kaartjes en telefoontjes. Ik ben nu ongeveer 2 weken in Zambia en het gaat goed met mij. Ik begin steeds meer aan de cultuur te wennen en ik kan u vertellen, deze is echt heel anders dan in Nederland. Het stagelopen gaat nu echt beginnen, dus ik hoop hier mijn stempel op de projecten te mogen drukken. En zo ook iets achter te laten voor de bevolking. Mijn projecten bestaan uit het geven van bewegingsonderwijs aan special needs children. Hier hoort ook een stukje revalidatie aanbieden bij, voornamelijk voor kinderen met een stoornis/ handicap. Ik werk onder het Bisdom van Chipata, Zambia. Zij begeleiden mij tijdens mijn projecten.

Ik houd reisverslagen bij en deze kunt u vinden op de website: www.anniekvanvelzen.gaatverweg.nl.

Verder kan ik ook post ontvangen op het adres:

Anniek van Velzen
Diocese of Chipata
P.O. Box 511235
Chipata, Zambia

Alvast heel erg bedankt en tot over vier maanden.
Groeten vanuit Zambia, Anniek van Velzen

Nationale collecteweek 2012 25 maart t/m 31 maart



Nog steeds is er veel HULP nodig voor mensen die te lijden hebben onder rampen en gewapende conflicten. Vooral in Azië en Afrika zorgt ZOA voor HULP, HOOP en HERSTEL, zodat de slachtoffers weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Neem nou Michelle Gbalo in Liberia. Ze is vanwege de burgeroorlog nooit naar school geweest, maar volgde vorig jaar ZOA's beroepsvaardigheden-training voor meisjes.

Dit meisje dat eerst in een steenmijn werkte, zegt nu vol zelfvertrouwen: "Aan het eind van de training, ga ik mijn eigen bedrijfje opzetten. Dan kan ik misschien ook anderen aan werk helpen. Ik ben dankbaar voor de kans die ik van ZOA heb gekregen!"

Wij hopen dat u ons weer wilt helpen door iets van uw tijd te geven. Alvast onze hartelijke dank.

Mia van Mourik	tel. 582209
Ria van der Meijden	581220
Nel Lanting	581778

TENSLOTTE

Er bestaan twee fascinerende boeken over de tweede wereldoorlog door Cornelius Ryan. Het ene boek heet *De langste dag* en gaat over de landing van de geallieerde legers in Normandië. Het andere boek heet *De laatste slag* en gaat over de val van Berlijn. Je kunt zeggen dat de oorlog al beslist was, toen de landing in Normandië gelukt was en Hitlers legers voor het eerst werden verslagen. Maar er moest nog maandenlang gevochten worden voordat Berlijn werd veroverd.

'De langste dag' van de wereldgeschiedenis was de dag dat Jezus stierf aan het kruis op Golgotha. Dat was Zijn beslissende aanval op het kwaad in de wereld. Er moet nog veel gestreden worden, tot nu toe, maar de strijd is in wezen al beslist. En straks als Hij terugkomt, is de overwinning een feit. Hij zal komen met 'macht en heerlijkheid'.

Met vriendelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Zaterdag 17 mrt	10 – 11 uur	ophalen rommelmarkt
Maandag 19 mrt	20.30 uur	bijbelgesprekskring
Woensdag 21 mrt	09.30 uur	bejaardenbezoekcommissie
Woensdag 21 mrt	18.30 uur	uitzending kerkradio
Donderdag 22 mrt	20.00 uur	lidmatenkring
Zaterdag 7 apr	9 – 10 uur	inleveren rommelmarkt

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 19 maart 2012 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

2 apr	voor 2 weken
16 apr	voor 3 weken
7 mei	voor 2 weken
21 mei	voor 3 weken
11 juni	voor 2 weken
25 juni	voor 2 weken
9 juli	voor 6 weken

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

**COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. 950925
Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE Bankrekeningnr. 6558.12.320

BANKENFONDS Bankrekeningnr. 3280.59.943

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00