

KERKDIENTEN

Zondag 25 maart 2012

- 10.00 uur: Ds. J. Broekman, **Afsluiting Winterwerk**
Introïtuslied: Gez. 49 : 1 en 3
- 18.30 uur: Ds. J. Bogerd, Scherpenzeel
Introïtuslied: Ps. 5 : 11 en 12
- 1^e collecte: HGJB
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 1 april 2012

- 09.30 uur:** Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 21 : 4 en 5
- 18.30 uur: Ds. Fr. Heijkoop, 's-Gravenland
Introïtuslied: Ps. 6 : 1 en 2
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Vrijdag 6 april 2012, Goede Vrijdag

- 19.30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Gez. 39 : 1 en 4
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 25 mrt: Gez. 49 : 1b
1 apr: Ps. 21 : 4a

Kinderoppas

- 25 mrt: Gea van Os en Annette
1 apr: Gera Visser en Sarah

Schoonmaakrooster

- 26 t/m 30 mrt: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld, Mw. Beukenkamp
2 t/m 6 apr: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn

MEDITATIE



...want Hij is onze vrede

Efeze 2: 14a

De gelovigen in Efeze waren tevoren heidenen en daardoor arm, hoewel ze zich dat niet bewust waren. Van nature zijn wij mensen vervreemd van de Heere en vreemd ten aanzien van wat God in Zijn genade doet. De Efeziërs deelden niet in de verwachting van de komende Christus. Ze stonden buiten de verkiezing van het volk van het verbond, buiten het beloofde heil in Christus.

Een mens kan pas gelukkig zijn als hij is opgenomen in een zinvol levend verband en daarin tot zijn bestemming komt. De grote ellende die de zonde teweeggebracht heeft, is de scheiding van God en van elkaar: de mensheid is uiteen gevallen in losse verbanden die zichzelf zoeken. De Heere heeft in het volk Israël een begin gemaakt van het herstel. Maar zo kwam er als het ware een nieuwe scheiding bij: de kloof tussen Jood en heiden.

Maar door de komst van de Heere Jezus is de werkelijkheid in wezen veranderd. Vanaf dat moment worden al Gods kinderen, zowel Joden als heidenen, getrokken vanuit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Zowel Joden als heidenen zullen de Heere leren kennen. Allen worden zij bekeerd tot de levende God. De heiden wordt op geen andere manier zalig dan de Jood. Beiden worden door de Heere levend gemaakt. Beiden leren zij zichzelf kennen als een groot zondaar en leren zinken en zakken op het volbrachte werk van Christus, zodat zij zeggen: "Hij is onze vrede." Jezus Christus is de vrede van Zijn kerk. Hij heeft door Zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha een vrede voor Zijn volk verworven die alle verstand te boven gaat namelijk een vrede met God, maar ook een vrede met elkaar. Zelfs heeft Hij vrede verworven voor de weg die wij moeten gaan. Hij is onze vrede!

Mag u dat in deze lijdensstijd door genade belijden? Als dit kan en mag, geeft dan de God des hemels eer en buigt u voor Hem neer. Hij is het zo waard om geliefd, geloofd en gediend te worden.

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Er hebben, voor zover ik weet, in de afgelopen weken geen gemeenteleden in het ziekenhuis gelegen. Daar zijn we dankbaar voor, maar dat wil niet zeggen geen zieken zijn.

Verschillende mensen staan onder controle vanwege de kwaal die ze hebben en moeten onderzoeken ondergaan. Ook met hen leven we mee. We denken aan mevr. E. Wellner- van Meeteren, Breede Kampen 16, die de chemokuur achter de rug heeft, maar nu nog 30 bestralingen krijgt. Het is geen gemakkelijke weg die het gezin Wellner gaat. Gelukkig is de operatie van hun zoon Ruben, die een tumor in zijn been had, goed geslaagd. Wij bidden hen sterkte toe.

De heer C. Hobo, Berkenlaan 36, heeft definitief een plaatsje in Lingesteijn toegewezen gekregen. Voor zijn vrouw betekent dat een hele verandering in het dagelijks leven na zoveel jaren samenzijn. We wensen het hele gezin veel sterkte toe bij deze ingrijpende verandering.

Jesaja profeteert van de Heere Jezus: *Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen* (Jes. 53:4). We weten dus waar we met onze zorgen naar toe kunnen: naar de voet van het kruis. Hij heeft Zich voor u gegeven in de bangste zielenood, opdat u niet hopeloos hoeft te zijn, maar uiteindelijk de heerlijkheid mag erven.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16).

Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteijn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: in den Bogerd

*"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften
Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202*

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
Henny van der Meijden, Woonvoorziening de Lei, Pearl Buck-erf 163,
3315 BD Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Geboren

*Een wonder is ons geschonken
nog teder en klein.
Dat je in deze wereld
een zonnestraaltje mag zijn.*

Ad en Marloes de Bruijn hebben een geschenk uit Gods hand ontvangen: *Hidde Dirk Jan*. Hidde werd geboren op 7 maart 2012. Hij is niet alleen de zoon van Ad en Marloes, maar ook het kleine broertje van Lieke. En gelukkig is tot nu toe alles goed en zijn we als gemeente met hen dankbaar voor dit nieuwe leven. En als gemeente wensen we Ad en Marloes ook Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen. De Heere Jezus zei: *Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God* (Markus 10: 14). In Zijn armen zijn ze veilig.

Van harte gefeliciteerd met deze gezinsuitbreiding!

Ad, Marloes, Lieke en Hidde wonen aan De Hoederkampen 13, 4174 HD Hellouw.

Overleden

Op 7 maart 2012 is *Jan Janse Bijl* op de leeftijd van 92 jaar overleden. Hij verbleef de laatste jaren in Lingesteijn, voorheen woonde hij aan de Waaldijk 78. Na een bewogen leven is hij niet meer in ons midden. 'Hij was een bijzondere man', zo staat er op de kaart vermeld. We wensen Marga en Piet, Jochem en Marieke en allen die om zijn heengaan treuren, veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Jan Bijl is in besloten kring begraven.

Uit dankbaarheid

Blij en dankbaar dat ik weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, wil ik u allen hartelijk danken voor alle medeleven in welke vorm dan ook.

Het heeft ons allen heel goed gedaan dat zoveel mensen aan ons hebben gedacht.

Bovenal dan aan God die mij weer gespaard heeft.

*In angst, in tegenspoed en pijn,
Helpt God ons altijd weer.
En wil een redder zijn.*

Bets en Hans van Dalen

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 4 mrt 1^e collecte € 146,05 diaconie
 2^e collecte € 158,00 kerkrentmeesters
 Uitg.collecte € 158,70 past. en prediking

Zondag 11 mrt 1^e collecte € 118,20 Ned. Bijbelgenootschap
 2^e collecte € 132,90 kerkrentmeesters
 Uitg.collecte € 130,25 past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman € 10,00

Ds. J. Groenenboom 2 x € 20,00 +4 x € 10,00

Ouderling van Kuilenburg € 10,00 voor de bidstondcollecte

Ouderling Hak € 10,00 voor de bidstondcollecte

Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD

Diensten

Komende zondag sluiten we D.V. in de ochtenddienst het winterwerk af. Veel mocht er gebeuren: clubwerk, catechisaties, kringen, huisbezoeken enz. Hoewel bepaalde werkzaamheden gewoon doorgaan, hebben we toch de goede gewoonte om op de laatste zondag van maart de Heere te danken voor alles wat hij gaf in het kerkenwerk. En het is ook goed na te denken over wat we doen met wat we gekregen hebben. Het thema van deze dienst is: *Ben je er klaar voor?* Dit naar aanleiding van de bekende gelijkenis over de vijf wijze en vijf dwaze meisjes (Matt. 25: 1-13). In de preek zal ik proberen me te richten tot jong en oud. Dat betekent dat de meeste kinderen in de kerk blijven (alleen de kinderen tot en met groep 3

mogen naar de zondagsschool). Omdat we ook liederen zingen buiten onze bundel om, is er een gedrukte liturgie. Na de dienst hopen we velen te ontmoeten bij de koffie, thee of frisdrank in het kerkelijk centrum.

De zondag daarna, D.V. 1 april, is de 6^e en tevens laatste lijdenszondag. In de dienst van die morgen wil ik de serie preken uit de brief van Paulus aan de Filippenzen afsluiten. We lezen Fil. 4: 1-9. Het thema van de preek is: *Blijdschap die blijft*. Op Palmzondag wordt ook wel het verhaal van de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem gelezen. Met palmtakken in de hand zongen de mensen: Gezegend zij de grote Koning, die tot ons komt in 's Heeren naam. Maar die blijdschap was maar tijdelijk, want korte tijd later riepen ze: Kruisig Hem! Paulus schrijft: 'Verblijd u *altijd* in de Heere.' Laten we dat maar samen doen ... in de kerk...

Stille week

In de zgn. Stille week, de week voor Pasen, zijn er weer de bezinningsmomenten in de kerk. De bijeenkomsten worden gevuld met zang, Schriftlezing, stilte en gebed, alles gericht op de lijdensweg die onze Heiland gegaan is. We doen dit niet uit medelijden met Hem, want Hij is die weg al gegaan en de overwinning is al behaald. Maar het is juist goed voor ons om er telkens weer bij bepaald te worden wat Zijn verzoenend werk voor ons betekent.

Van maandag tot en met donderdag komen we vanaf 19.30 uur bij elkaar in ons kerkgebouw.

Kringen

We mogen terugzien op een goed en gezegend seizoen. Met de Bijbelgesprekskring en de kring Groeien in geloof hebben we de profetie van Hosea bestudeerd. Voor velen nieuw en indringend, maar ook hoogst actueel voor onze tijd. En we zijn dankbaar voor de groeiende belangstelling. Met de Lidmatenkring hebben we het tweede deel van het seizoen nagedacht over een aantal van de tien geboden. Daar was veel om over na te denken. Met de cursus 'Geloven met het hart' gaan we nog even door. Het is heel bijzonder wat in die kring gebeurt. Dat de Heere er Zijn zegen over gebiedt!

Tussentijdse verkoop

Het ingeleverde oud ijzer/aluminium, oud papier et cetera heeft de laatste tijd opgebracht € 936. Dat is inclusief de tussentijdse verkoop van rommelmarktspullen. Kopers, verkopers en anderen die een bijdrage leverden: heel hartelijk bedankt.

Verhuizingen binnen Herwijnen

Graag willen we iedereen die binnen Herwijnen verhuist, vragen die adreswijzigingen kort aan ons te melden. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen die daarvan op de hoogte moet zijn (ledenadministratie, redactie kerkblad, wijkouderling etc) dat ook daadwerkelijk weet. De verhuizingen worden wel automatisch doorgevoerd in het LRP (nieuwe ledenregistratiesysteem van de PKN), maar we krijgen meestal pas later een melding dat adressen gewijzigd zijn.

Vandaar het vriendelijke verzoek: meldt verhuizingen graag altijd even via emailadres info@nhkherwijnen.nl

Bellen met Dik de Joode (0183-637092) of schrijven: Hervormde Gemeente Herwijnen, Postbus 8, 4170 AA Herwijnen mag natuurlijk ook.

Paascollecte

Binnenkort wordt als het goed is op alle adressen waar iemand woont die is ingeschreven bij de Hervormde Gemeente Herwijnen, een enveloppe voor de Paascollecte bezorgd.

We zeggen er bij: als het goed is. Het is namelijk niet uitgesloten dat er hier en daar iets niet helemaal goed gaat. Dit omdat de afstemming met LRP (nieuwe systeem van ledenregistratie van de PKN) nog niet altijd optimaal is. We vragen uw begrip voor eventuele foutjes.

Hebt u naar uw mening ten onrechte wel of geen enveloppe gehad, dan vragen wij u dat te melden via info@nhkherwijnen.nl.

De bedoeling is dus dat op alle 'hervormde adressen' een enveloppe wordt bezorgd, gericht aan het zogeheten 'hoofd van de pastorale eenheid'. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk.

Graag citeren we nog een paar regels uit het begeleidend schrijven bij de acceptgiro: „Pasen is het feest van Christus' overwinning op de dood. Daarom is Pasen het belangrijkste feest voor de christelijke gemeente. Pasen is dan ook bij uitstek een mooie gelegenheid om onze eigen gemeente met een speciale gift te ondersteunen, zodat deze blijde en bevrijdende boodschap met kracht kan blijven worden uitgedragen.”

Zakjes bidstondcollecte

Mogelijk zijn er mensen die nog een zakje voor de bidstondcollecte in huis hebben. U kunt deze inleveren door ze in de collectezak te doen. Meegeven aan predikant, kerkenraadsleden, bezoekdames etc kan natuurlijk ook. Direct een bedrag overmaken kan via 3280.00.531 (Rabobank) of 950925 (ING). Steeds graag onder vermelding van Bidstond 2012.

In eerste telling was de opbrengst met € 1605,40, ruim 200 hoger dan voorgaande jaren; waarvoor hartelijk dank! De opbrengst van de biddagcollecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. Van harte bij u aanbevolen dus.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Leeftijd</u>	<u>Adres</u>
02-04	S. van Weelden-de Jongh	96	Sluimerskamp 18
02-04	G. van Oort	87	Achterweg 71

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed actueel mogelijk te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scribe of predikant.

Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

info@nhkherwijnen.nl

voor telefoonnummers: zie de omslag van het kerkblad.

Het college van kerkrentmeesters

Bloemengroet



Geen opgave ontvangen

Voorjaarszendingscollecte

De voorjaarszendingscollecte heeft dit jaar € **1271,30** opgebracht.

Een prachtige opbrengst waar we erg blij mee zijn!

Wij willen u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage en de collectanten voor hun medewerking.

De zendingscommissie

Paasgroetenactie Friedensstimme

Mede gezien de positieve reacties van de voorgaande jaren wil de zendingscommissie ook dit jaar een Paasgroetenactie van de Stichting Friedensstimme organiseren. Deze stichting ondersteunt verdrukte en vervolgte christenen onder meer door verspreiding van christelijke lectuur in de landen van de voormalige Sovjetunie.

Hoe gaat het een en ander in zijn werk?

Op DV **zondag 8 april 2012** staat er achterin de kerk een tafel waarop lectuurpakketten liggen. Deze pakketten worden door Friedensstimme kosteloos ter beschikking gesteld en zijn al voorzien van een adres. Het is de bedoeling dat deze pakketten door leden van onze gemeente worden gefrankeerd en verzonden. Als u/jij hieraan mee wilt werken komen dus alleen de verzendkosten voor uw/jouw rekening. Deze verzendkosten (± € 3,50) zijn afhankelijk van het gewicht van het pakket. Het advies is daarom ook het pakket bij het postkantoor toch even te laten wegen.

De adressen die op de pakketten staan zijn van voorgangers, evangelisten, leidinggevenden van zondagsscholen of van bibliotheken. Deze behoren tot de gemeenten van niet-geregistreerde baptisten, verspreid over de gehele voormalige Sovjetunie. Zij zorgen voor de verdeling van de lectuur.

In de opening van iedere te verzenden envelop hebben wij een handleiding voor de verzending gedaan. Hierin kunt u lezen hoe de verzending precies in zijn werk gaat. Het is de bedoeling dat u deze handleiding uit de envelop haalt, leest en het pakket verstuurd. De handleiding moet uiteraard niet worden meegestuurd!

Mocht u/jij nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de zendingscommissie (A'da de Bruin – van der Vliet, tel.nr. 582153).

Wij vertrouwen erop dat alle pakketten kunnen worden verzonden en dat u/jij dit werk ondersteunt met uw/jouw gebed. Op deze manier mogen we een klein steentje bijdragen aan de verspreiding van het evangelie.

De zendingscommissie

Kledingactie Werkgroep Dorcas Herwijnen



We gaan weer richting voorjaar en dan worden er veel kledingkasten opgeruimd. Wellicht blijft er goed bruikbare kleding over die u eigenlijk zelf niet meer dragen wilt.

Dan willen wij graag proberen om voor deze kleding een nieuwe eigenaar te zoeken. Als u uw kleding inlevert tijdens de kledingactie wordt een deel



daarna gesorteerd om mee te kunnen nemen naar Oekraïne tijdens het hulptransport van D.V. oktober a.s.

Kleding die niet meegaat met het transport gaat naar Dorcas Hulp in Andijk en gaat van daaruit naar diverse projecten of wordt verkocht om projecten te financieren.

U kunt uw gebruikte, maar nog wel goed bruikbare kleding en speelgoed inleveren in **dichtgebonden plastic zakken** op **zaterdag 14 april** van **09.00 tot 16.00** uur op de volgende adressen:

Fam. P. Brouwer

Rijthoek 8

Haften

Fam. T. de Vries

Meerenburg 1

Herwijnen

Fam. A. van Eck

De Rietput 127

Vuren

Afsluiting winterwerk



Op zaterdag 24 maart organiseert de jeugdraad een gezellige middag. Er zal koffie, thee of fris zijn en er is een film van "oud Herwijnen". Iedereen is van harte welkom vanaf half drie 's middags in het kerkelijk centrum. De jeugd kan bingo doen en ook zal er een xbox aanwezig zijn. Deze middag zal tot ongeveer vijf uur duren. Jong en oud is van harte welkom!



10



Tenslotte

Engelen bestaan. Dat geloven we. Maar weet u dat er ook 'poetsengelen' bestaan? Onlangs las ik erover. En ze zijn regelmatig ook in onze kerkelijke gebouwen aanwezig. Ik zie en hoor ze geregeld. Van voor naar achter en van links naar rechts vliegen ze door de verschillende ruimtes. En in deze schoonmaaktijd zijn ze extra aanwezig. Met sopemmer en dweil, met boenwas en stofdoek en met nog veel meer attributen zijn ze actief. Hebt u ze nog nooit gezien? Kom dan maar eens kijken of doe mee. Onze 'poetsengelen' mogen best wel eens in het zonnetje gezet worden, want ze doen erg belangrijk werk in onze gemeente. Bij dezen wil ik ze hartelijk bedanken voor hun inzet, nu in het bijzonder tijdens de voorjaarsschoonmaak. Dat ze nog maar lang 'poetsengel' mogen zijn! O ja, volgens Wikipedia is een 'poetsengel' vanouds de huishoudster van de pastoor... Een pastoor hebben we hier op Herwijnen niet meer, maar poetsengelen wel!!! Gelukkig maar! Leve de poetsengelen...

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.

AGENDA

Woensdag	21 mrt	18.30 uur	uitzending kerkradio
Donderdag	22 mrt	20.00 uur	Lidmatenkring
Zaterdag	24 mrt	14.30 - 17.00 uur	afsluiting winterwerk
Zaterdag	7 apr	9 – 10 uur	inleveren rommelmarkt
Zaterdag	14 apr		Boerenerf Rommelmarkt

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 2 april 2012 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

16 apr	voor 3 weken
7 mei	voor 2 weken
21 mei	voor 3 weken
11 jun	voor 2 weken
25 jun	voor 2 weken
9 jul	voor 6 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)



Licht in onze ogen

Licht in onze ogen
dagelijkse zon
uitzicht veelbelovend
glimlach om Gods mond

vrijheid van beweging
richting die wij gaan
ruimte om te leven
zin van ons bestaan

brood op onze tafel
herder die ons hoedt
bron van levend water
land van overvloed

hart van deze aarde
dak boven ons hoofd
blijk van Gods genade
broeder, huisgenoot

vrede allerwegen
kracht die ons vervult
hand van God die zegent
Jezus ons geluk.

Uit: Hans Bouma, God wonend bij mensen



Alle onderstaande woorden zitten horizontaal , verticaal  of diagonaal  verstopt in de puzzel.

Streep ze door en maak van de overgebleven letters het puzzelwoord.



Avondmaal
chocolade
eierdop
eieren

Goede Vrijdag
haas
kruis
kuikens

Lam
lente
mandje
paasei

paaskonijn
paasontbijt
paastak
penseel

verf
versiering