

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENSTEN

Zondag 13 mei 2012

- 09:30 uur: Ds. A. Stijf, Ede
Introïtuslied: Ps. 75: 1, 6
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 12: 3, 4
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 17 mei 2012, Hemelvaartsdag

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 13: 1, 2
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 20 mei 2012

- 09:30 uur: Ds. J. Hoek, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 68: 1, 10
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 14: 4, 5
- 1^e collecte: IZB
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 13 mei: Ps. 75: 1b
20 mei: Ps. 68: 10a

Kinderoppas:

- 13 mei: Jacolien van Zante en Jacco
17 mei: Linda Duizer en Roxanne
20 mei: Monique Hobo en Sjanet

Schoonmaakrooster

14 t/m 18 mei: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp

28 t/m 1 juni: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn

MEDITATIE



...één lichaam en één geest... (Ef. 4: 4a)

De Heere heeft ons gelovigen geroepen om samen één te zijn met Zijn Zoon Jezus Christus. De liefde tot Hem is de band die ons samenbindt. Daarom is het nodig dat Gods kinderen in vrede met elkaar leven. Dat dit geen vanzelfsprekende zaak is, blijkt wel hieruit dat Paulus de christenen in Efeze oproept zich daarvoor in te zetten. Door nederig en liefdevol met elkaar om te gaan.

De gemeente wordt door Paulus meer dan eens met een lichaam vergeleken. Dat lichaam bestaat uit Joden en heidenen. Zij zijn getrokken vanuit de duisternis tot Gods wonderbaar licht.

Zoals bekend zal zijn, bestaat ons lichaam uit vele leden. Zo is het ook met de leden van het lichaam van Christus. Er zijn leden die treden op de voorgrond, maar er zijn ook leden die dit niet doen. Dat wil niet zeggen dat deze laatsten van minder waarde zouden zijn. Wie zal de waarde schatten van een godvrezend moeder die de troon der genade bestormt met het gebed of de Heere haar kinderen wil bekeren? En wie kan de ouderlingen tellen in ons land of daarbuiten die alles op alles zetten om zielen in te winnen voor Koning Jezus?

Ja, er zijn in dat ene lichaam van Christus verschillende leden. Maar let wel: van al die leden is Hij het hoofd. Zonder Hem kunnen zij niets doen. Als er al vrucht is, wordt zij uit Hem gevonden.

De christelijke eenheid is een feit. Wij zijn gebonden door een gemeenschappelijk geloof, door trouw aan elkaar, door één doel voor ons allen. We dienen dezelfde Meester. Hij is het hoofd, wij zijn de leden van één en hetzelfde lichaam.

Maar wij zijn niet gelijk in temperament, persoonlijkheid of gaven. De band moet voortdurend versterkt worden door onze liefde, door onze verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar en door onze verschillende gaven aan te wenden tot hetzelfde doel. We moeten groeien tot we zijn zoals Christus ons leert.

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE

Zieken



In de afgelopen weken is er heel wat op mevr. A. Bambacht- Overheul, Kolstraat 24, afgekomen. In het vorige kerkblad meldde ik dat zij in het ziekenhuis opgenomen moest worden om een tumor uit haar darm te verwijderen. Zij is inmiddels geopereerd, maar de tumor kon niet verwijderd worden. Ook het plaatsen van een omleiding heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Mevr. Bambacht is nu weer thuis, maar de zorgen zijn groot. Het gezwel heeft zich naar alle kanten uitgezaaid. Zij gaat een moeilijke tijd tegemoet. We bidden haar Gods zegen en kracht toe om dit alles te kunnen verwerken. *God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheid (Ps. 46: 2).*

Ralph Sneep uit Haaften kreeg vorige week hevige buikpijn. Zijn blindedarm bleek ontstoken en moest verwijderd worden. In het Rivierenlandziekenhuis in Tiel vond de operatie plaats. Na enkele dagen mocht hij weer naar huis en we wensen hem een voorspoedig herstel toe.

Mevr. G. Burghart - Mijdam, Zworrelstraat 27, krijgt binnenkort een staaroperatie aan haar andere oog. We hopen op hetzelfde resultaat als de vorige keer.

De Heere wil dat wij Zijn hulp inroepen. En als we eerlijk zijn, moeten we erkennen dat we vastlopen als we het van onszelf of van anderen verwachten. Bij de Heere alleen vinden we bescherming en kracht. In de hierboven aangehaalde Psalm 46 staat dat Hijzelf een toevlucht en vesting is. Hij is onze Sterkte. In welke omstandigheden we ook komen, Hij zal erbij zijn: God is met ons!

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horsen-van der Meijden, afd.: In den Bogerd

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haafden

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Woonvoorziening de Lei, Pearl Buck-erf 163,
3315 BD Dordrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

In Memoriam

Op 25 april 2012 is in de leeftijd van 88 jaar

Cornelia de Bruijn- van Horsen

overleden. Zij was sinds januari 2003 weduwe van Leendert Jan de Bruijn. Zij werd in Hellouw geboren en groeide op in een gezin met vijf kinderen. Dat betekende in die tijd dat leren er niet bij was, maar dat je op jonge leeftijd moest gaan werken. Zo ging zij op 13-jarige leeftijd al het huis uit. De oorlogstijd maakte zij bewust mee. Toen aan het eind van de oorlog haar oudste broer omkwam, heeft dat veel indruk op haar gemaakt. In 1950 trouwde ze en kwam toen in Herwijnen wonen, de langste tijd aan de Achterweg. In 1963 heeft ze een ernstig ongeluk gehad, dat veel impact op haar leven en op haar karakter heeft gehad. Jarenlang is ze ook lid van de vrouwenvereniging geweest. Ze kon genieten van de kleine dingen en stelde niet veel eisen. Nadat haar man was overleden is ze nog enige tijd alleen gebleven, maar vijf jaar geleden was het toch beter dat ze naar Avondlicht ging. Daar vond ze ook de liefde en verzorging die ze nodig had. En daar is ze zacht en kalm heengegaan van hen die ze liefhad.

Voorafgaande aan haar begrafenis op dinsdag 1 mei hebben we samen met familie en vrienden in rouwcentrum Lingewaal Psalm 23 gelezen en overdacht. *De Heer' is mijn Herder, mij zal niets ontbreken*, zo stond op de rouwkaart afgedrukt. Dit lied is voor velen een parel onder de Psalmen vanwege Gods troost en kracht die daaruit spreekt. We hebben de lijn ook doorgetrokken naar de Goede Herder, de Heere Jezus Christus, die zelfs Zijn leven voor de schapen gegeven heeft. Dat is de grenzeloze liefde van onze God. In die liefde en dat vertrouwen hebben we het lichaam van deze geliefde moeder, oma en ouwe oma aan de aarde toevertrouwd. We bidden de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe in het verwerken van dit verlies.

Dankbetuiging

Uw hartelijke belangstelling en medeleven, na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze liefdevolle, zorgzame vader en schoonvader en onze lieve pake

Marten van der Vies

is ons bijzonder tot steun geweest. Het gemis is groot, maar het is goed te ervaren dat hij bij velen geliefd was.

Ali van der Vies-Hoekstra
kinderen en kleinkinderen

Belofte

God heeft ons niet beloofd
een recht en rustig spoor,
een pad bestrooit met bloemen
ons hele leven door;
God heeft ons niet beloofd
een wolkenloze lucht,
of vreugde zonder pijn,
gezing zonder gezucht.

Maar God heeft ons wél beloofd
licht op de levensbaan,
troost in het bange donker,
moed om het pad te gaan,
genade in beproeving.
Zijn liefde oneindig groot,
Zijn mateloos erbarmen,
Zijn kracht tot in de dood.

Hallo allemaal,

Ik wil allereerst iedereen bedanken voor de leuke kaartjes die ik hier in Zambia al heb ontvangen. Ze hebben allemaal een mooie plek aan de muur gekregen! Ook alle reacties op mijn blog zijn altijd weer super leuk om te lezen!

Verder gaat het hier allemaal erg goed. De projecten lopen allemaal en we zijn nu bezig om een klein circusproject te organiseren met een groep beperkte kinderen. Zoveel zin in!

De tijd vliegt nu echt voorbij, ik ben namelijk al ruim over de helft en ik wil nog zoveel doen. Maar ik blijf genieten, dit is echt een levenservaring die me altijd bij zal blijven!

Bedankt voor alle reacties en meelevens!

Groetjes, Anniek van Velzen, Catholic diocese of Chipata,
POBox 510124, Chipata, Zambia.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 15 april:	1 ^e collecte	€	81,45	diaconie
	2 ^e collecte	€	99,30	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	77,40	pastoraat en pred.
	Avond, gez. dienst	€	260,05	Woord en Daad

Woensdag 18 april: gez. ontm.avond	€	89,00	De Herberg
Donderdag 19 april:dienst ZC Avondl.	€	146,65	
Zondag 22 april: 1 ^e collecte	€	146,00	Werelddiaconaat
2 ^e collecte	€	147,40	kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	140,95	pastoraat en pred.
Zondag 29 april: 1 ^e collecte	€	143,45	diaconie
2 ^e collecte	€	154,85	kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	175,45	onderhoudsfonds

Giften

Ontvangen via:

Ouderling A. Ruitenburg en bezoekbroeder H. de Bruin € 25,00 voor de kerk

Ouderling H.Hak € 50,00 + € 10,00 op huisbezoek

Dhr. A. van Rossem € 50,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Diensten

De komende twee zondagen sta ik D.V. voor de avonddiensten op het preekrooster. En naar goed gebruik zijn dat leerdiensten. We openen dan weer het troostboek van de kerk, de Heidelbergse Catechismus.

Komende zondag 13 mei ligt Zondag 24 voor ons. In Zondag 23 kwam de vraag aan de orde: Hoe ben je rechtvaardig voor God? En we hebben gehoord dat dat alleen kan door oprecht in Jezus te geloven. In Zondag 24 is de vraag: Maar kun je niet door eigen werken rechtvaardig worden? Hoe moeten we denken over de goede werken? Velen in de kerk en daarbuiten laten een ander antwoord horen dan de Bijbel zegt. Hoogst actueel dus!

Op zondag 20 mei maken we een start met een nieuwe afdeling: Over de sacramenten. Onze reformatorische traditie kent twee sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Ook daarover wordt binnen de kerk en ook onder individuele gelovigen heel verschillende gedacht. De komende tijd gaat het in de leerdiensten dus over die twee sacramenten. Ter inleiding daarop behandelt de catechismus in Zondag 25 eerst de vraag: Wat zijn sacramenten? Ten diepste is in de preek daarbij de vraag actueel: Hoe kom ik aan het geloof? Bent u, naar

goede gewoonte, er ook weer bij? Het zal u tot zegen zijn! De tekst van de vragen en antwoorden ligt weer klaar bij de ingang van de kerk. Tussen de twee bovengenoemde zondagen in ligt de Hemelvaartdag. Dan vieren we het Kroningsfeest van de Heere Jezus. In de rij van heilsfeiten kan dit heilsfeit niet gemist worden. Daarom komen we in de kerk ook samen om dit te gedenken in de dienst aan onze God. Ik wil in de komende tijd een serie preken houden over het boek Handelingen, althans over een gedeelte daarvan. Op de Hemelvaartsdag wil ik daar een begin mee maken. We lezen dan Hand. 1: 1-12 en in de preek concentreren we ons dan op de vraag die de discipelen aan Jezus stellen: *Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?* (vs. 6). De vraag naar het Koningschap van Jezus: op aarde of in de hemel? Ik hoop dat u deze gezegende dag ook in de kerk begint!

Aanvangstijdstip diensten Zorgcentrum Avondlicht

In overleg met Zorgcentrum Avondlicht en met de Gereformeerde Kerk is besloten het aanvangstijdstip van de maandelijkse diensten een kwartier op te schuiven. Dit om vrijwilligers en personeel iets meer tijd te geven de bewoners naar de grote zaal te brengen. De diensten beginnen met ingang van deze maand dus niet om 14.30 uur, maar om 14.45 uur. Dat nieuwe tijdstip geldt ook voor de vier avondmaalsvieringen.

Dienst Avondlicht juni week verzet

Op verzoek van Zorgcentrum Avondlicht is de dienst op donderdagmiddag 21 juni een week verzet, naar donderdag 28 juni. Dit omdat een groep bewoners op 21 juni naar de feesttent van de Oranjevereniging gaat.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.



Datum	Naam	Leeftijd	Adres
12-05	J. Heijnen-Duizer	86	Zorgcentrum Avondlicht
15-05	G. Mus-van Horssen	86	Zorgcentrum Avondlicht
22-05	D. Heijnen	86	Waldijk 211

Van de zendingscommissie

Afgelopen zondag 6 mei hebben we Mark en Annemarie Horst kunnen ontmoeten. Dit zendingsechtpaar ondersteunen wij als gemeente door

middel van het project Deelgenoten van de GZB. Ze waren tijdens de ochtenddienst aanwezig en vertelden over hun werk in Zimbabwe. Na afloop van de dienst konden we hen en hun zoontjes Lennard en de pasgeboren Jasper ontmoeten. Ze vertrekken in juni weer naar Zimbabwe en hopen over een jaar weer op verlof in Nederland te zijn. We zullen ze dan als gemeente graag weer ontmoeten op een gemeenteavond.

Onderstaande tekst komt uit hun laatste nieuwsbrief van maart 2012:

Eind vorig jaar (nov-dec) werd een documentaire over het Morgenster ziekenhuis uitgezonden. Deze is terug te kijken via: www.nederlandhelpt.nl De opbrengt van de hieraan gekoppelde actie bedroeg bijna € 300.000. Het Morgenster ziekenhuis ontvangt hiervan in ieder geval € 100.000.

Wat maakt van diverse instellingen een afdeling?

Wanneer kun je spreken over een eenheid? We hebben nu een visie, een mission statement en waarden, we hebben een nieuw bestuur en werken aan een 'gezondheidszorgbeleid'. Gaan we vooruit?

Uit bovenstaande is af te leiden dat er de afgelopen tijd veel is gebeurd. Met name de eerste vergadering en workshop met het nieuwe bestuur gaf een enorm goed gevoel. Want uiteindelijk is het bestuur de meest continue en drijvende factor, hoop ik.

Het is erg belangrijk om een goed functionerend bestuur te hebben, zodat niet ik persoonlijk, maar een blijvende structuur de lijnen uitzet. We hebben met een groep gemotiveerde professionals o.a. een nieuw beloningsbeleid vastgesteld, een nieuwe directeur en twee nieuwe dokters aangesteld, een visie, mission statement en waarden vastgesteld en nagedacht over de toekomst. Met de juiste mensen is in korte tijd veel te doen!

Daarnaast is ook veel tijd gaan zitten in dagelijks management. Vooral personeel vraagt veel aandacht. Ook scheppen donaties verplichtingen. Zo hopen we dit jaar alle klinieken te renoveren en diverse huizen te bouwen op Morgenster. Dat laatste met geld van de opbrengt van de EO Metterdaad actie.

Moeiten? Uitdagingen? Jazeker. Parttime werken blijkt bijna niet te doen. Hoe houd je verpleegkundigen gemotiveerd voor een mager salaris (+/- €300 + huisvesting) terwijl kosten levensonderhoud vergelijkbaar zijn met Nederland? Werken zonder het geld om het werk te doen? Genoeg om te bidden.

Gebedspunten

We zijn God dankbaar voor al wat hij heeft gegeven:

De goed verlopen zwangerschap

De nieuwe matron op Morgenster (na vier jaar!)

De opbrengt van de EO Metterdaadactie (>€100.000)

Een (geslaagde start van een) nieuw bestuur

Er zijn nog wel wat zorgpunten waarvoor we gebed vragen

De werkvergunning voor Mark ('zoekgeraakt')

Financiële situatie van ziekenhuis en klinieken

De vele patiënten die zorg niet kunnen betalen

Adres in Nederland

Van 11 april tot 27 juni zijn we op verlof, ons adres is dan:

Prinsenstraat 25, 2316 HH Leiden, 06- 53878513

3xH

Hey allemaal! Als je tussen de 12 en 16 jaar bent, dan is dit bericht voor jou bestemd. Het seizoen van de 3xH zit er namelijk alweer bijna op en om dit leuk af te sluiten hebben wij (de leiding) een kampnacht georganiseerd. Hier wil je echt bij zijn, want deze nacht staat bekend als de 'knaller' onder de activiteiten. Onder het thema 'Nacht zonder dak' zal de opbrengst naar Roemenië gaan. Annelies Vervoorn uit Hellowouw hoopt hier namelijk een handje te kunnen helpen. Jullie ontvangen via de mail een sponsorlijst. Het is de bedoeling dat jullie zoveel mogelijk sponsoren zien te vinden. Natuurlijk hebben we hele toffe activiteiten bedacht voor de volgende dag. Schrijf dus nu in je agenda dat er op D.V. 18 mei een kampnacht van de 3xH is (deze nacht zal dus na het volleybaltoernooi beginnen en is 19 mei om 16.00 uur afgelopen). De kosten zijn 10 euro per persoon. Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee. Graag opgeven via de mail (heheha_tienervond@hotmail.com) of bel even naar Dico van Horssen (06-51724255) of Jentiene IJmker (06-15172476).

Volleybaltoernooi

De kerken van Hellowouw, Haaften en Herwijnen organiseren weer een volleybaltoernooi. Vorig jaar werd dit door de vele aanmeldingen een groot succes. Het toernooi zal op D.V. 18 mei gehouden worden op het voetbalveld in Hellowouw. Het begint om 19.30 uur. Er zullen twee poules zijn. Een poule voor deelnemers tussen 12 en 15 jaar en een poule voor de 'oudere' jeugd. Deelname is gratis. Wat houdt je nog tegen?! Ook als je totaal niet kunt volleyballen is een aanmelding gewenst.

Geef de naam van het team en de teamleden op via de mail (heheha_tienervond@hotmail.com). Of bel naar Dico van Horssen (06-51724255) of Jentiene IJmker (06-15172476).

We zijn ook weer op zoek naar de bekera van vorig jaar. Willen de bezitters hiervan contact opnemen met Jentiene?

Young Dorcas Choir Roemenië

Vrijdag 20 april kwamen de 19 jongeren van het koor al vroeg in Herwijnen aan. Zij konden in een zaal bij de Gereformeerde kerk relaxen met koffie, thee en cake in afwachting van de lunch. Na het eten van een kop heerlijke soep en broodjes werden de instrumenten uitgeladen en opgesteld in de kerk. Na de lange reis wilden de jongeren zich graag oprisfen en zijn daarom in 3 groepen gaan douchen. Dit werkte verfrissend maar de vermoeidheid sloeg na een warme douche bij de meesten toch toe. Rond half 6 was iedereen weer bij de kerk. Om 6 uur werd gezamenlijk gegeten en daarna werd er ingezongen.

Vanaf half 8 was de kerk open en het publiek druppelde binnen. De opkomst was groot waardoor de kerk fijn vol zat. Zang van het koor werd afgewisseld door enkele sprekers, onder andere over het werk van het koor naast zingen en het doel van deze reis. Dat doel is geld bijeen te brengen om vakantieweken voor kinderen uit de allerarmste gezinnen te financieren.

Aan het eind van de avond bleek dat er ruim € 1.400,00 was ontvangen/toegezegd. Daarnaast had het koor nog opbrengst van Cd-verkoop. Nadat de instrumenten weer ingepakt waren gingen de jongeren mee met de gastgezinnen om daar de nacht door te brengen en te ontbijten.

Zaterdagochtend is de groep naar een klompenmakerij geweest om iets Nederlands te zien. Hier werd ook nog gezongen en ging er een klomp rond voor giften. Uiteindelijk was de totale opbrengst, na nog enkele giften ruim € 1.550,00. Een heel goed begin van de concerttour deze week!

Via deze weg willen wij het publiek, maar vooral de gastgezinnen en de mensen die de maaltijden voor het koor verzorgd hebben heel hartelijk danken namens het koor en de werkgroep!

Voedselactie voor Oekraïne – werkgroep Dorcas

De voedselactie wordt gehouden op **vrijdag 18 mei** en **zaterdag 19 mei**. U kunt het voedsel inleveren bij de Spar in Herwijnen. Ook is er gelegenheid om voedsel in te leveren op **zaterdag 19 mei** bij H.J. van Wijgerden, Waaldijk 10, Herwijnen.

Men is in Oekraïne erg blij met:

pakjes droge soep	pak/doos Brinta
fles (plastic of blik) limonadesiroop	pak theebiscuit
plastic flessen zonnebloemolie	blik groenten (800 gram)
blik vruchten (800 gram)	pakken suiker á 1 kg
doosjes (vruchten) thee	pot jam
pakken macaroni (of andere pasta)	snoepjes (geen drop)

In verband met douanevoorschriften **geen andere producten** inleveren a.u.b. **en** let op de **houdbaarheidsdatum (april 2013)**

Giften zijn van harte welkom op Rabobank rekeningnummer
1033.80.302 t.n.v. Dorcas Werkgroep Herwijnen
(let op ING-bank rekening niet meer in gebruik)

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd
bij: 22 april Mw. Blom-Schram Achterweg 4
29 april Mw. De Jongh-van Arendonk ZC Avondlicht

Vriendelijk dank!

Wij zijn blij u te kunnen melden dat de collecte voor ZOA van vorige maand het mooie bedrag van € 1.010,00 heeft opgebracht. Het verraste ons dat we ondanks de crisis iets meer ophaalden dan vorig jaar en we willen alle gevers en collectanten nog eens hartelijk danken.



Namens ZOA: Mia van Mourik, Ria van der Meijden, Nel Lanting

TENSLOTTE

Wie een kind leert lopen, gaat een stukje vooruit en keert zich dan om naar het kind. Nooit loop je naast het kind, maar je maakt jezelf tot doel voor het kind. Daar moet het op zijn eigen beentjes naar toe.

Zo gaat Christus in Zijn Hemelvaart voorop. Hij loopt niet naast Zijn leerlingen, maar maakt Zichzelf tot doel waarheen de gelovigen moeten streven, terwijl zij leren op eigen benen te staan.

Zo staat de Heere daar als doel en wendt Zich tot de gelovigen en breidt Zijn armen uit als een moeder.

Gezegnede Hemelvaartsdag toegewenst!

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag	9 mei	18.30 uur	uitzending kerkradio
Woensdag	23 mei	18.30 uur	uitzending kerkradio
Zaterdag	2 juni	9 – 10 uur	inleveren rommelmarkt

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient

uiterlijk D.V. maandag 21 mei 2012

vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Let op!! De kopij voor het volgende kerkblad is voor 3 (drie) weken

Volgende inleverdata zijn:

11 juni voor 2 weken

25 juni voor 2 weken

9 juli voor 6 weken

20 aug voor 2 weken

3 sept voor 3 weken

24 sept voor 2 weken

8 okt voor 2 weken

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 6558.12.320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr.6358.15.184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00