

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 17 juni 2012

- 09:30 uur: Ds. A. Goedvree, Wezep
Introïtuslied: Ps. 23: 1, 2
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 17: 3, 4
- 1^e collecte: Deelgenoten
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 24 juni 2012

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **Bediening Heilige Doop**
Introïtuslied: Ps. 23: 1, 3
- 18:30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 18: 11, 12
- 1^e collecte: Medische Zending
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Lied van de Zondagsschool

- 17 juni: Ps. 23: 1a
- 24 juni: Ps. 23: 1b

Kinderoppas:

- 17 juni: Sjanet 't Lam en Mieke
- 24 juni: Willy van Arkel en Aron

Schoonmaakrooster

- 25 t/m 29 juni: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
- 9 t/m 13 juli: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet



MEDITATIE

Maar u hebt Christus zo niet leren kennen

(Ef. 4: 20).

Er gebeuren in ons land en daarbuiten de meest gruwelijke zaken. Er worden dingen gedaan die niet in overeenstemming zijn met Gods geopenbaarde wil. Wat is het gevaar daarvan voor een christen? Het grootste gevaar is dat men met allerlei misdaden en zonden mee gaat doen. Dat men zich niet onderscheidt van de wereld.

Ook in Efeze dreigde men Gods wet in de steek te laten. De jonge christenen zagen dat de heidenen een heel ander leven leidden dan zij. Sterker nog: ze kregen er behoefte aan weer te gaan leven als voor hun bekering. Ze kregen er zin in met de heidenen mee te gaan doen. Ze wilden hun levenswandel veranderen.

Geen wonder dat Paulus de Efeziërs vermaant radicaal te breken met die levenswandel, waardoor zij onder het oordeel van God lagen. Zij hebben immers Christus leren kennen! Het is ze door middel van de prediking en door de kennis van Christus zo niet geleerd. Want als wij tot waarachtig geloof in Jezus zijn gekomen, zijn wij een nieuwe schepping. De oude mens heeft plaats gemaakt voor de nieuwe mens, die naar het beeld van God geschapen is in zondeloosheid en heiligheid. Dat is de waarheid in Jezus.

Maar waarom dan nog de nieuwe mens aandoen, alsof je een kleding aantrekt? Het wil dit zeggen: wij moeten ons laten omvormen tot het beeld van Hem die ons uit de macht van zonde en dood verlost heeft. Ons denken moet een totale metamorfose ondergaan. De gerichtheid op de wereld moet afnemen, onze gerichtheid op de HEERE steeds sterker worden. Om hoe langer hoe meer naar Zijn wil te leven. Die verandering voltrekt zich niet in één ogenblik. Daarin is een groei. En die omvorming kan alleen de Heilige Geest in ons tot stand brengen. Maar het is beslist niet zo dat wij passief kunnen afwachten tot Hij dat in ons gerealiseerd heeft. God vraagt van onze kant ook actie. En naarmate wij ons inzetten om Hem te gehoorzamen, naar die mate zullen wij Zijn hulp en kracht daarvoor ervaren. Het zal ons vertrouwen en onze blijdschap in Hem doen toenemen.

Ds. J. Broekman



UIT DE GEMEENTE

Zieken

Ik hoor geregeld dat gemeenteleden steeds maar weer voor onderzoek naar het ziekenhuis moeten. Sommigen hebben een lange weg te gaan van onderzoeken en behandelingen. Ik hoop dat er zegen op mag rusten en dat behandelingen verlichting of genezing geven. Het is heel plezierig als u mij daarvan op de hoogte houdt. De kerk leeft graag mee.

Mevr. W.J. Welbie- Blom heeft onlangs in het ziekenhuis gelegen vanwege hevige benauwdheid en vocht achter de longen. Ze was weer spoedig thuis, maar kon niet meer alleen blijven. Haar nicht heeft haar geweldig opgevangen, maar toch was het beter dat ze naar Avondlicht zou gaan. Daar verblijft mevr. Welbie nu, maar haar toestand is zwak. Zij verlangt ernaar bij de Heere Jezus te zijn.

Alle zieken in de gemeente wensen we Gods nabijheid toe. De dichter van Psalm 116 beleed in zijn benauwdheid: *De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer*. Dat mag ook ons tot een troost en bemoediging zijn.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: In den Bogerd

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Woonvoorziening de Lei, Pearl Buck-erf 163, 3315 BD Dordrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

Geboren

De God van het leven heeft nieuw leven gegeven. Gijs en Netty Pippel, Wilgenlaan 29, hebben opnieuw een zoon gekregen:

Carl Cornelis

die de roepnaam *Niels* ontving. We feliciteren hen daar van harte mee. Niels is in het ziekenhuis in Utrecht geboren, maar al gauw mocht hij met zijn moeder weer naar huis. We zijn met Gijs en Netty dankbaar dat alles goed mocht gaan. Dat het anders kan, weten zij maar al te goed. De kleine Gijs is nog niet vergeten. En grote broer Rick zal wel trots zijn met zijn kleine broertje.

We wensen jullie als gezin alle goeds en bovenal Gods zegen toe bij de opvoeding van jullie kinderen.

*Zegen de kind'ren, Heer,
neem ze in Uw armen.
Wilt U ze als maar weer
met Uw liefde warmen.*

In memoriam

De kerkenraad ontving een bericht van overlijden van

Leendert van Oosterum

gewoond hebbend Kolstraat 8. De heer Van Oosterum is 80 jaar geworden. Hij was sinds 4 december 2007 weduwnaar van Klazina van Horssen. Na het overlijden van zijn vrouw heeft hij het niet gemakkelijk gehad, de laatste fase van zijn leven was zelfs zwaar. De kinderen en kleinkinderen zijn dankbaar voor de liefde en zorg die deze vader en opa gaf, maar er is met zijn heengaan wel een leegte ontstaan. Wij wensen hen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies en Gods zegen voor de toekomst.

Huwelijksaanvraag

Er is een aanvraag voor de bevestiging en inzegening van hun huwelijk gedaan door Govert Eduard den Besten, Leerbroekseweg 5 te Leerbroek en Jannigje Esmeralda van Tuijl, Lingedijk 179 te Oosterwijk. Edwin en Erna hopen te gaan trouwen op D.V. vrijdag 6 juli a.s. Omdat zij in Herwijnen komen wonen en met onze gemeente mee willen gaan leven, hebben zij mij gevraagd de dienst te willen leiden in onze kerk. We wensen hen een goede voorbereiding op hun huwelijksdag toe. Hun nieuwe adres wordt: De Strobbel 28.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 6 mei:	1 ^e collecte	€ 132,75	bloemengroet
	2 ^e collecte	€ 140,95	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 132,85	past. en prediking
Zondag 13 mei:	1 ^e collecte	€ 116,85	diaconie
	2 ^e collecte	€ 115,40	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 110,20	past. en prediking
Donderdag 17 mei:	1 ^e collecte	€ 48,70	diaconie
	2 ^e collecte	€ 58,75	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 52,85	past. en prediking
Zondag 20 mei:	1 ^e collecte	€ 140,95	IZB
	2 ^e collecte	€ 154,85	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 114,05	past. en prediking
Zondag 27 mei:	1 ^e collecte	€ 369,50	Pinksterzend.coll
	2 ^e collecte	€ 145,45	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 143,65	onderhoudsfonds
Zondag 3 juni:	1 ^e collecte	€ 112,36	diaconie
	2 ^e collecte	€ 130,55	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 119,05	past. en prediking
Zendingsbussen		€ 154,40	

Giften

Ontvangen via:

Dhr. A. van Rossem € 25,00 + € 20,00 voor de kerk

Ouderling Van Kuilenburg € 50,00 op huisbezoek

Ds. Broekman 2 x € 10,00

Mw. Van Kuilenburg € 20,00 tijdens bejaardenbezoek

Bank een gift van € 275,00

Nagift zendingscollecte € 10,00

Ouderling Hak € 20,00 op bezoek

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDON HET WOORD

Diensten

Komende zondag 17 juni sta ik D.V. voor de avonddienst op het rooster. Dat betekent dat er weer een leerdienst is. De vorige keer hebben we Zondag 25 behandeld: over de sacramenten. We dachten na over de vragen: hoe kom ik aan het geloof en: wat zijn sacramenten? U weet: er zijn twee sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. In Zondag 26 begint de Catechismus met de behandeling van de Doop. Het is goed eens wat dieper na te denken over de betekenis van de Doop. Voor velen is het een vanzelfsprekende zaak dat een kind gedoopt wordt, maar waarom eigenlijk? Er wat gebeurt er? Wat is de betekenis van de Doop? Komt u naar de antwoorden luisteren?

De week daarna, zondag 24 juni, is er een doopdienst. We lezen verder uit het boek Handelingen en nu is hoofdstuk 4 aan de beurt. We lezen de verzen 1 t/m 22. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in hoofdstuk 3 worden Petrus en Johannes opgepakt en voor het Sanhedrin geleid. Petrus neemt weer het woord en houdt opnieuw een toespraak. De kern van zijn betoog heb ik als tekst voor de preek gekozen: *En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.* Thema van de preek: 'Er is geen houden meer aan'.

Doopdienst

In de dienst van 24 juni a.s. zal de Heilige Doop bediend worden aan *Hidde Dirk Jan de Bruijn*. Hidde is op 7 maart geboren, zoon van Ad en Marloes de Bruijn en broertje van Lieke. Het gezin woont aan De Hoenderkampen 13 te Hellouw. We bidden hen veel zegen toe in de voorbereiding op de bediening van het sacrament.

Examens

Deze week worden de uitslagen bekend. Ben je geslaagd? Gefeliciteerd! Niet geslaagd? Veel sterkte, en probeer het gewoon nog een keer!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant.

Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.
info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

13 mei	Mw. Burghart	Zworrelstraat
20 mei	Ralf Sneep	p/a. Kolstraat
27 mei	Mw. Welbie	Z.C. Avondlicht

TENSLOTTE

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.

AGENDA

Woensdag 20 juni	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Donderdag 7 juli	9-10 uur	inleveren rommelmarkt

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 25 juni 2012 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

9 juli	voor 6 weken	19 nov	voor 2 weken
20 aug	voor 2 weken	3 dec	voor 2 weken
3 sept	voor 3 weken	17 dec	voor 3 weken
24 sept	voor 2 weken		
8 okt	voor 2 weken		
22 okt	voor 2 weken		
5 nov	voor 2 weken		

WIJ ZIJN MEER DAN OVERWINNAARS!

DOOR HEM
DIE ONS HEEFT
LIEF GEHAD

MARK ROMEINEN 8:37

visje
Ω

Wij zijn meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft lief gehad!
Rom. 8:37

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. 950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE Bankrekeningnr. 6558.12.320

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr.6358.15.184

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00