

35^e Jaargang, no. 1052 – 29 juni 2012

KERKDIENTEN

Donderdag 28 juni 2012

14.45 uur: Ds. J. Broekman, dienst Zorgcentrum Avondlicht

Zondag 1 juli 2012

09.30 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 81 : 1 en 12

18.30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps.19 : 4 en 5

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Vrijdag 6 juli 2012

14.45 uur: Ds. J. Broekman, huwelijksdienst

Zondag 8 juli 2012

09.30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 20 : 1 en 2

18.30 uur: Ds. J. van Oosteinde, Scherpenzeel
Introïtuslied: Ps. 21 : 11 en 12

1^e collecte: St. Hulp Oost Europa

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

1 jul: Ps. 81 : 12

8 jul: i.v.m. vakantie geen psalmvers te leren

Kinderoppas

1 jul: Amanda de Bruin en Marieke van de Minkelis

8 jul: Arda van Eeuwijk en Demi van Eeuwijk

Schoonmaakrooster

9 t/m/ 13 jul: Mw. van Brakel, Mw. Kornet

MEDITATIE

En geef de duivel geen plaats

Efeze 4: 27



Zouden er in onze tijd nog wel mensen zijn die in de duivel geloven? Soms krijgen wij wel eens de indruk dat dit niet het geval is. De duivel heeft – zo zeggen zij – in onze samenleving geen plaats meer. Hij behoort meer tot de middeleeuwen, toen hij op een afzichtelijke manier werd afgebeeld.

Zullen wij hen niet geloven die ons dit voorhouden? Ook al is de kop van de satan vermorzeld, hij is nog altijd springlevend. De apostel Paulus heeft de duivel gekend, alsmede zijn werken. Hij is ermee op de hoogte, hoe deze ‘verstoorder’ altijd bezig is om het werk van God verdacht te maken. Om die reden zegt hij: *geef de duivel geen plaats*. Laat hem niet toe in uw hart, in uw gezin, in uw familie, maar geef hem ook geen plaats in de kerk. Want wij moeten er maar op letten dat de duivel juist daar is waar de Heere Zijn kerk bouwt. Satan wil er een kapel naast zetten.

Geef de duivel geen plaats, ook niet als wij boos zijn. Paulus zegt: *Word boos, maar zondig niet, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geen de duivel geen plaats*. Boosheid over iets, terecht of niet, mag niet lang aanhouden. De Heere gebiedt de zegen waar men in liefde en vrede met elkaar leeft. Maar de duivel is present waar onenigheid heerst. Geef Gods tegenstander dan niet de kans om zijn verwoestend werk te doen. Wie gewend is om stelend aan de kost te komen, zegt Paulus, moet daarmee ophouden en de handen uit de mouwen steken. Zo kan hij van wat hij verdient een deel weggeven aan de armen. Schuine moppen, vulgaire opmerkingen, gore taal, het mag niet voorkomen onder christenen.

De keerzijde hiervan is: een opbouwend en bemoedigend woord van God spreken, tot zegen voor wie dat nodig heeft. De Heilige Geest is het die ons kan en wil helpen om vergeving te schenken aan wie ons gekrenkt hebben. En geef zo de Heere naar Zijn recht een plaats...

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Wij leven mee met de zieken in de gemeente. Wij denken aan hen in onze voorbede. Wij sturen een kaartje ter bemoediging. Hoe dan ook, we zien naar elkaar om en dat doet zowel de gever als de

ontvanger goed. Laat het overigens wel even weten als u meeleven op prijs stelt.

We denken aan mevr. W.J. Welbie- Blom in Avondlicht. Haar krachten nemen af en meestal is zij niet meer aanspreekbaar. De Heere ondersteune haar in deze moeilijke periode van haar leven.

De heer J. van Horssen, Zworrelstraat 64, heeft een hartinfarct gehad en is gedotterd. Inmiddels is hij weer thuis uit het ziekenhuis, maar herstel vraagt nog wel enige tijd. Wij bidden hem daarbij Gods zegen toe.

Mevr. H.J. van Arkel-Baggerman, Molenkamp 40, is afgelopen zondagmiddag lelijk ten val gekomen en heeft daarbij haar heup gebroken. Zij is in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem opgenomen. Ook haar wensen we Gods zegen toen. Want aan Gods zegen is alles gelegen. Dat is een bekend woord, maar nog altijd vol waarheid. We zijn van de Heere afhankelijk in goede en kwade dagen van dit leven. Daarom zingen we ook met de dichter van Psalm 33:

*Goedertieren Vader – milde Zegenader,
stel Uw vriend'lijk hart – op Wiens gunst wij hopen,
eeuwig voor ons open – weer steeds alle smart.*

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16).

Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: in den Bogerd

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Woonvoorziening de Lei, Pearl Buck-erf 163, 3315 BD Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Geboren

De kerkenraad ontving bericht van de geboorte van *Abraham Mettien Dirk van Mourik*. Bram werd op 13 juni 2012 geboren. Hij is de zoon van Jeroen en Marianne van Mourik en het broertje van Hanna en Ruth. Het gezin woont in Zierikzee maar heeft nog altijd nauwe banden met Herwijnen. En daarom leven wij met hen mee en zijn met hen dankbaar voor dit nieuwe leven. De dank brengen zij aan God, die leven gaf en leven spaarde. En zo wensen wij ook hen Gods zegen toe, zeker ook de ouders bij de opvoeding van hun kinderen.

Weer thuis

Anniek van Velzen is weer thuis! Zij is voor een aantal maanden in Zambia geweest voor een stage. Ze heeft ongetwijfeld veel indrukken opgedaan in dat Afrikaanse land. We zijn met haar dankbaar dat ze weer gezond en wel thuis is na dit avontuur. Veel zegen voor de toekomst gewenst!

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 10 jun	1 ^e collecte	€ 100,20	diaconie
	2 ^e collecte	€ 115,90	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 101,65	past. en prediking
Avondmaalscollecte		€ 120,60	project GZB

Zondag 17 jun	1 ^e collecte	€ 129,25	GZB Deelgenoten
	2 ^e collecte	€ 152,70	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 149,95	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman € 50,00 + 2 x € 20,00

Ouderling Hak € 20,00

Mevr. A. van Kuilenburg € 50,00 voor de kerk

Mevr. J. de Fockert € 15,00 op bejaardenbezoek voor de kerk

Tussentijdse verkoop creativiteitsclub € 60,00

Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD

Diensten

Dit kerkblad is voor twee weken en dus schrijf ik iets over de twee diensten waarin ik hoop voor te gaan. Dan kunt u zich erop voorbereiden.

D.V. komende zondag 1 juli hoop ik in de avonddienst het leerboek van de kerk weer met u te openen. Voor ons ligt dan Zondag 27, een vervolg op de vorige keer, want de Catechismus is nog niet uitgedacht over de Heilige Doop. We denken bijvoorbeeld na over de vraag of je door de doop zelf van je zonden gereinigd wordt. En verder komt ook de kinderdoop ter sprake. Alle reden, denk ik, om naar de uitleg te komen luisteren.

Op D.V. zondag 8 juli hoop ik weer uit Hand. 4 te preken. We lezen de verzen 23 tot en met 37 en vers 34 is het uitgangspunt voor de preek. Die tekst begint met de woorden: *Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed.* Daarom heb ik als thema boven de preek gezet: 'Gemeente van Christus in de praktijk'.

De schrijver van de Hebreeën brief is ook heel praktisch wanneer hij zegt: *Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.*

Huwelijksdienst

In de rij van diensten mag de huwelijksdienst op D.V. vrijdag 6 juli a.s. niet ontbreken. Ook zulke diensten behoren tot de openbare diensten van de gemeente. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is in de dienst waarin Edwin den Besten (Leerbroek) en Erna van Tuijl (Oosterwijk) Gods zegen vragen over hun huwelijk. Op die dag geven zij het ja-woord aan elkaar om 13.30 uur in het 'Hofje van mevrouw van Aerden' te Leerdam. Vervolgens komen ze naar de Herv. Kerk van Herwijnen voor de inzegening van hun huwelijk in een dienst die om 14.45 uur begint. Het is een bewuste keuze van hen om hun huwelijk met de Heere en Zijn dienst te beginnen. Wij wensen hen een goede voorbereiding, een fijne dag te midden van familie en vrienden en een gezegend huwelijksleven toe. Ze hopen onder ons te gaan wonen aan De Strobbel 28 (4171 BS). Ontvang hen daarna als broeder en zuster in de gemeente van Christus!

Kraam braderie

De creativiteitsclub heeft zaterdag 23 juni gestaan op de braderie. De kraam heeft opgebracht € 596,85. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat wordt heel hartelijk bedankt.

De prijswinnaars van de verloting zijn:

1. mevrouw A. Kaldenberg (tuinsetje)
2. mevrouw C. van Wijgerden (plantenbak)
3. mevrouw R. van der Meijden (plantenbak)
4. mevrouw C. van Wijgerden (plantenbak).

Rommelmarkt

De afgelopen weken is bij Anne van Arkel, het inleveradres voor de spullen voor de rommelmarkt, een flink aantal bankstellen, grotere stoelen en kasten gebracht. Wie dus op zoek is naar een dergelijk meubel zou een kijkje kunnen nemen aan de Waaldijk 73. Grote kans dat er iets van uw gading bij is.

De voorraad grote meubelen die er nu staat, betekent ook dat even pas op de plaats moet worden gemaakt met de inname van grotere meubels. Alle andere spullen voor de rommelmarkt blijven uiteraard van harte welkom. Zodra grotere spullen weer ingeleverd kunnen worden, laten we dat weten.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
05-07	J. van Willigen-den Drijver	91	Zorgcentrum Avondlicht

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed actueel mogelijk te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant.

Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

info@nhkherwijnen.nl

voor telefoonnummers: zie de omslag van het kerkblad.

Het college van kerkrentmeesters

Bloemengroet

Geen opgave ontvangen

Uitzending verzoekplatenprogramma

In verband met activiteiten in zorgcentrum Avondlicht wordt de uitzending van het verzoekplatenprogramma van 4 juli verplaatst naar **woensdag 11 juli a.s. om 18.30 uur**.

Tevens maken wij u er op attent, dat de verzoeken voor deze uitzending ingeleverd dienen te worden voor vrijdag 6 juli a.s. bij Dicky de Fockert, Zeek 3.

Dit in verband met vakantie van Marjan van Bezooijen.

Acceptgiro

In dit kerkblad treft u een acceptgirokaart. Met de opbrengst van deze actie proberen we de (druk)kosten voor het maken van het kerkblad te dekken, zodat het door velen gewaardeerde kerkblad in de huidige vorm kan blijven bestaan. Contant aan iemand een gift voor het kerkblad meegeven kan uiteraard ook. Van harte bij u aanbevolen.

Inleveren spullen rommelmarkt: op vaste zaterdagochtend!

Graag verzoeken we iedereen die spullen wil inleveren voor de rommelmarkt, dit te doen op de **eerste zaterdag van maand**, tussen **9.00 en 10.00 uur**. Op dat tijdstip zijn vrijwilligers van de rommelmarktcommissie bij Anne van Arkel (hoek Achterweg-Waaldijk 73) aanwezig om de spullen in ontvangst te nemen. De eerstvolgende keer is dus **zaterdag 7 juli**.

De afgelopen weken is een flink aantal bankstellen, grotere stoelen en kasten gebracht. Wie dus op zoek is naar een dergelijk meubel zou een kijkje kunnen nemen aan de Waaldijk 73. Grote kans dat er iets van uw gading bij is.

Jaarrekening 2011

De jaarrekening 2011 van het college van kerkrentmeesters is door de kerkenraad in zijn vergadering van 18 juni goedgekeurd en vastgesteld. Ook de controlecommissie heeft de jaarrekening beoordeeld en is akkoord. De jaarrekening 2011 laat een tekort zien van €6.585.

Het geven van een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening zou op deze plaats te veel ruimte in beslag nemen. Op hoofdlijnen kan worden gesteld dat de kosten nagenoeg gelijk zijn gebleven aan wat was begroot. Die kosten zijn overigens ook nauwelijks nog beïnvloedbaar. Maar als gemeente hebben we natuurlijk wel invloed op de inkomsten, via de collecten, giften en onze bijdrage aan de Actie Kerkbalans.

Het tekort van €6.585 baart de kerkrentmeesters zorgen. 2010 is immers ook al met een tekort afgesloten en voor 2012 dient zich opnieuw een

aanzienlijk tekort aan. U zult begrijpen dat de reserve van de kerk door deze aanhoudende verliezen snel afneemt. Willen we ons gemeentelieven en de verkondiging van het Woord op termijn in stand houden, dan is echt een sluitende jaarrekening nodig, zonder tekorten. Daarvoor zullen de inkomsten structureel omhoog moeten, waarbij we vooral naar de Actie Kerkbalans kijken. U leest daarover in het volgende stukje meer.

De jaarrekening ligt nu ter inzage voor gemeenteleden. Wie interesse heeft kan tot en met 14 juli contact opnemen met de secretaris van het college van kerkrentmeesters D. de Joode (0183 – 637092; ddejoode@planet.nl), om een afspraak te maken.

Kerkbalans 2012

Voor de Actie Kerkbalans 2012 is inmiddels **€ 59.591,77** toegezegd. Dat is op zich een heel mooi bedrag. Maar zoals u weet is er dit jaar bijna **€ 63.000** nodig om alle kosten te kunnen betalen. Als de toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2012 niet stijgen, zal dit jaar voor de derde achtereenvolgende keer met een aanzienlijk tekort moeten worden afgesloten.

Spiegel

Als je in de spiegel kijkt, zie je een beeld van jezelf. Daarom is het goed om af en toe in de spiegel te kijken. Anders heb je misschien geen goed beeld van jezelf.

Hieronder staat een spiegel voor de gemeente: de statistiek van de toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2012 tot nu toe. Het is goed om daar even naar te kijken. Welk beeld ziet u van uzelf?

Een voorbeeld. Het netto minimuminkomen (alleenverdiener) in Nederland bedraagt momenteel circa €1.312 per maand, inclusief vakantiegeld. Onze tabel met richtlijnen voor uw kerkelijke bijdrage (zie helemaal onderaan dit artikel) adviseert hierbij een bijdrage van 1,5%. Dat is €236 per jaar.

In de onderstaande analyse van de Actie Kerkbalans 2012 ziet u dat meer dan 60% van de mensen van €1 tot €100 per jaar geeft. En 15% van €101 tot €200. Dat betekent dat 75% minder geeft dan de richtlijn voor het minimuminkomen. Dat moet ons aan het denken zetten. Want de spiegel liegt niet.

Zeker, er zijn ook ontroerende bijdragen bij. Mensen zijn soms tot het uiterste gegaan omdat ze met hun hart gegeven hebben. Als u dat bent,

moet u zich dit vooral niet aantrekken. Gaven we allemaal maar zoals u.
U bent een voorbeeld voor anderen!

Maar gemiddeld genomen, moeten we echt nadenken. De percentages in onze tabel met richtlijnen zijn in vergelijking met andere kerken beslist niet hoog. Wilt u er nog eens over nadenken of uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans nu een echt antwoord is op wat God u geeft. Als we het werk willen doen waartoe we als gemeente geroepen zijn en waarvoor we de kansen krijgen, dan kan dat alleen als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Dan kan er veel meer dan we soms denken. Voor maar €2,- per week extra, schuift u een kolom naar rechts. Zou dat niet kunnen?

Het antwoord is aan ons. Voor de spiegel.

Analyse

De analyse van de Actie Kerkbalans 2012 laat het volgende beeld zien.

De gemiddelde toezegging in Herwijnen ligt circa €40 onder het gemiddelde in de landelijke Protestantse Kerk.

De toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2012 zijn voor onze Hervormde Gemeente als volgt opgebouwd.

210	bijdragers geven € 1 - € 100;	dat is	60,9%
54	bijdragers geven € 101 - € 200;	dat is	15,7%
10	bijdragers geven € 201 - € 300;	dat is	2,9%
19	bijdragers geven € 301 - € 400;	dat is	5,5%
23	bijdragers geven € 401 - € 500;	dat is	6,7%
13	bijdragers geven € 501 - € 600;	dat is	3,8%
4	bijdragers geven € 601 - € 700;	dat is	1,2%
5	bijdragers geven € 701 - € 800;	dat is	1,4%
2	bijdragers geven € 801 - € 900;	dat is	0,6%
1	bijdrager geeft € 901 - € 1.000;	dat is	0,3%
2	bijdragers geven € 1.001 - € 1.100;	dat is	0,6%
1	bijdrager geeft € 1.201 - € 1.300;	dat is	0,3%
1	bijdrager geeft € 2.301 - € 2.400;	dat is	0,3%

Kerkbalans 2012 - aantal toezeggingen per categorie



Richtlijnen voor uw kerkelijke bijdrage

Netto inkomen per maand	Kerkelijke bijdrage percentage	Bijdrage per maand	Bijdrage
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0,00 - € 2,50	€ 0 - € 30
€ 501- € 1.000	1,0%	€ 5,00 -€ 10,00	€ 60 - € 120
€ 1.001- € 1.500	1,5%	€ 15,00 - € 22,50	€ 180 - € 270
€ 1.501- € 2.000	2,0%	€ 30,00 -€ 40,00	€ 360 - € 480
€ 2.001- € 2.500	2,5%	€ 50,00 -€ 62,50	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 75,00 of meer	€ 900 of meer

Wie een (aanvullende) bijdrage wil overmaken, kan dat doen via bankrekeningnummer 3280.00.531 (Rabobank) of 959.925 (ING); steeds ten name van de Hervormde Gemeente Herwijnen, onder vermelding van Kerkbalans 2012.Hartelijk dank voor uw aandacht.

De kerkrentmeesters

Zanguurtje

Op D.V. zondag **8 juli** zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. We zullen deze avond een mix van bekende liederen zingen. Hebt u/heb jij verzoeknummers? Stop dan een briefje in de bus achterin de kerk of mail naar a.ruitenburg2@kpnplanet.nl. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

Tenslotte

Het is te merken dat de vakantietijd nadert. Nee, niet aan het weer, want dat blijft altijd nog een beetje herfstachtig. Sommige (oudere) gemeenteleden zijn al weggeweest of zijn nu weg, omdat ze buiten de schoolvakanties om willen genieten van rust, natuur of cultuur. Anderen hebben de plannen al klaar liggen om over enige weken er even tussenuit te gaan om rust te vinden. Weer anderen hebben die plannen niet vanwege verschillende redenen. Hoe het ook zij, de zgn. komkommertijd breekt aan, ook in de kerk. Buiten de zondag om zijn er vrijwel geen activiteiten. Maar dat blijft dan ook het hart van de gemeente: de zondag, de dag van de ware rust...

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman

AGENDA

Donderdag 7 juli 9 -10 uur inleveren rommelmarkt
Woensdag 11 juli 18.30 uur uitzending kerkradio

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 9 juli 2012 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

N.B. LET OP Het volgende kerkblad is de kopij voor zes (6) weken i.v.m. de vakantieperiode

Volgende inleverdata zijn:7

20 aug	voor 2 weken
3 sep	voor 3 weken
24 sep	voor 2 weken
8 okt	voor 2 weken
22 okt	voor 2 weken
5 nov	voor 2 weken
19 nov	voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)