

KERKDIENTEN

Zondag 26 augustus 2012

- 09.30 uur: Ds. A. Romein, Ede
Introïtuslied: Ps. 65 : 1 en 2
18.30 uur: Ds. A.C. de Kruijf, Haaften
Introïtuslied: Ps. 33 : 1 en 11
1^e collecte: Zomerzendingscollecte
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 2 september 2012

- 09.30 uur: Ds. J. Broekman, **voorbereiding Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 65 : 1 en 3
18.30 uur: Ds. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Ps. 34 : 1 en 11
1^e collecte: Dorcas
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 26 aug: Ps. 65 : 1a
2 sep: Ps. 65 : 1b

Kinderoppas

- 26 aug: Corine Oste
2 sep: ?

Schoonmaakrooster

- 3 t/m 7 sep: Mw. Kruis, Mw. van der Weerd

MEDITATIE



Eer je vader en moeder (Ef. 6: 2).

Vanaf januari van dit jaar heb ik een aantal meditatieën voor het kerkblad geschreven over een aantal teksten uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze.

Nu we het einde van de brief naderen, lezen we over richtlijnen voor de verhouding tussen de gelovigen onderling, en dat is om hen in harmonie met elkaar te doen leven. Het gaat niet alleen over man en vrouw in het huwelijk, maar ook de verhouding van kinderen tot hun ouders.

In Efeze woonden de kinderen de samenkomsten van de gemeente bij. De ouders lieten hun kinderen niet thuis. Zij namen ze mee, omdat zij ervan overtuigd waren dat hun kinderen bekeerd moesten worden. Ook waren zij ervan doordrongen dat de Heere voor hun bekering de werkplaats van de Heilige Geest, dit is de samenkomst van de gemeente, wilde gebruiken. Er schuilt hierin een les voor alle ouders: neem de kinderen zo jong als ze zijn mee naar Gods huis.

Maar ook staat er voor de kinderen nog een belangrijke zaak in bovenstaande tekst. Nu denk ik niet dat veel kinderen de meditaties in het kerkblad lezen, maar misschien is dit voor de ouders een gelegenheid om het hen eens te laten zien en er met elkaar over te praten. Paulus schrijft dat kinderen hun vader en moeder hebben te eren. Waarom moeten zij hun ouders eren? Wel, omdat vader en moeder door de Heere zijn aangesteld om de kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. Ouders vertegenwoordigen de Heere op aarde. Wie daarom als kind zijn hand opheft tegen de ouders, doet dit tegen de Heere. 't Is wel van belang hoe wij als kinderen met vader en moeder omgaan. Hen gehoorzaam zijn in alles wat niet tegen de wil van God ingaat.

Vanwege dat laatste is het zeker van belang dat ouders ook op hun eigen gedrag moeten toezien. Aan hen wordt de eis gesteld hun kinderen op te voeden naar de wil van God. Het voornaamste is immers dat onze kinderen van harte de HEERE zullen liefhebben en dienen!

Ds. J. Broekman.



UIT DE GEMEENTE

Zieken

In de afgelopen weken is er het een en ander gebeurd in de gemeente, waarvan melding is gemaakt tijdens de afkondigingen in de diensten en in de voorbede.

Toch wil ik er ook nog even melding van maken in het kerkblad.

Mevr. H. Arendonk- Overheul, Achterweg 101, is weer thuis gekomen uit het Rijnstate-ziekenhuis te Arnhem.

Mevr. H.J. van Arkel- Baggerman is ook weer thuis aan de Molenkamp 40. Zij is zeven weken voor revalidatie in Lingesteijn geweest nadat ze haar heup gebroken had.

In da afgelopen vakantieperiode heeft ook Marieke Duizer, Breede Kampen 1, in het ziekenhuis gelegen. Er is bij haar een medicijnpompe ingebracht.

Mevr. M. de Fockert- de Joode, Molenkamp 78, heeft niet zo'n mooi bericht gekregen: zij heeft een slecht hart. Eerst zal zij gekatheteriseerd worden, waarna men beziet of verdere behandeling nodig is.

We wensen allen veel sterkte toe en de zegen van onze God. Daarbij denken we ook aan de zieken die niet in het kerkblad genoemd worden. *Wie op de HEERE vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft* (Psalm 125: 1).

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16).

Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horsen-van der Meijden, afd.: in den Bogerd

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

In memoriam I

Na ruim 90 jaar op deze aarde geweest te zijn is op 17 augustus 2012 vredig ingeslapen

Christina Filippina van Mil-van der Zalm

Zij was sinds 2001 weduwe van Pieter Lambartus van Mil. De laatste jaren van haar leven verbleef zij in zorgcentrum 'De Wittenberg' te Haafden.

Zij werd geboren in Hardinxveld-Giessendam, maar later verhuisde het gezin naar Den Haag. Op 12-jarige leeftijd kreeg zij daar een dienstje bij een dominee, maar in de praktijk bleek dat zij de verantwoording voor het gezin kreeg. Dat was zwaar voor zo'n jong meisje en dat heeft veel invloed op het latere leven gemaakt. De oorlogstijd bracht zij ook in Den Haag door, met alle spanningen van dien. Na de oorlog kreeg ze een kantoorbaan en in 1949 trouwde ze. Daardoor kwam ze in Herwijnen te wonen, want haar man had hier een wagenmakerij aan de Waaldijk.

Ze heeft een moeilijke jeugd gehad en dat stempelde haar verdere leven. Het laatste deel van haar leven was ook niet gemakkelijk. Toen haar man in Avondlicht overleed, woonde zij aan de Kolstraat. Maar later bleek dat zij daar niet zelfstandig kon blijven wonen. Na enkele omzwervingen kwam ze in de Wittenberg te wonen. Langzaam schoven de gordijnen van haar bewustzijn dicht en op het laatst herkende ze niemand meer. Zo is ze na een kort ziekbed overleden.

De rouwdienst werd donderdag 23 augustus gehouden in de grote zaal van de Wittenberg. Daarbij dachten we na over de tekst die op de rouwkaart werd afgedrukt, Psalm 16: 1: *Bewaar mij, o God, want ik betrouw op U*. In haar belijdenisbijbel lag een briefje die naar deze Psalm verwees. Ze heeft geen blijmoedig geloof gekend, maar uit die alles blijkt wel dat ze vol vertrouwen was op haar God. Ze was er veel mee bezig. 'Er is er maar één, en dat is God', zei de vaak. Haar laatste woord was: 'God'. Aansluitend hebben we haar bij haar man in het graf gelegd op de begraafplaats aan de Peperstraat. We wensen kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods zegen toe bij het verwerken van dit verlies.

In memoriam II

Zaterdagavond 21 juli is na een kort ziekbed overleden

Hermina Cornelia van Meteren-Kievit,

in de leeftijd van 68 jaar. Bij velen van U beter bekend als Mientje. Zij werd geboren op 8 mei 1944 in Deil als eerste in een gezin waar nog twee kinderen kwamen, Kees in 1945 en Annemarie 17 jaar na Mientje. Ze trouwde met Herman van Meteren, een huwelijk dat 46 jaar mocht duren. In hun huwelijk werden Jeanine, Marc en Fred geboren. Na jarenlang in Deil en Haafden gewoond te hebben, verhuisde het gezin in 1984 naar

Herwijnen. Er kwamen 4 kleinkinderen, haar grote trots. Ze was erg gastvrij en had een groot hart voor iedereen. Begin dit jaar kreeg ze last van vermoeide benen en na onderzoeken en behandelingen constateerde de arts dat ze een kwaadaardige kanker met uitzaaiingen had. Vanaf zondagmiddag 15 juli ging het hard achteruit met haar gezondheid en op 21 juli in het bijzijn van haar naaste familie is zij 's nachts om 02.00 uur vredig ingeslapen.

In de afscheidsdienst op 28 juli j.l. onder leiding van kerkelijk werker G. van Bezooijen in de grote aula van het crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen lazen en overdachten we Gods Woord: "wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?" "wij zegevieren dankzij Hem die ons heeft liefgehad"! En met deze woorden hebben we haar in de handen van haar Heere mogen leggen. Daarin ligt onze troost, daarin ligt ook onze hoop. Deze troost wensen wij Herman, de kinderen en kleinkinderen en verdere familie en vrienden toe bij het dragen van dit grote verlies.

Uit dankbaarheid

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en kaartjes die wij mochten ontvangen na de geboorte van onze zoon en broertje Niels. Het is leuk dat er zoveel mensen aan je denken.

Gijs, Netty en Rick Pippel

VERANTWOORDING

Collecten

Donderdag 28 juni Dienst ZC Avonlicht € 131,20

Vrijdag 6 juli Huwelijksdienst € 63,25

Zondag 8 juli 1^o collecte € 108,85 Stg. Hulp Oost Europa
 2^o collecte € 98,75 kerkrenmeesters
 Uitg.collecte € 95,80 past. en prediking

Zondag 15 juli 1^o collecte € 112,10 diaconie
 2^o collecte € 121,25 kerkrentmeesters
 Uitg.collecte € 113,20 past. en prediking

Zondag 22 juli 1^o collecte € 141,55 Lepra zending
 2^o collecte € 128,60 kerkrentmeesters

	Uitg.collecte	€ 113,20 Past. en prediking
Zondag 29 juli	1 ^e collecte	€ 118,45 diaconie
	2 ^e collecte	€ 125,90 kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 119,30 onderhoudsfonds
Zondag 5 aug	1 ^e collecte	€ 98,95 bloemengroet
	2 ^e collecte	€ 101,30 kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 98,65 past. en prediking
Zondag 12 aug	1 ^e collecte	€ 114,60 diaconie
	2 ^e collecte	€ 124,75 kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 119,65 past. en prediking
Zendingsbussen	achterin de kerk	€ 83,15

Giften

Ontvangen via:

Ouderling Hak € 15,00 voor het kerkblad

Voor al deze giften hartelijk dank

R O N D O M H E T W O O R D

Diensten

Dit kerkblad is weer gewoon voor twee weken. Het 'gewone' leven is weer aangebroken, d.w.z. voor de meesten is de vakantie weer voorbij. Het was in de diensten te merken dat velen er op uit getrokken zijn. Hopelijk hebben de vakantiegangers ook elders geestelijk voedsel kunnen vinden.

Komende zondag 26 augustus hoop ik 's morgens naar de Oude Kerk in Zwijndrecht af te reizen en 's avonds naar Haaften. De avonddienst heb ik geruild met ds. De Kruijf. Ik hoop dat het een goede ontmoeting onder het Woord mag zijn.

De zondag daarop, D.V. 2 september, hoop ik in de morgendienst een begin te maken met een serie preken over koning Hizkia, een van de koningen op de troon van David. De geschiedenis van zijn koningschap is beschreven in 2 Koningen 18-20, Jesaja 36-39 en 2 Kronieken 29-32. Daar zal ik de komende tijd dus een keuze uit maken.

Op 2 september lezen we 2 Koningen 18: 1-12. De tekst voor de preek is vers 4a: *Hij nam de offerhoogten weg, sloeg de gewijde stenen in stukken*

en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang, die Mozes gemaakt had. Kortom: 'Reformatie!' en dat is dan ook het thema voor de preek.

In deze dienst bereiden wij ons ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal, dat D.V. op zondag 9 september plaatsvindt.

Bezinningsavond Heilig Avondmaal

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 9 september is er, zoals gebruikelijk, op de donderdag daarvoor de bezinningsavond. Op die avond vervolgen we de lezing van het formulier en geef ik er uitleg bij. We lezen en overdenken ook een gedeelte uit de Bijbel.

Om het concreet te maken: We lezen Rom. 8: 18-39 en we overdenken een gedeelte van het formulier dat begint met de woorden: *Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen...* We zullen ontdekken dat het avondmaalsformulier bijzonder pastoraal is. Daarom worden avondmaalsgangers, maar ook hen die al jaren worstelen met de uitnodiging die klinkt, van harte uitgenodigd deze bezinningsavond bij te wonen.

D.V. donderdag 6 september om 20.00 uur in het kerkelijk centrum; vanaf 19.45 uur is er koffie of thee.

Nagift Actie Kerkbalans

Naar aanleiding van het artikel, enkele weken voor de zomervakantie, over de Actie Kerkbalans en het gemiddelde geefgedrag in onze gemeente, is een nagift binnengekomen van € 408, 23. Heel hartelijk dank hiervoor!

Er is ondanks deze mooie extra gift echter nog steeds een tekort. Een gat op de begroting waarvan we overtuigd zijn dat het gedicht kan worden via de Actie Kerkbalans. Dit omdat het gemiddelde geefgedrag bij de Actie Kerkbalans in Herwijnen lager ligt dan landelijk het geval is.

In kerkblad nr 1052 kunt u alle informatie daarover nog eens op uw gemak nalezen.

Het spreekwoord luidt: als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Dus wachten we hoopvol af. Het banknummer van het college van kerkrentmeesters is 3280.00.531. ING: 950925.

Creativiteitsclub

De creativiteitsclub heeft de afgelopen tijd voor 70 euro aan tuindecoraties etc verkocht. Kopers, makers en verkopers: heel hartelijk dank.

Verkoopdag vrijdag 26 oktober

De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 26 oktober, in dorps huis De Poort; 's middags van 14.30 tot 17.00 uur en 's avonds vanaf 19.00 uur.

Ook dit jaar is er weer een **grote verloting**, de loten kosten 1 euro, de hoofdprijs is 200 euro; de rest van het prijzenpakket bestaat uit onder meer een tuinbank, levensmiddelenmand, taart etc. De komende week wordt begonnen met de verkoop van deze loten.

Heeft u nog **boodschappen** om levensmiddelenmanden samen te stellen, of **bruikbare spullen** voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die **cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen** etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); R. de Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking,

Commissie Verkoopdag

Tussentijdse verkoop rommelmarkt

Ook de rommelmarktcommissie en de vrijwilligers die daarbij zijn betrokken, zijn de zomerperiode gewoon doorgedaan met hun activiteiten. We kunnen melden dat er tussentijds voor een bedrag van 1030 euro aan spullen is verkocht. Dat bedrag is inclusief de opbrengst van metalen en papier dat bij de rommelmarktcommissie terechtkomt. Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet, in het bijzonder Anne van Arkel.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Leeftijd</u>	<u>Adres</u>
27-08	E.C. Haaksman-v.d.Berg	99	Nieuwe Steeg 55
29-08	A. Ton	85	Waaldijk 63

Concert Kees Kraaijenoord

De bekende Kees Kraaijenoord en band geven vrijdag 31 augustus een gospelconcert, in de tent aan de Peersteeg 1 in Herwijnen. Aanvang 20.00 uur. De organisatie is in handen van de evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Kerk.

Kaartjes kosten in de voorverkoop €12,50 en €10,= voor jongeren tot en met 15 jaar. Aan de tent zelf kosten de kaartjes voor iedereen €15.

Kaartjes zijn te bestellen via de website gkherwijnen.nl, bij HA-KU (Zworrelstraat) of via Josina van Zandwijk (0418-582593).

Voor meer info: email naar evangelisatie@gkherwijnen.nl

25 jarig jubileum

Het is alweer even even geleden maar we willen er in dit kerkblad toch nog even aandacht aan schenken.

Op 29 juni jl. hebben de kinderen en leiding van Zondagsschool "Bethel" het 25 jarig jubileum van Gijs de Joode gevierd. Gijs (en Marian) hadden een uitnodiging ontvangen om bij de boerengolf in Enspijk de 30 jarige verjaardag van een collega van Marian te komen vieren (Marian wist van alles natuurlijk wel af). Na aankomst bleek er helemaal geen verjaardag te zijn, maar stond Gijs zelf in de belangstelling ter ere van zijn 25 jarig jubileum. We hebben deze middag met een 15 tal kinderen van de



Zondagsschool en de voltallige leiding een potje boerengolf gespeeld en halverwege het parcours genoten van een lekker glaasje aanmaak limonade en na afloop van het boerengolfen hebben we genoten van een heerlijk patatje met een broodje hamburger en een lekker ijsje na. Gijs kreeg

namens de kinderen van de Zondagsschool een olijfboom met tekeningen en van de leiding een Bijbelsdagboek aangeboden. Langs deze weg willen wij Gijs nogmaals van harte bedanken voor al het werk dat hij in de achterliggende 25 jaar voor de Zondagsschool heeft gedaan en wensen wij hem en zijn gezin van harte Gods zegen toe.

Kinderen en leiding van Zondagsschool "Bethel"

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed actueel mogelijk te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant.

Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

info@nhkherwijnen.nl

voor telefoonnummers: zie de omslag van het kerkblad.

Het college van kerkrentmeesters

Bloemengroet

In de afgelopen periode werd de bloemengroet bezorgd bij:



Datum

8 juli

15 jul

Naam

Mw. van Arkel

Mw. van Arendonk

Adres

Molenkamp 40

Achterweg 101

Tenslotte

De zomervakantie 2012 is weer voorbij, hoewel het nog volop zomers is als ik dit schrijf. De scholen zijn weer begonnen en de meesten hebben ook het werk weer ter hand genomen. Wat overblijft is de herinnering. Mijn vrouw en ik zijn dit jaar eens naar Frankrijk geweest. Uit de verhalen van anderen hoor je wel dat men het een mooi land vindt. Nu hebben wij het met eigen ogen gezien, althans het gedeelte waar wij zaten: in de Auvergne, midden Frankrijk. Wij zaten vlakbij het gebied waar grote bossen zijn met eeuwenoude eikenbomen. Indrukwekkend als je onder zo'n boom staat. Er zijn in dat gebied veel kastelen die een bezoek waard zijn. Kortom: er was veel nieuws voor ons te ontdekken. We hadden een huisje op Domaine Le Vignot vlakbij Braize. Op de eerste zondag in onze vakantie heb ik gepreekt in de Eglise Reformé in Montluçon. De aanwezige Fransen waren geëmotioneerd toen ze zagen dat hun kerk zo vol zat met Nederlandse vakantiegangers, waaronder veel jeugd en kinderen. Dat zijn ze niet gewend. De tweede zondag heb ik een openluchtdienst gehouden in Braize. Ook daar werden we verrast door vele gasten. Er was zelfs een cameraploeg. Niet voor die dienst natuurlijk, maar de Nederlandse eigenaars van de 'domaine' doen mee aan het televisieprogramma 'Ik vertrek' en toen die cameraploeg hoorde dat er op zondagmorgen een dienst was, vroegen ze mij of ze opnames mochten

maken. Misschien dat er een minuutje overblijft van al die opnames, maar dan is er toch een minuutje evangelie in dat programma. Het wordt ergens in september uitgezonden.

En zo zijn we gezond en wel weer terug op Herwijense bodem en daar zijn we dankbaar voor...

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman.

AGENDA

Woensdag	29 augustus	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Zaterdag	1 september	9-10 uur	inleveren rommelmarkt
Donderdag	6 september	19.45 uur	beziinningsavond HA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 3 september 2012 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij **(Let op!!! voor 3 weken):**

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

24 sep	voor 2 weken
8 okt	voor 2 weken
22 okt	voor 2 weken
5 nov	voor 2 weken
19 nov	voor 2 weken
3 dec	voor 2 weken
17 dec	voor 3 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

God heeft geen mobiel,
maar ik praat wel met Hem!

Hij heeft geen facebook,
maar is wel mijn vriend!



,
maar ik volg Hem wel!