

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 9 september 2012

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **viering Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 89: 1, 7
- 14:45 uur: Ds. J. Broekman, **voortzetting viering ZC Avondlicht**
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman, **dankzegging Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 35: 11, 12
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Avondm.coll: Project Luisterend Dienen
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 16 september 2012

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **bediening Heilige Doop**
Introïtuslied: Ps. 89: 7, 8
- 18:30 uur: Ds. A. Stijf, Ede
Introïtuslied: Ps. 36, 2, 3
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 23 september 2012

- 09:30 uur: Ds. J. Vroegindewei, Amersfoort
Introïtuslied: Ps. 93: 1, 2
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 37: 11, 12
- 1^e collecte: Kerk en Israel
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 9 sept: Ps. 89: 7a
- 16 sept: Ps. 89: 7b
- 23 sept: Ps. 93: 1a

Kinderoppas:

9 sept: Mieke van de Minkelis
16 sept: Corrie Hobo en Aron
23 sept: Ellie van Vliet en Joanne

Schoonmaakrooster

17 t/m 21 sept: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
1 t/m 5 okt: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp

Meditatie



Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen...

Ik lees er altijd met een zekere vaart naar toe en ik lees het met nadruk: 'Maar..' Ik adem op, nadat ik in de spiegel van Gods wet keek. Ik leef op, nadat de oude mens zich dood schrok. De bevrijdende woorden uit het Evangelie klinken me als muziek in de oren: *Maar bij U is vergeving* (Ps. 130: 4). *Zo is er dan geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn* (Rom. 8:1). *Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven* (Ps. 32:1) of *Maar de Heer zal uitkomst geven* (Ps. 42:5).

Ik ben blij met de pastorale toon en die aanspraak: ...*geliefde broeders en zusters*... Het is wel nodig ook. Want voordat je 't weet ben je door een verkeerd verstaan óf in de grond getrapt óf je wendt je hoogmoedig af van dit zware gepraat waarbij je niet dezelfde kunt blijven. Enerzijds moet je beseffen dat het niet de bedoeling is dat bijna niemand aangaat. Anderzijds moet je niet denken, dat je Avondmaal kunt vieren zonder heilzaam te schrikken en zonder te willen veranderen. Het is niet genoeg als je erkent 'dat niemand volmaakt is' en 'dat we allemaal wel eens een steekje laten vallen'. Dan houdt je namelijk jezelf overeind. Je bent niet zo slecht als die en die. Je wijst zo naar anderen als grotere zondaren en je rechtvaardigt jezelf. 'Ik ben toch een trouw kerkganger en ik geef ieder het zijne', met andere woorden: wat zou God nog meer te wensen hebben.

Ik denk dat momenteel het risico van kleinmoedig worden minder groot is dan het gevaar om hoogmoedig en oppervlakkig te worden.

Het is niet vanzelfsprekend om iets te beseffen van de tegenstelling: wij zijn niet *'in onszelf'* volkomen en rechtvaardig', maar alleen rechtvaardig dankzij en *in Christus*. Wij die 'midden in de dood' liggen, worden door Het Leven omvangen. Hoor je het bevrijdende in zulke reformatorische uitdrukkingen? Ik denk aan een schip dat voor anker ligt. Het anker wordt *buiten* het schip gegooid. Het anker ligt vast, maar het schip gaat op en neer. Als je je rechtvaardigheid in jezelf zoekt, vind je nooit houvast. Wanneer je de zekerheid dat je gelooft en gered bent buiten jezelf bij Jezus zoekt, dan krijg je vrijmoedigheid om op te staan en aan Tafel te gaan.

Ds. L.W. Smelt

Uit: Van kracht tot kracht

UIT DE GEMEENTE



Zieken

We leven mee met de zieken. Deze keer met name met mev. J. Meerman- van Krieken, Kromme Akkers 14, die na het bevolkingsonderzoek te horen kreeg dat er een afwijking in haar borst geconstateerd was. Een ingrijpende boodschap die het leven ineens op z'n kop zet. Donderdag 6 september zal zij geopereerd worden. Wij leven met haar mee en bidden om genezing. Mevr. M. de Fockert- de Joode, Molenkamp 78, wordt maandag 10 september gekatheteriseerd om wellicht de reden te weten te komen waarom haar hart zo slecht functioneert. Zij is erg vermoeid en kan de dagelijkse bezigheden bijna niet meer aan. We hopen en bidden om verlichting.

David bidt in Psalm 143: *HEERE, luister naar mijn gebed, neem mijn smeekbede ter ore*. In de benauwdheid smeekt David om Gods trouw en genade. De nood waarin hij verkeerd is namelijk zó groot, dat hij die in de psalm vergelijkt met de dood. Toch wil hij daarin niet blijven steken. Hij roept tot de Heere, pleitend op de hulp die hij in het verleden gekregen heeft. De bescherming die de Heere geeft, is een echte bescherming. Bij Hem kunnen we terecht met elke nood.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het

krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horsen-van der Meijden, afd.: In den Bogerd

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,

3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

Overleden

De kerkenraad ontving het bericht dat op 23 augustus 2012

Johanna Rijkhoek- de Zeeuw

op de leeftijd van 91 jaar is overleden. Zij verbleef de laatste jaren van haar leven in Avondlicht. De begrafenis heeft dinsdag 28 augustus plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Peperstraat. De Heere sterke de kinderen en kleinkinderen in het verwerken van dit verlies.

Uit dankbaarheid

Graag wil ik u bedanken voor de kaarten, bloemen en bezoeken die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Lingesteyn en bij mijn thuiskomst. Wat fijn om te merken dat u zo met mij meeleeft, zeker omdat ik nog maar zo kort in Herwijnen woon. Heel hartelijk dank daarvoor.

H.J. van Arkel-Baggerman

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 19 aug:	1 ^e collecte	€ 44,80	diaconie
(avonddienst)	2 ^e collecte	€ 45,70	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 50,80	past. en prediking
Zondag 26 aug:	1 ^e collecte	€ 150,40	zomerzendingscoll.
	2 ^e collecte	€ 139,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 128,75	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 25,00 + € 14,00

Dhr. A. van Rossem € 25,00 + € 10,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDON HET WOORD

Diensten

Drie zondagen staan in dit kerkblad vermeld, waarvan de komende zondag de Avondmaalszondag is. Het is een grote genade dat we op geregelde tijden het Heilig Avondmaal in het midden van de gemeente mogen vieren. Ik weet dat er zijn die er tegenop zien, maar we kunnen de bediening van dat sacrament toch niet missen. Het is immers tot onze hulp en troost ingesteld door de Heere Jezus?

D.V. komende zondagmorgen vervolgen we de preken-serie over koning Hizkia en deze morgen lezen we 2 Kronieken 30: 1-13. Boven dit gedeelte staat: Hizkia viert het Pascha. In de korte toelidingspreek op de viering van het Avondmaal wil ik stilstaan bij woorden uit vers 8: *Geef de HEERE de hand en kom naar Zijn heiligdom.*

Omdat ik in de avonddiensten vanuit de Heidelbergse Catechismus bezig ben met de bespreking van het Heilig Avondmaal, leek het mij goed in de dienst van dankzegging Zondag 29 te behandelen. Daarin wordt gevraagd: Worden brood en wijn dan echt lichaam en bloed van Christus? En ook de vraag waarom Christus in de Bijbel het brood dan Zijn lichaam en de wijn Zijn bloed noemt.

In de middag van deze Avondmaalszondag staat de tafel des Heeren gereed in Avondlicht, ook voor hen uit de gemeente die door omstandigheden niet meer in de kerk kunnen komen.

D.V. zondag 16 september vervolgen we de lezingen over Hizkia. We keren weer terug naar 2 Koningen 18 en lezen de verzen 13-23. Tekst voor de preek is vers 19, waar de commandant van het Assyrische leger aan de inwoners van Jeruzalem vraagt: *Wat is dit voor vertrouwen dat u koestert?* Thema voor de preek is: 'Over vertrouwen gesproken'.

In deze dienst worden twee kinderen van de gemeente gedoopt.

Op de derde zondag die in dit kerkblad vermeld staat, zondag 23 september, hoop ik weer in de avonddienst voor te gaan. In deze leerdienst komt Zondag 30 uit de Catechismus aan de beurt. Twee belangrijke vragen komen aan de orde. Wat is het verschil tussen het Avondmaal en de rooms-katholieke mis?

En: Voor wie is het Avondmaal ingesteld? Vooral de laatste vraag leeft sterk in de gemeente, zo heb ik in de loop van de jaren gemerkt. Zoals bij alle leerdiensten gebruikelijk is, ligt de tekst van de Zondagen bij de ingang van de kerk gereed.

Doopdienst

Zoals boven vermeld, zullen op 16 september in de ochtenddienst een tweetal kinderen van de gemeente gedoopt worden. Het zijn Carl Cornelis Pippel (roepnaam: Niels), zoon van Gijs en Netty Pippel (Wilgenlaan 29) en Daisy van Weelden, dochter van Arie en Petra van Weelden (Waaldijk 201). We wensen hen, met hun gezin en familie, een goede voorbereiding toe op dit feestelijke gebeuren.

Belijdeniscatechisatie

God maakt Zichzelf bekend. Hij openbaart Zich. Hij spreekt door Zijn Woord. Met welk doel? Hij wil graag dat wij Hem kennen en Zijn spreken beantwoorden. Hij heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Hij wil dat wij Zijn Woord van harte beamen. *Dat is geloven!* Hij wil dat wij met hart en mond názeggen, wat Hij ons vóór zegt. *Dat is belijden.* Het Griekse werkwoord ‘belijden’ betekent letterlijk: ‘hetzelfde zeggen’. Als God bij mijn doop tegen mij zegt: ‘Ik wil jouw Vader zijn en jij mag Mijn kind zijn’, dan leer ik hetzelfde terug te zeggen (=belijden): ‘Ja, Heere, U bent mijn Vader en ik ben Uw kind’. Belijdenis doen is antwoord geven op Gods belofte ons bij de doop gegeven, niets meer en niets minder. De doop vraagt dus om een antwoord! Maar antwoord geven aan God leer je niet op één dag. Net zomin als een kind op één dag ‘papa’ leert zeggen.

Jezus roept Zijn discipelen: ‘Volg Mij!’ Wanneer je luistert naar die roepstem, is dat het begin van het geloof. Terwijl de discipelen Jezus volgen, leren ze steeds meer Hem en zichzelf kennen. Ze leren Hem ook dienen. Het is opvallend dat Jezus hun nog niet direct in het begin vraagt of ze al ontdekken wie Hij is. Eerst horen ze Hem preken en zien ze de tekenen van het Koninkrijk. Pas later vraagt Hij: *Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?* en daarna nog directer: *Maar u, wie zegt u dat Ik ben?* Dat is de meest centrale vraag van de Bijbel.

Belijdenis doen is dat je antwoord geeft op die vraag. Het komende seizoen gaan we met een groep jongeren nadenken over dat antwoord en over alles wat daarmee te maken heeft. Als er jongeren of ouderen zijn die mee willen doen, dan wordt u hierbij van harte uitgenodigd. Wilt u of wil jij daar eerst met mij over praten? Laat het even weten!

Nagift Actie Kerkbalans

Voor de Actie Kerkbalans zijn nagekomen, giften van € 30,00 en € 25,00. De tussenstand is nu € 60.405,53. Om de begroting sluitend te krijgen is een totaalopbrengst nodig van € 62.650 euro.

Wie naar aanleiding van de laatste publicaties een (aanvullende) bijdrage wil overmaken kan dat doen via Rabobank 3280.00.531 of ING 950.925; steeds graag onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2012'.

Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.

Verkoopdag vrijdag 26 oktober

De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 26 oktober, in dorpshuis De Poort; 's middags van 14.30 tot 17.00 uur en 's avonds vanaf 19.00 uur. Ook dit jaar is er weer een **grote verloting**, de loten kosten € 1,00, de hoofdprijs is € 200,00; de rest van het prijzenpakket bestaat uit onder meer een tuinbank, levensmiddelenmand, taart etc. De komende week wordt begonnen met de verkoop van deze loten.

Heeft u nog **boodschappen** om levensmiddelenmanden samen te stellen, of **bruikbare spullen** voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die **cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen** etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag:

N. van der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); R. de Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking
Commissie Verkoopdag

Reservering zalen

Graag vragen we iedereen die gebruik wil maken van één van de zalen van het kerkelijk centrum, voortaan contact op te nemen met Dik de Joode. Dat kan via 0183-637092; of ddejoode@planet.nl
Graag willen we Theo van Cronenberg bedanken voor zijn inzet op dit terrein, de afgelopen jaren.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
17-09	R. van de Wijngaard	87	Achterweg 95
29-09	W. van Santen-van Hemert	86	Meidoornlaan 9

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden van start

Op DV donderdag **13 september** gaat de cursus TVG, uitgaande van de classis Heusden, weer beginnen. De eerste avond is de start voor alle cursisten maar ook bedoeld als kennismaking voor mensen die overwegen om eraan mee te doen. Er wordt onder meer een 'proefles' gegeven en er is ruimte voor het stellen van vragen. Op deze avond kan men zich ook nog opgeven.

Heeft u, heb jij, altijd al eens willen weten:

- hoe de bijbel zijn vorm heeft gekregen, waarom en wanneer besloten is niet alle toen bekende geschriften op te nemen in het oude en nieuwe testament;
- wat het verschil is tussen de Apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea en wanneer en waar deze zijn ontstaan;
- over achtergronden van de dogmatiek;
- hoe we omgaan als christenen met ethische vraagstukken;
- over Joodse ritensymbolen, het ontstaan van de Joodse feestdagen;
- wat de essentie is van andere geloven, onder andere: hindoeïsme, boeddhisme, islam, humanisme?

Misschien heeft u, heb jij meer vragen op het hart dan bent u op de cursus in goed gezelschap. Elk jaar nemen ongeveer vijftig vrouwen en mannen deel aan de cursus. Ieder die verdieping van kennis van de bijbel en theologische vorming en toerusting zoekt is van harte welkom, ongeacht leeftijd opleiding of kerklidmaatschap.

De cursus is laagdrempelig, er wordt geen vooropleiding gevraagd en huiswerk is niet verplicht. Vakken zoals Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, De Kerk en haar Belijden, Dogmatiek, Ethiek, Praktische Theologie, Missiologie en Kerk en Israël komen aan de orde. De volledige cursus duurt drie jaar, maar men verbindt zich telkens voor een jaar.

Waar/wanneer: Wekelijks op **donderdagavond** van 19.30 uur tot 22.15 uur (startavond 13 september, eerste cursusavond 20 sept.) in Chr. Scholengemeenschap "Willem van Oranje College", Perzikstraat 7 te Wijk en Aalburg.

Docenten: drs. B.J.P. de Bruin (Andel), ds. B. de Graaf (Waalwijk), ds. K. Hage (Eethen), drs. D.M. Heikoop (Rijswijk), ds. G. de Jong (Waalwijk), drs. G. v.d. Linden (Waalwijk), drs. C. Mijderwijk (Besoyen), dr. G. Schaap (Hellouw), ds. G.J. Wolters (Almkerk), ds. R. Wouda (Nieuwendijk).

Opgeven/Meer info.?: Wilma Timmermans-Mulder, secretaresse, tel. 0416-695417, wilmatimmermans@solcon.nl. Ds. G.J. Wolters, cursusleider, 0183-401266, dsjwolters@hotmail.com
www.cursustvgaalburg.nl of www.pkn.nl/tvg

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Broodmaaltijd

Vrijdag 14 september is er een broodmaaltijd voor gemeenteleden vanaf ± 60 jaar. Deze wordt gehouden samen met de Gereformeerde Kerk.

Dit jaar wordt het gehouden in de **Gereformeerde kerk** aan de Achterweg te Herwijnen.

De maaltijd wordt geserveerd om **17.30 uur**.

Indien u hieraan mee wilt doen verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en achterin de kerk in de doos te deponeren.

Achterin de kerk liggen ook opgaveformulieren.

U kunt ook bellen naar Alex Ruitenburg, tel. 582439.

Ik doe mee aan de broodmaaltijd en kom dan met personen.

Naam:

Adres

Telefoonnummer:

Dit formulier inleveren in de doos achterin de kerk vòòr 10 september 2012



Oppassers gevraagd!



Voor de crèche tijdens de diensten op zondagochtend ben ik hard op zoek naar nieuwe mensen. De crèche vindt plaats, samen met de gereformeerde kerk, in het gebouw van de peuterspeelzaal tijdens de ochtenddienst. Bij voldoende nieuwe aanmeldingen komt het er op neer dat je zo'n 3x per jaar oppast.

Wilt u en/of jij ook meedraaien in het oppasrooster? Neem dan contact op met Willy van Arkel, tel. nr.: 58 1514 of mail naar willyvanarendonk@hotmail.com

Namens de ouders met jonge kinderen alvast bedankt!

Opening winterwerk

Het weekend van DV. **zaterdag 29 en zondag 30 september** a.s. zal in het teken staan van de opening van het winterwerk.

In de **ochtenddienst** van DV. **zondag 30 september** a.s. zal de dienst opening winterwerk worden gehouden; na de dienst hopen we weer met elkaar te genieten van een kopje koffie/thee of een glaasje fris. We hopen jong en oud te mogen ontmoeten in de kerk.

De dienst begint om 09.30 uur en tijdens deze dienst is er Zondagsschool voor de kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool.

Op DV. **zaterdag 29 september** a.s. hopen we weer de jaarlijkse barbecue te houden, deze zal worden gehouden in en bij de grote zaal van het kerkelijke centrum en begint om 17.30 uur.

Voor de kleine kinderen zal er weer een kleurplaat en verschillende spelletjes zijn en ook voor de oudere jeugd hopen we weer een gezellige plek te creëren.

Wij willen u vragen om u van te voren op te geven, zodat wij weten hoeveel personen er hopen te komen.

Opgeven voor de barbecue kunt u doen door onderstaand strookje in te leveren in de doos achter in de kerk, via de mail aan jeugdraadherwijnen@gmail.com of telefonisch aan Gijs de Joodse tel: 582078 of Marco van Zante tel: 581133.

Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u opgehaald en thuis gebracht worden.

Graag opgeven vóór maandag 24 september.



Opgavestrook

Ik/wij _____ kom(en) op

D.V. zaterdag 29 sept a.s. met _____ personen



naar de barbecue.

Ik/wij wil(len) graag opgehaald en thuisgebracht worden.



Hoi jongelui,

het clubseizoen staat weer voor de deur.

In het weekend van 29 en 30 september zal er weer de opening van het winterwerk zijn.

Op maandagavond 1 en woensdagavond 3 oktober hopen we weer te starten met de clubs.



Op **maandagavond** is er van **18.30 tot 19.30 uur** club voor de kinderen van de **groepen 3 t/m 5 van de basisschool.**

Op **woensdagavond** is er van **18.45 tot 20.00 uur** club voor de kinderen van de **groepen 6 t/m 8 van de basisschool.**



We hopen de avond te beginnen met een bijbelverhaal en gaan daarna met elkaar weer leuke dingen knutselen.

We hopen op een grote opkomst en op een leerzaam, leuk en creatief clubseizoen.

Op vrijdagavond **12 oktober** hopen we weer de eerste jeugdavond van het seizoen te houden.

Jongeren **vanaf 12 jaar** zijn **vanaf 19.30 uur** van harte welkom.

We hopen deze avond een quiz avond te houden en natuurlijk zal er weer wat te drinken en wat te eten zijn.

Ook op deze avond(en) hopen we veel jongelui te mogen verwelkomen.

En voor alle avonden geldt neem gerust je vrienden en vriendinnen mee!

Heb je nog vragen neem dan gerust contact op met een van de leden van de jeugdraad:

Gijs de Joode (tel. 582078)

Peter Hobo (tel.581097)

Marleen Ruitenburg (tel. 582439)

Marco van Zante (tel. 581133)

TENSLOTTE

Onlangs kreeg ik een boekje van een tante van mij, de enige die ik nog heb. De titel is: *De houten broek*, geschreven door ds. M. van Kooten. In dat boekje staan allemaal anekdotes over de preekstoel. Eén daarvan gaat over de hoogte van verschillende kansels. 'Om de gemeente te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de predikant zichtbaar en hoorbaar is voor de hele gemeente. Vandaar moet de preekstoel dan ook op een hoogte staan of wat hoger worden gehangen', schrijft ds. Van Kooten.

Nu is het bij velen in de gemeente bekend dat ik enorm last van hoogtevrees heb. Toch heb ik er meestal geen last van als ik op de preekstoel sta. Een enkele uitzondering daargelaten. Ik voel me niet fijn op de kansel van de Grote Kerk in Hattem, want die is behoorlijk hoog.

En in Renswoude staat de kansel los van de muur, bijna middenin de kerk. Als het druk is, zitten de mensen ook nog achter je op stoelen. De vriendelijke koster van Renswoude heeft eens, toen hij merkte dat ik niet tot de langste predikanten behoor, een extra vlondertje in de preekstoel gelegd en toen had ik het helemaal niet meer.

De hoogte van de kansel kan nogal eens verschillen. Er zijn kansels met drie treden, maar ook met tien of meer. Er zijn kansels in kleine kerken die niet veel hoger zijn dan een voorlezersgestoelte. Ik denk aan de kansel van het nabijgelegen Oosterwijk, die je met enkele treden vanuit de consistorie bestijgt. Er zijn er ook die erg hoog en verheven zijn. Het lijken soms wel torens. Ds. Van Kooten noemt enkele voorbeelden: de beroemde Sint Bavo in Haarlem heeft een kansel van 7.30 meter hoog, die van de Sint Jan van Gouda is 8.60 meter hoog, de Grote Kerk van Zaltbommel 9.60 meter en de Nieuwe Kerk in Amsterdam spant de kroon: 13.20 meter. Gelukkig heb ik nog nooit op één van deze kansels gestaan.

Ongeacht het aantal treden kan de preekstoel toch nog hoog zijn. Ik las van een predikant die menigmaal verzuchtte dat voor hem de kanseltrap minstens zo zwaar te betreden was als de Domtoren van Utrecht. Het zou wat dat laatste betreft toch niet verkeerd zijn voor predikant en hoorder om voor de aanvang van de dienst één van de formuliergebeden eens door te lezen die betrekking hebben op de prediking en achter in het psalmboekje staan afgedrukt tussen de belijdenisgeschriften en de liturgische formulieren.

Maar dit moet ook gezegd: over de Herwijense preekstoel heb ik geen klagen...

Met hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 12 sept	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Vrijdag 14 sept	17.30 uur	broodmaaltijd met senioren
Zaterdag 29 sept	17.30 uur	barbecue opening winterwerk
Zaterdag 6 okt	9 -10 uur	inleveren rommelmarkt

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 24 september 2012 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

8 okt	voor 2 weken
22 okt	voor 2 weken
5 nov	voor 2 weken
19 nov	voor 2 weken
3 dec	voor 2 weken
17 dec	voor 3 weken

Geborgen in de handen van U Heer

Geborgen in de handen van U Heer
leggen wij hier ons kind voor U terneer
en vragen wij U om Uw zegen
blijf het nabij op 's levens wegen.

Besprenkel 't met het water van de doop
Uw liefdeteken heel zijn levensloop
laat in Uw hand zijn naam geschreven
de toegang zijn tot 't eeuwig leven.

U Vader Zoon en Heilige Geest
Gij die elk woord in onze harten leest
laat uit Uw hoge hemel stromen
Uw licht van boven tot ons komen.

Wij bidden Vader voor ons kind
van U ontvangen en door ons bemind
dat het ook U als Vader zal ervaren
en ook zijn liefde U zal verklaren.

Door: Justus A. van Tricht



Door vol te houden
bereikte ook de
slak de ark!



Evangelie
Dielinens



Als je bidt,
geef God dan
geen instructies,
maar luister naar
wat Hij zeggen wil.

Evangelie
Dielinens

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 6558.12.320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr.6358.15.184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00
UITZENDING RADIO LINGEWAAL	Kabel UPC 93.1 Ether 104.9 PC www.lekwaaltv.nl TV lokale omroep LWTK