

35^e Jaargang, no. 1056 – 28 september 2012

KERKDIENTEN

Zondag 30 september 2012

09.30 uur: Ds. J. Broekman, **Opening Winterwerk**
rechtstreekse uitzending via Radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 93 : 1 en 3

18.30 uur: Prof. C.G. Baart, Renswoude
Introïtuslied: Ps. 38 : 11 en 12

1^e collecte: Plaatselijk Jeugdwerk
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 7 oktober 2012

09.30 uur: Ds. D.M. Elsmann, Rijssen
Introïtuslied: Ps. 96 : 1 en 5

18.30 uur: Ds. B.P.J. de Bruin, Andel
Introïtuslied: Ps. 39 : 3 en 4

1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

30 sep: Ps. 93 : 1b
7 okt: Ps. 96 : 1a

Kinderoppas

30 sep: Gea van Os
7 okt: Gera Visser

Schoonmaakrooster

1 t/m 5 okt: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld, Mw. Beukenkamp
8 t/m 12 okt: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn

MEDITATIE



... word gesterkt in de Heere... (Ef. 6: 10)

Als het altijd goed tot ons zou doordringen hoe geslepen de satan probeert onze verhouding met God te verstoren, dan zouden we ons niet zo gemakkelijk door hem laten inpakken. Hoogmoed, jaloezie, oneerlijkheid... het zijn slechts enkele van de pijlen waarmee hij ons treffen kan om onze gedachten van God af te trekken.

Toch zijn we tegenover de duivel en zijn leger van boze geesten niet weerloos. Hij is een verslagen vijand! Jezus heeft hem aan het kruis zijn wapens ontnomen. In Christus' kracht zijn ook wij overwinnaar! Als wij de wapenrusting die Hij ons gaf, aandoen (vs. 13-17).

Wanneer het God behaagt heeft Zijn Zoon in ons te openbaren, is dit het grootste en voornaamste dat wij in ons leven kunnen meemaken. Maar kunnen wij dan zeggen: er hoeft toch niets meer te gebeuren in ons leven? Wie dit mocht denken, heeft van het geestelijk leven nog niet zoveel begrepen. Want wat moet er in ons leven na de eerste bekering gebeuren? Niets anders dan dat wij sterven aan en in onszelf. Wij moeten dagelijks bekeerd worden. En dat gebeurt in een weg van steeds minder worden. Waar wij dagelijks bekeerd worden en sterven in en aan onszelf, gaan wij steeds meer verstaan: *uw vrucht wordt uit Mij gevonden*. Maar let wel: dit alles gaat niet buiten het werk van de Heilige Geest om. Trouwens, ook niet buiten het Woord om. De Heilige Geest zorgt er door middel van het Woord voor dat wij gesterkt worden in de Heere.

Daarom moeten wij maar veel vragen of de Heere ons de gehele wapenrusting Gods wil aandoen. Onze overwinning ligt niet in het ons bezighouden met de vijand, maar wèl in het zien op Jezus, onze Leidsman ten leven en de Voltooier van ons geloof.

Dát geeft bezieling in de strijd. Dán leven we in beginsel tot Zijn eer.

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Mevr. J. Meerman- van Krieken, Kromme Akkers 14, heeft op 6 september een borstoperatie ondergaan. De operatie is op zich goed gegaan, maar er volgden nog twee weken van spanning vanwege de uitslag van het onderzoek. Groot was de dankbaarheid toen bekend werd dat alles goed was en er geen uitzaaiingen zijn. *God is goed*, zingt de dichter van Ps. 135 en wij met hem!

Mevr. M. de Fockert- de Joode. Molenkamp 78, is maandag 10 september gekatheteriseerd. Er zijn een aantal vernauwingen geconstateerd, maar zij kan niet gedotterd worden. Wellicht volgt er een operatie. Zij is zeer vermoeid en wij leven en bidden met haar mee.

Ook denken we aan andere gemeenteleden die met ongemakken tobben en onderzoeken moeten ondergaan om te kijken hoe er behandeld moet worden. De dichter van Psalm 115 roept ons op in alle omstandigheden op God te vertrouwen: *U die de HEERE vreest, vertrouw op de HEERE* (vs. 11). Dan zal Hij u geven wat u nodig hebt.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16).

Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: in den Bogerd

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,

3363 WB Sliedrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Overleden

De kerkenraad ontving het bericht dat, omringd door allen die hem lief en dierbaar waren, door de Heere is weggenomen de heer *Gerrit van Oort*. Na een lange periode van afnemende gedachten en krachten is hij op de leeftijd van 87 jaar overleden. De laatste jaren van zijn leven verbleef hij in Lingesteijn, waar zijn vrouw hem trouw opzocht. Voordien woonden ze samen aan de Achterweg 71. Maandag 24 september vond de begrafenis plaats. De Heere sterke mevr. Van Oort met haar kinderen en kleinkinderen bij het verwerken van dit verlies.

Huwelijksjubileum

'Op D.V. 2 oktober a.s. is het 25 jaar geleden dat Maarten van Zante en Geertruida van Dalen door het huwelijk aan elkaar werden verbonden.' Zo begint de kaart die dit heugelijke feit bekend maakt. Wij kennen hen beter als Maarten en Truus van Zante, die aan de Wilgenlaan 6 wonen. Op vrijdag 5 oktober hopen ze dit zilveren huwelijksjubileum met familie, vrienden en bekenden te vieren. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen een fijne dag toe.

Voor beiden was het een tweede huwelijk. Dat betekent dat de gedachten ook terug gaan naar wat er voor die tijd was. Zo liggen verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar. Maar nu mag de dankbaarheid overheersen. Daarom lazen we met elkaar uit Psalm 25: *Goed en waarachtig is de HEERE*. Als we alle dingen van Hem verwachten, komen we nooit beschaamd uit. Dat is ook wel gebleken na een periode van ziekte enkele jaren geleden.

We wensen onze oud-koster en zijn vrouw een goede tijd toe en Gods zegen voor de toekomst. Zij hebben het op de kaart verwoord met het volgende gedichtje:

*Vader, help ons waar te maken,
dat dit verbond Uw stempel draagt.
Geef ons de wil om door te zetten,
als onze trouw om daden vraagt.*

Dankbetuiging I

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven tijdens de korte ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, oma, zus en tante

Hermina Cornelia van Meteren-Kievit
Mientje

Uw medeleven geeft ons troost en steun om het verlies een plaats in ons leven te kunnen geven.

Herman van Meteren
Kinderen, kleinkinderen
en familie

Herwijnen, september 2012

Dankbetuiging II

*Liefde gegeven
Liefde ontvangen
Bemind door ons
Geliefd bij velen
Geborgen bij God*

Graag willen wij iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, die wij als familie ontvingen in de periode rondom het overlijden van Anja. De vele blijken van medeleven hebben ons getroost en ontroerd. De leegte die zij achterlaat blijft moeilijk, maar zoveel betrokkenheid vergroot de moed om verder te gaan. Onze dank is groot!

Bart van Zandwijk en kinderen

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 2 sep 1^e collecte € 124,75 Dorcas
 2^e collecte € 149,10 Kerkrentmeesters
 Uitg.collecte € 135,15 Past. en prediking

Zondag 26 aug 1^e collecte € 95,00 Diaconie
 2^e collecte € 105,60 Kerkrentmeesters
 Uitg.collecte € 105,85 Past. en prediking
 Avondmaalscollecte € 146,20 Project GZB
 ZC Avondlicht € 105,65 Project GZB

Zondag 16 sep 1^e collecte € 187,10 Diaconie
 2^e collecte € 326,80 Kerkrentmeesters
 Uitg.collecte € 174,85 Past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ouderling Hak € 50,00 op huisbezoek

Per bank € 500,00 voor de kerk

De creativiteitsclub € 70,00

Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD

Diensten

Komende zondag 30 september zal D.V. de morgendienst in het teken staan van de opening van het winterwerk. We vragen de Heere om een zegen over alle activiteiten in het komende seizoen en wekken elkaar op om mee te doen. Dan zijn we ook echte volgelingen van Jezus, niet alleen op zondag, maar ook door de week.

Er is een landelijk thema voor deze dienst en dat wil ik ook hier aan de orde stellen. Het thema is: *Merkwaardig*. We lezen uit de Bijbel de geschiedenis van de drie vrienden van Daniël, die het beeld dat koning Nebukadnezar van zichzelf had laten oprichten niet wilden aanbidden. We lezen dit verhaal in Daniël 3. We overdenken dat je als jongere (en natuurlijk ook als oudere) 'merkwaardig' christen bent. Ben je bereid het 'merk' van het kruis te dragen met blijdschap en navolging van Christus? Dan ben je 'merk-waardig' en mag je ook delen in de beloften van God. Blijf dus niet langs de kant staan, maar kom en doe mee!

Aan deze dienst zullen verschillende gemeenteleden meewerken. Er is een gedrukte liturgie. Na afloop hopen we elkaar nog in het kerkelijk centrum te ontmoeten rond koffie, thee of limonade.

Zondag 7 oktober is voor mij een vrije zondag. Hebt het goed onder de verkondiging van de gastpredikanten.

Catechisatie

In de afgelopen week hebben alle jongeren van 12 t/m 20 jaar persoonlijk een uitnodiging ontvangen om naar de catechisatie te komen. Er zijn 70 jongeren van die leeftijd in onze gemeente. Ik hoop dat een behoorlijk percentage daarvan de weg naar de catechisatie weet te vinden. Ouders, denk aan uw belofte bij de doop van uw kind en praat met uw kind(eren) over de brief die zij gekregen hebben. We beginnen maandag 1 oktober.

Belijdeniscatechisatie

Als u of jij aan wilt sluiten, kom dan donderdag 4 oktober a.s. om 20.00 uur naar het kerkelijk centrum. Dan maken we een start en maken we ook verdere afspraken. In het vervolg komen we waarschijnlijk op dinsdag bij elkaar.

Kringen

Ook met de kringen starten we natuurlijk weer. Ik hoop dat de bekenden er weer zijn en dat mogelijk nieuwe leden zich aansluiten.

Bijbelgesprekskring: maandag 1 oktober om 20.30 uur in de grote zaal. We behandelen een serie Bijbelstudies over de Bergrede (Matt. 5-7) n.a.v. het boekje 'Bouwen op de Rots'.

Groeien in geloof: dinsdag 2 oktober om 20.30 uur in de grote zaal. We behandelen een serie Bijbelstudies over de brief aan de Kolossenzen n.a.v. het boekje 'Geloof, liefde en hoop'.

De boekjes worden op de avond uitgereikt en u wordt € 5 gevraagd als bijdrage in de kosten.

In verband met de herfstvakantie begint de *Lidmatenkring* pas op woensdag 24 oktober.

Nagiften Actie Kerkbalans

Opnieuw zijn enkele giften binnengekomen, als extra bijdrage voor de Actie Kerkbalans: € 244,47 + € 150.

De tussenstand is nu € 60.800. In feite dus nog maar een klein zetje naar de € 62.650 die nodig was om de begroting sluitend te krijgen. Maar het zetje moet nog wel even gegeven worden.

Dus wie naar aanleiding van de laatste publicaties over de actie kerkbalans, richtbedragen etc. een (aanvullende) bijdrage wil overmaken, kan dat doen via Rabobank 3280.00.531 of ING 950.925; steeds graag onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2012'.

Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.

Rommelmarkt

De tussentijdse verkoop van spullen voor de rommelmarkt heeft in korte tijd 613,40 euro opgebracht. Dat is inclusief het oud papier en oud ijzer dat via de ingeleverde spullen binnenkomt. Graag willen we Anne van Arkel, de leden van de rommelmarktcommissie en zeker ook de andere vrijwilligers die de nodige hand- en spandiensten verrichten heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

Verkoopdag vrijdag 26 oktober

De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 26 oktober, in dorps huis De Poort; 's middags van 14.30 tot 17.00 uur en 's avonds vanaf 19.00 uur.

De commissie kan nog **boodschappen** om levensmiddelenmanden samen te stellen gebruiken, of **bruikbare spullen** voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur).

Verder worden mensen gezocht die **cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen** etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag. Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); R. de Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); D. de Joode (Lunet 18, Vuren). Alvast bedankt voor uw medewerking
Commissie Verkoopdag

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Leeftijd</u>	<u>Adres</u>
04-10	A. van Boggelen-Pippel	85	Meerenburg 13
08-10	A. van Zuidam-Welbie	85	ZC Avondlicht

Bedankje Gered Gereedschap

De ZWO (zending werelddiaconaat ontwikkelingssamenwerking) Commissie PKN Nieuwland houdt elk jaar een inzameling voor de actie Gered Gereedschap. Ook dit jaar mochten ze veel en goed gereedschap ontvangen, zoals zagen, tangen, hamers en allerlei gereedschap wat vroeger gebruikt werd voor de landbouw. Dit keer zaten er zelfs naaimachines bij, afkomstig van de rommelmarktcommissie van de Hervormde Gemeente in Herwijnen. De ZWO Commissie Nieuwland laat weten dat ze de rommelmarktcommissie daar hartelijk voor wil bedanken.

GZB Dagboek "Een handvol koren" 2013

Een dagelijks moment van bezinning voor jong en oud.....

Dit dagboekje biedt iedere dag twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Predikanten, zendingswerkers en mensen die bij jongerenwerk zijn betrokken hebben hieraan meegewerkt. Elke schrijver stelde overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of thema.

Het boekje kost, evenals vorig jaar, **€ 9,70**

Met de aanschaf van het dagboekje steunt u ook het zendingswerk van de GZB. Per boekje gaat € 7,- naar de familie Horst die in Zimbabwe werkzaam is voor de GZB en door onze gemeente financieel gesteund wordt door middel van het adoptieprogramma "Deelgenoten".

"Een handvol koren" voor 2013 kunt u **tot uiterlijk 8 oktober a.s** bestellen bij Adrie van Kuilenburg, Achterweg 55, tel. 581267 of per email famvankuilenburg@gmail.com de Zendingscommissie

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed actueel mogelijk te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant.

Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

info@nhkherwijnen.nl

voor telefoonnummers: zie de omslag van het kerkblad.

Het college van kerkrentmeesters

Bloemengroet

Geen opgave

3xH

Hey vakantiegangers! De 3xH heeft weer een nieuw seizoen vol leuke tieneravonden voor jullie georganiseerd. Ben jij tussen de 12 en de 16 jaar? Dan ben je elke eerste zaterdag van de maand welkom. De eerste activiteit staat gepland op D.V. zaterdag 6 oktober. We verzamelen om 20.00 uur bij 't Jeugdhonk (onder de de pastorie in Haaften). Vergeet niet om 3 euro en een dikke trui mee te nemen. Vraag gerust je vrienden/vriendinnen mee. Opgeven kan tot donderdag 4 oktober bij Jeanine Ruitenburg (0611864810) of via de mail (heheha_tienervond@hotmail.com). Enne.. De volgende tieneravond staat gepland op 3 november. Schrijf het vast in je agenda!

Tenslotte

Een gelijkenis bij het begin van het nieuwe seizoen:

Overal door onze huizen lopen de draden van de elektriciteit. Op zichzelf zijn ze waardeloos. Maar als er stroom doorheen gaat, hebben we licht en kracht. Wij zijn zelf zulke draden. We hebben de kans om de stroom van Gods liefde door ons heen laten gaan en ons te laten gebruiken als lichtbrengers. Maar we kunnen het ook nalaten. Dan laten we toe dat de duisternis zich uitbreidt.

Wie dit vatten kan, die vatte het... (Matt. 12: 19).

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman.

AGENDA

Zaterdag	29 sep	17.30 uur	BBQ – opening winterwerk
Zaterdag	6 okt	9-10 uur	Inleveren rommelmarkt
Maandag	1 okt		Aanvang catechisatie
Maandag	1 okt	20.30 uur	Bijbelgesprekskring
Dinsdag	2 okt	20.30 uur	Groeien in Geloof
Donderdag	4 okt	20.00 uur	Belijdeniscatechisatie
Zaterdag	6 okt	20.00 uur	Tienervond
Woensdag	10 okt	18.30 uur	Uitzending kerktelefoon
Woensdag	24 okt	20.00 uur	Lidmatenkring
Vrijdag	26 okt	14.30 uur	Verkoopdag

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente:
www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 8 oktober 2012 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

22 okt	voor 2 weken
5 nov	voor 2 weken
19 nov	voor 2 weken
3 dec	voor 2 weken
17 dec	voor 3 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Stem



op Jezus

Stem op Jezus, kies voor Hem
Hij is de weg, de waarheid
en het leven

Stem op Jezus, kies voor Hem
want als je stemt op Hem
dan heb je goed gestemd

Net als hier in Nederland
waar we naar de stembus gaan
om te kiezen wie ons land weer zal regeren
zo moeten wij ook kiezen
wie er in ons hart regeert
en wie we in ons leven willen eren