

KERKDIENTEN

Zondag 25 november 2012, Eeuwigheidszondag

10.00 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal

Introïtuslied: Ps. 116 : 1 en 10

18.30 uur: Ds. J. Broekman

Introïtuslied: Ps. 47 : 1 en 2

1^e collecte: Woord en Daad

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 2 december 2012, Advent

10.00 uur: Ds. C.J. Barth, Neerlangbroek

Introïtuslied: Ps. 48 : 5 en 6

18.30 uur: Ds. J.A.W. Verhoeven, Leerdam

Introïtuslied: Ps. 49 : 4 en 5

1^e collecte: Deelgenoten GZB

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

25 nov.: Ps. 116 : 1 b

Vanaf 2 december oefenen we voor het Kerstfeest

Kinderoppas

25 nov.: Lia van Baalen en Jeanine

2 dec.: Mieke van de Minkelis en Eline

Schoonmaakrooster

26 t/m 30 nov: Mw. Kruis, Mw. van der Weerd

3 t/m 7 dec: Mw. van Brakel, Mw. Kornet

MEDITATIE



...zijn er ook nu al veel antichristen gekomen...(1 Joh. 2: 18b).

Zoals alle woorden in de Schrift zijn ook bovenstaande woorden ter overdenking hoogst actueel. In de tijd van Johannes waren er dwaalleraars die zich als Christus voordeden. Zij zeiden dat zij van de hemel gezonden waren en dat de mensen in hen moesten geloven en in wat zij zeiden.

Het is in onze tijd niet anders. Ook nu zijn er dwaalleraars die ons voorhouden dat zij iets bijzonders zijn. Zij doen zich voor als Christus. Geloof ze echter niet! Zij voeren ons op dwaalwegen. Wat voor wegen dat zijn? Dat zijn wegen die van de Heere afvoeren. Laten wij ons maar houden aan het geopenbaarde Woord van God. Dat Woord houdt ons voor dat God uit God en Licht uit Licht in ons vlees gekomen is. In de komende adventstijd worden we daar telkens weer aan herinnerd. Met welk doel? Om voor zondaren Zijn leven te geven en zo behoud te realiseren. Let er maar op dat dwaalleraren nooit hun leven voor een ander geven. Jezus Christus deed het wel.

De antichrist zal aan het eind van de tijden komen en zijn rijk zal volledig gebaseerd zijn op het tegenovergestelde van wat de Bijbel leert. Maar elke tijd heeft al antichristen gekend, mensen die tegen Christus ingaan. De antichristen komt altijd uit de gemeente voort, omdat alleen hij tegen Christus kan zijn, die van Hem gehoord heeft en Zijn God-zijn niet erkent. Waarom schrijft Johannes deze dingen aan de gemeente? Natuurlijk allereerst om haar steeds aan de kern van het geloof te herinneren: de mens Jezus is de Christus, de Gezalfde, de Zoon van God. Ten tweede schrijft Johannes deze woorden omdat het loochenen van dit feit de geest van de antichrist toont. Jezus, wèl een goed mens, maar niet Gods Zoon – een leugen van de duivel. Maar vooral schrijft de evangelist dit allemaal omdat alléén de belijdenis dat Jezus de Christus is, laat zien dat je een christen bent. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader èn het eeuwige leven.

We kunnen de dag van Jezus' terugkomst alleen maar zonder angst tegemoet zien, wanneer we een levende relatie met Hem hebben.

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Momenteel liggen er geen zieken in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen dat er geen zieken in de gemeente zijn. We hoeven niet altijd de namen te noemen, maar we weten wel vaak wat er in de gemeente aan de hand is.

Mensen die tijdelijk uitgeschakeld zijn, mensen die in spanning leven omdat ze voortdurend voor onderzoeken naar het ziekenhuis moeten. Mensen die niet meer weten hoe het verder moet. Mensen van wie de krachten afnemen. We denken aan hen in onze gebeden.

De dichter van Psalm 43 stelt vaak de waarom-vraag in zijn lied. Maar hij houdt zichzelf tenslotte voor: *Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.* Laten wij dat ook maar doen en met hem zingen: "Mijn Redder is mijn God".

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16).

Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: in den Bogerd

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Uit dankbaarheid

Op 25 oktober 2012 mochten wij ons 50-jarig huwelijksjubileum in kleine kring dankbaar gedenken. Wij werden verrast met veel felicitaties, waarvoor wij u allen op deze wijze hartelijk dank zeggen.

Jenne en Riet van Zandwijk

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag	21 okt	1 ^e collecte	€ 114,60 Bloemengroet
		2 ^e collecte	€ 117,95 Kerkrentmeesters
		Uitg.collecte	€ 101,15 Past. en prediking
Zondag	28 okt	1 ^e collecte	€ 151,30 Eleos
		2 ^e collecte	€ 271,00 Kerkrentmeesters
		Uitg.collecte	€ 166,75 Onderhoudsfonds
Zondag	4 nov	1 ^e collecte	€ 198,75 Najaarszendingscollecte
		2 ^e collecte	€ 175,40 Kerkrentmeesters
		Uitg.collecte	€ 140,10 Past. en prediking
Woensdag	7 nov.	1 ^e collecte	€ 56,90 Diaconie
		2 ^e collecte	€ 74,70 Kerkrentmeesters
		Uitg.collecte	€ 1250,05 Dankstondcollecte
Zondag	11 nov	1 ^e collecte	€ 132,10 Diaconie
		2 ^e collecte	€ 148,55 Kerkrentmeesters
		Uitg.collecte	€ 155,50 Past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ouderling R. van Mourik € 10,00 op huisbezoek

Ouderling H.G. Hak € 10,00 op huisbezoek en € 10,00 voor de dankstondcollecte

Ouderling J. van Kuilenburg € 20,00 voor de dankstondcollecte en € 30,00 voor de kerk; € 50,00 en € 10,00 voor de dankstondcollecte

Ouderling A. Ruitenburg en bezoekbroeder H. de Bruin 2 x € 20,00

Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD

Diensten

D.V. komende zondag 25 november wordt wel de eeuwigheidszondag genoemd. Dat is niet een echte kerkelijke feestdag, maar wel een goed moment om stil te staan bij de vergankelijkheid van het leven. Op de eeuwigheidszondag herdenken we de overledenen, in het bijzonder degenen uit ons midden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd, zodat we in herinnering ons blijvend aan hen verbonden voelen. Maar eeuwigheidszondag is geen afsluiting, geen terugkijken, maar vooruit zien naar de tijd die nog komen gaat. Want dat is wat christenen in alle eeuwen hebben doorgegeven. Dat wil ik op de avond van die dag ook doen. Twee jaar geleden heb ik op de eeuwigheidszondag gepreekt over het slot van de tweede brief van Petrus: 2 Petrus 3: 13. Ik wil deze keer weer uit dat hoofdstuk lezen, maar nu vormen de teksten 8 en 9 het uitgangspunt voor de preek: *één dag is bij de Heere als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet, maar heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.* Het thema is: 'Leven op de spits van de tijden'.

Zondag 2 december is de eerste Adventszondag. Dan zullen er gastvoorgangers zijn. Ik ben namelijk gevraagd om de nieuwe predikant van Waardenburg-Neerijnen, ds. K.E. Schonewille uit 's Gravenmoer, te bevestigen. Dat doe ik graag, want ik ken ds. en mevr. Schonewille en hun ouders uit onze Apeldoornse tijd. We hebben met hen weer heel wat oude herinneringen opgehaald. Vandaar ... Met deze bevestiging komt er ook een einde aan mijn consulentschap.

Kringen

In de periode waarvoor dit kerkblad geldt komt alleen de Bijbelgesprekskring bij elkaar en wel op D.V. maandag 3 december. Hoofdstuk 4 uit ons boekje over de Bergrede is aan de beurt. Na Matt. 5 behandeld te hebben lezen we nu Matt. 6: 1-18, waar het gaat over aalmoezen geven, bidden en vasten.

Maandag 3 december om 20.30 uur in het kerkelijk centrum.

Bloemenactie/kerststerren

Op vrijdag 7 december hopen we de jaarlijkse kerststerrenactie te houden. De huis-aan-huisverkoop start 's morgens rond een uur of negen. Veel vrijwilligers hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Er zijn echter nog meer mensen nodig om te helpen. Wie zin en tijd heeft om te helpen,

kan zich melden bij Henk en Marianne van Mourik (0418-581966, of mourik59@kpnplanet.nl). Ook als u een beperkt aantal uren kunt helpen, kunnen we uw hulp goed gebruiken. De verkoop heeft plaats vanuit het kerkelijk centrum.

Mensen die niet thuis zijn maar toch graag een kerstster willen kopen, kunnen vooraf reserveren via mourik59@kpnplanet.nl of 0418581966.

Dankdagcollecte

De Dankdagcollecte bracht in eerste telling op aan giften en toezeggingen €1725,05. Dankzij aanvullende giften is de laatste stand nu €2760,05

Alle gevers daarvoor hartelijk dank.

Wie nog een gift wil geven, kan dat doen via de bank: 3280.00.531 of 950.925, steeds onder vermelding van Dankdag 2012. Contact een gift doen of meegeven aan bijvoorbeeld predikant, pastoraal-werker of leden van de bezoekommissies mag natuurlijk ook.

Nagiften Actie Kerkbalans

Voor de Actie Kerkbalans is recent een extra gift van €197,10 ontvangen. Daarmee komt de tussenstand op €61.597,10. Om de begroting sluitend te krijgen, is een opbrengst begroot van €62.650.

Nu de Actie Kerkbalans 2013 in beeld begint te komen, gaan we de Actie Kerkbalans 2012 afronden. Veel van de eerder dit jaar toegezegde bedragen zijn al daadwerkelijk overgemaakt, maar nog niet allemaal. Vandaar dat we vragen of iedereen na wil gaan of de eerder gedane toezegging al is vertaald in een concrete gift. Als dat nog niet het geval is, vragen we u vriendelijk uw toezegging over te maken (Rabobank 3280.00.531; ING 950925, steeds o.v.v. Kerkbalans 2012); contant voldoen mag natuurlijk ook.

Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.

De kerkrentmeesters.

Al die financiën, hoe zit dat nu?

Misschien zijn er gemeenteleden die zich de vraag stellen: hoe zit dat nu? Hoe zit dat nu met de financiën van de kerk. We lezen de laatste tijd regelmatig over allerlei opbrengsten (verkoopdag, Dankdag, solidariteitskas, straks weer de bloemenactie en de eindejaarscollecte), maar aan de andere kant lezen we ook dat de tussenstand van de Actie Kerkbalans nog steeds niet het begrote bedrag heeft bereikt.

Kortom, hoe zit het nu met de financiën?

Een korte uitleg.

Aan het begin van het jaar maken we een begroting. Met aan de ene kant de **kosten/uitgaven**. Aan de andere kant moeten daar **inkomsten** tegenover staan. Beide posten proberen we zo goed mogelijk in te schatten.

Ook al kun je niet alles voorzien, het maken van een begroting is geen nattevingerwerk. Zo staat verreweg het grootste deel van de **kosten** nagenoeg vast. We weten vrij nauwkeurig wat een predikantsplaats/ het pastoraat kost: zo'n 78.000 euro. Dat zijn kosten die voortvloeien uit het feit dat we een kerkelijke Gemeente zijn met een fulltime predikant. Die kosten zijn onder meer salaris, verplichte afdrachten (bv pensioenfonds, solidariteitskas, quotum) aan de landelijke kerk en kosten voor gastpredikanten. Daarnaast zijn er de kosten van verlichting en verwarming, organisten, onkosten eredienst, klein onderhoud, verzekeringen etc. etc.

Al met al zijn de totale kosten voor 2012 begroot op 108.800 euro. Verreweg het grootste deel daarvan is niet of nauwelijks beïnvloedbaar.

Om al die kosten te kunnen betalen, zijn **inkomsten** nodig, minstens evenveel als de kosten die worden gemaakt.

De inkomsten bestaan uit onder meer de zondagse **collecten**. De opbrengsten van de tweede collecte ('werk door de kerkrentmeesters') en de derde collecte (pastoraat en prediking) zijn bestemd voor het werk in de plaatselijke gemeente. Daarnaast zijn er de bijzondere collecten, zoals eindejaarscollecte, solidariteitskas, Paascollecte, Dankdagcollecte, Biddagcollecte.

Ook de **giften** die predikant, pastoraal-werker, bezoekdames etc. tijdens het bezoekwerk ontvangen, tellen mee bij de jaarlijkse inkomsten. Net als legaten en andere giften, bv uit dankbaarheid of na een begrafenis (deze laatste posten zijn overigens moeilijk te begroten, zoals u zult begrijpen).

Dan zijn er nog de **bijzondere acties**, zoals de verkoopdag en de kerststerrenactie.

De opbrengsten van de hierboven genoemde collecten, giften en acties zijn vaak heel mooi. Ze zijn ook absoluut **onmisbaar**. Maar helaas zijn ze niet voldoende om de kosten van ruim 108.000 euro te dekken. Er blijft een verschil van ruim 62.000 euro.

Om dat resterende bedrag binnen te krijgen is de **Actie Kerkbalans** enorm belangrijk. Het vormt onze belangrijkste bron van inkomsten. Dit jaar moet die actie 62.250 euro opbrengen, om het totaalbedrag van

108.800 euro aan inkomsten te halen. De tussenstand van de Actie Kerkbalans is nu € 61.597,10.

Samengevat:

- opbrengsten als verkoopdag, Dankdagcollecte, bloemenactie etc. zijn al meegenomen in de begroting en dus onmisbaar om de begroting sluitend te krijgen. Tot nu toe komen de opbrengsten in 2012 in z'n algemeenheid vrij goed overeen met de opbrengsten die waren begroot; de ene post valt iets mee, andere inkomsten vallen iets tegen.
- Kerkbalans blijft de belangrijkste bron van inkomsten. Uit cijfers blijkt dat de opbrengst van Kerkbalans in Herwijnen nog wat achterblijft in vergelijking met provinciale en landelijke gemiddelden. Daarom durven we de Actie Kerkbalans onder uw aandacht te blijven brengen. Daarbij niet vergetend dat al veel gemeenteleden geven volgens de bekende tabel, of zelfs meer.
- De uitgaven zijn amper beïnvloedbaar.

Enkele aanvullende opmerkingen:

- de diaconie heeft haar eigen uitgaven en inkomsten (zo is de eerste collecte in de dienst altijd voor een diaconaal doel)
- (groot) onderhoud aan kerkgebouw en pastorie wordt betaald uit het Onderhoudsfonds. Dit is een apart fonds, dat dus niet is meegenomen in de gewone exploitatie. Het geld in het Onderhoudsfonds is afkomstig uit de opbrengsten van de rommelmarkt (incl. oud ijzer etc.), lentemarkt, uit de maandelijkse collecte aan de uitgang voor het Onderhoudsfonds. Deze opbrengsten tellen dus niet mee in de gewone exploitatie.

We hopen dat deze uitleg op hoofdlijnen duidelijk genoeg was om te kunnen zeggen, 'O, zit dat zo'. Maar we kunnen ons goed voorstellen dat er nog vragen of opmerkingen zijn. Schroom niet om die vragen te stellen. Dat kan mondeling aan een van de kerkrentmeesters, via de mail (ddejoode@planet.nl) of telefonisch.

Het college van kerkrentmeesters

Doopaangifte

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dat tot uiterlijk vrijdag 30 november melden bij ds Broekman.

Eeuwigheidszondag

'Wij vliegen daarheen', zegt Psalm 90. En inderdaad, op zondag 25 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2012. De zondag erna begint de Adventstijd.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel 'Zondag van de voleinding', of 'Eeuwigheidszondag' genoemd. Een moment om terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst, ook in de prediking. Met Advent en Kerst in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw begin, in de komst van onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'.

In de avonddienst van zondag 25 november (aanvang 18.30 uur) zullen de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Hierbij maken we de namen bekend.

In de leeftijd van

07-03-2012	Jan Bijl	92 jaar
07-04-2012	Maria Geluk-Smits	90 jaar
25-04-2012	Cornelia de Bruijn-van Horsen	88 jaar
25-04-2012	Hendrik van Dijk	90 jaar
11-05-2012	Artje Bambacht-Overheul	84 jaar
04-06-2012	Leendert van Oosterum	80 jaar
27-06-2012	Willemina Jantje Welbie-Blom	93 jaar
21-07-2012	Hermine Cornelia van Meteren-Kievit	68 jaar
17-08-2012	Christina Filippina van Mil-van der Zalm	90 jaar
23-08-2012	Janna Rijkhoek-de Zeeuw	91 jaar
18-09-2012	Gerrit van Oort	87 jaar
11-10-2012	Anne van Arkel	79 jaar

O God, die droeg ons voorgeslacht
In nacht en stormgedruis
Bewijs ook ons uw trouw en macht
Wees eeuwig ons tehuis

De kerkenraad heeft de nabestaanden zoveel als mogelijk op de hoogte gesteld van dit voornemen en hen uitgenodigd de dienst bij te wonen. Na de dienst wordt de familie de gelegenheid geboden in het kerkelijk centrum een kop koffie te drinken en na te praten met de predikant en enkele leden van de kerkenraad.

Inleveren spullen rommelmarkt, oud ijzer en oud papier

Voorlopig blijft de mogelijkheid bestaan om op het adres Waaldijk 73 spullen in te leveren voor de rommelmarkt. Het inleveren van spullen voor de rommelmarkt kan op **de eerste en de derde zaterdag van de maand**, steeds tussen **9.00 en 10.00 uur**.

Ook het inleveren van **oud ijzer en oud papier** blijft mogelijk, **elke woensdag** gedurende de gehele dag.

Bedankt voor uw medewerking.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
01-12	H.J. de Man-van Baalen	89	Kromme Akkers 9

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed actueel mogelijk te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant.

Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

info@nhkherwijnen.nl

voor telefoonnummers: zie de omslag van het kerkblad.

Het college van kerkrentmeesters

Bloemengroet

In de afgelopen periode werd de bloemengroet bezorgd bij:

<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Adres</u>
21/10	Dhr. H.G. Hak	Boutlaan 62
28/10	Mw. Broekman	Waaldijk 137
4/11	Fam. De Fokkert	Zworrelstraat 58
11/11	Mw. de Joode-de Fockert	Lingesteijn, Leerdam



Evangelisatieactie

Samen met de Gereformeerde kerk wordt ook dit jaar een huis-aan-huis kerstactie gehouden. Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar een attentie met een begeleidende brief worden aangeboden. Het is de bedoeling dat dit persoonlijk aan de mensen wordt overhandigd. De evangelisatiecommissie zoekt hiervoor nog mensen die mee willen helpen met het huis-aan-huis rondbrengen in de week voor kerst tussen 17 en 22 december.

Het gaat per persoon om niet meer dan ongeveer 25 bezorgadressen, overigens wie meer wil heel graag!

Aanmelden kan via de intekenlijst die vanaf 2 december in de hal van de kerk ligt of door contact op te nemen met Alex Ruitenburg, per mail: a.ruitenburg2@kpnplanet.nl of op tel.: 582439. Zet u of jij er uw/jouw naam, adres en telefoonnummer bij?

Laten we zo als Gemeente gehoor geven aan de opdracht van God zelf om het Evangelie door te geven aan ons hele dorp. Dat is een geestelijke zaak en daarom vragen we u ook om dit werk te gedenken in uw persoonlijk gebed.

De evangelisatiecommissie

Zanguurtje

Op D.V. zondag **9 december** zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. We zullen deze avond een mix van bekende (kerst)liederen zingen. Hebt u/heb jij verzoeknummers? Stop dan een briefje in de bus achter in de kerk of mail naar a.ruitenburg2@kpnplanet.nl. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

Uit de nieuwsbrief van het zendingsechtpaar Mark en Annemarie Horst uit Zimbabwe:

Het was heerlijk om enkele weken terug in Nederland te zijn. De afstand tot Morgenster en de vragen van vrienden en familie gaven gelijk een goede input voor reflectie. We kunnen concluderen dat de maanden april,

mei en juni een goede periode is voor een verlof.

En nu zijn we als gezin weer terug. Het verlof ligt voor ons gevoel al weer ver achter ons en we zijn druk bezig met projecten en diensten in het ziekenhuis. Sinds ons verlof zijn we misschien twee weken zonder Nederlanders om ons heen geweest, want de hele zomer door kwamen oud-zendingswerkers terug naar Morgenster. Het was heerlijk om zoveel mensen om ons heen te hebben.

Het is goed om geregeld een nieuwsbrief te schrijven, want dan reflecteer je gelijk op wat er is gebeurd in de afgelopen periode. Wederom de vraag: Gaan we vooruit?

De vorige keer beantwoordde ik deze vraag positief, nu ben ik minder mild gestemd. Wellicht is het de persoonlijke beleving en kritische insteek, want er gaat ook veel langzaam vooruit.

Moeiten? Uitdagingen? Jazeker. Nog altijd heb ik niet geleerd mijn Nederlandse insteek achter me te laten. Ik vind het lastig om te werken met mensen die zo relax met afspraken omgaan. Ook vooruit kijken is niet echt gebruikelijk. Eén probleem per keer. Het is de kunst de juiste balans te vinden tussen leren je aan te passen en de omgeving te ontwikkelen. Gelukkig hoeven we het niet zelf te doen, hangt het niet van ons af. Wanneer de Heer het huis niet bouwt...

Gebedspunten

We zijn God dankbaar voor al wat hij heeft gegeven:

De goede start weer op Morgenster

De voorspoedige ontwikkeling van projecten

De werkvergunning van Mark (september)

Een grote subsidie voor Gutu Mission Hospital

Er zijn nog wel wat zorgpunten waarvoor we gebed vragen

Rechtszaken en procedures tegen frauderende staf

Het vinden van een goede balans tussen werk en privé

De spanningen rondom de verkiezingen

Gerelateerde blogberichten op: <http://www.zorginzimbabwe.blogspot.com/>

Tenslotte

Sommige mensen houden van verhaaltjes. Welnu, hier komt er weer één: 'Een beetje onwennig zat hij tussen de deftige gasten. Een plattelander; een boer. Je kon het aan zijn handen zien. Tegenover hem: een verre neef, een heer van stand; deftig brilletje op de neus, keurig kostuum om een zwaarwichtig lijf. De maaltijd begon. De ceremoniemeester tikte tegen zijn glas. Het lachen verstomde, het gepraat hield op. "Een ogenblik stilte alstublieft". Iedereen keek wat glazig voor zich uit. Alleen de boer vouwde zijn handen en sloot zijn ogen. Hij was thuis gewoon om te bidden en waarom zou hij het hier opeens niet doen?

Even later ging het geroezemoes weer vrolijk verder. "Zo, zo", zei de deftige neef, "ik zie dat ze bij jullie op het platteland nog bidden voor het eten. Dat is bepaald merkwaardig, zeg! Doen ze dat bij jullie nog allemaal?" "Nee", zei de boer, "dat kan ik bepaald niet zeggen. Allemaal doen ze dat bij ons niet. Je hebt er bij ons heel wat die niet bidden voor het eten." "Net wat ik dacht", reageerde de neef. "alleen de ouwetjes zeker nog en de minst ontwikkelden?" "Nou nee, die bedoel ik niet", antwoordde de boer, "ik bedoel nu alleen die bij ons in het varkenshok zitten: die zeug en die twaalf biggen. Die bidden niet. Die vallen zomaar aan op het voer dat ik ze breng." De verre neef zweeg. Zwijgend stak hij een lepel soep in de mond die nog open stond.'

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman.

AGENDA

Woensdag	21 nov. 18.30 uur uitzending kerktelefoon
Zaterdag	1 dec. 9-10 uur inleveren rommelmarkt
Maandag	3 dec. 20.30 uur Bijbelgesprekskring
Woensdag	5 dec. 18.30 uur uitzending kerktelefoon
Vrijdag	7 dec. 9.00 uur Kerststerrenactie
Zondag	9 dec. 20.00 uur zanguurtje, na de avonddienst

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 3 december 2012 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

17 dec	voor 3 weken	7 jan 2013	voor 2 weken
21 jan	voor 2 weken	4 feb	voor 2 weken
18 feb	voor 2 weken		

Voor alle in de toekomst liggende data in dit kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)



Lees je Bijbel
 Bid elke dag
 dat je groeien mag!

Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit...

Uit 1 Korintiërs 12

Jezus, waar bent u?
ziet u dan niet
dat mensen lijden
verwonden
tekortdoen

Jezus, waar bent u?
hoort u dan niet
dat kinderen huilen
geslagen
verdrukt

Jezus, waar bent u?
voelt u dan niet
de nood van uw Lichaam
verdeeld
versteend

En Jezus zegt:
Ga
namens Mij
voed en kleed
verbind en aanvaard
herstel en doe recht
omarm en heb lief

want waar jij bent kan Ik zijn

Tineke Tuinder