

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 23 december 2012, 4<sup>e</sup> Adventszondag**

10.00 uur: Ds. B.J. van de Kamp, Hierden

Introïtuslied: Ps.54 : 3 en 4

18.30 uur: Ds. J. Broekman

Introïtuslied: Ps. 55 : 11 en 12

1<sup>e</sup> collecte: IZB

2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

### **Maandag 24 december 2012**

21.30 uur Ds. J. Broekman, meditatie

Kerstzangdienst, m.m.v. Muziekvereniging "Wilhelmina"

### **Dinsdag 25 december 2012, 1<sup>e</sup> Kerstdag**

10.00 uur Ds. J. Broekman

Introïtuslied: Kerstliederen

18.30 uur Ds. J. Broekman, Gez. Dienst in Ger. Kerk m.m.v. Solo Deo Gloria

1<sup>e</sup> collecte: Diaconie

2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Collecte gezamenlijke dienst: De Hoop

### **Woensdag 26 december 2012, 2<sup>e</sup> Kerstdag**

18.30 uur Kerstfeestviering Zondagsschool "Bethel"

### **Zondag 30 december 2012**

10.00 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein

Introïtuslied: Ps. 56 : 5 en 6

18.30 uur: Ds. W. Altena, Meteren

Introïtuslied: Ps. 57 : 4 en 5

1<sup>e</sup> collecte: Diaconie

2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

### **Maandag 31 december 2012, Oudjaarsdag**

19.30 uur: Ds. J. Broekman  
Introïtuslied: Gez. 292 : 1 en 5  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Oudejaarscollecte

### **Dinsdag 1 januari 2013, Nieuwjaarsdag**

10.00 uur: Ds. J. Broekman  
Introïtuslied: Ps. ?  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

### **Zondag 6 januari 2013**

10.00 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein  
Introïtuslied: Ps. ?  
18.30 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal  
Introïtuslied: Ps. ?  
1<sup>e</sup> collecte: Evangelisatiecommissie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

### **Lied van de Zondagsschool**

Geen opgave

### **Kinderoppas**

23 dec: Netty Pippel en Annette  
25 dec: Ramona van Zante en Jacco  
30 dec: Willy van Arkel  
6 jan: Sjanet 't Lam

### **Schoonmaakrooster**

24 t/m 28 dec: Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet  
31 dec t/m 4 jan: Mw. Kruis, Mw. van der Weerd  
7 jan t/m 11 jan: geen opgave



## MEDITATIE

*En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon  
gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld*

1 Johannes 4 : 14

In onze serie meditatie uit de eerste brief van de apostel Johannes zijn wij toegekomen aan een kersttekst. Want in bovenstaande tekst wordt natuurlijk gesproken over onze Heere Jezus Christus, die als kind in de wereld gekomen is in de kribbe van Bethlehem.

De HEERE heeft Hem gezonden als 'Zaligmaker van de wereld'. Wil dit zeggen dat de hele wereld zalig zal worden? Nee, want dat lezen we niet in de Schrift. Wij lezen niet van 'alverzoening', maar ook niet van algemene verzoening. Wat wil dat woord 'wereld' ons dan zeggen? Het wil ons voorhouden dat de Heere Jezus gekomen is om wereldlingen zalig te maken. Wat zijn wereldlingen? Dat zijn mensen die verdoemelijk voor God zijn.

Welnu, als u met heel uw hart beleeft een wereldling te zijn, een mens die verdoemelijk ligt voor God, vergeet het dan niet dat God Zijn Zoon gezonden heeft om u te zaligen. Dat is natuurlijk de diepe kern en de troost van het Kerstfeest.

U mag over veel inzitten en 't meest wel over uzelf, maar over de Heere en Zijn genade hoeft u niet in te zitten. Tot Wie dan heen? Tot de Heere alleen. Hij kan u alles schenken, zodat u gaat zingen:

*Wat heil, een Kind is ons geboren,  
een Zoon gegeven door Uw kracht!  
De heerschappij zal Hem behoren,  
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.  
Zijn naam is "Wonderbaar", Zijn daden  
zijn wond'ren van genaad' alleen.  
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,  
verzoend voor 't oog des Vaders treën.*

Ds. J. Broekman



## UIT DE GEMEENTE

### Zieken

Er zijn verschillende gemeenteleden die onderzoeken en/of kuren moeten ondergaan, vanwege een ziekte die kortere of langere tijd geleden is geconstateerd. Dat is heel ingrijpend, maar levert ook de nodige spanning op.

We denken aan hen in onze gebeden. Met name denken we ook aan mevr. C.L. van Krieken - van Maaren, Raayweg 3, bij wie de gevreesde ziekte geconstateerd is en die een weg van kuren en bestralingen te gaan heeft.

Mevr. Gera Visser - Hijkoop, Bloklandweg 3a, is na een zware operatie weer thuis gekomen. We zijn dankbaar dat de operatie goed gelukt is, maar de gevolgen waren naar en pijnlijk. Bovendien moet er binnenkort weer een ingreep plaatsvinden. We wensen haar en haar gezin veel sterkte toe.

De grote Geneesheer is geboren in de stal van Bethlehem. Hij weet ook wat ziekte is. Daar profeteerde Jesaja al van: *Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen* (Jes. 53: 4). Zo is het Kind tot onze troost in deze wereld gekomen. Wat heil, een Kind is ons geboren...!

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16).

Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

*Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam*

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: in den Bogerd

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

### **Uit dankbaarheid I**

Mede namens onze kinderen willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de enthousiaste belangstelling en felicitaties bij de doop van Naomi en Jamie.

Jan, Yvonne, Naomi en Jamie de Fokkert

### **Uit dankbaarheid II**

Graag wil ik langs deze weg iedereen hartelijk bedanken voor het getoonde medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Al die kaarten, bloemen en bezoeken waren hartverwarmend. Ook namens Anna hartelijk dank hiervoor.

Cor de Joode

### **Uit dankbaarheid III**

Ik wil iedereen hartelijk bedanken die na mijn operatie, door middel van een kaart, een telefoontje, een bloemetje of door te vragen naar mijn gezondheid, belangstelling heeft getoond. Het is heel fijn te ervaren dat er zoveel mensen met je meeleven als het een beetje tegen zit in het leven. Ik ben blij en dankbaar dat ik weer zo ben hersteld. Iedereen bedankt ook namens Jevi, Wion en mijn ouders.

Gea van Os

## **VERANTWOORDING**

### **Collecten**

Zondag 2 dec    1<sup>e</sup> collecte    € 137,75 Deelgenoten GZB  
                         2<sup>e</sup> collecte    € 139,60 Kerkrentmeesters  
                         Uitg.collecte € 125,90 Past. en prediking

Zondag 9 dec    1<sup>e</sup> collecte    € 117,10 Diaconie  
                         2<sup>e</sup> collecte    € 113,20 Kerkrentmeesters  
                         Uitg.collecte € 117,90 Past. en prediking

### **Giften**

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman € 20,00

Ouderling Hak € 50,00 op huisbezoek

Ouderling van Arkel € 10,00 bij het bezorgen van de bloemengroet

Ouderling van Kuilenburg € 10,00 + € 5,00 op huisbezoek

Ouderling R. van Mourik € 25,00 op huisbezoek en € 30,00 voor de dankstondcollecte

De heer A. van Rossem € 20,00 nagift dankstond + € 10,00 + € 30,40 van kerkradioluisteraar

Voor al deze giften hartelijk dank

## RONDOM HET WOORD

### Diensten

Dit kerkblad geldt voor een periode van drie weken en rond de komende feestdagen zijn er veel gelegenheden een dienst of samenkomst te bezoeken. Voor alle data geldt: Deo volente!

Komende zondagavond 23 december zal er een gewone leerdienst zijn. Aan de beurt is Zondag 32 uit de Heidelbergse Catechismus. Daarmee zijn we aan het derde deel van de Catechismus gekomen: de dankbaarheid. U weet wellicht dat de Catechismus uit drie delen bestaat: ellende, verlossing en dankbaarheid. In het derde deel wordt gesproken over de dankbaarheid voor de verlossing. Heel praktisch dus voor een verlore christen. Indringende vragen komen aan de orde: Waarom moeten wij nog goede werken doen? En: Kunnen mensen die goddeloos blijven leven zalig worden? De tekst van deze Zondag ligt bij de ingang van de kerk.

Maandag 24 december is er om 21.30 uur een uur van kerstzang, meditatie en muziek als voorbereiding op het Kerstfeest. Medewerking wordt verleend door muziekvereniging Wilhelmina en ikzelf hoop de meditatie te verzorgen. We halen Jozef even uit de anonimiteit, want op hem is veel afgekomen toen Maria zwanger bleek te zijn. We lezen Matt. 1: 18-25.

De volgende morgen, 25 december, is het de eerste Kerstdag. Dan komen we als gemeente bij elkaar om de geboorte van Christus te vieren. Vooraf zingen we enkele kerstliederen en daarom is er een gedrukte liturgie. We lezen in deze dienst enkele verzen uit Jes. 52 en het Kerstevangelie uit Luk. 2: 8-20. Uitgangspunt voor de preek is vers 15 b en het thema: *Het Woord horen en zien*.

Op de avond van de eerste Kerstdag is er de gezamenlijke zangdienst in de Geref. Kerk. In deze dienst zal ons plaatselijk koor 'Soli Deo Gloria' o.l.v. Wim Gout medewerking verlenen. Dit jaar ben ik aan de beurt om voor te gaan. We lezen het verhaal van de wijzen uit het oosten (Matt. 2: 1-12) en overdenken dat ze de ster wel volgden, maar dat uiteindelijk het Woord hen tot aanbidding in de stal bracht.

Op de tweede Kerstdag is er 's avonds het Kerstfeest van de zondagsschool. Er wordt altijd veel werk verzet om dat Kerstfeest voor de kinderen te organiseren en we verwachten dan ook weer velen in de kerk samen rond het Kerstevangelie.

Zondag 30 december mag ik elders het Woord verkondigen en zijn er hier gastvoorgangers.

Dan volgen de diensten rond oud en nieuw. Dan wil ik enkele Psalmen als uitgangspunt voor de preek nemen. Op de oudejaarsdag komen we 's

avonds in de kerk en lezen we Psalm 48. Dat is een Psalm die in het bijzonder op de oudejaarsdag wel in ons hart mag leven. Het is immers de dag waarop we gedenken dat we 365 dagen lang gespaard zijn gebleven. Dat is in één woord: Gods weldadigheid. En dat is de boodschap van Psalm 48. Uitgangspunt voor de preek is vers 10: *O God, wij gedenken Uw goedertierenheid in het midden van Uw tempel.*

Op de eerste dag van het jaar 2013 komen we ook in een korte dienst bij elkaar. Dan lezen en overdenken we Psalm 134, waarin staat: *De HEERE zegene u uit Sion.* Die zegenwens kunnen we elkaar ook meegeven na de dienst, wanneer er in het kerkelijk centrum onder het genot van koffie/thee/fris gelegenheid is elkaar veel heil en zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar.

Een hele lijst van diensten en samenkomsten staan genoteerd. Volop gelegenheid dus om onze goede God, die ons dit allemaal geeft, te ontmoeten. Het kost mij veel tijd om dit allemaal voor te bereiden. Maar ik doe het graag. Ik hoop dat u, zoveel als mogelijk, aanwezig zult zijn. We komen niet voor de kerk, niet voor de dominee, niet voor de kerkenraad, maar voor de HEERE. Het zal u tot zegen zijn wanneer u tijd voor Hem vrij maakt.

### **Kringen**

Op D.V. maandag 7 januari 2013 hoop de Bijbelgesprekkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Matt. 6: 19-34, het bekende gedeelte uit de Bergrede over 'bezorgdheid'. Om 20.30 uur in het kerkelijk centrum.

### **Catechisaties**

Op 7 januari gaan we weer verder met het tweede deel van het catechisatieseizoen. Om 19.45 uur de jongste groep en om 19.30 uur de oudste groep. Hartelijk welkom! Ook zij die de zondagsschool verlaten!

### **Bloemenactie/kerststerren**

De vorige week gehouden kerststerrenactie heeft opgebracht het mooie bedrag van 1.920 euro!. Iedereen die, op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd wordt heel hartelijk bedankt.

### **Bijeenkomsten Week van het Gebed**

De landelijke Week van het Gebed heeft plaats van zondag 20 tot zondag 27 januari. Ook de Gereformeerde Kerk van Herwijnen zal invulling geven aan deze week, net als vorig jaar.

Van Deo Volente maandag 21 tot en met zaterdag 26 januari wordt iedere avond van 19.00 tot 19.30 uur een gebedsbijeenkomst gehouden, steeds

in de kerk aan de Achterweg. Centraal thema gedurende deze week is Micha 6 vers 8 („Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid, lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God”).

Iedereen is van harte welkom de bijeenkomsten, die qua opzet lijken op de avondgebeden tijdens de Stille Week in de hervormde kerk, bij te wonen.

### **Eindejaarscollecte**

In veel gevallen zal gelijktijdig met dit kerkblad de enveloppe voor de bekende Eindejaarscollecte worden bezorgd. De opbrengst is bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk. We bevelen de collecte dan ook hartelijk bij u aan. U kunt een bedrag invullen en de acceptgirokaart opsturen. In de kerk wordt de collecte op oudejaarsdag gehouden, aan de uitgang.

### **Eeuwigheidszondag**

Vanuit de Gemeente kwam de vraag, van welke overleden Gemeenteleden de namen worden voorgelezen op Eeuwigheidszondag. Het beleid is dat het gaat om Gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en waarvan de kerk op de hoogte is gesteld (los van de vraag of de kerk een rol heeft gespeeld bij de uitvaart).

### **Herinneringen Actie Kerkbalans**

Binnenkort wordt de balans opgemaakt van de Actie Kerkbalans 2012. Uit de administratie blijkt dat een aantal mensen z'n eerder dit jaar toegezegde bedrag nog niet, of nog niet volledig heeft overgemaakt. Zij krijgen een dezer dagen een herinneringsbrief. Wellicht ben u het vergeten, is het bedrag naar een ander (kerkelijk) rekeningnummer overgemaakt of herkenden wij de omschrijving niet. Het kan ook zijn dat wij een gift over het hoofd hebben gezien. Daarvoor op voorhand onze verontschuldiging.

Mocht u uw bijdrage nog over willen maken, dan kan dat via 3280.00.531 (Rabobank) of 950.925 (ING), onder vermelding van 'Kerkbalans 2012'

Bedankt voor uw medewerking.

### **Inleveren spullen rommelmarkt, oud ijzer en oud papier**

Voorlopig blijft de mogelijkheid bestaan om op het adres Waaldijk 73 spullen in te leveren voor de rommelmarkt. Het inleveren van spullen voor de rommelmarkt kan op **de eerste en de derde zaterdag van de maand**, steeds tussen **9.00 en 10.00 uur**.

Ook het inleveren van **oud ijzer en oud papier** blijft mogelijk, **elke woensdag** gedurende de gehele dag.



Bedankt voor uw medewerking.

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
23-12	J.Punt	85	Peperstraat 2
30-12	M. van Akooij-van Helten	86	Zorgcentrum Avondlicht

### **Registratie geboorte / burgerlijke staat**

Om ons ledenbestand zo goed actueel mogelijk te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scribe of predikant.

Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

[info@nhkherwijnen.nl](mailto:info@nhkherwijnen.nl)

voor telefoonnummers: zie de omslag van het kerkblad.

Het college van kerkrentmeesters

### **Bloemengroet**

In de afgelopen periode werd de bloemengroet bezorgd bij:

<b><u>Datum</u></b>	<b><u>Naam</u></b>	<b><u>Adres</u></b>
16 dec	Doopouders van Mourik	Brede Kampen
16 dec	Annemarie van Baalen	Mert



## **Tenslotte**

Eén van de oudste voorstellingen van de geboorte van Christus is een muurschildering in een grafkamer van het kerkhof San Sebastiano. Je ziet een ruw tafeltje waarop het kind ligt. Naar de gewoonte van die tijd in stevige doeken gewonden. Direct naast de kribbe zijn de os en de ezel te zien, die het kindje met hun adem verwarmen en tegelijk het heil aanschouwen dat de mensen niet zagen, volgens de uitleg van Jes. 1:3. Op de achtergrond zie je een jeugdige Christuskop om aan te geven wie het kindje is dat daar ligt, want voorstellingen van het Kerstgebeuren waren toen onbekend. Het is goed dat ook wij verder kijken dan het Kerstgebeuren, naar de Man van Smarten, naar de Overwinnaar van de dood.

Mede namens mijn vrouw wens ik u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2013.

Ds. J. Broekman.

## **AGENDA**

Woensdag 19 dec. 18.30 uur uitzending kerktelefoon  
Maandag 7 jan 20.30 uur Bijbelgesprekskring  
Woensdag 9 jan 18.30 uur uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente:  
[www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente:  
[www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)



## **VAN DE REDACTIE**

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 7 januari 2013 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet  
Berkenlaan 2

E-mail: [\*\*kerkbladherwijnen@planet.nl\*\*](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

## **Volgende inleverdata zijn:**

21 jan voor 2 weken  
4 feb voor 2 weken  
18 feb voor 2 weken  
4 mrt voor 2 weken

18 mrt **voor 3 weken**  
8 apr voor 2 weken  
22 apr voor 2 weken  
6 mei **voor 3 weken**

Voor alle in de toekomst liggende data in dit kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

*We weten niet  
wat  
het nieuwe jaar brengt*



*we weten wel  
Wie  
het brengt!*