

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENSTEN

Zondag 13 januari 2013

- 10:00 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 121: 1, 2
- 18:30 uur: Ds. J. Verboom, Gouda
Introïtuslied: Ps. 60: 4, 5
- 1^e collecte: De Herberg
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 20 januari 2013

- 10:00 uur: Ds. W. de Bruin, Harderwijk,
rechtstreekse uitzending Radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 121: 1, 3
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 61: 4, 5
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 13 jan: Ps. 121: 1a
20 jan: Ps. 121: 1b

Kinderoppas:

- 13 jan: Amanda de Bruin en Marianne
20 jan: Carin Vos en Jasper

Schoonmaakrooster

- 14 t/m 18 jan: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
21 t/m 25 jan: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn



MEDITATIE

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet

(1 Joh. 5: 12a).

Soms denkt een mens: als ik dit of dat bezit, ben ik gelukkig. Laat ik u direct uit de droom helpen: dat is niet zo! Wij kunnen nog zo gelukkig zijn met onze man of vrouw, vriend of vriendin, maar wat is 'gelukkig' broos. De Heere hoeft slechts een ogenblik met Zijn hand de glazen wand die ons van de eeuwigheid scheidt, in te drukken of wij zijn er niet meer. Al het geluk dat wij hadden met onze man of vrouw is verdwenen.

Wanneer bezitten wij een geluk dat door geen tijd of eeuwigheid is te scheiden? Wanneer we door een oprecht geloof Jezus Christus zijn ingelijfd, hebben wij het waarachtige geluk dat ons verstand te boven gaat. En als wij Hem kennen door het geloof, wordt het geluk in Hem steeds groter. Ja, de Heere Zelf zorgt ervoor dat Zijn volk steeds gelukkiger met de Zaligmaker wordt. Hij onderhoudt gestaag het heuglijk lot dat Hij zo mild voor Zijn volk heeft uitgelezen. Wat een liefde van onze God!

En het kenmerkende van Gods liefde is dat zij geloof werkt dat de 'wereld' overwint. Die 'wereld' is alles wat tegen Gods geboden ingaat. En dat kunnen dingen buiten ons zijn, maar ook in ons eigen leven. Bijvoorbeeld: als mijn naaste mij koud laat, verkeer ik in de greep van de wereld. En dat moet niet. De wereld moet niet ons overwinnen, maar wij moeten de wereld overwinnen.

Is dat niet veel gevraagd? Nee! Johannes kan dit zeggen omdat ten diepste niet hijzelf is die ervan overtuigt. Gods Geest getuigt ervan! De Heilige Geest getuigt van wat de Heere in Zijn Zoon heeft gedaan voor de wereld.

Wat heeft de Heere gedaan? Hij heeft ons eeuwig leven gegeven. De kracht om te geloven rust in Jezus Christus, die dit leven in Zijn opstanding uit de doden openbaart. Aan het kruis scheen alles afgelopen. Maar God gaf Zijn Zoon de overwinning. De Heere zette Zijn handtekening onder het werk van Jezus. Het zijn betrouwbare feiten. Wie Jezus afwijst, is levend dood. Maar wie Hem aangenomen heeft, heeft eeuwig leven en mag overwinnaar zijn.

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

In de afgelopen periode heeft mevr. R. van Zandwijk-van Rijnsbergen in het UMC te Utrecht gelegen. De operatie is gelukkig geslaagd en dankbaar is zij naar huis, Molenstraat 14, teruggekeerd.

Op het moment van schrijven van deze berichten ligt mevr. A. van Rooijen- van Arendonk uit Avondlicht nog in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Laten wij hopen en bidden dat zij nog weer wat aan mag sterken. We bevelen alle zieken, ook hen die kuren ondergaan, aan in de voorbede van de gemeente.

Wie voor een operatie staat of een bepaalde ziekte onder de leden heeft, wil graag praten met iemand die hetzelfde heeft ondergaan. Dat geeft een gevoel van verbondenheid en het is bemoedigend als de ander dan vertelt hoe hij er goed doorheen is gekomen en hoe hij is opgeknapt. Zo is Jezus iemand die met ons kan praten over nood en verdrukking, want Hij heeft Zelf veel moeten lijden. Er staat zelfs van Hem geschreven: *Hij is de Eerste en de Laatste, die dood geweest is en weer levend is geworden* (Openb. 2:8).

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: In den Bogerd

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,

3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

Uit dankbaarheid I

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het getoonde medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis te Breda en Gorinchem en het verpleeghuis Lingesteijn te Leerdam. De vele kaarten, bloemen en bezoeken waren hartverwarmend. Het is fijn om te ervaren dat er zoveel mensen met je meelevens. Hartelijk dank hiervoor.

Verder wens ik iedereen een voorspoedig en vooral gezond 2013 toe.

M.de Fockert- de Joode, Molenkamp 78 te Herwijnen

Uit dankbaarheid II

Dankbaar aan God onze Vader en blij met het voorspoedige herstel na mijn ongelukkige val, willen wij een ieder hartelijk bedanken voor alle kaarten, bloemen, telefoontjes, bezoeken en alle verdere hulp die we mochten ontvangen.

Het is fijn om te ervaren dat er mensen zijn die aan je denken, als je ruim 6 weken rust moet houden.

Ik hoop dat mijn revalidatie net zo voorspoedig mag verlopen als het herstel na de operatie.

Dank u wel voor alles.

Henk en Corrie van Wijgerden

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 16 dec:	1 ^e collecte	€ 161,05	Kinderen in de knel
	2 ^e collecte	€ 149,10	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 142,55	past. en prediking
	Coll.bus kerkradio	€ 30,40	
Zondag 23 dec:	1 ^e collecte	€ 134,70	IZB
	2 ^e collecte	€ 122,40	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 131,45	past. en prediking
		€ 60,00	sponsoring geldtelmachine SKG
Maandag 24 dec:	1 ^e collecte	€ 244,70	kerkrentmeesters
Dinsdag 25 dec:	1 ^e collecte	€ 142,90	diaconie
	2 ^e collecte	€ 133,75	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 139,45	past. en prediking
	Alleen de ochtenddienst		

Zondag 30 dec:	1 ^e collecte	€ 107,75	diaconie
	2 ^e collecte	€ 125,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 108,10	onderhoudsfonds
	Boekengeld	€ 130,00	t.b.v. kringwerk

Maandag 31 dec:	1 ^e collecte	€ 47,30	diaconie
	2 ^e collecte	€ 54,35	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 295,25	Oudejaarscollecte

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman 2x € 15,00

Kand. De Vree € 10,00

Nagekomen gift Oudejaarscollecte € 70,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Diensten

De komende twee maanden wil ik preken over Mattheüs 13. In dit hoofdstuk lezen we zeven gelijkenissen. De eerste, die van de zaaier, sla ik nu over, omdat ik die eerder al eens aan de orde gesteld heb. In al deze gelijkenissen toont de Heere Jezus de heerlijkheid van het Koninkrijk en het werk van de duivel en wijst Hij heen naar het eindoordeel. Tot en met de themadienst op zondag 3 maart lezen we dus uit Matt. 13.

In de ochtenddienst van D.V. zondag 13 januari a.s. lezen we Matt. 13: 24-30 en 36-43. Dat gaat over de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. De verzen 37b en 38 vormen de tekstwoorden: *Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze.* Het thema van deze dienst is de vraag: 'Waar komt de onrechtvaardige vandaan?'

Op D.V. zondag 20 januari is er 's avonds weer een leerdienst naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Deze keer is Zondag 33 aan de beurt. Aan het eind van de preek over Zondag 32 verwees ik er al naar dat Zondag 33 over de bekering gaat. 'Uit hoeveel delen bestaat de bekering?', is de eerste vraag die aan de orde komt. Ik kan dit altijd het beste duidelijke maken met de gelijkenis van de verloren zoon. Daarom lezen we uit de Bijbel Luk. 15: 11-24. De tekst van Zondag 33 ligt weer klaar bij de ingang van de kerk.

Ik wens u gezegende diensten toe, ook bij de gastpredikanten.

Op D.V. donderdag 17 januari a.s. is er weer een dienst in Zorgcentrum Avondlicht om 14.45 uur. Deze keer hoop ik voor te gaan.

Het komende jaar wil in preken over de profeet Elia. We lezen nu 1 Koningen 16: 29- 17:1.

Terugblik

Er waren veel diensten rond kerst en oud en nieuw. Er is voor een predikant dan heel wat te mediteren voor de preken en meditaties die gehouden moeten worden. De muziekvereniging 'Wilhelmina' en het koor 'Soli Deo Gloria' hebben vooraf heel wat geoefend. En wat te denken van de kinderen en de leiding van de zondagsschool? Dankbaar mogen we terugzien op goed bezette diensten. Het is jaren geleden dat de kerk op kerstavond zo vol was en het kinderkerstfeest op de tweede kerstdag was zeer goed bezet. En wat is alles keurig verlopen!

Tijdens zulke diensten denk je wel eens: was het altijd maar zo. Wat is het fijn om met zoveel mensen te zingen en muziek te maken tot Gods eer. Laten we met elkaar de gang er maar in houden...

Kringen

Nu het nieuwe jaar begonnen is maken we een start met het tweede deel van dit seizoen van het kringwerk. De Bijbelgesprekskring is al begonnen en de komende week gaan we D.V. met de andere kringen verder.

Dinsdag 15 januari de Kring Groeien in Geloof om 20.30 uur.

Woensdag 16 januari de Lidmatenkring om 20.00 uur.

Kerkbalans 2013

De pastoor van het dorp Turkenfeld in Duitsland kreeg elke zondag zo weinig geld in de collecte dat de kerk niet eens meer het onderhoud van het gebouw kon betalen, noch de verlichting en verwarming. Daarom nam de pastoor op een zondag de collectezak en gooide een handvol pfennig (centen) door de kerk en riep uit: 'Jullie mogen die fooritjes terug hebben, want jullie hebben wel geld voor de nieuwste televisie en cd-apparatuur, maar niet voor de kerk van Christus!' De stunt van de pastoor heeft geholpen, want binnen twee jaar werd de hele kerk grondig gerestaureerd.

In Herwijnen moet dit toch ook mogelijk zijn, zonder geld door de kerk te smijten...?

Hesje

Een aandachtspunt aangedragen door iemand vanuit de gemeente: Veel mensen lopen er 's avonds even uit voor een korte of langere wandeling. Vaak wordt daarbij de Waaldijk en de Schoutensteeg gekozen. In deze donkere dagen vallen wandelaars niet altijd even goed op, zo merken automobilisten. Voor de eigen veiligheid en voor die van medeweggebruikers daarom het advies reflecterende kleding te dragen.

Subsidie Vervoornstichting

Het college van kerkrentmeesters heeft van de Vervoornstichting een subsidie gekregen van 500 euro. Deze bijdrage is bestemd voor de aanschaf van nieuwe tafels en stoelen voor de grote zaal van het kerkelijk centrum. Ook vanaf deze plaats willen we de Vervoornstichting heel hartelijk bedanken voor de bijdrage.

Tafels en stoelen kerkelijk centrum

De tafels en stoelen in de grote zaal van het kerkelijk centrum zijn eigenlijk al enige tijd aan vervanging toe. Iedereen die wel eens in die zaal komt, zal dat kunnen beamen.

De afgelopen maanden hebben verschillende mensen een 'proefzitting' gedaan en uiteindelijk is een keuze gemaakt. Tegelijkertijd is een aantal nieuwe tafels aangeschaft. In de loop van januari/februari worden ze afgeleverd.

Het meubilair wordt dus deels betaald uit de subsidie van de Vervoornstichting. Het resterende deel wordt betaald uit het Verjaardagsfonds. De kosten van het nieuwe meubilair drukken daarmee dus niet op de gewone, jaarlijkse exploitatie van onze Gemeente. Het geld uit het Verjaardagsfonds wordt door alle gemeenteleden samen bijeengebracht, en zeker ook dankzij de vrijwilligers die op pad gaan voor dit fonds.

Het verjaardagsfonds is/wordt vaker gebruikt voor de aanschaf van heel praktische zaken. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe stofzuiger, vaatwasser, een grote huishoudtrap et cetera.

Bijeenkomsten Week van het Gebed

De landelijke Week van het Gebed heeft plaats van zondag 20 tot zondag 27 januari. Ook de Gereformeerde Kerk van Herwijnen zal invulling geven aan deze week, net als vorig jaar.

Van Deo Volente maandag 21 tot en met zaterdag 26 januari wordt iedere avond van 19.00 tot 19.30 uur een gebedsbijeenkomst gehouden, steeds in de kerk aan de Achterweg.

Centraal thema gedurende deze week is Micha 6 vers 8 („Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid, lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God”).

Iedereen is van harte welkom de bijeenkomsten, die qua opzet lijken op de avondgebeden tijdens de Stille Week in de hervormde kerk, bij te wonen.

Actie Kerkbalans 2012 met eindspurt afgesloten!

De Actie Kerkbalans 2012 is afgerond. Een dag of tien geleden zijn de herinneringen verstuurd aan mensen die hun toezegging nog niet of nog niet helemaal (termijnbetalingen) hadden overgemaakt. Graag brengen we dat nog even onder uw aandacht.

Hoewel het nooit gebeurt dat álle toegezegde bedragen binnenkomen (door overlijden, verhuizingen of doordat mensen het vergeten), gaan we er vanuit dat de teller voor wat betreft 2012 uitkomt op bijna € 62.000. Die verwachte eindstand is mede te danken aan een ‘eindspurt’, waarbij nog (extra) bedragen van € 100, € 50, € 10, € 1 25 en € 400 euro zijn binnengekomen!

Al met al komen we zo heel dichtbij de voor 2012 minimaal benodigde opbrengst van € 62.350.

Alle gevers, zeker ook de mensen die in de loop van 2012 een extra bijdrage hebben gegeven, heel hartelijk bedankt! Stap voor stap zijn we zo met z’n allen steeds dichterbij ons einddoel: geen tekort meer op de jaarrekening.

Om dat laatste stapje te zetten, vragen we uw aandacht voor de Actie Kerkbalans 2013. Daarover leest u hieronder meer.



wat is de
kerk u
waard?

Kerkbalans 2013

Volgende week hopen we de Actie Kerkbalans 2013 te starten, met een korte bijeenkomst met de vrijwilligers. De dagen erna vallen de enveloppen bij u in de bus.

Er is de afgelopen jaren veel geschreven en veel gesproken over de Actie Kerkbalans. Uitleg over het hoe en waarom is daarom eigenlijk niet meer nodig; iedereen weet hoe belangrijk de opbrengst van deze actie is om het financiële schip van onze Hervormde Gemeente op koers te houden. We hebben, met z’n allen, de laatste jaren al grote en belangrijke stappen gezet. Echt een geweldige prestatie.

We mogen echter niet verslappen, er is nog een kleine stap nodig. Om een lang verhaal kort te maken: Actie Kerkbalans moet dit jaar € 63.750 opbrengen om de begroting sluitend te krijgen. Hoe we tot dit bedrag zijn gekomen leest u iets verderop in dit kerkblad, waar een toelichting staat op de begroting 2013.

Net als voorgaande geldt: we staan voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En net als voorgaande jaren geldt ook: we moeten het met z'n allen kunnen redden.

Zeker als de tabel die de we de laatste jaren als leidraad hanteren, uitgangspunt mag zijn voor onze bijdrage. Steeds meer gemeenteleden zijn de laatste jaren gaan geven op basis van de tabel, die ook in andere gemeenten wordt gebruikt. Veel gemeenteleden geven zelfs meer, vanuit betrokkenheid of vanuit de gedachte dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Heel veel dank daarvoor!

Misschien kwam het er nog niet van te geven volgens de tabel. Wellicht is dan dit jaar het moment aangebroken. De tabel staat ook afgedrukt op de brochure in de enveloppe die u binnenkort krijgt. Dit jaar is de tabel ook te zien op uw antwoordstrookje. Gewoon als ruggensteuntje.

De Actie Kerkbalans lijkt vooral een financiële actie, maar ze is meer: het gaat om heden en toekomst van de Kerk. Om de instandhouding van de erediensten, de Woordverkondiging, het bezoekerwerk, jeugdwerk, noem maar op. Belangrijk dus.

Bewust is op de antwoordstrookjes niet ingevuld welke bijdrage u vorig jaar gaf. Zo hopen we dat u steeds opnieuw nadenkt over de vraag 'wat is de kerk mij waard'.



Mocht u een bijdrage over willen maken, dan kan dat via 3280.00.531 (Rabobank) of 950.925 (ING), onder vermelding van 'Kerkbalans 2012'. Contant een gift doen kan ook. Meer informatie leest in de brochure die u binnenkort ontvangt.

Hierbij nog een keer de richtlijn zoals wij die hanteren

Richtlijn voor gift Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Kerkelijke bijdrage percentage	Bijdrage per jaar
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Begroting 2013

De kerkenraad heeft, naar verwachting, in zijn vergadering van woensdag 9 januari de begroting voor 2013 vastgesteld. Die ziet er als volgt uit.

Begroting 2013 Hervormde Gemeente Herwijnen

Lasten		Baten	
Pastoraatskosten	€ 78.000	Collecten en giften	€ 28.600
Kosten kerkgebouw	€ 12.300	Overige opbrengsten	€ 17.200
Kosten kerkdiensten etc	€ 5.000	Actie Kerkbalans	€ 63.750
Verplichtingen	€ 5.500		
Diverse kosten	€ 8.750		
Totaal	€109.550	Totaal	€109.550

Een korte toelichting

De lasten. Het opstellen van de begroting begint met het op een rijtje zetten van de **kosten en uitgaven**. Dat is geen nattevingerwerk, we weten vrij nauwkeurig wat de kosten zullen zijn. Verreweg het grootste deel van de kosten staat namelijk vast en is daarmee dus niet te beïnvloeden. Het gaat om onder meer salarissen, pensioenpremies, afdrachten aan de landelijke kerk.

Ook kosten voor verlichting en verwarming, gastpredikanten, organisten, klein onderhoud, verzekeringen, etc zullen er altijd zijn; het ene jaar zijn ze wellicht iets hoger dan het andere, maar door de ervaringen van de afgelopen jaren zijn ze goed in te schatten.

De baten. Tegenover de kosten en uitgaven, staan de **baten of inkomsten**, die minstens zo hoog moeten zijn als de uitgaven. Anders

lijden we verlies. En dat willen we niet; sterker nog: het liefst houden we iets over.

Als kerk hebben we een aantal bronnen van inkomsten. In de eerste plaats de collecten en giften: collecten op zondag ('werk door de kerkrentmeesters' en 'pastoraat en prediking'), de bijzondere collecten (biddag, dankdag, eindejaarscollecte, paascollecte, solidariteitskas); en de giften die predikant, pastoraal-medewerker, kerkenraadsleden, bezoekdames tijdens hun werk meekrijgen.

Daarnaast zijn er de 'overige opbrengsten' zoals: verkoopdag, bloemenactie, kraam braderie etc.

Samen brengen de posten collecten en giften' en 'overigen inkomsten' naar verwachting € 45.800 op. Die inschatting is gebaseerd op vooral de cijfers van de jaren ervoor. Om de begroting sluitend te krijgen, blijft dus een gat over van € 63.750 (€ 109.550 - € 45.800). Die € 63.750 is dus ook het bedrag dat de Actie Kerkbalans minimaal moet opbrengen.

Nog enkele opmerkingen.

- De diaconie heeft haar eigen uitgaven en inkomsten (bv eerste collecte op zondag).
- (groot) Onderhoud aan kerkgebouw en pastorie worden betaald uit het Onderhoudsfonds. Dat is een apart 'potje', dat buiten de gewone exploitatie valt. Zo wordt voorkomen dat de vaak flinke uitgaven op de gewone exploitatie drukken. Het geld in het Onderhoudsfonds komt uit de opbrengsten van de rommelmarkt, voorjaarsmarkt, oud ijzer etc, plus de maandelijkse collecte aan de uitgang. Deze inkomsten zijn hard nodig om alle onderhoudskosten (zeker over een periode van een paar jaar) te kunnen betalen.

Wie de jaarrekening wil inzien kan contact opnemen met Dik de Joode (0183-637092; ddejoode@planet.nl) of met Gijs Pippel (0418-641678, gijs.netty@kpnmail.nl)

Inleveren spullen rommelmarkt, oud ijzer en oud papier

Voorlopig blijft de mogelijkheid bestaan om op het adres Waaldijk 73 spullen in te leveren voor de rommelmarkt. Het inleveren van spullen voor de rommelmarkt kan op **de eerste en de derde zaterdag van de maand**, steeds tussen **9.00 en 10.00 uur**.

Ook het inleveren van **oud ijzer en oud papier** blijft mogelijk, elke **woensdag** gedurende de gehele dag.

Bedankt voor uw medewerking.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
23-01	C.H. Braspenning-de Bruin	97	Zorgcentrum Avondlicht
23-01	C. Dalebout	89	Zorgcentrum Avondlicht
26-01	M. Overheul-van Weelden	90	Zorgcentrum Avondlicht
26-01	L.A. Mus-van Zandwijk	87	Zandsteeg 8

Zanguurtje

Op D.V. **zondag 27 januari** zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. Hebt u/heb jij verzoeknummers? Stop dan een briefje in de bus achter in de kerk of mail naar a.ruitenburg2@kpnplanet.nl. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.
info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

22 dec	Mw. Visser-Heikoop
29 dec	Mw. Van Krieken-van Maaren
6 jan	Mw. Van Zandwijk-van Rijsberg

TENSLOTTE

In de laatste weken van 2012 bezorgde de postbode dagelijks een stapel kaarten aan de pastorie. Tientallen hebben we er deze keer uit de gemeente mogen ontvangen. Dat geeft toch wel een gevoel van warme verbondenheid. U zult begrijpen dat wij niet allen die een kaart gestuurd hebben, persoonlijk kunnen antwoorden. Daarom wensen mijn vrouw en ik via het kerkblad u alsnog een gezegend 2013 toe.
'De HEERE zegene u uit Sion'(Psalm 134: 3).

Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 9 jan	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Dinsdag 15 jan	20.30 uur	Groeien in Geloof
Woensdag 16 jan	20.00 uur	Lidmatenkring
Woensdag 23 jan	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Zondag 27 jan	20.00 uur	zanguurtje na de avonddienst

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkerwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 21 januari 2013 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

4 feb	voor 2 weken
18 feb	voor 2 weken
4 mrt	voor 2 weken
18 mrt	voor 3 weken
8 apr	voor 2 weken
22 apr	voor 2 weken
6 mei	voor 3 weken
27 mei	voor 2 weken

Permanent geluk

'Ik zei tot de man die stond bij de ingang van het nieuwe jaar:
'Geef mij een licht opdat ik veilig het onbekende tegemoet kan treden.'

Maar hij antwoordde:

'Ga de duisternis in en leg je hand in de hand van God, dat is beter
voor je dan licht en veiliger dan de bekende weg.'

Het nieuwe jaar

Het oude is versleten,
wat wij aan het begin
niet wisten, weten
wij nu al te goed,
soms doet
dat pijn

Ik besef,
al weer een jaar
voorbij gegleden,
nu weer verleden.
In onze levenstijd
gegrift.

Onze levenstijd,
krijgt zo zijn plaats,
in de eeuwigheid.

Het doel
van ons bestaan:
te geuren
en te kleuren
in Gods tijd.

Geur dan!
Kleur dan!
Door Hem te dienen.

Wees een helder licht,
een liefelijke reuk,
voor het aangezicht
van God, de Schepper
ook het nieuwe jaar!

Ina van der Welle



Gelukkig nieuwjaar!

Zoek alle woorden op in de onderstaande woordzoeker.
 De woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal zijn geschreven.
 Letters kunnen meerdere keren worden gebruikt.



Hebron nakomelingen Betel toren herders Egyptenaren Sarai Ismaël taal Sodom Lot
 spraak Jordaän Abram Kanaän altaar Babel Egypte farao Gomorra belofte Haran
 Abraham verwarring Melchisedek Kanaänieten hongersnood Sichem Hagar Isaak

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 6558.12.320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr.6358.15.184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00
UITZENDING RADIO LINGEWAAL	Kabel UPC 93.1 Ether 104.9 PC www.lekwaaltv.nl TV lokale omroep LWTK