

KERKDIENSTEN

Zondag 24 februari 2013, 3^e Lijdenszondag

10.00 uur: Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht

Introïtuslied: Ps. 105 : 23 en 24

18.30 uur: Ds. H.J. Donken, Renswoude

Introïtuslied: Ps. 66 : 1 en 2

1^e collecte: de Hoop

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 3 maart 2013, 4^e Lijdenszondag

10.00 uur: Ds. P. Vermaat, Veenendaal

Introïtuslied: Ps. 135 : 11 en 12

18.30 uur: Ds. J. Broekman, Themadienst m.m.v. BaruchHasjeem uit Leerdam

Introïtuslied: Ps. 67 : 2 en 3

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

24 feb: Ps. 105 : 24a

3 mrt: Ps. 135 : 12a

Kinderoppas

24 feb: Jacolien van Zante en Annette

3 mrt: Wietske van Mourik en Jeanine

Schoonmaakrooster

25 t/m 1 mrt: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn

4 t/m 8 mrt: Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet

MEDITATIE



Al waren uw zonden als scharlaken...(Jes. 1: 18b).

Een eigenaar heeft recht op zijn bezit. Hij mag eisen dat het aan het gestelde doel beantwoordt. De Eigenaar van deze aarde is de HEERE.

Israël heeft daar geen begrip voor. Zij doen net of God niet bestaat en vervreemden zich van Hem. Dat dwingt Hem tot maatregelen. Zondige kinderen moeten worden gestraft. Assyrië dringt op en maakt van Juda's steden een enorme puinhoop. Alleen Jeruzalem houdt stand, dat echter machteloos moet toezien. Het zou op een totale vernietiging uitdraaien, net zoals Sodom en Gomorra van de aarde waren weggevaagd, als de HEERE niet had ingegrepen.

Jawel, er is nog wel een vorm van religie. Aan offers in de tempel ontbreekt het niet. Maar offers moeten gepaard gaan met oprecht berouw. De HEERE wil dat we vanbinnen echt zijn. Het is tijd om zich van het kwaad af te wenden, rein te leven, rechtvaardig te zijn. Kortom: met de zonde moet gebroken worden.

Waar bestaat het leven van ons uit? Uit niets anders dan schuld. Die schuld is hemelhoog. Zij is een scharlaken bloedschuld. 't Moet gezegd worden dat wij hiervan niets weten. Ook niet dat die hemelhoge schuld reeds van het uur van onze ontvangenis ons deel is. Wij moeten hieraan als jongeren en ouderen ontdekt worden. Het werk van de Heilige Geest hebben we nodig. Wanneer wij door de Heilige Geest de hemelhoge schuld gaan ontdekken, komen wij er achter dat wij geen penning hebben om die scharlakenrode bloedschuld te betalen. Hoe raken wij die schuld ooit kwijt? Hoe zullen wij rechtvaardig voor God verschijnen? 't Zal alleen gebeuren als die hemelhoge schuld door de HEERE Zelf wordt weggenomen. Maar is dat mogelijk? 't Is zeker mogelijk, omdat de HEERE niet alleen heilig en rechtvaardig is. Hij is ook groot van goedertierenheid in Christus. In Zijn Zoon kan Hij alle bloedschulden vergeven. Ja, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. De HEERE werkt het en Hij voleindigt.
Geprezen zij Israëls God!

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Mevr. H.J. van Arkel- Baggerman, Molenkamp 40, is naar haar heupoperatie in het Beatrixziekenhuis overgebracht naar Verpleeghuis 'Het Gasthuis' in Gorinchem. Er is nog een periode van intensieve therapie nodig om lichamelijk weer zelfstandig te

kunnen functioneren. Laten we hopen en bidden dat het vrucht af mag werpen en we wensen haar veel sterkte.

De heer H. Hak, Boutlaan 62, is deze week begonnen met de chemokuur. We bidden of deze kuur aan mag slaan en zo de ziekte een halt toegeroepen mag worden. We wensen hem en allen die hem lief zijn veel sterkte in de komende tijd.

We denken aan allen die tobben met hun gezondheid of met het ouder worden. *De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren* (Ps. 23). Een goede herder zorgt voor zijn schapen. Jezus, de Goede Herder, zorgt net zo voor u. Leven en overvloed wil Hij u geven. Dat wil zeggen: een leven dat echt is, dat rust kent, dat het innerlijk verzadigt. Zelfs al menen wij soms dat ons wel iets of veel ontbreekt. Bedenk dan: misschien vindt God dat we het niet meer nodig hebben. En wat we wèl nodig hebben, komt vast en zeker op de bestemde tijd.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16).

Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: in den Bogerd

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

VERANTWOORDING

Collecten

Donderdag 17 jan.

Dienst ZC Avondlicht

€ 119,85

Zondag	3 feb.	1 ^e collecte	€ 92,00 Diaconie
		2 ^e collecte	€ 107,30 Kerkrentmeesters
		Uitg.collecte	€ 99,35 Past. en prediking
		Avondmaalscoll	€ 123,10 GZB
		ZC Avondlicht	€ 151,50 GZB

Zondag 10 feb.	1 ^e collecte	€ 133,95 Werelddiaconaat
	2 ^e collecte	€ 131,05 Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 131,55 Past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman 2 x € 20,00 + € 10,00 + € 60,00

Ouderling R. van Mourik € 10,00 op huisbezoek

Kand. de Vree 2 x € 50,00

Voor al deze giften hartelijk dank

R O N D O M H E T W O O R D

Diensten

Na de vakantieweek heb ik een vrije zondag. Toch is de komende zondag een drukke dag voor mij. 's Morgens mag ik het Woord bedienen in Molenaarsgraaf en 's middags reizen wij af naar de Veluwe. Allereerst om de intrededienst van ds. D. van de Streek bij te wonen in Zwartebroek, om vervolgens de middag- en avonddienst in Voorthuizen te leiden. Vier diensten dus, wel wat veel, maar ik doe het graag.

De week daarna, D.V. zondag 3 maart, is er 's avonds een themadienst. Hoewel meestal elke preek een thema heeft, kennen we toch enkele diensten per jaar die een speciaal thema hebben en die een andere invulling hebben. Deze keer heb ik als thema gekozen: 'Muziek in de Bijbel'. Daar is veel van te zeggen en daarom moet ik keuzes maken. Wat is de bedoeling van muziek? Hoe kijkt God naar muziek? Zomaar een paar vragen die aan de orde komen. Ik heb ervoor gekozen Ezra 3 te lezen en aan de hand daarvan verder in te gaan op het thema: 'Muziek in de Bijbel'. Het Gospelkoor Baruch Hasjeem uit Leerdam zal medewerking verlenen aan deze dienst. We hopen natuurlijk velen te ontmoeten, met name jongeren. Spreek eens met elkaar af om naar de kerk te gaan, dat is anders dan wanneer je in je eentje gaat. En nodig zo een ander ook eens uit! Wat zal daar een zegen van uitgaan!

Ontmoetingsavond

In dit kerkblad treft u een flyer aan die u oproept naar de gezamenlijke ontmoetingsavond te komen. Ik hoop dat velen van u erover na zullen denken en dat u de datum al gereserveerd hebt in uw agenda.

We zijn blij dat we prof. dr. W. Verboom uit Harderwijk bereid hebben gevonden op de ontmoetingsavond te komen spreken over '450 jaar Heidelbergse catechismus'. Prof. Verboom is emeritus hoogleraar van het Gereformeerd Protestantisme en heeft al vele publicaties over de Heidelbergse Catechismus op zijn naam staan. Hij is een kenner bij uitstek. Hij gaat geen ingewikkeld theologisch verhaal houden, maar vertelt op een manier die voor iedereen te volgen is. Hij hoopt te komen spreken op **dinsdag 5 maart a.s.** om 20.00 uur in het kerkelijk centrum. We hopen op veel aanwezigen op deze bijzondere avond.

Kringen

In week 9 hopen alle kringen weer bij elkaar te komen in het kerkelijk centrum. Ik ben blij met de grote belangstelling en de trouwe opkomst. Het zijn alweer de voorlaatste bijeenkomsten van dit seizoen.

Bijbelgesprekkring: maandag 25 februari om 20.30 uur

Kring Groeien in geloof: dinsdag 26 februari om 20.30 uur

Lidmatenkring: woensdag 27 februari om 20.00 uur.

Kerkbalans 2013; een hoopgevend vervolg



wat is de
kerk u
waard?

In het vorige kerkblad konden we melden dat de teller voor de Actie Kerkbalans stond op € 58.509,14. De afgelopen twee weken zijn er opnieuw giften en toezeggingen nagekomen, waardoor de tussenstand nu is € **60.014,14**.

Hartelijk dank aan allen die de achterliggende weken alsnog een toezegging of gift hebben gedaan. Stap voor stap zijn we zo op weg naar de benodigde € 63.650. Dat bedrag is nodig om de begroting 2013 sluitend te krijgen. Door gezamenlijk de schouders onder de actie kerkbalans te zetten, moet dat doel haalbaar zijn. De kerk is immers heel wat waard!

Als er nog mensen zijn die een bijdrage over willen maken: dat kan via Rabobank 3280.00.531. Graag daarbij vermelden Actie Kerkbalans 2013. Contant een gift geven kan ook, bijvoorbeeld via predikant, kerkenraadsleden, bezoekvrijwilligers, of via een enveloppe in de collectezak. Daarbij graag op de enveloppe vermelden: 'Kerkbalans 2013'.

Hierbij drukken we nog een keer af de door ons gehanteerde tabel, als hulpmiddel voor het bepalen van de hoogte van uw gift.

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Wat wordt precies bedoeld met 'netto-inkomen'?

Het bedrag dat iemand, en eventueel zijn of haar partner, maandelijks 'schoon in het handje' krijgt (salaris, AOW, aanvullend pensioen, enzovoort).

De ouderlingen-kerkrentmeester

Nieuwe locatie opslag rommelmarkt

We zijn enorm dankbaar en blij dat met ingang van 1 mei een nieuwe locatie is gevonden om spullen in te leveren voor de rommelmarkt: op het terrein van het transportbedrijf van de familie Van Arendonk, Achterweg 57. Dezelfde locatie als waar de laatste keren de grote rommelmarkt op 30 april is gehouden. Ook het inleveren van oud papier en ijzer wordt na 1 mei verplaatst naar die locatie. Over tijdstippen van inleveren etc. wordt u later nog uitgebreider geïnformeerd.

Graag willen we de familie Van Arendonk ook vanaf deze plaats heel hartelijk bedanken voor de spontane medewerking. Hierdoor is het voortbestaan van de rommelmarkt, en daarmee van een belangrijke bron van inkomsten, veiliggesteld. Nogmaals: hartelijk dank.

Voor alle duidelijkheid: tot 1 mei blijft het inleveradres zoals hieronder vermeld:

Inleveren spullen rommelmarkt, oud ijzer en oud papier

Voorlopig blijft de mogelijkheid bestaan om op het adres Waaldijk 73 spullen in te leveren voor de rommelmarkt. Het inleveren van spullen kan op **de eerste en de derde zaterdag van de maand**, steeds tussen **9.00 en 10.00 uur**.

Ook het inleveren van **oud ijzer en oud papier** blijft daar voorlopig mogelijk, **elke woensdag** gedurende de gehele dag.

Bedankt voor uw medewerking.

Grote rommelmarkt op zaterdag 27 april (dus niet op Koninginnedag)

In aansluiting op wat hierboven is geschreven: de grote rommelmarkt heeft dit jaar plaats op zaterdag 27 april en dus niet op Koninginnedag (30 april), zoals tot nu toe gebruikelijk was. Dit omdat veel mensen (zowel vrijwilligers als bezoekers) op 30 april graag via televisie de troonswisseling willen volgen.

Noteer dus vast in uw agenda: grote rommelmarkt op zaterdag 27 april. De locatie is opnieuw het terrein van transportbedrijf Van Arendonk, Achterweg 57.

Nieuw meubilair kerkelijk centrum

Het nieuwe meubilair voor de grote zaal in het kerkelijk centrum is gearriveerd. We hopen een goede keuze te hebben gedaan, waarmee we nog jaren vooruit kunnen.

Het spreekt natuurlijk voor zich, maar toch willen we iedereen vragen enigszins voorzichtig met de nieuwe spullen om te gaan. Zo zijn de tafels een slag groter dan de oude tafeltjes. Daarom het verzoek zo min mogelijk met de tafels te schuiven (slecht voor de poten), maar ze met z'n tweeën te verplaatsen. Er zijn ook nieuwe tafelzeiltjes aangeschaft. Waarschijnlijk komen er binnenkort ook nieuwe tafelkleedjes. Verder is het de bedoeling de muren van de grote zaal te gaan verven. Maar daarover later meer.

Zoals eerder gemeld, de aanschaf van het meubilair wordt betaald uit het Verjaardagsfonds en dankzij een gift van de Vervoornstichting.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam
26-02 M. de Jong-Offers

Leeftijd Adres
89 Sluimerskamp 18

Bloemengroet

In de afgelopen periode werd de bloemengroet bezorgd bij:



<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Adres</u>
13 jan.	Dhr. H. van Heukelum	Meerenburg
20 jan.	Mw. van Rooijen-van Arendonk	ZC Avondlicht
27 jan.	Mw. G.A.E. van Cronenberg	Meerenburg
3 feb	Dhr. N. van der Vliet	Berkenlaan

Voorjaarszendingen

Wat doet de zending met uw geld?

Heel veel, want er zijn honderden zendingenprojecten in alle delen van de wereld die van uw hulp afhankelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld in Nepal. U kunt er meer over lezen in de folder die huis aan huis verspreid wordt. Door een gift en niet te vergeten uw gebed gaan in de zendingengebieden gesloten deuren open en het Evangelie breidt zich steeds verder uit, maar er wordt ook daadwerkelijk geholpen met voedsel, medicijnen en goed onderwijs.

In de voorjaarszendingenweek (25 febr. t/m 2 mrt.) komen de collectanten het zendingenvelopje bij u thuis ophalen.

Steun de zending

De zendingencommissie



Collecte 2013

In de week van 25 t/m 30 maart willen wij weer deze jaarlijkse collecte houden.

Dankbaar kijkt de ZOA-organisatie terug op het jaar 2012. Het was een jaar waarin we weer voor veel mensen een verschil hebben kunnen maken. Bijvoorbeeld in Sri Lanka waar we mochten werken in gebieden

die ernstig getroffen zijn door de burgeroorlog. Samen met de inwoners bouwden we aan wegen, scholen en waterputten.

Ook in 2013 willen wij weer werken aan hoop en herstel daar waar het zo hard nodig is. Mogen wij weer op uw steun rekenen?

Mia van Mourik 582209
Ria v.d. Meijden 581220
Nel Lanting 581778

Tenslotte

Op het moment dat ik dit schrijf schijnt de zon stralend door de ramen van de studeerkamer. Op de Waal is het rustig en het blauwe water is een lust voor het oog. Dat doet een mens verlangen naar het voorjaar. De buurvrouw heeft de winterkleden buiten in de voorjaarszon hangen om ze te luchten. Op het dakterras van de pastorie komen aarzelend witte en blauwe bloempjes in de plantenbak tevoorschijn. De meesten van u weten wel dat ik geen wintermens ben. Daarom hunker ik naar het voorjaar. Maar ik weet ook wel: we zijn er nog niet. Want 'maart' kan danig zijn 'staart' roeren. Dat weet ik ook en daarom probeer ik mijn voorjaarsgevoel wat in te houden en te genieten van de kleine dingen die ons gegeven worden.

Waar we ook van genoten hebben is de belangstelling rond mijn verjaardag. Daarom wil ik u bedanken voor de bezoeken, de kaarten en de telefoontjes die we gekregen hebben, allen vergezeld van de meest goede wensen. Je zou bijna gaan denken: wat een fijn stel mensen, die gemeente van mij. Dat eerste is natuurlijk wel zo, maar dat laatste niet. Er wordt verteld dat de kleine Wilhelmina, de latere koningin, eens op het balkon van het paleis stond, bij haar moeder die regentes was, en ze zag de juichende menigte en vroeg: 'Zijn al die mensen van mij?' Koningin Emma moet toen geantwoord hebben: 'Nee, jij bent van al die mensen!' Zo is het met dominees ook...

Kortom: bedankt voor uw meeleven.

Met een hartelijke groet uit de pastorie,
Ds. J. Broekman.

Ontmoetingsavond

Hervormd Gemeente – Gereformeerde Kerk

D.V. dinsdag 5 maart

Spreker:

Prof. dr. W. Verboom



*'450 jaar Heidelbergse
Catechismus'*

Plaats: Kerkelijk Centrum
Hervormde Kerk.

Tijd: 20.00 uur

Iedereen hartelijk welkom!

AGENDA

Woensdag	20 feb.	18.30 uur uitzending kerktelefoon
Maandag	25 feb.	20.30 uur Bijbelgesprekskring
Dinsdag	26 feb.	20.30 uur Groeien in geloof
Woensdag	27 feb.	20.00 uur Lidmatenkring
Dinsdag	5 mrt	20.00 uur Ontmoetingsavond
Woensdag	6 mrt	18.30 uur uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 4 maart 2013 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

18 mrt	voor 3 weken	10 jun	voor 2 weken
8 apr	voor 2 weken	24 jun	voor 2 weken
22 apr	voor 2 weken	8 jul	voor 6 weken
13 mei	voor 4 weken		

Voor alle in de toekomst liggende data in dit kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Een Parel

Je zit hier alleen
Geen mens om je heen.
En de angst overheerst
als je denkt aan wie je bent
en wie je ooit zult zijn.

En niemand die ziet
jouw pijn en verdriet.
En geen mens kan jou geven
een doel in jouw leven.
Oh eenzaamheid.

Je schreeuwt naar een vriend
die jou echt begrijpt.
Verlangt naar een God die
jouw ziel bevrijdt.
En in jouw donkere nacht klinkt
een stem heel zacht.....

Je bent een wonder.
Je bent bijzonder.
Je bent een parel in Gods hand.
Hij geeft de liefde
waarnaar jij verlangt.

Door al jouw tranen heen,
laat Hij jou nooit alleen.
Geef Hem de ruimte in je pijn.
Hij wil als een vader voor je zijn.
Je bent een Parel.