

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

36e Jaargang, no. 1070, 26 april 2013

KERKDIENSTEN

Zondag 28 april 2013

09:30 uur: Ds. Wassinkmaat, Gameren

Rechtstreekse uitzending via radio Lingewaal

Introïtuslied: Ps. 138: 1, 4

18:30 uur: Ds. H.J. Donken, Renswoude

Introïtuslied: Ps. 76: 4, 5

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Donderdag 2 mei 2013 - Huwelijksdienst Ralph en Jeanine

14:45 uur: Ds. J. Broekman

Zondag 5 mei 2013

09:30 uur: Ds. J. Broekman

Introïtuslied: Ps. 138: 2, 4

18:30 uur: Ds. A.C. Kortleve, Veenendaal

Introïtuslied: Ps. 77: 1, 11

1^e collecte: Bloemengroet

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 9 mei 2013 - Hemelvaartsdag

09:30 uur: Ds. J. Broekman

Introïtuslied: Ps. 47: 2, 3

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 12 mei 2013

- 09:30 uur: Ds. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Ps. 47: 3, 4
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 78: 11, 12
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 28 apr: Ps. 138: 4a
- 5 mei: Ps. 138: 4b
- 9 mei: Ps. 47: 3a
- 12 mei: Ps. 47: 3b

Kinderoppas:

- 28 apr: Monique Hobo en Bertje
- 5 mei: Netty Pippel en Jeanine
- 9 mei: oppas ger. kerk
- 12 mei: Ria Treffers en Betty

Schoonmaakrooster

- 13 t/m 17 mei: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
- 27 t/m 31 mei: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn

MEDITATIE



O God, geef de koning Uw recht (Psalm 72: 1)

Over enkele dagen zal, zo de HEERE het geeft, kroonprins Willem-Alexander als de nieuwe koning van het Koninkrijk der Nederlanden ingehuldigd worden. Wij bidden voor hem en zijn gezin met de woorden van de koningspsalm 72. Ik geef hier een verkorte weergave van de meditatie die ik in de Waarheidsvriend van deze week schreef met het thema: 'Bidden voor de koning'.

Psalm 72 is een gebed voor de koning van Israël. Waarschijnlijk heeft David hem geciteerd toen hij kort voor zijn sterven de troonsopvolging had vastgesteld. In deze Psalm zingt het verlangen naar een ideale koning. Maar dit gebed voor Salomo is later het lied voor het volk zelf geworden. Waarschijnlijk is het een van de liederen geweest, die gezongen werden als een nieuwe koning de troon beklom. En wij nemen dit gebed op de lippen bij de komende troonswisseling als Willem-Alexander koning wordt. *O God, geef de koning Uw recht.*

De koning van Psalm 72 heeft, zoals hij bezongen wordt, echter nooit bestaan. Zelfs Salomo was zo'n koning niet en ook koning Willem-Alexander zal zo'n koning niet zijn. Wij weten niet hoe zijn koningschap zal zijn, hoewel wij hem al het goede toebidden, maar duidelijk is dat door alle tijden heen er nooit een koning van Psalm 72 heeft bestaan. Dat wil zeggen: niet als een aardse koning. Als we niet zouden weten dat het hier over een koning gaat, dan zou je denken dat dit over God Zelf gaat. En dat is eigenlijk ook zo. Deze Psalm is een profetie vol beloften. Want is deze Psalm niet in vervulling gegaan in onze Heere Jezus Christus? Is Hij niet de Koning van het recht? En van de goddelijke sjaloom? Een Koning van wie alle volken eens zullen horen en vereren met geschenken. In de schaduw van die Koning mag Willem-Alexander zijn koninklijk ambt uitoefenen.

Wij bidden onze nieuwe koning Willem-Alexander die zegen van die Koning toe. Voor hemzelf en zijn gezin, voor zijn moeder en zijn familie, maar ook voor het koningsambt waartoe hij geroepen is. Koning bij de gratie Gods. Koning over het Koninkrijk der Nederlanden onder de hoede en zegen van de Koning van het Koninkrijk der hemelen.
Leve de (K)koning!

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

We denken aan de zieken in de gemeente, onze familie- of vriendenkring. Ook aan hen die de afgelopen tijd in het ziekenhuis gelegen hebben en die we de vorige keer in het kerkblad genoemd hebben. We hopen dat het genezingsproces door mag zetten.

Mevr. T. van Cronenberg- van Rossum, Meerenburg 28, is maandag 22 april opgenomen in het Beatrixzoekenhuis na een epileptische aanval.

Haar man, de heer Th. Van Cronenberg, wordt maandag 6 mei opgenomen in het Beatrixziekenhuis in verband met een heupoperatie. We dragen dit echtpaar op in onze gebeden en wensen hen veel sterkte toe in de weg die ze moeten gaan.

We noemen ook deze keer broeder Hak, Boutlaan 62. In het vorige kerkblad meldde ik dat hij in het ziekenhuis is opgenomen, maar dezelfde week mocht hij weer naar huis. Toen de scan gemaakt was en de uitslag bekend werd, was alles duidelijk: er kan niets meer gedaan worden. Wat krijgt een mens dan veel te verwerken. Altijd is er nog hoop, maar toen was die hoop weg. Dan blijft er maar één hoop over: *Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing* (Ps. 130: 7). Gelukkig mag onze broeder die hoop kennen en zich geheel overgeven aan onze God. Toch blijft de weg moeilijk voor alle betrokkenen, want we kunnen elkaar eigenlijk nooit missen. We hebben met elkaar troost gezocht in verschillende Psalmen die hem lief zijn. Onze bede is dat de Heere hem en zijn gezin omringt met Zijn liefde en genade.

*Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op de HEER', godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja, wacht, verlaat u op de HEER'!*

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: In den Bogerd

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg
Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

In Memoriam

In de vroege morgen van zondag 21 april is in Avondlicht overleden

Geertje Mus- van Horssen

Zij is 88 jaar geworden. Een groot deel van haar leven heeft ze in Hellouw gewoond, maar ze werd in 1924 in Herwijnen geboren. Hier ging ze naar school en hier heeft ze na haar schooltijd 'gediend', zoals dat toen heette. Na haar trouwen heeft ze nog enige tijd in Herwijnen gewoond, maar daarna verhuisde ze met haar gezin naar Hellouw. Eerst woonden ze aan de Julianastraat en daarna aan de Irenestraat. Haar leven zou in dienst van de ander staan. Ze heeft 18 jaar haar schoonvader verzorgd, terwijl ze trouw haar moeder in Avondlicht bezocht. Toen haar schoonvader stierf was haar man ook al ziek. Hij stierf in 1983. Ze bleef met haar zoon over en had de zorg voor hem. Maar dat viel weg toen hij op de leeftijd van 43 jaar stierf. Ze heeft dat altijd moeilijk kunnen verwerken. Ruim drie jaar geleden kreeg ze een herseninfarct, waardoor ze aan haar linkse zijde verlamd werd. Ze kon zelf nog eten en drinken en ze kon nog praten, maar verder werd ze afhankelijk van een ander. Maar ze was dankbaar voor de liefdevolle zorg in Avondlicht. Langzaam vervielen haar krachten en de laatste maanden heeft ze op bed gelegen. Het kaarsje is langzaam uitgegaan. Op vrijdag 26 april zullen we haar begraven. We komen eerst bij elkaar in het rouwcentrum aan de Peperstraat waar we haar zullen gedenken. We zoeken kracht en troost in Psalm 23 en we worden gewezen op de Goede Herder die Zijn leven gaf voor de schapen. In Zijn leven ligt ons leven, ook al zijn we gestorven. Laat dat de enige troost zijn in leven en sterven. Vervolgens leggen we haar bij haar man in het graf op de algemene begraafplaats te Hellouw. We wensen haar dochter en schoonzoon, alsmede de twee kleinkinderen en de twee achterkleinkinderen Gods zegen toe bij het verwerken van dit verlies.

VERANTWOORDING

Collecten

Woensdag 7 april:	1 ^e collecte	€ 123,80	diaconie
	2 ^e collecte	€ 143,10	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 123,20	past. en prediking

Zondag 14 april:	1 ^e collecte	€ 81,00	diaconie
	2 ^e collecte	€ 89,60	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 89,80	past. en prediking
	Gez. Avonddienst	€ 205,95	Woord en Daad

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDON HET WOORD

Diensten

Er staan voor de komende weken verschillende diensten op het rooster. Gelukkig maar. Ook al laten sommige mensen het afweten, de Heere gaat door.

De komende zondag ben ik in verband met onze vakantie nog vrij. Althans wat betreft het preken in eigen gemeente. Ik hoop wel het Woord te bedienen in Zwijndrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel.

Op donderdag 2 mei hopen Ralph Sneep en Jeanine Ruitenburg in de kerk te komen om Gods zegen over hun huwelijk te vragen. Zulke diensten zijn niet alleen voor familie en vrienden van het bruidspaar, maar iedereen is welkom om dit samen met het jonge bruidspaar mee te maken.

D.V. zondag 5 mei is een bijzondere dag. De eerste zondag na de troonswisseling, Bevrijdingsdag en er zal een doopdienst zijn. We kunnen natuurlijk niet aan al die feiten evenveel aandacht besteden. De nadruk zal liggen op het dopen van Noud van Mourik. We lezen in die dienst Psalm 87 en het thema van de preek is: *Deze is daar geboren*. We wensen Arjan en Jiska een goede voorbereiding op de doop van hun zoon toe en een fijne dag te midden van familie en vrienden.

Op donderdag 9 mei is het Hemelvaartsdag en dan komen we ook naar de kerk om het kroningsfeest van de Heere Jezus te vieren. Bij uitstek dus een christelijke feestdag. We lezen een gedeelte uit de profetie van Zacharia en een gedeelte uit de Openbaring van Johannes. Zacharia 6: 11 is de tekst voor de preek: *Neem zilver en goud en maak kronen, en zet die op het hoofd van de hogepriester Jozua*. Het thema is: *De kroon van Jozua- Jesjoewa- Jezus*. Laat u op deze feestdag uw plaats niet onnodig leeg in de kerk? Er blijft nog genoeg tijd over om andere fijne dingen te doen op deze dag.

Op D.V. zondag 12 mei hoop ik 's morgens in mijn geboorteplaats IJsselstein voor te gaan en 's avonds vervolgen we hier in de kerk de prediking vanuit de Heidelbergse Catechismus. We zijn begonnen met het deel over de dankbaarheid en daarin worden de Tien geboden behandeld. Aan de beurt is dan Zondag 35, waarin het tweede gebod

behandeld wordt: *U zult voor uzelf geen beeld maken*. Ging het eerste gebod over: alleen God dienen. Het tweede gaat over: God op de juiste wijze dienen. De tekst van deze Zondag ligt weer klaar bij de ingang van de kerk.

Huwelijksdienst

Kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk is aangevraagd door Ralph Sneep (Haften) en Jeanine Ruitenburg op D.V. 2 mei a.s. Ze zijn de laatste tijd druk geweest in hun toekomstige woning, maar het is dan ook de moeite waard geweest. Het 'nestje' is nu klaar. We wensen hen veel geluk en Gods zegen toe. En in deze wens betrekken we ook de ouders en verdere familie van weerskanten. Men zegt wel eens: 'Je raakt een kind kwijt, om er twee voor terug te krijgen'. We zijn dankbaar dat Ralph en Jeanine in ons midden gaan/blijven wonen. Hun toekomstig adres wordt: Seringenhof 12, 4171 BN Herwijnen.

Kerkgebouw grote beurt

Vorige week heeft een aantal gemeenteleden de handen flink uit de mouwen gestoken en de kerk en een deel van het kerkelijk centrum een grote schoonmaakbeurt gegeven. Ook de plekje waar tijdens de normale schoonmaakwerkzaamheden wat minder aandacht voor hoeft te zijn, zijn nu grondig aangepakt. Dat was een hele klus.

Allen die hebben meegewerkt: heel hartelijk bedankt!

De Waarheidsvriend

Ds. Broekman is gevraagd de komende tijd een aantal keren de meditatie te verzorgen in de Waarheidsvriend, de bekende uitgave van de Gereformeerde Bond. Achter in de kerk zal steeds een aantal exemplaren van het blad liggen, gratis mee te nemen.

Kleingeld rommelmarkt

Denkt u nog aan het meenemen van klein geld naar de rommelmarkt?

Hartelijk dank

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
12-05	J. Heijnen-Duizer	87	Zorgcentrum Avondlicht

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

'Retour Rantepao' – roman ter gelegenheid van zendingjubileum

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de eerste zendingswerker van de GZB voet aan wal zette in Indonesië (Toraja). Ter gelegenheid hiervan heeft de bekende schrijfster Joke Verweerd een nieuwe roman geschreven: Retour Rantepao. Het is een prachtig boek, een echte pageturner, waarin het thema zending een belangrijke rol speelt.



Het mooie is dat de GZB meedeelt in de verkoopopbrengst van het boek. En als u het boek via de contactpersoon in uw gemeente bestelt, is de opbrengst voor het zendingswerk optimaal (€ 9,00 per boek). Het boek kost € 19,90.

Op zondag 28 april a.s. ontvangt u bij de ingang van de kerk een flyer waarmee u het boek kunt bestellen. Wanneer u met de aanschaf van dit prachtige boek het zendingswerk van de GZB wilt steunen, kunt u de ingevulde flyer uiterlijk 18 mei a.s. inleveren in de doos bij de ingang van de kerk of bij de verkoop coördinator van deze actie, t.w. Paul van Leeuwen, Jacob de Jonghstraat 17 te Herwijnen. Te bereiken via: p.j.van-leeuwen@hotmail.nl of via de zendingcommissie.

Wij hopen als gemeente veel boeken te kunnen bestellen! Alvast veel leesplezier toegewenst!

De zendingcommissie.

Rommelmarkt zaterdag 27 april

Parkeerterrein Van Arendonk
Achterweg 57, Herwijnen

10.00 – 14.30 uur

**Meubilair
Glaswerk
Curiosa
Boeken en platen
Huishoudelijke artikelen
Fruit, viskraam
Fietsen
Speelgoed
Bloemen en perkgoed
Koffie, broodjes, barbecue, poffertjes
Spelletjes
Verkoop bij opbod
Rad van avontuur
Trekking grote verloting**

En nog veel meer

TENSLOTTE

Het Vredespaleis in Den Haag werd gebouwd tussen 1907 en 1913. Het is een indrukwekkend gebouw dat door alle toeristen wordt bezocht. Toen het gebouwd was, zeiden de mensen: "Nu komt er nooit meer oorlog, want als volken ruzies hebben, gaan ze die ruzies uitvechten aan de conferentietafels in het Vredespaleis, en niet meer op de slagvelden." Maar kort na de bouw begon de eerste wereldoorlog (1914) en later kwam de tweede wereldoorlog (1940). Dus: vrede is niet makkelijk. Er is meer voor nodig dan een prachtig paleis. Mensen moeten van binnen veranderen. Laten we daaraan denken op 4 en 5 mei a.s.

Met een vriendelijke groet,
Ds. J. Broekman.

AGENDA

Zaterdag 27 april	10.00 uur	Rommelmarkt
Woensdag 1 mei	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Woensdag 15 mei	18.30 uur	uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkkerwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 13 mei 2013 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

NB. LET OP: De kopij voor het volgende kerkblad is voor een periode van 4 (VIER) weken.

Volgende inleverdata zijn:

10 juni	voor 2 weken	2 sept	voor 2 weken
24 juni	voor 2 weken	16 sept	voor 2 weken
8 juli	voor 6 weken	30 sept	voor 2 weken
19 aug	voor 2 weken		

Jezus kwam als knecht



om Zijn komst als
KONING
aan te kondigen!



- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. 950925
Bankrekeningnr. 3280.00.531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. 6558.12.320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr.6358.15.184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. 3280.24.643
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 93.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994