

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 19 mei 2013, Pinksteren

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **Belijdenis van het geloof**
Introïtuslied: Pinksterliederen
- 18:30 uur: Ds. W. de Bruin, Harderwijk
Introïtuslied: Gez. 132: 1, 3
- 1^e collecte: Pinksterzendingscollecte
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 26 mei 2013

- 09:30 uur: Cand. J. Westland, Renswoude
Introïtuslied: Ps. 139: 13, 14
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 79: 4, 5
- 1^e collecte: IZB
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 2 juni 2013

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **voorbereiding Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 139: 1, 14
- 18:30 uur: Ds. C.A. van der Graaf, Hendrik Ido Ambacht
Introïtuslied: Ps. 80: 1, 11
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 9 juni 2013

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **viering Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 145: 1, 2
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman, **dankzegging Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 81: 11, 12
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Avondm.coll: project GZB
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

19 mei:	Ps. 146: 1
26 mei:	Ps. 139: 14a
2 juni:	Ps. 139: 14b
9 juni:	Ps. 145: 1a

Kinderoppas:

19 mei:	Sjanet 't Lam met dochters
26 mei:	Willy van Arkel en Eline
2 juni:	Wietske van Mourik en Jacco
9 juni:	Yvonne de Fockert en Naomi

Schoonmaakrooster

10 t/m 14 juni:	Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
24 t/m 28 juni:	Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd

MEDITATIE



...een geweldige windvlaag...tongen als van vuur
(Hand. 2: 2,3).

Een legende vertelt dat twee kinderen naar God wilden. Ze hadden gehoord dat Hij in de hemel woonde. Heel in de verte zagen zij de horizon en zij dachten dat daar de hemel begon. Ze begonnen te lopen en zij liepen maar door, maar de horizon bleef even ver weg en daarmee ook de hemel. Eindelijk kwamen zij, na de aardbol helemaal rondgelopen te hebben, precies op dezelfde plaats weer uit.

Toen vonden zij een Bijbel en daarin lazen zij: Zie hier uw God. Ze begrepen dat je niet ver weg hoeft te gaan om God te vinden.

Dat is eigenlijk Pinksteren. Natuurlijk is God in de hemel, toch is Hij ook dichtbij.

Op de eerste christelijke Pinksterdag, zo'n 2000 jaar geleden, werd gemerkt dat God dichtbij was. Toen de Heilige Geest kwam, waren er twee tekenen, die lieten zien wat de Heilige Geest wil doen. De mensen hoorden iets van een geweldige windvlaag en men zag iets dat leek op vuur. Op de hoofden van de apostelen leek het net of er tongen van vuur waren. Die mensen stonden dus in vuur en vlam.

Wind en vuur bij elkaar gaat snel. Zo ging het ook met het Evangelie. Door wind en vuur komt het Evangelie zelf bij ons en hoeven we niet naar de hemel op te klimmen. De Heere komt heel dicht bij ons met Zijn Woord, de Bijbel. En snel als de wind en warm als het vuur komt het bij ons binnen.

Er zijn mensen die zeggen dat je God niet kunt kennen, omdat Hij te groot en te verheven voor ons is. Inderdaad is God groot, maar Hij buigt Zich naar ons over. Hij deed dat op het Kerstfeest in de kribbe, maar Hij buigt Zich helemaal tot ons over op Pinksteren.

Christus blijft maar niet in de kribbe, maar na Zijn sterven aan het kruis en na Zijn opstanding uit de dood brengt de Heilige Geest Hem in ons hart.

Hoe merken we dat God in ons komt? Als God in je leven komt, besef je dat heel veel dingen anders moeten. Veel dingen komen niet langer op de eerste plaats in je leven en met andere dingen ga je radicaal breken. Je hele leven gaat dan 180 graden om. God blijft maar niet heel ver weg boven je, zelfs niet op loopafstand in de kerk, maar komt nog veel dichterbij: in je hart, in je leven.

Je komt dan waar God je hebben wil...in de hemel...

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE



Zieken

We denken aan de zieken en aan hen die onderzoeken ondergaan. Vaak is de weg moeilijk of vol spanning. Soms hoor ik er achteraf van en dat is jammer. Ik leef graag mee in periodes van moeite, maar laat het dan wel even weten.

We denken aan de heer en mevr. Van Cronenberg, Meerenburg 28. Beiden zijn weer thuis, maar moeite en zorg overheerst. We wensen de heer Van Cronenberg sterkte toe bij het herstellen van de heupoperatie.

Mevr. E.C. Haaksman- van den berg, Nieuwe Steeg 55, heeft na een val haar heup gebroken. Na een operatie in het Beatrixziekenhuis is ze overgebracht naar Avondlicht. Ze heeft een sterke wil om weer op de been te komen en daarom wensen we ook haar veel sterkte toe bij de therapie. Boven alles Gods zegen.

Onze scriba Dik de Joode, Lunet 18 Vuren, heeft een lichte TIA gehad. Het was een hele schrik om dat te ervaren.

Gelukkig waren de verschijnselen weer spoedig verdwenen, maar de schrik en de onzekerheid blijft. Veel onderzoeken zijn er geweest en hij moet het wat rustiger aan doen. Daarbij wensen we hem veel sterkte en Gods zegen.

Bovenstaande berichten bepalen ons er weer bij dat een mens zomaar iets kan overkomen. We worden weer stil gezet bij de broosheid van ons bestaan. De dichter van Psalm 118 was ook in de benauwdheid, maar Hij riep de HEERE aan en op zijn gebed werd hij 'in de ruimte' gezet. Hij kwam toen tot het besef: *Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen, dan op de mensen te vertrouwen* (Ps. 118: 8). Dan gaan we met de dichter zingen:

*De HEER is mij tot hulp en sterkte:
Hij is mijn lied, mijn psalmgezing,
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.*

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: In den Bogerd

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,

3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

Verhuizing

Mevr. Vroegh-Bergakker van Kolstraat 22 is verhuisd naar Woonzorg Emma , Raadsliedenbuurt 110, Toren B, 4142 BV Leerdam.

In Memoriam

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat de HEERE in hem heeft gegeven, is op 82 jarige leeftijd, omringd door die hem lief waren, van ons heen gegaan

Hendrik Gijsbertus Hak

Zo begint de rouwbrief die het overlijden van een geliefde man, vader en opa aankondigt. Na een betrekkelijk kort ziekbed mocht hij op 24 april 2013 ingaan in Gods heerlijkheid. Dat was zijn vertrouwen van zijn jeugd aan. En in zijn gezin leefde hij dat vertrouwen voor. Maar in zijn leven heeft hij ook veel mogen betekenen voor kerk en maatschappij. In het dorp was hij bij velen bekend als ‘bakker Hak’.

Toen we de begrafenis voorbereidden zei hij: ‘Vertel maar niet over mij, laat het Woord maar aan het woord’. Want hij moest niet centraal staan, maar de Heere Jezus. Ook in dit ‘In Memoriam’. En zo doen we het ook.

De tekst op de rouwbrief was Psalm 71: 5: *Want Gij zijt mijn verwachting Heere HEERE! Mijn vertrouwen van mijn jeugd aan.* En dat geeft helemaal weer hoe hij was en wat er in hem leefde. Hij zei dat ook tegen mij op zijn sterfbed: ‘Vanaf mijn jeugd heb ik hoop op de Heere gehad’. Een leven lang mocht hij daarvan getuigen in woord en daad. Ook in de meer dan veertig jaren als ambtsdrager in de kerkenraad. Hij deed dat wel met vrees en beven, want hij wist dat hij dat niet vanuit zichzelf deed, maar enkel en alleen door de genade van onze Heere Jezus Christus. In de laatste weken van zijn leven voelde hij zich des te meer afhankelijk van de Heere en werd teruggeworpen op het Woord. Hij heeft dat Woord van zonde en genade liefgehad. Daarom hebben we tijdens de rouwdienst in de kerk, voorafgaande aan zijn begrafenis op maandag 29 april, op zijn verzoek de Psalmen gezongen die hij liefhad en woorden uit Psalm 103 overdacht: *Maar de goedertierenheid des Heeren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid over kindskinderen.* De dichter maakt in deze Psalm de dingen niet mooier dan ze zijn. Onze wankele wereld moet het van de HEERE hebben. En onze God plaatst in Christus Zijn eeuwige goedheid tegenover onze beperktheid en vergankelijkheid. In Hem mogen we in ons verdriet ervaren dat Gods genade groot is. En dat mag ieder troosten bij het verwerken van dit verlies.

Ieder gaat verder met de herinneringen die blijven: hoe Henk Hak was als man, vader en opa in zijn gezin, hoe hij was als ambtsbroeder in het vele werk dat hij mocht doen voor Gods Koninkrijk. Hij zal gemist worden. Laten wij ondertussen onze ogen opheffen naar de bergen, naar de Heere, vanwaar onze hulp komen zal. Dan wil Hij ons ook dragen, dag aan dag.

We bidden Mw. Hak, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe voor de toekomst.

Geboren

Op 3 mei is geboren

Twan Noah Ammeraal

Dankbaar en trots zijn de ouders Richard en Susanne en grote broer Daan met de geboorte van hun zoon en broertje. Zij ervaren het als een wonder dat er weer nieuw leven geboren is. En zo is het ook! Een wonder van de God van het leven, die leven gaf en leven spaarde. Op het geboortekaartje lieten zij afdrukken: *Nog bijna niets, zo klein en helemaal onwetend, maar toch zo groots en fijn, wat jij voor ons betekent.* De kleine Twan heeft een gelukkig plekje gevonden in het gezin Ammeraal. Wij wensen hen veel geluk toe en bovenal het 'geluk' van onze God. Ook wensen wij Richard en Susanne sterkte toe bij het opvoeden van hun kinderen in de weg van de Heere.

Het gezin Ammeraal woont aan de Bakkerstraat 19, 4001 JB Tiel.

Uit dankbaarheid I

Langs deze weg wil ik iedereen die in de vorm van een kaart, telefoontje, bloemetje of via persoonlijk contact belangstelling heeft getoond voor en na de operatie aan mijn schouder hartelijk danken.

Bovenal ben ik God dankbaar dat hij mij tijdens de operatie en mijn periode van herstel tot nu toe heeft gezegend.

Dirk van Arkel

Uit dankbaarheid II

Hartelijk dank voor de getoonde belangstelling door middel van een kaart, bloemetje of persoonlijk contact voor en na mijn operatie. Bovenal dank ik God dat Hij mij gespaard en bewaard heeft tijdens de operatie en voor het spoedige herstel.

Leontien Liefde-van Arkel

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 21 april:	1 ^e collecte	€ 114,85	diaconie
	2 ^e collecte	€ 115,30	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 112,40	pastoraat en pred.
Zondag 28 april:	1 ^e collecte	€ 121,90	diaconie
	2 ^e collecte	€ 119,75	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 122,45	onderhoudsfonds
Donderdag 2 mei:	Huwelijksdienst	€ 194,75	
Zondag 5 mei:	1 ^e collecte	€ 164,45	bloemengroet
	2 ^e collecte	€ 154,30	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 170,70	pastoraat en pred.
Zendingsbussen		€ 213,50	

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 50,00

Ouderling Van Kuilenburg € 500,00 voor de kerk, uit dankbaarheid

Ouderling Van Mourik € 20,00 tijdens huisbezoek

Mw. Van Straaten 2x € 5,00 tijdens bezorgen van het kerkblad

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Diensten

Dit kerkblad is voor vier weken. Dat wordt dus lang vooruit kijken. In het besef: zo de Heere wil en wij leven zullen.

Komende zondag 19 mei vieren wij het Pinksterfeest in de kerk. De Heere Jezus zei tegen Zijn discipelen: *Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid.* Deze woorden zijn in vervulling gegaan op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem. We zullen daarvan lezen in de morgendienst en ons verheugen in zoveel genade. Waar we ons ook in verheugen is dat in die dienst zes gemeenteleden belijdenis van hun geloof hopen te doen. Hieronder daarover meer.

Maar met het oog daarop lezen we ook 1 Kor. 12: 1-11. De tekst voor de preek is het slot van vers 3 van dat laatste Schriftgedeelte: *Niemand kan zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest*. Het is duidelijk: de Heilige Geest is het die mensen aanzet belijdenis van hun geloof te doen. We zijn dankbaar dat de Heilige Geest ook nog steeds in onze gemeente werkt. Laten we die dankbaarheid tonen door aanwezig te zijn. Er zal een gedrukte liturgie zijn.

Op zondag 26 mei hoop ik in de avonddienst voor te gaan. En dat is weer een leerdienst. We vervolgen de catechismusprediking en we zijn toegekomen aan Zondag 36 die handelt over het derde gebod. Het zal gaan over de Naam van God, die we niet 'ijdel' mogen gebruiken. Een bekend woord, dat veel vragen oproept. Kom daarom naar de uitleg luisteren. De tekst van deze Zondag ligt, zoals gebruikelijk, weer bij de ingang van de kerk.

De volgende twee zondagen staan in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. Ik ben van plan om dan meteen een begin te maken met een nieuwe preken-serie. Tot aan onze zomervakantie wil ik de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze behandelen. Vorig jaar heb ik uit de brief aan de Filippenzen gepreikt, en dan nu een andere zogenaamde 'gevangenschapsbrief'. Het eerste deel van deze brief (hoofdstuk 1-3) is vooral onderwijzend. De apostel beschrijft de kracht van de gemeente: zij is geen werk van mensen, maar uitverkoren door de Vader, verlost door de Zoon en toegebracht door de Heilige Geest. Vanuit dat verlossingswerk wijst hij op de grote toekomst die de gelovigen tegemoet gaan. Het tweede gedeelte van de brief (hoofdstuk 4-6) zouden we kunnen karakteriseren als meer vermanend. Daarin komen ondermeer aan de orde de gave van de ambten aan de gemeente, de nieuwe levenswandel, de navolging van Christus, de vervulling met de Geest en de verhoudingen in het huwelijks- en gezinsleven. Ook over de verhoudingen in het maatschappelijk leven maakt de apostel ingrijpende opmerkingen. Ik hoop met deze korte inleiding uw belangstelling gewekt te hebben en bid de Geest of Hij dat om wil zetten in daden.

Rond de viering van het Heilig Avondmaal lezen we uit het eerste deel van deze brief.

Op zondag 2 juni is er de voorbereidingsdienst en dan lezen we Efeze 1: 1-14. Het woord 'uitverkoren' (vers 4) zal centraal staan in de preek.

Op zondag 9 juni vieren wij het Avondmaal en dan lezen we ook uit hoofdstuk 1 (hetzelfde gedeelte als op 2 juni), maar richten we ons in de korte toelidingspreek meer op de verzen 13 en 14.

En in de dienst van dankzegging op diezelfde zondag lezen we Efeze 2: 1-22. We worden gewezen op onze Heere Jezus Christus, die de uiterste Hoeksteen is van het hele gebouw van de gemeente. In dankbaarheid gedenken we dat Hij door Zijn lijden en sterven en Zijn overwinning op de dood, dit kan en wil doen ook voor onze gemeente en dus ook voor dankbare avondmaalsgangers.

Belijdenis van het geloof

Op de eerste Pinksterdag zullen in het midden van de gemeente en voor Gods aangezicht de volgende personen belijdenis van hun geloof afleggen:

Willem Ralph Rohan Sneep (*Ralph*), Seringenhof 12, geb. 22-05-1986

Sija Janna Sneep- Ruitenburg (*Jeanine*), Seringenhof 12,
geb. 21-08-1991

Teunis Pieter Blom (*Thomas*), Onderweg 13, geb. 06-01-1988

Jannetje Ruitenburg (*Annette*), Kolstraat 32, geb. 10-05-1993

Jan Gijsbertse de Fokkert (*Jan*), Zworrelstraat 58, geb. 25-01-1972

Yvonne de Fokkert- de Graaff (*Yvonne*), Zworrelstraat 58,
geb. 17-04-1980

In deze dienst zal Yvonne tevens het teken van de Heilige Doop ontvangen.

We hebben een seizoen lang en nog langer met elkaar opgetrokken en nu leven we toe naar de afronding met het doen van de openbare belijdenis van het geloof. Een hoogtepunt in het leven van deze jonge mensen. We omringen hen met onze gebeden en heten hen 'welkom in de strijd'. Want deze afronding is meteen een begin: een mens is nooit uitgeleerd. Maar het fundament is gelegd en Christus is daarvan de Hoeksteen. We zijn dankbaar met deze nieuwe 'levende stenen' in het bouwwerk van Gods gemeente.

Bezinningsavond Heilig Avondmaal

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal is er weer de bezinningsavond. In ons drukke bestaan komen we er vaak niet aan toe een uur af te zonderen om ons te bezinnen op de viering van het Avondmaal. Toch worden we vanuit de Bijbel daartoe opgeroepen: *Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker* (1 Kor. 11:28).

Een duidelijk oproep dus aan *ieder*. Laten we aan deze Bijbelse oproep gehoor geven en in dankbaarheid naar deze bezinningsavond komen. We lezen Hebr. 13: 20-25 en zullen dit kort overdenken. Vervolgens overdenken we ook een aantal woorden dat het formulier ons aanreikt. We zijn bezig het tweede deel te overdenken en beginnen nu bij de woorden: *Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld* en vervolgens lezen we door tot het einde van de alinea. We hopen op een gezegend uur, zodat we tot onze troost het Avondmaal kunnen vieren. We komen bij elkaar D.V. donderdag 6 juni om 20.00 uur in het kerkelijk centrum. Vanaf 19.45 uur is er koffie of thee.

3xH Kampnacht

Hey allemaal!

3xH hoopt een kampnacht te organiseren op 24 en 25 mei. De kampnacht start na het 3xH volleybaltoernooi. Degenen die niet aan het volleybaltoernooi meedoen, verwachten we om 21.30 uur op het voetbalveld in Hellouw. De kosten bedragen 10 euro en via de mail krijg je een meeneemlijst toegestuurd. Opgeven kan tot 20 mei via de mail **heheha_tineravond@hotmail.com** of via de leiding.

3xH volleybaltoernooi

Het reeds bekende 3xH volleybaltoernooi hoopt dit jaar plaats te vinden op vrijdag 24 mei. Iedereen vanaf 12 jaar uit Haaften, Hellouw en Herwijnen mag deelnemen. Elk team telt minimaal 6 personen. Er is een poule voor de leeftijd van 12 t/m 15 jaar en een poule voor de leeftijd 16+. Het toernooi zal plaatsvinden op het voetbalveld van Hellouw en de deelname is gratis. Opgeven kan via de mail **heheha_tineravond@hotmail.com** o.v.v. de teamnaam en de namen van de deelnemers.

Rommelmarkt

We mogen dankbaar terugzien op een zeer geslaagde rommelmarkt op zaterdag 27 april. Het weer viel in vergelijking met de voorgaande dagen enorm mee, het aantal bezoekers was zeker niet minder dan andere jaren en de opbrengst mag er zijn: € 13.600! Een geweldig resultaat, waar we iedereen, die daaraan op welke manier dan ook heeft meegewerkt, heel hartelijk voor willen bedanken. In het bijzonder uiteraard de leden van de rommelmarktcommissie, die er vele uren aan voorbereiding in hebben gestoken. Maar zonder de hulp van andere vrijwilligers (in de aanloop, op de dag zelf en de dagen erna) was het niet gelukt. Dank ook aan de kopers en sponsors.

Ook dit keer mochten we vaststellen dat de rommelmarkt niet alleen in financieel opzicht bijdraagt aan het Gemeente-zijn, maar dat er ook veel (nieuwe) onderlinge contacten waren en zijn gelegd; ook op die manier wordt er op zo'n dag gebouwd aan het Gemeente-zijn.

Vanaf deze plaats willen we ook de familie en firma Van Arendonk heel hartelijk bedanken voor het opnieuw beschikbaar stellen van hun bedrijfsterrein, voor de gastvrijheid én voor alle andere hand- en spandiensten die zij rond de rommelmarkt heeft verricht.

Het college van kerkrentmeesters

Data ontmoetingsavonden

In het gezamenlijk moderamenoverleg dat de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente tweemaal per jaar hebben, zijn de data vastgesteld voor de komende ontmoetingsavonden:

Woensdag 20 november 2013 bij de Gereformeerde Kerk;

Woensdag 26 maart 2014 bij de Hervormde Gemeente

Zet u de data vast in uw agenda? Nadere bijzonderheden volgen later.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
22-05	D. Heijnen	87	Zorgcentrum Avondlicht
02-06	G. Burghart-Mijdam	88	Zworrelstraat 27
11-06	A. Groen	90	Zorgcentrum Avondlicht

Pinksterzendingcollecte

Zondag 19 mei a.s. vieren wij het Pinksterfeest waarop wij gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort.

Afgelopen zondag zijn er in de kerk zendingszakjes uitgedeeld waarin u uw gift kunt doen voor de Pinksterzendingcollecte. Met de opbrengst van de collecte steunt u het werk van het zendingsechtpaar Mark & Annemarie Horst die werkzaam zijn op de Morgenster Mission in Zimbabwe.

Juist het Pinksterfeest is bij uitstek het feest waarop het zendingsechtpaar centraal staat.

Geef daarom met een biddend en gul hart.

De zendingcommissie

Inleveren goederen rommelmarkt

Inleveren van goederen voor de rommelmarkt, inclusief oude metalen en oud papier, kan vanaf zaterdag 18 mei a.s. op het volgende adres:

- Firma Van Arendonk, Achterweg 57 te Herwijnen.
- Elke 1e en 3e zaterdag van de maand, tussen 09.00 en 10.00 uur.
- Wij kunnen voorlopig geen (wand) kasten en bankstellen accepteren vanwege de beschikbare ruimte

De rommelmarkt commissie

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

7 april	Mw. Gera Visser	Bloklandweg
14 april	Dhr. D. van Arkel	Molenkamp
21 april	Dhr. A. van der Meijden	Waaldijk
28 april	Mw. Leontien Liefde	Heukelum

Hartelijk dank!

Ondanks de crisis werd er tijdens de ZOA-collecte dit jaar € 963,42 opgehaald. Het is wat minder dan anders maar we zijn erg dankbaar voor wat we kregen. Het helpt weer mee het goede werk voort te zetten dat met zoveel inzet door de ZOA-organisatie wordt gedaan.

Fijn was dat uw portemonnee niet dicht bleef toen de collectant langs kwam. Ook de collectanten, hartelijk dank voor uw hulp!

Het volgend jaar zal een ander de stukjes in het kerkblad schrijven. Omdat ik nu in Avondlicht ben opgenomen, ga ik uit het comité. Mia en Ria blijven in het comité.

Wij groeten u hartelijk!
Mia van Mourik, Ria van der Meijden
Nel Lanting

Tenslotte

Goud, zilver en edelgesteente zijn van geen nut zolang zij nog in de grond verborgen zijn. Zo zijn onze door God gegeven gaven en talenten van geen waarde zolang zij niet gebruikt worden. Zodra Christus in het leven van een mens komt, brengt Hij de verborgen schatten tevoorschijn om ze naar Zijn bedoeling te gebruiken. Omdat het goud van de mijnen niet zuiver is, wordt het gelouterd. De vormloze diamant wordt gesneden en geslepen en zo schitterend gemaakt. Zo wordt de mens uit de duisternis getrokken tot Gods licht. En dan loutert de Heilige Geest het leven van zulke christenen en snijdt en slijpt hen tot schitterende briljanten die het licht van Gods heerlijkheid weerkaatsen.

Mede namens mijn vrouw gezegende Pinksterdagen toegewenst.
Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 29 mei	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Woensdag 12 juni	18.30 uur	uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; **www.nhkherwijnen.nl**



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 10 juni **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: **kerkbladherwijnen@planet.nl**

Volgende inleverdata zijn:

24 juni	voor 2 weken
8 juli	voor 6 weken
19 aug	voor 2 weken
2 sept	voor 2 weken
16 sept	voor 2 weken
30 sept	voor 2 weken

Belijdenis

Hier klinkt jouw woord van trouw aan Hem,
geliefde en gezochte,
je bent door Christus kostbaar bloed,
eens duur betaald, gekochte.
Je geloof zal Hij versterken,
in je werken,
op 't gebed schenkt Hij zijn Geest.

Als er kwade dagen komen,
je geloof lijkt uitgeblust,
Houdt Hij je vast, blijft de getrouwe,
vind daarin steeds je rust,
Fundament om op te bouwen.
Jouw vertrouwen,
is gegrondvest in zijn Woord.

Samen mogen wij nu danken,
voor het wonder van geloof,
dat Hij in 't hart wil werken
van jou, die nu heeft beloofd,
zijn roepstem steeds te volgen.
Bevestigd wordt ook jouw verlangen
om zijn zegen te ontvangen.

Ina van der Welle



T	T	R	O	O	S	T	E	R	G	O	D	N	I	W
R	S	G	P	A	A	V	L	A	M	M	E	N	T	D
A	E	E	G	F	P	E	E	S				O	S	
A	E	L	E	S	O	R	E	R				E	G	
V	G	U	S	C	S	S	D	E				S	N	
L	N	I	T	H	T	C	N	G				P	E	
E	I	D	A	E	E	H	A	N	R	V	W	N	R	L
M	T	Z	A	I	L	J	H	A	U	E	O	E	A	E
E	R	E	N	D	E	N	R	G	U	R	L	N	A	P
H	O	G	F	P	N	I	E	S	V	V	K	I	K	I
E	T	I	E	E	D	N	T	U	N	U	E	E	E	C
M	S	L	E	T	O	G	H	A	E	L	N	M	E	S
E	T	I	S	R	O	S	C	M	L	D	T	O	H	I
L	I	E	T	U	J	E	E	M	A	L	P	R	T	D
M	U	H	J	S	N	E	R	E	T	S	K	N	I	P

DEEL
GELUID
TALEN
FEEST
VUUR
ZEG
WIND

VERVULD
HEMELVAART
PINKSTEREN
UITSTORTING
TOESPRAAK
APOSTELEN
AFSCHEID

ROMEINEN
GEEST
HEILIGE
HEMEL
RECHTERHAND
WOLKEN
JOOD

OPGESTAAN
DISCIPELEN
EMMAUSGANGERS
VERSCHIJNING
VLAMMEN
TROOSTER
PETRUS

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. 950925
Bankrekeningnr. 3280.00.531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. 6558.12.320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr.6358.15.184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. 3280.24.643
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 93.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994