

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

36e Jaargang, no. 1073, 28 juni 2013

KERKDIENSTEN

Zondag 30 juni 2013

09:30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 150: 1, 3
18:30 uur: Ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
Introïtuslied: Ps. 84: 5, 6
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 7 juli 2013

09:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 1: 1, 2
18:30 uur: Ds. R.R. Eijssinga, Schoonrewoerd
Introïtuslied: Ps. 85: 3, 4
1^e collecte: St. Hulp Oost Europa
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

30 juni: Ps. 150: 1b
7 juli: Ps. 1: 1a

Kinderoppas:

30 juni: Corine Oste en Kay
7 juli: Corrie Hobo en Berty

Schoonmaakrooster

8 t/m 12 juli: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet

MEDITATIE



... bekeer u en geloof het Evangelie...(Markus 1: 15)

Johannes de Doper is met zijn prediking tot zwijgen gebracht. Herodes Antipas, die het bewind voert over het noordelijke deel van het land Palestina, heeft hem om privé-redenen gevangen laten zetten. *En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God (1:14).*

Jezus gaat dus nu Zelf prediken. Met Zijn komst in de wereld breekt een heel nieuw tijdperk aan. Om de zonden van de wereld te verzoenen zal Hij Zichzelf als Lam van God ten offer brengen aan het kruis. Wil men behouden worden, dan moest men dit blijde nieuws aannemen en geloven. *En Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie (1:15).*

Zo is de Heere Jezus Zijn prediking begonnen. Niet met een wens, maar met een bevel. Zo moeten wij ook het Evangelie horen. Zo moet het ons gepredikt worden. Wij moeten in de leer bij Hem. Wij moeten met Zijn woorden spreken. Wij moeten Zijn woorden horen...

Bekeer u! Dat laat zien dat wij onbekeerd zijn. Wij moeten omkeren, elke dag weer. En dan niet een beetje, nee, helemaal.

In ons binnenste...

In onze gedachten, gevoelens en verlangens...

Op God gericht, op verzoening met Hem...

Dan alleen gaat het goed. Geloof het Evangelie! De zeer blijde boodschap dat er in Christus vergeving is voor uw zonden. Dat Hij als het Lam van God de zonden van de wereld wegnam. Dat God u vergeving schenkt om Hem alleen. Dat is het bevel. Dat moet gehoorzaamd worden. Dan bent u gelukkig voor eeuwig. Anders eeuwig ongelukkig.

Maar hoe moet dat? Doe ik dat zelf? Nee, Hij geeft wat Hij beveelt...

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Mevr. Gera Visser- Hijkoop, Bloklandweg 3a, is voor een operatie opgenomen geweest in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Het was een ingrijpende operatie die gelukkig geslaagd is.

Maar de gevolgen zijn zeer pijnlijk en het zal nog geruime tijd duren voordat dat voorbij is. We wensen haar sterkte en Gods zegen toe in deze moeilijke weg. En dat geldt ook voor haar gezin en haar ouders. We denken ook aan anderen die een moeilijke weg van onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan. We lezen in Psalm 102: *Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw en ik verdor als gras. Maar U, HEERE, blijft voor eeuwig, de gedachtenis aan U van generatie op generatie.* Dat is een troost waar we verder mee kunnen!

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: In den Bogerd

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

Uit Dankbaarheid

Dank u wel voor de felicitaties en het medeleven van u gekregen na de doopdienst van Twan.

We vinden het leuk een blad met 'hand'tekeningen en een vlaggenlijn te hebben gekregen van de kinderen van de zondagsschool. We hebben het een mooi plekje gegeven.



Groeten, Twan, Daan, Richard en Susanne

In Memoriam

Er is toch nog vrij plotseling een einde gekomen aan het leven van *Anna van der Meijden- Verheij*. Op 13 juni 2013 overleed zij op de leeftijd van 79 jaar. Zij was sinds 31 december 1998 weduwe van Bart van der Meijden. Zij woonde onder ons aan de Berkenlaan 20.

Haar levensweg begon op 27 juni 1933 in Nederhemert. Daar ging ze in de oorlogsjaren ook naar school. Na haar schooltijd ging ze werken bij de FAM, een stofzuigerfabriek en later bij een bakker. In 1959 trouwde ze met Bart van der Meijden en zo kwam ze in Herwijnen te wonen, eerst aan de Kolstraat, later aan de Geerstraat. Ze was zorgzaam, niet alleen voor de kinderen, maar voor iedereen. Die zorgzaamheid kenmerkte haar leven. Ze was altijd bezig en actief. Maar de jaren gingen door: de kleinkinderen werden groot, de kinderen ouder en zijzelf natuurlijk ook. Ze had er moeite mee dat de niet meer zo zorgzaam en actief voor anderen kon zijn. Eind 1998 verhuisde ze met haar man naar de Berkenlaan. Ze hebben daar maar ruim twee weken samen gewoond. Een jaar of zeven geleden brak ze haar arm en sinds die tijd fietste ze niet meer. Bovendien had ze erg last van haar suikerziekte. Die beperkte haar mogelijkheden nog meer. Het gevolg van die ziekte was ook dat ze erg slecht kon zien. Op het laatst was haar leefwereld niet groter dan haar huisje aan de Berkenlaan. Op dinsdag 4 juni jl. brak ze haar been en moest opgenomen worden in het ziekenhuis. De operatie was goed geslaagd, maar haar lichaam kon het niet meer aan. Ze begreep dat ze ging sterven en aanvaardde dat in het geloof. Ze citeerde een regel uit Psalm 89: *Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur*. Ze vroeg of ik haar vanuit de kerk wilde begraven en ook of ik wilde spreken over Psalm 121. Dat hebben we gedaan, voorafgaande aan haar begrafenis op 19 juni. *Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal*. Het is een pelgrimslied dat ook ons bemoedigen mag op onze levensreis. Want wij mogen ook met de dichter belijden: *Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft*. Na de rouwdienst hebben we haar lichaam bij haar man in het graf gelegd op de begraafplaats aan de Peperstraat. We wensen de kinderen en kleinkinderen troost en sterkte toe in het verwerken van dit verlies. *De HEERE is uw Bewaarder!*

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 9 juni:	1 ^e collecte	€ 94,95	diaconie
	2 ^e collecte	€ 112,56	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 102,40	pastoraat en pred.
	Avondm.coll	€ 112,90	Luisterend Dienen

Zondag 16 juni:	1 ^e collecte	€ 139,60	diaconie
	2 ^e collecte	€ 117,75	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 106,05	pastoraat en pred.

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 50,00 + € 20,00

Ouderling Ruitenburg € 15,00 + € 10,00 voor het kerkblad

Kand. De Vree € 20,00 + € 10,00

Arda van Eeuwijk € 25,00 voor de bloemengroet

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Diensten

Er staan natuurlijk weer vier diensten voor de komende twee zondagen op het rooster. Het is een zegen dat de Heere ons twee keer op een zondag wil ontmoeten en Zijn Woord laat horen. En het is een zegen dat Hij steeds weer dienstknechten zendt om Zijn Woord te verkondigen. Ook in Herwijnen zijn wij zo gezegend.

D.V. komende zondag 30 juni ben ik niet in uw midden. 's Morgens hoop ik Gods Woord te verkondigen in Schoonrewoerd en 's avonds heb ik geruild met ds. Jochemsen uit Noordeloos. Ik hoop dat u het goed mag hebben onder de verkondiging van de gastvoorgangers.

Op D.V. zondag 7 juli hoop ik in de morgendienst de preken-serie over de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze te vervolgen. We zijn toegekomen aan het vierde hoofdstuk. U zult begrijpen dat ik keuzes moet maken wat betreft de teksten waarover ik preek. En er zijn natuurlijk veel meer tekstkeuzes uit deze brief te maken dan ik nu behandel. Maar zo krijgen we toch een indruk van wat Paulus aan deze gemeente schrijft. Op 7 juli lezen Efeze 4: 17-32 en de verzen 20-24 vormen het uitgangspunt voor de preek. Het thema is: *De nieuwe levenswandel*. Een christen is in het leven van elke dag te herkennen. Hij is niet beter dan andere mensen, maar wel anders. De grote vraag is alleen: in welk opzicht? Heel concreet: Wat is het verschil tussen een christen en een humanist? Komt u maar luisteren.

In deze dienst zullen we ook afscheid nemen van broeder D. van Arkel als lid van de kerkenraad. We danken hem voor het vele werk dat hij als ambtsdrager in onze gemeente mocht doen.

Gedoopt

Op 23 juni werd Twan Ammeraal gedoopt, zoon van Susanne en Richard Ammeraal en broertje van Daan. We hebben met hen meegeleefd in de voorbereidingen naar een feestelijke dienst. Maar er kwam een schaduw over deze gebeurtenis. Al sinds de geboorte van Twan begin mei was duidelijk dat de (stief)vader van Richard ernstig ziek was en dat er geen verdere behandeling mogelijk was. Daarom werd de doop zo spoedig mogelijk gepland, zodat de vader van Richard er mogelijk nog bij kon zijn. Maar de ziekte zette snel door. Op zaterdag 22 juni stierf hij na een kort ziekbed. Het was zijn wens dat de doop toch door zou gaan en dat is dan ook gebeurd. En zo werd het een gebeurtenis met een dubbel gevoel. We feliciteren Richard en Susanne met de doop van hun zoon en we condoleren hen, Richards moeder en de rest van de familie Ammeraal - Terlouw, met het verlies van hun man, vader en opa. Dat *de liefde van Christus* jullie mogen bemoedigen en troosten.

Emeritaat Ds. Van Dijk

Onze oud-predikant, Ds. Van Dijk, gaat per 1 juli met emeritaat. Dit vanwege het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Ter gelegenheid van zijn emeritaat wordt D.V. maandag 1 juli een afscheidsdienst gehouden, in de kapel van het Landelijk Diensten Centrum, Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht. De viering begint om 15.15 uur, om 16.00 uur begint de receptie.

We hebben als kerkenraad en gemeente een uitnodiging gehad deze dienst bij te wonen.

Mocht iemand een kaartje of iets dergelijks willen sturen, het adres van de familie van Dijk is:

J. van Dijk
Brugakker 15-07
3704 WJ Zeist

Zanguurtje

Op D.V. **zondag 7 juli** zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. Hebt u/heb jij liederen die u/jij graag zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw verzoeknummers in de bus achter in de kerk of mail naar **alexanmarleen@live.nl**. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij bent van harte welkom!

Inleveren goederen rommelmarkt :

Inleveren van goederen voor de rommelmarkt, inclusief oude metalen en oud papier, kan vanaf zaterdag 18 mei a.s. op het volgende adres:

- Firma van Arendonk, Achterweg 57 te Herwijnen.
- Elke 1e en 3e zaterdag van de maand, tussen 09.00 en 10.00 uur.
- Wij kunnen voorlopig geen (wand) kasten en bankstellen accepteren vanwege de beschikbare ruimte

De rommelmarkt commissie

Jaarrekening 2012

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 12 juni de jaarrekening 2012 van het college van kerkrentmeesters goedgekeurd en vastgesteld. Gemeenteleden kunnen deze jaarrekening inzien en kunnen daartoe tot uiterlijk 6 juli contact opnemen met de secretaris, D. de Joode (0183-637092 - ddejoode@planet.nl).

De jaarrekening laat voor het eerst sinds jaren (de vacaturetijd uitgezonderd) een positief resultaat zien, van € 1.307. Een resultaat waar we heel blij en dankbaar voor mogen zijn. En dat zijn we ook. Met z'n allen is hiermee een belangrijke stap gezet op weg naar een gemeente die (structureel) financieel gezond is.

Tegelijkertijd is er alle reden nog niet te hard te juichen, omdat uit de cijfers blijkt dat het resultaat nog erg fragiel is. In de toelichting hieronder proberen we dat kort toe te lichten.

Hoe is het resultaat tot stand gekomen?

De cijfers in de jaarrekening 2012 wijken op hoofdlijnen niet veel af van de begroting die vooraf is gemaakt. Maar er zijn er natuurlijk altijd meen- en tegenvallers.

Onder de meevallers was een aantal onkosten die lager uitvielen. De onderhoudskosten waren in 2012 erg laag. Verder hebben de bid- en dankstondcollecte in 2012 meer opgebracht dan in voorgaande jaren. Ook was de opbrengst van de verkoopdag hoger.

Veel van deze meevallers zijn eenmalig, dus niet structureel. Van sommige meevallers weten we zeker dat ze dit jaar niet terugkomen; van andere weten we dat bijna zeker. Een voorbeeld daarvan zijn de onderhoudskosten. Die waren in 2012 zo uitzonderlijk laag, dat herhaling ervan niet te verwachten is.

Helaas waren er ook tegenvallers. Zo was het bedrag dat aan giften binnenkwam lager dan in voorgaande jaren. En ook heeft de opbrengst van de Actie Kerkbalans in 2012 ondanks de extra inspanningen van velen niet het bedrag gehaald dat volgens de begroting nodig was.

Samenvattend laten de cijfers dus zien dat het positieve resultaat over 2012 – waar we enorm dankbaar voor zijn! – er voornamelijk aan te danken is dat de (grotendeels incidentele) meevallers de genoemde tegenvallers én het tekort van de opbrengst van de Actie Kerkbalans in 2012 goed hebben gemaakt.

Al met al blijft het dus nodig om de vinger stevig aan de pols te houden. Met name omdat de structurele inkomsten (vooral de Actie Kerkbalans) nog steeds niet hebben bereikt wat eigenlijk nodig is. Daarom hieronder een (voorlopige) analyse van de Actie Kerkbalans 2013.

Kerkbalans 2013

Voor de Actie Kerkbalans 2013 is inmiddels **€ 60.084,14** toegezegd. Dat is op zich een heel mooi bedrag. Maar zoals u weet is er dit jaar tenminste **€ 63.750** nodig om alle kosten te kunnen betalen. Als de toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2013 niet stijgen, zal 2013 na het prachtige resultaat van 2012 tóch weer met een aanzienlijk tekort moeten worden afgesloten. Willen we dat laten gebeuren?

Spiegel

Als je in de spiegel kijkt, zie je een beeld van jezelf. Daarom is het goed om af en toe in de spiegel te kijken. Anders heb je misschien geen goed beeld van jezelf.

Hieronder staat een spiegel voor de gemeente: de statistiek van de toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2013 tot nu toe. Het is goed om daar even naar te kijken. Welk beeld ziet u van uzelf?

Een voorbeeld. Het netto minimum inkomen (alleenverdiener) bedraagt momenteel circa € 1.323 per maand, inclusief vakantiegeld. Onze tabel adviseert hierbij een bijdrage van 1,5%. Dat is € 238 per jaar.

In de onderstaande analyse ziet u dat bijna 59% van de mensen van € 1 - € 100 per jaar geeft. En bijna 15% van € 101 - € 200. Dat betekent dat 74% nog steeds minder geeft dan de richtlijn voor het minimum inkomen. Dat moet ons aan het denken zetten. Want de spiegel liegt niet.

Zeker, de opbrengst van Actie Kerkbalans is in Herwijnen de laatste jaren geweldig gestegen. Steeds meer mensen binnen onze Hervormde gemeente hebben hun schouders eronder gezet en hun verantwoording genomen. En we zien dan ook ontroerende bijdragen. Van mensen die soms tot het uiterste gaan, omdat ze met hun hart geven. Als u dat bent, hoeft het bovenstaande u niet aan het denken te zetten. Gaven we allemaal maar zoals u. U bent een voorbeeld voor anderen!

Maar gemiddeld genomen, moeten we echt nadenken. De percentages in onze tabel zijn in vergelijking met andere kerken beslist niet hoog. Wilt u er nog eens over nadenken of uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans nu een echt antwoord is op wat God u geeft. Als we het werk willen doen waartoe we als gemeente geroepen zijn en waarvoor we de kansen krijgen, dan kan dat alleen als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Dan kan er veel meer dan we soms denken. Voor maar € 2,- per week extra, schuift u een kolom naar rechts. Zou dat niet kunnen?

Het antwoord is aan ons. Voor de spiegel.

Analyse.

De analyse van de Actie Kerkbalans 2013 laat het volgende beeld zien.

- De gemiddelde toezegging in Herwijnen ligt circa € 40 onder het gemiddelde in de landelijke Protestantse Kerk.
- De toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2013 zijn voor onze Hervormde gemeente als volgt opgebouwd.

197 bijdragers geven € 1 - € 100;	dat is 58,8%
50 bijdragers geven € 101 - € 200;	dat is 14,9%
19 bijdragers geven € 201 - € 300;	dat is 5,7%
19 bijdragers geven € 301 - € 400;	dat is 5,7%
21 bijdragers geven € 401 - € 500;	dat is 6,3%
10 bijdragers geven € 501 - € 600;	dat is 3,0%
5 bijdragers geven € 601 - € 700;	dat is 1,5%
6 bijdragers geven € 701 - € 800;	dat is 1,8%
2 bijdragers geven € 801 - € 900;	dat is 0,6%
2 bijdragers geven € 901 - € 1.000;	dat is 0,6%
2 bijdragers geven € 1.001 - € 1.100;	dat is 0,6%
1 bijdrager geeft € 1.101 - € 1.200;	dat is 0,3%
1 bijdrager geeft € 1.201 - € 1.300;	dat is 0,3%

Kerkbalans 2013 - aantal toezeggingen per categorie



Richtlijnen voor uw kerkelijke bijdrage.

Netto inkomen per maand	Kerkelijke bijdrage percentage	Bijdrage per maand	Bijdrage per jaar
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0,00 - € 2,50	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 5,00 - € 10,00	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 15,00 - € 22,50	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 30,00 - € 40,00	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 50,00 - € 62,50	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 75,00 of meer	€ 900 of meer

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

8 juni	Mw. Van Arendonk	Wilgenlaan 27
15 juni	Mw. Van Krieken	Raayweg 3
22 juni	Dhr. N. van der Vliet	Berkenlaan 2
23 juni	Doopouders Ammeraal	Tiel

TENSLOTTE

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel omgingen als dat we met onze mobiele telefoons doen:

- Het zou betekenen dat we onze Bijbel constant in de zak van onze broek of jas hebben.
- We zouden meerdere malen per dag een blik erin werpen.
- Wanneer we hem zouden vergeten weer terug naar huis of kantoor gaan om hem te halen.
- We zouden hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden.
- We zouden hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven.
- We zouden hem aan onze kinderen meegeven voor hun veiligheid en om met hen bijna ieder moment te kunnen communiceren.

Vervelend laatst, van die uitval, ik zat helemaal onthand.

Maar in tegenstelling tot een mobiel heeft de Bijbel geen storing op het netwerk. Geen bereik? Met Gods Woord is er 'verbinding' op elke locatie. We hoeven ons geen zorgen te maken over het krediet, omdat de rekening is betaald en we nog onbeperkt tegoed hebben. Te zorgen heb je alleen voor de batterij, dan wordt de communicatie niet onderbroken. Regelmatig je batterij opladen dus. Waar? In de kerk! Hoe vaker gebruikt, hoe beter.

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman.

AGENDA

Woensdag 26 juni	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Woensdag 21 aug	18.30 uur	uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 8 juli 2013

vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

NB. LET OP!!!!

De kopij voor het volgende kerkblad is voor 6 (zes) weken i.v.m. de vakantieperiode

Volgende inleverdata zijn:

19 aug	voor 2 weken	28 okt	voor 3 weken
2 sept	voor 2 weken	18 nov	voor 2 weken
16 sept	voor 2 weken	2 dec	voor 2 weken
30 sept	voor 2 weken	16 dec	voor 3 weken
14 okt	voor 2 weken	6 jan 2014	voor 2 weken

God
vindt jou
ook
geslaagd!

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. 950925
Bankrekeningnr. 3280.00.531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. 6558.12.320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr.6358.15.184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. 3280.24.643
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 93.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994