

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

36e Jaargang, no. 1075, 23 augustus 2013

KERKDIENSTEN

Zondag 25 augustus 2013

09:30 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 97: 4, 5
18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 98: 3, 4
1^e collecte: Zomerzendingscollecte GZB
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 1 september 2013

09:30 uur: Ds. G.J. Mink, **start schooljaar**
Gezamenlijke dienst in de Gerformeerde kerk
18:30 uur: Ds. J. Broekman, **voorbereiding Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 99: 3, 4
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

1 sept: Ps. 9: 1

Kinderoppas:

25 aug: geen opgave
1 sept: geen opgave

Schoonmaakrooster

2 t/m 6 sept: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
16 t/m 20 sept: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet



MEDITATIE

....Zoon, uw zonden zijn u vergeven

(Markus 2: 5b)

De verlamde uit het gedeelte Markus 2: 1-12 heeft vrienden. Vier zelfs! Vrienden die hun zieke, onmachtige vriend niet in de steek laten voor eigen belangen. Nu de Heere Jezus even thuis is in Kapernaüm, willen ze maar één ding: hun vriend bij Hem brengen voor genezing. Met volharding, moed en vindingrijkheid krijgen ze de zieke daar waar ze hem hebben willen: ze lieten hem door het dak op zijn ligmat neer voor de voeten van Jezus. Beter nog: direct onder de aandacht van de Heere Jezus. Toewijding aan hun vriend en geloof helpen hen de problemen te overwinnen.

En wat gebeurt er dan? *Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.* Dat is het belangrijkste op dat moment in het leven van die verlamde. Niet dat zijn benen genezen worden, maar zijn ziel. Dat is ook de hoofdzaak in uw, jouw en mijn leven. Dat onze zonden vergeven worden. Dat Christus Zelf uw zonden van u af neemt. Er ligt een schuld, een oneindig zware last op u. Zolang u geestelijk dood bent, voelt u dat niet. Maar waar het leven komt, zingt u mee: *Zulk een last van zond' en plagen, niet te dragen* (Ps. 38:4). Dat is erger dan verlamd zijn, dat is erger dan alles! Vergeving van zonden, daar gaat het om. Als dat gebeurd is, is en komt alles goed in uw leven. 'Om Zijn volk zalig te maken van hun zonden'. Dat doet Hij hier aan deze verlamde man. Vrienden leggen hem aan de voeten van Jezus. De stem van de Machthebbende klinkt: *Uw zonden zijn u vergeven.* Vrede komt in zijn ziel. De last wordt weggenomen. Gods liefde doorstroomt zijn hart. Want Jezus kon dit zeggen omdat Hij Zelf die last op Zich nam. Leg u ook aan Zijn voeten!

De verlamde is van binnen en van buiten hersteld. Christus is werkelijk een Heelmeester. En hoe prachtig heeft de Heere de vriendschap van de vier mannen in Zijn plan willen inschakelen.

Wie weet hoe Hij ùw vriendschap kan en wil gebruiken tot Zijn eer!

Ds. J. Broekman



UIT DE GEMEENTE

Zieken

In de afgelopen periode is het, voor zover ik weet, rustig geweest wat betreft ziekenhuisopnames.

Dat heeft natuurlijk niet met de vakantietijd te maken,

maar ook dat is genade van onze God. Natuurlijk is er altijd wat onder de mensen en daar willen we ook met elkaar in meeleven. We wensen u veel sterkte toe als het u betreft.

Mevr. A. van Rooijen- van Arendonk uit Avondlicht heeft enkele weken geleden in het ziekenhuis gelegen. Ze is weer terug in het ziekenhuis, maar haar krachten nemen af. We bidden haar Gods zegen toe nu het steeds moeilijker wordt.

De dichter van Psalm 84 eindigt zijn lied zo mooi: *HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwd*. Daar gaat het uiteindelijk om: dat we op de HEERE vertrouwen, in welke omstandigheden we ook verkeren. Dan kunnen we ook voort, van kracht tot kracht, tot we eens voor God verschijnen in Sion.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Dhr. C. Hobo, afdeling Zonnebloem

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: In den Bogerd

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

Dankbetuiging I

Voor de vele belangstelling in de vorm van bezoeken, kaarten, telefoontjes, brieven en lieve woorden na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Anna van der Meijden- Verheij

Dat heeft ons enorm goed gedaan. Wij willen iedereen daarvoor hartelijk bedanken!

Bets en Wim Potters -van der Meijden
Anton van der Meijden
en kleinkinderen

Dankbetuiging II

Na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maaïke van Wijk – Bijl

hebben wij heel veel reacties mogen ontvangen in verschillende vormen. Mooie woorden, kaarten, telefoontjes en brieven.

Het heeft ons erg goed gedaan. Uw betrokkenheid troost ons en helpt ons om verder te gaan.

Hartelijk dank

Dirk en Henny
kinderen
Koen

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 7 juli:	1 ^e collecte	€ 122,50	Oost Europa
	2 ^e collecte	€ 112,95	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 122,20	past. en prediking
Zondag 14 juli:	1 ^e collecte	€ 124,60	diaconie
	2 ^e collecte	€ 132,55	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 130,10	past. en prediking
Donderdag 18 juli:	1 ^e collecte	€ 129,00	kerkrentmeesters
	Dienst ZC Avondlicht		
Zondag 21 juli:	1 ^e collecte	€ 121,60	Lepra Zending
	2 ^e collecte	€ 110,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 116,80	past. en prediking
Zondag 28 juli:	1 ^e collecte	€ 104,55	diaconie
	2 ^e collecte	€ 114,55	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 109,30	onderhoudsfonds
Zondag 4 aug:	1 ^e collecte	€ 117,55	bloemengroet
	2 ^e collecte	€ 125,15	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 112,35	past. en prediking
Zondag 11 aug:	1 ^e collecte	€ 100,45	diaconie
	2 ^e collecte	€ 110,65	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 104,10	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

De bank een gift van € 250,00

Ds. Broekman € 50,00 + € 20,00

Ouderling Van Kuilenburg € 20,00 op huisbezoek

Dhr. A.F. van Rossem € 8,40 (collectebonnen) voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDON HET WOORD

Diensten

Het kerkblad gaat na de vakantie weer verschijnen in de gewone regelmaat. En dat betekent dat er in dit kerkblad aandacht gevraagd worden voor vier diensten op twee zondagen. Het is een groot voorrecht dat we tot twee maal toe op een zondag gelegenheid krijgen de Heere in Zijn dienst te ontmoeten. Op veel plaatsen is dat helaas niet meer zo. Laten we daarom dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid om twee keer naar de kerk te kunnen gaan. Velen beseffen helaas niet meer dat dit een voorrecht is, onverdiend nog wel...

De komende twee zondagen preek ik 's morgens in Meerkerk. Dat betekent dus dat ik hier 's avonds voor hoop te gaan. En in de avonddienst van komende zondag 25 augustus ga ik D.V. verder met de behandeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 39 is aan de beurt en daarin wordt het vijfde gebod behandeld: *Eer uw vader en uw moeder*. Daar valt best wel het een en ander over te zeggen, want het houdt niet alleen in dat we onze ouders moeten liefhebben, maar bijvoorbeeld ook anderen die God over ons stelt. Best wel actueel. De tekst van deze zondag ligt, zoals gebruikelijk, weer bij de ingang van de kerk.

Op de morgen van zondag 1 september is er een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk gepland. In deze dienst, waarin ds. G.J. Mink hoopt voor te gaan, zal er aandacht zijn voor de start van het nieuwe schooljaar. Deze dienst is met de leiding van de kindernevendienst en de zondagsschool voorbereid. Ook de schoolleiding is uitgenodigd en zo willen we samen Gods zegen vragen over het nieuwe schooljaar.

Het thema van de dienst is:

I love Y/you!



We luisteren naar de Bijbel waarin God laat zien dat Hij vol liefde is. Hij zegt: "I love you". Hij vraagt van ons: houdt nu ook van Mij. Zeg: "I love You". Uiteraard is iedereen hartelijk welkom in deze dienst, die in de Geref. Kerk aan de Achterweg gehouden wordt.

Omdat D.V. zondag 8 september de Avondmaalszondag is, gaan we ons in de avonddienst van zondag 1 september daarop voorbereiden. Omdat dit in afwijking is op wat anders gebeurt, wil ik daar met nadruk op wijzen. Laten we, zeker de avondmaalsgangers, deze dienst niet overslaan. Ik heb het al vaker geschreven: voorbereiding, viering en dankzegging horen bij elkaar! Daarom behandel ik in die dienst ook niet een nieuwe Zondag van de Catechismus, maar ga ik verder met de vervolgstof. Als u de afgelopen zondag in de kerk was, hebt u gehoord dat ik begonnen ben met een serie preken over de profetie van Daniël. We hebben toen Daniël 1 gelezen en overdacht. In de voorbereidingsdienst lezen we het eerste deel van Daniël 2 en in de dienst van 8 september het tweede deel van dat hoofdstuk. In Daniël 2 gaat het over een droom die koning Nebukadnezar krijgt. De Heere wil de koning wat bekend maken, Hij wil Zich aan hem openbaren. Toen werd er een droom voor gebruikt. Diezelfde God is er nog. Maar nu openbaart Hij Zich in de klare taal van Woord en Sacrament. God openbaart Zich in het vlees, in lichaam en bloed, in brood en in wijn...

Censura morum

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 8 september is er gelegenheid tot censura morum op woensdag 4 september van 19.30 tot 20.00 uur in de pastorie.

Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal

Verschillende gemeenteleden hebben de goede gewoonte om in de week van voorbereiding samen te komen en zich te bezinnen op de viering van het Avondmaal. Eigenlijk zouden alle avondmaalsgangers, indien mogelijk, hierbij aanwezig moeten zijn. Want laten we eerlijk zijn... er komt in de drukke praktijk van het leven vaak zo weinig van terecht. Daarom wordt u van harte uitgenodigd voor dit uur van bezinning.

We lezen en overdenken weer een gedeelte uit het Avondmaalsformulier en vervolgen de lezing uit het tweede deel dat begint met de woorden: *Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens Zijn laatste Avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het Zijn*

discipelen. We lezen en overdenken uit de Bijbel 1 Joh. 4. Ik hoop velen van u te ontmoeten.

We komen bij elkaar op donderdag 5 september a.s. om 20.00 uur in het kerkelijk centrum. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.

100 jaar

Op D.V. dinsdag 27 augustus a.s. hoopt *mevr. E.C. Haaksman-van den Berg* 100 jaar te worden. We willen haar ook via het kerkblad van harte feliciteren met deze bijzondere dag. Veel heeft zij in haar lange leven meegemaakt, vreugde en verdriet, maar nu mag er ook de dankbaarheid zijn dat de Heere haar zo lange tijd gespaard heeft voor allen die haar lief zijn. Ze kan slecht zien, maar verder heeft ze nog een redelijke gezondheid. We wensen haar een fijne dag toe. We lezen in Psalm 100: *De HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.*

Mevr. Haaksman verblijft momenteel in Zorgcentrum Avondlicht, Sluimerskamp 18, 4171 BR.

Belijdenis doen?

Dat is voor sommige mensen een zwaar beladen begrip. Want, zo is de gedachte, als je in het openbaar belijdenis aflegt van het geloof, dan moet je toch weten van een verandering of bekering in je leven. Op de vraag, wát er dan vernaderen moet, komt meestal geen helder antwoord, want daarmee zou je zomaar teveel van jezelf kunnen blootgeven in geestelijk opzicht... Intussen blijft men zitten waar men zit en verandert er niets. 'Want belijdenis doen is toch een hele stap'.

Wanneer we het van die kant blijven bekijken, komen we nooit een stap verder. De vraag is dan ook niet of je bekeerd moet zijn om belijdenis te doen van het geloof, maar of je gehoorzaam geworden bent aan de roepstem van God. Dat kan bekering betekenen; een omkering van levensrichting. Maar daarmee is de bekering niet 'af'. Als je in het openbaar belijdenis doet van het geloof, zeg je daar niet mee dat je 'bekeerd' bent, maar dat je het in alles van de Heere verwacht. Toen die vissermensen uit Galilea de roepstem van Jezus hoorden 'Volg Mij', wisten ze nog bar weinig van Hem. Als discipelen moesten ze daarom nog heel veel leren. Maar ze zijn wel opgestaan en in *gehoorzaamheid* gevolgd. Die gehoorzaamheid vraagt God nu ook van u of jou als je geroepen wordt in de kerk om God en Zijn gemeente te dienen. Heel concreet vindt die roeping dus *nu* plaats, nu je dit bericht leest over belijdenis doen.

Als je komend seizoen de belijdeniscatechese wilt gaan volgen, hoeft dat niet te betekenen dat je nu al moet weten of je aan het eind van dit seizoen openbare belijdenis aflegt. Petrus kwam pas tot de openbare belijdenis van zijn geloof, nadat hij bijna twee jaar onderwijs van Jezus had ontvangen. Zo mag u of jij beginnen aan de belijdeniscatechese om zo –zonder al te veel ‘voorkennis’- in te gaan op de hartelijke uitnodiging van Jezus: “Volg Mij”.

Neem gerust contact met mij op via de telefoon of de mail voor een gesprek om de twijfel weg te nemen. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Breng het in gebed en vertel aan God wat je moeilijk vindt in deze dingen. Hij zal de weg wijzen en verder leiden door Zijn Geest en Woord.

Start schooljaar/ gezamenlijke dienst 1 september

Zoals bekend is er deze zomer geen Vakantie Bijbel Spel Week gehouden, maar houden de beide kerken in Herwijnen met het oog op de start van het nieuwe schooljaar wel een gezamenlijke kerkdienst.

Begin september gaan de kinderen en de leerkrachten weer naar school. Heel goed om samen met de christelijke gemeente in de kerk te beginnen.

We luisteren naar de bijbel waarin God laat zien dat Hij vol liefde is.

Hij zegt: “I love you”.

Hij vraagt van ons: houd nu ook van Mij. Zeg: “I love You”.

Maar ook van alle mensen: “I love you”.

Samen zullen we ook bidden voor een goed schooljaar.

Iedereen is hartelijk welkom in de gezamenlijke dienst van Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk, vanuit beide kerken voorbereid.

Plaats: Gereformeerde Kerk, Achterweg 15

Tijd: Zondag 1 september, 9.30 uur

Voorganger: ds. G.J. Mink

Organist: Wim de Ridder

Pianist: Jaap Bron

IEDEREEN, JONG EN OUD, VAN HARTE WELKOM!

Hartelijk dank

We willen u en jou heel hartelijk bedanken voor de liefdevolle blijken van aandacht die we mochten ontvangen rond en op de dag van mijn emeritaat. Een bijzonder moment om het werkzame leven officieel af te sluiten. Het heeft voor mijn vrouw en mij heel veel betekend dat u en jij daar op één of andere manier aandacht aan besteedde. Daar had u zo uw eigen manier voor: een goede wens in de vorm van een kaartje (sommigen zelfgemaakt), een telefoontje, e-mail, cadeaus, of op een andere manier. Het heeft ons erg goed gedaan en laat weer eens iets van onze onderlinge verbondenheid zien. Een verbondenheid in het geloof in onze Heiland. We danken onze God voor deze mijlpaal in het leven en we hopen ook verder – hoewel wellicht minder intensief - dienstbaar te mogen zijn in Zijn Koninkrijk.

Nogmaals, voor alle goede woorden en zegenwensen willen mijn vrouw en ik u heel hartelijk danken en van onze kant wensen we ook u allen Gods onmisbare zegen toe.

Hartelijke groeten, fam. Ds. J. van Dijk

Verkoopdag

Wanneer: vrijdag 18 oktober 2013

Waar: dorpshuis de Poort

Tijd: 14.30 tot 17.00 uur en vanaf 19.00 uur.

Vrijdag 18 oktober heeft 's middags en 's avonds de jaarlijkse verkoopdag plaats, in dorpshuis De Poort.

Ook dit jaar is er weer een grote verloting, elk lot kost 1 euro en de hoofdprijs is € 200, tweede prijs € 100, ook zijn er nog andere prijzen te winnen zoals een tuindecoratie, boodschappenmand en een taart. De komende week wordt begonnen met de verkoop van deze loten.

Hebt U nog boodschappen om levensmiddelenmanden samen te stellen, of bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands(enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de commissie verkoopdag:

N. van der Linden (Zandsteeg 4);
A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63);
R. de Joode (Kolstraat 10);
N. Versteeg (Zworrelstraat 48);
R. de Fokkert (Rozenstraat 2);
D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking!
Commissie Verkoopdag

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
27-08	E.C.Haaksman-vd Berg	100	Sluimerskamp 18
29-08	A. Ton	86	Waalwijk 63

Zomerzendingen

Op zondag 25 augustus wordt in de kerk de zomerzendingen gehouden. De collecte is in zijn geheel bestemd voor het zendingswerk in Zimbabwe door het zendingsechtpaar Mark en Annemarie Horst.

Op maandag 23 september hopen zij een zendingenavond in onze gemeente te verzorgen en dan uitgebreid een verslag te doen van hun werk in het Morgenster Mission Hospital.

BROODMAALTIJD

Vrijdag 13 september is er een broodmaaltijd voor gemeenteleden vanaf ± 60 jaar. Deze wordt gehouden samen met de Gereformeerde Kerk. Dit jaar wordt het gehouden in het **Hervormd Centrum** aan de Waaldijk te Herwijnen. De maaltijd wordt geserveerd om **17.30 uur**.

Hebt u vervoersproblemen? Dan halen we u gewoon even op!

Indien u hieraan mee wilt doen verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en achter in de kerk in de doos te deponeren. Achter in de kerk liggen ook opgaveformulieren.

U kunt ook bellen naar Alex Ruitenburg, tel. 582439.

Ik doe mee aan de broodmaaltijd en kom dan met personen.

Naam:

Adres

Telefoonnummer:

Dit formulier inleveren in de doos achter in de kerk vóór 9 september 2013

✂-----

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

30 juni	Aniek van Arkel	Achterweg
7 juli	Dhr. M. Overheul	Kromme Akkers
14 juli	Mw. D. van der Meijden	Geerstraat
	Mw. Van Os	Haaften
21 juli	Mw. T. van Cronenberg	Meerenburg

Zanguurtje

Op D.V. **zondag 15 september** zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. Hebt u/heb jij liederen die u/jij graag zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw verzoeknummers in de bus achter in de kerk of mail naar **alexanmarleen@live.nl**. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

Tenslotte

De vakantie is weer achter de rug. Het is druk geweest op de wegen in Europa en dan kan er van alles gebeuren. Maar we mochten weer veilig en wel uit Oostenrijk thuis komen en ook hier nog enige dagen afstand nemen van het werk in de gemeente. Gelukkig is het hier ook rustig gebleven. En ik heb begrepen dat het hier ook fraai zomerweer is geweest. In Oostenrijk is het soms echt heet geweest. Maar daar ben ik wel blij mee, want daar houd ik wel van, zeker als je het levenstempo wat aan kunt passen. We hebben ook wel eens vakanties gehad dat we met een dikke jas aanliepen en 's avonds altijd binnen zaten in de 'Stube' vanwege de kou. Nu dus geheel anders. Maar het mooiste van de vakantie is toch wel dat je weer veilig thuis komt. Ik zeg vaak: 'Het is een zegen om met vakantie te mogen gaan, maar het is een nog grotere zegen weer veilig terug te keren'.

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 4 sept	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Woensdag 18 sept	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Maandag 23 sept		zendingsavond met Mark en Annemarie Horst
Vrijdag 18 okt		verkoopdag

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 2 sept 2013

vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

16 sept	voor 2 weken	18 nov	voor 2 weken
30 sept	voor 2 weken	2 dec	voor 2 weken
14 okt	voor 2 weken	16 dec	voor 3 weken
28 okt	voor 3 weken	6 jan 2014	voor 2 weken

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. 950925
Bankrekeningnr. 3280.00.531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. 6558.12.320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr.6358.15.184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. 3280.24.643
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 93.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994