

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

37e Jaargang, no. 1078, 4 oktober 2013

KERKDIENSTEN

Zondag 6 oktober 2013

09:30 uur: Kand. T.J. Lucas, IJsselmuiden
 Introïtuslied: Ps. 25: 6, 7
18:30 uur: Ds. M. van Campen, Ede
 Introïtuslied: Ps. 104: 11, 12
1^e collecte: Kerk en Israël
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 13 oktober 2013

09:30 uur: Ds. J. Broekman
 Introïtuslied: Ps. 27: 6, 7
18:30 uur: Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht
 Introïtuslied: Ps. 105: 11, 12
1^e collecte: Werelddiaconaat
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

6 okt: Ps. 25: 6b
13 okt: Ps. 27: 7a

Kinderoppas:

6 okt: Jasperina de Fockert en Marieke van Mourik
13 okt: Gera Visser en Juna Visser

Schoonmaakrooster

7 t/m 11 okt: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
14 t/m 18 okt: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd

MEDITATIE



En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt (Markus 4: 20a).

Luisteren en luisteren is twee! Dat zien we ook bij de grote toeloop van nieuwsgierigen rondom de Heere Jezus. Waarom gaan de mensen naar Hem toe? Komen ze alleen maar voor de wonderen van genezing òf voor de verborgen boodschap van het Koninkrijk van God? Het Woord van God vraagt niet onze oppervlakkige instemming, maar onze bekering, niet onze zogenaamde bereidheid om te luisteren, maar onze gehoorzaamheid, niet onze bewondering, maar ons geloof. Aan de hand van gelijkenissen maakt Jezus dat duidelijk.

Een gelijkenis is een verhaal uit het gewone leven. Bij wijze van vergelijking laat Jezus iets zien van het komen van het Koninkrijk van God. Opvallend is dat niet iedereen zich interesseert voor de diepere betekenis van zo'n verhaal, hoogstens is men belust op enige sensatie, bijvoorbeeld omtrent een genezing. Men hoort het verhaal en loopt door, zonder naar de betekenis ervan te vragen, zoals we in Markus 4 lezen.

U kunt Gods Woord horen en er toch niet op ingaan. Dan duurt het niet lang of het is weg. De duivel neemt dat Woord, dat ongebruikt bleef liggen, weg. Verder kun je Gods Woord horen en het aannemen en er blij mee worden, terwijl alles toch heel oppervlakkig blijft. Het geloof heeft dan geen wortels, geen diepgang. Dan ben je een speelbal van de omstandigheden. Je kunt Gods Woord ook een plaats geven, maar niet de volle plaats. Je geeft dan in je hart ook ruimte aan andere dingen, die er niet in mogen blijven, wil het nieuwe leven kunnen groeien. De zorgen blijven in je hart en dat is in strijd met het vertrouwen op God. De begeerte naar rijkdom en andere dingen laat je ook toe in je leven. Maar wie wel wil horen naar Gods Woord ontvangt een schat van onbegrijpelijke heerlijkheid en rijkdom.

Dit wilde de Heere Jezus zeggen met de gelijkenis van de zaaier. *Een zaaier ging eropuit om te zaaien...* Een deel van het zaad viel langs de weg. Het goede zaad was zo weer weg. Het droeg geen vrucht. Een deel viel op de steenachtige grond. Het leek heel wat, vooral in het begin. Maar... het droeg geen vrucht. Een deel viel tussen de doornen, het had geen diepgang en werd verstikt. Het droeg geen vrucht. Alleen in de goede aarde gaf het zaad vrucht.

Wel heel verschillend: dertig-, zestig- en honderdvoudig. Maar dat is niet het kardinale verschil. Er moet vrucht zijn.

Bent u in de goede aarde gezaaid? *Daarin wordt de Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt.* Het goede zaad doet Christus geboren worden in uw hart. Uit Hem draagt u vrucht, nooit uit uzelf. Hoe nauwer de vereniging met Christus is, hoe rijker de vrucht. Alleen wat uit het geloof is, bedoelt God en wordt uit genade beloond.

Waar het op aankomt is dat je Gods Woord ook echt vasthoudt.

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Opnieuw heeft de heer W. van Zomeren, Kolstraat 26, enkele dagen in het ziekenhuis gelegen. Hij had het erg benauwd vanwege vocht achter de longen. Nu dat vocht is weggehaald, gaat het wel weer. Dat neemt helaas niet weg dat de ziekte blijft. Hij heeft een moeilijke weg te gaan. We gedenken hem en zijn vrouw in onze gebeden.

Ook werden we opgeschrikt door de plotselinge ziekenhuisopname van mevr. N. Hijkoop- Maat, Bloklandweg 3. De dag na de begrafenis van haar moeder was ze weer in Bleskensgraaf om wat zaken af te handelen, toen ze niet goed werd. In het ziekenhuis constateerde men verschijnselen van een herseninfarct. De linkerkant van haar lichaam was verlamd. Gelukkig kwam de kracht in haar arm en been na ruim een dag weer terug, maar het is nog niet zoals het was. Daarom zal er therapie nodig zijn om dat weer te verhelpen. We zijn nu met haar dankbaar dat het achteraf nog mee mocht vallen en dat ze gelukkig weer thuis is. We wensen haar Gods zegen toe in deze moeilijke tijd.

David, de dichter van Psalm 20, schrijft: *Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid.* Deze psalm werd gezongen om elkaar over en weer te bemoedigen. Het is een wens en een gebed of de Heere mee op wil trekken de toekomst tegemoet. Dan ligt ook de toekomst in Gods handen. Die bemoediging wensen we alle zieken in de gemeente toe.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een

eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Mw. Van Horssen-van der Meijden, Hornstaete – Lavendelhof,
Lingesteynplantsoen 65, 4141 GJ Leerdam

Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

Overleden

Op zaterdagavond 28 september is toch vrij plotseling

Cornelia Hermina Braspenning- de Bruin

overleden. Zij is 97 jaar geworden en woonde in Avondlicht. Op het moment van dit schrijven moet de begrafenis nog worden voorbereid. Daarom komen we in het volgende kerkblad in een 'In Memoriam' op het overlijden van mevr. Braspenning terug.

We wensen de familie en allen die om haar heengaan treuren veel sterkte toe op de dag van de begrafenis en Gods zegen voor de toekomst, wanneer dit verlies ook gevoeld zal worden.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 15 sept:	1 ^e collecte	€ 122,25	diaconie
	2 ^e collecte	€ 136,90	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 129,30	past. en prediking
Zondag 8 sept:	1 ^e collecte	€ 115,40	diaconie
	2 ^e collecte	€ 127,75	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 123,35	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Kandidaat De Vree € 20,00 + € 10,00

Ds. Broekman € 50,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDON HET WOORD

Diensten

De komende zondag heb ik een zogenaamde vrije zondag. Dat betekent dat ik niet in eigen gemeente voorga. Wel ben ik gevraagd elders te preken. 's Morgens in de grote gemeente van Bergambacht in een dubbele dienst en 's avonds in de kleine Bethelgemeente in 's Hertogenbosch. Groot of klein... het Evangelie van genade blijft hetzelfde. Hebt het goed met de gastvoorgangers.

Op D.V. zondag 13 oktober hoop ik in de morgendienst de prekenserie uit de profetie van Daniël te vervolgen. We lezen Daniël 5: 1-16. Het is inmiddels weer zo'n dertig jaar later dan in Daniël 4. Er is een nieuwe koning gekomen: Belsazar. Het hoofdstuk begint met de mededeling dat die koning een groot feestmaal aanrichtte voor zijn duizend machthebbers. Maar dan gebeurt er wat... Er verschijnt een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand gaat schrijven. Boven de preek zet ik: *Het verstoorde feest van de wereld*. We bidden om gezegende diensten.

Kringen

In de periode waarvoor dit kerkblad geldt komt de Lidmatenkring bij elkaar. We gebruiken dit seizoen het boekje 'Schitterende beelden' en op deze eerste avond denken we na over 'Gods beeld'. Welke associaties roept het woord 'God' op? Aan de hand van verschillende Bijbelteksten proberen we daar een antwoord op te vinden. We komen dit seizoen op donderdagavond bij elkaar, telkens om 20.00 in het kerkelijk centrum.

Solidariteitskas

Met dit kerkblad worden de enveloppen voor de Solidariteitskas verspreid. Zoals bekend vragen we belijdende leden en doopleden een bijdrage van tien euro. De opbrengst is in eerste instantie voor de plaatselijke kerkelijke gemeente, maar een deel ervan wordt gebruikt voor de verplichte afdrachten aan de landelijke kerk (PKN).

Die afdrachten zijn onder meer gebaseerd op het aantal leden: voor elk lid moeten een bedrag afstaan aan de PKN.

Deze afdrachten komen in het Solidariteitsfonds. Uit dat fonds worden andere kerkelijke gemeenten (tijdelijk) financieel geholpen.

We bevelen de solidariteitscollecte van harte bij u aan.

Geef uw oude bijbel een nieuwe kans

Wat doe je met je oude stukgelezen bijbel? Veel mensen hebben er moeite mee om die zomaar bij het oud papier te gooien. Uitgeversgroep Jongbloed, uitgeefpartner van het Nederlands Bijbelgenootschap, wil uw oude bijbels graag hebben voor de recycle-bijbelactie.

Oude en onbruikbare bijbels worden ingezameld en het papier wordt gebruikt voor het maken van nieuwe bijbels en bijbeluitgaven. Jongbloed heeft daarvoor contacten gelegd met een Frans recyclingbedrijf.

Omdat zeer veel mensen over de hele wereld niet zelf een bijbel kunnen betalen, subsidiëren de bijbelgenootschappen bijbels om die ver onder de kostprijs te kunnen verspreiden. Als de kostprijs lager is dankzij het hergebruik van bijbelpapier kunnen er meer bijbels wereldwijd verspreid worden.

Door mee te doen aan deze actie draagt u dus indirect bij aan de verspreiding van de bijbel wereldwijd! Ook in Herwijnen willen we meedoen om oude bijbels in te zamelen en ervoor te zorgen dat anderen daardoor (opnieuw) kennis kunnen nemen van het oude Woord, dat toch altijd nieuw blijft.

De bijbels kunnen worden ingeleverd in een doos bij de ingang van de kerk.

De actie duurt tot eind december 2013. Ook oude psalmboeken kunnen ook worden ingeleverd.

Voor vragen over deze actie:

Dik de Joode (ddejoode@planet.nl, 0183-637092).

Verjaardagsfonds

We zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilliger die ten behoeve van het Verjaardagsfonds een gedeelte van het Boveneind onder zijn of haar hoede wil nemen. Belangrijk werk, onder meer vanwege de onderlinge contacten die we daardoor als Gemeenteleden hebben. Daarnaast brengt het Verjaardagsfonds ook geld in het laatje; geld waarmee we heel praktische, noodzakelijke en nuttige dingen aanschaffen (bv een nieuwe vaatwasser, nieuwe stofzuiger etc etc).

Wie deze taak op zich wil nemen kan contact zoeken met Dik de Joode (0183-637092; ddejoode@planet.nl). Alvast bedankt.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
07-10	M. van Weelden-vd Velde	87	Waalwijk 203
08-10	A. van Zuydam-Welbie	86	ZC Avondlicht

Huiskring

De huiskring komt dit seizoen voor de eerste keer bij elkaar op D.V. zondag 6 oktober 2013 om 20.00 uur. Deze keer wordt het gehouden bij Alex en Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32. We gaan verder met de behandeling van het boekje "David beter begrijpen".

Voor meer info: tel. 582439 of mail alexenmarleen@live.nl

Allen van harte welkom!

Kledingactie Werkgroep Dorcas Herwijnen



Na een mooi najaar worden de kledingkasten weer winterklaar gemaakt. Heeft u kleding die u zelf niet meer draagt maar nog goed is om gedragen te worden, wij willen dan graag proberen om voor deze kleding een nieuwe eigenaar te zoeken.

De ingeleverde kleding gaat naar Dorcas Hulp Andijk en daar wordt een nieuwe bestemming gezocht. Een

deel gaat naar de diverse projecten van Dorcas maar een ander deel wordt verkocht om de transportkosten te kunnen financieren.



U kunt uw gebruikte, maar nog wel goed bruikbare kleding inleveren in **dichtgebonden plastic zakken op zaterdag 19 oktober van 09.00 tot 16.00** uur op de volgende adressen:

Fam. P. Brouwer	Rijthoek 8	Haaften
Fam. A. van Eck	De Rietput 127	Vuren
Fam. T. de Vries	Waldijk 187	Herwijnen

Bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma

Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst van de bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op **D.V. woensdag 9 oktober 2013 om 9.30 uur** in het kerkelijk centrum.

Er zijn in het afgelopen halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die bezoeken afleggen, van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te zijn. We kunnen deze zaken dan met elkaar doornemen.

Voor een goede terugkoppeling is het gewenst, dat de bezoekdames aanwezig zullen zijn.

Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij Dicky de Fockert, tel. 581992.

Wij rekenen op uw aanwezigheid!

OUD IJZER AKTIE !!

Op zaterdag 19 oktober a.s. tussen 09.00 en 11.00 uur houden wij een inzameling van oud ijzer en andere oude metalen.

Graag het oud ijzer en andere metalen op 19 oktober tussen 08.30 en 09.00 uur gereed zetten aan de straat.

Voor grote partijen graag even vooraf bellen met tel.nr.: 06 – 20918376 zodat wij een afspraak kunnen maken voor het afhalen.

Uiteraard kunt u het oude ijzer e.d., maar ook de nog bruikbare spullen voor de rommelmarkt op deze dag ook zelf inleveren tussen 09.00 en 10.00 uur op het bekende adres: Achterweg 57 te Herwijnen

Helaas kunnen wij geen koelkasten / vriezers meenemen.

De Rommelmarkt commissie

Verkoopdag

vrijdag 18 oktober

Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen

Dorpshuis De Poort Herwijnen
14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur

**verlotingen: spiegel, bloemenbankje
huishoudelijke artikelen
wijzerplaat (voor kinderen, altijd prijs)
(kinder)enveloppenkraam
diverse raadspelletjes: pop, kaas
textielkraam
plantenbakjes, bloemstukjes
tuindecoraties
koffie met cake,appeltaart etc
erwtensoep
slaatjes**

en nog veel meer

's middags en 's avonds **rad van avontuur**
met **taarten, vlees, waardebonnen,
speelgoed etc.**

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

TENSLOTTE

Het volgende las ik in de Veluwe Kerkbode:

'De telefoon gaat. U neemt op en u hebt ineens een ouderling aan de lijn met zijn verzoek of het mogelijk is een afspraak te maken voor een huisbezoek. Daar kunt u zachtjesaan weer op gaan rekenen, dat dit gebeurt. Nu de avonden langer en de kerkelijke agenda's weer voller worden, nu gaat ook het huisbezoek zijn gewone regelmaat weer krijgen. Als je over dit onderwerp wat probeert te lezen, valt het op dat er wel lectuur bestaat waarin de ouderling voorlichting krijgt, maar voor de mensen en gezinnen die een bezoek te verwachten hebben, bestaat er weinig lectuur dat wat denkstof wil aanreiken betreffende dit nog altijd tere onderwerp. De sfeer in het gezin is toch meestal anders dan anders als er huisbezoek wordt verwacht. Welke kanten kan zo'n gesprek wel niet uitgaan?

Mag ik proberen u wat aan te reiken? Mogelijk kan dit er voor zorgen dat u wat minder gespannen die avond tegemoet gaat. Het begint met het maken van een afspraak. Misschien hebt u er al naar uitgekeken. In dat geval zal het niet moeilijk zijn een avond te vinden waarop dat huisbezoek kan plaatsvinden. Dan moet er desnoods maar een visite of andere afspraak voor worden verzet. Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Misschien zat u er niet naar uit te kijken, naar dat huisbezoek. Niet dat de ouderlingen niet welkom zijn, maar wat u betreft zit u er niet om te springen. En 't komt eigenlijk wel heel erg ongelegen. Het is de komende weken zo druk, er is vrijwel geen avond onbezet. Er moet visite komen en er moeten visites worden afgelegd. Op de school is er juist die week een ouderavond. En er zijn zoveel dingen meer. Met wat passen en meten schiet er dan over vijf of zes weken wel een halve avond over.

Of dit in de praktijk gebeurt? Het komt vaker voor dan u denkt dat ouderlingen of bezoekbroeders een hele reeks adressen moeten benaderen voordat ze eindelijk tot een afspraak kunnen komen. U, als

leden van de gemeente, kunt ervoor zorgen dat het maken van afspraken niet een leuren wordt tot er eindelijk iemand eens bereid is bezoek te ontvangen. Misschien dat dit onderdeel wat soepeler zou verlopen en dus ook minder kostbare tijd zou kosten als we zien dat bij het maken van zo'n afspraak zich niet slechts ene meneer X of Y zich meldt, die ook nog ouderling is, maar dat het niemand minder is dan een gezondene van Godswege. Dat is wel erg sterk gezegd, maar minder is toch niet waar. Het heeft de Heere nu eenmaal behaagd het hoge werk van de bediening der verzoening toe te vertrouwen aan mensjes uit het stof verzezen. En daarom is het niet een meneer X of Y die u opbelt voor een afspraak, maar, mag ik het eens zo zeggen, een ambassadeur van de Koning der koningen. Dat plaatst het maken van een afspraak, het hele huisbezoek toch wel in een heel bijzonder licht.'

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 9 okt	09.30 uur	bejaardenbezoekcommissie
Donderdag 10 okt	20.00 uur	lidmatenkring
Woensdag 16 okt	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Vrijdag 18 okt		Verkoopdag
Zaterdag 19 Okt	9 - 11 uur	oud ijzer actie

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; **www.nhkherwijnen.nl**



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 14 oktober 2013 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: **kerkbladherwijnen@planet.nl**

Volgende inleverdata zijn:

28 okt	<u>voor 3 weken</u>
18 nov	voor 2 weken
2 dec	voor 2 weken
16 dec	<u>voor 3 weken</u>
6 jan 2014	voor 2 weken



KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. 950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE Bankrekeningnr. 6558.12.320

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr.6358.15.184

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

UITZENDING RADIO LINGEWAAL

Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994