

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo G. de Joode A. van Mourik
ORGANISTEN	H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

37e Jaargang, no. 1081, 22 november 2013

KERKDIENSTEN

Zondag 24 november 2013, Eeuwigheidszondag

10:00 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 42: 1, 3
18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 112: 5, 6
1^e collecte: Woord en Daad
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 1 december 2013, 1^e Advent

10:00 uur: Ds. J. Broekman, **Bediening van de Heilige Doop**
Introïtuslied: Ps. 113: 1, 2
18:30 uur: Ds. G. Mulder, Kootwijk
Introïtuslied: Ps. 114: 3, 4
1^e collecte: Deelgenoten
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

24 nov: Ps. 42: 1

Kinderoppas:

24 nov: Netty Pippel en Annette Ruitenburg
1 dec: Mieke van de Minkelis en Eline

Schoonmaakrooster

25 t/m 29 nov: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
2 t/m 6 dec: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp



MEDITATIE

...deze had van Jezus gehoord...(Markus 5: 27a)

Als Jezus op weg is naar het huis van Jairo, laat Hij Zich ophouden door een vrouw die mogelijk wel recht op voorrang had. Evenveel jaren als Jairo zijn dochter had (twaalf), leed zij onder de last van haar kwaal. Niemand kon haar helpen. Nu zoekt zij genezing bij Jezus, maar zij doet het in stilte, waarschijnlijk uit schaamte over de onreinheid van haar kwaal. Hár geloof is al beproefd gebleken. Het geringste contact met Jezus vindt ze al genoeg: zij raakte Zijn bovenkleed aan. Dat is ook voor ons een bemoediging!

Maar Jezus is geen automaat. Hij merkt terdege dat er kracht van Hem is uitgegaan. Door te vragen wie Hem had aangeraakt, dwingt Hij deze vrouw voor de dag te komen. Haar geloof, dat nog wat vaag was, moet uitgroeien tot een persoonlijke band met Hem. Dan gaan we Christus belijden door vrijmoedig voor onze geloofskeus uit te komen. Van Zijn kant erkent Jezus elk geloof, ondanks de gebrekkige vorm, als echt: *uw geloof heeft u behouden*.

Dat is een groot wonder. Dat u van Jezus mag horen en de Zaligmaker en de zaligheid in Hem u verkondigd wordt. Daarin wordt u tot de hemel toe verhoogd. Deze vrouw was in doodsnood. Alles had ze geprobeerd. Al haar geld had ze uitgegeven. Ze had niets meer, geen hoop, geen geld, geen mens die haar redden kon. Alleen de dood in al zijn verschrikking grijnsde haar aan.

En toen gebeurde het wonder. Zij hoorde van Jezus. Hoe en door wie weten we niet. Maar op het moment dat ze van Hem hoorde, kwam het geloof. Dat Hij haar redden kon.

Als het geloof komt, komt er hoop en komt er ook liefde. Dan hebben wij maar één verlangen: door Hem gered te worden. Daar zette ze alles voor opzij. Zelfs de wet. Want zij, een onreine, mocht geen reine aanraken. Maar ze deed het toch! Wat viel dat mee. Haar geloof heeft haar behouden. Dat had ze zelf van Jezus gehoord.

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

We horen van ziekte, onderzoeken en de nodige spanning daaromtrent bij verschillende gemeenteleden. Ook horen we van genezen en weer opknappen. Soms is het leven er vol van.

Bidden en danken rest ons en is ook het beste wat we kunnen doen. En meelevens met elkaar. Laat het mij dan vooral weten als u meelevens op prijs stelt.

Gea van Os uit Haaften heeft een operatie ondergaan in het Rivierenlandziekenhuis in Tiel en naar ze zelf vertelde is de operatie geslaagd, maar zal ze nog wel een aantal weken rustig aan moeten doen. Daarbij wensen we haar sterkte.

Henk van Zante, Sluimerskamp 12, ligt momenteel voor onderzoek in het ziekenhuis. Wellicht is hij bij het schrijven van dit bericht weer thuis. Laten we hopen dat het onderzoek het gewenste resultaat oplevert. We bidden hem Gods zegen toe.

David neemt in Psalm 61 de toevlucht tot zijn God. *O God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed.* Ja, zo mogen we indringend tot onze God naderen. De Heere is ook een Hoorder van de gebeden. Maar Hij geeft niet altijd wat we willen, wel wat we nodig hebben. Gods zegen toegewenst in uw omstandigheden.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Mw. Van Horssen-van der Meijden, Hornstaete – Lavendelhof,
Lingesteynplantsoen 65, 4141 GJ Leerdam

Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg
Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht
Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

In memoriam

Op de rouwkaart staat te lezen: “Na een vreugdevol leven, maar dankbaar voor de vele jaren waarin wij van haar mochten genieten, delen wij u mee dat, na een liefdevolle verzorging in Woon- en zorgcentrum “Avondlicht”, van ons is heengegaan onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Sientje van Pouderoijen-van der Maas

Sinds 11 augustus 2003 was zij weduwe van Goossen van Pouderoijen.

Op 13 augustus 1926 werd mevrouw Van Pouderoijen in Zuilichem geboren. Op zondag 3 november 2013 blies zij haar laatste adem uit op de leeftijd van 87 jaar.

In het gezin waarin mevrouw Van Pouderoijen was geboren, zijn 13 kinderen geboren. Een kind is jong gestorven. Mevrouw was de achtste in het gezin. De jongste zus van mevrouw Van Pouderoijen-van der Maas woont in Herwijnen. Het is E.C. van Weelden-van der Maas, Nieuwe Steeg 28. Vanaf deze plaats condoleren wij haar met het verlies van haar zus met wie zij een bijzondere band had.

Kort voor mevrouw Van Pouderoijen stierf, is in haar kamer het lied gezongen: “Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart.”

Op zaterdag 9 november 2013 is er een rouwdienst geweest in gebouw “Elim” te Gameren. In deze dienst hebben we enkele psalmen en gezangen gezongen die mevrouw bij leven goed kende. Ook is er gesproken vanuit Johannes 10 : 1 – 16. In dit gedeelte zegt de Heere Jezus: “Ik ben de goede Herder, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen”.

Na deze samenkomst hebben wij het lichaam mevrouw Van Pouderoijen-van der Maas ter aarde besteld op de Algemene Begraafplaats te Nieuwaal naast het graf van haar man.

Kand. J.H. de Vree

Geboren I

Kees en Corline de Fockert, Boutlaan 9, zijn dankbaar en blij met de geboorte van hun zoon

Wilhelm

op 4 november 2013. Zo geven ze het op het geboortekaartje weer en zo zal het ook ongetwijfeld zijn.

In het dagelijks leven zal hij William genoemd worden. Ook via het kerkblad feliciteren we Kees en Corline van harte met de komst van William.

De geboorte van nieuw leven is inderdaad een reden om dankbaar te zijn, ook voor het leven dat gespaard werd. We wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van William.

Geboren II

‘Je hebt twee kleine handjes, geef ons er elk één. Dan leiden wij jou rond totdat jij zegt: Nu kan ik het alleen’.

Deze woorden staan afgedrukt op het geboortekaartje van

Fleur

Zij werd op 6 november 2013 geboren als dochter van Peter van Santen en Renate Vendeloo. Deze kersverse ouders wonen aan de Rij- en Uitweg 18. Het geboortekaartje is versierd met sterren en op de voorkant staat: *A star is born*. Wij wensen jullie toe dat Fleur een sterretje in jullie leven mag zijn en dat God, de Allerhoogste, Zijn licht over jullie gezin laat schijnen.

Dankbetuiging

Graag willen we ieder bedanken voor het medeleven en de blijken van belangstelling die wij zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder mevrouw Braspenning - de Bruin. Ook hartelijk dank aan ds. Broekman en ouderling Van Kuilenburg voor de bezoeken die zij aan moeder hebben gebracht. Bovenal zijn wij God dankbaar dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben.

Geert en Dick, Arie en Hermien, Kees en Jos

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 27 okt:	1 ^e collecte	€ 109,55	Elios
	2 ^e collecte	€ 123,35	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 103,55	onderhoudsfonds
Zondag 3 nov:	1 ^e collecte	€ 151,00	Najaarszend.coll.
	2 ^e collecte	€ 117,75	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 114,10	past. en prediking
Woensdag 6 nov:	1 ^e collecte	€ 95,80	diaconie
	2 ^e collecte	€ 69,10	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 1.360,70	dankstondcollecte

Zondag 10 nov:	1 ^e collecte	€ 156,70	diaconie
	2 ^e collecte	€ 150,10	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 122,05	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ouderling Van Kuilenburg € 8,00 voor de dankstondcollecte + € 30,00 + € 25,00 voor de dankstondcollecte tijdens bezoekwerk

Kand. De Vree € 10,00 voor de najaarszendingscollecte + 2x € 10,00 voor de kerk

Kerkrentmeester A. Hobo € 15,00 voor de verkoopdag

Dhr. D. van Arkel € 10,00 tijdens het bezorgen van de bloemengroet

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Diensten

De adventstijd nadert, dus dat betekent het einde van het kerkelijk jaar en het begin van een nieuw kerkelijk jaar. De laatste zondag van het kerkelijk jaar 2013 is D.V. zondag 24 november. In de avonddienst van deze zgn. eeuwigheidszondag noemen we de namen van hen die in het afgelopen jaar overleden zijn. Elders in dit kerkblad leest u daar meer over. In de dienst lezen we Jeremia 32: 6-17 en 26, 27. Daar lezen we de wonderlijke geschiedenis dat Jeremia, die in de gevangenis zit, een akker moet kopen, terwijl het land onder de voeten gelopen wordt. Wij zouden zeggen: wat heeft dit voor zin? Maar deze handeling is een teken van hoop dat de Heere wil geven aan mensen die in verdriet en zorgen zitten. Het thema is dan ook: *Teken van hoop*.

De zondag daarna, de eerste adventszondag 1 december, zal de doop bediend worden aan Denise, dochter van Martin en Lia van Baalen. Een feestelijke gebeurtenis voor hen, Chantal en wederzijdse familie. We wensen hen een fijne dag toe rond deze belangrijke gebeurtenis.

We lezen in die dienst weer een wonderlijke geschiedenis uit 1 Samuël 4. Israël is in oorlog met de Filistijnen en de ark wordt buitgemaakt. Te midden van het tumult dat ontstaat wordt er een kind geboren. De moeder heeft een moeilijke bevalling, maar wordt getroost met de woorden: *Wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard*.

Deze woorden wijzen duidelijk heen naar het kerstevangelie in Lukas 2: Wees niet bevreesd, want zie ik verkondig u grote blijdschap. Maria had een Zoon gebaard. En die Zoon is onze troost in leven en sterven. Deze doopdienst, waarin een dochter gedoopt wordt, heeft als thema: *Een zoon gebaard*. We zien uit naar alle diensten van de twee komende zondagen.

Kringen

In de periode waarvoor dit kerkblad geldt, is er één kringavond: De kring Groeien in geloof hoopt bij elkaar te komen op dinsdag 26 november op 20.30 uur in het kerkelijk centrum.

Dankstond

De dankdagcollecte heeft in eerste telling € 1.878,70 opgebracht, een prachtig bedrag. Daarna is nagekomen € 503,00. De voorlopige tussenstand is daarmee € 2.381,70.

Wie ter ondersteuning van de dankbaarheid voor al het goede dat we dagelijks mogen ontvangen nog een gift wil doen: dat kan contant via predikant, pastoraal-medewerker, bezoekdames etc. Een bedrag overmaken kan natuurlijk ook, via bankrekeningnummer 3280.00.531, ovv 'Dankdag 2013'.

De opbrengst is bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk.

Bedankt voor uw medewerking

Kerststerren

Op vrijdag 6 december hopen we weer de jaarlijkse kerststerrenactie te houden. De huis-aan-huisverkoop start 's morgens rond een uur of negen. Veel vrijwilligers hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Er zijn echter nog meer mensen nodig om te helpen.

Wie zin en tijd heeft om te helpen, kan zich melden bij Henk en Marianne van Mourik (0418-581966, of hcmourik1943@kpnmail.nl). Ook als u een beperkt aantal uren kunt helpen, kunnen we uw hulp goed gebruiken. De verkoop heeft plaats vanuit het kerkelijk centrum.

Mensen die niet thuis zijn maar toch graag een kerstster willen kopen, kunnen vooraf reserveren via hcmourik1943@kpnmail.nl of 0418581966.

Verkiezing ambtsdragers

Op de verkiezingsavond van woensdag 30 oktober zijn gekozen, in de vacature ouderling: H. de Bruin (Achterweg 97), in de vacature diaken: N. van Velzen (Waaldijk 142).

Beide broeders hebben inmiddels laten weten niet de vrijmoedigheid te hebben ontvangen om hun verkiezing te aanvaarden.

De kerkenraad beraadt zich nu op de verdere invulling van deze beide vacatures en van de vacature ouderling met bijzondere opdracht.

We vragen de gemeente om ook het verkiezingswerk op te dragen in het gebed aan de Heere, opdat de vacatures vervuld mogen worden door ambtsdragers die zich in afhankelijkheid van Hem willen inzetten voor de voortgang van het Evangelie in onze gemeente.

Eeuwigheidszondag

'Wij vliegen daarheen', zegt Psalm 90. En inderdaad, op zondag 24 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2013. De zondag erna begint de Adventstijd.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel 'Zondag van de voleinding', of 'Eeuwigheidszondag' genoemd. Een moment om terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst, ook in de prediking. Met Advent en Kerst in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw begin, in de komst van onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'.

In de avonddienst van zondag 24 november (aanvang 18.30 uur) zullen de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Hierbij maken we de namen bekend.

In de leeftijd van

13-03-2013	Geertje Cornelia Roza	90 jaar
21-04-2013	Geertje Mus-van Horssen	88 jaar
24-04-2013	Hendrik Gijsbertus Hak	82 jaar
30-05-2013	Sijtske Sterk-Kempenaar	84 jaar
13-06-2013	Anna van der Meijden-Verheij	79 jaar
06-07-2013	Dirk Heijnen	87 jaar
28-09-2013	Cornelia Hermina Braspenning-de Bruin	97 jaar
14-10-2013	Willem van Zomeren	87 jaar
03-11-2013	Sientje van Pouderoijen-van der Maas	87 jaar

Kerkbalans



Het einde van 2013 nadert met rasse schreden. Tijd om de balans op te maken. Ook als het gaat om de Actie Kerkbalans. De laatste maanden hebt u wat deze actie betreft niets van ons gehoord. Maar nu is het tijd nog eens uw aandacht te vragen voor de stand van zaken.

De begroting gaat uit van een opbrengst van € 63.750. Dat bedrag moet minimaal binnenkomen om de begroting sluitend te krijgen. Simpel gezegd: los van andere inkomsten als collecten, giften en opbrengsten van acties, is die € 63.750 euro nodig om alle kosten te betalen.

Op dit moment is er aan giften en toezeggingen binnen: € 60.316,64. Een mooi bedrag. Maar een rekensommetje leert dat daarmee een dreigend tekort resteert van **€ 3.433,36**. Daarbij gaan we er dus vanuit dat iedereen zijn of haar toezegging van het begin van het jaar, ook daadwerkelijk overmaakt. Daar hebben we overigens alle vertrouwen in.

Maar dan nog dreigt dat tekort van € 3.443,36. Gelukkig is het jaar nog niet voorbij en kan de dreiging afgewend worden. Om dat gat te overbruggen, doen we beleefd maar dringend een beroep op de Gemeente; op u dus.

- Wellicht kwam het er begin dit jaar niet van een gift te geven, maar komt het er nu wel van;
- Wellicht gaf u automatisch het bedrag dat u al jaren geeft; op zich een prima zaak, maar mogelijk bent u nu in de gelegenheid de bijdrage te verhogen.
- Mogelijk is het jaar in financieel opzicht meegevallen en wilt u ook de kerk daarin mee laten delen.
- Misschien gaat het u financieel al langer voor de wind en kunt u daardoor een extra gift geven.

En zo zijn zonder twijfel nog tal van argumenten aan te dragen om nog eens positief-kritisch naar uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans te kijken. Vanuit uw verantwoordelijkheid voor het financieel gezond houden van onze Gemeente. Zodat de verkondiging van het evangelie en al het werk dat daarmee samenhangt, doorgang kan blijven vinden. Nu en in de toekomst.

Veel gemeenteleden hebben de afgelopen jaren hun bijdrage al verhoogd, en geven ruimhartig. We zijn daar erg dankbaar voor.

Toch blijft de gemiddelde bijdrage voor Actie Kerkbalans nog iets achter bij de bijdragen die in Gelderland en Nederland worden gegeven. Misschien zou u daarom nog eens naar uw gift voor de Actie Kerkbalans willen kijken; ook afgezet tegen uitgaven voor andere doelen, zoals sport, uitgaan, kleding, vakantie etc etc.

We hebben het al eerder geschreven: als iedereen één of twee euro per week extra geeft, wordt het gat ruimschoots gedicht. En hoeven we er in het kerkblad het hele jaar niet op terug te komen.

In eerdere kerkbladen en in de informatiefolders die we hebben verspreid tijdens de Actie Kerkbalans, stond een tabel met richtbedragen. Wie die richtbedragen graag nog eens ziet, kan een mailtje sturen naar ddejoode@planet.nl

Via onderstaande link ([nhkherwijnen](#); kerkbladdownloaden; kerkblad 1063 en dan naar beneden scrollen) is de tabel ook te vinden.

<http://nhkherwijnen.nl/Kerkblad%20data/Kerkblad%201063.pdf>

Wie een gift wil overmaken kan dat doen via Rabobank 3280.00.531 of ING 950.925. Graag steeds onder vermelding van 'kerkbalans 2013'. Contant een gift geven kan uiteraard ook.

We danken iedereen voor zijn of haar medewerking

Mede namens de kerkenraad,
Het college van kerkrentmeesters

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
01-12	H.J. de Man-van Baalen	90	Kromme Akkers 9

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

20 okt	Mw. J. Overheul	Molenkamp 54
27 okt	Dhr. T. van Cronenberg	Meerenburg 28
3 nov	Dhr. C. de Joode	Waaldijk 60
10 nov	Fam. Vos	Schoutensteeg 2
18 nov	Mw. Gea van Os	Haaften

Tenslotte: Belevissen van een Bijbel

Tussen allerlei boeken sta ik netjes op een rij.

Ik denk wel eens: 'Wie zal mij zoeken? Wie slaat mij open en leest in mij?'

Men leest de boeken links en rechts, maar och, ze gaan aan mij voorbij. Ze kijken even naar de titel slechts, maar echte belangstelling is er niet bij.

Eens werd ik van de plank genomen. Ik dacht: 'Ziezo, je moet maar boffen.

Het zal er toch eindelijk eens van komen.' Maar 't was alleen om af te stoffen.

Soms denk ik: 'Werd ik maar gelezen, er is toch zoveel licht in mij. En zoveel troost kan ik toch geven, zoveel genade, rijk en vrij.'

Eens mocht ik op vakantie mee, wat toch een grote verrassing was. Ze gingen richting Middellandse Zee, maar ik bleef onderin de tas.

Thuis stond ik weer netjes in de rij, maar plots werd toch mijn rust verstoord.

En onwennig bladerde men in mij op zoek naar een zeker puzzelwoord.

Ik hoop toch dat men op een keer in mij naar licht en troost zal zoeken.

En zullen ervaren telkens weer: dit boek is toch het Boek der boeken!

Een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Dinsdag 26 nov	20.30 uur	Groeien in Geloof
Woensdag 27 nov	18.30 uur	uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; **www.nhkherwijnen.nl**



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 2 december 2013 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

16 dec	<u>voor 3 weken</u>	17 feb	voor 2 weken
6 jan	2014	3 mrt	voor 2 weken
20 jan	voor 2 weken	17 mrt	voor 2 weken
3 feb	voor 2 weken	31 mrt	voor 2 weken

Vandaag gedenken wij
die in 't voorbije jaar
door de dood ontvielen

veel gedachten leven
nog in onze zielen

hier is een plek van rust
dit is het huis des Heren

God wil Zijn aangezicht
genadig tot ons keren

Hij komt naar ons toe
in gebeden en in lied

Zijn armen houden vast
Hij verlaat ons niet

wij vinden ware troost
bij de goede Herder

veilig in Zijn hoede
kunnen wij weer verder

Marij van den Heuvel

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. 950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE Bankrekeningnr. 6558.12.320

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr.6358.15.184

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

UITZENDING RADIO LINGEWAAL

Kabel UPC 93.1
Ether 92.1
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994