

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode A. van Mourik
BIJSTAND PASTORAAT	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
ORGANISTEN	H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer

KERKDIENSTEN

Zondag 26 januari 2014

- 10:00 uur: Ds. J. Broekman, **voorbereiding Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 42: 1, 5
- 18:30 uur: Ds. W. de Bruin, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 128: 3, 4
- 1^e collecte: Woord en Daad
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 2 februari 2014

- 10:00 uur: Ds. J. Broekman, **viering Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 42: 5, 7
- 15:00 uur: Ds. J. Broekman, **Avondmaal in ZC Avondlicht**
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman, **dankzegging Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 129: 5, 6
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Avondm.coll: GZB
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 26 jan: Ps. 42: 5a
2 feb: Ps. 42: 5b

Kinderoppas:

- 26 jan: Gea met Wion en Jevi van Os
2 feb: Willy van Arkel en Anita van Mourik

Schoonmaakrooster

- 27 t/m 31 jan: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
3 t/m 7 feb: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet



MEDITATIE

Vast en zeker

Misschien is het u wel eens overkomen dat iemand u zomaar vroeg: 'Ben jij bekeerd?' of: 'Ben jij een kind van God?' U stond wellicht wat verbouwereerd te kijken. Dat de dominee het vanaf de preekstoel vraagt, daar ben je misschien helaas te veel aan gewend geraakt. Dus dan is het wel schrikken als iemand je zo voor het blok zet. Je voelt wel aan dat een antwoord als: 'Ik geloof wel' of 'Ik ga naar de kerk' wat slapjes overkomt bij zo'n radicale vraagsteller. 'Geloven doe je in de kerk, hier (op straat) moet je het zeker weten', hoor je wel eens zeggen. Dat suggereert een tegenstelling tussen *geloven* en *zeker weten*. En dát kun je nu net niet zeggen met de Bijbel en het avondmaalsformulier in de hand! Let eens op de stellige uitspraken in Johannes 6: 51, 56, 68, 69 en op de woorden 'vast' en 'zeker'. Het Avondmaal is ons als sacrament gegeven om Gods beloften aan ons te betekenen en te verzegelen en zo ons zwakke geloof te versterken.

'Opdat wij nu *vast* zouden geloven, dat wij tot dit genadeverbond behoren...' Met andere woorden: opdat ik het *zeker* zou weten dat God mij liefheeft; dat Christus ook voor mij gestorven en opgestaan is; dat ik een kind van God mag zijn en dat ik aan het Avondmaal mag deelnemen, *daarom* laat God voor mijn ogen (*sacrament*) het brood breken en de wijn uitgieten. Daarom geeft God – via Zijn dienaar – mij het brood en de wijn in de mond om mij te laten smaken dat Hij goed en genadig is voor mij. Daarom spreekt God mij aan (*Woord*): Neem, eet, gedenk én geloof... Wees er *zeker* van dat het dankzij Christus helemaal goed gekomen is tussen u en God.

U wordt door het Heilig Avondmaal 'vermaand (= onderwezen en erbij bepaald) en verzekerd' van Gods liefde en trouw jegens u. Op grond waarvan? Vanwege de *vaste* en enige grond van uw behoud: de volkomen en eenmalige offerande van Christus.

Ik hoop dat u de volgende keer op de vraag: 'Bent u een kind van God?' vrijmoediger en volmondiger zult antwoorden: 'Ja, dankzij Christus, Zijn Woord en de sacramenten van doop en Avondmaal.'

Ds. L.W. Smelt

Uit: Van kracht tot kracht

UIT DE GEMEENTE



Zieken

We horen van gemeenteleden die regelmatig naar het ziekenhuis moeten voor onderzoeken. Dat levert altijd de nodige spanningen op. Hoe zal de uitslag zijn? Soms volgt er een behandeling. Soms zijn bestralingen nodig met de nodige ongemakken. Soms zijn de uitslagen goed en hoopgevend: “Er is niets verkeerd gevonden.” En dan zijn we weer dankbaar en is de spanning overgegaan in rust.

Er verblijven voor zover ik weet geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Ter bemoediging wil ik ieder de slotwoorden van Psalm 27 meegeven:

Wacht op de HEERE; wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; Ja, wacht op de HEERE.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Mw. Van Horssen-van der Meijden, Hornstaete – Lavendelhof,
Lingesteynplantsoen 65, 4141 GJ Leerdam

Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

In Memoriam

Toch nog onverwachts heeft de HEERE op 14 januari 2014 uit de kring van de familie weggenomen

Metje van Wijgerden- Duijzer

Zij zou 1 februari 90 jaar geworden zijn. Sinds 16 juni 1989 was zij weduwe van Teunis van Wijgerden. Zij werd in Brakel geboren en was het enige meisje in een gezin met vijf kinderen. Dat betekende dat zij na de 8^e klas thuis moest werken, maar zij werkte ook bij een blinde tante. Zijn leerde haar man kennen en na een spannende oorlogstijd trouwden ze. Eerst voer zij mee op de rijnaak waarop haar man werkte, maar door heimwee moest zij toch aan de wal gaan wonen. Tijdelijk kwamen ze bij familie aan de Molenstraat in Herwijnen te wonen. Na aan de dijk gewoond te hebben vonden ze een woning aan de Nieuwe Steeg. Na jaren van gebed deed ze in die tijd belijdenis van haar geloof. Dat is een indrukwekkend gebeuren in haar leven geweest. Weer jaren later stierf haar man. Ze heeft hem trouw verzorgd. Voor zijn sterven vroeg hij de kinderen of ze voor haar wilden zorgen. Wellicht zag hij al aankomen dat ze niet lang voor zichzelf zou kunnen zorgen. Ze verhuisde naar een seniorenwoning aan de Zworrelstraat en daar kwamen de eerste tekenen van dementie. Ze verhuisde later naar Avondlicht en daar heeft ze het goed gehad, maar de gordijnen van haar bewustzijn sloten zich steeds meer. Gelukkig kon je nog goed met haar praten, over vroeger, over de kinderen, over het geloof. Ze zong graag de bekende liederen mee via de kerkradio. 't Ging eigenlijk best wel goed zo... tot zondagmiddag 12 januari. Ze viel en brak haar heup. In het ziekenhuis bleek men niets meer voor haar te kunnen doen. De dinsdag daarna stierf ze. Ze had vlak daarvoor nog een helder moment en sprak toen het kindergebedje uit dat ze vroeger geleerd had: *Ik ga slapen, ik ben moe, 'k sluit mijn beide oogjes toe.* In vrede is ze toen ingeslapen.

Op de dag van haar begrafenis, zaterdag 18 januari, hebben in een rouwdienst in de kerk troost gezocht in de woorden van de dichter van Psalm 116, die onder andere schrijft: *De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost.* Dat geloven we ook. Haar strijd en twijfel zijn voorbij, ze kon zich overgeven in de handen van haar Heiland. In dat vertrouwen hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht op de algemene begraafplaats aan de Peperstraat. Daar mag haar lichaam rusten, want ze was moe. Ondertussen heeft ze haar ogen weer opengedaan en ziet ze de glorie in de hemel voor de troon van het Lam.

We bidden de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troostende nabijheid toe in het verwerken van dit verlies.

Uit dankbaarheid I

In het vorige jaar hebben wij nogal veel te maken gehad met medische omstandigheden, waaronder diverse ziekenhuisopnames en behandelingen voor ons beiden. Gelukkig zijn wij nu weer in een periode terecht gekomen waarvan gezegd mag worden dat er sprake is van enige stabiliteit.

Hiervoor zijn wij in de eerste plaats dank verschuldigd aan de HEERE onze God, die alles gestuurd heeft zoals het nu is geworden. Alhoewel nog niet alle problemen achter ons liggen en er nog verdere onderzoeken en controles noodzakelijk blijven, mogen wij ons gesteund weten door Zijn trouw.

Dank aan dominee Broekman die ons herhaaldelijk in het ziekenhuis en thuis heeft bezocht en aan alle mensen die in welke vorm dan ook blijf hebben gegeven van hun belangstelling. Uit deze reacties voel je veel steun en bemoediging. Ook de bloemengroetcommissie dank voor de diverse boeketten die wij mochten ontvangen.

Truus en Theo van Cronenberg

Uit dankbaarheid II

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de felicitaties die wij ontvingen ter gelegenheid van ons 25 jarig huwelijk op 6 januari 2014. We mochten dit als gezin vieren in de sneeuw in Oostenrijk.

Ook de Hervormde Gemeente hartelijk dank voor de mooie plant.

Niek en Marjan van Velzen

Uit dankbaarheid III

Bedankt voor de vele bezoeken, telefoontjes, kaarten, bloemen en attenties tijdens alle ziekenhuisopnames en operaties van Nel en Gera. Wij hebben dit zeer op prijs gesteld, dat zo vele mensen met ons hebben meegeleefd tijdens deze moeilijke periode. Bovenal danken wij God dat hij ons gespaard heeft tijdens alle behandelingen.

Teus en Nel Hijkoop-Maat
Wilco, Gera, Juna en Tewi Visser-Hijkoop
Bloklandweg 3/3a, Herwijnen

VERANTWOORDING

Collecten

Woensdag 1 jan:	1 ^e collecte	€ 35,60	diaconie
	2 ^e collecte	€ 38,35	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 45,90	past. en prediking

Zondag 5 jan :	1 ^e collecte	€ 121,25	Evangelisatiecom.
	2 ^e collecte	€ 143,00	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 134,20	past. en prediking
Zondag 12 jan :	1 ^e collecte	€ 157,65	IZB
	2 ^e collecte	€ 174,30	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 162,30	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ouderling Van Kuilenburg € 50,00 op huisbezoek

Kand. De Vree € 50,00 + € 10,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Diensten

Drie van de vier diensten die in dit kerkblad staan vermeld, staan in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. Ik onderstreep nogmaals de drieslag: voorbereiding, viering en dankzegging.

Komende zondag, D.V. 26 februari, zal er in de dienst aandacht geschonken worden aan de voorbereiding van de viering van het Avondmaal. De Bijbel roept ons op onszelf 'te beproeven'. We vallen niet zomaar aan de maaltijd van de Heere aan, maar bereiden ons voor. We vervolgen ook in deze dienst de serie over 'de toekomst', waar ik 12 januari mee begonnen ben. Deze keer lezen we Markus 13: 1-13 en de tekst is vers 10: *En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken*. Daar zien we ook een zendingsgedachte in. Het thema is daarom: 'Zending en wereldeinde'.

D.V. zondag 2 februari is de avondmaalszondag. In de morgendienst lezen we Matt. 28: 16-20, het bekende slot van het Mattheüsevangelie. Als wij het Avondmaal vieren, zo zegt het formulier, dan hebben wij door de Geest met Christus waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al Zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Avondmaalvieren heeft dus ook alles te maken met de toekomst. Het thema voor de korte preek is: 'De opstanding en de toekomst'.

Tenslotte komen we ook samen voor de dankzegging op de avond van 2 februari. Met het oog op het thema van de serie preken lezen we dan Romeinen 8: 18-30. Dit Schriftgedeelte begint met de woorden: *Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet*

opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Heel dit hoofdstuk is een indrukwekkend getuigenis van de zegen en kracht van Christus' heilswerk, dat wij op deze avondmaalszondag gedenken. In dankbaarheid zien we dat de Geest Zijn werk voortzet. Het thema is: 'De Heilige Geest en de toekomst'.

Ik hoop dat u uw plaats niet leeg laat op deze zondagen. De Heere is trouw, laten wij ook trouw zijn.

Bezinningsavond

Op donderdag 30 januari hopen we weer bij elkaar te komen. De vorige keer kon het echt niet vanwege mijn agenda, daarom zien we er deze keer weer extra naar uit. In de drukte van het leven komen we er vaak niet aan toe in de week van voorbereiding onszelf te onderzoeken en stille tijd te houden. Daarom is het goed een uur samen bezig te zijn en met elkaar stil te worden voor onze God.

We lezen en overdenken een gedeelte uit de Bijbel, en wel: 1 Korinthe 12: 11-31. Vervolgens lezen en overdenken we ook een gedeelte uit het formulier. We zijn toegekomen aan het slot van de onderwijzing, dat begint met de woorden: *Want Ik geef voor u Mijn lichaam aan het kruishout over aan de dood en vergiet Mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven.* Wat een geweldige woorden lezen we daar!

U bent van harte welkom in het kerkelijk centrum. We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie of thee.

Censura morum

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid tot censura morum op dinsdag 28 januari van 19.00 uur tot 19.30 uur in de pastorie.

Kringen

In de periode waarvoor dit kerkblad verschijnt zijn er de volgende kringen:

Maandag 27 januari de Bijbelgespreksgroep om 20.30 uur.

Dinsdag 4 februari de kring Groeien in geloof om 20.30 uur

Donderdag 6 februari de Lidmatenkring om 20.00 uur.

In alle gevallen in het kerkelijk centrum en nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

Kerkbalans

Gaat u eerst in gebed voordat u het formulier invult?



wat is de
kerk u
waard?

Wist u dat?

U wist natuurlijk al lang dat deze weken de Actie Kerkbalans wordt gehouden.

Maar wist u ook dat:

- we vrijdag 17 januari een gezamenlijke aftrap met de vrijwilligers hebben gehad
- deze week de enveloppen zijn rondgebracht en volgende week worden opgehaald
- zo'n 25 vrijwilligers daarvoor in touw zijn
- de kerkrentmeesters steeds manieren proberen te bedenken om de begrote opbrengst (dit jaar € 66.150) te halen
- de bekende tabel met richtbedragen daarbij de laatste jaren heel positief heeft gewerkt
- veel mensen het namelijk fijn vinden om een richtlijn te hebben voor hun gift
- er ook mensen zijn die de tabel soms 'een beetje zat' worden
- we de tabel daarom dit keer niet afdrucken in het kerkblad
- de tabel wél gewoon in de brochure staat die bij de Actie Kerkbalans is verspreid
- mensen dus gewoon nog kunnen geven volgens de tabel
- we hopen dat nog meer gemeenteleden de financiële kant van het Gemeente-zijn steeds meer gaan zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
- de kerkrentmeesters bij een aantal kringen langs zijn geweest
- tijdens deze bezoeken over de Actie Kerkbalans en de financiën van de kerk is gesproken
- die gesprekken niet alleen heel boeiend waren maar ook tips en ideeën opleveren
- onder meer werd geopperd een oproep te doen om **allemaal** € 25 of € 50 extra te geven in vergelijking met vorig jaar
- dat óók een manier is om de begroting te halen
- € 50 hetzelfde is als zo'n € 4 per maand, € 1 per week, 14 cent per dag
- u niet geeft voor de kerkrentmeesters maar voor de instandhouding van de eredienst en de toekomst van de kerk
- we hopen dat mensen hun bijdrage voor Kerkbalans ook willen afzetten tegenover uitgaven aan andere zaken
- we hopen dat u de brochure die is verspreid doorleest

- de vrijwillige bijdrage ook in termijnen betaald mag worden
- u altijd vragen mag stellen (mondeling of via ddejoode@planet.nl
- ook suggesties welkom zijn
- zondag 1 februari de voorlopige opbrengst wordt afgekondigd
- u dan dus het best in de kerk kunt zijn om die opbrengst uit de eerste hand te horen
- we volop vertrouwen hebben dat u als gemeentelid uw financiële verantwoordelijkheid neemt
- deze rubriek misschien vaker in het kerkblad zal verschijnen
- hieronder de rekeningnummers van het college van kerkrentmeesters staan.

Mocht u een bijdrage over willen maken, dan kan dat via:

NL42 RABO 03280.00.531 (Rabobank) of

NL10 INGB 0000.950.925 (ING), o.v.v. 'Kerkbalans 2014'

Contant een gift geven kan ook.

Meer informatie leest in de brochure die u hebt ontvangen.

Het college van ouderling-kerkrentmeesters

Verkiezingen kerkenraad

Zoals eerder al via de kanselafkondigingen bekendgemaakt heeft de kerkenraad in december een aantal benoemingen gedaan:

In de vacature ouderling met bijzondere opdracht: N. van der Vliet (Berkenlaan 2); in de vacature diaken: P.A. Hobo (Achterweg 83), in de vacature ouderling: H.J. de Bruijn (Asperen).

Inmiddels hebben de drie broeders laten weten niet de vrijmoedigheid te hebben hun benoeming aan te nemen.

De kerkenraad beraadt zich verder op de invulling van de vacatures.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
26-01	M. Overheul-van Weelden	91	Avondlicht
26-01	L.A. Mus- van Zandwijk	88	Zandsteeg 8
05-02	W.F. van Boggelen-de Jongh	85	Molenkamp 34

Een goed voornemen

Hoelang mag je iemand 'gelukkig nieuwjaar' wensen? Meestal stoppen we daar ergens in de eerste helft van januari mee. In Zimbabwe kan dat zolang je iemand dat jaar nog niet gezien hebt. En steevast is daarna de vraag "How is the new year?". Dus zelfs deze eerste dagen van het jaar kijken we alweer terug. En er is ook alweer veel gebeurd. Annemarie is direct na de Kerst alweer begonnen met werken aangezien ze dienst had voor het ziekenhuis. Als Health Manager heeft Mark alweer het nodige te stellen gehad met de contracten en arbeidsvoorwaarden van de dokters en ander personeel. Meestal geen leuke activiteiten, maar erg belangrijk voor de continuïteit van de ziekenhuizen.

Een nieuw jaar begint ook vaak met goede voornemens. Een van ons is meer te vertrouwen op God in de schier oneindige aaneenschakeling van 'uitdagingen'. Alleen als we beseffen dat wij niet de architect of regisseur zijn, maar slechts werktuigen in Zijn hand, zullen we het volhouden en voldoening uit ons werk blijven halen. Een voornemen dat we elk het hele jaar vast moeten houden. Wilt u voor het werk en ons blijven bidden?



Hartelijke groeten,
Annemarie en Mark Horst
Lennard en Jasper

Dorcaszangavond 2014

Op D.V. vrijdag 31 januari 2014 wordt de jaarlijkse zangavond, georganiseerd door Werkgroep Dorcas Herwijnen, gehouden in de Gereformeerde kerk in Herwijnen, aanvang 19.30 uur.



Aan deze avond zal een ensemble van muziekvereniging Wilhelmina medewerking verlenen. De toegang is gratis maar er is zoals altijd een collecte na afloop en de mogelijkheid om iets te kopen bij onze cadeautafel of enveloppentafel.



Ook is er koffie, thee of fris te koop met een heerlijke plak cake.

De opbrengst van deze avond komt ten goede aan de klusreis naar Oekraïne in D.V. juni 2014, waarvoor de eerste voorbereidingen al weer getroffen worden. Voor 2014 staat er geen hulptransport gepland, dit in verband met het vele werk dat gepaard gaat met de voorbereidingen van een hulptransport en een klusreis. Het plan is om in het voorjaar van 2015 weer een hulptransport te organiseren.

Graag tot ziens en horens;

Waarvoor: Zangavond werkgroep Dorcas Herwijnen
Wanneer: D.V. vrijdag 31 januari 2014
Hoe laat: 19.30 uur
Waar: Gereformeerde kerk Herwijnen

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Bloemengroet

Geen opgave

TENSLOTTE

Naar aanleiding van enkele natuurdocumentaires van de E.O. is het leven van de pinguïns ineens volop in de belangstelling komen te staan. De pinguïn is 'in' op dit moment.

Pinguïns zijn ook fascinerende beesten. Met hun parmantige houding en bewegingen. Ze hebben geen vleugels, maar boze tongen beweren dat ze die vroeger wel gehad hebben. Maar omdat ze gemakkelijk heel veel buit kunnen vinden tussen de ijsschotsen in hun woongebieden, hoeven ze niet te vliegen, maar alleen maar hun klauwen uit te slaan en de prooi naar zich toe te halen. Hun klauwen groeiden en hun vleugels

verloren hun spierkracht en hun veerkracht en schrompelden langzaam maar zeker weg tot een paar stompjes, zegt men... Maar nu komen er brute jagers, die de machteloze pinguïns alleen maar met hun stokken en knuppels komen doodslaan. En dan kun je even denken aan ons christendom, dat vroeger sterk en gezond was, maar dat langzamerhand door gemakzucht ineengeschrompeld is tot een machteloze beweging, waar de vijand een gemakkelijke prooi aan heeft. De gelijkenis van de pinguïn zegt ons: Pas maar op...!

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 22 jan	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Maandag 27 jan	20.30 uur	Bijbelgespreksgroep
Dinsdag 28 jan	19.00 uur	Censura Morum
Donderdag 30 jan	19.45 uur	bezinningsavond
Vrijdag 31 jan	19.30 uur	Dorcas zangavond
Dinsdag 4 feb	20.30 uur	Groeien in Geloof
Woensdag 5 feb	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Donderdag 6 feb	20.00 uur	Lidmatenkring

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkkerwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 3 februari 2014 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

17 feb	voor 2 weken	19 mei	voor 2 weken
3 mrt	voor 2 weken	2 juni	voor 2 weken
17 mrt	voor 2 weken	16 juni	voor 2 weken
31 mrt	voor 2 weken	30 juni	voor 2 weken
14 apr	voor 3 weken	14 juli	voor 6 weken
5 mei	voor 2 weken		

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531

DIACONIE Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

UITZENDING RADIO LINGEWAAL

Kabel UPC 92.1

Ether 104.9

PC www.lekwaaltv.nl

TV lokale omroep LWTK

Glasvezel KPN: TV kanaal 594

Radio kanaal 994