

<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
<b>OUDERLINGEN</b>	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, <b>scriba</b> Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
<b>DIAKENEN</b>	D. de Bruijn G. de Joode A. van Mourik
<b>BIJSTAND PASTORAAT</b>	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
<b>ORGANISTEN</b>	H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
<b>KOSTERS</b>	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOL</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRECHE</b>	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer

37e Jaargang, no. 1086, 7 februari 2014

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 9 februari 2014**

10:00 uur: Ds. A. Romein, Ede  
Introïtuslied: Ps. 22: 1, 4  
18:30 uur: Ds. J. Broekman  
Introïtuslied: Ps. 130: 3, 4  
1<sup>e</sup> collecte: Werelddiaconaat  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

### **Zondag 16 februari 2014**

10:00 uur: Ds. J. Broekman, **uitzending via Radio Lingewaal**  
Introïtuslied: Ps. 62: 4, 5  
18:30 uur: Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht  
Introïtuslied: Ps. 131: 3, 4  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Donderdag 20 februari 2014**

15:00 uur: Ds. J. Broekman, dienst in Zorgcentrum Avondlicht

### **Lied van de Zondagsschool**

9 feb: Ps. 62: 4a  
16 feb: Ps. 62: 4b

### **Kinderoppas:**

9 feb: Jacolien van Zante en Annette Ruitenburg  
16 feb: Gerda en Arianne de Fockert

### **Schoonmaakrooster**

10 t/m 14 feb: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,  
Mw. Beukenkamp  
17 t/m 21 feb: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn



## MEDITATIE

*Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd* (Markus 6: 50c).

Jezus blijkt ook wel eens spelbreker te zijn. Hij zorgde voor een bijzondere maaltijd (vijf broden en twee vissen verdeeld onder 5000 mannen), maar Hij maakte er ook weer een eind aan. Zijn leerlingen dwingt Hij met hun boot het meer van Galilea op te gaan. Hij werkt hen weg. Waarom? Zou de maaltijd uitgelopen zijn op een eerbetoon aan Jezus? Willen de discipelen daarvan genieten en wellicht in de eer delen? Maar daar is het nu helemaal de tijd niet voor. Jezus zal moeten leren het lijden te aanvaarden. Daarom moet eerbetoon worden afgekapt. Deze gehoorzaamheid leert Jezus in de omgang met Zijn Vader. Hij zoekt de stilte op om te bidden.

Het meer van Galilea had de discipelen ondertussen niet erg vriendelijk ontvangen. Er waait een fikse tegenwind. Ze zwoegen om vooruit te komen. Vanaf de berg waarop Hij bidt, ziet Jezus hun moeite. Zij zien Hem niet, maar Hij ziet hen wel. Wat zullen Zijn leerlingen nu doen? Zal nu blijken dat zij in de duisternis geen kwaad vrezen omdat zij tot het inzicht gekomen zijn dat de Goede Herder over hen waakt? Zullen ze op Hem blijven vertrouwen?

Wat kunnen wij soms ook bang zijn. Ook al zijn wij ware discipelen van de Heere Jezus. De discipelen schreeuwden luid. Zij zagen de Heere Jezus voor een spook aan. Zo kan het zijn als het donker is, als het stormt: dat wij alles tegen hebben. Dat de dood voor ogen is. Dat wij geen zicht hebben op Hem. Maar dat verandert niets aan Zijn trouw, aan Zijn liefde. Want Hij heeft de Zijnen lief tot het einde toe. Maar dan klinkt ineens Zijn stem: *Heb goede moed*. Wees maar niet bang, wees maar rustig. Hij is veel dichterbij dan u denkt. Juist als Hij het verst weg lijkt is Hij het meest nabij. Eén Woord van Hem maakt alles anders. Terwijl Hij het zegt gebeurt het. *Ik ben het*. Daar gaat het ware discipelen om. Om Hem. Uw komst is het die mijn heil volmaken kan. Jezus alleen. *Wees niet bevreesd*. Nee, als Hij in liefde bij u is, dan is er geen reden voor vrees. Dan is er hoop, blijdschap en verwondering.

Ds. J. Broekman

## UIT DE GEMEENTE



### Zieken

Er wordt soms wat 'afgedokterd'. Het ene onderzoek volgt op het andere voordat een behandeling gestart wordt. Laten we maar dankbaar zijn dat er tegenwoordig zoveel kennis is, maar die vele ritjes naar het ziekenhuis vallen soms wel eens zwaar. We bidden of onze God daar Zijn zegen over geeft.

In de afgelopen week moest de heer J.W. de Jooode uit Avondlicht plotseling in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem worden opgenomen. Nog diezelfde avond werd hij geopereerd aan zijn darmen. Precies op tijd, want anders zouden de gevolgen fataal zijn geweest. Nu mag hij langzaam weer aansterken en laten we hopen dat hij weer spoedig bij zijn vrouw in Avondlicht mag terugkeren. De HEERE onze God is een Ontfermer (Psalm 116), Hij bewaart de eenvoudigen. Wij bidden de heer De Jooode die bewarende hand toe in het verdere proces van genezing.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,  
4141 GJ Leerdam

Mw. Van Horssen-van der Meijden, Hornstaete – Lavendelhof,  
Lingesteynplantsoen 65, 4141 GJ Leerdam

Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,  
4141 GJ Leerdam

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,  
3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

## **VERANTWOORDING**

### **Collecten**

Zondag 19 jan:	1 <sup>e</sup> collecte	€ 145,30	diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 155,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 170,15	past. en prediking

### **Giften**

Ontvangen via:

Thuisverkoop Crea club € 65,00

Kand. De Vree 2x € 10,00

Ds. Broekman € 50,00

Ouderling Van Kuilenburg tijdens huisbezoek € 50,00 + € 250,00 voor actie kerkbalans

€ 5,00 voor het kerkblad

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

## **RANDOM HET WOORD**

### **Diensten**

Komende zondag 9 februari hoop ik in de avonddienst voor te gaan en dan is er weer een leerdienst. We hebben de laatste tijd de Tien Geboden behandeld en nu gaat de Heidelbergse Catechismus in het laatste stuk verder over het gebed. Vanaf Zondag 46 wordt het Onze Vader besproken. Maar eerst ligt Zondag 45 voor ons, een inleiding op de behandeling van het Onze Vader. Er worden vragen besproken als: *Waarom is bidden nodig?* En: *Hoe wil God dat wij bidden?* We weten allemaal dat bidden nodig is, maar velen zitten met vragen als: Hoe moet ik bidden? Waar mag ik om bidden? Ik hoop daar zondagavond een antwoord op te geven. U kunt er veel van leren en dus hoop en bid ik dat u er ook bent. De tekst van Zondag 45 ligt weer klaar bij de ingang van de kerk.

Op D.V. zondag 16 februari hoop ik verder te gaan met de serie preken over de 'Toekomst'. We hebben tot nu toe enkele bekende gedeelten uit het Nieuwe Testament gelezen en op deze zondagmorgen lezen we een bekend, maar heel indringende gedeelte uit het Oude Testament: Ezechiël 37: het visioen van de dorre beenderen. Dit visioen heeft ook alles met de toekomst te maken. En wat Ezechiël te zien krijgt is schokkend. Maar de Heere zegt tegen hem: *Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen.* Deze woorden uit vers 14 vormen de tekst voor de preek. Thema: 'Israël als teken'. Onze Heiland roept u in Zijn liefde bij de verkondiging van het Woord aanwezig te zijn.

## **Kringen**

In de komende weken zijn er geen kringen. Mede door de voorjaarsvakantie.

## **Vakantie**

Mede door de drukke tijd die achter ons ligt, is het fijn dat de voorjaarsvakantie er aan komt. De scholen zullen dan vrij zijn en het werk in de kerk ligt ook even stil. In die week, van 17 tot en met 23 februari, heb ik ook vrij. De dienst in Avondlicht op donderdag 20 februari gaat gewoon door en ik hoop die ook te leiden.

## **Verjaardag**

Het is weer zover: ik hoop binnenkort weer jarig te zijn. Voor de vierde keer sinds ik in uw midden mag werken. We vieren dit niet met allerlei toeters en bellen, maar in de ontmoeting met elkaar. Op 13 februari hoop ik 63 jaar te worden, op 14 februari komen familie en vrienden mij en mijn vrouw de hand schudden en op zaterdag 15 februari bent u als gemeente welkom in de pastorie. Wij stellen uw komst zeer op prijs, niet om mij, maar vanwege de ontmoeting met elkaar. U bent welkom 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur en 's middags van 14.00 uur tot 16.30 uur. De drempel van de pastorie is voor sommigen wel eens te hoog. Dat is gelukkig niet meer zo, en als dat wel zo is, help ik u wel een handje om er overheen te komen...

## **Verjaardagsfonds**

Het verjaardagsfonds heeft afgelopen jaar opgebracht € 1.637,65. Graag willen we alle vrijwilligers en uiteraard alle gevers heel hartelijk bedanken. Zoals bekend wordt de opbrengst van het fonds gebruikt voor de aanschaf van allerlei praktische zaken, zoals bijvoorbeeld een koelkast, nieuwe stofzuiger etc etc.

## **Actie inzameling oude Bijbels en Psalmboeken**

In het kader van de recycle-bijbelactie van het Nederlands Bijbelgenootschap zijn in 2013 ruim 100.000 Bijbels en Psalmboeken ingezameld. In Herwijnen zijn in beide kerken samen ruim 100 Bijbels ingezameld. Het NBG wil graag iedereen die heeft meegewerkt daarvoor heel hartelijk bedanken.

De missie van het NBG is om mensen te bereiken met de bijbel, en aan te spreken. De helft van de christenen heeft nog geen bijbel. Het NBG zet zich in om de bijbel dichtbij te brengen.

De recycle-bijbelactie maakt dat er een bijbeluitgave gesponsord kan worden.

De actie was een samenwerking met de uitgeefpartner van het Nederlands Bijbelgenootschap, Royal Jongbloed. Het papier zal gerecycled worden en op het papier zal een speciale bijbeluitgave gedrukt worden. Welke uitgave dat zal zijn, is nog niet bekend.

## **ACTIE KERKBALANS**



### **Kerkebalans 2014**

De Actie Kerkebalans heeft in eerste telling opgebracht € 58.118,10.

Dat is ruim 200 euro meer dan de eerste telling in 2013. Een mooi resultaat, waarvoor we ook dankbaar zijn. We willen iedereen die heeft meegewerkt aan dit voorlopige resultaat dan ook heel hartelijk bedanken.

Dit voorlopige resultaat is een mooie stap op weg naar ons einddoel voor dit jaar: een opbrengst van € 66.150. Dat bedrag is nodig om de begroting sluitend te krijgen. Het verschil tussen eerste telling en dat doel betekent dat we nog wel een gat hebben te dichten. Gelukkig zijn nog niet alle giften binnen, en gelukkig staan we pas aan het begin van het jaar. Er kan dus nog veel moois gebeuren.

We merken dat veel mensen (opnieuw) hun financiële verantwoordelijkheid hebben genomen. Verschillende mensen hebben bovendien hun bijdrage verhoogd: geweldig!

Als er mensen zijn die achteraf denken: ik wil alsnog een (extra) duit in het zakje doen, dat kan natuurlijk altijd; de bankrekeningnummers zijn NL42 RABO 03280.00.531 of ING Bank: NL10 INGB 0000 950.925 (tnv hervormde gemeente herwijnen en onder vermelding van Kerkebalans 2014). We doen het immers voor de voortgang van het evangelie, voor het vele werk binnen de Gemeente (jongeren, ouderen etc).

Verder hopen we in het volgende kerkeblad weer een rubriek wist-u-datjes te hebben.

### **Kerkebalans 2013**

Hoewel we het hierboven over de Actie Kerkebalans 2014 hebben, blijkt over het jaar 2013 nog een aantal posten open te staan: nog niet alle toegezegde bedragen zijn ook daadwerkelijk overgemaakt. Graag willen we iedereen die eind december een herinneringsbrief heeft ontvangen, vragen het toegezegde bedrag alsnog te voldoen. Ook op die manier draagt u bij aan een financieel gezonde Gemeente.

Het college van ouderling-kerkentmeesters

## **Classis 400: Begin van de Reformatie**

Zoals eerder gemeld verschijnt dit jaar in het kerkblad een aantal keren informatie over de classis, naar aanleiding van het 400-jarig bestaan. Hierbij de volgende aflevering.

*De classis was in de late zestiende en in de zeventiende eeuw de spil van het gereformeerde kerkelijk leven. Zij vormde het bestuurlijke middenniveau tussen de plaatselijke kerkenraad en de provinciale synode. Alle zaken van enig belang kwamen in de classis aan de orde.*

In deze passage uit een studie over de Classis wordt over 'gereformeerd kerkelijk leven' gesproken. Die 'Gereformeerde kerk', ook wel de 'Kerk van de Ware Christelijke religie' of 'de Nederduitsch Hervormde kerk' genoemd, was in de Noordelijke Nederlanden de belangrijkste kerk die de Reformatie zou voortbrengen. De 'gereformeerde kerk' kwam er echter niet zo maar. Omdat de Classis Bommel dit jaar 400 jaar bestaat, kunt u dit jaar over de geschiedenis van de gereformeerde kerk, de Classis Bommel en haar werkzaamheden in deze lange periode van tijd tot tijd in uw kerkblad lezen. Dit eerste artikel gaat over het begin van de Reformatie in de Nederlanden en in onze omgeving. De kern van de Reformatie kan kort worden samengevat: *Sola Gratia, Sola Scriptura en Sola Fide* (alleen Genade, alleen de Schrift en alleen het Geloof). Hierop wezen Luther en Calvijn en dat leidde tot de breuk met Rome. Die breuk met de RK kerk, het instituut dat met haar sacramenten en priesters het heil verzorgde, was zeer ingrijpend, ook omdat de RK Kerk zeer nauw verbonden was met de staat. Zo bemoeide de vorst van de Nederlanden, Keizer Karel V, zich met de benoeming van bisschoppen. Opstand tegen de Kerk, zo beseftte 'iedereen', bracht de samenleving in gevaar en leidde tot onrust en conflicten. Karel V stond niet toe dat er getornd werd aan de fundamenten van zijn Rijk. De doodstraf dreigde voor afvalligen en zo vonden op 1 juli 1523 de eerste terechtstellingen plaats: twee uit Den Bosch afkomstige monniken, Henricus Vos en Johannes van Essen, beiden beschuldigd van 'Luterye', werden op de Grote Markt in Brussel verbrand. Er zouden in de daaropvolgende decennia vele aanhangers van de Nieuwe Leer de marteldood sterven.

Het klooster van de twee omgebrachte 'kettters' bevond zich in Vlaanderen, in de late middeleeuwen het meest verstedelijkte landschap in Europa. Juist in industrie- en handelssteden met hun internationale contacten, kwamen de mensen in aanraking met nieuwe ideeën en dus ook met 'de Nije Leer'. In de Vlaamse steden en stadjes



waren scholen, waar de mensen leerden lezen en er waren boekdrukkers. Men sprak in huiskamers en in herbergen over die vreemde bevrijdende boodschap dat Genade heel wat anders was dan het kopen van een aflaat. In zo'n nieuw geschrift kon je lezen dat er geen priesters nodig waren om je met God te verzoenen. Het ging om Geloof. Het stond in de Bijbel! De aanhang van de 'Nije Leer' groeide, maar de leer was nog weinig vastomlijnd. Er waren 'onbeslisten' – de grootste groep, die geen radicale keus kon of wilde maken - , 'evangelischen', 'sacramentariërs', 'lutheranen' en 'wederdopers'. De laatsten werden vanwege hun felle weerstand tegen de overheid en met hun plannen om Gods Rijk alvast op aarde te stichten, het ergst vervolgd. Opvattingen over het Avondmaal en hoe zich op te stellen tegenover een overheid die zo onbarmhartig de 'Nije Leer' bestreed, brachten scheiding. Het Bloedplakkaat (1550) van Karel V, waarin wrede straffen werden aangekondigd, zorgde voor verdere radicalisering.

Tallose vluchtelingen weken uit naar Londen, Norwich, Emden of Wezel waar gemeenten met een gereformeerd karakter ontstonden. Deze vluchtelingengemeenten zijn van groot belang geweest voor de verbreiding van de Reformatie in de Nederlanden. Niet alleen de overtuigingen van de Calvinisten zorgden voor groei, ook hun organiserend vermogen. In de jaren '60 telde Vlaanderen wel zeventig gereformeerde gemeenten die onder meer vanuit Emden van voorgangers werden voorzien. Het calvinisme werd een ook belangrijke politieke machtsfactor. (wordt vervolgd)

Aart Vos

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.



Datum Naam  
09-02 H.J. Duizer

Leeftijd  
86

Adres  
Zworrelstraat 62

## **Welkom in Herwijnen**

Stel, je gaat verhuizen naar een andere plaats. Je kent er weinig of geen mensen. Je kunt het treffen en fijne burens krijgen maar het kan ook zijn dat niemand je ziet staan. Wat kun je je dan eenzaam voelen. Ben je aangesloten bij een kerk dan word je automatisch overgeschreven en komt er iemand namens de kerk je 'welkom heten' en krijg je een bloemetje. Maar steeds meer mensen zijn niet, of niet meer aangesloten bij een kerk. Dat zijn de mensen die we op het oog hebben. Hen willen we namens de beide kerken van Herwijnen 'welkom heten' in ons dorp door een bloemetje te brengen. Daarbij krijgen ze een informatiepakketje (kerkblad-contactblad, startboekje e.d.) omdat we ze ook 'welkom heten' in de kerk.

Door de wet op de privacy kunnen we niet bij de gemeente aankloppen met de vraag wie er nieuw in Herwijnen zijn komen wonen. We hebben dus ogen en oren nodig, mensen die de wijk waarin ze wonen in de gaten houden of er nieuwe bewoners zijn gekomen. Dit hoef je dan alleen maar door te geven. Wij controleren of die mensen ingeschreven staan bij één van beide kerken. Is dit niet het geval dan kan er een 'welkomstpakketje' gebracht worden. Daarvoor hebben we 2 mensen nodig die dat willen gaan doen.

De wijken gaan we nog indelen en hoe groot de wijk is hangt af van het aantal mensen dat mee wil helpen.

Hoe alles precies in zijn werk gaat en wie verantwoordelijk is voor welke wijk e.d. krijgt iedereen die mee helpt op papier voordat we van start gaan.

## **Wat we dus zoeken zijn:**

- Personen die een wijk in de gaten houden of er nieuwe bewoners zijn komen wonen en dit doorgeven.
- Personen die een bloemetje + informatiepakketje willen bezorgen bij nieuwe inwoners van Herwijnen die niet aangesloten zijn bij één van beide kerken.

Wilt u/jij meehelpen om nieuwe inwoners van Herwijnen 'welkom te heten'?

Laat het ons weten. Liefst via de mail zodat we meteen alle mailadressen hebben.

Maar ook mondeling of telefonisch is het mogelijk om het ons te laten weten.

Alex Ruitenburg	(582439)	alexenmarleen@live.nl
Josina van Zandwijk	(582593)	josina@vemail.nl

## Oost-Europa steunen én straks genieten van bloemen- en plantenpracht?



Dat kan met de actie: 'Spaarpotgrond' van werkgroep Dorcas Herwijnen. Over enkele maanden is het al weer voorjaar. Ongetwijfeld wilt u dan weer genieten van mooie bloemen en planten in uw tuin en/of bloembakken. Hiervoor hebt u natuurlijke en zuivere producten nodig, zoals Jardino universele potgrond en daar kunnen wij voor zorgen!

**Universele potgrond, 40 liter (1 zak) voor € 3,50 en als speciale actie drie zakken voor € 10,-!!!**

De actie 'Spaarpotgrond' is eenvoudig, u kunt namelijk op drie verschillende manieren uw bestelling doorgeven:



Fam. Van Wijgerden 581838, Hetty van Arkel 582269,  
Volker Wytzes 582403 of Fam. Van Eck 0183-631782



dorcaspotgrond@gmail.com

- of door onderstaande bestelstrook in te leveren

Uw bestelling moet uiterlijk **5 maart** a.s. bij ons binnen zijn. Uw bestelling wordt op zaterdag **15 maart 2014** thuisbezorgd in de gemeenten Lingewaal, Hellouw, Haafden en Meteren. Kortom, u hoeft niet te sjouwen, u hebt geen reiskosten, u bent verzekerd van een goed kwaliteitsproduct van Jardino én u steunt op deze manier hulpbehoevende mensen in Oekraïne.

Hoe kunt u betalen: contant bij bestelling; contant bij aflevering; via de bankrekening van de werkgroep.

Het rekeningnummer is **NL93 RABO 0103 3803 02** . t.n.v. Werkgroep Dorcas Herwijnen, o.v.v. spaarpotgrond en uw eigen adresgegevens.

Uw geld komt gegarandeerd goed terecht. De opbrengst wordt gebruikt om in juni 2014 een klusreis naar de Oekraïne te organiseren met als doel het volledig opknappen van een lokale kliniek.



Aantal zakken: \_\_\_\_\_ stuks

Naam: \_\_\_\_\_ 

Straatnaam: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

Betaling:  Contant bij opgave  Contant bij aflevering  Per bank

Inleveren uiterlijk **5 maart** a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de kerken van Herwijnen en Vuren  
of bij:

- familie S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften
- familie D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen
- familie H. van Wijgerden, Waaldijk 10 te Herwijnen
- familie A. van Eck De Rietput 127 te Vuren

### **Registratie geboorte / burgerlijke staat**

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,  
het college van kerkrentmeesters

### **Bloemengroet**

Geen opgave

### **Tenslotte: La, la, la...**

Onze oud-koningin, prinses Beatrix, heeft afscheid genomen. Vorig jaar rond deze tijd kondigde zij haar aftreden aan en op 30 april werd Willem-Alexander onze nieuwe koning. Er zou vorig jaar nog een afscheidsfeestje gehouden worden, maar door het overlijden van prins Friso ging dat niet door. Dat is begrijpelijk en daar hebben we respect voor. In overleg is dat afscheid uitgesteld en afgelopen zaterdag was het dan zover. Vanwege de 33 regeringsjaren van prinses Beatrix brachten 33 'gewone' Nederlanders een bijzondere muzikale ode aan haar. Niets mis mee, het muzikale gehalte was net zo breed als onze Nederlandse bevolking. En ik had het idee dat prinses Beatrix het soms nog leuk vond ook. Toen de avond afgelopen was, ging iedereen staan en toen dacht ik: nu wordt onze gewaardeerde Koninklijke Hoogheid toegezongen met een passend lied. Er wat gebeurde er? Er werd gezongen: la, la, la enz. Ik had het niet meer op dat moment. Hebben we als Nederlands volk niets anders meer te zingen? Ik begrijp best dat men Psalm 72 niet uitkiest, maar dit... la, la, la... Ik kreeg de indruk dat Beatrix ook niet begreep wat haar overkwam.

Bij haar inhuldiging koos zij zelf voor het lied 'Wat de toekomst brengen moge' en bij haar afscheid koos het volk: la. la, la...  
We bidden haar Gods zegen toe in de tijd die voor haar ligt.

Met een hartelijke groet,  
Ds. J. Broekman

### **AGENDA**

Woensdag 5 feb	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Donderdag 6 feb	20.00 uur	Lidmatenkring
Woensdag 19 feb	18.30 uur	uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)



### **VAN DE REDACTIE**

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 17 februari 2014 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

**N. van der Vliet**

Berkenlaan 2

email: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

### **Volgende inleverdata zijn:**

3 mrt	voor 2 weken
17 mrt	voor 2 weken
31 mrt	voor 2 weken
<b>14 apr</b>	<b>voor 3 weken</b>
5 mei	voor 2 weken
19 mei	voor 2 weken
2 juni	voor 2 weken
16 juni	voor 2 weken
30 juni	voor 2 weken
<b>14 juli</b>	<b>voor 6 weken</b>

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)  
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen  
Telefoon 0418 – 58 14 57  
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl  
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij  
familie van Rossem,  
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN  
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925  
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in  
de kerk  
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**  
Kabel UPC 92.1  
Ether 104.9  
PC [www.lekwaaltv.nl](http://www.lekwaaltv.nl)  
TV lokale omroep LWTK  
Glasvezel KPN: TV kanaal 594  
Radio kanaal 994