

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van Mourik
BIJSTAND PASTORAAT	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer

37e Jaargang, no. 1090, 4 april 2014

KERKDIENSTEN

Zondag 6 april 2014, 6^e lijdenszondag

09:30 uur: Kand. A. de Wit
Introïtuslied: Ps. 67: 2, 3
18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 139: 11, 12
1^e collecte: Werelddiaconaat
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 13 april 2014, Palmzondag

09:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 72: 1, 11
18:30 uur: Ds. G.J. Mink
gezamenlijke dienst in de kerk van de Hervormde Gem.
Introïtuslied: Ps. 140: 11, 12
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking , avonddienst: Woord en Daad

Lied van de Zondagsschool

6 apr: Ps. 67: 3b
13 apr: Ps. 72: 11

Kinderoppas:

6 apr: Netty Pippel en Marianne de Bruin
13 apr: Jeanine Sneep en Arne Ruitenburg

Schoonmaakrooster

1 t/m 11 apr: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
14 t/m 18 apr: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet



MEDITATIE

...en hij waagde het om bij Pilatus het lichaam van Jezus te vragen (Markus 15: 43)

Lijdenstijd 2014

Waar zijn de discipelen van Jezus toch? We horen niets meer van hen nadat Jezus gevangen genomen was. Had niet een van hen het kruis voor Jezus moeten dragen? Hadden zij Zijn lichaam niet moeten verzorgen? Nu wordt Zijn lichaam verzorgd door iemand van wie we nog nooit hadden gehoord: Jozef van Arimathea. Een vreemde brengt nu ineens de moed op sympathie voor Jezus te tonen. Tot nu toe hebben de mensen Jezus alleen maar geweld aangedaan. Nu komt Hij in andere handen. Hier is dus al iets van een wending te zien. Hier is een keerpunt, dat zal uitlopen op Jezus' opstanding.

Juist in verband daarmee is het van groot belang dat officieel is vastgesteld dat Jezus werkelijk gestorven is. Pilatus onderzoekt dat nauwkeurig. Blijkbaar stierven gekruisigden pas na lange tijd. Aan het leven van hen die naast Jezus hingen, is met geweld een einde gemaakt. Maar dat was bij Jezus niet nodig. 'Niemand ontnemt Mij Mijn leven', had Hij eens gezegd. 'Ik leg het uit Mijzelf af'. De Heiland is vrijwillig voor ons gestorven, uit liefde. Dat maakt Zijn dood zo kostbaar. Hij bracht Zichzelf ten offer.

Pilatus geeft Jozef toestemming over het lichaam van Jezus te beschikken. Wat een eeuwig verschil. Pilatus wilde van de levende Jezus af. En Jozef van Arimathea zag de allergrootste waarde in het dode lichaam van Jezus. Voor Hem kreeg hij alles over. Zijn geloof. Hij zou onrein zijn en het Paasfeest niet kunnen vieren, als hij een dode had aangeraakt. Zijn positie als raadsheer en wie weet wat nog meer. Hij begeerde het lichaam van Jezus. Hij waagde het om het lichaam van Jezus te vragen. Want in de dood van Christus ligt ons leven. In de dood van Christus ligt betaling van al onze zonden. Er is een oneindige waarde en heerlijkheid in deze dode Christus. Hoeveel te meer dan in de levende Christus. Straks zal Hij verrijzen uit het graf. Spoedig is Hij ten hemel gevaren. En hoe gauw komt Hij terug op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal ieder mens zien de waarde van de dood van Christus. Dan zullen alle geslachten van de aarde wenen, als zij de verkeerde keus hebben gemaakt.

U ook?

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Mevr. Marianne van Mourik- Vos, Berkenlaan 8, is in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem opgenomen en heeft een nieuwe knie gekregen. Dat is een ingrijpende operatie en daarom is er dankbaarheid dat het goed gegaan is. Wel volgt er natuurlijk een tijd van therapie. We hopen en bidden dat het allemaal voorspoedig mag gaan. *De HEERE is bij mij, te midden van wie mij helpen* (Ps. 118: 7).

We leven mee met de familie De Wit uit Haaften. De zoon van Tonny en Tiny is na een val ernstig gewond in het ziekenhuis opgenomen. Er brak een spannende tijd aan. Vorige week is hij overgebracht naar het UMC en uiteindelijk toch geopereerd. Het is op dit moment afwachten hoe het zich ontwikkelt. Gedurende die week kreeg Tonny last van hartritmestoornissen, waarvoor hij ook nog opgenomen werd in het ziekenhuis. Wat kan er in korte tijd dan veel gebeuren. We wensen hen sterkte toe en we bidden om een voorspoedig herstel. *De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd* (Ps. 118: 6).

Wij denken ook aan andere gemeenteleden die onderzoeken of kuren ondergaan. Dat gaat vaak met veel spanning gepaard als er gewacht moet worden op de uitslag. Ook hen willen we in de voorbede aanbevelen.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Mw. Van Horssen-van der Meijden, Hornstaete – Lavendelhof,
Lingesteynplantsoen 65, 4141 GJ Leerdam

Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg
Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht
Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

Uit dankbaarheid

Voor het medeleven in de afgelopen maanden wil ik graag u allen bedanken. De vele kaarten met bemoedigende woorden en schitterende gedichten hebben me getroost en blij gemaakt. Het is een moeilijke tijd geweest, zeker ook voor de kinderen en kleinkinderen, maar de dankbaarheid overheerst nu ik me zo goed voel en steeds sterker word. Van de 8 chemokuren zijn er 3 gedaan. Als alles gaat zoals gepland, ben ik half juli klaar. Steeds opnieuw is het een rijke ervaring het gevoel te hebben gedragen te worden door het medeleven en gebed van u allen. Op één van de eerste kaarten die ik kreeg stond een schitterend gedicht wat me zoveel vertrouwen heeft gegeven en met u wil delen.

Ik dank U voor het wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Met vriendelijke groeten, Alie Niesing – Veldhuizen

VERANTWOORDING

Collecten

Woensdag 12 mrt:	1 ^e collecte	€	71,50	diaconie
	2 ^e collecte	€	75,65	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	1.140,10	bidstondcollecte
Zondag 16 mrt:	1 ^e collecte	€	146,00	Ned. Patiënten ver.
	2 ^e collecte	€	124,30	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	138,50	past. en prediking
Zondag 23 mrt:	1 ^e collecte	€	126,80	Ned. Bijbelgen.sch.
	2 ^e collecte	€	136,30	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	133,15	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ouderling Van Kuilenburg € 50,00 + € 10,00

Mw. J. van Zante € 10,00 tijdens bezorgen bloemengroet

Ds. Broekman € 30,00 voor de biddagcollecte en € 7,00

Kand. De Vree € 20,00

Mw. L. van der Weerd € 10,00 voor de biddagcollecte

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDOM HET WOORD

Diensten

D.V. komende zondagavond hoop ik weer verder te gaan met de catechismusprediking. We zijn toegekomen aan Zondag 47. De Catechismus behandelt in het laatste gedeelte het 'Onze Vader'. De vorige keer bespraken we de aanhef van dit gebed: 'Onze Vader die in de hemelen zijt'. Zondagavond is de eerste bede aan de beurt: *Uw Naam worde geheiligd*. Zondag 47 bestaat uit slechts één vraag: Wat bidden we met die woorden? Het is goed daar eens over na te denken, want we zeggen ze vaak op zonder er over na te denken. Deze woorden oefenen ons in bekering en dankbaarheid. Komt u (weer) luisteren? De tekst van Zondag 47 ligt weer klaar bij de ingang van de kerk.

In de tijd van Passie en Pasen wil ik preken uit het Mattheüs-evangelie. Dat begint D.V. op zondag 13 april, ook wel eens Palmzondag genoemd. We lezen Matt. 27: 11-26. We lezen daar dat Jezus door Pilatus verhoord wordt, te midden van alle drukte voor zijn paleis. En dan ineens krijgt hij een boodschap van zijn vrouw: *Laat je toch niet in met deze Rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om Hem geleden*. We lezen dat in vers 19 en dat vers is dan ook de tekst voor de prediking. Thema: Pilatus' vrouw.

In deze dienst willen we ook broeder Arno van der Meijden bevestigen als diaken. We zijn dankbaar dat het college van diakenen dan weer voltallig is en we wensen Arno veel sterkte en bovenal Gods zegen toe en heten hem ook welkom binnen de kerkenraad.

Na deze zondag is er de stille week, waarin we 's avonds in een kort avondgebed in de kerk bij elkaar komen om in stilte het plaatsvervangend lijden van de Heere te gedenken.

Stille week

In de zogenoemde Stille week, de week voor Pasen, zijn er weer de korte bezinningsmomenten in de kerk. De bijeenkomsten worden gevuld met zang, Schriftlezing, stilte en gebed, alles gericht op de lijdensweg die onze Heiland gegaan is. We doen dit niet uit medelijden met Hem, want Hij is die weg al gegaan en de overwinning is al behaald. Maar het is juist goed voor òns om er telkens weer bij bepaald te worden wat Zijn verzoenend werk voor ons betekent.

Van maandag tot en met donderdag komen we vanaf 19.30 uur bij elkaar in de kerk. Iedereen is van harte welkom.

Nagekomen voor de bidstondcollecte:

Voor de bidstondcollecte is nagekomen: € 25,00 + € 28,00 + € 100,00.

Wie nog een gift voor de biddag wil doen, kan dat doen via een enveloppe in de collectezak, een gift meegeven of een bedrag overmaken t.n.v. de Hervormde Gemeente Herwijnen via NL42 RABO 03280.00.531 of ING Bank: NL10 INGB 0000 950.925

Nagekomen voor de Actie Kerkbalans:

Voor de Actie Kerkbalans is nagekomen: € 200,00. De tussenstand is nu € 62.158,54

Wie een bijdrage wil overmaken kan dat doen via:

NL42 RABO 03280.00.531 of ING Bank: NL10 INGB 0000 950.925

Dit t.n.v. de Hervormde Gemeente Herwijnen en onder vermelding van Kerkbalans 2014.

Doopaangifte

Ouders die hun kinderen willen laten dopen worden in de gelegenheid gesteld doopaangifte te doen, door contact op te nemen met Ds. Broekman (0418-581505). Dit kan tot uiterlijk vrijdag 11 april.

Grote schoonmaak kerk: hulp gezocht

Enkele vrijwilligers van de schoonmaakploeg hebben het initiatief genomen het kerkgebouw op **maandag 28** april een grote schoonmaakbeurt te geven; eventueel met een uitloop naar dinsdag 29 en/of woensdag 30 april. U zult begrijpen: Helpende handen zijn daarbij zeer welkom; eigenlijk zelfs onmisbaar.

Wie een handje wil helpen, wordt verzocht zich te melden bij Nel vd Linden (0418-582477) of bij Lijntje vd Weerd (0418-582238).

Alvast bedankt voor uw medewerking

Legaat

We hebben als Hervormde Gemeente vorig jaar uit de nalatenschap van Willemina Jantje Welbie-Blom, een bedrag van ruim € 86.000 ontvangen. Mevrouw Welbie overleed op 27 juni 2012, nadat ze nog maar enkele weken in Avondlicht woonde.

Het is steeds opnieuw om stil van te worden als het geloof en de kerk in het leven van mensen zo'n belangrijke plaats innemen, dat zij de kerk als (enige) erfgenaam benoemen. Het legaat is dan ook in grote dankbaarheid aanvaard.

Het zal u niet verbazen dat gezien de hoogte van het legaat, het college van kerkrentmeesters wat langer heeft nagedacht over de besteding van het geld. Belangrijk daarbij was dat die besteding past binnen het financiële beleid van de kerkenraad. Verder hebben we gewacht tot duidelijk was hoeveel rijkssubsidie we de komende jaren krijgen voor groot onderhoud aan ons kerkgebouw. Dat wachten duurde langer dan aanvankelijk gedacht.

De kerkrentmeesters hebben vervolgens een voorstel voorgelegd aan de kerkenraad, die inmiddels met het voorstel heeft ingestemd.

Toelichting

Uitgangspunt van het financiële beleid is dat de jaarlijkse kosten van onze Gemeente betaald moeten worden uit 'levend geld'. Met 'levend geld' bedoelen we de opbrengsten van de Actie Kerkbalans, collecten, giften, en de opbrengsten van de verkoopdag en bloemenactie. Geld dat we met elkaar, als levende, dankbare en actieve Gemeente bijeen brengen. We gaan er daarbij vanuit dat we voor de gewone jaarlijkse kosten niet afhankelijk zijn van legaten. Dergelijke (incidentele) inkomsten kun je immers niet begroten.

Naast de steeds terugkerende jaarlijkse kosten in de gewone exploitatie (salarissen, vergoedingen, kosten gastpredikanten, afdrachten, energiekosten) hebben we als Hervormde Gemeente in Herwijnen de instandhoudings- en onderhoudskosten van ons monumentale kerkgebouw en van de monumentale pastorie. Deze kosten variëren per jaar. De kosten worden betaald vanuit het Onderhoudsfonds, dat wordt gevoed met de opbrengsten van de rommelmarkten, voorjaarsmarkten, de maandelijkse uitgangscollecten en door subsidies.

De basis voor het groot onderhoud aan kerkgebouw en pastorie zijn de meerjarige onderhoudsplannen die worden opgesteld. Bij de daadwerkelijke uitvoering van de plannen wordt overigens steeds bekeken hoe noodzakelijk de uit te voeren werkzaamheden op dat moment zijn en hoe ze zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Soberheid en doelmatigheid staan bij de uitvoering dus centraal.

Op basis van de onderhoudsplannen wordt ook een begroting gemaakt, om een beeld te krijgen van de kosten waarmee we de komende jaren te maken krijgen.

Uit de berekeningen blijkt dat we de komende tien jaar ongeveer € 300.000 nodig hebben voor groot onderhoud. Met name onderhoud van het dak van de kerk kan wel eens veel geld gaan kosten: als we daarmee aan de slag moeten, krijgen we namelijk te maken met asbestsanering.

Gelukkig zit er nog geld in het Onderhoudsfonds, krijgen we subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en komt er geld binnen via de rommel- en voorjaarsmarkten, collecten en specifieke giften. Er blijft echter de komende tien jaren, op basis van de inzichten van nu, een gat over van € 60.000.

Om die reden heeft de kerkenraad besloten € 60.000 euro uit het legaat toe te voegen aan het Onderhoudsfonds, om daarmee de kosten voor de komende tien jaren af te dekken.

Daarmee resteert uit de nalatenschap van mevrouw Welbie-Blom een bedrag van € 26.000. De kerkenraad heeft ermee ingestemd dat bedrag toe te voegen aan het Pastoraatfonds. Uit dat fonds worden de kosten van de pastoraal-werker betaald: in het verleden was dat Ds. Groenenboom, nu kandidaat De Vree. Op deze manier hopen we de bijstand in het pastoraat, belangrijk voor met name het bezoekwerk onder de (iets) ouderen in de Gemeente, ook de komende tien jaar te garanderen.

Kort samengevat:

Het legaat wordt ingezet om de kosten voor groot onderhoud aan kerk en pastorie, en de kosten voor bijstand in het pastoraat de komende tien jaren te kunnen betalen. Het legaat wordt dus niet gebruikt om eventuele tekorten in de jaarlijkse gewone exploitatie te dekken. Uitgangspunt van ons beleid is dat deze laatste kosten worden betaald vanuit 'levend geld'. Er is daarover al vaker gepubliceerd in dit kerkblad, bijvoorbeeld rond de Actie Kerkbalans.

Namens de kerkenraad
Het college van kerkrentmeesters

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
14-04	J.C. de Jongh-van Arendonk	89	Sluimerskamp 18

Voorjaarszendingscollecte

De voorjaarszendingscollecte heeft dit jaar € 1381,75 opgebracht. Wij zijn heel blij met deze prachtige opbrengst!

Wij willen u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage en de collectanten voor hun medewerking.

De zendingscommissie

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

15 mrt	Mw. Burghart	ZC Avondlicht
22 mrt	Mw. J. de Joode-Klop	ZC Avondlicht

Voorjaarsmarkt zaterdag 5 april a.s. van 09.30 – 13.00 uur

**Locatie : Parkeerterrein Fa. van Arendonk, Achterweg 57
te Herwijnen**

- **Grote hoeveelheid antieke gereedschappen**
 - **Meubels**
 - **Boeken, CD's, DVD's**
 - **Elektrische apparaten, lampen**
 - **Kinderfietsen**
- **Huishoudelijke artikelen, aardewerk, bloempotten**
 - **Antiek, curiosa, servies, glas**
 - **Speelgoed, spelletjes, knuffels**
 - **Rad van fortuin met mooie prijzen**
- **Gezellig terras met koffie / thee, frisdrank, cake**
 - **Broodje hamburger, broodje worst**



Organisatie:
Rommelmarkt commissie Hervormde Gemeente Herwijnen



Vrijwilligers gezocht..

Aan de Griendweg in Hoog Dalem (Gorinchem) is een locatie van Syndion opgestart. Op deze locatie met 16 appartementen wonen mensen met een beperking. De beperkingen die deze mensen in hun leven ervaren variëren van licht verstandelijk beperkt tot ernstig meervoudig gehandicapt. Wellicht kunnen jullie je voorstellen dat veel handen nodig zijn van begeleiders en vrijwilligers om kwaliteit van zorg en ondersteuning te kunnen bieden zodat bewoners daar met plezier kunnen wonen.



Inmiddels zijn er al een aantal vrijwilligers werkzaam. Er wordt gekookt, activiteiten gedaan. Het is heel dankbaar werk, je krijgt er veel warmte en liefde voor terug, het team is gezellig, kortom: waardevolle invulling van vrije tijd. Nu is het zo, dat er nog meer vrijwilligers nodig zijn. Vrijwilligers kunnen worden ingezet bij verschillende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan:

- Ondersteunen bij de dagelijkse verzorging van cliënten
- Op woensdagavond met een bewoner boodschappen doen
- Was en strijk verzorgen
- Samen met een bewoner de stad in bijvoorbeeld op donderdagavond
- Een wandeling- of fietstochtje maken met bewoners
- Spel- en sportactiviteiten in of om de locatie

Alle bewoners bezoeken overdag werk en/of dagbesteding.

Lijkt het je wat? Wordt dan vrijwilliger op de Griendweg. Meld je aan via clustermanager Jolanda de Korte
j.dekorte@syndion.nl

Paasgroetenactie Friedensstimme

Mede gezien de positieve reacties van de voorgaande jaren wil de zendingscommissie ook dit jaar een Paasgroetenactie van de Stichting Friedensstimme organiseren. Deze stichting ondersteunt verdrukte en vervolgte christenen onder meer door verspreiding van christelijke lectuur in de landen van de voormalige Sovjetunie.

Hoe gaat het een en ander in zijn werk?

Op DV **zondag 20 april 2014** (1^e paasdag) staat er achter in de kerk een tafel waarop lectuurpakketten liggen. De pakketten worden na de dienst aangeboden aan u, maar net als vorig jaar geldt: op = op!! U mag daarom ook voor de dienst al een envelop meenemen. Op deze manier bent u zeker van een pakket om te verzenden naar vervolgte christenen.

Deze pakketten worden door Friedensstimme kosteloos ter beschikking gesteld en zijn al voorzien van een adres. Het is de bedoeling dat deze pakketten door leden van onze gemeente worden gefrankeerd en verzonden. Als u/jij hieraan mee wilt werken komen dus alleen de verzendkosten voor uw/jouw rekening (€ 5,25 – 5 postzegels nr. 1).

De adressen die op de pakketten staan zijn van voorgangers, evangelisten, leidinggevendenden van zondagsscholen of van bibliotheken. Deze behoren tot de gemeenten van niet-geregistreerde baptisten, verspreid over de gehele voormalige Sovjetunie. Zij zorgen voor de verdeling van de lectuur.

In de opening van iedere te verzenden envelop hebben wij een handleiding voor de verzending gedaan. Hierin kunt u lezen hoe de verzending precies in zijn werk gaat. Het is de bedoeling dat u deze handleiding uit de envelop haalt, leest en het pakket volgens de regels verstuurt (anders komt een pakket niet aan).

De handleiding moet uiteraard niet worden meegestuurd!

Mocht u/jij nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de zendingscommissie (A'da de Bruin – van der Vliet, tel.nr. 582153).

Wij vertrouwen erop dat alle pakketten kunnen worden verzonden en dat u/jij dit werk ondersteunt met uw/jouw gebed. Op deze manier mogen we een klein steentje bijdragen aan de verspreiding van het evangelie.

De zendingscommissie

Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2014

Graag houden we u/jou op de hoogte over het 'Zeesterrennieuws', m.a.w. de Vakantie-Bijbel-Spel-Week, die gehouden zal worden van maandag 25 t/m woensdag 27 augustus.



Een paar weken geleden hebben we de opgaveformulieren in beide kerken uitgedeeld. We zijn blij dat de aanmeldingen van mensen die willen meehelpen, binnendruppelen. Fijn dat we mogen merken dat er betrokkenheid is vanuit de gemeenten; zo worden wij als stuurgroep ook steeds enthousiaster om de plannen verder uit te werken. Meer hulp is echter meer dan welkom!

Hoe kun je je aanmelden?

Dat kan door het invullen van het opgaveformulier en dat af te geven bij één van onderstaande namen of een mail te sturen naar vbswherwijnen@live.nl waarin je aangeeft wat je kunt/wilt betekenen. Het formulier is ook terug te vinden op de websites van de kerken. Een andere handige mogelijkheid is het bezoeken van onze facebookpagina: VBSW Herwijnen. Ook daar staat het opgaveformulier (en andere info).

Welke taken zoeken we nog?

Op dit moment is er met name nog behoefte aan *groepsleiding*, *spelleiders* (die meedenken met het invullen van een programmaonderdeel) en *spelmedewerkers* (oftewel spelbegeleiders). Maar denk vooral altijd na wat u/jij aan talenten te geven hebt in deze week. Wij zijn er dankbaar voor!

De stuurgroep hoopt in april verder te kunnen met de invulling van het programma. Daarom juist is het zo belangrijk dat we weten op wie we mogen rekenen.

De afsluiting van de week is inmiddels geregeld, maar dat houden we nog even als verrassing.... Het wordt in ieder geval heel leuk voor alle zeesterren, groot en klein!

Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week

Mirjam Bron	Pieterswaard 20	0418 - 582135
Gerben den Hartog		06 - 48610352
Ellen de Kock		06 - 48007208
Netty Pippel	Wilgenlaan 29	0418 - 641678
Annette Ruitenburg	Kolstraat 32	0418 - 582439
Josina van Zandwijk	Bommelweg 10	0418 - 582593

TENSLOTTE

Van een gemeentelid kreeg ik het onderstaande gemaild.

BRIEF AAN GOD

Lieve Heer,

Het spijt me dat U de zondag op zo'n vreemde dag hebt gezet. Ziet U, het zit zo, we zouden veel beter en geregelder naar de kerk kunnen komen als U een andere dag had gekozen. Nu is het juist de dag die volgt op... een week hard werken. Meestal zijn we dan erg moe, en willen dan graag uitrusten. Bovendien gaat er ook nog een zaterdag aan vooraf. Mijn man zit dan vaak aan de auto te knutselen en de kinderen en ik hebben ook van alles wat te doen. 's Avonds gaan we vaak uit of ontvangen we bezoek, van vroeg naar bed gaan is dan geen sprake.

Kunt U het ons dan kwalijk nemen dat we de volgende dag wat uitslapen? Verder valt het ons op dat het vaak zondags guur weer is, of dat het regent. En als het mooi weer is, dan willen we er wel eens op uit, naar de bossen of zo. Tenslotte we zitten vaak binnen, en zoals ik al zei, 's zaterdags komt er niet veel van.

Ziet U, Heer God, ik wil graag dat U het eens van ons standpunt bekijkt. Het is echt niet onze schuld of onwil dat we niet zo vaak in de kerk komen. We zouden graag willen, en we weten dat het moet en ook dat we het nodig hebben.

We willen alleen maar even zeggen dat het werkelijk niet kan, en we hopen dat U het zal begrijpen.

U toegenegen,
I. K. Bentedruk

BRIEF VAN GOD

Lieve Kind,

Wat heb Ik je toch een zwaar kruis opgelegd door Mijn dag precies op zondag te laten vallen en dan ook nog na een vrije zaterdag. Maar Ik zal het je uitleggen.

De maandag is vanouds bedoeld als wasdag en op dinsdag wordt de was gestreken. Woensdag knoopjes aan zetten, en kleine klusjes doen en met de kinderen de vrije middag door brengen.

Op donderdag krijgen de slaapkamers hun wekelijkse beurt, en op vrijdag wordt de rest van het huis gedaan, om jouw bezoek in het weekend waardig te ontvangen. Dan kun je op zaterdag uitslapen en de boodschappen doen, en je man kan na zijn vijf werkdagen aan zijn auto knutselen.

Ja, en nou de zondag hè? Dan mag je op visite. Bij Mij, want Ik wil dan even met je bijpraten. Weer of geen weer, bossen of geen bossen, zin of geen zin. Zes dagen in de week kijk Ik dag en nacht naar je om. Als je thuis bent, voor een stoplicht staat, in de supermarkt loopt, nu wil Ik gewoon dat je op Mijn dag bij Mij op bezoek komt, en ook regelmatig bij Mij aan tafel komt.

Ik ben blij dat je graag wilt komen, en dat je weet dat het ook moet, en dat je het nodig hebt. Daarom verwacht Ik je ook.

ELKE ZONDAG.

Je Vader

Echt iets om diep over na te denken!
Met hartelijke groet, ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 2 april	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Zaterdag 5 april	09.30 uur	voorjaarsmarkt

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 14 april 2014 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

NB. LET OP !!!

De volgende kopij is voor een periode van drie (3) weken

Volgende inleverdata zijn:

5 mei	voor 2 weken
19 mei	voor 2 weken
2 juni	voor 2 weken
16 juni	voor 2 weken
30 juni	voor 2 weken
14 juli	voor 6 weken



KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531

DIACONIE Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

UITZENDING RADIO LINGEWAAL

Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994