

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van Mourik
BIJSTAND PASTORAAT	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer

37e Jaargang, no. 1095, 20 juni 2014

KERKDIENSTEN

Donderdag 19 juni 2014

15:00 uur: Ds. J. Broekman, dienst Zorgcentrum Avondlicht

Zondag 22 juni 2014, uitzending via Radio Lingewaal

09:30 uur: Ds. J. Broekman

Introïtuslied: Ps. 84: 1, 2

18:30 uur: Ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

Introïtuslied: Ps. 149: 1, 2

1^e collecte: Medische Zending

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 29 juni 2014

09:30 uur: Ds. A. Stijf, Ede

Introïtuslied: Ps. 84: 2, 6

18:30 uur: Ds. J. Broekman

Introïtuslied: Ps. 150: 2, 3

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

22 juni: Ps. 84: 2a

29 juni: Ps. 84: 2b

Kinderoppas:

22 juni: Gea, Wion en Jevi van Os

29 juni: Wietske van Mourik en Marianne de Bruin

Schoonmaakrooster

23 t/m 27 juni: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp

7 t/m 11 juli: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn



Meditatie

...alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft
(Markus 9: 23b).

Er komt een vader met een zoon die een 'onreine geest' heeft bij Jezus. Die vader is de wanhoop nabij. Alles heeft hij al geprobeerd om het leven van zijn zoon dragelijk te maken. Hij hoort van een Jezus die mensen geneest. Hij brengt zijn zoon bij Jezus' discipelen. Maar wat hij hoopte, gebeurt niet. Er wordt zwaar over gediscussieerd. Schriftgeleerden erbij... Ze zullen wel op de zonden van die vader gewezen hebben.

De jongen wordt bij Jezus gebracht. Jezus gaat het 'waarom' van de vader niet uit de weg, maar vraagt naar zijn geloof. Op de oorzaak van de ziekte van zijn zoon gaat Hij niet in. De vader mag zelfs zijn ongeloof uitspreken. 'Kom mijn ongeloof te hulp!' Dat is nu wat de schriftgeleerden niet begrepen: dat je mag twijfelen bij Jezus. We mogen ons met onze twijfel aan Hem toevertrouwen. De erkenning van je ongeloof opent je wezen voor God. De erkenning dat jij alles hebt geprobeerd, maar er niet uitkomt – daar is Jezus in geïnteresseerd. Want Hij ziet het hart aan. Hij ziet hoe deze vader zich al zoveel malen heeft afgevraagd of zijn geloof wel goed was. Toch geneest de Heere Jezus zijn zoon.

...alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft...

Ja, daar komt het op aan. Bij die vader en bij ons. Het oprechte geloof. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Alles wat uit het geloof niet is, is zonde. Maar andersom is het ook waar: alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Want het geloof is Gods kracht in onze zwakheid. Het geloof ziet af van alle eigen mogelijkheden en waardigheden. Het vertrouwt alleen op de waardigheid van Christus en de macht van Christus. En die waardigheid is zo volmaakt en overvloedig. Die kracht is een almacht. Dus alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Ook al is dat geloof zwak. Ook al moeten wij zeggen: 'Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp.' Dat doet er uiteindelijk niet toe. Want het geloof overwint. Zelfs het zwakste geloof verenigt ons met Christus. En alles wat Hij gedaan en verdiend heeft, wordt u toegerekend. Zodat u niets te vrezen hebt, maar alles te hopen voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid.

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Er zijn er onder ons die een spannende tijd beleven. Zij ondergaan onderzoeken of kuren en het is afwachten hoe het verder gaat. Dat heeft invloed op het leven van ieder mens die dat aangaat. Ook voor de naaste familie natuurlijk. Laten we hen allen met

onze gebeden omringen en meeleven waar dat mogelijk is.

Wanneer iemand tien minuten op de bus moet wachten, hoor je wel eens dat zo iemand ongeduldig wordt. Ik vraag me wel eens af hoe mensen het kunnen volhouden weken, maanden soms jaren ziek te zijn.

Augustinus zei eens: *Ons hart is onrustig*. Of dat voor iedereen geldt, weet ik niet. Ik weet wel dat we met meer recht kunnen zeggen: *ons hart is ongeduldig!* Ik geef het je te doen, al maar uitgeschakeld te zijn, omdat je ziek bent en je weet niet of je ooit nog beter wordt. Of je weet het wel, je mag er nog altijd op hopen en er wordt nog altijd voor gevochten, maar het duurt zo lang en er schijnt geen eind aan het wachten te komen. Wat moet je in zulke gevallen zeggen? Elke stichtelijk woord lijkt zo goedkoop.

Jaap Kronenburg, die ook vele jaren ziek was, schreef eens een gedicht: *Aan een moeilijke vertrooster*.

De eerste regel luidt: *Je kunt wel gaan, je hoeft niet meer te komen...*

Even later zegt hij:

*Je moet niet zo over Gods daden praten,
denk wat het is, ze stil te ondergaan,
en voel je eens je hart van God verlaten,
kom dan nog even bij me aan.*

*Misschien dat we elkaar dan beter kunnen vinden,
dat je mijn schreien beter kunt verstaan,
...misschien gaan we dan samen zachtjes zingen:
wat God doet, is toch welgedaan.*

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16).

Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Henk van Meteren, Woongroep de Boomkamp, Notarisappel 29-35,
4191 DX Geldermalsen

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

Bedankt

Wij bedanken u en jullie voor de ontvangen kaarten, aandacht, felicitaties en bemoedigingen rondom onze belijdenisdienst.

Fijn dat we met zoveel mensen in de kerk bijeen waren.

Namens de nieuwe leden,
Jan, Jan-Willem, Kees en Ingrid

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 25 mei:	1 ^e collecte	€ 109,35	diaconie
	2 ^e collecte	€ 127,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 118,45	pastoraat en pred.
	Avondmaalscoll.	€ 171,10	GZB
Donderdag 29 mei:	1 ^e collecte	€ 49,35	diaconie
	2 ^e collecte	€ 50,55	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 49,70	pastoraat en pred.
Zondag 1 juni:	1 ^e collecte	€ 119,85	Deelgenoten
	2 ^e collecte	€ 128,55	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 129,50	onderhoudsfonds
Zondag 8 juni:	1 ^e collecte	€ 264,40	Pinksterzend.coll.
	2 ^e collecte	€ 208,55	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 159,15	pastoraat en pred.

Giften

Ontvangen via:

Mw. L. van der Weerd € 20,00 voor het kerkblad in ZC Avondlicht

Kand. De Vree € 50,00 + € 20,00

Dhr. N. van der Vliet € 50,00 voor het kerkblad op bezoek

Ds. Broekman € 20,00 + € 5,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDOM HET WOORD

Diensten

De komende weken, tot aan onze vakantie, wil ik in de ochtenddiensten preken over de gebeurtenissen die beschreven worden in Handelingen 28.

In het boek Handelingen (dat door de evangelist Lukas geschreven is) lezen we o.a. over de zendingsreizen die Paulus gemaakt heeft. Na drie zendingsreizen komt hij weer in Jeruzalem, waar hij gevangen genomen wordt. Na enkele jaren beroept hij zich op de keizer en gaat hij als gevangene op weg naar Rome. Onder weg lijden ze schipbreuk op de Middellandse Zee en het hele gezelschap spoelt aan op het eiland Malta. En dan begint hoofdstuk 28. We lezen op D.V. zondag 22 juni Hand. 28: 1-10. Het thema voor de preek is: *Paulus op Malta*. De tekst voor de verkondiging is vers 3: *En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich vast in zijn hand*. Lezen we zomaar een reisverslag omdat dat zo aardig is in de naderende vakantietijd? Nee, het is profetie van de eerste orde. Het is profetie van wat er in het eindgericht gaat gebeuren met de satan, de oude slang. Op Malta heeft Christus bewezen Overwinnaar te zijn. Zeer bemoedigend dus. Komt u maar luisteren!

In de avond van zondag 29 juni gaat het troostboek van de kerk weer open. Indringend is de behandeling van het Onze Vader. U weet niet wat u mist als u deze diensten overslaat! Deze keer is Zondag 50 uit de Heidelbergse Catechismus aan de beurt. Die behandelt de vraag: *Wat bedoelen we met de woorden: Geef ons heden ons dagelijks brood?* Heel praktisch dus: we vragen of God iedere dag wil geven wat we nodig hebben. Maar dat niet alleen. Er zit nog veel meer achter deze woorden. Ik hoop het u duidelijk te maken. De tekst van Zondag 50 ligt bij de ingang van de kerk.

Belijdenis

We zien terug op een gezegende belijdenisdienst die op de morgen van de eerste Pinksterdag plaatsvond. Met velen waren we in de kerk om mee te leven met Jan-Willen, Kees, Ingrid en Jan. Zij mochten hun ja-woord geven en onder zegenende handen gaf ik hen de volgende teksten mee:

Jan-Willem Boogert: *Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend (Psalm 25: 14)*

Cornelis Adrianus Klerkx: *Hij die u roept is getrouw: Hij zal het ook doen (1 Thess. 5: 24)*

Ingrid Catharina Wilhelmina Klerkx- Oosterwijk: *De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest (Exodus 15: 2)*

Jan Kruis: *Wees getrouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven (Openbaring 2: 10).*

Vanuit de belijdenis van Ruth kreeg iedereen wat mee in deze dienst: de drie G-woorden: Genade, Geest en Gemeente. Wat zijn we rijk als we daaruit leven mogen!

Actie Kerkbalans

De afgelopen tijd zijn enkele bedragen nagekomen voor de Actie Kerkbalans: 1 x € 50,00 + 1 x € 14,00 + 1 x € 25,00 + 1 x € 100,00. De tussenstand komt hiermee op € 62.391,54. Voor dit jaar is begroot een opbrengst van minimaal € 66.150.

Een verschil van ruim € 3.750. Dat lijkt een overbrugbaar verschil, toch? Wie een (extra) gift wil overmaken, kan dat doen via NL42 RABO 03280.00.531 of ING Bank: NL10 INGB 0000 950.925, steeds onder vermelding van kerkbalans 2014.

Bedankt
Het college van kerkrentmeesters

De Classis Bommel en het onderwijs (1)

Tot een van de taken van de Classis Bommel behoorde de zorg voor het onderwijs. Mochten we denken dat de dominees en ouderlingen die de Classis bestuurden bezorgd waren over de geringe kennis van de dorpelingen op het gebied aardrijkskunde of rekenen, dan hebben we het mis. Het ging ergens anders om. De school was 'een der

voornaamste middelen om de eenvoudige mensen tot de goede beginselen der kennis te brengen en om te ontwakken uit de onwetendheid des pausdoms tot kennis der waarheid'. Zoals de historicus Van Deursen in zijn meesterlijke boek over het dagelijks leven van gewone mensen in de Gouden Eeuw schrijft, dienden de gereformeerde scholen de leerlingen voor te bereiden op het kerkklidmaatschap. Het ging er dus niet om of kinderen mooi konden schrijven of goed rekenen, dat was net zo belangrijk als het vlechten van een mand of het melken van een koe. Nee, er moesten schoolmeesters komen die de catechismus onderwezen en de kinderen psalmen leerden. En leren lezen was belangrijk! Want het ging er om dat men zelf de Bijbel pakte en deze las.

In de vroege zeventiende eeuw moesten leerlingen er ook op worden gewezen dat de 'papisten' (de katholieken) dwaalden en dat er allerhande sektariërs waren die je van de ware weg trachten af te brengen. De plaatselijke gereformeerde gemeenten dienden daarom te zorgen voor betrouwbare onderwijzers. Had men een schoolmeester gevonden dan moest deze voor de classis examen doen en de belijdenisgeschriften van de gereformeerde kerk ondertekenen.

Al vanaf het begin van het ontstaan van de Classis Bommel (1614) waren er zorgen. In de eerste plaats was er een gebrek aan schoolmeesters. In Wadenoijen wilde de kerkenraad wel een schoolmeester aanstellen maar een oprechte en bekwame gereformeerde onderwijzer was nergens te vinden. Dan waren er ook nog vrijbuiters onder de schoolmeesters die deden waar ze zin in hadden. De schoolmeester van Aalst liet niet de gezangen zingen die door de gereformeerde kerken waren goedgekeurd (1615). Omdat er zo weinig bekwame schoolmeesters waren, stelde de kerkenraad van Hellouw iemand aan die niet door de classis was geëxamineerd en 'getest' op zijn gereformeerd-zijn. Vaak wilden de kerkenraden voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, met als gevolg dat er nogal wat klachten te horen waren over de geringe salariëring. Meestal was het geen vetpot bij de meester thuis. De schoolmeester van Enspijk moest rondkomen van een 'zeer sober traktement'. Daarom vertrok de goede man, met instemming van de Classis, naar Hurwenen waar men rijker was. Vanwege de sobere traktementen verrichten de meesters naast het lesgeven vaak andere taken. De schoolmeester van Nieuwaal, Antonius Ravestein, diende in 1620 bij de classis een verzoek in om ook voorlezer te mogen worden 'ter verbetering van zijn gagie'. Helaas, zijn verzoek werd afgewezen. Toch wilde de classis hem ter wille zijn. Hij mocht in andere dorpen inspringen als de schoolmeester daar absent was. De schoolmeester van Rhenoy was wel voorlezer in de

dorpskerk. Hij las 'de bloote tekst der Heyligen Schriffure' in de zondagse eredienst. Maar kon hij wel gehandhaafd blijven?, vroegen de broeders van de Classis zich af. Bij het begraven van de doden in Rhenoy was hij aanwezig, dat was prima, maar hij gedroeg zich daar niet als een gereformeerd man. Hij verrichtte 'pauselijke ceremonien'. Waarschijnlijk sloeg hij een kruis over de kist en, zo lezen we enkele jaren later, sprak hij gebeden voor reeds gestorvenen uit. De meester werd verschillende malen vermaand de roomse 'superstitiën' (bijgelovigheden) achterwege te laten.

Typisch een voorbeeld uit een overgangstijd. De gereformeerde leer had nog niet overal wortel geschoten. De kerk bestond rond 1600 nog uit tal van 'onbeslisten' of 'liefhebbers', die graag uit de Schrift of de Catechismus hoorden preken, maar geen afscheid konden of wilden nemen van de Moederkerk met haar rituelen. In Zuilichem woonde en werkte in 1618 nog een 'paep', een priester, die onderwijs gaf en bovendien trouwde en doopte hij er lustig op los. Als hij met dat laatste doorging moest de justitie maar worden ingeschakeld. Aldus geschiedde. De man werd gesommeerd de pastorie te verlaten en naar het roomse Brabant te vertrekken. Net als in Holland wilde men in Gelderland wel gereformeerde onderwijzers, maar als die er niet waren dan bleven de katholieke meesters zitten. Deze schoolmeesters moesten overigens wel uit goedgekeurde boekjes lesgeven. Dat voorschrift lezen we niet in de classicale notulen, maar andere Classes of Provinciale Synoden zetten die wel op papier, zoals de Noord-Hollandse Synode in 1596. De Bommelerwaard lag op de grens Rome – Reformatie. Zo roeiden bijvoorbeeld - en daarover was de classis zeer bezorgd - vaders en moeders in Kerkwijk met hun jonge kinderen de Maas over om die door de pastoor van Bokhoven te laten dopen. Wat als je kind ongedoopt of niet-katholiek gedoopt stierf? De kindersterfte was erg hoog. De vrees dat de ongedoopte zuigeling dan voor eeuwig verloren zou gaan, was voor de ouders reëel. In de doopboeken van het Brabantse Empel en Bokhoven staan heel wat namen opgetekend van kinderen uit de Bommelerwaard. Overigens gaf de gereformeerde schoolmeester van Kerkwijk in die jaren (1618-1619) geen goed voorbeeld. Hij, Jan Leendertsen, was voortdurend dronken en vloekte er op los. In de Synodale Kerkorde van 1619 werd de kerkenraden opgedragen voor schoolmeesters te zorgen die de kinderen in 'Godtsaligheyt en in de Catechismo' onderwezen. Maar wat was een goede schoolmeester? Ja, de schoolmeester moest de gereformeerde belijdenis onderschrijven. Maar kon hij de kinderen dan ook leren lezen en spellen zodat zijde Bijbel en catechismus konden lezen? Dirck Valckoogh, een Hollandse schoolmeester die begin zestiende

eeuw een boekje voor en over zijn vakgenoten schreef, was nogal somber. De dorpsoverheden stelden slechts één voorwaarde aan de onderwijzer, schrijft Valckoogh. Hij moest goedkoop zijn. Dan ligt het voor de hand dat de kwaliteit van de schoolmeesters te denken gaf.

Aan het einde van de 17e eeuw kwam er een Schoolreglement voor de scholen 'ten Platten Landen' van Gelderland. Wat er nu precies van schoolmeesters en leerlingen verwacht werd, stond nu op papier. Ook daar over een volgende keer.

(Wordt vervolgd)

Aart Vos

NB: neem eens een kijkje op www.classis400.blogspot.nl

Agenda

Jubileumactiviteiten 400 jaar Classis Bommel:

Zaterdag 27 september Muzikale manifestatie "Er zit muziek in de kerk", St. Maartenskerk Zaltbommel.

Zondag 28 september viering in de plaatselijke gemeenten onder het thema "Gods trouw door de eeuwen heen".

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
29-06	J.M.P. van Zomeren-van Zomeren	86	Kolstraat 26

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant.

Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

1 juni	Ds. Broekman	Waaldijk 137
1 juni	Dhr. J.W. Boogert	Rij-en Uitweg 16
1 juni	Mw. I.C.W. Klerkx-Oosterwijk	Boutlaan 20
1 juni	Dhr. C.A. Klerkx	Boutlaan 20
1 juni	Dhr. J. Kruis	Rozenstraat 5

Tijdschrift Ave van de GZB

Hoe breng je zending in de gemeente op een vernieuwende, aansprekende manier onder de aandacht?

Dat is een vraag die de GZB regelmatig bezighoudt.

In samenwerking met anderen zijn zij aan de slag gegaan om een eenmalig, eigentijds magazine te maken.

Het staat vol met recepten, ideeën en verhalen die vertellen hoe “eten verbindt”.

Het blad is geschikt voor zowel mensen die van lekker eten houden als voor mensen die graag een goed verhaal lezen. De GZB noemt het tijdschrift Ave, waarmee ze willen zeggen: Gegroet, kom binnen en eet mee!

Ave kost € 6,95. In de voorverkoop (tot 30 augustus) is € 3,-- per verkocht tijdschrift voor de GZB.

Daarna ligt het in de boekhandel en levert het voor de GZB nauwelijks iets op.

Als u belangstelling hebt voor Ave kunt u dat tot 10 juli a.s. bestellen bij Adrie van Kuilenburg, tel: 581267 of per email **famvankuilenburg@gmail.com**.

Zij zorgt er dan voor dat u t.z.t. een exemplaar thuisbezorgd krijgt.

De zendingscommissie

TENSLOTTE

Wat zijn we toch afhankelijke mensen. Dat heb ik de afgelopen weken weer ervaren. Tot twee maal toe is mijn computer ‘aangevallen’ van buitenaf. Een ‘derde’ is het gelukt om meer dan 400 spamberichten binnen 10 minuten via mijn computer te verzenden. Er wordt op die manier ingebroken zonder dat je het weet. Daar kom je pas achter als je merkt dat je computer dan geblokkeerd wordt: ik kon geen berichten meer verzenden. Wat voel je je dan machteloos. En je wordt ook een

beetje boos: laat die 'derde' van mijn spullen afblijven! Na veel gedoe is het probleem weer opgelost.

't Is net een hedendaagse gelijkenis. Is er ook niet een 'derde', de duivel, die telkens weer probeert in te breken in ons leven? 't Gebeurt meestal zonder dat je er erg in hebt. Het gevolg is wel dat je 'geblokkeerd' raakt: je kunt niets positiefs meer aan een ander doorgeven. Ook die blokkade moet worden opgeheven. Dan moet je zijn bij de grootste 'deskundige' op dat terrein: onze Heere Jezus Christus. Hij heeft met Zijn bloed de grootste blokkade opgeheven, zodat wij onze berichten weer tot voor Gods troon kunnen zenden. Dan zijn we verlost van die ongewenste inbraken in ons leven. Een zalige afhankelijkheid...

Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 18 juni	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Woensdag 2 juli	18.30 uur	uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; **www.nhkherwijnen.nl**



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 30 juni 2014 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: **kerkbladherwijnen@planet.nl**

Volgende inleverdata zijn:

14 juli	voor 6 weken
1 sept	voor 2 weken
15 sept	voor 2 weken
29 sept	voor 2 weken
13 okt	voor 2 weken
27 okt	voor 3 weken
17 nov	voor 2 weken
1 dec	voor 2 weken
15 dec	voor 3 weken

Jouw belijdenis

De HERE heeft voor jou gekozen
beloften bij je doop gedaan
nu mocht je openlijk getuigen
met heel je hart in Jezus naam

beloven dat je Hem zult volgen
je laten vinden waar Hij is
Zijn goede werk in jou begonnen
Gods wonder, jouw belijdenis

met hart en ziel mag jij genieten
van hemels brood en klare wijn
bron van troost en jubelstemming
voor allen die hier samenzijn!

Rita Balder-Glas



- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994