

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van Mourik
BIJSTAND PASTORAAT	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer

37e Jaargang, no. 1096, 4 juli 2014

KERKDIENSTEN

Zondag 6 juli 2014

09:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 89: 1, 3
18:30 uur: Kand. Scheer, Huizen
Introïtuslied: Ps. 1: 1, 2
1^e collecte: St. Hulp Oost Europa
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 13 juli 2014

09:30 uur: Ds. J. van Oostende, Putten
Introïtuslied: Ps. 89: 1, 7
18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 2: 6, 7
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

6 juli: Ps. 89: 1a
13 juli: Ps. 89: 1b

Kinderoppas:

6 juli: Jacolien van Zante en Arne Ruitenburg
13 juli: Gerda en Arianne de Fockert

Schoonmaakrooster

7 t/m 11 juli: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
21 t/m 25 juli: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet



MEDITATIE

En Hij omarmde hen...(Markus 10: 16).

De discipelen zien het gebeurde met ergernis aan. Jezus mag toch niet met kinderen lastig gevallen worden? Maar Hij neemt hun die houding erg kwalijk. Iedereen mag bij Hem komen, ook de allerkleinste. Hij zegt: *laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet.* Daarom is het voor ouders en opvoeders zaak om kinderen al heel vroeg met het Evangelie bekend te maken. Opdat Jezus hen zal aanraken en zegenen. Doen we dit, dan worden we zelf ook gezegend.

Uit de Bijbel weten we dat een kind al op heel jonge leeftijd tot geloof kan komen. Johannes de Doper bijvoorbeeld was al voor zijn geboorte vervuld met de Heilige Geest. En de profeet Samuël diende de Heere al toen hij nog maar klein was. Ook Timotheüs was als kind al met het Evangelie bekend gemaakt. En niet zonder vrucht! Laat deze wetenschap voor allen die aan kinderen de Blijde Boodschap brengen, een stimulans zijn om niet te verslappen. God staat volledig achter uw werk! Voor velen die tot geloof in Jezus Christus kwamen, is op die manier de basis gelegd.

Wat een prachtig tafereel. Vele kleurplaten zijn er al van gemaakt. De kinderen die bij Jezus op schoot gezet zijn en de andere kinderen die erbij staan. Geen spoor van angst of verlegenheid. Ze nestelen zich in Zijn armen. Waar kan je beter wezen? Waar is het veiliger? Dan legt Hij Zijn handen op hen en zegent ze, één voor één. Er is er maar Eén die dat echt kan. Dat is Hij. Die zegen heeft Hij duur verworven. Daarvoor zou Hij de vloek, de zonde van de wereld dragen. Zodat het eerlijk verdiend is, dat deze kinderen gezegend worden. Straks als ze groter worden zullen ze beseffen wat Hem dat gekost heeft en hoe groot Zijn liefde is. En wat zullen ze Hem liefhebben. Zij zullen het de apostel nazeggen: *Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.*

Zo is het met iedereen die in Zijn armen heeft gelegen. Worden als een kind. En u nestelen in Zijn armen. Dat is de weg naar het eeuwige leven.

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Op het moment dat ik dit schrijf ligt Henk van Mourik, Berkenlaan 8, in het Beatrix-ziekenhuis te Gorinchem. Een week eerder werd hij opgenomen in het Amphiaziekenhuis in Breda voor een hartoperatie. Een ingrijpend gebeuren. Uiteindelijk kreeg hij vijf omleidingen. We mogen achteraf zeggen dat de Heere hem bijzonder nabij geweest is. De operatie is goed geslaagd en het herstel zette in. Aan het eind van de vorige week werd hij voor verdere behandeling overgebracht naar het Beatrix-ziekenhuis. Wellicht mag hij deze week al naar huis. Dat wil niet zeggen dat hij alles weer op kan pakken, want daar is een langere tijd van herstel voor nodig. Toch zijn we met hem de Heere dankbaar dat het tot nu toe zo gelopen is. *Onze God is een Ontfermer!* We wensen hem en zijn vrouw Gods nabijheid toe voor de komende tijd.

Ook anderen die tobben met hun gezondheid of in spanning leven vanwege onderzoeken die ze moeten ondergaan, gedenken wij in onze gebeden. *Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot!*

Trouwe kerkgangers en kerkradioluisteraars hebben het al gehoord: onze oud-pastoraal-medewerker ds. J. Groenenboom uit Leerdam is ernstig ziek. Onlangs belde zijn dochter mij op om te vertellen dat de gevreesde ziekte weer is teruggekomen. Hij heeft daarvoor enige weken in het ziekenhuis gelegen en is naar huis gekomen om te sterven. Een ingrijpende boodschap. Maar hij mag weten het eigendom van Christus te zijn en dat is onze enige troost in leven en sterven. Die troost heeft hij velen voor mogen houden en nu houden we het hem ook voor. Dat de Heere hem, zijn vrouw en allen die hem lief zijn, nabij is in deze moeilijke tijd. *Bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood* (Psalm 68: 21). Wilt u hem en de familie bemoedigen met een kaartje? Het adres is: Baronie 16, 4141 JR, Leerdam.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het

krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Henk van Meteren, Woongroep de Boomkamp, Notarisappel 29-35,
4191 DX Geldermalsen

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 15 juni:	1 ^e collecte	€ 108,70	diaconie
	2 ^e collecte	€ 128,40	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 117,25	pastoraat en pred.
Donderdag 19 juni: Dienst	Avondlicht	€ 191,40	kerkrentmeesters
Zondag 22 juni:	1 ^e collecte	€ 134,95	Medische Zending
	2 ^e collecte	€ 167,55	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 128,80	pastoraat en pred.

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 20,00

Dhr. A. van Rossem € 25,00 voor de rommelmarkt

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDON HET WOORD

Diensten

D.V. komende zondag 6 juli zetten we de lezing uit Handelingen 28 voort. De vorige keer hoorden we dat Paulus op Malta met de dood bedreigd, van een misdaad beschuldigd en door een wonder gered

werd. Na drie maanden vertrekken zijn van Malta en gaan op weg naar Rome. En bij Rome, op de Via Appia, vindt een ontmoeting plaats met de broeders. *Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed.* Deze woorden staan aan het slot van vers 15 en zijn het uitgangspunt van de preek. We lezen Hand. 28: 11-22 en het thema van de preek is: Op weg naar Rome.

In deze dienst zal ook broeder Arno van der Meijden bevestigd worden als diaken van onze gemeente. Door allerlei omstandigheden is er nog niet van gekomen nadat hij zijn benoeming aangenomen had. Met hem en zijn vrouw en verdere familie zien wij er nu naar uit en ook op deze plaats wensen we Arno Gods zegen toe in de uitoefening van het ambt en heten wij hem welkom binnen de kerkenraad.

Op D.V. zondag 13 juli openen wij in de avonddienst weer het troostboek van de kerk. We behandelen dan uit de Heidelbergse Catechismus zondag 51. Ook deze zondag bestaat uit één vraag: Wat bidden we met de woorden ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’? Dat eerste willen we graag, maar dat tweede valt niet mee. Maar als we aan de Heere vragen of Hij onze schulden wil vergeven, dan kan het niet anders of wij moeten ook vergevingsgezind zijn. Het gaat dus over de heiliging van het leven. Kom maar luisteren. Bij de ingang van de kerk ligt de tekst van deze zondag weer klaar.

Kraam braderie

De kraam van de commissie Verkoopdag, op de braderie tijdens het Oranjefeest, heeft opgebracht € 606,40. Iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit prachtige resultaat, wordt heel hartelijk bedankt.

De prijzen van de verloting zijn gewonnen door:

- 1e. prijs: M. de Bruijn, Hellouw
- 2e. prijs: A. van Boggelen, Herwijnen
- 3e. prijs: D. de Joode, Vuren

Agenda

Jubileumactiviteiten 400 jaar Classis Bommel:

Za. 27 september Muzikale manifestatie “Er zit muziek in de kerk”, St. Maartenskerk Zaltbommel.

Zo. 28 september viering in de plaatselijke gemeenten onder het thema “Gods trouw door de eeuwen heen”.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
14-07	P.H. van Arendonk	87	Achterweg 90
16-07	J. van Horssen	87	Verpleeghuis Lingesteyn

Inleveren goederen rommelmarkt

Inleveren van goederen voor de rommelmarkt, inclusief oude metalen en oud papier, als volgt :

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand, tussen 09.00 en 10.00 uur

Adres : Firma van Arendonk, Achterweg 57 te Herwijnen.

Wij kunnen geen (wand) kasten en bankstellen accepteren vanwege de beschikbare ruimte.

Op bovengenoemde dagen / tijdstippen zullen er vrijwilligers van de rommelmarktcommissie aanwezig zijn om te assisteren en de betreffende goederen op de juiste plaats neerzetten. Buiten deze dagen / tijdstippen is er niemand aanwezig.

Bedankt voor uw medewerking.
De rommelmarktcommissie.

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

14 juni	Dhr. P. van Arendonk	Achterweg 64
20 juni	Mw. J. van Arkel	Zworrelstraat 47

We ontvingen als zendingscommissie weer een nieuwsbrief van de familie Horst uit Zimbabwe.



The Lord will provide...

...was niet alleen onze leidraad bij vertrek uit Nederland in 2011, maar is ook nu rond de zwangerschap en geboorte van Renze waar gebleken. Om te beginnen heeft de rughernia van de eerste maanden maar kort klachten gegeven. Toen Annemarie met 36 weken zwangerschap overvallen werd door een alvleesklierontsteking wegens een

vastzittende galsteen waren we net dat weekend in Harare om Machteld en William Koelewijn op te halen, die een paar maanden op Morgenster zouden komen werken. We waren dankbaar voor goede en snelle zorg. Erg fijn om tijdens zo'n episode niet je eigen dokter te hoeven zijn. Patiënt zijn is al lastig genoeg; het vraagt overgave en vertrouwen. Wel leerzaam om dat eens van de andere kant te ervaren. De alvleesklierontsteking is gelukkig met een sisser afgelopen en na een paar dagen kon ik het ziekenhuis alweer verlaten. Later dit jaar zal ik nog een keer terug moeten om de galblaas te laten verwijderen.

In Harare

Door de complicaties bij de zwangerschap van Annemarie brachten we bijna de volledige maand april in de hoofdstad Harare door. Een fijne tijd waarin Mark de mogelijkheid had om bij partners en ambassades langs te gaan. De bijdrage van de overheid in de gezondheidszorg die we via onze ziekenhuizen en klinieken aanbieden is bijna tot het nulpunt gedaald. Het was daarom extra prettig dat er een donatie uit onverwachte hoek kwam. Via de ambassade van Noorwegen kregen diverse instituten van de RCZ in totaal maar liefst vier auto's. Deze auto's waren door de EU en Noorwegen gedoneerd voor een programma dat toezag op de verkiezingen. Nu die lang en breed achter de rug zijn, waren deze auto's over. Op Morgenster hebben we nu dus een bijna nieuwe auto en ook Gutu en een van de klinieken ontvingen auto's. Het vraagt momenteel het nodige geduld en tactiek om de auto's nu op de juiste plek in te zetten, zonder dat dit huidige budgetten overschrijdt. Natuurlijk kan iedereen wel een auto gebruiken om zijn werk te doen.

Ook met Artsen zonder Grenzen had ik een goed gesprek. Zij geven steun aan het ziekenhuis in Gutu en daarnaast krijgen we af en toe wat medicijnen die nog maar een beperkte houdbaarheid hebben.

Gebedspunten

We zijn God dankbaar voor alles wat hij heeft gegeven:

- Een goede zwangerschap en een verder ongecompliceerde bevalling, en drie gezonde jongens
- Het spoedig vinden van een nieuwe dokter voor Morgenster.
- De goede gesprekken met bezoekers.

We willen bidden voor:

- Een verlenging van de aflopende werkvergunning
- Goede samenwerking met de chirurg in Masvingo
- Galblaasoperatie Annemarie later dit jaar

TENSLOTTE

Een professor moest op zijn kleine dochtertje passen omdat zijn vrouw weg moest. Omdat hij vond dat zijn tijd kostbaar was, bedacht hij iets om haar zoet te houden. Hij knipte een wereldkaart in stukjes en gaf haar die als legpuzzel. Nou, ga er maar aan staan... een hele klus! De professor dacht ook dat ze wel een flinke tijd nodig zou hebben om die puzzel te maken en dan zou ze wel zoet blijven tot zijn vrouw weer thuis kwam. Maar na vijf minuten was ze klaar. Hoe dat kwam? Aan de achterkant van de kaart stond een mannetje en die had ze gauw in elkaar gezet en toen omgedraaid.

Zo zijn er mensen die zich zorgen maken over de grote wereldproblemen, maar het is een goed begin als ze zorgen dat het in orde is met henzelf, in hun eigen kleine wereld, met de mensen om hen heen. Dan gaan ze begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en wat daaraan moet gebeuren.

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 2 juli 18.30 uur uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 14 juli 2014 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

PS. LET OP!!!! De kopij voor het volgend kerkblad is voor zes (6) weken.

Volgende inleverdata zijn:

1 sept	voor 2 weken	27 okt	voor 3 weken
15 sept	voor 2 weken	17 nov	voor 2 weken
29 sept	voor 2 weken	1 dec	voor 2 weken
13 okt	voor 2 weken	15 dec	voor 3 weken

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994