

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden A. van Mourik
BIJSTAND PASTORAAT	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer

KERKDIENSTEN

Zondag 7 september 2014

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **voorbereiding Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 91: 1, 2
- 18:30 uur: Ds. D. Heijkoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 17: 5, 6
- 1^e collecte: Noodhulp Noord Irak, Open Doors
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 14 september 2014

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman, **viering Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 91: 1, 5
- 15:00 uur: Ds. J. Broekman, **voortzetting viering**
Heilig Avondmaal, ZC Avondlicht
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman, **dankzegging Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 18: 13, 14
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Avondm.coll: Project Luisterend Dienen
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 18 september 2014

- 15:00 uur: Ds. J. Broekman, dienst Zorgcentrum Avondlicht

Lied van de Zondagsschool

- 7 sept: Ps. 91: 1a
- 14 sept: Ps. 91: 1b

Kinderoppas:

- 7 sept: Willy van Arkel en Annette Ruitenburg
- 14 sept: Linda Duizer en Eline van de Minkelis

Schoonmaakrooster

- 15 t/m 19 sept: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn

MEDITATIE



Totdat Hij komt!

Hoelang zal de gemeente nog het Avondmaal vieren? Hoe vaak zul jij het nog vieren? Wij antwoorden niet: 'zolang er hier een kerk staat' of 'zolang mijn gezondheid het toestaat om deel te nemen'. In 1 Korinthe 11 lezen we: *Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, **totdat Hij komt.***

De avondmaalstafel staat op de weg die naar het Koninkrijk leidt. Dat is het einddoel van onze aardse pelgrimstocht. Aan tafel wordt het verlangen naar het Koninkrijk gevoed. We krijgen een voorproefje van de heerlijke maaltijd in het Koninkrijk. We krijgen voorpret vanwege het feest dat komt. Zo kunnen we ertegen. Want het volgen van Jezus is niet gemakkelijk. Het zuchten is juist een christen niet vreemd. Wie zucht er niet regelmatig over de traagheid die ons aangrijpt? Wie zucht niet over de taaiheid waarmee onze oude mens telkens weer op probeert te spelen? Wie voelt niet de pijn die zelfverloochening kost? Wie lukt het in een conflict de minste te zijn? Wie houdt het vol als je om Christus' wil vervolgd wordt of zelfs gefolterd en gemarteld wordt, zoals in de tijd van de Reformatie en nu nog in sommige gebieden van de wereld?

Je gaat ook meer naar het Koninkrijk verlangen wanneer je het kreunen van de schepping hoort, omdat wij mensen de aarde uitbuiten en vervuilen. Hoor, hoeveel medemensen creperen vanwege natuurrampen, oorlogen, honger, wanbeheer of onrecht! Zie, hoe ongeneeslijke ziekten mensenlevens slopen! Wie zelf zucht en het kreunen van de schepping en medemensen hoort, die kan toch niet zonder de verademing van het 'blij vooruitzicht dat mij streelt'?

Wie ziet dan niet met reikhalzend verlangen uit naar de totaal vernieuwde schepping? Je gaat naar het Avondmaal om – naast het geloof en de liefde – ook de *hoop* te laten versterken. Zonder oefening in de hoop haal je de eindstreep niet en kom je niet in het Koninkrijk.

Ds. L.W. Smelt
Uit: Van kracht tot kracht

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Het is gelukkig betrekkelijk rustig gebleven wat ziekenhuisopnames betreft in de afgelopen vakantieperiode. Mevr. J. de Joode- Klop uit Avondlicht is enkele dagen opgenomen geweest en broeder J. van Kuilenburg is, zoals in het vorige kerkblad vermeld werd, geopereerd. We zijn met hem dankbaar dat de operatie goed verlopen is, maar de weg van herstel eist het nodige geduld. We wensen hem sterkte en Gods zegen in deze periode.

Jan en Teuny Kruis, Rozenstraat 5, hebben in deze tijd ook het een en ander te verwerken. Jan werd het afgelopen weekend plotseling opgenomen in het Beatrix-ziekenhuis te Gorinchem vanwege hevige pijn. Een galsteen bleek de oorzaak daarvan te zijn. Men gaat proberen die steen te verwijderen; als dat niet lukt, zal de hele galblaas verwijderd moeten worden. Een risicovolle ingreep, daar Jan zwaar hartpatiënt is. Bij Teuny is in een moedervlek huidkanker geconstateerd en die is verwijderd. Maar omdat de wond zo groot is, zal er huidtransplantatie moeten plaatsvinden om de wond te dichten. Dit is een dagbehandeling. Zo staat ineens hun leven op z'n kop. We wensen hen daarom de kracht van Boven toe en hopen en bidden dat alles weer goed mag komen.

Ter bemoediging van allen die een moeilijke weg hebben te gaan, herhaal ik nog eens de tekst uit de profetie van Jeremia, waar ik onlangs over gepreekt heb: *Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid* (Jer. 31: 3).

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam
Henk van Meteren, Woongroep de Boomkamp, Notarisappel 29-35,
4191 DX Geldermalsen
Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht
Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

In Memoriam

Na een periode van afnemende krachten door de ziekte die zich openbaarde is *Aaltje Blom-Schram* op 21 augustus op de leeftijd van 59 jaar overleden. Zij woonde samen met haar man Dirk aan de Achterweg 4.

Zij was niet een geboren, maar wel een getogen Herwijjnse. Hier ging ze naar school, bracht ze haar jeugd door en leerde ze haar man kennen. Na hun huwelijk ging ze op de boerderij wonen en brak er een intensief leven aan. Alie pakte alles aan wat nodig was om te doen of wist anders wel een oplossing te bedenken. Ze was gedreven in veel dingen en vond dat alles zo goed mogelijk gedaan moest worden, want half werk bestond voor haar niet. Als er een beroep op haar gedaan werd, stond ze daar open voor. Daarnaast had zij de zorg voor haar gezin. Alles leek goed te gaan, tot zo'n vijf jaar geleden er grote veranderingen kwamen. Erg ingrijpend was wel het ruimen van het geitenbedrijf aan de Peersteeg vanwege de Q-koorts. Intens triest is het wel als je dat meemaakt. Kort daarna openbaarde zich een andere verandering: haar ziekte. Wat later werd vastgesteld dat ze ALS had, een ziekte waarvan geen genezing mogelijk is. Er brak een lijdensweg aan die steeds intenser werd. Contact met haar werd steeds moeilijker, totdat haar lichaam het niet meer aankon.

Onder grote belangstelling hebben we op donderdag 28 augustus haar lichaam begraven op de algemene begraafplaats aan de Peperstraat. Vooraf kwamen we bij elkaar voor een dienst in de kerk om haar te gedenken en troost te zoeken in het Woord van God. We hebben Psalm 23 en Joh. 10: 11-16 gelezen en hoorden dat Jezus zei: *Ik ben de goede Herder*. Als Hij je leven door de woestijn van deze wereld leidt, verdwaal je niet, maar dan kom je in het beloofde land.

We wensen haar man en de kinderen veel troost toe bij het verwerken van dit verlies. Ook denken we aan Alie's moeder, mevr. Schram in huize Avondlicht, die na haar man nu ook haar dochter moet missen. Ieder die treurt om het heengaan van Alie Blom bidden wij Gods troost en zegen toe.

Denk aan uw voorgangers

Het is de gemeente enige tijd geleden meegedeeld dat ds. J. Groenenboom uit Leerdam is overleden. Na zijn emeritaat heeft hij ruim twaalf jaar in onze gemeente gewerkt als bijstand in het pastoraat. Met name de ouderen in onze gemeente heeft hij trouw bezocht en zijn bezoeken werden zeer gewaardeerd. Overeenkomstig het Bijbelwoord *Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben* denken wij met dankbaarheid terug aan het feit dat de Heere deze voorganger op onze weg geplaatst heeft en dat hij met liefde in de gemeente gewerkt heeft. We bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte Gods nabijheid toe in het verwerken van dit verlies.

Uit dankbaarheid

Boven alles dank aan God , die mij nabij was tijdens en na mijn hartoperatie.

Verder dank ik iedereen voor de vele, vele kaarten, telefoontjes, bezoekjes, bemoedigende gedichten enz....

Het voelt heel erg goed dat er heel velen zijn die mee bidden en meelevens.

Henk van Mourik

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 13 juli:	1 ^e collecte	€ 122,10	diaconie
	2 ^e collecte	€ 129,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 129,50	pastoraat en pred.
Zondag 20 juli:	1 ^e collecte	€ 127,70	Lepra Zending
	2 ^e collecte	€ 109,15	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 108,35	pastoraat en pred.
Zondag 27 juli:	1 ^e collecte	€ 93,50	diaconie
	2 ^e collecte	€ 113,60	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 109,00	onderhoudsfonds
Zondag 3 aug:	1 ^e collecte	€ 121,25	bloemengroet
	2 ^e collecte	€ 120,75	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 120,80	pastoraat en pred.
Zondag 10 aug:	1 ^e collecte	€ 83,90	diaconie
	2 ^e collecte	€ 98,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 93,40	pastoraat en pred.

Zondag 17 aug:	1 ^e collecte	€ 111,30	diaconie
	2 ^e collecte	€ 118,80	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 110,55	pastoraat en pred.
Zondag 24 aug:	1 ^e collecte	€ 171,55	diaconie
	2 ^e collecte	€ 136,75	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 138,85	pastoraat en pred.

Giften

Ontvangen via:

Dhr. D.J. van Arkel € 10,00 voor de bloemengroet

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Diensten

Nu de vakantie ten einde is, ga ik in de prediking een nieuwe serie beginnen. Al lange tijd is er bij mij de gedachte om de visioenen van de profeet Zacharia te bestuderen en aan de gemeente uit te leggen. We lezen in de eerste zes hoofdstukken van het boek van Zacharia acht visioenen. Zacharia krijgt, ter aanvulling van de prediking van collega Haggai, te horen en te zien wat hij zijn volk moet doorgeven. Die visioenen hebben betrekking op de toekomstige ontwikkeling van het Rijk van God. De Heere verkoos op een eenvoudige manier tot het volk te spreken om de aandacht te trekken voor Zijn Woord. Dat wil ik de komende tijd dus ook proberen. Ik las ergens: 'ze zijn bestemd tot vertroosting'. En dat is mede het doel van de prediking in de kerk.

De komende zondagen staan in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. In de trits voorbereiding-viering-dankzegging lezen we dan ook de eerste drie visioenen van Zacharia.

Vorbereiding: 7 september Zach. 1: 7-17 'De Man op het rode paard'.

Viering: 14 september Zach. 1: 18-21 'De horens en de smeden'.

Dankzegging: 14 september Zach. 2: 1-13 'De Man met het meetsnoer'.

Met name in het derde visioen zien we dat er van de Heere uit sprake is van een ruime nodiging. Jeruzalem, de stad die herbouwd moet worden, is een stad waar een kruis stond, een kruis dat spreekt van vrede door Christus' bloed. Een stad met een open graf dat spreekt van overwinning over de machten van dood en hel. En van nieuwe levensmogelijkheden. Wilt u daar wonen?

Elke keer als wij onder de verkondiging van Gods Woord zijn krijgen we een vestigingsvergunning. U wordt hartelijk uitgenodigd daar te gaan wonen en zelfs de Maaltijd van de Heere te gebruiken. Deze uitnodiging is ruim. Er is 'genade voor de grootste van de zondaren'.

Bezinningsavond viering Heilig Avondmaal

Hartelijk wil ik de gemeente uitnodigen voor de bezinningsavond in de week die vooraf gaat aan de viering van het Avondmaal. Het blijkt in de praktijk zo nodig en het is ook heel nuttig. Elke maaltijd met familie en vrienden bereiden we uitgebreid voor. Waarom dan niet de Maaltijd van de Heere?

We overdenken de woorden die de predikant spreekt bij het breken en uitdelen van het brood en het geven van de drinkbeker. (*Het brood dat wij breken... enz.*) We lezen Jesaja 53 en artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

We komende bij elkaar op D.V. donderdag 11 september om 20.00 uur in het kerkelijk centrum. Vanaf 19.45 uur is er koffie of thee.

Censura morum

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid tot censura morum op woensdag 10 september van 19.00 tot 19.30 uur in de pastorie.

Avond alle wijkteams

Graag aandacht voor het volgende: op D.V. 16 september is er een avond voor alle wijkteams!!!

De kerkenraad en de bezoekbroeders hebben gesproken over de geweldige inzet van de bezoekdames van de wijkteams. Regelmatig zijn de wijkteams in de afgelopen jaren ook afzonderlijk bij elkaar geweest. Maar aan het begin van het nieuwe seizoen willen we graag alle leden van de wijkteams een keer bij elkaar hebben. Om te evalueren en vooral ook om vooruit te kijken. Daarbij is een manier bedacht om de bezoeken nog aardiger te maken. We willen dat graag uitleggen. U wordt verwacht op 16 september om 20.00 uur in de grote zaal van het kerkelijk centrum.

Belijdeniscatechisatie

Wat zou het mooi zijn als er één of meerdere gemeenteleden zich aanmelden voor de belijdeniscatechisatie. Ik roep een ieder, die dat nog niet gedaan heeft, op daar eens over na te denken. Als je vroeger gedoopt bent hebben je ouders 'ja' gezegd en de verantwoordelijkheid op zich genomen om je christelijk op te voeden en je te leren bij het

geloof te leven. Eigenlijk is het heel gewoon dat je dat 'ja-woord' van je ouders overneemt en de verantwoordelijkheid daarvoor voor eigen rekening neemt. Dat is de ene kant van het belijdenis-doen. De andere kant is dat je uitspreekt wat je doet met de opmerking die Jezus gemaakt heeft toen Hij tegen Mattheüs zei: 'Volg Mij!' Mattheüs gaat daarop niet eindeloos discussiëren of alle voor- en nadelen op een rijtje zetten, nee, hij doet zijn boeken dicht, sluit zijn kantoor en volgt Jezus. Er moet een ontzaglijke vreugde door die tollenaar heen gegaan zijn, want hieruit blijkt dat Jezus hem zocht. En zo is het ook. Van nature zoeken wij Jezus niet, maar juist tegen zulke mensen zegt Hij: 'Volg Mij!' Dan blijf je toch niet afwachten wat er gebeurt? Dan sta je op en volg je Jezus. Daarmee doe je belijdenis van je geloof. De vraag of je eraan toe bent, mag hierin niet overheersen. Kom gewoon en beleef de vreugde van de oproep, nee niet van mij, maar van Jezus. Neem even contact met mij op, bel of stuur een mail, en we praten er even over door.

*Christus die door de wereld gaat
verheft Zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met Zich mede.
En lokt ook nog zo veel ons aan,
tot Wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles – het eeuwig leven.*

(Gez. 47: 3, Liedboek)

Actie Kerkbalans

Voor de Actie Kerkbalans zijn de afgelopen weken de volgende bedragen nagekomen: 1 x € 14,00; 1 x € 50,00; 1 x € 200,00.

De totale (tussen)stand komt nu op € 62.641,54.

Cursus theologische vorming gemeenteleden in Wijk en Aalburg

Op D.V. donderdag 18 september start een nieuwe cursus voor gemeenteleden en geïnteresseerden die meer willen weten over de bronnen van het christelijk geloof. De cursus is laagdrempelig, er wordt geen vooropleiding gevraagd en huiswerk is niet verplicht.

Vakken zoals Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, De Kerk en haar Belijden, Dogmatiek, Ethiek, Praktische Theologie, Missiologie en Kerk en Israël komen aan de orde.

Docenten: drs. B.J.P. de Bruin (Andel), drs. D.M. Heikoop (Rijswijk), ds. G. de Jong (Waalwijk), drs. G. v.d. Linden (Waalwijk), drs. C. Mijderwijk (Meerkerk), ds. L. Plug (Sprang), ds. M. van de Ruitenbeek (Dussen-Hank), ds. A. Gierkink (Rijswijk), ds. G.J. Wolters (Almkerk).

Waar/wanneer: Wekelijks op donderdagavond van 19.30 uur tot 22.15 uur (26 avonden) in Chr. Scholengemeenschap "Willem van Oranje College", Perzikstraat 7 in Wijk en Aalburg. De cursusprijs: € 180,-, voor echtparen € 270,- .

Aanmelden/Meer info.?: mail cursustvg@solcon.nl of bel 0416-695417 W.M. Timmermans-Mulder, secretaresse.
Cursusleider: Ds. G.J. Wolters: 0183-401266,
dsgjwolters@hotmail.com
www.cursustvgaalburg.nl of www.pkn.nl/tvg

400 jaar & koekjes

Op 27 september is er in de St. Maartenskerk in Zaltbommel een muzikale manifestatie ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Classis Bommel. De manifestatie bestaat uit het optreden van een aantal koren en muziekgroepen uit de regio en 's avonds een concert. Graag willen we zo veel mogelijk mensen naar deze manifestatie trekken en het ook een beetje feestelijk maken. Daar hoort natuurlijk bij, dat er bij de koffie een koekje gepresenteerd wordt. Daarom zoeken we vrijwilligers, die voor 27 september heerlijk verse koekjes willen bakken. Wilt u meedoen? Neem dan even contact op met Ds. Aline Looman in Geldermalsen, e-mail agraaskamp@kpnmail.nl of tel. 0345-572510.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Per abuis zijn in het vorige kerkblad de verjaardagen van mevrouw Koot en van mevrouw Vaars vergeten. Hierbij alsnog hun namen en uiteraard de hartelijke felicitaties

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
29-07	Z. Koot-Donk	87	Molenkamp 62
29-07	C. Vaars-Bakker	89	Meerenburg 89
17-09	G.W. van Heusden-vd Meijden	91	ZC Avondlicht
17-09	R. van de Wijngaard	89	Achterweg 95

Agenda

Jubileumactiviteiten 400 jaar Classis Bommel:

Za. 27 september Muzikale manifestatie "Er zit muziek in de kerk", St. Maartenskerk Zaltbommel.

Zo. 28 september viering in de plaatselijke gemeenten onder het thema "Gods trouw door de eeuwen heen".

Zanguurtje

Op D.V. **zondag 7 september** zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. We zingen daarbij verzoeknummers uit diverse christelijke bundels. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

Collecte Zondag 7 september, Noodhulp Noord Irak

"Duizenden Irakezen zijn op de vlucht. Christenen, Yezidi's, gematigde moslims en andere minderheden in het land ontvluchten Mosul en omstreken, richting de Koerdische regio. Daar zijn ze relatief veilig voor ISIS-terroristen. Maar het ontbreekt hen aan alles; de regio kan de grote hoeveelheid vluchtelingen niet aan.

Help de vervolgte christenen en andere minderheden aan eerste levensbehoeften. *Open Doors*, en andere hulporganisaties die werken met lokale partners in Irak.

Met uw donatie helpen we vluchtelingen aan noodhulppakketten en medische zorg. Help mee! Dat het geweld in Irak stopt.

- Voor de veiligheid van duizenden vluchtelingen: mannen, vrouwen en kinderen.
- Voor voldoende drinkwater, voedsel en medicijnen.
- Voor gehandicapten, zieken en ouderen die niet kunnen vluchten; ze worden door ISIS-terroristen onder dwang bekeerd tot de islam.
- Voor de duizenden Yezidi vluchtelingen die zonder water of voedsel vast zitten op een kale bergketen.
- Voor de vrouwen die door ISIS-strijders zijn verkracht.
- Dat alle christenen in gebed mogen meestrijden.

Banknummer diaconie NL70 FVLB 0635812320

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Dhr. en Mw. Satter Achterweg
Dhr. en Mw. Blom Achterweg 24a

Vakantie-Bijbel-Spel-Week: Zeesterren



***Stap maar in de vissersboot met Jezus.
Vertrouw je leven aan Hem toe.
Wees niet bang Hij helpt je Hem te volgen.
Kom, we vissen uit hoe!***

Wat hebben we deze woorden met plezier en enthousiasme gezongen. De gebaren die erbij hoorden zaten er al vlot in en maakten het zingen van het themalied nog leuker. Het was een feest!

De Vakantie-Bijbel-Spel-Week zit erop. We kunnen terugkijken op 3 heel geslaagde dagen waar we als stuurgroep ontzettend dankbaar voor zijn.

In totaal hebben er 85 kinderen meegedaan en eenzelfde aantal vrijwilligers. We hebben mogen merken dat het voorbereidende werk kon groeien en vorm krijgen, dat steeds meer ideeën konden worden uitgewerkt en opgepakt, dat steeds meer mensen zich aanmeldden om een taak - klein of groter - op zich te nemen. Geweldig om dan uiteindelijk te zien dat de kinderen een mooi en volledig programma hadden om aan mee te doen.

Iedere dag een prachtige Bijbelvertelling en samen een aantal leuke liedjes zingen, vervolgens in groepjes met de groepsleiding met spellen aan de slag, en weer samen afsluiten met het themalied.



Wat hebben we zoal aan spelactiviteiten gedaan?

Op maandag was er een wisselprogramma, waarin de kinderen een puzzelrace en diverse (water)spelletjes konden doen. Het weer viel goed mee, waardoor we een prima startdag hadden.

Dinsdag was een regendag... Gelukkig hebben we voor de bovenbouw een uitstekend alternatief gevonden voor de fietstocht naar Neerijnen; ze zijn naar de boerderij van de familie Van Baalen aan de Mert uitgeweken, waar ze het douanespel in een wel heel bijzondere setting konden spelen. Iedereen dik tevreden! En voor de onderbouw bleek er voldoende ruimte in het IJslubgebouw om in alle ruimtes de 'Avonturen op het dolfijneneiland' te spelen. Er was zelfs een spel dat buiten onder een zeildoek plaatsvond en dat net echt leek...: 'slapen in het moeras'. Voor de kinderen dikke pret natuurlijk.

De laatste dag, woensdag, scheen de zon volop. Een schitterende dag waarop de kinderen het dorp introkken om vossen te zoeken die hun een vis konden uitdelen. Vooraf kregen ze van visboer R. v.d. Mheen uit Spakenburg allemaal een bakje kibbeling aangeboden.

Eenmaal terug met de gescoorde vissen aten de kinderen nog een pannenkoek (of 2, of 3, of...), waarna we aanschoven voor het kindertheater van Matthijs Vlaardingerbroek. De voorstelling 'Als een vis in het water' werd in de openlucht voor het versierde ijsclubgebouw een waardige afsluiting op locatie van deze Vakantie-Bijbel-Spel-Week. Er werd gelachen om en met Matthijs' sprekende pop Henkie en door allerlei interactieve quizjes kregen de kinderen, ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden nogmaals op speelse wijze mee hoeveel God van ons allemaal houdt en dat we Hem daarin ook kunnen vertrouwen.

Als stuurgroep bedanken we iedereen hartelijk voor zijn of haar inzet. Misschien mogen we ook volgend jaar weer een beroep op jullie doen? We zijn dankbaar dat we met elkaar iets van onze doelstelling hebben mogen verwezenlijken: *in een sfeer van veiligheid en gezelligheid samen naar Bijbelverhalen kijken en luisteren en andere opbouwende activiteiten met elkaar doen. Zo hopen we ieder kind te laten ervaren dat God van hem of haar houdt.* We bidden dat God Zijn werk verder kan doen in de harten van de kinderen en natuurlijk ook in die van volwassenen!

Nog 1 dingetje...: misschien heeft u de **giftenbus** tijdens de week gemist. Een donatie om de kosten van de VBSW te dekken is en blijft van harte welkom!

Het rekeningnummer hiervoor is: **NL 05 RABO 0116 0188 52.**

Van harte aanbevolen!

O ja, neem zeker een kijkje op **vbsw.webklik.nl** om de foto's te bekijken!

Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron, Gerben den Hartog, Ellen de Kock, Netty Pippel,
Annette Ruitenburg en Josina van Zandwijk

Verkoopdag vrijdag 17 oktober

De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 17 oktober, in dorps huis De Poort; 's middags van 14.30 tot 17.00 uur en 's avonds vanaf 19.00 uur.

Ook dit jaar is er weer een **grote verloting**, de loten kosten € 1,00, de hoofdprijs is € 200,00, de 2e prijs € 100,00 en verder nog een levensmiddelenmand, tuindecoratie en cadeaubon.

Hebt u nog **boodschappen** om levensmiddelenmanden samen te stellen, of **bruikbare spullen** voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die **cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen** etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); R. de Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking
Commissie Verkoopdag

BROODMAALTIJD

Vrijdag 19 september is er een broodmaaltijd voor gemeenteleden vanaf ± 60 jaar. Deze wordt gehouden samen met de Gereformeerde Kerk. Dit jaar wordt het gehouden in de **Gereformeerde Kerk** aan de Achterweg te Herwijnen. De maaltijd wordt geserveerd om **17.30 uur**.

Het zal zeker een gezellige avond worden. Wat u allemaal krijgt voorgeschoteld krijgt, is nog een verrassing.

Indien u hieraan mee wilt doen verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en achter in de kerk in de doos te deponeren.

Achter in de kerk liggen ook opgaveformulieren.

U kunt ook bellen naar Alex Ruitenburg, tel. 582439.

Ik doe mee aan de broodmaaltijd en kom dan met personen.

Naam:

Adres

Telefoonnummer:

Ophalen: ja / nee*

Thuisbrengen: ja / nee*

Dit formulier inleveren in de doos achterin de kerk vòòr 15 september 2014

TENSLOTTE

Grappig en serieus tegelijk!



Bovenstaande cartoon kwam ik op internet tegen. Water of ook wel Ice Bucket Challenge genoemd. Je giet een emmer ijswater over je hoofd en doet een donatie voor de strijd tegen een ernstige ziekte. In Nederland heeft dat inmiddels 1 miljoen euro opgebracht. Op een Iers eiland heeft men het al zo vaak gedaan, dat er geen water meer uit de kraan kwam. Het systeem ging plat vanwege de grote vraag.

Bovenstaande plaatjes laten zien hoe dubbel sommige dingen kunnen zijn. Grappig en serieus tegelijk. In sommige delen van de wereld heeft men nauwelijks water. Hoewel, in Openbaring 22 lezen we: *En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! Laat die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.*

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Zondag 7 sept	20.00 uur	zanguurtje
Woensdag 17 sept	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Vrijdag 17 okt	14.30 uur	verkoopdag

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 15 sept 2014 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

NB: Let op, de kopij voor het volgende kerkblad is voor een periode van 3 (drie) weken

Volgende inleverdata zijn:

6 okt	voor 2 weken
20 okt	voor 2 weken
3 nov	voor 2 weken
17 nov	voor 2 weken
1 dec	voor 2 weken
15 dec	voor 3 weken

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531

DIACONIE Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

UITZENDING RADIO LINGEWAAL

Kabel UPC 92.1

Ether 104.9

PC www.lekwaaltv.nl

TV lokale omroep LWTK

Glasvezel KPN: TV kanaal 594

Radio kanaal 994