

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden A. van Mourik
BIJSTAND PASTORAAT	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer



Onder de terebint

Dienen

Je leven geven om te dienen. Wat zou het mooi zijn als dit ook nog in 2015 gevonden wordt. Maar in onze tijd van verwording is niets zo op de achtergrond komen te staan als dienen. De mens wil heersen om gediend te worden. En vergeet dat dienen het hoogste goed is.



De Heere Jezus heeft tijdens Zijn rondwandeling op aarde gezegd dat Hij niet gekomen was om gediend te worden, maar om te dienen. Van Hem zouden we kunnen zeggen dat Hij juist heerste omdat Hij diende.

Een uitdagende opdracht, die we ook in de Bijbel vinden:

Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. (1 Petrus 4: 10)

Wat zou het mooi zijn als er in deze keiharde wereld nog 'dienende liefde' is. Gelukkig is het er nog...

*Heer, laat Uw heerlijk beeld - ons zo voor ogen staan
Dat onze harten onverdeeld - alleen voor U nog slaan*

KERKDIENSTEN

Zondag 11 januari 2015

- 10:00 uur: Ds. J. Broekman, **Bediening Heilige Doop**
Introïtuslied: Ps. 8: 1, 3
- 18:30 uur: Prof. Dr. J. Hoek, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 43: 3, 4
- 1^e collecte: De Herberg
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 15 januari 2015

- 15:00 uur: Ds. J. Broekman, Dienst Zorgcentrum Avondlicht

Zondag 18 januari 2015

- 10:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 19: 1, 2
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 44: 13, 14
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied en verhaal van de Zondagsschool

- 11 jan: Ps. 8: 1b - Het verhaal gaat over de priesters van Nob
- 18 jan: Ps. 19: 1a - Deze morgen vertelt het verhaal hoe David de inwoner van Kehila redt. Spannend hoor! Kom ook luisteren.

Kinderoppas:

- 11 jan: Corrie Hobo en Bertie Treffers
- 18 jan: Ellie en Joanne van Vliet

Schoonmaakrooster

- 12 t/m 16 jan: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
- 19 t/m 23 jan: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd

Zieken

Sinds het vorige kerkblad verscheen zijn er, voor zover ons bekend gemaakt is, geen gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen geweest. Wel zijn er gemeenteleden die herstellend zijn van een operatie of wachten op nader onderzoek. Er mag ook dankbaarheid zijn dat er van herstel sprake is. We wensen iedereen veel sterkte en bovenal Gods zegen toe.



*Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen, zegt David aan het begin van Psalm 31. Wat een ontroerende opmerking! Het roept het beeld op van een kind bij zijn vader op schoot. En zo is het ook bedoeld: vol vertrouwen steun zoeken bij de Heere. Want waar God is, daar is veiligheid; Hij is *een sterke rots, een burcht om mij te behouden*. Aan Hem kun je veilig toevertrouwen. Zeker ook in tijden van ziekte of spanning.*

We denken ook aan gemeenteleden die om verschillende redenen elders verblijven. Laten we hen niet vergeten in onze gebeden!

Ook is het goed om onze verbondenheid met hen tot uitdrukking te brengen door het sturen van een kaartje.

Dhr. van Horssen, Hornstaete-Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Henk van Meteren, Woongroep de Boomkamp, Notarisappel 29-35,
4191 DX Geldermalsen

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1, 3363 WB
Sliedrecht

Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u danken voor alle blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn geliefde man, onze vader, schoonvader en opa

Cornelis Hobo

Alle reacties zijn ons zeer tot troost geweest en hebben wij bijzonder op prijs gesteld.

A.J. Hobo-Grandia
Kinderen en kleinkinderen

Uit dankbaarheid

Ik ben heel dankbaar dat ik hier in dit land leef met al zijn mogelijkheden. Dank aan God voor al deze zegeningen die Hij ons gegeven heeft om beter te worden.

Dank voor al de aandacht die ik (wij) hebben mogen ontvangen, op welke wijze dan ook. Het heeft ons goed gedaan.

Vriendelijke groet, ook namens mijn man Lenk
Jeltje van Leersum-van den Berg

Bericht van overlijden

De kerkenraad ontving bericht van het overlijden van Ds. Klaas van der Sluijs, oud-predikant van de Hervormde Gemeente van Herwijnen. Hij overleed op 14 december 2014 op de leeftijd van 82 jaar. Na een afscheidsbijeenkomst in de Protestantse kerk te Ruinen op 19 december jl. werd hij in besloten kring gecremeerd. Hij was predikant te Herwijnen van 1963 tot 1968.

Wij wensen kinderen en kleinkinderen sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Beroep op kandidaat pastoraal werker de Vree

Nu ik deze kopij schrijf is er een voornemen bij de hervormde gemeente van Achterberg om een beroep op mij uit te brengen. In deze gemeente heb ik in de loop der jaren al heel wat keren mogen voorgaan. Ruim een jaar geleden overleed onverwacht hun predikant, ds. A. Langerak. Dit was een grote schok voor de gemeente. Verschillende malen mocht ik voorgaan in de vacaturetijd. Nu is er een voornemen van beroep. Op vrijdagavond 9 januari hoopt de kerkenraad mij de beroepingsbrief te komen brengen. Daarna krijg ik drie weken de tijd om mijn beslissing kenbaar te maken. In deze tijd is er ook nadere kennismaking.

Voor mij persoonlijk voelt het tot nu toe heel goed dat dit beroep eraan komt. Dit heeft te maken met de voor mij positieve verkiezingsuitslagen uit Achterberg. Verder kunnen mijn kinderen op dezelfde school blijven. Mijn vrouw komt alleen maar dichterbij haar werk te wonen. Eén van de vier gemeenten waarin ik nu werk, heeft aangegeven dat ze geld tekort komen, en dat (hoewel ze mijn werk zeer waarderen) het fijn voor hen zou zijn dat ik van hun loonlijst afgang. Verder hoopt Asperen een nieuwe predikant te ontvangen en dan stopt mijn werk daar ook. En ik denk dat Achterberg en kandidaat De Vree best goed bij elkaar passen. Dit zijn zo wat persoonlijke overwegingen die nu bij mij leven. Ik ben benieuwd hoe zich dit in de komende tijd zal ontwikkelen.

Een belangrijke wens voor mij is dat ik dienstbaar mag zijn in het Koninkrijk van God en dat ik geloofsgehoorzaamheid beoefen, want daartoe weet ik mij geroepen.

Kand. J.H. de Vree



VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 14 dec:	1 ^e collecte	€	165,80	Kinderen in de knel
	2 ^e collecte	€	130,70	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	115,15	pastoraat en pred.
Zondag 21 dec:	1 ^e collecte	€	118,40	diaconie
	2 ^e collecte	€	131,40	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	104,40	pastoraat en pred.
Woensdag 24 dec:	1 ^e collecte	€	209,30	kerkrentmeesters
Donderdag 25 dec:	1 ^e collecte	€	129,25	IZB
	2 ^e collecte	€	140,25	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	140,80	pastotaat en pred.
Zondag 28 dec :	1 ^e collecte	€	73,20	diaconid
	2 ^e collecte	€	83,60	kerktmeesters
	Uitg.collecte	€	76,85	onderhoudsfond
Woensdag 31 dec	1 ^e collecte	€	43,10	diaconie
	2 ^e collecte	€	45,15	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	266,10	oudejaarscollecte

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 15,00 +€ 10,00

De bank € 100,00

Mw. Marleen Ruitenburg € 5,00 voor het kerkblad

Dhr. Van Rossem: € 5,00 + € 50,00 voor de kerk

Nagift oudejaarscollecte € 20,00 (ZC Avondlicht)

Voor al deze giften heel hartelijk dank

Kerkbalans 2014

De actie Kerkbalans 2014 is nagenoeg afgerond. Een aantal toezeggingen was nog niet omgezet in concrete bedragen. Daarover zijn herinneringsbrieven gestuurd, in de hoop en vooral verwachting dat de eerder gedane toezeggingen alsnog worden omgezet in giften.



wat is de
kerk u
waard?

Daarnaast zijn we aangenaam verrast door een aantal extra giften dat de afgelopen tijd is overgemaakt. Het gaat om 1x € 100,00, 1 x € 200,00, 1x € 340,00, 1x € 150,00, in totaal dus € 790,00!

De stand van de actie Kerkbalans 2014 komt daarmee op € 63.476,54 (er vanuit gaande dat alle toezeggingen ook echt binnenkomen). Dat is prachtige stand. Weliswaar nog niet helemaal de € 66.150 die was begroot, maar wel hoger dan ooit! Een mooie opsteker, zo aan het einde van het jaar. Fijn ook dat mensen zo hun verantwoordelijkheid nemen.

Kerkbalans 2015



MIJN KERK
IN BALANS

En dan staat de nieuwe actie Kerkbalans voor de deur. De afgelopen jaren was het thema steeds 'Wat is de kerk u waard?' Een thema dat tot nadenken stemde. Een thema dat ook positieve resultaten opleverde: we zagen een stijging van de totale opbrengst. De eerste jaren met flinke stappen, de laatste met iets kleinere. Conclusie: De kerk is velen van u 'veel waard'. Dat stemt tot dankbaarheid.

Dit jaar is een nieuw motto gekozen: 'Mijn kerk in Balans'.

'In balans zijn' is belangrijk. Wie letterlijk uit balans raakt, weet wat de vervelende gevolgen kunnen zijn: een valpartij. Met allerlei mogelijke gevolgen van dien.

Voor een bedrijf, een gezin en voor een kerkelijke gemeente is ook de financiële balans belangrijk: Er met elkaar voor zorgen dat er voldoende geld is om alle uitgaven te kunnen betalen. De kerk is het waard om je voor in te zetten. Iedereen kan daarbij zijn eigen redenen hebben. Voor iedereen betekent 'Mijn kerk' weer iets anders. Feit is dat er in en vanuit onze kerk heel wat gebeurt; een kleine opsomming:

- de zondagse erediensten
- kringwerk
- bezoeken van ouderen (Avondlicht en daarbuiten)
- jeugdwerk (clubs, Vakantie Bijbel Spelweek)
- zondagsschool
- bezoeken van zieken
- informatievoorziening via kerkblad en website
- hulp aan mensen die het nodig hebben, ver weg en dichtbij
- onderhoud van ons monumentaal en beeldbepalend kerkje
- onderlinge activiteiten als koffie drinken en start en afsluiting winterwerk
- diensten in Avondlicht
- rommelmarkt en verkoopdag
- meeleven (ook biddend) met mensen die het moeilijk hebben, verdriet hebben of juist reden tot dankbaarheid ervaren.

Zomaar een greep van wat de kerk allemaal 'geeft'. In ruil daarvoor mag u aan de kerk iets teruggeven. We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers; voor de inzet bij activiteiten; voor het kerkbezoek, voor het bezoekwerk. Iets teruggeven mag ook in de vorm van een gift, om daarmee de kerk 'in balans' te houden. U geeft niet alleen voor en aan uzelf, maar ook aan anderen: aan onze jongeren, aan onze ouderen, aan iedereen die hulp nodig heeft. U geeft zodat de blijde boodschap van het Evangelie doorgegeven kan blijven worden. Niet alleen in 2015, ook in de jaren erna.

Om financieel in balans te blijven, is geld nodig. Geld dat op verschillende manieren binnenkomt: collecten (in de kerkdiensten, bid- en dankdag, Paascollecte, eindejaarscollecte), acties (bloemenactie, verkoopdag etc), giften. En natuurlijk de actie Kerkbalans, onze grootste bron van inkomsten.

We hebben een goed beeld van de kosten dit jaar: € 111.450. Om de balans exact in evenwicht te laten zijn, zou de actie Kerkbalans dit jaar moeten opbrengen: € 66.150.

De oplettende lezer weet: Dat is evenveel als vorig jaar. U vraagt zich wellicht af, 'stijgen de kosten dan niet meer?' Het antwoord is 'ja en nee'. Sommige kosten stijgen nog wel. Andere niet. Zo is er een eenmalige meevaller doordat de afdracht aan de PKN dit jaar is verlaagd. Verder is het gelukt te besparen op de energiekosten, onder meer door een contract met een nieuwe energieleverancier af te sluiten. Waar het kan, bezuinigen we. Maar er blijven nu eenmaal kosten over:

salarissen, verplichte afdrachten, verlichting en verwarming, gastpredikanten, jeugd- en jongerenwerk, extra bezoekwerk.

We denken dat de opbrengst van € 66.150 haalbaar is. Vooral omdat we de laatste jaren zien dat steeds meer mensen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. En hun bijdrage aan Kerkbalans hebben verhoogd. Leidraad daarbij is de tabel die wij, samen met andere gemeenten, al een aantal jaren hanteren (zie hieronder). Veel mensen vinden het fijn zo'n richtlijn te hebben. Want het is best moeilijk om te bepalen wat je geeft voor Kerkbalans.

De tabel is een richtlijn. Als u meer kunt en wilt geven dan de tabel aangeeft, is dat natuurlijk geweldig. Het gebeurt ook al, en daar zijn we enorm dankbaar voor; sterke schouders die een extra last kunnen dragen.

We hopen natuurlijk dat u niet minder geeft dan de richtlijn uit de tabel.

Leden die tot nu toe, om welke reden dan ook, niets gaven, willen we van harte oproepen daar dit jaar verandering in te brengen: help mee om ook úw en onze kerk in balans te krijgen / te houden en geef aan Kerkbalans.

Helpt u zo allemaal mee om 'Mijn kerk', 'Uw kerk', 'Jouw kerk', ja 'Onze kerk' en vooral 'Gods kerk' in stand te houden?

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

In de loop van januari worden de enveloppen bij u bezorgd en later opgehaald. In de begeleidende brief zal nogmaals uitleg en toelichting worden gegeven.

Wie een bedrag wil overmaken voor de actie Kerkbalans kan dat doen via:

NL42 RABO 0328000531 of NL10 INGB 0000950925

tnv hervormde kerk Herwijnen

onder vermelding van Kerkbalans 2015

Hebt u vragen of opmerkingen: schiet gerust een van de kerkrentmeesters (Henk van Eeken, Arjo Hobo, Gijs Pippel, Dik de Jooede) aan. Of stuur een mailtje naar info@nhkherwijnen.nl

Hartelijk dank
De kerkrentmeesters

Eindejaarscollecte

Hebt u wellicht de acceptgiro voor de eindejaarscollecte nog liggen, maar nog niet ingevuld? Dat kan uiteraard alsnog. Van harte bij aanbevolen. De opbrengst komt ten goede aan het plaatselijke kerkenwerk.

Licht in de Peperstraat



De oplettende kerkganger/voorbijganger is het waarschijnlijk al opgevallen: in de Peperstraat, ter hoogte van de parkeerplaats, is het 's avonds extra verlicht. Op privéterrein van dhr Hans van Krieken is een mast geplaatst die voor het extra licht zorgt. Graag willen we vanaf deze plaats iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd, organisatorisch en uitvoerend, heel hartelijk bedanken.

Week van het Gebed

De Gereformeerde Kerk houdt in de week van 18 tot en met 25 januari een aantal bijeenkomsten in het kader van de Week van Gebed. Het (wereldwijde) thema is dit jaar 'Dorst?' Uitgangspunt daarbij is het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:7).

Van maandag 19 tot en met zaterdag 24 januari worden dagelijks gebedsbijeenkomsten georganiseerd in de gereformeerde kerk aan de Achterweg. De bijeenkomsten starten om 19.00 uur en duren ongeveer een half uur. Ze lijken qua opzet op de bijeenkomsten in de Stille Week die we in de hervormde kerk houden.

Iedereen is van harte welkom.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
23-01	dhr C. Dalebout	91	Zorgcentrum Avondlicht

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan of te bellen naar de scriba: info@nhkherwijnen.nl / tel.: 0183-637092

Zoek de 8 verschillen



RONDOM HET WOORD

Diensten

Nu het nieuwe jaar is aangebroken begin ik weer aan een nieuwe serie. Soms gaat zo'n serie over een Bijbelboek, maar ik doe het ook wel eens rond een bepaald thema. Dat laatste wil ik de komende tijd gaan doen en wel een serie preken rond het thema: "Roeping en verkiezing". D.V. komende zondag 11 januari maak ik daar een begin mee. We lezen Jesaja 42: 18 – 43: 3. Tekstwoorden voor de verkondiging vinden we in vers 1: *Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij*. Het thema is: 'God roept ons bij de naam'. In deze dienst zal ook de doop bediend worden aan Niek de Bruijn. We zien dus ook heel concreet dat hij bij zijn naam geroepen wordt.

Op zondag 18 januari is er 's avonds weer een leerdienst. We behandelen dan artikel 28 van de NGB. Het gaat in art. 28 weer over de kerk, over de gemeente. De vorige keer heb ik één kant belicht: de kerk is een vergadering, geroepen uit de wereld. Nu gaat het over de andere kant: de gelovigen zijn ook ergens naartoe geroepen, naar iemand geroepen: naar Christus. Daarom is er een gemeente. Maar waarom zijn er dan zo veel gemeenten? Op ons dorp nog maar twee, maar in andere dorpen of steden soms nog veel meer! Hierover en over andere zaken willen we gaan nadenken. De tekst van art. 28 ligt, zoals gebruikelijk, weer bij de ingang van de kerk.

Op donderdag 15 januari is er een dienst in Avondlicht, waarin ik hoop voor te gaan. Allen hartelijk welkom!

Doopdienst

In de morgendienst van komende zondag 11 januari zal *Niek Leendert Antonius de Bruijn* het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. We wensen Ad en Marloes en hun kinderen Lieke en Hidde, samen met familie en vrienden, een gezegende dienst toe nu Niek gedoopt zal worden.

Dienst 125 jaar zondagsschool

In dit kerkblad wijzen we u er al op dat in de ochtenddienst van D.V. zondag 25 januari a.s. het 125-jarig bestaan van Zondagsschool Bethel herdacht zal worden. Het is dus al lange tijd dat de zondagsschool in ons dorp een prominente plaats inneemt. Velen zijn er die langere of kortere tijd

"Laat de kinderkens

tot Mij komen"



geleden op de zondagsschool hebben gezeten. Er is veel zegen van uitgegaan. Wij willen deze 'verjaardag' van de zondagsschool vieren met een dienst die vooral gericht is op de kinderen. Dus, ouders, houdt u er alvast rekening mee en kom dan met uw kinderen naar de kerk!

ACTIVITEITEN

Jubileum

Er gebeuren gelukkig nog veel activiteiten in onze gemeente. Eén daarvan mag nu wel eens in het zonnetje gezet worden: de **kerkradio-uitzendingen**.

Dan bedoelen we niet de wekelijkse uitzendingen van de kerkdiensten, maar de doordeweekse uitzendingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Op 14 januari vindt namelijk de 400^{ste} uitzending plaats. We weten dat dit werk zeer gewaardeerd wordt en we bedanken

daarom ook het kerkradio-team: Willy, Marjan, Rianne, Dicky, Lydia, Richard, Petra V, Hennie en Petra v.W. En we bedanken natuurlijk ook alle bezoekermedewerkers. En we hopen dat dit werk onder Gods zegen nog lange tijd voortgang mag hebben!



Uitzending verzoekplatenprogramma

De uitzending van het verzoekplatenprogramma op woensdag 14 januari a.s. is meteen een bijzondere. Het is dan namelijk de 400^e uitzending.

Gedurende een groot aantal jaren hebben we elke 14 dagen een uitzending van het verzoekplatenprogramma en deze uitzendingen zijn bij de luisteraars geliefd.

De programma's voor deze uitzendingen worden al jaren verzorgd door 3 teams van elk 3 personen. Heel bijzonder is, dat de samenstelling van deze teams bijna nooit wijzigt. De meesten zijn al vanaf de start hierbij betrokken. Deze medewerkers zijn heel trouw en maken nog steeds met heel veel plezier de uitzendingen.

De verzoeken voor het programma kunnen elke 14 dagen worden ingediend bij de bezoekermedewerkers.

De bewoners in huize Avondlicht, die een aansluiting van de kerkradio hebben, worden bezocht door de bezoekermedewerkers. Ook deze dames doen dit werk al gedurende vele jaren.

Daarnaast een bijzonder woord van dank voor het echtpaar Lijntje en Anne der Weerd. Zij zorgen er namelijk ook al heel veel jaren voor, dat de uitzending op woensdagavond gestart wordt en deze door de bewoners in huize Avondlicht gevolgd kan worden.

Mocht u ook over een aansluiting beschikken (en niet in huize Avondlicht wonen) en graag een verzoeknummer willen aanvragen, dan is dit natuurlijk mogelijk.

U kunt hiervoor contact opnemen met Dicky de Fockert, telef. 581992. Ook in geval u prijs stelt op bezoek van één van de bezoekdames kunt u dit kenbaar maken.

Wij hopen nog heel veel jaren de uitzendingen voor u te mogen verzorgen.

TENSLOTTE

Het lijkt wel of naarmate je ouder wordt de dagen, de weken en ook de jaren steeds sneller voorbijgaan. Bijna ieder mens heeft elke week zijn vaste ijkpunten. Op maandag op de kleindochter passen, en op woensdag op school helpen, donderdagavond de zang, zaterdag de voetbal en zondag de kerk. Kijk maar eens bij uzelf hoe snel er na de zondag weer een zondag aankomt.

Voor ons gevoel is het jaar 2000 nog maar kort geleden, maar dat bijzondere jaar ligt alweer 15 jaar achter ons. Want het is inmiddels 2015. Van die voorbij gevlogen tijd kunnen we geen uur overdoen. Maar ook met de toekomstige maanden, dagen en uren zullen we geen tweede kans krijgen. Als we dat beseffen, dan volgt daaruit dat het belangrijk is om elke dag alles waarmee je wordt geconfronteerd zo positief mogelijk te benaderen, ook je medemens. Dat maakt ook voor jezelf het leven waardevoller en prettiger. En lukt dat een keer niet, wees dan eerlijk en geef dat zo snel mogelijk toe. En met deze raadgeving en dit goede voornemen gaan we het jaar 2015 in.



Rond de afgelopen feestdagen heeft de klep van de brievenbus in onze enorme voordeur weer veelvuldig geklepperd. Het was een aangenaam geluid, want het betekende telkens weer dat er post was. Vele goede wensen werden er bezorgd en dat doet goed. Mede namens mijn vrouw

zeg ik u hartelijk dank voor deze vorm van meeleven met elkaar. Het is niet mogelijk ieder daarvoor persoonlijk te bedanken en dus doe ik het via deze regels in het kerkblad. Maar deze enkele woorden zijn welgemeend! Wij wensen u ook alle goeds en bovenal Gods zegen toe!

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Dinsdag 13 jan	20.30 uur	groeien in geloof
Woensdag 14 jan	18.30 uur	uitzending kerktelefoon, 400e uitzending
Woensdag 28 jan	18.30 uur	uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, **www.nhkherwijnen.nl**

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 19 januari 2015 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: **kerkbladherwijnen@planet.nl**

Volgende inleverdata zijn:

2 feb	voor 2 weken
16 feb	voor 2 weken
2 mrt	voor 2 weken
16 mrt	voor 2 weken
30 mrt	voor 2 weken

**BIJ HET TELLEN VAN
ONS GELD VALT HET
RESULTAAT VAAK
TEGEN, BIJ HET
TELLEN VAN ONZE
ZEGENINGEN VOELEN
WE ONS RIJK**

visje


WWW.VISJEPOSTERS.NL



KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00
UITZENDING RADIO LINGEWAAL	Kabel UPC 92.1 Ether 104.9 PC www.lekwaaltv.nl TV lokale omroep LWTK Glasvezel KPN: TV kanaal 594 Radio kanaal 994